

OVERDENKING

‘Gelovigen vormen samen Gods kudde’

Op mijn dagelijkse rondje buiten het dorp zie ik bij de boerderij van boer Hendrik een schaap loslopen. Vast ontsnapt aan het hek, waarachter de overige schapen allemaal wel braaf zijn blijven rondlopen.

Ik zoek in de stallen, maar kan boer Hendrik nergens vinden. Dan herinner ik mij dat ik zojuist de klok van 12 uur heb horen luiden: het is etenstijd. Zomaar verder lopen durf ik niet, wie weet in welke sloot dit schaap zal belanden.

Dus ga ik het achterhuis binnen op zoek naar de woonvertrekken en even later vind ik het gezin rond de keukentafel aan de warme maaltijd. Nog voor ik iets heb kunnen zeggen, zet Hendrik een stoel naar achter: "Schuif aan Wim, er is genoeg."

Geen gastvrijer volk dan boeren. Ik weet weer waarom ik mij als dominee in een agrarische gemeenschap altijd zo thuis heb gevoeld. Maar mijn vrouw wacht ook met eten, dus ik geef aan dat ik weer verder moet. En vertel over het schaap dat losloopt.

"Geen probleem", antwoordt Hendrik, die meteen begrijpt om welk schaap het gaat en rustig door blijft eten. "Dit is een eigenzinnig schaap, het kan voor zichzelf zorgen." Gerustgesteld verlaat ik de boerderij en vervolg mijn wandeling. Nadenkend over 'eigenzinnige schapen'.

Misschien wel de belangrijkste verandering van onze tijd en onze cultuur is dat wij in ons welvarend deel van de westelijke wereld individualisten zijn geworden. Wij hebben geen kudde meer nodig om te overleven, wij kunnen onszelf redden.

Dat geeft ons de vrijheid om eigen keuzes te maken. Wij hoeven ons niet langer te voegen in wat de gemeenschap om ons heen doet en van ons verwacht. Sociale controle maakt plaats voor ruimte om eigen wegen te kiezen.

In onze jaren zijn wij allen een eigenzinnig schaap geworden dat zich aan vaste hekken en hokken weinig gelegen laat liggen. Het kiest de eigen, unieke weg en bij voorkeur elke keer weer een andere. Komt dat wel goed met ons? Zijn wij eenlingen geworden die zich niet meer voegen, maar enkel kiezen voor zichzelf? Ik weet niet of ons individualisme goed is of slecht. Het goede nieuws is het vertrouwen van Hendrik: dat wij dan wel eigenzinnig zijn, maar ook voor onszelf kunnen zorgen.

Wel lastig voor de politieke partij, de vakvereniging, het kerkgenootschap en bijna elke organisatie in de samenleving, want hun achterban vervliegt. Mensen ruilen een vaste band met 'de ene' in voor een tijdelijke betrokkenheid. Nu eens het een, dan weer het ander.

Misschien is dit vooral voor een kerk even slikken. Kerken denken niet vanuit eenlingen, zij denken vanuit de gemeenschap. Gelovigen vormen samen Gods kudde. Maar ik zie dat niet zo zwaar in. Ook eigenzinnige schapen willen niet zonder elkaar.

Hendriks losgebroken schaap bleef trouwens voor de afrastering heen en weer lopen. Het wilde vooral weer naar binnen.

Ds. Wim Beekman, classispredikant Fryslan

Overgenomen uit 'Petrus': Vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Ad van der Boon

KERKDIENTEN

4 september

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. T. Moll, Sassenheim
Ambtsdrager van dienst	Otto Maris
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst 2 ^e Werelddiaconaat- Myanmar
Uitgang	Onderhoudsfonds

11 september

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME</i>
Voorganger	Mw. G. C. de Jong, Oudenbosch
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Jolanda den Hollander
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Bloemen

18 september

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. N.C. van Exel, 's Hertogenbosch
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Jenke de Lint
Collecte Rondgang	Zending Syrië
Uitgang	Zending Syrië

19 september: 15.00 uur Fendertshofdienst

25 september

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Startdienst</i>
Voorganger	Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Haastrecht
19.00 uur	De Dorpskerk, zangdienst
Ambtsdrager van dienst	Wim de Loomer
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Mercy Ships

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
4 september	Addy	Anne en Emie
11 september	Anne	Marjolein en Marloes
18 september	Susanne	Judith en Saskia
25 september	Claartje	Claudia en Anne

	Bloemendienst	Organist
4 september	Sophie de Vette	Johan van der Steen
11 september	Paula de Rooij	Barthold Jongejan
18 september	Anneke Knook	Barthold Jongejan
25 september	Janita Bom	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
4 september	Tiny	Jan K.	Wim en Henk
11 september	Jeannette	Hans	Henk en Corry-Anne
18 september	Ad	Willian	Willian en Jolanda
25 september	Lonneke	Arjan	Wim en Henk

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

4 september: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Myanmar)

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

11 september: Eigen gemeente: Bloemen

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 11 september voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn).

18 september: Kerk in Actie: Zending Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven.

Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

25 september: Mercy Ships



Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

Hartelijk dank

Lieve gemeenteleden,

Nadat ik ben aangereden door een wielrenner op het fietspad, heb ik mijn ribben flink gekneusd. Dat was een pijnlijke toestand, waardoor onze vakantie voortijdig moest worden afgebroken. Gelukkig ben ik daar weer nagenoeg volledig van hersteld. Uw medeleven middels kaarten, bloemen, appjes en telefoontjes heb ik zeer gewaardeerd. Daar wil ik u langs deze weg allen hartelijk voor danken.

Tanny Hollemans

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 1, 4761 BN Zevenbergen
- Het Mauritshof, Prins Willemstraat 2, 4791 JR Klundert
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendaal, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal
- Behandelcentrum De Weihoek, Heerma van Vosstraat 19, 4708 AV Roosendaal
- Bravisziekenhuis,
 - locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal
 - locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom



Verhuisd

Dhr. C.W. van Chastelet, Voetbalstraat 8, > Wielerstraat 8, 4793DA

Dhr. W. Nieuwkerk, Sprookjeshof 7, > Beukenlaan 19, 4793BM

Mw. L.C. Knook-de Kok, Kasteelweg 51, > Kasteelweg 1. 6 – 61D, 4761BN Zevenbergen.

Mw. J.J. Moerland-van Mourik, > Woonzorgcentrum Mauritshof, Prins Willemstraat 2, woongroep 1/1 – G. 4791JR Klundert. (correspondentieadres: Hazelaarstraat 7, 4793BC Fijnaart.

Mw. P.A. van Dam-van Drunen, Willen van Oranjelaan 17, Breda > Kerkring 29, 4793ES Fijnaart).

Mw. M.J. Punt, Wilhelminastraat 24, > De Bongerd 11, 4793BK

Dhr. J. van Beek, Dr. Visserstraat 16 Ridderkerk > Zuidendijk 38, 3314CW Dordrecht.

Nieuw ingekomen

Dhr. R. Kranendonk, Strijen > Hoogstraat 6, 4758BN Standdaarbuiten.

Dhr. en mw. H. Grootenboer-Crezee, Willemstad > Slobbegorsedijk 6, 4794RR Heijningen.

Mw. S.E. Stomphorst, Tilburg > Koolmees 10, 4793HJ

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Vertrokken

Familie De Ronde–Davidse > Tjalk 5, 2991PM Barendrecht
Mw. H.J. Nieuwkerk, Beukenlaan 26, > Stoofdijk 86a, 4671RB Dinteloord.

80+ verjaardagen

9 sep. Mw. J.C. Tolenaars–van de Ree, Prinses Christinastraat 38, 4793BT
10 sep. Mw. A.M. Verhagen, Hazebrouckstraat 26, 4793CS
13 sep. Mw. J. van der Horst–Groeneveld, Oude Heijningsedijk 219 4794AK
Heijningen.
14 sep. Dhr. A.C. Otto, Beukenlaan 28, 4793BN
17 sep. Dhr. J.M. van Dis, Kerkring 55, 4793ES
17 sep. Mw. C.G. Otto–de Koster, Friesestraat 28, 4794AD Heijningen.
20 sep. Mw. J. Bolluijt–Moerland, Pieter de Hooghstraat 2, 4793AH
26 sep. Dhr. W. Kamp, Kerkring 3, 4793ER
27 sep. Mw. C. van den Berg–Hartman, Koningin Julianastraat 5, 4793GH
27 sep. Mw. E. Rosing–Punt, van Polanenpark 23, 4791BP Klundert

Huwelijksjubilea

60 Jaar:

26 sept. Echtpaar Sonneveld–Polak, van Heemstralaan 26, 4793BJ

50 jaar:

14 sept. Echtpaar Keijzer–Boelhouters, Parelstraat 14, 4793CM

25 jaar:

5 sept. Echtpaar Van Est–Zwagemaker, Korfbalstraat 3, 4793DC

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Hartelijk dank

Wij willen graag iedereen hartelijk danken voor de felicitaties die wij hebben gekregen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Lenie en Hans Vogelaar.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Gebedskring september

Woensdagochtend 7 september om 9.00 uur komen we weer bij elkaar met de gebedskring. U/jij bent van harte welkom om er een keertje bij te zijn.

Het is in de Vijverhof en duurt ongeveer 3 kwartier.

We mogen met elkaar, hardop of in stilte bidden tot God. Waarbij we de blijde en verdrietige dingen bij Hem neer kunnen leggen.

Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij: Mini Agterdenbos, (464778) of op Kerkring 10A of bij Emie Hendrikse (464426)



'Aan tafel'

Startzondag 25 september 2022

Startdienst met aansluitend een activiteit onder het genot van een kopje koffie, thee of glas frisdrank met iets lekkers. Rond de middag een drankje met een lunchhapje van de BBQ.

Natuurlijk vergeten wij de kinderen niet!

Brengt u een bloem mee dan vullen wij een mooie vaas voor op de tafel.



Voor u, van en door gemeenteleden: Taakgroep Gemeente Zijn

Lezing door ds. Piet van Veldhuizen:

'Verzet geen bergen'

12 oktober, 20.00 uur in De Vijverhof

Ds. Piet van Veldhuizen heeft alweer wat langer geleden een boekje geschreven met de titel 'Verzet geen bergen'. Geloof kan veel teweeg brengen, zowel in positieve als in negatieve zin. 'Als je er maar in gelooft, dan kun je alles'. Dit hoor je vaak.

Het geloof kan bergen verzetten en vanuit die houding zijn er veel en mooie dingen gedaan en bereikt, maar niet altijd heeft dat goed uitgepakt. Ons vooruitgangsgeloof heeft ook veel narigheid teweeg gebracht voor de aarde en voor andere volken.

Ook dichterbij zijn voorbeelden te bedenken. Hoe kijken wij daarnaar en wat is daarin de weg van Jezus?

Al lezend zie je dat dat ook nu nog enorm actueel is en daarom zijn wij blij dat wij u kunnen uitnodigen voor een avond met ds. Van Veldhuizen, waarop hij ons zal meenemen in dit onderwerp en waarin hij ons vanuit allerlei invalshoeken aan het denken zal zetten. Leidraad daarin zijn de bergen die in allerlei teksten in de Bijbel voorkomen.

Wij beginnen om 20.00 uur, maar voor die tijd staat de koffie klaar.

EEN ZOMERS KOPJE KOFFIE

Echt sfeervol en zomerswarm waren de dinsdagochtenden in De Vijverhof!

Genoeg afwisseling in gastdames/-heren vanuit het team pastoraat én afwisseling in bezoekers van deze ochtenden. Met name noem ik u de Oekraïense gasten uit 't Trefpunt en de groep vrijwilligers onderhoud van o.a. begraafplaats.



Het was heel gewoon, een keer, altijd of regelmatig even binnenlopen en aanschrijven voor een zomers kopje koffie op de dinsdag. Elkaar ontmoeten en later weer naar huis met een tijdschrift of boek van de leestafel.

Het pastoraat bedankt alle bezoekers van de afgelopen twee maanden voor zijn of haar inbreng die de sfeer mogelijk maakte waar we, naast de pittige koffie en koeken,

met elkaar van konden genieten.

Namens de taakgroep Pastoraat, Yvonne Langbroek



Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting extra kerkenraadsvergadering van 21 juni 2022

Wim de Looime heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van Romeinen 5: 1-12 en met gebed.

Wim geeft aan dat er vanavond twee agendapunten zijn: de jaarrekening van de taakgroep Beheer en de profielschets voor de nieuwe predikant. Hij voegt daar een derde agendapunt aan toe: de zangdiensten.

De jaarrekening wordt besproken en diverse vragen worden beantwoord. De kerkenraad gaat akkoord met de jaarrekening.

Op de kerkenraadsvergadering van 7 juni is besloten geen gastpredikant te vragen voor de zangdiensten, omdat er maar weinig mensen komen. De organisten willen wel een soort 'orgel op verzoek' maken van de zangdiensten. Een kerkenraadslid moet dan leiding geven. Er wordt besloten dit zo te gaan doen voor de zangdiensten van 3 juli en van 26 september en ondertussen de liturgiecommissie te vragen met een voorstel te komen voor deze zangdiensten voor de vacante periode.

Voor de nieuwe profielschets worden aan de hand van eerdere profielschetsen allerlei opmerkingen gemaakt. De scriba zal een ruwe schets maken van al deze opmerkingen en die naar de kerkenraadsleden sturen, zodat iedereen zijn mening kan geven. Op de kerkenraadsvergadering van 12 juli kan de profielschets dan vastgesteld worden.

Bij de rondvraag wordt genoemd dat op 7 augustus Lieve den Hollander gedoopt zal worden door mw. ds. Inkelaar uit Oudenbosch.

Na de dienst waarin een In Memoriam is uitgesproken, loopt de ambtsdrager van dienst, gevolgd door de predikant, met de gedachtenissteen door het rechterpad (vanaf de kansel gezien) naar de Gedachtenistafel en legt daar de steen weg.

Marion Kruis besluit de vergadering met het gedicht 'Met ons mee' uit de bundel Zeg het maar gewoon van Greet Brokerhof-van der Waa.

Wim de Looime bedankt de kerkenraadsleden en wenst allen wel thuis.

Marion Kruis, scriba



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 12 juli 2022

Wim de Looime heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van Psalm 121 en met gebed.

De taakgroep Gemeentezijn is deze vergadering aan de beurt voor de presentatie van de taakgroep. Janita Bom en Jenke de Lint vertellen met een tastbare rode draad dat we zijn verbonden met elkaar. De rode draad symboliseert de

samenwerking tussen de taakgroepen onderling. Met die samenwerking kunnen we de kracht van de taakgroepen benutten.

Na het persoonlijk rondje en de algemene mededelingen wordt het verslag van de vergadering van 7 juni besproken en het verslag van de extra kerkenraadsvergadering van 21 juni 2022. Beide verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

Namens de taakgroep Kerk en Wereld vertelt Leendert van Baren dat zij van plan zijn meer filmpjes te vertonen van collectiedoelen nu de nieuwe apparatuur is geplaatst. Arie Verhagen vertelt namens de taakgroep Beheer dat op de Open Monumentendagen (10 en 11 september) de kerk wel open zal zijn, maar dat er door omstandigheden geen kunst tentoongesteld zal worden. Wat het centrumplan betreft, wil de taakgroep wachten op het contact dat de gemeente legt. Bij de laatste avondmaalsviering stonden er geen stoelen achter de gedekte tafel waarop gemeenteleden plaats konden nemen. Dit zal de volgende keer weer wel zo zijn. Namens de taakgroep Pastoraat vertelt Yvonne Langbroek dat de koffieochtenden weer begonnen zijn en dat iedereen daar op dinsdagmorgen van harte welkom is.

Saskia van der Eijk vertelt dat er diverse leuke seizoensafsluitingen georganiseerd zijn in het jeugdwerk en dat alles goed verlopen is. Bij de laatste jeugd- en gezinsdienst was er een grote groep jongeren aanwezig. Na vele jaren stoppen Bert Hendrikse en Jaap-Kees van Strien met Flame. Debbie Jongejan en Emie Hendrikse nemen het stokje over.

De scriba vertelt dat er op 11 oktober in Bergen op Zoom een ringbijeenkomst gehouden wordt waar o.a. ds. Marco Luijk en ds. René de Reuver sprekers zullen zijn. Zij zal het ook in Contactruimte meedelen.

De kerkenraad is blij dat er een beroepingscommissie is gevormd. In Contactruimte zullen hun namen gepubliceerd worden, maar omdat dat pas in augustus uitkomt, zal er ook een mededeling voor a.s. zondag van gemaakt worden. De profielschets en de taakomschrijving voor de beroepingscommissie worden vastgesteld.

Bij de rondvraag komt ter sprake dat het handen schudden na afloop van de dienst bij de uitgang met het weer opkomende coronavirus misschien niet verstandig is. Iedereen moet wat dat betreft doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Altijd wel met de predikant overleggen wat hij of zij wil.

Tijdens de vakantie van de scriba zullen Janita en Anton Bom de wekelijkse mededelingen verzorgen.

De alternatieve zangdienst op 3 juli is goed verlopen. De liturgiecommissie gaat in een overleg de zangdiensten bespreken, omdat er voor deze diensten geen gastpredikant wordt gevraagd i.v.m. het geringe aantal mensen dat deze diensten bezoekt.

Klaas Leinenga besluit de vergadering met een toepasselijk gedicht van Peter Rakhorst: Samen gemeente zijn.

Wim de Looime bedankt de kerkenraadsleden voor hun inbreng.

Marion Kruis, scriba

Beroepingswerk

Na het vertrek van ds. Franc de Ronde begin mei heeft de kerkenraad zich gebogen over de samenstelling van de beroepingscommissie. Zo'n commissie moet een afspiegeling van de gemeente zijn. Met dat in gedachten zijn er namen genoemd en mensen gevraagd. De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat er een beroepingscommissie is samengesteld. De volgende gemeenteleden vormen samen de commissie:

namens de gemeente: Marloes Stoop-Bas, Peter van der Eijk, Annelies Tolenaars, Nelleke Hoogvliet en Bram Boelhouwers;

namens de kerkenraad: Janita Bom, Otto Maris en Leendert van Baren.

Op 14 juli jl. zijn deze mensen samen met drie moderamenleden bij elkaar geweest en is de commissie geïnstalleerd. Op deze bijeenkomst zijn ook de profielschets en de taakomschrijving van de beroepingscommissie besproken.

De beroepingscommissie gaat nu verder zelfstandig te werk en zal de kerkenraad regelmatig informeren over de werkzaamheden. De leden gaan allereerst een werkplan maken en een taakverdeling afspreken. Ook schrijven zij een schets van de gemeente en van onze woonplaats Fijnaart.

Als de solvabiliteitsverklaring binnen is, wordt bekend of er voor onze gemeente een fulltime predikant aangesteld kan worden of dat het een deeltijdpredikant moet worden. Dit wordt bepaald door het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) op grond van de meerjarenbegroting die door de taakgroep Beheer ingediend moet worden. Zoals u in een eerdere Contactruimte hebt gelezen is er vertraging opgetreden in de taakgroep Beheer en daarom is de solvabiliteitsverklaring er nog niet. De beroepingscommissie kan contact gaan leggen met predikanten als bekend is hoe groot de vacature in onze gemeente is.

In een vacante periode krijgt een kerkelijke gemeente een consulent toegewezen. Voor ons is dat ds. G. Oosterman uit Zevenbergen. Hij adviseert de beroepingscommissie en de kerkenraad m.b.t. het beroepingswerk.

De profielschets kunt u lezen op de website van de kerk.

De kerkenraad wenst de beroepingscommissie veel wijsheid en succes bij hun belangrijke taak om een predikant te zoeken die bij onze gemeente past!

Marion Kruis, scriba

Ringbijeenkomst

Het is alweer enkele jaren geleden dat gemeenten uit de ring Fijnaart bij elkaar zijn geweest. Maar nu de invloed van corona is afgenomen en veel activiteiten weer zijn opgestart, zal er ook weer een ringbijeenkomst in deze regio georganiseerd worden.

Daarom wordt u nu alvast uitgenodigd voor een ringbijeenkomst op dinsdag 11 oktober a.s. in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom.

Als sprekers hopen aanwezig te zijn classispredikant ds. Marco Luijk en ds. R. de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland.

Het thema van de middag en avond moet nog definitief worden vastgesteld, maar zeker is wel dat er vooruit gekeken wordt naar de toekomst van de gemeenten. In een volgende Contactruimte ontvangt u meer informatie over deze bijeenkomst, maar u kunt de datum alvast reserveren.

De bijeenkomst zal om 16.00 uur beginnen en dan zal ds. Marco Luijk spreken. Daarna is er een eenvoudige maaltijd van soep en brood en na deze maaltijd zal ds. De Reuver spreken. De bijeenkomst zal rond 22.00 uur besloten worden. Gemeenteleden en kerkenraadsleden zijn van harte welkom!

Marion Kruis, scriba

Taakgroep Jeugd

Van de kindernevendienst

Hallo jongens en meiden,
De vakantie zit er weer op. We hopen dat jullie hebben genoten van de vrije weken en dat jullie weer blij zijn dat je naar school kunt.



Zou jij graag rijk willen zijn?

Wat is dat eigenlijk, rijkdom? Hoe word je rijk, wanneer ben je het, hoe voelt het om rijk te zijn? En wat doe je met je rijkdommen? Over dit soort vragen gingen we rond de zomer met jullie in gesprek.

We hoorden hoe Jezus vertelt over echte rijkdom. Die bestaat niet uit volle schuren, mooie spullen of een dikke portemonnee: echte rijkdom vind je bij God.

De komende tijd lezen we uit het evangelie van Lucas

We horen over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Onderweg vinden er bijzondere ontmoetingen plaats en vertelt Jezus verhalen. Steeds opnieuw doen die verhalen een beroep op de mensen die Jezus tegenkomt en ook op ons, die vandaag de verhalen lezen.

Zo horen we bijvoorbeeld het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Leven wij voor ons eigen feestje van vandaag of voor een groter feest waar ruimte is voor de ander?

Tot ziens bij de kindernevendienst!
Groeten van de juffen!



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

26 juni	Algemene kosten pastoraat	€ 175,20
3 juli	Onderhoudsfonds	€ 172,55
3 juli	Instandhouding kerk en eredienst	€ 114,60
3 juli	Zangdienst	€ 31,60
10 juli	Instandhouding kerk en eredienst	€ 249,70
17 juli	Onderhoudsfonds	€ 139,10
24 juli	Onderhoudsfonds	€ 173,95
31 juli	Instandhouding kerk en eredienst	€ 208,75
7 aug.	Onderhoudsfonds	€ 148,70
7 aug.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 126,30
14 aug.	Onderhoudsfonds	€ 156,57

Voor collectes zijn er bedragen voor de kerk binnengekomen zonder dat ze aan een bepaald doel gekoppeld zijn van € 30,- en € 186,-.

Giften

Ook zijn er giften voor de kerk binnengekomen:
 via dhr. H. van der Kemp een bedrag van € 20,- en via de bank een bedrag van € 100,- voor het verjaardagsfonds en een bijdrage van € 15,- voor de kerk.
 Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkebalans

Toegezegd voor de actie kerkebalans 2022 is er € 89.882,-, (vorig jaar € 93.578,50), waarvan € 64.044,85 is bijgeschreven op de bank. Als kerke-rentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Zij die hun toezegging nog niet bekend gemaakt hebben, kunnen hun bijdrage overmaken op de wel bekende bankrekeningen van de kerk.

Legaat

De kerk heeft via de notaris een legaat van € 13.000,- mogen ontvangen uit de nalatenschap van een gemeentelid. Als kerk zijn we daar erg dankbaar voor. Mocht u het voornemen hebben de kerk mee te laten delen uit uw toekomstige nalatenschap, dan kunt u dat laten vastleggen bij de notaris. Voor extra informatie en hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u altijd terecht bij één van de kerke-rentmeesters.

Verjaardagsfonds

In juli zijn de zakjes van het verjaardagsfonds weer ingeleverd door de bren-gers van de verjaardagsgroet. Dat bracht het mooie bedrag op van € 1020,09. Hartelijk dank weer voor uw gift en de bren-gers van de groet voor het ophalen daarvan.

Fendertshofdiensten

Voor het eerst na twee jaar en veel corona-ellende mochten er weer Fendertshofdiensten plaatsvinden. Tijdens die diensten wordt er ook ge-collecteerd onder de bezoekers daarvan. In mei werd er € 19,70 opgehaald en op 18 juli een bedrag van € 24,40.

Tot slot zijn in augustus ook de **koffiebusjes** in De Vijverhof weer geleegd. De opbrengst daarvan bedroeg € 105,37. Een volgende keer zal ik een overzicht meesturen van alle inkomsten en uitgaven van de koffie, zodat u op de hoogte bent van wat daar allemaal in omgaat.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkebalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker,

want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

Info inzake de in 't Trefpunt verblijvende Oekraïense vluchtelingen

Via de mededelingen in de eredienst van zondag 14 augustus jl. bent u ervan op de hoogte gebracht dat een onderweg zijnde nieuwe Oekraïense familie zal worden ondergebracht in 't Trefpunt. Om dat mogelijk te maken is de 3-persoons familie (vader, moeder en kind), inmiddels verhuisd naar een unitlocatie van Van 't Westende, die daar beschikbaar was. Bij het schrijven van deze informatie is ons bekend dat waarschijnlijk de nieuwe familie op 17 augustus in 't Trefpunt zal arriveren. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Fijn is het geweest, waarvoor de Oekraïners u zeer dankbaar zijn, dat zo velen gehoor hebben gegeven aan de oproep voor de diverse spullen. Volop wordt er gebruik gemaakt van de fietsen en andere spullen. Ook is het fijn dat zo velen onder ons de stoute schoenen hebben aangetrokken om de families en bovenal de 7-jarige dochter in 't Trefpunt een bezoekje te brengen. Van de zelfgebakken kruidkoek, cakes, sperziebonen uit eigen tuin e.d. hebben de families smakelijk genoten. Ook is zeer genoten van de aangeboden 'uitjes' naar de speeltuin, om te gaan vissen, naar het zwembad bij meerdere mensen thuis enz. Ontroerd waren de mensen vanwege de zonnebloemen die zij van een gemeentelid aangeboden kregen. De zonnebloemen staan nog altijd in een vaas te bloeien!

Via bovengenoemde mededelingen hebben wij aangekondigd u inzake de kosten van het beschikbaar stellen van de ruimten in 't Trefpunt voor opvang van de Oekraïense vluchtelingen nader te informeren. Zoals u weet, hebben wij, de kerkrentmeesters, gemeend genoemde ruimten voor opvang van de vluchtelingen ter beschikking te stellen. Dit alles in goed overleg met de diaconie, die in geval het nodig is haar steentje ook in financiële zin zal bijdragen. De opvang in 't Trefpunt heeft de status 'gemeentelijke opvang', dat inhoudt dat het beschikbaar stellen van de ruimten ons als kerk geen extra geld moet kosten. De opstartkosten, het eventueel doen van aanpassingen, als ook de meerkosten aan energie e.d., zullen ons door gemeente Moerdijk worden vergoed. Gemeente Moerdijk verzorgt geheel de regie en bepaalt hoe en wie in de ruim-

ten van 't Trefpunt worden ondergebracht. Wij als kerk zorgen, natuurlijk geheel op vrijwillige basis, waarbij uw hulp van harte welkom is, voor begeleiding en ondersteuning van de bij ons ondergebrachte mensen.

Mochten er weer extra 'spullen' nodig zijn voor de nieuwe familie, dan zullen wij ons weer melden en een beroep op u doen in de hoop dat u ook daaraan gehoor zult geven.

Zijn er vragen, suggesties en/of opmerkingen, dan horen wij die graag.
Met vriendelijke groet.

College van Kerkrentmeesters:

Henk Nijhoff tel. 0649115532 E-mail: henk.nijhoff@hetnet.nl
Wim Langbroek tel. 0653838837 E-mail: w.langbroek51@ziggo.nl

Wilt u **luisteren** naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl?

Bij 'Zoek uw kerk'>: type 'Fijnaart'.

Klik 'Fijnaart' aan en scroll naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 'Luisteren'.

De diensten zijn te **bekijken** via de website: pknfijnaart.nl

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen.

U kunt contact opnemen via:

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

19 juni	Compassion / bevrijd kinderen van armoede	€ 280,65
26 juni	Kerk in Actie: Diaconaal binnenland	€ 257,89
3 juli	Kerk in Actie : Werelddiaconaat (India)	€ 186,90
10 juli	Eigen gemeente / Jeugd	€ 184,80
17 juli	Diaconale vakantieweken "Hydepark"	€ 251,44
24 juli	Open Doors	€ 184,70
31 juli	KerkWebRadio	€ 108,83
7 aug.	Stille Hulp	€ 241,62

SchuldHulpMaatje Moerdijk helpt bij financiële problemen

Maar liefst een op de vijf huishoudens in Moerdijk heeft financiële problemen. Dat is veel. Veel mensen schamen zich zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Moerdijk op zoek.

Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer onder controle te krijgen. De vrijwilligers, de z.g. maatjes van SchuldHulpMaatje, doen dat. Samen lukt het.

Hoe eerder de mensen aan de bel trekken, hoe beter. Geldzorgen zorgen voor veel stress. Het komt vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen maar erger worden. Een Maatje is er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

Elk jaar krijgen ongeveer 75 gezinnen in de gemeente Moerdijk hulp bij hun financiële problemen door 25 gecertificeerde Maatjes. Daarbij maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is.

Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.schuldhulpmaatje.nl locatie Moerdijk of mail naar coordinator.shmmoerdijk@gmail.com of bel 0629190778.

De coördinatoren Ine Mastenbroek, Miranda Nouwen of Geert Knook nemen dan contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Heel belangrijk

Geheimhoudingsplicht

Om iemand die zich aanmeldt te kunnen helpen, heeft de coördinator een aantal gegevens nodig. Die worden opgeslagen in een goed beveiligd digitaal dossier. Natuurlijk wordt daarvoor eerst toestemming van de hulpvrager gevraagd. Alleen het maatje van de hulpvrager en de coördinator hebben toegang tot die persoonsgegevens. Het maatje en de coördinator hebben bovendien geheimhoudingsplicht.

De coördinatoren:
Ine Mastenbroek, Miranda Nouwen, Geert Knook.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

5 september	20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters
7 september	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
14 september	14.30 uur:	Ouderensoos
20 september	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
28 september	14.30 uur:	Ouderensoos

De hagenpreek: opruiende openluchtdiensten



Waarschijnlijk het enige moment waarop je een klapstoel en zonnebril meeneemt naar de kerk: een openluchtdienst. Maar bij de eerste protestantse openluchtdiensten, de zogeheten hagenpreken, hadden bezoekers eerder hardloopschoenen nodig.

De precieze datum van de eerste hagenpreek is niet helemaal duidelijk. De meeste historici zijn het erover eens dat deze plaatsvond op 30 juni 1566 op het Zeeuwse eiland Walcheren. In deze tijd werd de ene hagenpreek na de andere gehouden, door het hele land. Maar die openluchtdiensten waren niet zonder gevaar.

Brandstapel

De Spaanse, katholieke heersers probeerden het nog jonge protestantisme hard de kop in te drukken. Protestanten werden vervolgd en mochten niet bij elkaar komen in kerkgebouwen. De geloofsvervolging hield aanvankelijk vooral in dat protestantse predikers niet mochten voorgaan in bestaande katholieke kerkgebouwen. Dat was niet zo'n probleem voor de meeste protestantse dominees. Zij wilden toch al liever niet preken in een kerk waar zij omgeven werden door katholieke weelde.

Een groter probleem ontstond toen de geloofsvervolging in delen van het land grimmiger werd en er actief jacht werd gemaakt op protestanten. Werd je opgepakt, dan was de kans groot dat je op de brandstapel belandde.

Als oplossing preekten protestantse dominees noodgedwongen in de open lucht. Vanaf open velden buiten de steden en dorpen kon men slechtgezinde bezoekers van verre aan zien komen. Er was genoeg ruimte om hard weg te rennen wanneer er gevaar dreigde.

Ook de inhoud van de preek was wat anders dan normaal. Dominees spraken vol vuur over hun strijd voor het protestantisme. Toehoorders kwamen bij elkaar om eensgezinden te ontmoeten en hun grieven te delen over de wrede vervolging, de armoede en de harde hand van de buitenlandse heersers.

Beeldenstorm

In 1566 sloeg de vlam in de pan na een hagenpreek in het Vlaamse dorp Steenvoorde (tegenwoordig in Frankrijk). Toehoorders trokken plunderend de omgeving in om katholieke kerken en kloosters te plunderen en vernielen: de Beeldenstorm was begonnen. Beelden van heiligen werden aan stukken gesmeten, katholieke rijkdommen werden kapotgemaakt of geroofd.

Deze trend verspreidde zich door het hele land. Vaak gingen deelnemers op pad, nadat zij waren aangespoord door een hagenpreek. De onvrede onder protestanten had al lange tijd gebroeid, nu was de maat vol. De Beeldenstorm vormde een aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog.

Open hemel

Al eeuwen mogen protestanten inmiddels in rust en vrede bij elkaar komen in hun eigen kerkgebouwen. De traditie van sommige kerken om onder de open hemel bij elkaar te komen, heeft dan ook een heel andere reden: samen Pinksteren vieren of een feestelijke dienst tijdens het zomerseizoen houden.

De coronacrisis bleek in 2020 een extra reden om openluchtdiensten te houden. In de zomer vonden er door het hele land opvallend veel kerkdiensten in de open lucht plaats. Op deze manier konden gemeenten samenkomen zonder de coronamaatregelen te negeren. De eeuwenoude hagenpreek was weer terug van weggeweest.

Overgenomen uit Petrus Magazine, een wekelijkse nieuwsbrief van PKN Nederland

Bijbellesrooster voor de maand september

1 sep. 1 Koningen 14:1-20	Niets is verborgen voor God
2 sep. Lucas 14:1-11	Uitnodigen
3 sep. Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
4 sep. Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
5 sep. Psalm 143	Als alles duister is...
6 sep. 1 Koningen 14:21-31	Brons in plaats van goud
7 sep. 1 Koningen 15:1-8	Niet als David
8 sep. 1 Koningen 15:9-24	Net als David
9 sep. 1 Koningen 15:25–16:7	Geen waardige koningen
10 sep. 1 Koningen 16:8-22	Chaos
11 sep. Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
12 sep. Lucas 15:11-32	De wachtende vader
13 sep. Psalm 142	Totale overgave
14 sep. 1 Koningen 16:23-34	Dieptepunt
15 sep. 1 Koningen 17:1-16	Wonderlijke overvloed
16 sep. 1 Koningen 17:17-24	Wonderlijk leven
17 sep. 1 Koningen 18:1-15	Rechtschapen hofmeester
18 sep. 1 Koningen 18:16-29	Is hij soms op reis gegaan?
19 sep. 1 Koningen 18:30-46	Vuurwerk op de Karmel
20 sep. 1 Koningen 19:1-9a	Opgebrand
21 sep. 1 Koningen 19:9b-21	Bron van rust
22 sep. Psalm 128	Voorspoed
23 sep. Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
24 sep. Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
25 sep. Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
26 sep. Psalm 131	Stil
27 sep. 1 Koningen 20:1-12	Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
28 sep. 1 Koningen 20:13-22	Dronken overmoedigheid
29 sep. 1 Koningen 20:23-34	Berg- én vlaktegod
30 sep. 1 Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld