

# OVERDENKING

## Lijdenstijd

Ervaart u deze coronatijd als een lijdenstijd? Zegt u: 'Ja, de beperkingen en onzekerheid zijn een beproeving voor me, ik vind het moeilijk om het uit te houden'. Of is het meer: 'Met mij persoonlijk gaat het best goed, ik ben gezond of ik sla me er zo goed mogelijk door heen'.

Het hangt misschien van het moment af, in ieder geval vind ik dat het ons als kerkelijke gemeenschap, als gemeente, veel pijn doet. Het is een verlieservaring. Ook al maken we er op allerlei manieren het beste van, iets van dat gemis moeten we blijven benoemen.

Van Blaise Pascal is de uitspraak: "Tot aan het eind der wereld is Christus in doodsnood." Hij zegt dat als overweging bij het gebed van Jezus in de hof van Getsemane, aan de vooravond van zijn lijden, als hij tot zijn Vader bidt dat deze beker aan hem voorbij zal gaan. Het evangelie vertelt dat Jezus toen bang was en dodelijk bedroefd.

Pascal zegt dus dat Christus dit lijden nog steeds draagt. Is dit een huiveringwekkend idee of juist een troostrijke gedachte? Kun je het je voorstellen dat Christus deze verlatenheid in onze tijd met zich meedraagt?

Als Jezus is opgestaan, laat hij aan zijn discipelen zijn wonden zien. Voor Thomas is dit zelfs dé reden om te geloven. Is dat omdat het een zichtbaar en zelfs tastbaar bewijs is? Het mag voor ons ongelovige Thomassen, want dat zijn we allemaal, vooral overtuigend zijn, omdat Jezus daarmee belooft dat hij dit lijden voor en met ons zal blijven herinneren. Ook ons gewond zijn brengt Jezus bij de Vader. Geloof dus dat het God zelf aan het hart gaat.

Aan het begin van de passietijd lezen we in de kerk over de verheerlijking op de berg. Het is een glorieus moment, maar juist dan zegt Jezus tot zijn leerlingen dat hij veel zal moeten lijden. Dat gaat door merg en been. En vervolgens vertelt Jezus dat hij als de Mensenzoon uit de doden zal opstaan. Voor de leerlingen maakt dat de vraagtekens nog groter, wat bedoelt hun meester daarmee? Dat zullen ze nog meemaken.

Laat dat voor ons ook een vraag zijn in deze lijdenstijd, een soort huiswerk, nu we in de kerk leerlingen zijn die thuisonderwijs volgen: hoe kunnen we de opstanding van onze Heer meemaken en in deze periode van beproeving van harte geloven dat Pasen ons het nieuwe leven brengt.

Met een groet van genade en vrede,  
Ds. Franc de Ronde

# KERKDIENSTEN

## 7 maart

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>3<sup>e</sup> zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	1 <sup>e</sup> Werelddiaconaat Ghana 2 <sup>e</sup> Instandhouding kerk en eredienst Groot onderhoud pastorie

## 8 maart: geen Fendertshofdienst

## 14 maart

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Biddag gewas/arbeid; 4<sup>e</sup> zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	Stille hulp - Eigen gemeente Nieuwe PC t.b.v. livestreamdiensten

## 21 maart

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>5<sup>e</sup> zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.A. den Harder, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	Shade Children Foundation Onderhoud/inrichting keuken 't Trefpunt

## 28 maart

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Palmzondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	Pastoraat Eigen gemeente: Bloemen

# ROOSTERS

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
7 maart	-----	Claudia en Neely Anne
14 maart	-----	Marjolein en Emie
21 maart	-----	Saskia en Neely Anne
28 maart	-----	Emie en Claudia

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
7 maart	Tiny Bienefelt	Johan van der Steen
14 maart	Tanny Verhagen	Ad van Sprang
21 maart	Riet Jongbloed	Barthold Jongejan
28 maart	Hetty Bom	Ad van Sprang

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>BHV dienst</b>
7 maart	Ad	Anton	-----
14 maart	Lonneke	Sebastian	-----
21 maart	Jan N.	Jan K.	-----
28 maart	Tiny	Piet	-----

## Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

### Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### 7 maart: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Ghana)

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténóten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.

### 14 maart: Eigen gemeente: Stille Hulp

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel

niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

### **21 maart: Shade Children Foundation**

Is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld. Collecteer mee, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

### **28 maart: Eigen gemeente: bloemen pastoraat**

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 28 maart voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



## **TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN**

### **Bonhoeffer-Wie ben ik? zondagmiddag 14 maart**

Onder voorbehoud dat de voorstelling gespeeld kan worden, attenderen we u op Bonhoeffer-Wie ben ik?, gespeeld door ds. Kees van de Zwaard en altvioliste Roosmarijn Tuenter. Op zondagmiddag 14 maart om 16.00 uur vanuit de Kruiskerk in Roosendaal. Als het doorgaat zullen er maar weinig mensen bij kunnen zijn, maar via de livestream vanuit de Kruiskerk zit u op de eerste rij. [www.pgrkruiskerk.nl/kerkdiensten/](http://www.pgrkruiskerk.nl/kerkdiensten/). Met de protestantse gemeentes van Roosendaal en Willemstad organiseren en ondersteunen wij deze voorstelling. Namens de taakgroep Gemeente zijn, ds. Franc de Ronde



## ***Van de KERKENRAADSTAFEL***



### **Samenvatting kerkenraadsvergadering van 24 november 2020**

Omdat de kerkenraad niet fysiek bij elkaar kon komen vanwege de coronamaatregelen, werd deze kerkenraadsvergadering online gehouden. De agenda was beperkt gehouden, want het eerste doel van deze vergadering was om elkaar even te zien en te horen, zodat er verbinding met elkaar blijft en men van elkaar weet hoe het met een ieder gaat in deze coronatijd waarin men nauwelijks het huis uit kan, weinig contacten heeft en het kerkenwerk maar beperkt kan uitvoeren.

Ds. De Ronde benoemde even het doel van deze meeting: delen met elkaar en gaf vervolgens het woord aan Wim de Loome, de beoogde nieuwe voorzitter. Wim opende met een kort woord en gebed.

Ds. De Ronde vertelde aan de hand van Marcus 1, de roeping van de discipelen, over de eerste woorden die Jezus in het openbaar sprak over de tijd die is aangebroken. Hij legde een link naar de huidige coronatijd: die kan voelen als verloren tijd waar je niets mee kunt. Maar het kan ook een tijd zijn om juist andere dingen te doen. Het kan ook frustratie opleveren, net zoals een nacht vissen en niets vangen. Toch gaan de vissers met Jezus mee als zijn discipelen en laten zij zich leiden door Jezus. Zo mogen wij ook Jezus volgen, geleid door zijn geest.

Ds. de Ronde riep in herinnering dat in de vorige kerkenraadsvergadering Wim de Loome is voorgedragen als voorzitter. De kerkenraadsleden stemden nu unaniem in met de benoeming van Wim als voorzitter. Ds. De Ronde wenste

hem veel zegen en plezier in deze functie. Wim sprak zijn dank uit voor het vertrouwen dat de kerkenraadsleden in hem hebben.

Hij vroeg vervolgens aan ieder kerkenraadslid hoe hij/zij in deze coronacrisis staat en of het kerkenwerk dat iedereen op zijn of haar schouders heeft, nog te doen is. Iedereen vond het een lastige tijd, waarin je heel veel sociale contacten mist. Het bezoekwerk in het pastoraat kan niet meer, want iedereen mag maar één persoon op bezoek hebben per dag. Men vindt het heel verdrietig dat zoveel mensen eenzaam zijn en dat je hen alleen maar kunt bellen of een kaart sturen. De kerkdiensten waarin je gewoon aanwezig kunt zijn, waarin je mee kunt doen en elkaar kunt ontmoeten, worden door iedereen enorm gemist. Sommige kerkenraadsleden hebben het thuis ook moeilijk: thuisonderwijs geven en thuis werken; anderen die veel op de kleinkinderen passen om de ouders te ontlasten en dergelijke dingen meer. Er werden ook positieve zaken genoemd: blij met aandacht van anderen, bijv. door een telefoontje of een kaartje, de livestreamdiensten iedere week, vergaderingen die online toch doorgaan, soms spontane ontmoetingen buiten met gemeenteleden, dankbaarheid voor eigen gezondheid, meer tijd voor jezelf en je gezin. De kerkenraadsleden vonden het fijn om elkaar zo op afstand even te spreken.

Susanne Baan sloot de vergadering met een kort gedicht van Lennart Aangeenbrug uit het tijdschrift Woord & Dienst van deze maand.

Wim de Loome bedankte de kerkenraadsleden voor hun meedoen in deze bijzondere vergadering.

Marion Kruis.

## **Nieuwe voorzitter kerkenraad**

Zoals u mogelijk al in de samenvatting van de kerkenraadsvergaderingen heeft gelezen, heeft de kerkenraad een nieuwe voorzitter, dhr. Wim de Loome. Hij neemt hiermee het stokje over van Menno Bom, die als 'technisch voorzitter' tot eind december deze taak vervulde, nadat hij in juli aftrad als kerkenraadslid. Wim is inmiddels een paar jaar kerkenraadslid in de functie van diaken en vervult in de taakgroep Kerk&Wereld de taak van penningmeester. De kerkenraad is blij dat Wim, voorlopig voor een jaar met een evaluatie na een half jaar, het voorzitterschap van de kerkenraad op zich wil nemen.

In overleg met en met instemming van de kerkenraad zijn de voorzitterstaken verdeeld tussen voorzitter (preses) Wim en vice-voorzitter (assessor) ds. Franc de Ronde. Deze verdeling is met name bepaald door persoonlijke vaardigheden en ambities. Globaal kan worden gezegd dat de preses verantwoordelijk is voor bestuurlijke zaken en de assessor voor inhoudelijke zaken.

De belangrijkste taken voor Wim zullen zijn:

- Voorbereiding agenda moderamen, kerkenraad en gemeenteavond
- Voorzitten vergaderingen moderamen, kerkenraad en gemeenteavond

- Aanspreekpunt voor gemeenteleden

Bij de uitvoering van deze taken hebben ook de voorzitter van de taakgroep Pastoraat, als aanspreekpunt voor gemeenteleden m.b.t. pastorale onderwerpen, en de scriba een rol.

Wij hopen dat u Wim wilt steunen bij de uitvoering van zijn taak als voorzitter van de kerkenraad van onze gemeente.

We zijn Menno dankbaar voor zijn plezierige en deskundige inzet als voorzitter van de kerkenraad. Gelukkig blijft hij nog volop betrokken bij het werk in onze gemeente.

Namens de kerkenraad,  
Susanne Baan, scriba.



Ook voor Pasen en Pinksteren hebben we boeken in onze kast, maar u ziet ze niet. Jammer! Hopelijk zal een keer de Boekentafel weer uitgestald zijn in de Vijverhof. Als u een bepaalde wens hebt, kunt u tot die tijd altijd contact opnemen met een van ons. We horen graag van u.

Hartelijke groeten,  
Nel, Janneke en Bep

### **Koningsdag 2021, een alternatief.**

Wij willen als bazaarcommissie toch proberen geld in te zamelen in deze bijzondere tijd voor de Kerk en voor Kerk en Wereld.

Op Koningsdag mogen er geen evenementen georganiseerd worden. We denken dat als er op die dag bij 't Trefpunt iets af te halen valt en er verder niets te doen is in ons dorp, dat het op zo'n speciale dag, toch mensen trekt.

Dus hebben we voor de datum van 24 april gekozen.

De dag verloopt anders dan we gewend zijn.

We houden een verloting, loten zijn € 2.50 per stuk. Prijzen: een weekend weg (twee nachten met ontbijt), een mooie gereedschapskoffer inclusief gereedschap, een tas met boodschappen en twee gezelschapsspelen.

We bakken oliebolletjes, die u kunt bestellen.

We hebben hang- en staande geraniums op bestelling.

In de volgende Contactruimte leest u er meer over. We hopen op uw medewerking.

De helft van de opbrengst gaat naar Kerk en Wereld voor de Stichting Wigwam. Femke van Halum vertelt er in het volgende stukje meer over.

Namens de commissie, Adri de Vrij

Heeft u vragen dan kunt u bellen naar:

Huib Knook, voorzitter, 0168-402360, Adri de Vrij, 0168-462996



## Stichting Wigwam

Vanaf april 2019 zet ik, Femke van Halum, mij in als vrijwilliger bij Stichting Wigwam.

Stichting Wigwam organiseert tijdens schoolvakanties, speciaal voor gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking, Wigwamvakanties op verschillende plekken in Nederland. Tijdens deze vakanties wordt er 5 dagen per week een avontuurlijk activiteitenprogramma georganiseerd voor alle kinderen, dus ook voor de broertjes en zusjes.

Wigwam organiseert ook Survival- en Jongerenweken. Tijdens deze weken leren jongeren met een beperking hun grenzen te verleggen.

Als vrijwilliger is elke dag anders, want iedere dag maak je allemaal verschillende leuke dingen mee. Je begint de vakantie met het kennismaken met de vrijwilligers en vervolgens ga je kennismaken met degene die je gedurende die week gaat begeleiden. Vervolgens heb je de gehele week een programma van 10:00 tot 17:00 uur, dat gevuld is met verschillende leuke activiteiten voor jong en oud. Voor ieder kind is er altijd wat te doen en de activiteiten worden daar ook op aangepast. De kinderen worden in verschillende groepen geplaatst, zodat de activiteiten het beste aansluiten bij die groep. Zo hebben we regelmatig leuke uitjes, zoals bowlen of lekker uit eten en doen we leuke knutsel- en sportactiviteiten.

Ook organiseren we Survival- en Jongerenweken hierbij is de volledige zorg voor ons en zijn we 24/7 met de jongeren bezig. En ook hierbij hebben we een activiteitenprogramma vol met leuke uitjes.

Ik ben inmiddels in de afgelopen jaren al 3 keer mee geweest. Helaas was 2020 een minder jaar, waardoor veel vakanties niet door konden gaan, maar hopelijk gaan we weer mooie en leuke jaren tegemoet. Het is namelijk niet alleen superleuk met de kinderen/jongeren, maar ook met de vrijwilligers! Als ik thuiskom van een Wigwamvakantie ben ik vaak wel moe, maar ik kom altijd met een voldaan gevoel thuis. Als ik die kinderen zo zie stralen, word ik daar zelf ook superblij van. Daarom wil ik graag geld gaan ophalen voor Stichting Wigwam. Het is heel bijzonder dat dit zo mogelijk gemaakt kan worden door de bazaar en ze hebben die extra centjes hard nodig om dit allemaal te kunnen organiseren! Vooral nu ze bezig zijn met nieuwe huisjes te bouwen op de locatie in Heel.

Uiteraard zijn helpende handjes tijdens de vakanties ook hard nodig en hoop ik dat er nog meer mensen zijn die zich graag willen inzetten voor Stichting Wigwam.

Femke van Halum

# Taakgroep Jeugd

Inmiddels zijn we bij de kindernevendienst begonnen met het project: "Levensweg".

Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen.



We hebben alle kinderen een persoonlijke uitnodiging gebracht met daarbij de vraag om elke zondag van de 40-dagetiijd / Passietijd mee te doen met de kindernevendienst.



Bij de uitnodiging zat ook een leuk gezinsboekje.

Met dit boekje kan thuis aandacht besteed worden aan het thema. Voor elke dag is er een verhaal, activiteit, gebed of gedicht. Zo ga je samen op weg naar Pasen.

In de kerkdienst die online te volgen is, zal de dominee ook aandacht besteden aan het project. We beginnen dus om 10.00 met het volgen van de kerkdienst en als de dominee het aangeeft, starten we met de online kindernevendienst.

Doe je mee? Op die manier kunnen we toch samen toelevens naar Pasen. Je kunt je opgeven via [kinderkerkflame@hotmail.com](mailto:kinderkerkflame@hotmail.com)

**In maart komen de volgende dingen aan bod:**

**Zondag 7 maart 2021 – Johannes 2:13-22(25) Heilig huis**

Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader.

**Zondag 14 maart  
2021 – Johannes  
6:(1) 4-15 In het  
gras**

Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een



jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

**Zondag 21 maart 2021 – Johannes 12:20-33 Onder de grond**

Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan.

**Palmzondag, 28 maart 2021 – Marcus 11:1-11 Op weg**



Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

Op de volgende pagina zien jullie het Projectlied. Als je het lied wilt beluisteren, kun je op de website van Kind op zondag kijken. Daar zie je onder het kopje “actueel”, helemaal onderaan liederen staan. Daar staan ook liedjes die bij het Gezinsboekje horen.

Wij zet - ten stap - jes op - de weg  
Woes - tijt en berg en tem - pel - plein  
In dui - zend hui - zen klinkt van - daag

die Je - zus is ge - gaan  
en in het en zach - te gras  
een lied en een een ver - haal.

Wij ho - ren dat God steeds weer zegt:  
waar men - sen zijn, zal er God ook zijn,  
Hier straalt het licht, er brandt een een, kaars;

'Ik ben er' is mijn naam  
zelfs in de diep - ste nacht  
God ziet ons al - le - maal.

Groetjes van de juffen en tot zondag!



## TAAKGROEP BEHEER

Helaas zijn er de vorige keer een aantal verkeerde bedragen van de collectes doorgegeven. Hierbij de correctie:

22 nov.'20: Instandhouding kerk en eredienst is € 221,60 i.p.v. € 128,20.

29 nov.'20: Onderhoud schuifpanelen Vijverhof/Trefpunt is € 154,70 i.p.v. € 106,85

6 dec.'20: Onderhoudsfonds is € 113,40 i.p.v. € 443,50

13 dec.'20: Onderhoudsfonds is € 153,88 i.p.v. € 126,31 .

Helaas waren deze bedragen niet veranderd uit de vorige kopij.

### Verantwoording collecten (via de GIVT app):

17 jan.	Oecumenische dienst R.K. kerk en eredienst	€ 59,00
24 jan.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 102,00
31 jan.	Onderhoudsfonds	€ 115,00
7 feb.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 78,00
14 feb.	Computersysteem livestreamdiensten	€ 118,00

## **Giften**

Via mw. N. Breure en ook via Ds. de Ronde is er een bedrag binnengekomen van € 20,- voor de kerk .Een gift voor de kerk van € 200,- is via de bank binnengekomen en via de bank voor de diverse collecten aan de kerk welke niet aan een bepaalde dienst gekoppeld waren bedragen van € 10,- , € 20,- en € 117,50 (tezamen met hetzelfde bedrag voor de diaconie). Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

## **Kerkebalans 2021**

De toezeggingen voor de actie kerkebalans 2021 bedragen tot nu € 89265,- waarvan inmiddels al € 40.790,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen, omdat de kerk volledig afhankelijk is van bijdragen van de gemeenteleden. Alle antwoorden zijn nog niet binnen maar het lijkt erop dat de toezeggingen, in deze coronatijd, de opbrengst van € 90417,- in 2020 gaan overschrijden.. Ondanks dat er 30 adressen minder bezocht zijn dan vorig jaar wegens overlijden, verhuizingen en uitschrijvingen. Een bedrag van zo'n € 900,- van de toezeggingen uit 2020 is (nog) niet binnengekomen. Dat hopen we nog te ontvangen. Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

Helaas hebben we weer problemen gehad met de acceptgirokaart. Vele ingestuurde kaarten zijn geretourneerd naar de ondertekenaar. De oorzaak weten we niet, maar wordt nog wel uitgezocht. Waarschijnlijk is er met het aanmaken van de kaart iets misgegaan. Voor degene die de kaart later zou willen gebruiken, maak uw bijdragen s.v.p. op een andere manier over. Dat kan bijv. via een geschreven bankopdracht, ook contant of een incasso-opdracht is mogelijk. Neemt u in dat laatste geval contact op met de penningmeester.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

## **Een machtiging afgeven**

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkebalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

## **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overge-  
maakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerk-  
rentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.



## **TAAKGROEP KERK en WERELD**

### **Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld**

24 januari	Dorcas	€ 94,70
31 januari	Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Bangladesh)	€ 144,70
7 februari	Stichting Chris	€ 78,22
14 februari	Kerk in Actie: Noodhulp Ethiopië	€ 114,22

We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld!  
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen  
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve  
van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

### **Iedere bijdrage telt**

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi be-  
drag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit.  
Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medele-  
ven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal  
zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

#### **Kerkomroep**

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## **AGENDA**

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

9 maart	20.00 uur	Vergadering Kerkenraad
23 maart	20.00 uur	Vergadering Moderamen

# DIVERSE MEDEDELINGEN

## Godsdienstvrijheid

Al jaren zit een Pakistaans echtpaar in de dodencel. Weer, en vaak ten onrechte, beschuldigd van blasfemie. O.a. de organisatie "Hulp Vervolgde Christenen" probeert hen vrij te krijgen door veel publiciteit. Heel fijn dat in onze gemeente een Pakistaans gezin asiel heeft gekregen en nu in vrijheid christen kan zijn. En heel bijzonder was het, dat onlangs een lid van dit gezin alle coupletten van het mooie lied "Amazing Grace" in onze kerk heeft gezongen. Laten wij maar blij en dankbaar zijn dat wij zonder gevaar christen kunnen zijn en naar de kerk kunnen gaan. Nou ja, nu even niet, maar dat gaat echt veranderen. Hebt U ook al dat gevoel, straks, niet meer neuriën maar weer blij en uitbundig uit volle borst zingen? Wat zal het de eerstvolgende zangdienst druk worden.

Ger Stam

## Een gedicht

(ingestuurd door Jenny en Piet de Lange)





## Hoofdtrolspelers The Passion 2021 bekendgemaakt

The Passion is dit jaar vertrouwd én vernieuwd: zo is er een zeer gevarieerde cast, een virtuele processie en materiaal om thuis door te praten over thema's als vriendschap, familie en gemis. Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria. De Verteller is Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolken de rollen Petrus en Pilatus. Artiest Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en presentatrice Anita Witzier haalt als verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie. Voor het eerst zullen tijdens het evenement een aantal Nederlandse vertalingen van Engelstalige hits te horen zijn.

*The Passion wordt op Witte Donderdag 1 april live uitgezonden om 20.30 uur door KRO-NCRV op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.*

(Uit 'Petrus', nieuwsbrief van Protestants Nederland)



## Bijbellesrooster voor de maand maart

1 maart	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
2 maart	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
3 maart	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld
4 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
5 maart	Psalm 19	Natuur-wet
6 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen
7 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
8 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
9 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
10 maart	Psalm 126	Een droom wordt werkelijkheid
11 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
12 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
13 maart	Jozua 4:15–5:1	Vertel het aan de kinderen
14 maart	Jozua 5:2-12	Inhaalslag
15 maart	Jozua 5:13–6:14	Omlopen
16 maart	Jozua 6:15-27	De muur valt
17 maart	Jozua 7:1-15	Wat ging er fout?
18 maart	Jozua 7:16-26	Straf op de zonde
19 maart	Jozua 8:1-13a	List
20 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning
21 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
22 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
23 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
24 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen
25 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
26 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
27 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God
28 maart	Marcus 11:1-11	Erepalmen
29 maart	Marcus 11:12-26	Het gaat om de vruchten
30 maart	Psalm 118	Getuigenissen in juichstemming
31 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat dat kost!