

OVERDENKING

Omgekeerde quarantaine

Toen er in het najaar coronabesmettingen waren in onze Fendertshof was er sprake van omgekeerde quarantaine. De bewoners die niet besmet waren, moesten noodgedwongen in hun woning blijven, afgezonderd van de rest. De-
genen die het virus helaas hadden, konden elkaar wel ontmoeten, ze hadden het immers al opgelopen.

Omgekeerde quarantaine, daaraan moet ik denken als het evangelie vertelt dat Jezus beproefd wordt in de woestijn. Jezus, die, uit het doopwater gekomen, door een stem uit de hemel is aangewezen als 'mijn geliefde Zoon', wordt door de Geest de woestijn in gedreven en afgezonderd van de rest van de mensheid.

Dit gedeelte wordt in de kerk vaak gelezen aan het begin van de Passietijd van 40 dagen. Marcus beschrijft heel beknopt hoe Jezus 40 dagen in de woestijn door de satan op de proef werd gesteld. Aan het getal 40 is ook het woord quarantaine ontleend, want in het Frans is 40 'quarante'. En in deze periode is Jezus geïsoleerd in de woestijn.

Marcus schrijft over deze beproevingen alleen dat 'Jezus bij de wilde dieren was en dat de engelen hem dienden'. Zodoende presenteert het evangelie Jezus als de nieuwe mens, Adam 2.0, Gods schepping krijgt een reset.

Een plaatje dat doet denken aan Psalm 8 waar wordt gesproken over de mens, bijna goddelijk gemaakt, die heerst over Gods werk, de dieren zijn aan zijn voeten gelegd.



*Mozaïek uit Monreale, de schepping van de mens.
Op de achtergrond de wilde dieren*

De omgekeerde quarantaine van Christus houdt in dat, terwijl wij besmet zijn door het kwaad en hij niet, hij voor ons de strijd met de satan aangaat. In onze situatie betekent het dat Gods Zoon weet heeft van de beproevingen die wij hebben te doorstaan en de eenzaamheid en afgezonderdheid waar wij in coro-

natijd mee te maken hebben. En ook al kom ik er als privépersoon tot dusver wel aardig door, gezamenlijk, als kerk, hebben we er veel last van. Opnieuw gaan we als gemeente van de Heer straks de 40 dagen voor Pasen in met tal van beperkingen.

En corona is maar een van de vele smetten op de schepping, Jezus heeft de gevolgen daarvan op zich genomen, hij liet zich testen in de woestijn. Om vervolgens weer onder de mensen te komen. Ook in deze lockdown laat Hij je niet alleen, zijn we als kerk lichaam van Christus in deze wereld.

Met een groet van genade en vrede, ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

7 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	---
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst 2 ^e Pastoraat
Uitgang	Stichting Chris

8 februari: geen Fendertshofdienst

14 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	---
Collecte Rondgang	Noodhulp Ethiopië
Uitgang	Nieuwe computer livestreamdiensten

21 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	1 ^e zondag Passietijd
Voorganger	Dhr. M. Padmos, Krimpen a/d IJssel
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	---
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat Moldavië
Uitgang	Onderhoud verwarmingsketel kerk

28 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	---
Collecte Rondgang Uitgang	Voedselbank Instandhouding kerk en eredienst

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
7 februari	---	Saskia en Claudia
14 februari	---	Emie en Neely Anne
21 februari	---	Marloes en Marjolein
28 februari	---	Judith en Saskia

	Bloemendienst	Organist
7 februari	Jenke de Lint	Johan van der Steen
14 februari	Tiny Verhagen	Ad van Sprang
21 februari	Marion Kruis	Johan van der Steen
28 februari	Dit Konings	Ad van Sprang

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
7 februari	Lonneke	Piet	---
14 februari	Jan N.	William	---
21 februari	Tiny	Peter	---
28 februari	Jeannette	Arjan	---

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

7 februari: Stichting Chris

“Chris en Voorkom!” inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. “Chris en Voorkom!” draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching, waar in de praktijk zeer veel gebruik van wordt gemaakt!

Grondslag: “Chris en Voorkom!” staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doen.

14 februari: Kerk in Actie: Noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tenevalt.

21 februari: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Moldavië 40 dagen tijd)

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

28 februari: Voedselbank

In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkterrein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van de Voedselbank van harte.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 29 november is van ons heengegaan ons gemeentelid dhr. **Jaap Moerland**, Jan Punthof 55, in de leeftijd van 79 jaar. Jaap was een man die graag op zichzelf was. Hij sprak zijn dankbaarheid uit die hij had voor zijn nicht die zo goed voor hem zorgde. Jaap heeft eerst aan de Slobbegorsedijk gewoond tot hij verhuisde naar de Rode Kruisstraat waar hij zo'n 30 jaar gewoond heeft voordat hij verhuisde naar de Jan Punthof. Hier werd Nel van Dorp zijn trouwe bezoeker.

De gezondheid van Jaap ging de laatste jaren achteruit. Hier had hij verdriet van. Vanaf augustus afgelopen jaar had Jaap ook extra zuurstof nodig en kon hij geen gebruik meer maken van zijn scootmobiel. Jaap waardeerde de trouwe bezoeken die Nel van Dorp hem bracht, maar hij vond het niet nodig dat de dominee langs zou komen. 'Het is goed zo', zei hij dan.

Hij was wel van de kerk, maar niet kerks, zo vertelde hij. Hij was dan ook erg trouw aan wat hij van huis uit leerde. Zo was een zegen vragen over zijn eten heel gewoon en hij wist zich elke dag afhankelijk van zijn Hemelse Vader. Totdat hij op 29 november door zijn Hemelse Vader werd thuisgehaald.

Op donderdag 3 december heeft Nel van Dorp de uitvaart vanuit 't Trefpunt geleid. Tijdens dit afscheid heeft Nel gelezen uit Mattheus 6: 26-34 waar staat:

“Maak je niet bezorgd, kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en ze oogsten niet. En ze vullen geen voorraadschuren. Het is uw Hemelse Vader die hen voedt. Kijk naar de leliën op het veld, ze werken en ze weven niet. Maar onze Vader weet wat jullie nodig hebben. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last”.

Waarna aan het einde van dit afscheid een gezang klonk: “Op bergen en in dalen, ja overal is God”.

Laten we zijn naam in liefde en respect blijven noemen, zo blijft hij leven in ons midden.

Pastor Arianne Ploeg Blokland



Wij gedenken **Johanna Sneep – van der Giesen.**

Joke van der Giesen groeide op in de Potenblok in een liefdevol gezin met zeven kinderen. Daar maakte ze de oorlog en de watersnood mee. Ze kreeg verkering met Frans Sneep, ze trouwden in 1961 en samen werkten ze in hun slagerij aan de Molenstraat, waarbij ze veel plezier beleefden aan het contact met de klanten.

Vier kinderen kregen ze: Corine, Piet, Judith en Jan, voor wie ze een liefdevolle en zorgzame moeder is geweest. De laatste zwangerschap was spannend en de zorg voor en om Jan vroeg veel aandacht, maar bracht ook veel geluk in het gezin. Gastvrij en gul was ze ook voor de schoon- en kleinkinderen die veel voor haar hebben betekend.

Van de Dauwdruppelhof verhuisden ze naar de flat aan de Kerkring. In 2012 bleek Frans ernstig ziek te zijn en zijn overlijden betekende een zware klap voor Joke.

Ze werd goed opgevangen door de mensen om haar heen, ook toen ze zelf te maken kreeg met gezondheidsproblemen. Van haar laatste opname kon ze helaas niet meer herstellen en op tweede kerstdag is zij in het ziekenhuis overleden in de leeftijd van 85 jaar.

Donderdag 31 december, op de laatste dag van het jaar, hebben we Joke Sneep de laatste eer bewezen met een dienst in De Ontmoetingskerk, waarin we stil stonden bij haar leven en geloof. Tussen hoop en vrees stelde ze haar vertrouwen op de Goede Herder die zijn leven voor ons gaf.

We lazen woorden uit Psalm 86 die ze zelf had uitgekozen voor haar begrafenis: “U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig”.

In dit geloof vertrouwen wij Joke Sneep-van der Giesen toe aan Gods liefde en mogen de kinderen Corine en Hans, Piet en Fatimah, Judith en Anton, Jan en de kleinkinderen Henk en Myrthe, Janne, Ren ke, Fransje, Femke en Floortje haar met dankbaarheid gedenken.

Ds. Franc de Ronde

Voor altijd in ons hart

Joke Sneep – van der Giesen

Hartelijk dank voor uw belangstelling en de kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma. Wij hebben dit bijzonder gewaardeerd.

Corine en Hans Aardenhout – Sneep

Henk en Myrthe

Piet en Fatimah Sneep – Barkhuijsen

Janne, Renéke, Fransje

Judith Sneep en Anton Dekkers

Femke, Floortje

Jan Sneep

In liefdevolle herinnering aan

Cornelia van Holten – Boer

Als familie willen wij onze dank betuigen aan allen die hun medeleven hebben betoond na het overlijden van Corrie.

Uw belangstelling van de afgelopen periode steunt ons en troost ons in het verdriet. Wij zijn u daarvoor intens dankbaar.

Henk en Léander



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

De stilte zingt U toe o Here

Op dit moment volgen we als gemeente het advies van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de landelijke werkgroep 'zingen in de kerk' om voorlopig niet te zingen in de eredienst. Dat is wel een gemis, want eerder hadden we in iedere eredienst een zangduo dat live de liederen van de liturgie verzorgde, begeleid door pianiste of organist, ondersteund door de 'technische dienst' die veel werk heeft gemaakt van de geluidskwaliteit. Zodoende hebben we de lofzang gaande gehouden en kwamen de psalmen en gezangen door bij allen die meekeken en meeluisterden.

Wat live muziek betreft zijn we nu aangewezen op orgel- en pianospel en dat wordt gelukkig ook zeer gewaardeerd. Voor degenen die de livestream bekijken is het een genot om de organist aan het werk te zien en bijna 'op de vingers te kijken'. Dus helemaal stilgevallen zijn we gelukkig niet en we gaan uiteraard door met het uitzenden van de zondagse kerkdienst.

Ook wordt nagegaan of het in deze situatie technisch haalbaar is om opnames van liederen op te nemen in de dienst. De werkgroep van de PKN onderzoekt intussen of en hoe de voorzang weer verantwoord mogelijk is. Onderstaand gebed van ds. René de Reuver op basis van Psalm 65 verwoordt ons gemis.

Ds. Franc de Ronde

*Eeuwige God,
U die woont en troont in Sion,
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte,
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen,
niet in staat om bijeen te komen
en uit volle borst U de lof te zingen.
We zijn stilgevallen
en weten niet hoe lang alles nog zal duren,
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken.
In deze nood komen wij tot U,
in stilte
biddend om gehoor,
om vertroosting*

*om nabijheid
om perspectief.
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding
als roep om genade en ontferming.
'Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft'*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.
Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
* Psalm 65 couplet 1, slot.*

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 24 november 2020

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft het woord aan ds. De Ronde die vervolgens Psalm 97 leest en het moment van bezinning inleidt. De kerkenraad staat stil bij de schuldbelijdenis die ds. De Reuver heeft uitgesproken namens de PKN naar de Joodse gemeenschap: er is door de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog te weinig gedaan om de antisemitische stroming tegen te gaan. De kerkenraad is na het gesprek hierover van mening dat het goed is dat daarover nu schuld beleden is. De Joodse gemeenschap heeft het aanvaard en is er blij mee. Ds. De Ronde sluit de bezinning af met een gebed.

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 oktober wordt vastgesteld. Ds. De Ronde deelt mee dat er op 13 december en 10 januari doopdiensten gehouden zullen worden. Gebruikelijk in de Protestantse kerk is dat kinderen in het midden van de gemeente gedoopt worden. Er kunnen echter maar 30 mensen in de kerk aanwezig zijn en de doopouders hebben veel familieleden. De kerkenraad besluit om 10.00 uur de 'gewone' dienst te houden en de doopdiensten apart op een later tijdstip die zondag. Hopelijk zijn er technici en andere medewerkers voor twee diensten beschikbaar.

De taakgroep Beheer is bezig met de voorbereidingen van de alternatieve kerstmarkt op 12 december. De taakgroep gaat het transport regelen van de

wandborden, de tafel en het doopvont uit de kerk in Standdaarbuiten en bekijken wat er met deze stukken gedaan kan worden. Het orgel in De Ontmoetingskerk heeft een onderhoudsbeurt gehad en het orgel in De Dorpskerk is nu aan de beurt. Er moeten een paar bomen op de begraafplaats gekapt worden i.v.m. onveiligheid.

De taakgroep Kerk en Wereld is bezig met de fruitbakjes voor Dankdag voor gewas en arbeid in samenwerking met de taakgroep Pastoraat, evenals met de kerstgroet voor de oudere gemeenteleden. De taakgroep Gemeentezijn deelt mee dat de Top2000-dienst is verzet i.v.m. coronaregels. De taakgroep is bezig met een kerstkaartenactie. De taakgroep Jeugd probeert de jeugd betrokken te houden. In de adventsweken is er steeds kindernevendienst in de Vijverhof en wordt het adventsproject gevolgd.

Wim de Looime is bereid per 1 januari a.s. voorzitter te worden van de kerkenraad. Hij wil het in ieder geval een jaar doen met halverwege een evaluatie. De kerkenraad gaat akkoord.

De volgende functies raken vacant: scriba, diaken, pastoraal medewerker, lid taakgroep Gemeentezijn, twee leden taakgroep Jeugd. De gemeente zal gevraagd worden voor deze functies namen te noemen. Janita Bom wordt benoemd als lid van de St. Jan Punt Gelden in de vacature die daar is ontstaan.

Het collecterooster voor 2021 wordt vastgesteld. De begrotingen van de taakgroepen Beheer en Kerk en Wereld worden besproken en goedgekeurd. De taakgroep Kerk en Wereld heeft eerder in de kerkenraad besproken te willen deelnemen aan OikoCredit. De kerkenraad was toen positief en het plan zou worden voorgelegd aan de gemeente. Aangezien de gemeenteavond vanwege corona niet is doorgedaan, zal dit nu uitgelegd worden in Contactruimte. De kerkenraad gaat akkoord met een bedrag tot € 15.000,-.

Bij de evaluatie en vooruitblik van diensten en activiteiten blijkt dat de meningen over diverse diensten uiteenlopen. De diensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn gewaardeerd door aanwezigen en familieleden. Fijn dat het zo kon met twee diensten en dank aan allen die hebben meegewerkt.

Aan de techniek van de onlinediensten wordt nog steeds gesleuteld.

Omdat deze vergadering de laatste is met voorzitter Menno Bom wordt hij verast met de rondvraag: bijna alle kerkenraadsleden hebben een vraag voor hem. Hij slaat zich er dapper doorheen! Ds. De Ronde spreekt hem nog toe en bedankt hem voor zijn voorzitterschap. Menno krijgt als laatste het woord en tenslotte krijgt hij van alle kerkenraadsleden een symbolische voorzittershamer.

Marion Kruis

Classicale Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg en Reünion Wallone



Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart 2021 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom. Deze conferentie zou eerder op 17 en 18 maart 2020 plaatsvinden, maar is vanwege de pandemie uitgesteld. Wij zijn gebonden aan de coronamaatregelen in Nederland en België en organiseren

deze conferentie dan ook onder dat voorbehoud.

De organisatie is in handen van de Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg, Reünion Wallone en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen.

De conferentie wordt gehouden in Provinciaal Vormingscentrum Malle, Oostmalle, België.

Veertigste theologische conferentie

2 en 3 maart 2021

te
Oostmalle

Thema:

“Willen christenen wel met/van Joden leren?”
‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’

Sprekers: Dr. Eeuwout Klootwijk, Dr. Thaddée Barnas, Dr. Lieve Teugels, Dr. Eric Ottenheijm, Rabbijn Albert Ringer en dr. Leo Mock.

Voor opgave en informatie: derkblom@gmail.com

Van de redactie:

De oorspronkelijke aankondiging van deze bijeenkomst was te lang om op te nemen in het kerkblad. Bent u geïnteresseerd dan kunt u meer informatie opvragen bij de scriba of de redactie.

Een bericht van de activiteitencommissie

In het novembernummer van Contactruimte hebben wij u verteld dat we onze activiteiten hadden opgeschort tot eind januari 2021. We deden dit in de hoop dat de coronamaatregelen tegen die tijd achter ons zouden liggen. Niets is echter minder waar. We hadden in februari een lezing gepland met Dirk van de Glind en in maart de jaarlijks terugkerende seidermaaltijd. Ook hier kunnen we een streep door zetten, waarmee ons hele activiteitenprogramma voor najaar 2020 – voorjaar 2021 in het water is gevallen. Hopelijk is dit najaar het coronavirus verslagen en proberen we het weer van voren af aan. We geven de moed niet op.

Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon



Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, Ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan in de kerk?

Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, je school, je vereniging om de lege cartridges en toners voor jou of u te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van Ansichtkaarten.
- *Lever alleen Ansichtkaarten in. Een Ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.*
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten?

Neem dan even contact op met: Addy Roks, tel. 462254 of op dit moment afgeven bij De Bongerd 8, Fijnaart.



Taakgroep Jeugd

Van de Kindernevendienst

Beste jongens en meisjes,

Begin december mochten we nog een tijdje bij elkaar komen in De Vijverhof om met elkaar aan het Adventsproject te werken. Wat leuk dat daar zoveel kinderen aan meededen. Helaas werd de lockdown aangescherpt en moesten we de afgelopen periode weer online kindernevendienst houden. Daarbij zagen we ook geregeld de foto's van wat jullie thuis deden. Leuk hoor! Blijf dat vooral doen.



In februari horen we nog meer verhalen vanuit het Bijbelboek Marcus over Jezus. Te beginnen met twee verhalen over genezing.

Zondag 7 februari 2021 – Marcus 1:29-39

Duizend volgers

Jezus maakt de schoonmoeder van Simon beter.

's Avonds komen er nog veel meer zieken naar hem toe, die allemaal genezen worden. De volgende dag probeert Jezus uit te rusten, maar iedereen gaat naar hem op zoek.

Zondag 14 februari 2021 – Marcus 1:40-45

Je hebt het niet van mij...

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuïnt het overal rond.

21 februari begint het paasproject

Hoe dat er uit gaat zien is nu nog niet bekend.

Maar we hopen allemaal dat we snel weer echt bij elkaar kunnen komen in De Vijverhof of de kerk.

Tot die tijd hopen we dat jullie thuis met ons meedoen. Via de stream of de verwerking die we jullie via de mail toesturen.

Hartelijke groeten van alle juffen

**HET TOPPUNT
VAN KUNST:
GODS
SCHEPPING**





Wees NEDERIG en
VRIENDELIJK, heb GEDULD met
elkaar en VERDRAAG elkaar
uit LIEFDE

Die nu westerse Bist de eerheid te bewaart die de heilige geest onder
in tot stand heeft gebracht, door hi vrede met elkaar te leeuft.

Efeziërs 4 vers 2 en 3



kinderkerkflame@hotmail.com

Verantwoording collecten

In de vorige editie zijn er een paar collectes/bijdragen weggelaten dan wel fout doorgegeven. Hierbij de correcties:

-Bij de huwelijksdienst van Arjan en Kelcy d.d. 17 oktober jl. is er gecollecteerd voor de kerk en de opbrengst daarvan was € 161,20.

-Er is niet op 25 oktober gecollecteerd voor het Onderhoudsfonds, maar op 15 november. Het bedrag van € 126,31 was wel akkoord.

-Met de oogstcollecte zijn er ook contante bijdragen geschonken door de ontvangers van de fruitbakjes. Voor zover bekend is 2 x € 20,- via mw. N. Breure, € 10,- via mw. L. Vogelaar en € 10,- via mw. R. Matthee ontvangen.

22 nov. Instandhouding kerk en eredienst	€ 128,20
29 nov. Onderhoud schuifpanelen Vijverhof/Trefpunt	€ 106,85
6 dec. Onderhoudsfonds	€ 443,50
6 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 63,80
13 dec. Onderhoudsfonds	€ 126,31
20 dec. Onderhoud schuifpanelen Vijverhof/Trefpunt	€ 101,00
24 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 53,00
25 dec. Pastoraat beheer	€ 118,00
27 dec. Onderhoudsfonds	€ 75,00
31 dec. Oudejaarscollecte	€ 12,00
3 jan. Instandhouding kerk en eredienst	€ 75,50
3 jan. Onderhoud orgels	€ 59,00
10 jan. Pastoraat beheer	€ 82,00

Giften

In de laatste maanden van 2020 zijn er veel giften binnengekomen via de diverse ambtsdragers en pastoraal medewerkers. Ook zijn er heel mooie bedragen per bank overgemaakt. Hier volgt een opsomming waarbij ik hoop dat er geen giften over het hoofd gezien zijn. (Mocht dat het geval zijn, gaarne een berichtje aan ondergetekende).

Via mw. A. de Vrij is er een bedrag binnengekomen van € 30,- en van € 20,- voor de kerk; via mw. N. Breure een bedrag van € 5,- en € 10,- voor de kerk; via mw. R. Matthee een bedrag van € 50,- voor het onderhoud van de begraafplaats, omdat die er zo netjes bijligt. Een bedrag van € 10,- via mw. L. Vogelaar, mw. M. Nijhoff en mw. L. Nouwen en een bedrag van € 20,- via dhr. H. van der Kemp voor de kerk. Via ds. de Ronde een bedrag van € 50,- en van € 60,- (hiervan € 10,- voor de oudejaarscollecte) voor de kerk. Via dhr. J. To-

lenars een bedrag van € 20,- voor het onderhoud van de kerk en ook nog eens € 100,- voor de kerk.

Giften via de bank binnengekomen voor de kerk: 1 x € 2000,-, 1 x € 1000,-, 1 x € 300,-, 1 x € 205,-, 1 x 120,-, 2 x € 100,- en 1 x € 30,- (tegelijk met een bijdrage voor de plaatselijke diaconie).

Tevens heeft u met collectebedragen welke niet aan een bepaalde dienst gekoppeld waren bijgedragen aan de kerk: 1x € 170,-, 1 x € 100,-, 1 x € 50,-, 2 x € 30,-, 2 x € 25,-, 1 x € 15,- en 2 x € 10,-.

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Oudejaarsjaarscollecte

De oudejaarsdienst op 31 december leverde maar enkele euro's op via GIVT. Daarentegen heeft u via de bank wel veel overgemaakt. Tot nu toe is er maar liefst € 4040,- bijgeschreven op de bankrekening.

Hartelijk dank voor deze gulle gaven.

Verjaardagsfonds

Door de bringers van de verjaardagsgroet zijn de zakjes van het 4e kwartaal 2020 weer ingeleverd. Dit bracht een mooi bedrag op van € 1065,65. In het afgelopen jaar zijn er uit dit fonds een nieuwe computer voor de livestreamkerkdiensten en ook nieuwe kussens voor De Ontmoetingskerk bestosigd.

Alternatieve kerstmarkt 2020

De in december gehouden kerstmarkt heeft na aftrek van de kosten het mooie bedrag van € 3329,- opgebracht.

Alle medewerkers en kopers dank voor dit resultaat.

Kerkbalans 2020

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot nu € 91.876,- waarvan € 89.502,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen, omdat de kerk volledig afhankelijk is van bijdragen van de gemeenteleden. € 800,- van de toezeggingen zal niet meer binnenkomen vanwege overlijdens en ook uitschrijvingen in 2020. Het overige bedrag van € 1500,- hopen we nog te ontvangen. Inmiddels zijn de eerste bedragen voor 2021 alweer ontvangen. Op het moment van verschijnen van dit kerkblad heeft u al bericht ontvangen van de actie Kerkbalans 2021.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Alternatief voor de kerstmarkt op 12 december 2020

Vanwege de coronamaatregelen was het dit keer niet mogelijk om onze traditionele kerstmarkt te houden. Daarom hebben als kerkrentmeesters gezocht naar mogelijkheden om toch acties op touw te zetten om wat financiën voor de kerk binnen te krijgen. We hebben dat gedaan door oliebollen te bakken, loten te verkopen en aan de dames te vragen om kerststukjes te maken. Daarbij hebben we bedacht dat we konden werken met bestellijsten en dat had toch wel een heel goede uitwerking.

Er werden veel meer kerststukjes besteld dan er in andere jaren op de gewone manier werden verkocht. Het waren er totaal 77. Ook de oliebollen gingen er in een mum van tijd uit. En de loten waren ook in korte tijd verkocht. Dit alles resulteerde in het feit dat we in de middag van 12 december al klaar waren met alle activiteiten en een opbrengst hebben van ongeveer € 3300,-. Dat is ongeveer € 1000,- meer dan vorig jaar. Daar zijn we zeer tevreden mee. Hierbij wil ik namens de kerkrentmeesters al degenen die hebben meegewerkt om dit alles tot een succes te maken heel hartelijk danken. Maar ook de kopers: bedankt dat u wat gekocht heeft en zo een bijdrage heeft geleverd aan de kerk.

Tenslotte, de hoofdprijs van de loterij is gevallen op lotnummer 00267. De winnaar is ondertussen op de hoogte gesteld.

De tweede prijs van de loterij is gevallen op lotnummer 00353. Ook de winnaar hiervan is ondertussen op de hoogte gebracht.

Nogmaals iedereen **Heel Hartelijk Dank.**

Henk Nijhoff

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt

verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

GIVT

Nu 2020 is afgelopen, kunnen gevers via de GIVT app een overzicht uitprinten. Dit overzicht kan bij de inkomstenbelasting gebruikt worden als aftrekpost.

Hoe dit te doen?

- Linksboven op horizontale streepjes toetsen.
- Op het volgende scherm Giftenoverzicht toetsen.
- Op volgende scherm op pijtje rechtsboven in een cirkeltje toetsen.
- Op volgende scherm op 'Verstuur' toetsen.
- Controleer even of uw e-mailadres genoemd wordt en daaronder 2020. Uw overzicht van 2020 wordt naar uw emailadres verstuurd. U kunt dit overzicht uitprinten.



TAAGGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten

22 november	Kerk in Actie: Pastoraat/Omzien naar mensen	€ 168,71
29 november	Eigen gemeente: Pastoraat/bloemen	€ 188,75
6 december	Eigen gemeente: Jeugdwerk	€ 118,68
13 december	Kerk in Actie: Oekraïne (Kinderen in de knel)	€ 246,48
20 december	Voedselbank	€ 175,00
24 december	Vluchtelingenkinderen in Griekenland	€ 307,68
25 december	Mercy ships	€ 122,94
27 december	Eigen gemeente: Ouderenwerk	€ 91,65
31 december	Zendingskrans	€ 108,28
3 januari	Eigen gemeente: Pastoraat/bloemen	€ 71,75
10 januari	Eigen gemeente: KerkWebRadio	€ 53,95

We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld! Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mochten ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.



Het is een saai verhaal, we zitten allemaal heel veel thuis. We kijken thuis naar de kerkdiensten, er is meer tijd om te lezen, maar de boekentafel komt u in de Vijverhof niet tegen. En onze mooie boekenschat is nog steeds in de kast. Hopelijk zullen we over niet al te lange tijd weer met elkaar de kerkdiensten kunnen bijwonen en bij het koffiedrinken de boekentafel weer zien. Tot zolang kunt u wel altijd een bestelling bij ons plaatsen.

Neem dan contact met ons op.

Hartelijke groeten, Nel, Janneke en Bep



Gezocht: werkgroepleden HipHelpt Moerdijk

Om het werk van HipHelpt in Moerdijk lokaal te organiseren en verder te verduurzamen zijn we op zoek naar werkgroepleden. De werkgroep gaat in samenwerking met de relatiebeheerder van HipHelpt aan de slag om HipHelpt in Moerdijk lokaal uit te gaan voeren.

Wat gaat de werkgroep doen?

Samen wordt gewerkt om de lokale uitvoering van HipHelpt in Moerdijk mogelijk te maken. Hiervoor werkt de werkgroep toe naar de oprichting van een lokale stichting waaronder HipHelpt in Moerdijk kan functioneren. Tevens wordt er toegewerkt naar de samenstelling van een lokaal team met coördinator en helpdesk medewerkers die training ontvangen.

Over HipHelpt (Hiphelpt.nl)

HipHelpt biedt een laagdrempelige vorm van hulp aan kwetsbare mensen zonder beschikbaar sociaal netwerk. Door heel Nederland zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. Zij zijn gedreven door naastenliefde en geïnspireerd door het Evangelie. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan.

Meedoen?

Wil jij meedenken met het werk van HipHelpt? Samen met de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten we de schouders eronder en zorgen we dat niemand alleen hoeft te staan !

Interesse of vragen?

Neem contact op met onze relatiebeheerder Tom Kolsters
e-mail: t.kolsters@hiphelpt.nl; mobiel: 06-18129248

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

23 feb. 20.00 uur Vergadering Moderamen

DIVERSE MEDEDELINGEN



Uitkomst enquête onder bijbellezers: 66% van de bijbelgebruikers wil vaker bijbellezen

De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks in de Bijbel. Opvallend is dat zo'n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer te willen bijbellezen.

“Voedsel voor de geest”, zo omschrijven veel respondenten wat de Bijbel voor hen betekent. ‘Vandaar de wens om vaker en langer te lezen’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Maar dat blijkt niet vanzelf te gaan. Als NBG bieden we daarom steeds vaker hulpmiddelen aan waarmee je bijbellezen tot een vanzelfsprekend en inspirerend onderdeel van je dag kunt maken. Denk aan digitale leesplannen, podcasts en blogs die de Bijbel verbinden met de actualiteit.’

Alleen of samen

Ruim 80% van de respondenten geeft aan (meestal) alleen te zijn bij het bijbellezen. Dat doen ze om in contact te komen met God (64%), voor geloofsopbouw (64%) of om er dagelijkse inspiratie (61%) uit te halen. Er wordt vooral vanuit eigen motivatie gelezen; vrijwel niemand leest in de Bijbel omdat anderen dat verwachten. Tegelijkertijd geven de deelnemers aan de enquête aan, de Bijbel ook samen te lezen. Ruim 30% zegt dat te doen, met hun partner, in gezinsverband en/of in kerkverband.

Gedrukt of digitaal

De enquête laat opnieuw zien dat digitaal bijbellezen is ingeburgerd (16% leest meestal digitaal), hoewel het merendeel van de respondenten meestal een gedrukte Bijbel in handen heeft. De Bijbel van voor tot achter lezen doet nog slechts een kwart, zo blijkt uit de enquête. Bijna de helft van de respondenten leest aan de hand van een thema dat aansluit bij de persoonlijke interesse. Dagboekjes en een leesrooster zijn het meest populair als hulp bij het bijbellezen. ‘In de open antwoorden hebben mensen met ons gedeeld wat hen motiveert én wat hen belemmert’, vertelt Schol-Wetter. ‘Ze vinden de hulpmiddelen van het NBG nuttig. Als (meer) bijbellezen dan toch niet lukt, wijten ze dat vaak aan zichzelf: het ontbreekt hen aan discipline, tijd of prioriteit. Daar wordt het wat mij betreft pas interessant: hoe kan bijbellezen uit de sfeer van “moeten”

komen, en iets worden waar je naar uitkijkt? Dat is geen kwestie van 'one size fits all', maar van uitproberen wat bij je past, met vallen en opstaan.'

Zelfhulpboek Lees je Bijbel

Om dat uit te zoeken kunnen bijbellezers terecht in het boek 'Lees je Bijbel'. Daarin raadpleegt Corien Oranje experts als Ben Tiggelaar en Michelle van Dusseldorp. 'Lees je Bijbel' helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan. En deze keer op een manier die bij hen past.

Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap

Link: <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/lees-je-bijbel/>

Contactpersoon: Janneke van Baren

Bijbelleesrooster voor de maand februari

1 februari	Psalm 87	Lang leve de vreemdelingen
2 februari	Deuteronomium 19:1-10	Uitwijkmogelijkheid
3 februari	Deuteronomium 19:11-21	Oog om oog, tand om tand
4 februari	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
5 februari	Deuteronomium 20:10-22	Om gruwelijkheden te voorkomen
6 februari	Psalm 83	Strijdlied
7 februari	Marcus 1:35-45	Beterschap!
8 februari	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
9 februari	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
10 februari	Psalm 44	Wat merk je van Gods trouw?
11 februari	Marcus 2:23–3:6	Heer van de sabbat
12 februari	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
13 februari	Psalm 32	Biecht
14 februari	Joël 1:1-14	Vertel het door
15 februari	Joël 1:15-20	Verlangen naar de dag van de HEER?
16 februari	Joël 2:1-11	Machtsvertoon
17 februari	Joël 2:12-17	Iedereen moet meedoen
18 februari	1 Petrus 2:11-17	Vrijheid
19 februari	1 Petrus 2:18-25	Christelijke assertiviteit
20 februari	1 Petrus 3:1-12	Gelijkwaardig
21 februari	1 Petrus 3:13-22	Hoop doet leven
22 februari	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op anderen
23 februari	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef
24 februari	1 Petrus 5:1-14	De Heer is je herder
25 februari	Psalm 38	Roep om hulp
26 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
27 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
28 februari	Psalm 99	Koninklijke waardigheid