

OVERDENKING

Mozes

Mozes werd als baby in een biezen mandje gelegd dat veel weg had van een drijvend grafkistje, maar toch is er uiteindelijk geen laatste rustplaats van hem bekend, want toen hij stierf werd hij door de Heer zelf begraven op een onbekende plek. Volgens de Bijbel was Mozes toen 120 jaar oud, maar toch kan de term 'voltooid leven' niet op hem worden toegepast, want hij stierf voordat zijn volk het beloofde land binnenging. Wel mocht hij het land Kanaän uit de verte zien, vanaf de berg Nebo, maar na een woestijnreis van 40 jaar haalde hij de finish dus net niet. (De term 'voltooid leven' zoals die nu in het politieke debat wordt gebruikt, vind ik daarom misleidend, aan een leven ontbreekt altijd wel iets, het komt pas in Gods koninkrijk tot vervulling.)

De komende Passie- en Paastijd lezen we in de kerk uit het Bijbelboek Exodus. Daarin gaat het over Mozes, die zijn volk uit Egypte leidde, een persoon met groot gezag, ook voor Jezus, de wetgever van Israël en tegelijkertijd wordt hij de zachtmoedigste man ter wereld genoemd. En hij was zeker niet zonder fouten; dat hij het beloofde land niet bereikte was een straf voor een zwak moment van Mozes waarin hij niet op God vertrouwde.

Ik vind het ontroerend dat Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis een gedicht schreef over de dood van Mozes. Bonhoeffer die voorvoelde dat hij de bevrijding niet zou meemaken; op bevel van Hitler werd hij vermoord, slechts 39 jaar oud. In zijn cel schreef hij teksten die mij nu, 75 later, heel erg aanspreken. Inspirerend zijn de geloofsbrieven die we kennen uit 'Verzet en Overgave'. Indrukwekkend zijn de liefdesbrieven die zijn verloofde Maria von Wedeweijer en Bonhoeffer aan elkaar schreven.

Het gedicht over Mozes is eenvoudig en heel persoonlijk. Bonhoeffer herkent zichzelf in de persoon van Mozes, die terugziet op zijn leven en vooruitkijkt naar Gods toekomst. Bijzonder vind ik dat hij daarin ruimte geeft aan twijfel, schuldbesef en zwakheid; dat brengt hem juist tot lof en dank en geloof in zijn God.

*Op de bergtop, hoog verheven
staat Mozes aan het einde van zijn leven.*

*Hij houdt de ogen vast gericht
op het beloofde land dat voor hem ligt.*

...

*'Geef mij twijfelaar, maar de bittere drank.
In het geloof zeg ik u lof en dank.*

...

*Ik zink weg in uw eeuwigheid, God, voorgoed,
maar zie: mijn volk gaat de vrijheid tegemoet.*

*Gij die de zonde straft en graag vergeeft,
God, ik heb voor dit volk geleefd.*

*Dat ik de lasten ervan droeg,
en nu zijn heil aanschouw – dat is genoeg.*

*Houd mij vast! Mij ontvalt mijn staf.
Trouwe God, geef mij een graf.'*

Ds. Franc de Ronde

P.S.

Kom ook naar het muziektheater 'Wie ben ik?' over Dietrich Bonhoeffer en Maria von Wedemeijer, zondag 15 maart 16.00 uur in de Kruiskerk te Roosendaal, St. Lucasplein 1.

KERKDIENSTEN

1 maart *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Prot. gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e zondag Passietijd; Biddag gewas / arbeid</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Wereldgebedsdag (oecumenisch) in De Ontmoetingskerk
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Jolanda den Hollander
Koster 19.00 uur	Cor Endepoel
Collecte Rondgang	1 ^e Voorjaarszendingscollecte
Uitgang	2 ^e Aanschaf nieuwe koffiemachine Instandhouding kerk en eredienst

8 maart *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e zondag Passietijd; MeetingPoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Collecte Rondgang	Kerk in Actie: Missionair/40dgn tijd
Uitgang	Onderhoudsfonds

9 maart, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Mw. A.J. Blokland-Ploeg**15 maart** *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>3^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Collecte Rondgang Uitgang	KIA: Zuid-Soedan Onderhoud orgels

22 maart *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>4^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. R.N. ten Napel, 's Gravendeel
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looime
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconale vakantieweken "Hydepark" Instandhouding kerk en eredienst

29 maart *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>5^e zondag Passietijd; m.m.v. Het Interkerkelijk Koor</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Leendert van Baren
Collecte Rondgang Uitgang	KIA: Straatmeisjes Ghana Onderhoud 't Trefpunt, voegwerk achtergevel

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 maart	Nelleke Tolenaars	Monique en Emie
8 maart	Anne van Dongen	Saskia en Neely-Anne
15 maart	Claartje Verhagen	Marloes en Marjolein
22 maart	Addie Driesprong	Emie en Claudia
29 maart	Marjoke de Looime	Neely-Anne en Monique

	Bloemendienst	Organist
1 maart	Anneke Knook	Johan van der Steen
8 maart	Janita Bom	Barthold Jongejan
15 maart	Joke Frijters	Johan van der Steen
22 maart	Marianne Solleveld	Barthold Jongejan
29 maart	Sandra Leijten	Ad van Sprang

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
1 maart	Jeannette	Jan	Jan en Jolanda
8 maart	Jeroen	Piet	Susanne en Linda
15 maart	Ad	Willian	Corry-Anne en Henk
22 maart	Lonneke	Arjan	Wim L. en Jan v. Dam
29 maart	Jan	Anton	Lonneke en Henk

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

1 maart: Kerk in Actie: voorjaarszending/ veertigdagentijd

“De kracht van Bijbelverhalen”

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven.

8 maart: Kerk in Actie: Missionair/ veertigdagentijd

“Als kerk naar de mensen toe”

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk.

15 maart: Kerk in Actie: Noodhulp/ veertigdagentijd “Vluchtelingen Zuid-Soedan”

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

22 maart: Diaconale vakantieweken “Hydepark”

Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Hydepark verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt als financiële bijdrage in de kosten van de diaconale vakantieweken in het Hydepark

29 maart: Kerk in Actie: Werelddiaconaat/ veertigdagentijd “Straatmeisjes Ghana”

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 21 januari 2020

Voorzitter Menno Bom heette iedereen van harte welkom en opende de vergadering. Hij gaf het woord aan ds. De Ronde voor de bezinning. Ds. De Ronde legde uit dat de liturgie van de eredienst gebaseerd is op dialoog en interactie: woord en antwoord tussen gemeente en voorganger. Dat zie je in schriftlezing en lied, gebed en lofzang, zegen en amen. De responsies (gesproken of gezongen antwoorden bij gebeden) in de oecumenische dienst in de Week van de Eenheid waren daar ook een voorbeeld van. Bij het Heilig Avondmaal bidt de gemeente zelf in het Tafelgebed tot God als voorbereiding op het vieren van de maaltijd: Zijn dood gedenken wij, Zijn opstanding belijden wij, Zijn toekomst verwachten wij. Heer kom! Maranatha! Na deze uitleg praatten de kerkenraadsleden hierover nog in tweetallen na en besloot ds. De Ronde de bezinning met het lezen van Handelingen 27: 33-36.

Bij de mededelingen ging het over de agenda van de gemeenteavond op 29 januari a.s. met prof. J. Hoek. Ook werd genoemd het bezoek van classispredikant ds. Marco Luijk op 16 juni a.s. Drie kerkenraadsleden gaan naar de intrededienst van ds. Lolkema in Bergen op Zoom op 2 februari a.s. Twee kerkenraadsleden gaan op dezelfde zondag naar de Eucharistieviering bij het emeritaat van diaken M. Bastiaansen. De overige kerkenraadsleden gaan naar de kerk- en schooldienst in De Dorpskerk.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 10 december 2019 werden goedgekeurd en vastgesteld.

Ds. De Ronde is o.a. bezig met de voorbereidingen voor de kerk- en schooldienst. Voor de dienst van 17 mei is een koor uitgenodigd.

De taakgroep Beheer heeft de Actie Kerkbalans opgestart. Er loopt ook een proef met een digitale werkwijze en daarop is positief gereageerd. Met de actie is een mooie folder meegestuurd. De taakgroep is ook bezig met de administratieve zaken en afspraken rond de benoeming van de kerkelijk werker.

De taakgroep Kerk en Wereld vertelde dat op 1 april op de gemeenteavond Oikocredit zal worden uitgelegd aan de gemeente. Schuldhulpmaatje groeit, zowel wat betreft de aanmeldingen als de maatjes. Er zijn nog wel maatjes nodig, vooral vanuit Fijnaart en Willemstad.

De taakgroep Gemeentezijn vertelde dat "Meet and eat" erg goed loopt. De avonden zijn altijd volgeboekt en er was ook veel belangstelling voor de lunch

tussen kerst en nieuwjaar. De dienst van 17 mei a.s. wordt voorbereid door de 'middengeneratiegroep'. Op 15 maart is er in Roosendaal om 16.00 uur een muziektheatervoorstelling over Bonhoeffer en zijn verloofde: 'Wie ben ik?'

De taakgroep Jeugd vertelde dat zij met de jongeren van Willemstad weer gaan meedoen aan Sirkelslag, deze keer in Fijnaart. Rock Solid loopt nog steeds goed.

De taakgroep Pastoraat vertelde bezig te zijn met de voorbereiding van de wijkavonden.

Voor het volgende agendapunt heeft de taakgroep Kerk en Wereld een document opgesteld dat vooraf naar de kerkenraadsleden is gestuurd. De afgelopen maanden is er het een en ander veranderd in de financiële situatie van de taakgroep door minder ontvangen giften, mindere opbrengst uit collectes, geen inkomsten uit rentes, hogere kosten voor missionair werk (de kosten voor het jeugdwerk door de kerkelijk werker) en hogere rekeningen dan voorheen voor bloemen en fruitbakjes. De taakgroep heeft al mogelijke oplossingen bedacht en in een gezamenlijke vergadering met de taakgroep Beheer zullen die besproken worden.

De kerkenraad stemde in met het voorstel van het moderamen om de mensen die genoemd zijn voor de vacatures te benaderen met de vraag of zij een vacature willen vervullen.

In de moderamenvergadering van 14 januari jl. hebben alle moderamenleden laten weten aan te willen blijven. De kerkenraad ging akkoord met een voortzetting van de huidige samenstelling van het moderamen.

Bij de terugblik op de diensten van de afgelopen periode werd gesproken over de vele uitvaartdiensten die er geweest zijn. Ds. De Ronde kreeg waardering voor het leiden van deze diensten. Het heeft ook veel gevraagd van de betrokkenen in het pastoraat. Ds. De Ronde gaf aan dat het fijn is dat veel gemeentelieden de uitvaartdiensten bijwonen: een teken van betrokkenheid bij elkaar. De muzikale medewerking in diverse diensten werd zeer gewaardeerd: blazers (ook jongeren!) en gezamenlijk koor.

Na de rondvraag sloot Leendert van Baren de vergadering met het lezen van 'Overvraag me niet' van Gerard van Midden.

Menno Bom bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en wenste allen wel thuis.

Marion Kruis.

Belijdenis doen

Belijdenis doen. Dat is een hele stap, tegelijkertijd ook een geweldige bevestiging en bemoediging op de geloofsweg die je gaat. Het is de doop die je, in veel gevallen als kind, ontvangen hebt be-amen en zelf ja zeggen tegen God. Dat is in ieder geval het overwegen waard, neem contact op met ds. de Ronde, als u/ jij hier belangstelling voor hebt.

Samenvatting van de extra gemeenteeavond op woensdag 29 januari 2020 in De Vijverhof.

Er zijn ca. 40 gemeenteleden aanwezig (11 gemeenteleden hebben zich afgemeld).

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. H.A. (Menno) Bom, heet iedereen welkom, noemt de namen van de gemeenteleden die zich hebben afgemeld en geeft een korte inleiding en terugblik op het proces voorafgaande aan deze 2^e avond over het onderwerp: *het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw*. Zie hiervoor ook Contactruimte van nov/dec. 2019.

De voorzitter introduceert de spreker van vanavond, prof. dr. Jan Hoek, emeritus predikant te Veenendaal en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, die vanavond zal vertellen waarom hij vanuit de Bijbel gezien tegen het zegenen van relaties anders dan die tussen man en vrouw is. Net als op de eerste avond op 27 nov. jl., waarop ds. Bisschop uit Breda als spreker uiteenzette waarom hij daar vanuit bijbels oogpunt vóór is, gaat het vanavond om luisteren, vragen stellen, ophelderden. Geen discussie of standpunten innemen.

Als inleiding leest ds. Franc de Ronde volgens het leesrooster het 2e gedeelte van Spreuken 3; vanaf vers 21 (een oproep tot wijs beraad) en gaat voor in gebed.

Daarna houdt prof. Hoek zijn lezing, waarna diverse vragen gesteld worden.

De voorzitter bedankt prof. Hoek voor zijn uiteenzetting en het beantwoorden van de vragen. Als dank overhandigt hij hem een fles wijn en wenst hem een goede terugreis.

Tot slot wordt nog een rondvraag gehouden waar 2 gemeenteleden gebruik van maken. Daarna sluit ds. Franc de Ronde de avond af door gezamenlijk Lied 243/Gezang 387 te zingen.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, wenst ieder wel thuis en nodigt uit voor het afsluitende drankje, waar door veel gemeenteleden gebruik van wordt gemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Susanne Baan, scriba

P.S. Evenals het betoog van ds. Bisschop, staat de lezing van prof. Hoek volledig op papier. Beiden zijn op te vragen bij de scriba.

*Ook het volledige verslag van de avond is op te vragen bij de scriba:
scriba@pknfijnaart.nl*

Gemeenteavond

Op het moment van schrijven moet de agenda voor de gemeenteavond van 1 april nog definitief worden vastgesteld. Omdat het volgende kerkblad enkele dagen voor deze gemeenteavond uitkomt, wil ik u in deze editie alvast van harte uitnodigen. Naast de reguliere agenda zijn we op deze gemeenteavond vooral benieuwd naar uw mening over het zegenen van levensverbintenissen. Na de avonden in november en januari over dit onderwerp, is het nu tijd voor u als gemeente om uw mening te laten horen. Als kerkenraad kunnen we niet besluiten zonder uw visie op dit onderwerp goed te kennen en te begrijpen. Mogelijk vindt u het een moeilijk onderwerp, maar juist daarom wil ik u vragen de gemeenteavond op 1 april bij te wonen.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad, Menno Bom

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op
woensdag 1 april 2020 in De Vijverhof.
Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.

AGENDA

1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad
2. Opening en bezinning door ds. F.C. de Ronde
3. 'Zegenen levensverbintenissen'
4. *PAUZE*
5. Mededelingen
6. Oikocredit (K&W)
7. Rondvraag
8. Sluiting door ds. F.C. de Ronde

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Gebedskring 4 maart



Overal ter wereld bidden christenen tot God, om Hem te eren, te danken en om dingen te vragen. Ze bidden alleen, in het gezin of in de gemeente. Het is waardevol en belangrijk en je hebt er geen bijzondere gaven voor nodig. Als gebedskring willen wij regelmatig (1 x per maand) alle zaken van de gemeente voor de Here neer leggen.

Denk bijvoorbeeld aan gebed voor de predikant en kerkenraad, gebed voor clubs en kringen. Ook zieken en bijzondere diensten krijgen aandacht. Naast zaken die vanuit Contactruimte tot ons komen, is het ook mogelijk dat gemeenteleden gebedspunten aanreiken. Hebt u iets waar we voor kunnen bidden, dan kunt u dit aan ons of de predikant doorgeven. Alle zaken worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

We komen woensdagochtend 4 maart weer bij elkaar in de Vijverhof. Aanvang 9.00 uur. Welkom!

Emie Hendrikse, Mini Agterdenbos

Dienstvoorbereiding 9 maart

In de Passie- en Paastijd zullen we in de kerkdiensten uit Exodus lezen. Voor een beter begrip van dit boeiende Bijbelboek is er op maandagavond 9 maart een dienstvoorbereiding in De Vijverhof. Aanvang 20.00 uur. Graag aanmelden bij ds. Franc de Ronde

Woensdag 11 maart 2020, 20.00 uur in 't Trefpunt

Lezing over Eenzaamheid door Marinus van den Berg

Er is momenteel door het initiatief 'Een tegen eenzaamheid' veel aandacht voor eenzaamheid. Er zijn veel misverstanden als het over eenzaamheid gaat. Waar spreken we precies over en over wie? Gaat het alleen over anderen of ook over onszelf? Is eenzaamheid oplosbaar en ligt het aan jezelf? Wat steunt en wat stoort als het om eenzaamheid gaat?



Marinus van den Berg is pastor en werkte als geestelijk verzorger in verpleeghuizen en een hospice. Hij is schrijver van meerdere boeken, o.a. 'Dichtbij de dag' Ten Have 2019

Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon

Deel je leven 30 maart

Op 30 maart wordt er weer een 'deel je leven' avond gehouden voor de mid-generatie, deze keer bij Bert en Emie Hendrikse. Informatie bij ds. Franc de Ronde

Wie ben ik – Dietrich en Maria

zondag 15 maart 16.00 uur Kruiskerk te Roosendaal

Gaat u ook mee naar het muziektheater over Dietrich Bonhoeffer en Maria von Wedemeijer, verliefd en verloofd, maar van elkaar gescheiden als Bonhoeffer gevangen wordt gezet door de Nazi's vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslag op Hitler.

Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die zich met woord en daad tegen de Nazi's verzette, wat hem zijn leven zou kosten.



In antwoord op de vraag 'Wie ben ik?' vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord heeft op die vraag 'Wie ben ik?'.

Hij speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Samen met de Protestantse Gemeentes van Willemstad en Roosendaal organiseert de taakgroep Gemeentezijn deze muziektheatervoorstelling die ongeveer een uur duurt. Dat er ook uit onze gemeente velen zullen komen! Toegang is gratis. Collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Adres Kruiskerk: St. Lucasplein 1 te Roosendaal

Oproep PowerPoint-maker

In 1994 zijn we begonnen met beamers in de kerk. Vanaf dat moment is Jeroen van der Most daarbij betrokken geweest, samen met een paar andere liturgie-makers. Aanvankelijk was Jeroen de deskundige bij het groepje en hebben we veel geleerd van hem. Binnenkort gaat Jeroen verhuizen en onze gemeente verlaten. We zoeken daarom iemand die met PowerPoint kan omgaan en ons wil helpen bij het maken van de presentaties. Gemiddeld eens in 5/6 weken ben je dan aan de beurt. Wie meldt zich aan? Wil je eerst nog wat informatie? Neem dan contact op met Tiny Bienefelt, Jeannette Bom, Ad van der Boon, Jan Nieuwenhuizen of Lonneke de Vrij.

En Jeroen, heel erg bedankt voor je medewerking aan dit stukje kerkenwerk. Het ga je goed.

Het beamerteam



Op zondag 15 maart staat de boekentafel in de Vijverhof: op weg naar Pasen.

Het is bijbelmaand, dus zeker de moeite waard om een praatje te komen maken bij onze tafel. We

kunnen van alles laten zien of erover vertellen.

Verder staat er een doos met boeken die gratis, of voor een kleine prijs, weg kunnen. Er zit vast wel iets voor u bij.

Steek uw licht op bij de boekentafel!

Nel, Janneke en Bep

Het Oecumenisch Beraad nodigt u van harte uit voor een

**Sobere Maaltijd op woensdag 18 maart in de
Jacobushof RK Kerk Molenstraat 26 Fijnaart.
Aanvang 18:00 uur**

Vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,00

Deze maaltijd vindt plaats in het kader van een gezamenlijke oecumenische ontmoeting in de aanloop naar het Paasfeest.

Ook om in de Passietijd tijdens een sobere maaltijd stil te staan bij onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit.



De maaltijd wordt bereid met eerlijke producten en is eenvoudig maar voedzaam.

De opbrengst van de maaltijd gaat jaarlijks naar een project van één van onze kerken.

Dit jaar gaat de opbrengst naar het project van de Vastenactie van de R.K. parochie : **“Werken aan je toekomst”**

De Vastenactie ondersteunt 511 gehandicapte kinderen bij het volgen van onderwijs. In 2020 staan onderwijsprojecten in Zambia, Sierra Leone en Bangladesh centraal.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

Contactpersonen: Jeanne van Ham jannevanham@home.nl
 Addy Roks a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Bazaar Rommelmarkt 27 april 10 tot 18 uur

De bazaarcommissie is weer opgestart om de jaarlijks bazaar op 27 april te organiseren.

Heeft u zin om vooraf mee te organiseren of om op de dag zelf te helpen? Graag, we hebben nog vele hoofden en handen nodig! We zoeken in ieder geval nog liefhebbers die verantwoordelijk willen zijn voor de boekenstand.

Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt? Belt u dan Jaap Kees van Strien (465494) of Bram Huitkar (462559), zij halen het graag bij u op.

S.v.p. geen groot meubilair, want indien het niet verkocht wordt, kunnen wij het 's avonds niet kwijt.

Als u zin heeft om soep te koken, wilt u dan Marianne Solleveld bellen??

Wilt u iets bakken of helpen op die dag, alles is welkom, we zijn blij met u en uw bijdrage.

We willen het graag samen met u doen: helpen op de dag zelf, alles klaar zetten 's morgens, schoonmaken na de 27^e, want vele handen maken licht werk!

In de volgende Contactruimte staat ook informatie over het goede doel van die dag.

Nieuwe ideeën zijn welkom!

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie

Adri (462996)



Portret van een gemeentelid

Wim Langbroek

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Als kind vond ik het verhaal van Jona in de walvis indrukwekkend: drie dagen in de buik van een vis zitten en dan uitgespuugd worden! Later heb ik geleerd dat dit verhaal ons wil overtuigen van de almacht van God, want Jezus zegt erover in Mattheus 12 vers 40: 'Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.'

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou wel aan een van de apostelen willen vragen wat voor soort brief ze naar ons zouden schrijven. Hebben wij ook zo'n vermanende brief nodig? Gedragen wij ons slechter of beter dan de mensen in hun tijd?

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben dankbaar voor het gezin waarin ik geboren en opgegroeid ben en voor mijn vrouw, mijn kinderen en mijn schoonfamilie. Ik ben ook dankbaar voor mijn gezondheid, waardoor ik mijn werk heb kunnen doen. Ik kan daar met voldoening op terugkijken.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Ik ben niet zo'n dromer. Ik ben druk geweest met de fusie van onze twee kerken, want ik zag voor me waar ik naar toe wilde. Dat hebben we bereikt en nu hoop ik dat we een kerk hebben waarin mensen het kunnen opbrengen om met respect voor elkaar samen kerk te zijn.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De avonddiensten! Zangdiensten en speciale diensten, want die diensten bieden mogelijkheden om andersoortige diensten te houden. Er is al gebleken dat die diensten veel mensen kunnen trekken!

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik word blij van een inspirerende preek die inhoudelijk geënt is op de Bijbel. In die preek mogen wij best op onze verantwoordelijkheid gewezen worden.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik ben blij dat mijn hele leven geworteld is in het geloof in God. Bij alles wat ik doe, zit dat in mijn achterhoofd, ook in mijn werk. In de verdrietige dingen die ik heb meegemaakt, hielp mijn geloof mij erdoorheen.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Geloof, hoop en liefde. Ik wens hun toe dat ze hun geloof kunnen voeden in de kerk en ik wens hun voorspoed, geluk en Gods onmisbare zegen.

Welk lied zing je heel graag?

Uit de Evangelische liedbundel lied 189a

*Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schouw,*

*waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.*

*Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.*

Aan wie geef je deze pen door?

Femke van Halum



Stil werk voor de kerk

De achtste aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

In september ontvangt de taakgroep Beheer al informatie over de nieuwe Actie Kerkbalans die ieder jaar in januari gehouden wordt. Die informatie vertelt de taakgroepleden dan al het thema voor de komende actie en kunnen ze aan de slag. Menno Bom zorgt dat er een mooie folder komt met foto's om uit te leggen waar de kerk het geld voor nodig heeft. Henk Nijhoff gaat de aantallen vaststellen en Jan Tolenaars stelt de looplijsten samen. Ze bestellen enveloppen bij de PKN en de folder wordt gedrukt. Met elkaar stellen de taakgroepleden ongeveer 600 enveloppen samen: de folder komt erin, het formulier voor de toezegging van de bijdrage, een acceptgirokaart, een antwoordenvolp en een kopieformulier van de toezegging om te bewaren als geheugensteuntje.

Digitale proef

Dit jaar is er op een aantal adressen voor het eerst een proef gedaan met een digitale Actie Kerkbalans. De proef is erg goed ontvangen. De meeste mensen die meededen vinden het fijn om digitaal hun toezegging te kunnen doen. Als de proef geëvalueerd is en de eventuele kinderziektes eruit gehaald zijn, kunnen er volgend jaar meer adressen benaderd worden op de digitale manier. Het voordeel van digitaal bijdragen is dat de informatie direct naar de gemeenteleden gestuurd wordt en zij ook rechtstreeks kunnen reageren. De lopers

hoeven dan ook niet zoveel adressen meer langs te gaan. Wie dat volgend jaar ook wil, kan een mailtje sturen naar ledenadministratie@pknfijnaart.nl.

Dit jaar lagen enveloppen en looplijsten gereed op zaterdagmorgen 18 januari en de lopers kwamen om 10.30 uur allemaal naar De Vijverhof. Daar werden zij ontvangen door de taakgroep Beheer met koffie en een appelflap en kregen zij een bemoedigend woord van ds. Franc de Ronde mee. Er was nog wat uitleg van de kerkrentmeesters en alle lopers kregen hun stapel enveloppen en looplijst. Ze konden beginnen en kregen twee weken de tijd om de enveloppen weg te brengen en weer op te halen. Op zaterdag 1 februari zouden ze weer terugkomen om de enveloppen in te leveren bij de taakgroep Beheer.

De taakgroep Beheer bestaat uit Menno Bom (voorzitter), Edward Goudriaan (vice-voorzitter), Henk Nijhoff (secretaris), Jan Tolenaars (Peningmeester), mevr. Corrie Wessels, Jaap-Kees van Strien, Wim Langbroek.

Zaterdagmorgen

Op zaterdagmorgen 1 februari zaten Menno, Jan en Henk klaar achter hun laptop in De Vijverhof en ontvingen de lopers een voor een. Degenen die nog niet aan de beurt waren, dronken nog even een kopje koffie in het andere vertrek. Binnen werden de enveloppen geopend en telden de kerkrentmeesters de toezeggingen bij elkaar op. Degene die de enveloppen weggebracht en opgehaald had, hoorde alleen het eindbedrag van zijn of haar wijk.

In de andere ruimte bij de koffie ging het ondertussen over de manier waarop iedereen het meewerken aan de Actie Kerkbalans organiseert. Sommigen zetten op de envelop wanneer zij die weer komen ophalen en vermelden ook hun eigen naam en adres. Mensen die op het vermelde tijdstip niet thuis zijn, kunnen dan de envelop ook even door de brievenbus doen bij degene die hem gebracht heeft. Dat is natuurlijk heel fijn voor de looper, want soms gaan zij wel drie keer naar hetzelfde adres en treffen steeds niemand thuis. Na die drie keer geven ze het op en vragen penningmeester Jan om het verder af te handelen. Hij krijgt wel meer boodschappen door, want er is ook weleens iemand die zegt de envelop al bij het oud papier te hebben gestopt. Ook dan komt Jan in actie.

Herinneringen

Bij de koffie worden ondertussen oude herinneringen opgehaald. Sommige lopers doen dit werk al meer dan 20 jaar en weten ook niet precies meer hoe vaak ze al op pad zijn geweest voor de Actie Kerkbalans. Ze hebben mensen zien veranderen en zijn mensen verloren doordat ze zijn overleden, verhuisd of geen lid van de kerk meer zijn. Ze kwamen vroeger bij huizen die er nu al lang niet meer staan. Ze zijn het met elkaar eens dat je het beste onder etenstijd de enveloppen kunt gaan ophalen. Bij sommige adressen maken ze gezellig een praatje, bij andere adressen nemen ze alleen even de envelop in ontvangst. Sommige mensen hebben de envelop klaarliggen, anderen moeten hem nog opzoeken en invullen. Oudere mensen vragen ook weleens hulp bij het invullen. Tussen het bezorgen van de enveloppen en het weer ophalen zit altijd een weekend, zodat oudere mensen ook de gelegenheid hebben even hun kinderen om hulp te vragen.

Hoeveel?

Als alle lopers hun enveloppen ingeleverd hebben, keert de rust weer in De Vijverhof. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris blijven achter om de stand van zaken op te maken. Hoeveel zal er dit jaar toegezegd zijn? Het zal morgenochtend in de dienst worden meegedeeld met dank aan alle lopers: Addy Roks, Albert en Ellie Elzerman, Alex en Marianne Solleveld, Annie Konings, Bas van Dueren den Hollander, Coby Knook, Cor Endepoel, Dit Konings, Gerrit Nieuwkerk, Henk Nijhoff, Huibert Bresijn, Huib Knook, Jaap-Kees van Strien, Jan den Hollander, Lenie Nouwen, Mijntje Nijhoff, Nel Polak, Peter van der Eijk, Piet Moerland, Ria Matthee en Wim Langbroek.

Veel mensen in touw voor een belangrijk stukje stil werk voor de kerk!

Marion Kruis.

Filmmiddag op 20 januari in 't Trefpunt: The Children Act

Met ongeveer 20 mannen en vrouwen hebben we de film The Children Act bekeken.

De film ging over een vrouwelijke rechter die over twee ethisch-gevoelige dilemma's besluiten moest nemen.

Het eerste dilemma ging over de scheiding van een Siamese tweeling, waarbij een van de twee kinderen zou overlijden. Mag je zo'n beslissing wel nemen?

Het andere vraagstuk ging over een minderjarige Jehovagetuige van bijna 18 jaar, opgenomen in het ziekenhuis. Bloedtransfusie zou voor de jongen genezend kunnen werken, maar zowel de ouders als de jongen waren fel tegen toediening van bloed. Bij de jongen was er ook wel twijfel.

De behandelend arts had deze weigering van de ouders bij de rechter neergelegd om tot een weloverwogen uitspraak te komen en pleitte ervoor de bloedtransfusie wel te geven. Tot verbazing van iedereen ging de rechter naar de jongen in het ziekenhuis om het met de jongen zelf te bespreken. De jongen gaf aan te willen blijven leven. Bij minderjarige jongeren kan de rechter tegen de wil van de ouders in zo'n situatie die vervangende toestemming geven. Als de jongere minderjarig is, wordt op grond van de verklaring van de rechten van het kind altijd gekozen voor medisch ingrijpen.

In het geval van deze film werd de bloedtransfusie dus aan de jongen gegeven.

Bij de discussie na de film kwam de vraag naar voren waarom ouders hun kind dan wel naar het ziekenhuis brengen, want daarmee leggen zij een moeilijk dilemma weg bij een ander, in dit geval bij de rechter.

Het was een heel leerzame en aangrijpende film, een aanrader.

Dank aan de activiteitencommissie voor deze filmmiddag!

Marjoke de Loome

Taakgroep Jeugd



Van de Kindernevendienst

Februari begonnen we met een kerk vol kinderen, maar zonder Kindernevendienst. Het was die zondag de jaarlijkse kerk- en schooldienst. De kinderen en leerkrachten van de Julianaschool hadden een heel leuke dienst voorbereid.



We dachten met elkaar na over wanneer je gelukkig bent. Dominee Franc vertelde daar ook over vanuit de Bijbel. Jezus heeft heel mooie dingen gezegd over wanneer je gelukkig bent en hoe je anderen gelukkig maakt. De kinderen lieten er mooie liederen over horen. Ook waren er slingers in de kerk waarop de kinderen hadden getekend of geschreven wanneer zij gelukkig zijn.

In maart beginnen we met het paasproject. Het thema is: "Een teken van leven". We volgen dit jaar de verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

We hopen jullie allemaal weer te zien bij de Kindernevendienst
Groetjes van de leiding!

Alvast voor op de kalender of agenda!

Zondag 5 april hebben we ons jaarlijkse Paasontbijt in 't Trefpunt!

De uitnodiging volgt nog!



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

19 jan. Pastoraat	€ 301,51
2 feb . Instandhouding kerk en eredienst	€ 266,79
9 feb. Onderhoud orgels	€ 110,56
9 feb. Instandhouding kerk en eredienst	€ 80,30
2 feb Zangdienst	€ 33,20
10 feb. Fendertshofdienst	€ 32,80

Giften

In de afgelopen tijd zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via mw. T. Bienefelt € 15,- en via mw. M. Nijhoff € 10,-.

Hartelijk dank voor uw giften.

Koffiebusjes

In januari zijn de koffiebusjes die na de kerkdiensten op de tafels in De Vijverhof staan, weer geleegd. De laatste maanden van 2019 hebben voor een opbrengst van € 157,30 gezorgd.

Ook hartelijk dank daarvoor.

Kerkbalans 2020

Zaterdag 2 februari jl. hebben we als college samen met de lopers van de Actie Kerkbalans weer de opbrengst geteld. Altijd weer een spannende ochtend waarbij we benieuwd zijn naar de toezeggingen die u als gemeente doet. De toezeggingen tot nu bedragen € 88.705,- waarvan inmiddels al weer zo'n € 35.000,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen die weliswaar iets achter lopen op voorgaand jaar, maar alle antwoorden zijn nog niet ontvangen. In de loop van het jaar zullen we u via deze weg blijven informeren over de stand van zaken.

Van de in 2019 gedane toezeggingen is er een bedrag van € 92.522,- ontvangen. Tot op heden is er € 1124,- niet ontvangen. Dat bedrag hopen we alsnog binnen te krijgen. Gelieve nog na te zien of u uw toezegging voldaan hebt.

Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie hieronder).

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Tegenwoordig kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten

12 januari	Jeugdwerk JOP	€ 273.52
19 januari	Pastoraat/bloemen	€ 191.65
26 januari	Kerk in Actie: Oeganda	€ 317.77
2 februari	Jeugdwerk PKN Fijnaart	€ 192.02
9 februari	Kerk in Actie: Binnenlandsdiaconaat	€ 146.78

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in de Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en

's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in maart om: houdbare melk

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

VAKANTIEWEEK VOOR OUDEREN EN MENSEN DIE ZORG NODIG HEBBEN



In de periode van zaterdag 25 april t/m 2 mei 2020 wordt weer de jaarlijkse vakantieweek georganiseerd door de Werkgroep Vakantieweek West-Brabant. De week wordt gehouden in het zorghotel op Landgoed Hydepark in Doorn. Het zorghotel is volledig aangepast voor mensen met een beperking.

Als u niet (meer) zelfstandig op vakantie kunt, omdat u extra begeleiding of zorg nodig heeft of u wil er graag eens een weekje tussenuit, dan kunt u zich tot 1 maart 2020 aanmelden. U kunt er zorgeloos een weekje tussenuit, andere mensen ontmoeten, genieten van een ontspannen programma en van een bosrijke omgeving en alle aandacht krijgen van de vrijwilligers. Dit alles in een warme, vriendschappelijke en familiale sfeer. Aan deze week kunnen zo'n 45 gasten deelnemen en er zijn circa 25 vrijwilligers die professionele zorg verlenen. De kosten voor deze week bedragen dit jaar € 625,-

Heeft u interesse, laat het weten via kerkenwereld@pknfijnaart.nl of aan de diaconie/pastoraat. Half maart worden alle aanmeldingen doorgenomen en horen we wie er mee kunnen of wie er eventueel op een reservelijst komen.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

4 maart	09.15 uur	Gebedskring
4 maart	19.45 uur	Gemeenteavond wijk 2
9 maart	20.00 uur	Vergadering Taakgroep Beheer
10 maart	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
11 maart	20.00 uur:	Lezing over eenzaamheid in 't Trefpunt door Marinus van den Berg
11 maart	20.00 uur	Taakgroep Gemeentezijn
18 maart	14.15 uur	Ouderensoos
18 maart	20.15 uur:	Woensdagavondgespreksgroep
19 maart	15.30 uur	Bijbelgespreksgroep
24 maart	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
31 maart	14.30 uur:	Zendingskrans

DIVERSE MEDEDELINGEN



NBG-podcast 'Dagvers'

Sinds 1 januari 2020 begint het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een dagelijkse podcast, 'Dagvers'. De podcast opent met de bijbeltekst van de dag uit het NBG-leesrooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en een vraag of opdrachtje om mee te nemen de dag in.

'Podcasts zijn een mooie manier om de Bijbel dichtbij mensen te brengen', zegt uitgever Stefan van Dijk van het NBG. 'Een Bijbeltekst komt heel anders binnen wanneer je ernaar luistert dan wanneer je de passage leest. We zijn er enthousiast over en hopen dat 'Dagvers' mensen helpt om elke dag met de Bijbel te leven.'

In de podcast wordt de *Bijbel in Gewone Taal* gebruikt. Luisteren naar *Dagvers* duurt ongeveer drie minuten. Aanmelding kan via Spotify en andere podcast-apps.

Meer informatie is te vinden via onderstaande link.

Link: www.debijbel.nl/dagvers

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Janneke van Baren

Geschiedenis van Internationale Vrouwendag



Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de Internationale Vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit

17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.

Vanaf 1978 wordt ook in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Rond 8 maart komt u vast de Amnesty-collecte tegen en kunt u meedoen: opkomen voor vrouwenrechten. U draagt toch ook uw steentje bij!
Bep Rosing

VICTORY4ALL werk-vakantiereis 2021

Volgend jaar is het weer zover! We willen een werk-vakantie-reis organiseren naar Jeffreys-Bay Zuid-Afrika.

In het verleden heeft uw kerk/gemeente al diverse malen enthousiast gesponsord voor dit mooie scholenproject en werk in de sloppenwijken.

Janny en Arie Strootman uit Klundert werken al vele jaren voor deze stichting.

Zou je het avontuur eens aan willen gaan om je een jaar in te zetten om sponsorgelden in te zamelen EN om mee op reis te gaan?

Van 23 juli t/m 14 augustus 2021 hopen we met een groep van 20 enthousiaste jongeren en ouderen (vanaf 17 jaar) dit avontuur weer aan te gaan!

Wil jij er alles over weten? Mail dan naar ah.denhollander@planet.nl dan sturen we je op 15 maart onze advertentie toe met alle informatie en opgavemogelijkheid

Ook als er sponsormogelijkheden zijn binnen uw gemeente houden we ons natuurlijk weer van harte aanbevolen. Zo kunnen we ons inzetten voor onze naaste ver weg-

Lees meer over V4all op website: www.victory4all.com



Daniëlle Nieuwstraten en Annemieke den Hollander uit Klundert
(namens Janny en Arie Strootman)

Bijbelleesrooster voor de maand maart 2020

1 maart	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
7 maart	Matteüs 7:13-23	Kennen en herkennen
8 maart	Matteüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
9 maart	Prediker 1:1-11	Kringloop
10 maart	Prediker 1:12-2:11	Onderzoeksmethode
11 maart	Biddag Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
12 maart	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
13 maart	Prediker 3:16-4:3	Wat is de zin van het bestaan?
14 maart	Prediker 4:4-16	Niet alleen
15 maart	Prediker 4:17-5:8	Belofte maakt schuld
16 maart	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
17 maart	Prediker 6:1-12 wat heb je er anders aan?
18 maart	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
19 maart	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
20 maart	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
21 maart	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
22 maart	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
23 maart	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
24 maart	Exodus 7:26-8:11	Overall kikkers
25 maart	Exodus 8:12-28	Apart
26 maart	Exodus 9:1-12	Geruimd
27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag
29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
30 maart	Psalms 130	Door een diep dal
31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar