

OVERDENKING

Staan op de schouders van reuzen

'Het geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt, en het bewijs van de dingen die je niet ziet.' (Hebreeën 11:1)

Van tijd tot tijd hoor je iemand verzuchten: "Had ik maar in Bijbelse tijden geleefd." De gedachtegang is dan dat de mensen het toen gemakkelijker hadden om te geloven, ze leefden dichterbij God, zagen meer tekenen van Hem, hoorden Hem vaker spreken. Het lijkt alsof die mensen niet hoefden te zoeken, niet twijfelden en zeker waren van hun zaak.

En de geloofsoptocht uit Hebreeën 11, een rij van gelovigen door de eeuwen heen lijkt dat idee te versterken: Abel, Henoch, Noach, Abraham en Sara, Izaak, Jacob, Jozef, Mozes en verder. Een wolk van getuigen worden ze genoemd.

Zij hadden het geloof, de grondslag voor alles wat we hopen, ze waren overtuigd van de waarheid van wat wij niet zien. Maar als ik goed luister wat de Hebreeënbrieff vertelt over deze geloofsgetuigen, dan ligt de nadruk op hetgeen ze niet zagen, ze hadden geen zekerheid, geen bewijs, behalve hun geloof.

Hebreeën 11 zegt zelfs dat wij meer zien dan zij. Dat is geen onbescheidenheid, want wij kunnen de geloofsgeschiedenis overzien. Zij stonden aan het begin, maar wisten niet hoe het verder zou gaan.

Iemand heeft daarom eens gezegd: "wij zijn dwergen op de schouders van reuzen. De reuzen zijn degenen die ons zijn voorgedaan. Vergeleken met deze geloofshelden stellen we weinig voor, maar omdat we op hun schouders staan, kunnen we verder kijken".

Een wolk van getuigen, misschien wordt dat beeld gebruikt, omdat je door een wolk ook weinig zicht hebt, dan is het heilig, nevelig, soms zo mistig dat je geen hand voor ogen ziet.

Gods nieuwe wereld zien wij nog niet, zover kun je niet kijken, ook al sta je op de schouders van reuzen.

Ds. Henk Vreekamp schreef na een leven lang preken en studeren: "Ik heb God gezocht en niet gevonden, maar ik heb wel ontdekt dat Hij mij gevonden heeft."

Ik geloof iets pas als ik het niet zie, als ik het zie, heb ik geen geloof nodig. (Rikkert Zuiderveld)

Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

1 september *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. Kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e PKN (Missionair) - Proef de kerk 2 ^e Instandhouding kerk en eredienst Onderhoud orgel

8 september *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. H.J. Inkelaar, Oudenbosch
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Jeugdwerk, Kliederkerk

9 september, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

15 september *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Kerk in Actie: Syrië

22 september *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Startzondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	K&W: Vredeswerk Onderhoudsfonds

29 september *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. E.E. Barendrecht-van Rietschoten, Dinteloord
Bijzonderheden	Flame
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang Uitgang	Eigen gemeente: KerkWebRadio Instandhouding kerk en eredienst

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 september	Anne en Nel van Dorp	Emie en Claudia
8 september	Rianne en Marion Kruis	Marloes en Saskia
15 september	Marjoke en Fiet Lagemaat	Monique en Marjolein
22 september	Claartje en Fiet Lagemaat	Marloes en Neely Anne
29 september	Nelleke en Dicky Baas	Claudia en Monique

	Bloemendienst	Organist
1 september	Sandra Leijten	Johan van der Steen
8 september	Marianne Solleveld	Barthold Jongejan
15 september	Tiny Verhagen	Johan van der Steen
22 september	Jenke de Lint	Johan van der Steen
29 september	Joke Frijters	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
1 september	Jeroen	William	Wim T., Susanne
8 september	Ad	Arjan	Henk, Saskia
15 september	Lonneke	Anton	Wim T. Jan den H.
22 september	Jan	Peter	Wim L., Jan van Dam
29 september	Tiny	Piet	Jolanda, Jan den H.

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

1 september: PKN (Missionair) - Proef de kerk

Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht burens, vrienden, kennissen, collega's uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te 'proeven' aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.

8 september: PKN (Jeugdwerk, Kliederkerk)

Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn, gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een Bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa's en oma's op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.

15 september: Kerk in Actie: Syrië "De kerk als plek van hoop en herstel"

Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.

22 september: PKN: (Vredeswerk) Vrede verbindt over grenzen

Het Bijbelse woord voor vrede, shalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

29 september: Eigen gemeente: KerkWebRadio

Op zondag 29 september 2019 collecteren we voor het in stand houden van de KerkWebRadio. De KerkWebRadio is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



‘Een goed verhaal’ is het thema van de **startzondag** van **2019** op **22 september**.

De aftrap van het nieuwe seizoen begint op zaterdagavond 21 september met de bekende **BBQ** in 't Trefpunt. Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom. Intekenlijsten liggen vanaf begin september op de tafel in de kerk en in de Vijverhof.

Na de dienst op zondag is er tijd voor koffie en thee en daarna een drankje en een hapje. Verder zijn er activiteiten rondom de Vijverhof tot uiterlijk 13.00 uur. Voor informatie en vragen kunt u terecht bij de voorbereidingsgroep.

Vriendelijke groet, Linda van Strien, Rianne Aarts en Janita Bom
www.gemeentezijn@pknfijnaart.nl

Groet van een emeritus

En hoe bevalt je nieuwe bestaan? Vele malen, na 26 mei, is mij al die vraag gesteld. Hoe het leven als geëmeriteerde mij bevalt? Vreemd en vrij, zou je het kunnen noemen. Vreemd, want aan de werkloosheid moet je echt wel wennen. Maar ook vrij. Ik heb al de nodige orgelconcerten bijgewoond. En, heerlijk, op mijn balkonnetje boeken gelezen. Over, u raadt het al, Bonhoeffer en ook goed geraden, de Dordtse Synode. En nog zo'n verandering: het is toch wel heel fijn om zomaar met vrienden een afspraak te kunnen maken. Schikt die datum? Mij wel!

E-bike

Nogmaals hartelijk dank voor het prachtige afscheid, de gezellige avond, de mooie afscheidsdienst en het foto-herinneringsboek. En het grootse afscheidsgeschenk. Ik was er verlegen mee. Omdat u zo'n gul hart had en ook omdat ik eigenlijk niet zo'n reiziger ben. Het cadeau mocht en kon worden geruild. Voor een e-bike! Bij mijn Dordtse fietsenmaker heb ik een prachtige elektrische fiets uitgezocht. Zeventien jaar geleden, bij mijn afscheid uit mijn eerste Dordtse gemeente, heb ik bij deze fietswinkel ook al een fiets in ontvangst genomen. Die tweewieler werd door spierkracht bewogen. Op de nieuwe fiets zit een stoere accumulator waarmee men, naar men zegt, zelfs de hoge Moerdijkbrug kan bedwingen. Wie weet.

Genade

Christenmensen leven van genade. Dat weet ook een dominee natuurlijk wel. Maar, dat is bijzonder, sinds mijn pensionering, nu ik 'niets meer hoeft', ga ik, geloof ik, beter begrijpen wat dat echt betekent: open staan voor dat wat komt, voor wat ik liggend, staand, lopend of fietsend, mag ontvangen. Dus echt: leven van genade, met open handen. Hopelijk nog lange jaren.

Moge het ook ú allen heel goed gaan. Hartelijke groet, Hans van der Sterre.

Portret van een gemeentelid – Wim de Loome



Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Ik vond het zo spannend dat hij de hele nacht in die kuil was bij de leeuwen. Het was een stoer verhaal dat goed afliep door Daniëls ijzersterke vertrouwen op God.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Maria willen vragen hoe zij het als moeder vond dat Jezus soms zo bits antwoordde. Bijvoorbeeld in Mattheus 12: 47 waar iemand tegen Jezus zegt: 'Uw moeder en uw broers staan buiten. Ze willen u spreken.' Jezus antwoordt dan: 'Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?' Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: 'Zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.'

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Voor mijn gezondheid. Marjoke en ik weten helaas uit ervaring dat dat niet vanzelfsprekend is. Ik ben er ook dankbaar voor dat we al kunnen stoppen met werken en van onze vrije tijd kunnen genieten.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is niet alleen open op zondag, maar op iedere dag. Je kunt er heen gaan en vindt daar een luisterend oor of iemand met wie je even kunt praten of een kopje koffie drinken. Soms is er ook een maaltijd en je voelt je er vertrouwd en op je gemak.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het orgelspel zou ik absoluut niet willen missen. Het is geweldig dat we in Fijnaart zulke goede organisten hebben. Ik luister bijvoorbeeld ook zo graag naar het stuk dat gespeeld wordt na de preek.

En ik begreep van de organisten dat het orgel na de restauratie nog beter klinkt. Ik kijk er naar uit om dat te horen.

De preek zou ik trouwens ook niet willen missen. Ik vind het heel fijn en ook heel knap hoe de predikant een verbinding legt met de actualiteit.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Van al die vrijwilligers die iets doen voor de kerk. Ik kan ze niet gaan opnoemen, want dan vergeet ik vast iemand, maar het is bijzonder dat er zoveel mensen iets doen voor de kerk. Ik wil toch twee voorbeelden noemen: geweldig wat de leiding van de kindernevendienst allemaal bedenkt, zoals rond Kerst en Pasen. Ook het feit dat er iedere week weer een beamerpresentatie klaarstaat, dat gaat ook niet vanzelf!

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Voor al van de natuur. Vanmorgen zag ik tientallen vlinders in de vlinderstruik, zo mooi! Ik krijg er steeds meer oog voor. Ik word ook rustig door mijn geloof. Ik heb weleens de neiging om druk te zijn met allerlei dingen. Maar als ik mezelf dan tot de orde roep en even ga zitten en een moment met God heb, word ik weer helemaal rustig.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Gezondheid en geluk.

Welk lied zing je heel graag?

Tienduizend redenen:

*De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.*

*Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.*

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

*Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.*

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

*Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.*

*Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.*

Aan wie geef je de pen door?
Aan Elly Elzerman.



Gebedskring 4 september

Gebed is heel belangrijk in ons contact met God. Dat kun je natuurlijk thuis doen (of op de fiets om waar dan ook) maar het is ook fijn om samen de tijd te nemen om in gebed te gaan.

We doen dat de 1^e woensdag van de maand om 9.00 in De Vijverhof.

Zou je er een keer bij willen zijn dan ben je/bent u van harte welkom!

Groeten Mini Agterdenbos en Emie Hendrikse



Op zondag 22 september staat de boekentafel in de Vijverhof om, indien mogelijk, mee te doen aan de startzondag.

Natuurlijk hebben we dan een ruime hoeveelheid kinderboeken uitgesteld, maar ook de volwassenen zijn van harte welkom om iets te kopen of te bestellen of alleen maar om informatie te vragen.

Tot ziens bij de boekentafel,
Nel, Janneke en Bep

Thema-avond over Het zelfgekozen levenseinde

Er zijn onderwerpen waar je niet zo gemakkelijk eens even over praat met elkaar. Je leest er eens over, je ziet het langskomen op televisie en je denkt er eens over na, maar een echt gesprek erover schuif je al gauw een eindje voor je uit. Zo'n onderwerp is 'Het zelfgekozen levenseinde'. Daarom heeft de taakgroep Pastoraat het plan opgevat om daar een thema-avond over te organiseren. We hebben vorig jaar via ds. Van der Sterre contact gekregen met dr. K. Roovers uit Dordrecht. Hij is scen-arts en heeft voor ons een PowerPointpre-

sentatie over het zelfgekozen levenseinde. In de presentatie worden begrippen als euthanasie, palliatieve sedatie en voltooid leven verklaard en besproken vanuit een protestantse levensvisie. De mensen die in het pastoraat van onze kerk bezig zijn en de kerkenraadsleden hebben op een avond deze presentatie al een keer gezien en waren het roerend met elkaar eens dat we u hiervoor willen uitnodigen.

U bent van harte welkom op 18 september a.s. in De Vijverhof.

We beginnen de avond om 20.00 uur, maar van tevoren drinken we alvast een kopje koffie of thee.

We gaan eerst luisteren naar dr. Roovers en daarna is er ruimte voor gesprek en vragen.

Rond 22.00 uur hopen we de avond af te sluiten en kunnen we onder het genot van een glaasje nog wat met elkaar napraten.

Namens de taakgroep Pastoraat, Marion Kruis.

Stuur je verzoeknummer in voor de Top-2000-dienst

Evenals vorig jaar willen we ook komend seizoen een top-2000 dienst houden en wel op zondagavond 17 november. Jens en Mirte van Hoof zullen deze dienst weer muzikaal opluisteren. Dit jaar krijg je de kans om ook een verzoeknummer op te geven dat jou inspireert, troost of dankbaar stemt. Insturen kan tot 30 september via het e-mailadres gemeentezijn@pknfijnaart.nl. Geef ook aan waarom deze muziek je raakt en wat het met je geloof te maken heeft. We kunnen uiteraard niet beloven dat alle verzoeknummers gespeeld gaan worden, in overleg met Jens en Mirte van Hoof maken we een selectie.

Taakgroep gemeentezijn

Meet and Eat



Op vrijdag 20 september zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt.

Geef u op als u het gezellig vindt om eens met elkaar te eten.

U zich kunt aanmelden bij: Addy Roks 0168-462254 **VOL=VOL**
Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.

Taakgroep Jeugd

Van de kindernevendienst

Hoe kun je laten zien dat je in God gelooft? Een vraag die aan de orde is in de brief die Paulus schrijft vanuit de gevangenis aan de Christenen in de plaats Kolosse. Paulus geeft in de brief verschillende voorbeelden van hoe je elke dag iets kunt laten zien van je geloof in God. Een van de mooie dingen die Paulus noemt, is dat God van ons houdt en wij daarom goede dingen moeten

doen, zoals vriendelijk voor elkaar zijn en geduldig. Houd van elkaar en vergeef elkaar, omdat God onze fouten ook vergeeft. Lukt dat altijd? En wat kun je nog meer laten zien? Daarover zullen we het hebben op de eerste twee zondagen van september.

Na de brief aan de Kolossenzen gaan we terug naar het Oude Testament. We gaan lezen uit het Bijbelboek Samuel. Het volk Israël is in het land Kanaän gaan wonen en het heeft dan wisselende leiders. Samuel is een van die leiders. 15 en 22 september gaat het over de familie van Samuel en de priester Eli. De vader van Samuel heet Elkana. Hij heeft 2 vrouwen, Hanna en Penina (het was toen gebruikelijk om meerdere vrouwen te hebben). Maar Hanna kan geen kinderen krijgen en Penina pest haar. Dat pesten maakt Hanna erg verdrietig. Ze gaat naar de tempel waar Eli priester is en gaat bidden tot God, ze vertelt in haar gebed al haar zorgen. God schenkt haar een zoon, Samuel. Hanna bedankt God op een heel bijzondere manier. Benieuwd hoe ze God bedankt en welke rol de priester Eli speelt? Kom naar de kindernevendienst, we gaan er samen met jullie mee aan de slag!

Thuis kun je ook al aan de slag! In de Samenleesbijbel staat op pagina 476 een mooi overzicht van wat jij kunt doen om iemand te bedanken die iets voor jou heeft gedaan. Kijk er maar eens naar. Ook staat er een tip in over hoe jij kunt bidden als je wat met God wilt delen. Die tip delen we graag met jullie. "Lieve God, Vandaag gebeurde er dit:..... Dat vind ik...../Dat maakte me..... Wilt u.....? Dank u wel. Amen." Tenslotte kun je nadenken over de vraag wat jij kunt doen als iemand in je klas wordt gepest.

22 september is het startzondag. Er is uiteraard kindernevendienst en na afloop zijn er leuke activiteiten.

De laatste zondag van september is er weer Flame.

We zien je graag weer in de kerk!

De leiding

Wat:
Gezellig knutselen,
zingen met de muziekgroep,
poppenkast, spelletjes
doen, mooie verhalen
horen en natuurlijk
pannenkoeken eten.

Wie:
Voor alle kinderen van de basisschool!
Neem je vriendjes en vriendinnetjes
maar mee!

Waar:
De Dorpskerk te Fijnaart
(Kerkring 15)
Voor meer informatie: (vbc@pknfijnaart.nl)

We hebben dit jaar ook weer een toffe
kleurwedstrijd. De kleurplaat kun je alvast
downloaden op: www.pknfijnaart.nl
Lever hem uiterlijk vrijdag de 18e in.

Toegang: gratis!

**Vakantie bijbelclub
SchatRijk!**

17 oktober
10.00 tot 12.30

18 oktober
10.00 tot 13.00



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

23/6	onderhoudsfonds	€ 208,36
30/6	instandhouding kerk en eredienst	€ 147,10
7/7	onderhoudsfonds	€ 110,90
7/7	instandhouding kerk en eredienst	€ 93,30
14/7	onderhoud orgels	€ 150,15
21/7	instandhouding kerk en eredienst	€ 124,85
28/7	instandhouding kerk en eredienst	€ 140,75
4/8	onderhoudsfonds	€ 98,06
4/8	instandhouding kerk en eredienst	€ 87,45
23/6	zangdienst	€ 40,00
3/6	Fendertshofdienst	€ 22,80
8/7	Fendertshofdienst	€ 26,47
12/8	Fendertshofdienst	€ 30,30

Verjaardagsfonds

In juli zijn de zakjes van het verjaardagsfonds over het 2e kwartaal weer ingeleverd. Dat bracht het mooie bedrag van € 1014,20 op. Alle gevers en brengers van de verjaardagsgroet: Hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Giften

In de zomerperiode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via de bank € 100,-, via mw. R. Matthee € 20,- uit dankbaarheid, via ds. de Ronde € 20,- en via mw. A. de Vrij respectievelijk € 250,- en 2x € 20,-. Allen hartelijk dank voor uw giften.

Kerkbalans 2019

Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 92.945,- binnengekomen, waarvan inmiddels € 71.999,- op de bank binnengekomen is. Nog niet van iedereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Diegenen die buiten het lopersgebied wonen, kunnen hun bijdrage overmaken op de daarvoor bestemde bankrekening. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie elders in dit blad) .

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars,
penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

FANCY FAIR zaterdag 31 augustus 2019

Ook dit jaar organiseren we de laatste zaterdag van augustus weer een Fancy Fair rondom De Dorpskerk en in De Vijverhof. We hopen er met z'n allen zoals altijd een heel gezellige dag van te maken. We hebben nog steeds mensen nodig die kunnen helpen om dit evenement weer tot een succes te maken.

Deze keer willen we de opbrengst bestemmen voor het onderhoud aan de orgels in de kerken.

Wij vinden het heel fijn als wij prijzen en prijsjes voor het Rad van Avontuur en (zelfgebakken) lekkers voor bij de koffie en thee ontvangen. U kunt dit vanaf 9.00 uur op 31 augustus of op vrijdag 30 augustus tussen 14.00 uur en 16.00 uur brengen in de Vijverhof.

Voor de snuffelmarkt zouden we graag bruikbare spulletjes van u willen ontvangen (geen meubels!). Ook kleding is van harte welkom. Ook deze kunt u vanaf 9.00 uur inleveren in de Vijverhof, of vooraf contact opnemen met:

Lenie Vogelaar, Pr. Bernhardstraat 3, tel.: 464585 of Addy Roks,

Hoge Heijningsedijk 12, tel.: 462254 of Henk Nijhoff, Karmijn 10, tel.: 0649115532.

Verder zijn er weer allerlei activiteiten zoals de verkoop van bloemstukjes, olie-bollen, kaarten, handwerkstukjes en we zijn nog bezig om wat nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor de jeugd.

We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat u 31 augustus aanwezig kunt zijn tijdens de Fancy Fair. Graag tot dan!

De verkoop van de loten voor de grote verloting is een groot succes want die zijn nagenoeg uitverkocht. (nog één boekje beschikbaar bij Henk Nijhoff)

De trekking van deze loterij zal zijn op 31 augustus om ongeveer 18.00 uur in de Vijverhof.

Update m.b.t. BHV (Bedrijfshulpverlening)

Zoals bekend, is er een BHV-team in onze gemeente; dat team bestaat uit gemeenteleden die zijn opgeleid om bij calamiteiten tijdens diensten en activiteiten in de kerk Eerste Hulp te bieden, te reanimeren (zo nodig met een AED), beginnende brandjes te blussen en/of de kerk te ontruimen.

Af en toe brengen wij u op de hoogte van wat het BHV-team doet, ook 'achter de schermen'.

Eind juni hebben de BHV'ers weer een opleidingsdag gehad, waardoor hun bevoegdheid weer voor een jaar verlengd is. Ook is het BHV-plan vrijwel definitief gemaakt. In dat plan zijn o.a. enkele afspraken beschreven waarvan wij het belangrijk vinden dat u als gemeentelid daarvan op de hoogte bent.

• Eerste hulp/reanimatie:

- de dichtstbijzijnde BHV'er(s) komt/komen in actie als een persoon zich niet goed voelt.

- er staan tijdens elke dienst 2 BHV'ers ingeroosterd. Zij gaan **altijd beiden** naar de hulpvragende persoon. Ook andere BHV'ers kunnen bijspringen, afhankelijk van de situatie.
 - als iemand hulp nodig heeft, moeten de BHV'ers bij deze persoon in de bank kunnen komen. Aan gemeenteleden rondom deze persoon zal gevraagd worden de bank(en) te verlaten.
 - indien mogelijk en nodig nemen de BHV'ers de persoon mee naar de hal achterin De Dorpskerk (bij de toiletten). In De Ontmoetingskerk gaan ze naar de hal van 't Trefpunt.
 - als een hulpvragende persoon naar de huisarts(enpost) of het ziekenhuis gebracht moet worden, gaat er, behalve degene die rijdt, ook altijd een BHV'er mee in de auto.
 - als het in de hulpverleningssituatie nodig blijkt 112 te alarmeren, doen de BHV'ers dat.
 - als een gemeentelid met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht wordt, kan er een familielid/bekende mee. Indien die niet aanwezig is, gaat een BHV'er mee.
- **Brand en ontruiming:**
 - bij een beginnende brand zullen de BHV'ers deze proberen te blussen.
 - als de kerk ontruimd moet worden, nemen de 2 ingeroosterde BHV'ers het voortouw, maar ook hierbij kunnen en zullen andere BHV'ers bijspringen.
- **Algemeen:**
 - de BHV'ers gaan op vaste plaatsen in de kerk zitten: in De Dorpskerk is dat achter de kerkenraad en achter Mijntje, in De Ontmoetingskerk is dat achterin de kerk. Vanaf die posities kunnen zij goed zien wat er in de kerk gebeurt.
 - op die plaatsen zullen ook de felgekleurde BHV-hesjes gelegd worden; deze zullen door de BHV'ers aangetrokken worden op het moment dat externe hulpverleners zoals brandweer en ambulance erbij betrokken worden; dan is voor hen duidelijk zichtbaar wie de BHV'ers zijn en waar een eventueel slachtoffer zich bevindt.
 - BHV'ers hebben de telefoonnummers van de huisartsen in hun mobiele telefoon.
 - BHV'ers hebben het telefoonnummer van de huisartsenpost in hun mobiele telefoon.
 - de BHV'ers koppelen terug naar de predikant wat de situatie is. De predikant beslist of de dienst wordt voortgezet. Bij een gastpredikant overlegt de ouderling van dienst hierover met de gastpredikant.

Wat wij van u als gemeenteleden vragen:

- maak ruimte voor de BHV'ers (ga uit de bank(en), uit het gangpad, uit deuropeningen etc.)
- blijf rustig en volg de aanwijzingen van de BHV'ers op
- help oudere en hulpbehoevende gemeenteleden bij een ontruiming
- **niet** 112 bellen; dat doen de BHV'ers; zij weten wanneer dit nodig is
- als u zich niet goed voelt of merkt dat uw buur zich niet goed voelt, kunt u ook zelf een van de BHV'ers aanspreken/wenken of vragen naar u toe te komen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bij vragen over de BHV of als u zich wilt aanmelden voor het BHV-team, kunt u contact opnemen met Henk Nijhoff, 06-49115532.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

23 juni	Eigen gemeente: KerkWebRadio	€ 138.60
30 juni	Eigen gemeente: Jeugdwerk (KND/Flame)	€ 126.63
07 juli	Kerk in Actie: Kinderen in de Knel (Colombia)	€ 159.76
14 juli	Eigen gemeente: KerkWebRadio	€ 113.12
21 juli	Shade Children Foundation	€ 172.50
28 juli	Eigen gemeente: Stille Hulp	€ 106.07
04 augustus	Kerk in Actie: Syrische vluchtelingen	€ 163.31
11 augustus	Kerk in Actie: Werelddiaconaat/Zuid-Afrika	€ 149.27
11 augustus	Eigen gemeente: Bloemen	€ 90.60

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en het 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in september om het volgende product: **houdbare melk**.

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.



Grip op je knip Moerdijk vanaf 1 juli operationeel.

Op 25 februari jl. is de stichting "Grip op je knip Moerdijk" opgericht door verschillende diaconieën uit de gemeente Moerdijk. De stichting probeert, met schuldhulpmaatjes, mensen die in de schulden dreigen te komen weer financieel zelfredzaam te maken. Afgelopen maanden hebben 10 maatjes de 3-daagse training met succes gevolgd en zijn vanaf 1 juli 2019 volledig inzetbaar. Alle bestuursleden en schuldhulpmaatjes hebben een Verklaring Omtrent Gedrag ontvangen en ook heeft de stichting de ANBI status gekregen.

Als stichtingsbestuur willen wij u oproepen om mensen om u heen, waarbij u financiële problemen constateert, door te verwijzen naar Schuldhulpmaatje Moerdijk. In het kader van de privacywetgeving dient de hulpvrager zelf het contact te leggen met de coördinator. Correspondentie tussen maatje en hulpvrager blijft alleen tussen deze twee. Contact met de coördinator kan gelegd worden door te mailen naar coördinator.SHMMoerdijk@gmail.com.

Kortom, wij willen graag bijdragen aan het vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood, het voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek en het schuldenvrij leven van onze hulpvragers. Om dit te bereiken is naast de inzet van goed opgeleide vrijwilligers, uw hulp hard nodig.

Indien meer informatie gewenst is, kunt u ons benaderen via info.SHMMoerdijk@gmail.com of kunt u de website van Schuldhulpmaatje Nederland (<https://schuldhulpmaatje.nl/Moerdijk>) bezoeken. We werken met vrijwilligers, maar het opleiden van de schuldhulpmaatjes kost geld. Uw bijdrage is van harte welkom.

IBAN: NL88 RABO 0340 5274 47 t.a.v. Grip op je knip Moerdijk

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

3 september	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
11 september	14.15 uur:	Ouderensoos
17 september	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
24 september	14.30 uur:	Zendingskrans
25 september	14.15 uur:	Ouderensoos
25 september	20.15 uur:	Woensdagavondgespreksgroep

DIVERSE MEDEDELINGEN

Kunst en Cultuur Route 2019: 13, 14 en 15 september 2019

Zoals elk jaar organiseert de werkgroep Kunst en Cultuur Route van de Stichting Cultuur Moerdijk ook in 2019 weer de Kunst en Cultuur Route in deze gemeente. Omdat er dit jaar voor is gekozen om alleen locaties te nemen die ook op de Monumentendag open zijn (15 september), is het aantal officiële locaties teruggebracht naar vijf. Naast deze locaties zijn er nog een groot aantal andere locaties die meedoen, maar die door de monumenten beheerders zelf zijn georganiseerd. Omdat De Dorpskerk een officieel monument is, wordt er dit jaar een expositie in deze kerk gehouden, georganiseerd door Kunst en Cultuur. De kerkenraad heeft hiervoor toestemming gegeven.

Tijdens dit weekend zullen vier kunstenaars hun werk tonen, twee schilders, een keramiste en een edelsmid. De werken worden over de hele kerk verspreid. Zo worden er achter in de kerk sieraden getoond, de werken van de twee schilders worden aan diverse wanden geëxposeerd en de keramische werken zullen op meerdere plaatsen te zien zijn.

We zien uit naar een mooie sfeervolle expositie én we hopen dat u er ook van zult genieten.

Namens de Werkgroep Kunst en Cultuur, Hans Goudriaan

Saudi-Arabië kondigde aan dat het hervormingen gaat doorvoeren in de wettelijke positie van vrouwen. Een belangrijke, zij het veel te late stap, vindt Amnesty International. Saudi-Arabië moet nu doorpakken en stoppen met het vervolgen en gevangen zetten van vreedzame vrouwenrechtenactivisten.

Saudi-Arabische kranten maakten bekend dat het land grote hervormingen van het onderdrukkende systeem van mannelijke voogdij doorvoert, dat de rechten van vrouwen schendt en hun grote maatschappelijke beperkingen oplegt. Vrouwen kunnen voortaan een paspoort aanvragen, wat het mogelijk maakt om te reizen zonder mannelijke voogd. Vrouwen krijgen onder meer ook het recht om aangifte te doen van huwelijken, scheidingen, geboortes en overlijden.

Tegelijkertijd zitten er nog veel vrouwen die voor deze rechten hebben gevochten in de gevangenis, zijn in rechtszaken verwickeld of hebben een reisverbod. Verschillende vrouwenrechtenverdedigers die vorig jaar na een arrestatiegolf achter de tralies verdwenen, werden in de gevangenis het slachtoffer van marteling, seksueel geweld en andere vormen van slechte behandeling. Ze werden incommunicado opgesloten en hadden geen contact met hun familie of advocaat.

Bep Rosing



App Mijn Bijbel uitgebreid met audio

Bijbellezen op je smartphone wordt steeds gevarieerder. Het is nu ook mogelijk om de Bijbel te beluisteren. Het NBG stelt de audio van de vijf meest gebruikte bijbelvertalingen beschikbaar via de app Mijn Bijbel.

Te beluisteren zijn de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Herziene Statenvertaling, de Statenvertaling en de NBG-vertaling uit 1951. De audio van deze vertalingen is beschikbaar gesteld door de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienenden in Ermelo.

Ontwikkeling

Het NBG heeft Mijn Bijbel sinds de lancering in januari 2018 stap voor stap uitgebreid. De update van december stelde gebruikers in staat om leesroosters te volgen. Het NBG stelt nieuwe leesplannen voortaan alleen via de app beschikbaar, niet meer via debijbel.nl. Digitale bijbellezers blijken namelijk steeds vaker de app te gebruiken om dagelijks in de Bijbel te lezen.

Het aantal downloads van de app blijft stijgen en staat sinds kort op ruim 100.000. Link: <https://www.debijbel.nl/app>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap. Contactpersoon: Janneke van Baren

Plan International

Deze in Nederland vrij onbekende organisatie zet zich vooral in voor meisjes/vrouwen in zogenaamde ontwikkelingslanden. Zij strijdt onder meer tegen het fenomeen kindhuwelijken.

Recent vroeg Plan International extra aandacht voor het feit, dat er wereldwijd ongeveer 200 miljoen(!) meisjes/vrouwen zijn besneden. Besnijden lijkt een onschuldige handeling, maar in de praktijk is het een ingreep die op een zeer pijnlijke en primitieve wijze wordt uitgevoerd. Met alle gevolgen van dien.

Jacqueline Mansare uit Guinee was een zeer ervaren en gewaardeerde besnijdstster en 10 à 15 keer per dag was voor haar geen uitzondering. Tot vertegenwoordigers van Plan International haar dorp bezochten. Dat deed haar besluiten om haar mes neer te leggen. En nu is zij trainster van de organisatie "Save Girls from FGH" (FGH staat voor female genital mutilation)

Ga eens naar "Plan International", "Save Girls fromFGH" en "Jacqueline Mansare" en u leest meer. Donaties zijn uiteraard altijd welkom.

Ger Stam

Oproep – Oproep – Oproep

Bezorging Contactruimte

Met ingang van het kerkblad voor september is er een vacature in de wijk Molstraat/Appelaarseweg. Helaas heeft er niemand gereageerd op de oproep in het vorige kerkblad.

Het betreft op dit moment 20 adressen. Wie wil deze wijk overnemen van Evert Jan Willigenburg? Graag dan contact opnemen met Ad van der Boon of Jan Nieuwenhuizen.

Vacature bij de beameraars

Er zijn zes mensen die afwisselend de beamers bedienen tijdens de kerkdiensten. Eén daarvan, Gerrit Korteweg, is ermee gestopt. Gerrit is er vanaf het begin dat er met beamers werd gewerkt bij betrokken geweest. Gerrit, bedankt. Een en ander houdt nu wel in dat we graag een nieuwe medewerker willen hebben. We zoeken minstens één nieuwe beameraar. Wie wil (of wie willen) meedoen met de beameraars en er voor zorgen dat de PowerPointpresentatie goed verloopt?

Informatie over wat het werk precies inhoudt, kun je verkrijgen bij een van de beameraars, te weten Willian de Geus, Piet Bom, Peter Baan, Arjan Leijten of Anton Bom. Graag aanmelden bij een van hen of bij de redactie.

Bijbelleesrooster voor de maand september 2019

1 september	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
2 september	Lucas 14:12-24	Sorrycultuur
3 september	1 Samuel 14:36-46	Gratie
4 september	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
5 september	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
6 september	1 Samuel 15:10-23	Spijt
7 september	1 Samuel 15:24-35	Berouw
8 september	1 Samuel 16:1-13	Een nieuwe gezalfde
9 september	1 Samuel 16:14-23	Rustgevende muziek
10 september	1 Samuel 17:1-11	Wie durft?
11 september	1 Samuel 17:12-30	Lastige vragen
12 september	1 Samuel 17:31-40	Davids wapenrusting
13 september	1 Samuel 17:41-54	Reuzenkracht
14 september	1 Samuel 17:55–18:5	Vriendendienst
15 september	1 Samuel 18:6-16	Irritant populair
16 september	1 Samuel 18:17-30	Vorstelijke beloning
17 september	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
18 september	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
19 september	Lucas 15:11-32	De wachtende vader.
20 september	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
21 september	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
22 september	1 Samuel 19:1-17	Vlucht en uitvlucht
23 september	1 Samuel 19:18-24	Nieuw spreekwoord
24 september	1 Samuel 20:1-11a	Afspraak
25 september	1 Samuel 20:11b-23	Aanwijzing met een pijl
26 september	1 Samuel 20:24–21:1	Roerend afscheid
27 september	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
28 september	Lucas 17:1-10	Geloof je of geloof je het wel?
29 september	1 Samuel 21:2-10	Gewijde sfeer?
30 september	1 Samuel 21:11–22:5	Gek genoeg