

OVERDENKING

“Zo is Hij met ons en helpt Hij ons”

Acht jaar is collega Hans van der Sterre predikant geweest in Fijnaart, Heijning en Standdaarbuiten, daarvan heb ik er ruim 5 met hem opgetrokken. Hij van voor de fusie, ik van erna, hebben we samen de ene Protestantse Gemeente gediend en daarbij heb ik veel opgestoken van zijn inzicht en kennis en ook zijn geloofsvisie leren kennen. Graag wil ik in deze meditatie met de lezers van het kerkblad delen wat ds. Van der Sterre mij heeft meegegeven in de hoop dat dit met mij en onze gemeente mee zal blijven gaan. Dat doe ik aan de hand van een briefgedeelte van Dietrich Bonhoeffer dat door hem werd aangehaald in zijn preek op Palmzondag.

Op 16 juli 1944 schrijft Bonhoeffer vanuit de gevangenis aan een vriend over zijn oorlogservaringen:

“God laat zich uit de wereld terugdringen tot op het kruis, God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij met ons en helpt Hij ons”. In Mattheüs 8:17 staat overduidelijk dat Christus ons niet helpt krachtens zijn almacht, maar krachtens zijn zwakheid, zijn lijden! (“Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen”) Hier ligt het wezenlijke verschil met alle religies. De Bijbel verwijst de mens naar Gods onmacht en lijden; alleen de lijdende God kan helpen. In zoverre kan men zeggen dat de geschetste ontwikkeling tot mondigheid, die afrekenet met een verkeerde voorstelling van God, de blik vrijmaakt voor de God van de Bijbel, die door zijn machteloosheid in de wereld macht en ruimte krijgt.”

Bonhoeffer was 38 toen hij dit schreef. Wat als hij zijn gedachten verder uit had kunnen werken en zijn emeritaat gehaald gehad? Maar in zijn te korte leven heeft hij heel veel betekend voor de oecumene, geschreven over theologie, discipelschap en ethiek, zich verzet tegen het nazi-regime en hij is door zijn voortijdige dood een getuige voor de kerk geworden.

Bonhoeffer is voor Hans van der Sterre een belangrijke inspiratiebron en van bovenstaande uitspraak wil ik twee aspecten bespreken die ik in zijn predikantschap ben tegengekomen.

1 Hans van der Sterre zegt in zijn afscheidsinterview met Fendert Lokaal dat hij nu positiever is over de toekomst van de kerk, dan toen hij 33 jaar geleden begon. Een opvallende uitspraak! We leven kerkelijk in boeiende tijden. Er gebeurt veel, er is veel in beweging. Bonhoeffers getuigenis dat God zich in deze wereld terug laat dringen tot aan het kruis kan gelezen worden als een verklaring voor de secularisatie, de ontkerkelijking. En inderdaad zijn onze kerken kleiner geworden en daar hebben we last van. Maar dat is toch niet het hele verhaal, nieuwe kerken zijn ontstaan en mensen blijven religieus, hebben behoefte aan zingeving, zoeken God. Van collega Van der Sterre heb ik geleerd om als kerk en als predikant ruimte in te durven nemen, te staan voor je zaak, nu ja, niet onze zaak, maar die van de Heer, zijn rijk, zijn eer.

2 Hoe is God in ons midden? Het predikantschap van Hans van der Sterre kenmerkt zich door aandacht voor de aanwezigheid van God in de liturgie en

pastoraat, geloof in de werking van de Geest en in de gave van het gebed, een geloofsvisie die Jezus als de levende Heer present laat zijn.

In zijn preken, bijvoorbeeld recentelijk die over de verloren zoon en die van Palmzondag over de intocht van Jezus in Jeruzalem, heeft hij ons laten zien dat God handelt door zijn liefde, met weerloze overmacht. "Hij rijdt op een ezel, Hij lijdt als een knecht, zo brengt Hij de wereld terecht." Dit is waar Bonhoeffer op doelde met die indringende woorden: "Alleen de lijdende God kan helpen." Een God die liefde is en zich kwetsbaar opstelt, die in Jezus onze wonden draagt, is geen machteloze God, maar sterk en betrouwbaar, een God die ook iets van ons mensen vraagt. In dat spoor is mijn gewaardeerde collega mij en anderen voorgegaan.

Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

2 juni *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. N. van Exel, 's Hertogenbosch
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst 2 ^e KIA: Steun kleine kerkgemeenschappen Onderhoudsfonds

3 juni, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

9 juni *Ons West Brabant: Rooms Katholieke parochie ST. Bavo, Rijsbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pinksteren</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Pinksterzending China Instandhouding kerk en eredienst

16 juni *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Etten Leur*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal; FLAME</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	KIA: Werelddiaconaat Nigeria KIA: Werelddiaconaat Nigeria

23 juni *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Gerarde Koks-de Jong, Oud Gastel
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk: Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Koster	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Kerktelefoon

30 juni *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Jeugd- en gezinsdienst; afscheid kindernevendienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Jeugd / FLAME

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
2 juni	Addie en Claartje	Marloes en Neely Anne
9 juni	Nelleke en Melissa	Emie en Tiny
16 juni	Ad en Dicky	FLAME
23 juni	Femke en Anne	Neely Anne en Monique
30 juni	Addie en Claartje	Marjolein en Saskia

	Bloemendienst	Organist
2 juni	Dit Konings	Johan van der Steen
9 juni	Colinda van der Steen	Barthold Jongejan
16 juni	Adri de Vrij	Johan van der Steen
23 juni	Mineke Huitkar	Johan van der Steen <i>19.00: Barthold Jongejan</i>
30 juni	Anny Verhagen	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
2 juni	Lonneke	Piet	Jan en Jolanda
9 juni	Jeroen	Gerrit	Saskia, Jan van Dam
16 juni	Ad	Willian	Willian, Wim
23 juni	Lonneke	Arjan	Jeannette, Wim T.
30 juni	Jan	Anton	Anton, Saskia

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

2 juni: PKN: Steun voor kleine kerkgemeenschappen

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?

9 juni: Kerk in Actie: Pinksterzending China “De Bijbel voor iedereen!”

Hoewel de grootste bijbedrukkerij ter wereld in China staat, zijn de meeste bijbels bestemd voor de export. Elk jaar opnieuw moet de Chinese Raad van Kerken bij de overheid een verzoek indienen voor het aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben. Christenen uit arme gebieden kunnen geen eigen Bijbel betalen. Daarom helpt Kerk in Actie met subsidie. Zo kan er ook voor hen een Bijbel worden gedrukt.

16 juni: Kerk in Actie: Noodhulp en werken aan vrede (Nigeria)

In 50 dorpen werken christenen en moslims samen aan een betere toekomst. In ieder dorp zijn twee of drie vrijwillige veldwerkers actief, die door JPRM getraind zijn. Zo is JPRM (Justice Peace & Reconciliation Movement) actief in het dorp Farana. Daar bouwden de dorpsbewoners samen een waterpomp en schoollokalen voor 120 kinderen. Ze verbouwen samen gierst, bonen, soja, haver en tarwe. Een deel van de oogst verkopen ze op de markt om aan geld te komen voor het dorp. Vrouwen maken zelf producten, zoals zeep en kaarsen, en leren naaien en breien. “Wij betrekken vrouwen altijd actief bij de ontwikkeling van hun dorp”, vertelt JPRM-medewerker Nemi. Zo ontstaat in deze 50 dorpen meer veiligheid, meer welvaart en ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren. Steun dorpsbewoners in Noord-Nigeria bij het bouwen aan vrede.

23 juni: Eigen gemeente: KerkWebRadio

Op zondag 23 juni 2019 collecteren we voor het in stand houden van de KerkWebRadio. De KerkWebRadio is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

30 juni: Eigen gemeente: Jeugdwerk (KND/Flame)

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de col-

lecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 14 mei 2019

Voorzitter Menno Bom opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe ambtsdragers Leendert van Baren, Jolanda den Hollander en Yvonne Langbroek.

Hij gaf daarna het woord aan ds. De Ronde voor de bezinning. Ter gelegenheid van het naderend afscheid van ds. Van der Sterre gebruikte ds. De Ronde de bezinning voor een analyse van 'de theologie van Van der Sterre' aan de hand van een van de gevangenisbrieven van Bonhoeffer die ds. Van der Sterre gebruikt heeft in zijn preek van 14 april jl. Alleen een lijdende God kan helpen. God handelt meer door zijn liefde dan door zijn macht. Jezus wil het lijden niet, maar Hij draagt het wel. God is geen machteloze, maar een sterke, betrouwbare God die ook iets van ons vraagt. Nadat ds. Van der Sterre dit beaamd had, ging ds. De Ronde voor in gebed. (Zie ook de overdenking op pagina 1)

Vervolgens werd medegedeeld dat het Startweekend gehouden wordt op 21 en 22 september. In het weekend van 14 en 15 september wordt de open monumentendag gehouden en vindt ook de kunst- en cultuurroute plaats. Er zal dan kunst geëxposeerd worden in De Dorpskerk. In de taakgroep Pastoraat wordt overlegd over de koffiekerk in de Fendertshof en dat onderwerp komt later terug in een kerkenraadsvergadering. De kerkenraad stemde in met het voorstel van de redactie van Contactruimte om de heer Huib van der Kemp te benoemen tot redactielid als opvolger van Susanne Baan.

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 maart werd ongewijzigd vastgesteld.

Ds. De Ronde vertelde enthousiast over de gezamenlijke dienst in Willemstad op Hemelvaartsdag (30 mei): het wordt een feestelijke dienst in de Koepelkerk met 4 predikanten, het koor Voices in Praise uit Roosendaal, de koperblazers uit Fijnaart en organist Johan van der Steen. Zowel de taakgroep Beheer als de taakgroep Kerk en Wereld is bezig met het samenstellen van de jaarrekening en die zullen in de kerkenraadsvergadering van juni worden voorgelegd. Er wordt ook hard gewerkt aan de verbouwing van de bovenzaal voor de jeugd en aan de voorbereidingen voor de fancy fair in augustus. De taakgroep Jeugd heeft een nieuwe taakverdeling, waar iedereen tevreden mee is. Het weekend van 18 en 19 mei is een kampweekend waarin de jeugddienst een onderdeel is. De eindexamenkandidaten hebben als stimulans een EHBE-pakketje ontvangen. De taakgroep hoopt het oppasprobleem op te lossen met een lijst waarop men kan aangeven incidenteel te willen oppassen. Het bijwonen van de Passion in Klundert met de jeugd was leuk, maar voor sommigen een lange zit. Het meedoen aan Sirkelslag (een landelijk spelprogramma) samen met de jeugd van Willemstad was een succes. De taakgroep Gemeentezijn gaat weer een nieuwe editie van Kom in de Kring samenstellen.

Het voorstel over de opvolging van ds. Van der Sterre is besproken op de gemeenteavond van 10 april en de kerkenraad nam nu het besluit een pastoraal werker te benoemen in de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Van der Sterre. Het moderamen komt met een voorstel voor een profielschets en de procedure om de vacature in te vullen.

De taakgroep Beheer heeft richtlijnen opgesteld voor het beheer van het archief. De taakgroep heeft daarbij de richtlijnen van de PKN gevolgd en die praktisch toegepast op de plaatselijke situatie. Het gaat vooralsnog alleen over het fysiek archief. Als alles is opgeschoond, zal een archivaris worden aangesteld die de ambitie en het talent heeft om het archief bij te houden. De kerkenraad ging akkoord met de richtlijnen.

Voor het bespreken van de gehouden diensten was aan de kerkenraadsleden gevraagd om over de dienst van 5 mei twee positieve punten en één aandachtspunt te noemen. Het prachtige orgelspel waarin allerlei bekende vaderlandse liederen werden geweven, het pakkende, actuele begin van de preek over de situatie in Sri Lanka en daarop terugkomen aan het einde van de preek over vrede, angst en vergeving en zo een mooi, afgerond geheel verkrijgen, het mooie dankgebed, het gesprek met de kinderen en de daarbij behorende taart en de keuze van prachtige liederen werden als positieve punten genoemd. Als aandachtspunten kwamen naar voren: het lijkt wel alsof de gemeente steeds ongelijker en langzamer gaat zingen en niet luistert naar het orgel, de balans tussen goed mee te zingen en moeilijke liederen.

De bevestigingsdienst van 12 mei was een lange dienst, maar is niet als 'te lang' ervaren. Er werden mooi gekozen liederen gezongen en er was prachtig orgelspel. Er gebeurde veel en het verliep rustig en goed.

Na de rondvraag sloot Marion Kruis de vergadering met het gedicht van Hans Bouma: "Steeds meer geschiedenis", waarna zij besloot met een gebed.

Daarna stond Menno Bom tijdens het drinken van een drankje stil bij de laatste kerkenraadsvergadering van ds. Van der Sterre en overhandigde hem een fles

wijn met de nieuwe editie van Fendert & Klundert Lokaal met daarin het interview met hem.

Marion Kruis.

Van de scriba

Zoals eerder aan u doorgegeven, zet ik mijn taak als scriba nog enige tijd voort. Dit heb ik mede kunnen toezeggen doordat, in overleg met de kerkenraad, een aantal wijzigingen in mijn 'takenpakket' is afgesproken. Omdat ik het notuleren van de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen -wat een vrij tijd-rovende taak is- volledig op me ga nemen, heb ik naast mijn werk en gezin niet voldoende tijd om alle andere taken die ik als scriba uitvoerde, te blijven doen. In Contactruimte van februari heb ik daarover al geschreven. De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat nog niet alles voor iedereen duidelijk is. Daarom informeer ik u hierbij nogmaals.

- Als u informatie of een mededeling hebt voor op de beamers, bijv. over een activiteit die u organiseert, stuur die dan naar mededelingen@pknfijnaart.nl. Uw bericht komt dan binnen bij mij én bij Tiny Bienefelt en Linda van Strien, die beiden 1x per maand de mededelingen verzorgen. Degene van ons die dat weekend aan de beurt is, zal uw mededeling verwerken.

Mededelingen moeten, zoals al gebruikelijk was, vóór vrijdagavond 18.00u worden aangeleverd. Eerder mag natuurlijk altijd (graag zelfs)! Mededelingen die later worden aangeleverd, worden niet meer verwerkt voor die zondag.

- Heeft u een vraag of bericht voor het moderamen, de kerkenraad of voor mij als scriba, mail dan naar: scriba@pknfijnaart.nl. Die berichten worden alleen door mij gelezen.
- Mocht u geen e-mail gebruiken, maar **telefonisch** contact willen, dan kunt u mij bellen op 0168-320491. Als ik niet thuis ben, hoort u de voicemail, waarna u eventueel een bericht kunt inspreken, zodat ik u terug kan bellen. Soms, bijv. als ik op vakantie ben, hoort u alleen een afwezigheidsbericht; daarin vermeld ik wie u dan kunt bellen.

N.B. ik neem de telefoon alleen op als het geen anoniem nummer is.

- Voor pastorale vragen en mededelingen, zoals bij ziekte en overlijden, neemt u contact op met uw **wijkouderling** (of eventueel Adri de Vrij of ds. De Ronde). Als hierover op zondag een mededeling gedaan mag/moet worden, wordt die door Adri aan Tiny, Linda en mij doorgegeven.

Ik hoop dat dit overzichtje verduidelijkt hoe en aan wie u mededelingen kunt doorgeven. Alvast bedankt voor uw medewerking. Heeft u vragen, bel of mail gerust.

Susanne Baan, scriba

Nieuwe ambtsdragers en taakgroepleden

Op zondag 12 mei jl. zijn in de dienst drie nieuwe ambtsdragers bevestigd en twee nieuwe taakgroepleden aan u voorgesteld. Hiermee zijn alle vacatures ingevuld, de kerkenraad is daar erg blij mee en dankbaar voor.

Jolanda den Hollander en Yvonne Langbroek zijn als wijkouderling bevestigd, Leendert van Baren als diaken. Jan van Dam en Huib van der Kemp zijn pastoraal medewerker in de taakgroep Pastoraat geworden.

In Contactruimte van mei was ik bijna vergeten de nieuwe en aftredende ambtsdragers en taakgroepleden te vermelden; pas op het allerlaatste moment heb ik nog een stukje tekst ingestuurd. Dat stuk was helaas niet compleet. Naast Janita Bom en mij, heeft nl. ook ouderling-kerkrentmeester Jan Tolenaars toegezegd aan te blijven. Wij zijn hiervoor op 12 mei een verbintenis aangegaan (vroeger werd dit wel 'herbevestiging' genoemd). Diaken Alex Solleveld heeft ook aangegeven nog even door te gaan; hij is echter geen verbintenis aangegaan omdat hij aanblijft om een in het verleden -om medische redenen- afgebroken ambtstermijn vol te maken.

Namens de kerkenraad,
Susanne Baan, scriba



Portret van een gemeentelid - Claudia Leinenga

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Ik vond de gelijkenis over de verloren zoon altijd erg mooi. Vooral dat hij weer mocht terugkomen bij zijn vader, ondanks dat hij alles opgemaakt had. Hij was weer van harte welkom! Ik kan me wel voorstellen dat zijn broer jaloers was.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Simon Petrus willen vragen hoe hij het vond om alles achter te laten om Jezus te gaan volgen. Ik zou ook met hem willen praten over hoe hij zich voelde toen hij Jezus verloochend had.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben heel dankbaar voor ons gezin. Het gaat goed met ons en met de kinderen. Ik ben ook heel blij met onze grote, hechte familie. Ik kom uit een gezin met 7 kinderen en Klaas is er een van de 4. We kunnen allemaal goed met elkaar opschieten en er zijn in onze familie ondertussen 24 kleinkinderen!

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk beginnen we een uurtje later en gaan de oudere kinderen daardoor ook mee. Dan speelt er een bandje of er zingt een gospelgroep en er zijn veel jongeren die elkaar daar allemaal zien en het daardoor leuk vinden om te komen. Het gaat allemaal wat vlotter en iedereen is enthousiast!

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Ik zou het zingen zeker niet willen missen. Dat geeft me het gevoel dat we samen één kerk zijn. Ik zou ook geen kerk zonder kindernevendienst willen. Gelukkig komen er steeds veel kinderen en ik vind het leuk om eraan mee te werken.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Het is fijn dat iedereen er mag komen zoals hij is. Je mag jezelf zijn en je hoort erbij. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, gingen we naar een heel zware kerk met heel lange diensten en daarna nog naar de zondagsschool. Toen was ik niet zo enthousiast.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik word altijd blij van de natuur: in de lente als alles weer gaat bloeien en in de herfst als er mooie kleuren zijn. Daar vind ik rust.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Een goede gezondheid en het vertrouwen dat God er altijd voor je is en we gelukkig mogen zijn met elkaar.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 913

*Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!*

*Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet.
Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag u niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Tiny Marks.

Stil werk voor de kerk



De tweede aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

In volksverhalen doen kabouters of aardmannetjes 's nachts het werk voor de mensen. Als de mensen 's morgens opstaan, is het kledingstuk genaaid, de akker geploegd of de wol gesponnen. Aan die verhalen moet ik weleens denken als ik de prachtige symbolische bloemstukken zie die in de adventstijd en in de veertigdagentijd voorin de kerk staan. Je ziet er nooit iemand bij, maar ze staan altijd weer iedere week klaar en in de Stille week zelfs

drie dagen achter elkaar! Wie zijn de creatieve stille krachten die daar steeds weer voor zorgen?

Jeanne Moerland, Bep van der Mast, Colinda van der Steen en Jenny de Lange spelen dat met elkaar klaar. Als de adventsperiode of de veertigdagentijd nadert, komen ze bij elkaar om de plannen te maken. Bep vertelt: 'Eerst hebben we contact met de leiding van de kindernevendienst, want we sluiten aan bij het project dat zij met de kinderen gaan doen. We krijgen van hen de lezingen door die zij ook al met de predikanten hebben afgesproken.'

Vervolgens gaan Bep, Jeanne, Jenny en Colinda nadenken over de symboliek die bij de lezingen past. Tot een paar jaar geleden kwam er vanuit het Protestant Landelijk Dienstencentrum twee maal per jaar een werkboek uit waarin voor de gehele adventsperiode of veertigdagentijd schikkingen waren uitgewerkt, compleet met tekeningen of foto's. 'Helaas worden die werkboeken niet meer uitgegeven,' vertelt Colinda, 'en dat is wel erg jammer! We gebruiken weleens wat uit de oude boeken, maar we willen niet steeds met hetzelfde komen. Gelukkig vinden we ook weleens wat op internet en verder maken we er met elkaar een geheel van. We houden rekening met de kleuren, getallen, stoffen, bloemen en takken.'

Materiaal

Jeanne vertelt dat er vroeger ook cursussen gegeven werden. 'Je koos thuis een Bijbeltekst uit een lijst met tien teksten en bedacht welke symbolische schikking je daarbij zou kunnen maken. Je bracht de materialen mee en tijdens de cursus werd je bij de uitvoering ervan geholpen. Je zag ook wat anderen hadden bedacht en zo leerde je met elkaar heel veel.' Jeanne doet al ongeveer 20 jaar mee en Bep en Colinda allebei zo'n 15 jaar. Colinda eerst in haar vorige woonplaats. Jenny heeft in de laatste veertigdagentijd voor het eerst meegedaan. 'We hebben al heel wat materiaal verzameld in de loop der jaren,' vertelt Bep. 'We bewaren het in de kast boven bij het orgel en halen aan het begin van de periode de spullen naar beneden die we nodig hebben voor de hele periode. Het is geen trap om iedere week even te nemen!' Ze hebben organzastof in alle kleuren van het kerkelijk jaar en met elkaar spreken ze af wie de overige materialen heeft of ervoor kan zorgen. 'We hebben bijvoorbeeld weleens iemand gevraagd iets voor ons te lassen.' Vervolgens gaat een van hen naar Simon Nieuwkoop om door te praten welke bloemen of takken er nodig zijn in de verschillende weken. Er komen ook benodigdheden uit de tuinen van Colinda, Jeanne, Bep en Jenny.

Aandacht

'Het meeste werk is het plan maken en zorgen dat we aan alle materialen komen,' vertelt Colinda. 'Het bloemstuk zelf maken is dan niet veel werk meer.' Groot was de schrik toen de tas met alle materialen een keer 'verdwenen' was. Gelukkig kwam hij weer boven water, iemand had hem 'per ongeluk opgeruimd'. Als het stuk klaar is op vrijdag of zaterdag, wordt er een foto van ge-

maakt en de foto wordt samen met het bijpassende gedicht naar de beamer-groep gestuurd, zodat 's zondags iedereen het kan zien en lezen. Soms komt er ook een kaartje bij het bloemstuk te staan met daarop de verklaring van de symboliek. Het is fijn als de predikant in de dienst aandacht besteedt aan het bloemstuk en sinds de laatste gemeenteavond komt het beter tot zijn recht nu de wekelijkse bloemen aan de andere kant op de tafel worden gezet. 'We krijgen regelmatig reacties op de stukken,' vertellen de dames. 'Dat ze mooi zijn of een duidelijke symboliek hebben. Mensen vragen ook weleens hoe we toch steeds weer aan de ideeën komen. Het is leuk om te merken dat de mensen ernaar kijken en dat de stukken gewaardeerd worden.'

Kaarsen

Colinda maakt met Pinksteren ook altijd nog een symbolisch bloemstuk in de kleur rood en Jeanne zorgt met kerst voor stukken die aan de kerkwanden gehangen worden en voor de groentemanden voor de Dankdag voor gewas en arbeid.

Een probleem dat ze de laatste tijd tegenkomen, is het werken met nepkaarsen. Ze hebben het verzoek gekregen om die te gebruiken in plaats van echte vanwege het brandgevaar. De nepkaarsen zijn echter haast niet in een stuk te verwerken, want dan kun je ze niet meer laten 'branden' doordat het knopje onderaan de nepkaars zit. Naar een oplossing wordt nog gezocht.

Wie na het lezen van dit verhaal zin heeft om mee te doen met het verzorgen van de symbolische bloemstukken, doet er goed aan dat door te geven aan Bep, Jeanne, Colinda of Jenny!

Marion Kruis



Op 23 juni willen we met de boekentafel in de Vijverhof staan. Waarschijnlijk kunnen we dan de JONGERENBIJBEL laten zien. Ook de vakantiebijbelgidsen komen er aan. Vraag er maar om bij de

boekentafel. U weet het: bij ons is van alles te zien voor groot en klein. Steek uw licht op bij de boekentafel.

Nel, Janneke en Bep



Meet and Eat

Op 7 juni zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt'.

Opgeven bij: Addy Roks 0168-462254;

e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Tot dan, Meet and Eat team

BAZAAR

27 APRIL 2019

BAZAAR

Koningsdag, een dag waar we met veel plezier op terugkijken. De bazaar is een jaarlijkse traditie die we voor de 42e keer mochten houden. Sommigen van u hebben al die jaren ook werkelijk meegedaan. Een geweldige prestatie dat we dit al zo lang met elkaar doen!

Op Koningsdag zijn we met elkaar bezig voor de kerk en een goed doel, dat de taakgroep Kerk en Wereld en de bazaarcommissie bedenken. Het is een dag van contact met mensen van onze gemeente, maar ook met zeer velen vanuit het dorp en daarbuiten. Heerlijk om te zien en te voelen hoe zo'n dag met elkaar verloopt.

De netto-opbrengst van de bazaar is: € 8659,67. Fantastisch! Een geweldige opbrengst op één dag. Dit komt zeker ook doordat we bijna alle prijzen van die dag in natura of in geld gekregen hebben van gulle sponsors.

De helft van dit bedrag gaat naar het Thomashuis in Klundert voor de aanschaf van een duofiets, waarmee de bewoners onder begeleiding lekker buiten kunnen fietsen. Het bedrag is niet voldoende voor zo'n fiets, maar ze zijn nu al een heel eind op weg. Ook de medewerkers en bewoners hebben hard meegewerkt op deze dag.

Hartelijk dank aan iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft op deze dag: de mensen die spulletjes gebracht hebben, cake of appeltaart gebakken hebben of soep gekookt, de sponsors en iedereen die geld uitgegeven heeft!

Ook zij die met het schoonmaken van 't Trefpunt hebben geholpen: hartelijk dank!

Ieders bijdrage van klein tot groot: wij waarderen het zeer!

De sfeer en harmonie rondom die dagen heeft veel indruk op ons gemaakt. Namens de bazaarcommissie iedereen ontzettend bedankt en we hopen volgend jaar weer op u of jou te mogen rekenen.

Gaat u alvast weer spulletjes verzamelen voor de Fancy Fair eind augustus? Kon u er dit jaar niet bij zijn en had u toch graag geholpen, geef even een seintje, want we zijn blij met uw of jouw hulp. Lieve mensen, het is echt gezellig, meldt u aan voor de volgende keer!

Hartelijk dank, namens de bazaarcommissie

Bas, Huib, Ad, Leny, Marianne, Tiny, Henk, Jan, Jaap Kees, Jose (Thomas-huis) en Adri.

Taakgroep Jeugd

Van de kindernevendienst

In juni lezen we eerst uit het evangelie van Johannes en daarna uit Lucas. Het eerste verhaal gaat over Jezus die vertelt aan zijn leerlingen dat er veel mensen zijn die niet naar Hem willen luisteren, of erger zelfs, Hem pijn willen doen. Hij zegt dat Zijn leerlingen de opdracht krijgen om over Hem te gaan vertellen, daardoor gaan er meer mensen in God geloven. Helaas betekent dat ook dat er mensen zijn die zeggen: "ik wil niet naar jullie luisteren, ik geloof niet in God". In sommige landen is het nu zelfs zo dat Christenen naar de gevangenis moeten, omdat ze over God vertellen. Toch leren we om wel te laten blijven zien en horen dat we bij Jezus willen horen, ook al is dat soms moeilijk.

De tweede zondag is het Pinksteren. Jezus is met Hemelvaart naar God, zijn Vader, gegaan. Gelukkig blijven de leerlingen niet alleen, ze krijgen een helper om over Jezus te gaan vertellen, dat is de Heilige Geest. Wie de Heilige Geest is, is best lastig uit te leggen. Daar gaan we in de kindernevendienst verder over praten. Bedenk maar dat dankzij het Pinksterfeest de leerlingen zijn gaan vertellen over God en dat we daardoor ook hier in Fijnaart dat verhaal kunnen doorvertellen.

De zondag na Pinksteren is er weer FLAME. Daarna gaan we verder met Lucas. We gaan weer even terug in de tijd, omdat Jezus nog niet naar zijn Vader in de hemel is gegaan in dit Bijbelverhaal. Het verhaal gaat over vrij zijn. Zelf bedenken wat je gaat doen, niet naar school hoeven, dan ben je lekker vrij hè? Jezus ontmoet een man die zich niet vrij voelt, hij is ziek in zijn hoofd en heeft daar veel last van. Niemand wil hem helpen, maar dan komt Jezus voorbij. Wat zou Jezus doen? Je hoort in de kindernevendienst hoe het verhaal afloopt.

De laatste zondag van juni is er een jeugd- en gezinsdienst. We lezen over Jezus die onderweg is en geen slaapplek kan vinden. Verdrietig toch? Hij vraagt mensen om met hem mee te gaan op weg, maar ze hebben allemaal eerst wat anders te doen. Het is ook best lastig om zomaar van alles achter te moeten laten om Jezus te volgen. Hoe zou jij dat vinden? Zomaar op pad te

gaan? Daar zullen we zeker over doorpraten in de kindernevendienst. Op deze zondag nemen we ook afscheid van kinderen die na de zomer naar de middelbare school gaan en dus stoppen bij de kindernevendienst. Ze gaan ook op weg, aan iets nieuws beginnen waar ze zich hopelijk snel thuis voelen.

Zien we jullie weer in de kerk?

De leiding.

Beste gemeenteleden,

Tijdens de erediensten is er zoals u weet een oppasdienst voor de kinderen onder de vier jaar.

We hebben een aantal vaste oppassers. Helaas is het aantal oppassers de laatste jaren flink geslonken en is er nog maar een klein clubje over. Na een aantal oproepen in de kerk en in Contactruimte hebben zich helaas weinig nieuwe mensen gemeld.

Daarom hebben we met de taakgroep Jeugd een nieuw oppassysteem bedacht. Achter in de kerk op de prikborden hangen de roosters van september tot en met december. Het idee is dat u zich op deze lijsten zelf in kan roosteren op een dag dat het u uitkomt. Dit mag voor één of meerdere diensten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Gerda van Dorp via 06-23962571.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Taakgroep Jeugd



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

21/4	Paascollecte	€ 342,91
28/4	Instandhouding kerk en eredienst	€ 120,80
5/5	Onderhoudsfonds	€ 124,36
5/5	Instandhouding kerk en eredienst	€ 195,70
12/5	Onderhoud orgels	€ 257,45

Per bank is er € 1198 overgemaakt voor de paascollecte. Alle gevers hartelijk dank.

13/5 Fendertshofdienst € 36,85

Giften

De afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen : via mw. Adri van Nieuwenhuijzen € 10,- en € 20,-, via mw. Lenie Vogelaar € 10,- en via Ds. van der Sterre € 20,-.

Kerkbalans 2019

Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 92.790,00 binnengekomen, waarvan inmiddels € 57.090 op de bankrekening staat. Nog niet van iedereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Degenen die buiten het lopersgebied wonen, kunnen hun bijdrage overmaken op de daarvoor bestemde bankrekening. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie elders in dit blad) . Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

18 april	Kerk in Actie: Kwetsbare kinderen in Cambodja	€ 115,35
21 april	Kerk in Actie: Zending/Versterk de kerk in Pakistan	€ 159,25
28 april	Diaconale vakantieweken "Hydepark"	€ 156,54
5 mei	Voedselbank	€ 159,45
12 mei	PKN:Op school geloof ontdekken	€ 166,84

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's-Zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in april om het volgende product: Wasmiddel en afwasmiddel

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

3 juni	20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters
4 juni	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
12 juni	14.15 uur:	Ouderensoos
18 juni	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
26 juni	14.15 uur:	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN



De prominente Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh is veroordeeld tot de schandalige straf van 33 jaar cel en 148 zweepslagen voor haar vreedzame mensenrechtenwerk. Ze protesteerde onder andere tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen en tegen de doodstraf. De Iraanse autoriteiten willen zulke vreedzame protesten niet horen. Het is de wreedste straf die Amnesty de laatste jaren heeft gedocumenteerd tegen een mensenrechtenverdediger in Iran.

Nasrin Sotoudeh kreeg de straf opgelegd omdat ze zou 'aanzetten tot corruptie en prostitutie' en vanwege 'het openlijk begaan van een zondige activiteit door in de rechtszaal te verschijnen zonder hoofddoek' en 'het verstoren van de openbare orde'. In een eerdere zaak had ze al 5 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen.

Roep de Iraanse autoriteiten op om Nasrin Sotoudeh onmiddellijk vrij te laten. Binnenkort hebben we een petitie voor haar.

Bep Rosing

Revisie Nieuwe Bijbelvertaling



Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Die worden meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen.

Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken binnen de vertaalmethode van de NBV en om een versie van de NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen. Om dat te bereiken brengen we in de revisie twee dingen samen: we benutten de verzamelde inbreng van gebruikers op een manier die past bij het karakter van de NBV en die de kwaliteit van deze vertaling verder versterkt.

De revisie van de NBV vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap en wordt uitgevoerd door het vertaalteam van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Meer weten? Lees het artikel van Matthijs de Jong op debijbel.nl

Link: www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwe-bijbelvertaling-waarom-en-hoe/

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Janneke van Baren

Vervolgde Christenen

Op 21 maart jl. was het Pasen. Daarom waren er ook in Sri Lanka kerken vol met christenen die feest vierden omdat hun Jezus uit de dood was opgestaan. Drie kerken en drie hotels waren op Paaszondag doelwit van Islamitische extremisten. Ruim 350 doden en nog meer gewonden waren het trieste gevolg.

Vorig jaar kwamen in Nigeria 3700 christenen om het leven door terreur van de moslimorganisatie Boko Haram.

Asia Bibi is eindelijk vertrokken uit Pakistan en met haar gezin verenigd in het veilige Canada. Zij zat 6 jaar in de dodencel, omdat zij de profeet zou hebben beledigd (wat volgens een wijze rechter niet het geval was). Het is goed om te bedenken dat er in veel landen nog veel meer Asia's zijn die minder bekendheid genieten.

Volgens een opzienbarend rapport, uitgebracht door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn christenen de meest vervolgte groep in de wereld.

De organisatie *Open Doors* komt op voor alle vervolgte christenen. Christenen die wel in vrijheid hun geloof mogen belijden, zouden dat ook moeten doen.

Ger Stam

Bijbellesrooster voor de maand juni 2019

1 juni	Psalm 120	Ontheemd
2 juni	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
3 juni	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
4 juni	Spreuken 8:1-11	Filosofie ...
5 juni	Spreuken 8:12-21	... liefde voor de wijsheid
6 juni	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
7 juni	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
8 juni	Psalm 117	Kort maar krachtig
9 juni	Handelingen 2:1-13	Verstaanbaar voor iedereen
10 juni	Handelingen 2:14-28	Vervulde profetie
11 juni	Handelingen 2:29-36	Trefzeker
12 juni	Handelingen 2:37-47	Doopdienst
13 juni	Handelingen 3:1-10	Op de been geholpen
14 juni	Handelingen 3:11-26	Niet in eigen kracht
15 juni	Handelingen 4:1-12	Confrontatie
16 juni	Handelingen 4:13-22	Wie moet je gehoorzamen?
17 juni	Handelingen 4:23-31	Bewogen gebed
18 juni	Lucas 7:36-50	Geven en vergeven
19 juni	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
20 juni	Lucas 8:9-15	Betekenisvol
21 juni	Lucas 8:16-21	Familiebijeenkomst
22 juni	Lucas 8:22-25	Volgelingen dichtbij en op afstand
23 juni	Lucas 8:26-39	Bezeten (van angst)
24 juni	Lucas 8:40-56	Aanraking
25 juni	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
26 juni	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
27 juni	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
28 juni	Lucas 9:28-43a	Hoog bezoek
29 juni	Lucas 9:43b-50	Hoofd- en bijzaken
30 juni	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?