

# OVERDENKING

**'Span u in, want God is het, die het werkt'**

## *Dichter bij Dordt*

Het zal u niet ontgaan zijn: gedurende deze winter herdenken wij de Dordtse Synode van 1618-1619. Die herdenking gaat niet ongemerkt voorbij. Lezingen, boeken, een tentoonstelling in het Dordts Museum: "Werk, bid en bewonder", een nieuwe kijk op kunst en Calvinisme'. En dan, wat in ons land wel de meeste indruk zal achter laten: 'The Passion', het megaspektakel van de EO, aan de voet van de Grote Kerk in Dordt, op 18 april 2019. Ik hoop erbij te zijn.

## *Statenvertaling en Dordtse Leerregels*

De Dordtse Synode is, behalve door het vaststellen van de Dordtse Kerkorde, vooral bekend geworden vanwege twee zaken: de Statenvertaling en de Dordtse Leerregels. De Synode gaf opdracht een nieuwe bijbelvertaling te maken: de Statenvertaling. De vertaling die in 1637 gereed kwam, is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de taal en ook voor de bijbelkennis en het geloof in Nederland. En het tweede, dat zijn de Dordtse Leerregels ofwel de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten. Waar gingen die Leerregels over? Over de uitverkiezing. Over de vraag of God, wat onze zaligheid betreft, alles bepaalt of dat wijzelf ook nog wat in te brengen hebben. Het was deze vraag waarop de Dordtse Synode een antwoord gaf.

## *Gomarus*

Er waren twee meningen. De ene was de visie van Gomarus. Hij vertegenwoordigde de, zou je kunnen zeggen, gereformeerde leer. Gomarus benadrukte het 'sola gratia', dat betekent: alleen door genade. Wij leven van de genade van God. Een bijbelse gedachte. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Zoals ik ben, mag ik komen. Ik word rijk en Christus wordt arm, de vrolijke ruil van Luther. De rijkdom van het evangelie. Hij schenkt het, om niet, door zijn offer aan het kruis. 'Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij mij riep en zelf U gaf voor mij, o Lam van God, ik kom' (Gezang 377: 1). Alles komt van God, het overkomt ons, wij hebben, wij hoeven niets in te brengen.

## *Arminius*

Tegenover de leer van Gomarus stond de visie van Arminius. Daar zijn de remonstranten uit voortgekomen. De arminianen, de volgelingen van Arminius, waren het met Gomarus, met de gereformeerden, niet eens. Mensen zijn toch geen 'stukken en blokken'? God heeft ons toch geschapen met een wil? In hoeverre die wil vrij is, is natuurlijk de vraag, ook vandaag de dag, maar God heeft ons toch niet geschapen om met de armen over elkaar op zijn genade te

gaan zitten wachten? Ook iemand als Bonhoeffer heeft ons geleerd dat wij als mondige mensen de handen en voeten zijn van God.

### *Bedelaar*

Arminius gebruikte een beeld. Zeker, we leven van de genade van God, dat wist ook Arminius wel. Maar dan komt hij met een beeld, het beeld van de bedelaar. Wij zijn, zegt hij, als bedelaars, die langs de kant van de weg zitten. Bedelaars met lege handen. Maar, zei Arminius, die bedelaar moet wel zijn hand uitstrekken. Anders krijgt hij niets.

Ik merk dat ik, in pastorale gesprekken, ook dat beeld gebruik: Wie zijn hand uitstrekt naar Christus, mag weten dat God hem genadig zal zijn.

### *Onoplosbaar*

Dat conflict uit 1618-1619 is niet op te lossen. Arminius en Gomarus hadden mijns inziens allebei gelijk. En het is treurig dat het tot een splitsing heeft geleid. Hedendaagse theologen zeggen: theologisch gezien had het niet gehoeven. Niet onbelangrijk is te weten, dat de politieke situatie hierbij een grote rol heeft gespeeld. Historici vertellen ons dat het land niet ver verwijderd was van een burgeroorlog. Door in politiek en godsdienstig opzicht voor één richting te kiezen, wist prins Maurits de eenheid te herstellen. Dat moge waar zijn, de wijze waarop die eenheid werd verkregen, is niet iets om trots op te zijn...

### *Pastoor*

De rijkdom van het evangelie is dat wij mogen leven van genade. Hij, Christus, schenkt het, om niet, door zijn offer aan het kruis. Gomarus zag het goed. Maar tegelijk is waar de ervaring van Arminius. Dat wij medewerkers van God moeten zijn. Wij zijn Gods handen en Gods voeten. Ik moet denken aan die anekdote van die pastoor die bij een boer op bezoek gaat. Kijkend over de akker, waar het gewas prachtig opkomt, zegt de pastoor, die het gesprek een stichtelijke wending wil geven: 'Met hulp van de Eeuwige is er gelukkig nog wat van te maken'. Waarop die boer, denkend aan zijn vele geploeter om onkruid te verwijderen en de grond voor de akkerbouw geschikt te maken, antwoordt: 'Nou, meneer pastoor, u had dit stuk land moeten zien, toen de Eeuwige het nog voor zich alleen had'. U begrijpt de strekking: God geeft het, maar Hij heeft ons ook hard nodig!

### *Paulus*

Paulus, die een bekeringservaring heeft meegemaakt, Paulus die als geen ander voortdurend benadrukt dat hij alles ontvangen heeft, kan tegelijk schrijven: 'Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt' (Fil 2: 12b, 13a). En Paulus noemt zich medewerker van God (2 Cor 6: 1). Wie strikt logisch denkt, krijgt dit niet bij elkaar. Het is dan ook bijbelse logica. God schenkt het én wij moeten het doen.

## *Liefde*

Ach, dat beide standpunten elkaar aanvullen, daarvan kun je misschien alleen iets beseffen, als je ze beziet vanuit de liefde. De liefde van God die ons lief heeft. 'Niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad' (1 Joh 4: 10). De oorsprong ligt bij Hem. Hij wilde niet zonder ons. 'Mij koos je en mij heb jij uitvergroot, uit al die anderen; mijn naam vlocht jij door jouw verhaal', dicht Sytze de Vries. 'Jou, ik wil jou, en niemand anders'. Dat, gemeente, dat is liefde. Gods liefde voor zondaren. Alles wat wij aan goeds doen, willen of kiezen, komt, omdat God ons Zijn liefde geeft. 'Wie roemt, roeme in de Here', zegt Paulus (1 Cor 1: 31b). Het is de rijkdom van het evangelie. Ja, Hij heeft ons lief. Maar daarna moeten wij aan de slag als medewerkers van God. Liefde roept wederliefde op. 'Span u in', zegt Paulus.

*11 november 2018*

In 1619 kon men het op de Synode niet eens worden. De remonstranten werden weggestuurd. Inmiddels zijn de verhoudingen ten goede gekeerd. En op 11 november 2018 waren de remonstranten toch weer welkom in de Grote Kerk van Dordt. In een historische en ontroerende kerkdienst aanvaardden gereformeerden en remonstranten elkaar als zusters en broeders in de Heer. Want alleen tezamen kunnen we, zoals Paulus schrijft, de lengte en breedte, hoogte en diepte van de liefde Gods in Christus ervaren (Efeziërs 3 vers 18). Moge God ons steeds opnieuw die liefde schenken.

Ds. Hans van der Sterre

# KERKDIENSTEN

**3 maart**      *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Biddag voor gewas en arbeid</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looime
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Onderhoudsfonds 2 <sup>e</sup> Voedselbank
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

**10 maart**      *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	1 <sup>e</sup> zondag <i>Passietijd</i>
Voorganger	Ds. G. van der Maas, Apeldoorn
19.00 uur	<b>Wereldgebedsdag</b> , oecumenisch in <b>De Ontmoetingskerk</b> Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	KerkWebRadio
Uitgang	Onderhoud orgel

**11 maart, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre**  
*Heilig Avondmaal*

**17 maart**      *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	2 <sup>e</sup> zondag <i>Passietijd; FLAME</i>
Voorganger	Ds. L. de Ronde, Kruiningen
Ambtsdrager van dienst	Kees Oostdijck
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang	Eigen gemeente: Stille Hulp
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

**24 maart**      *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>3<sup>e</sup> zondag Passietijd; Jeugd- en gezinsdienst; Doopdagviering</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk in Actie: Stop kinderarbeid in India Onderhoudsfonds

**25 maart, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof****31 maart**      *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstaf*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>4<sup>e</sup> zondag Passietijd; m.m.v. de Cantorij</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Collecte Rondgang Uitgang	PKN: Missionair werk Onderhoud orgel

## ROOSTERS

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
3 maart	Nelleke en Angelique	Tiny en Emie
10 maart	Claartje en Addy	Marjolein en Saskia
17 maart	Dicky en Melissa	FLAME
24 maart	Anne en Ad	Marloes en Monique
31 maart	Femke en Rianne	Emie en Marjolein

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
3 maart	Marjo van Dueren den H.	Johan van der Steen
10 maart	Sophie de Vette	Barthold Jongejan
17 maart	Jana Peeraer	Barthold Jongejan
24 maart	Marjan van der Zwaag	Johan van der Steen
31 maart	Nel Goudriaan	Ad van Sprang

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>BHV dienst</b>
3 maart	Jan	Anton	Anton, Jan v. Dam
10 maart	Tiny	Peter	Henk, Wim L.
17 maart	Jeannette	Piet	Jan v. Dam, Jeannette
24 maart	Jeroen	Gerrit	Saskia, Wim T.
31 maart	Ad	Willian	Willian, Corry-Anne

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meelevens, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### **3 maart: Voedselbank**

In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkterrein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van de Voedselbank van harte.

### **10 maart: Eigen gemeente: KerkWebRadio**

Op zondag 10 maart 2019 collecteren we voor het in stand houden van de KerkWebRadio. De KerkWebRadio is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

### **17 maart: Eigen gemeente: Stille Hulp**

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

### **24 maart: Kerk in Actie: “Stop kinderarbeid in India”**

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Doe mee,

zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

### **31 maart: Protestantse Kerk (missionair)**

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef mee, zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*

## **TAAKGROEP PASTORAAT**

### **WIJ GEDENKEN**



Op 29 januari 2019 is in haar woning in de Fendertshof overleden **Cornelia Johanna van Poortvliet - de Vos** in de leeftijd van 94 jaar.

Cor de Vos werd geboren op 11 januari 1925 in Heijningen. In 1949 trad ze in het huwelijk met Pieter van Poortvliet met wie ze zesenvoertig goede huwelijksjaren heeft gehad. Hun werden drie kinderen geschonken: Ina, Harry en nakomertje John en later schoonkinderen en klein- en achterkleinkinderen op wie mevrouw Van Poortvliet zeer gesteld is geweest.

Cor van Poortvliet was een zorgzame vrouw, zorgzaam voor de kinderen en voor familie en kennissen die altijd konden blijven eten of konden blijven slapen. Ze heeft altijd graag gezongen en ook toneel gespeeld op de toneelvereniging van Heijningen. En vanaf haar jeugd ging ze jarenlang trouw naar de kerk en deed ze ook de zondagsschool.

Toch heeft ze geen gemakkelijk leven gehad. Tijdens de Watersnood konden ze op het laatste moment hun huis aan de Kwartiersdijk verlaten, alvorens het in de kolkende golven werd weggespoeld. Was het overlijden in 1995 van haar man Pieter een groot gemis, smartelijker nog was het sterven in 2014, na een lang ziekbed, van John. Een diep verdriet dat mevrouw Van Poortvliet, die een gevoelige natuur had en soms een zware kar trok, niet te boven is gekomen. De laatste jaren lag ze vaak, als een klein vogeltje, de dekens hoog opgetrokken, op bed. Op het nachtkastje stond een foto van John.

In de afscheidsdienst hebben we psalm 23 gelezen. Over God die als een Herder met ons meegaat over de hoogten en diepten van ons leven. God zij Harry en ook Ina en Wim die hun (schoon)-moeder vanaf 1995 elke dag, soms meerdere malen per dag, hebben opgezocht, en de klein- en achterkleinkinderen nabij, in de tijd die komt.

Ds. Hans van der Sterre



Op 9 februari 2019 is overleden de heer **Jan den Hollander** (Jan Punthof 79) in de leeftijd van 96 jaar.

Jan den Hollander werd geboren op 8 november 1922 in Heijningen. In 1943 trad hij in het huwelijk met een buurmeisje, Neeltje van Drunen, met wie hij bijna 65 jaar gelukkig getrouwd is geweest. Zij schonk hem twee dochters, Nel en Ria, terwijl zij zich later mochten verheugen in klein-, achter- en achter-achterkleinkinderen. Op een foto zie je een gelukkige en trotse stamhouder van vijf generaties.

Jan den Hollander was een vriendelijke en in zijn jonge jaren sterke vent, die veel werk heeft verzet. Bij de boer, bij het dijkherstel na de Watersnood, in de Rotterdamse haven en tenslotte nog als aardappelsorteerder. Hij was een 'buitenman' met een levenslange liefde en oog voor de natuur. Zeker na het sterfen van zijn Neeltje, die hij zeer heeft gemist, fietste hij elke dag een vast rondje langs Heijningen en De Fendert.

In de dienst in 't Trefpunt hebben we uit psalm 104 gelezen. Die schitterende scheppingspsalm waarin God geprezen wordt om zijn schepping waarin een mens mag arbeiden, rusten en genieten. Tot God hem roept en 's mensen geest, zoals ook de heer Den Hollander geloofde, terug keert naar zijn Schepper. God zij Nel en Adriaan, Ria en Jan en de kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen nabij.

Ds. Van der Sterre





## **TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN**

### **Van de KERKENRAADSTAFEL**



### **Samenvatting kerkenraadsvergadering 11 december 2018**

Ds. Van der Sterre opent de vergadering met lezing van Psalm 133 en gebed. Hij vervolgt, samen met ds. De Ronde, met het 2e deel m.b.t. het onderwerp 'Zegenen van levensverbintenissen' en 'Homofilie en ambt'. Na de inleiding vindt een gedachtewisseling plaats.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de algemene mededelingen, waarin o.a. medegedeeld wordt dat een commissie is samengesteld die het afscheid van ds. Van der Sterre voorbereidt.

Naar aanleiding van weergave en inhoud van de notulen van de kerkenraadsvergadering van 23 oktober komen geen vragen of opmerkingen naar voren. De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over (voorbereidingen voor) de kerstnachtdienst en de oecumenische dienst op 20 januari, de verbouw van de bovenzaal van De Dorpskerk voor de jeugd, de intrek van 'Omzien Uitvaartbegeleiding' in De Ontmoetingskerk. De Top2000-dienst en de jeugdsoosavond waren een succes. Er worden minder producten voor de Voedselbank gegeven; dit zal opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Er heeft een gesprek plaatsgevonden van de taakgroep Beheer met een afvaardiging van het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken) over de jaarrekening. Verder wordt medegedeeld dat Bas van Dueren den Hollander is gestopt als beheerder van De Ontmoetingskerk. Zie hierover het kerkblad van januari jl. Naar een opvolger zal worden uitgezien. Tot slot wordt het vergaderschema voor 2019 vastgesteld.

De begrotingen van de taakgroep Beheer en de taakgroep Kerk & Wereld, die beide vooraf aan de kerkenraadsleden waren toegezonden, worden toegelicht: de begroting van K&W laat een negatieve uitkomst zien van € 4.450,-. Het tekort is onttrokken aan 'Fondsen en voorzieningen' en niet rampzalig te noemen, kan gedragen worden gezien het aanwezige vermogen. Toch verdient een aantal zaken aandacht en beleidsvorming, zoals kosten van de kerkradio, minder opbrengst uit collectes en een keuze tussen beleggen of

opsouperen van vermogen. Het tekort op de begroting van de taakgroep Beheer bedraagt € 10.220,-; dit is weliswaar minder dan in 2018, maar nog wel een tekort. Na een aantal vragen om verdere uitleg, o.a. over de opbrengsten van collectes, stelt de kerkenraad beide begrotingen vast, onder dank voor de opstelling.

Scriba Susanne Baan heeft aangegeven de functie van scriba voorlopig nog voor 2 jaar te willen voortzetten, onder de voorwaarde dat een aantal taken anders verdeeld wordt. Dit houdt mede verband met het feit dat Elly Maris, de huidige notuliste, per 1 januari 2019 haar taak beëindigt. Na bespreking in het moderamen is een voorstel voor (een andere) verdeling van taken opgesteld; dit voorstel werd bij de agenda gevoegd en wordt puntsgewijs besproken. De kerkenraad stemt in met het voorstel en een aantal kerkenraadsleden geeft aan bereid te zijn nog 'openstaande' werkzaamheden te willen vervullen.

M.b.t. de naderende vacatures heeft de scriba een overzicht gemaakt. Een overzicht van de aftredende en al dan niet herkiesbare ambtsdragers heeft eerder in het kerkblad gestaan. Vanaf 16 december zullen de komende vacatures bekend gemaakt worden in de kerkdienst, met het verzoek namen van evt. kandidaten in te dienen.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt o.a. genoemd: de laatste zondag van het kerkelijk jaar was een respectvolle dienst, die goed verlopen is, Dankdienst voor gewas en arbeid: mooie dienst, leuk dat soep werd uitgedeeld, Top2000-dienst was erg goed, druk bezocht en een succes, het kinderkoor in de dienst op 2 december was leuk en er is gepaste trots vanwege de muzikale bijdrage van het PKN-orkest op de avond van de kerstmarkt.

Van de rondvraag wordt door enkele kerkenraadsleden gebruik gemaakt, o.a. met een vraag om betere communicatie tussen taakgroepen. Het moderamen zal dit onderwerp agenderen.

Susanne bedankt Elly Maris, die na 5 jaar afscheid neemt als notuliste van moderamen en kerkenraad, voor haar werkzaamheden. Dat doet zij in bewoordingen/weergave die Elly vaak in haar notulen gebruikte, wat erg gewaardeerd werd door laatstgenoemde. Elly ontvangt een kaart, een boek en een kerststukje, waarna zij haar dank uitspreekt voor het genoten vertrouwen van de kerkenraad, die zij veel succes en sterkte toewenst met het vele werk dat er is en dat nog gedaan moet worden.

Aan het eind van de vergadering informeert Menno via een korte video de aanwezigen over digitaal collecteren d.m.v. GIVT; dit systeem maakt het mogelijk om via een smartphone een collectebijdrage te doen. De taakgroep Beheer zal zich over verdere vervolgstappen buigen.

Tiny Bienefelt leest een Adventsgebed. Voorzitter Menno bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen prettige kerstdagen en wel thuis.

Susanne Baan, scriba

## Samenvatting kerkenraadsvergadering 22 januari 2019



Voorzitter Menno Bom opent de vergadering met gebed en heet de aanwezigen welkom. De bezinning is deze vergadering het derde gesprek over de onderwerpen 'Zegenen van levensverbintenissen' en 'Homofilie en ambt'. Enkele kerkenraadsleden delen persoonlijke ervaringen en ook de 'Nashville-verklaring' wordt kort aangehaald. De kerkenraad onderschrijft die verklaring niet. Besproken wordt hoe de kerkenraad de gemeente de gelegenheid kan geven haar meningen en standpunten over het zegenen van levensverbintenissen duidelijk te maken en het gesprek daarover aan te gaan. De kerkenraad besluit op de gemeenteavond van april het kader en doel van het gesprek op basis van het beleidsplan duidelijk te maken. Op de gemeenteavond van november gaan we er als kerkenraad en gemeente over in gesprek en op de gemeenteavond in het voorjaar van 2020 volgt een uiteenzetting door de predikant(en) op basis van de Bijbel. Daarna komt het onderwerp terug op de kerkenraadsvergadering en wordt het vervolgtraject bepaald.

Bij de algemene mededelingen wordt gemeld dat ds. De Ronde en Menno Bom op 25 februari a.s. naar de Ringbijeekomst gaan die in de plaats is gekomen van de classisvergadering. Een vraag van een gemeentelid over de verdeling van de collectes gerelateerd aan de doelen zal worden besproken in de taakgroep Kerk en Wereld.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 11 december jl. worden ongewijzigd vastgesteld.

De taakgroepen en de predikanten doen mededelingen over waar zij mee bezig zijn: twee dopelingen op 24 februari a.s. en op die dag 's avonds een YouTube dienst; onderzoek naar beamers met meer lichtopbrengst; overleg over het collecteren door kinderen; de vorming voor een stichting voor het project Schuldhulpmaatje; kleinschalige gespreksavonden voor de 'midden generatie' (30-50 jaar) en voorbereiding voor de nieuwe uitgave van Kom in de Kring.

Voor de komende vacatures van ouderling, diaken en pastoraal medewerker zijn door de gemeente namen ingediend. De genoemde mensen zullen benaderd worden op volgorde van het aantal keer dat zij zijn voorgedragen. De kerkenraad gaat ermee akkoord dat de huidige samenstelling van het moderamen blijft zoals die was, dat Menno Bom voorzitter blijft van de kerkenraad en ds. Van der Sterre assessor tot aan zijn emeritaat.

Het moderamen stelt de kerkenraad voor het rooster dat is opgesteld voor de locaties van de oecumenische diensten (Startdienst 1x in de 3 jaar, Week van Gebed voor de eenheid jaarlijks) aan te nemen. In De Dorpskerk is in 10 jaar tijd zes maal 's morgens geen dienst. De kerkenraad gaat akkoord.

Bij de terugblik op de diensten en activiteiten van de afgelopen weken wordt opgemerkt dat het koor veel zong in de kerstnachtdienst, waardoor de gemeente zelf weinig heeft gezongen. In de gezinsdienst op kerstmorgen werd door de kinderen een leuke musical opgevoerd en zorgden de blazers, de organist en het PKN-orkest voor mooie muziek. Ondanks het niet doorgaan van

de kerstmarkt op de Voorstraat was er toch nog veel belangstelling voor de activiteiten in De Dorpskerk. De oecumenische dienst was een mooie dienst in een volle kerk.

Bij de rondvraag vertelt Adri de Vrij dat de bazaarcommissie weer is gestart met de voorbereidingen voor de bazaar op Koningsdag. Het goede doel is dit jaar het Thomashuis in Klundert. De samenvatting van de kerkenraadsvergadering wordt voortaan eerder gepubliceerd in Contactruimte. Aan de kant van de Vijverhof zijn de wijzers van de kerkklok niet verlicht. Taakgroep Beheer zal er aandacht aan schenken.

Ds. Van der Sterre sluit de vergadering met gebed. Menno Bom bedankt de aanwezigen en wenst allen wel thuis.

Marion Kruis

### **Gemeenteavond 10 april**

Op woensdagavond 10 april zal er weer een gemeenteavond worden gehouden. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Verdere informatie volgt via de beamermededelingen en Contactruimte.

### **Afscheid ds. Van der Sterre**

Zoals u mogelijk al vernomen zult hebben, zal ds. Van der Sterre in mei afscheid nemen van onze gemeente en van zijn welverdiende emeritaat gaan genieten.

Wij vermelden vast nu de data die in dit verband van belang zijn:

- Op zondag 26 mei zal de dienst zijn waarin hij voor het laatst als predikant van onze gemeente voorgaat. Deze dienst begint om **10.30 uur**.
- Op vrijdagavond 24 mei organiseren wij een gezellige avond voor hem, waarop wij hem als gemeente in het zonnetje kunnen zetten. Deze avond begint om 19.45 uur.

Voor beide activiteiten nodigen wij u van harte uit. Bij het volgende kerkblad zal een brief zitten met nadere informatie over dit afscheid.

## Excursie Dordrechts Museum (II)

Beste gemeenteleden,

In verband met mijn afscheid van de gemeente van Fijnaart, bied ik u een afscheidscadeau aan. Graag nodig ik u uit voor een bezoek met rondleiding aan de tentoonstelling:

*‘Werk, bid en bewonder, een nieuwe kijk op kunt en calvinisme’*

op zaterdag 6 april 2019 van 14.00-15.00 uur in het Dordrechts Museum (Museumstraat 40). Na afloop drinken we wat in Lunchroom ‘Den Witten Haen’ (Groenmarkt 19b)

### *Chique*

De Nederlandse politieke elite bestond vanaf de 17de eeuw – de Gouden Eeuw – uit calvinisten. Hun rijkdom en maatschappelijke status etaleerden ze met grote huizen, chique interieurs én fraaie kunst. Maar kunst en calvinisme; gaat dat wel samen? Calvinisme wordt immers geassocieerd met sober, streng en spaarzaam. En kunst met rijkdom en luxe. Maar wat was de werkelijke relatie van calvinisten tot kunst? In *Werk, bid & bewonder* worden clichés en mythes over kunst en calvinisme ontrafeld, doorgeprikt of genuanceerd. Had Calvinijn een hekel aan kunst? Nee, beeldhouwen en schilderen zag hij als een gave van God, zij het dat men alleen mocht afbeelden wat men met eigen ogen kan waarnemen.

### *Bloot*

En moest de kleding zwart zijn als teken van soberheid? Nee, zwarte stof was het duurst, waardoor men zag hoe rijk men was. En bloot op een schilderij was zeker verboden? Een schilderij van Ferdinand Bol leert anders. Behalve schilderijen zijn er ook Statenbijbels te bewonderen. Zoals de bijbel van Willem IV die Koning Willem-Alexander bij de opening van de tentoonstelling op 10 november 2018 in de vitrine legde. Bijzonder zijn ook attributen van de neo-calvinist Abraham Kuyper, zoals een prachtig portret door Jan Veth, een schrijftafel en zijn dodenmasker. De tentoonstelling sluit af met werk van kunstenaars als Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Wie zegt er dat gereformeerden geen vernieuwers zouden zijn?

### *Aanmelding en vervoer*

Wilt u zich bij mij opgeven? Het Museum wil namelijk graag weten hoeveel bezoekers er komen. Dit in verband met het aantal benodigde gidsen. De eerste twintig gemeenteleden hebben zich bij mij al aangemeld. En wilt u, als u deze bezit, uw Museumjaarkaart meenemen? De kosten zijn voor mijn rekening. Behalve het vervoer. Wilt u dat zelf regelen? Vlak bij het Museum is de Parkeergarage ‘Drievriendenhof’ (Korte Kolfstraat 235). We hopen op een mooie middag!

Ds. Hans van der Sterre



### **Askruisje halen**

De Rooms-katholieke parochie nodigt ons protestanten hartelijk uit om een askruisje te komen halen tijdens de eucharistieviering in de kerk van Johannes de Meerdere te Fijnaart op **woensdag 6 maart om 9.30 uur**.

Hiermee doet de Rooms-katholieke parochie een heel bijzondere uitnodiging. Tot nu toe was deze traditionele eucharistieviering alleen voor rooms-katholieke christenen bedoeld.

#### *Wat is Aswoensdag?*

Aswoensdag is van oorsprong een oude kerkelijke traditie, die door protestanten opnieuw ontdekt wordt. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmzondag van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven en herinneren ons eraan dat ons kwetsbare leven bestemd is tot opstanding met Christus. Zo vormt de Aswoensdag een betekenisvol begin van de Passtijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Ook ons Dienstboek kent tegenwoordig een orde voor de viering van Aswoensdag.

Het gebed bij de oplegging van de as:

*Algoede God,  
Gij hebt ons geschapen uit het stof van de aarde.  
Geef dat deze as voor ons een teken zal zijn van onze vergankelijkheid en boetvaardigheid want alleen door uw genade krijgen wij deel aan het eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.  
Amen.*

Het Oecumenisch beraad wil deze uitnodiging van de Rooms-katholieke parochie graag onder uw aandacht brengen. Als u de eucharistieviering wilt mee maken, bent u van harte welkom.

Namens de Rooms-Katholieke Parochie, het Oecumenisch Beraad,  
Janita Bom, Ds. F.C. de Ronde, Ds. J.H. van der Sterre

### **WERELDBEBEDSDAG 10 MAART 2019**

Elk jaar vindt opnieuw de Oecumenische Wereldgebedsdag plaats. Dit jaar is dat op 10 maart a.s. om 19.00 uur in De Ontmoetingskerk met als voorganger Ds. J.H. van der Sterre

Het is een viering samengesteld door vrouwen uit Slovenië met als thema: *Welkom, God nodigt je uit!*

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen.

Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en de Europese conferentie zal dit jaar worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ook ons 90-jarige bestaan!

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt dit jaar geld voor diverse doelen in Slovenië ingezameld. Het Nederlandse Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten:

- ASPI-centrum: een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren.
- Een (blijf van mijn lijf) huis voor moeders: een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of ander problemen veroorzaakt door huiselijk geweld.
- Roma-project in Pušča: Roma-burgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenië. Pušča is het grootse Sloveense Romadorp.

De Open deur commissie nodigt u van harte uit voor deze Oecumenische Wereldgebedsdag.



### **Portret van een gemeentelid - Dicky Baas**

*Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?*

Het verhaal van de goede herder die het schaap zoekt dat weggelopen was. Mijn moeder las het voor. Ik vond het zo mooi dat de herder bleef zoeken en niet opgaf tot hij het gevonden had en het op zijn schouder naar de stal droeg.

*Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?*

Ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat Johannes de Doper werd onthoofd. Had dat nu niet voorkomen kunnen worden? Hij heeft zelfs Jezus gedoopt! Daarover zou ik met Johannes de Doper willen praten.

*Waar ben je dankbaar voor in je leven?*

Ik ben er dankbaar voor dat mijn ouders mij christelijk hebben opgevoed. Ik heb er altijd meer van willen weten, nu nog steeds. Er zijn veel moeilijke verhalen en je weet lang niet alles: Abraham die op de proef werd gesteld, Jeremia die in een put werd gegooid, David die een moeilijke tijd had voor hij koning werd, zomaar wat voorbeelden. Ik kan loslaten wat ik niet begrijp, omdat het mijn geloof is.

*Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?*

Ik heb geen droomkerk, want ik ben een nuchter mens. Ik ben blij met onze kerk zoals die nu is. Ik hoop dat hij niet kleiner wordt. De relatie met God is voor mij belangrijk en je kunt Hem niet dankbaar genoeg zijn. Daarom mag er

wel meer vuur en geestdrift voelbaar zijn in de kerk, we mogen God loven en prijzen.

*Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?*

Het zingen vind ik heerlijk. Ik zou best iedere zondag de geloofsbelijdenis willen zingen in de dienst en iedere week het Heilig Avondmaal willen vieren. Af en toe eens een catechismuspreek zou ik ook waarderen. Nu vertel ik echter wat ik erbij zou willen, maar je vroeg wat ik niet zou willen missen!

*Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?*

Ik word blij van een vrolijk gezang: vreugde, vreugde, louter vreugde, maar je zingt ook weleens uit diepte van ellende en ik voel grote verwondering als ik daar weer uitkom. Ik ben blij dat ik in de kerk gevoelens ervaar. Ik hoef de problemen van de hele wereld niet op te lossen, want God heeft de hele wereld in zijn hand. Ik beseft dat ik wel makkelijk praten heb, want ik heb het heel goed hier.

*Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?*

Ik ben blij dat God er altijd is: de Heer is mijn herder. Denk maar aan mijn antwoord op de eerste vraag.

*Wat wens je je medegemeenteleden toe?*

Ik wens hun een groot vertrouwen op God.

*Welk lied zing je heel graag?*

Psalm 118:7 in de oude berijming:

*De Heer is mij tot hulp en sterkte,  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezag.  
Hij was het die mijn heil bewerkte,  
dies loof ik Hem mijn leven lang.  
Men hoort der vromen tent weergalmen  
van hulp en heil ons aangebracht;  
daar zingt men blij, met dankb're psalmen:  
Gods rechterhand doet grote kracht.*

*Aan wie geef je de pen door?*

Aan Janneke van Baren



## Wie zijn onze organisten?



*In de laatste twee nummers van Contactruimte las u over de organisten van onze kerk. Aan het woord kwamen Barthold Jongejan en Johan van der Steen. Nu is de beurt aan Ad van Sprang die al bijna 65 jaar een van onze organisten is!*

Toen Ad 10 jaar was, kreeg hij zijn eerste orgellessen. Hij woonde in Heijningen en de heer Verkouteren, dirigent en organist, kwam op zijn brommer bij hem thuis orgellessen geven op het harmonium. Hij heeft hem de grondbeginselen bijgebracht. Ad vertelt: 'Later kreeg ik les van de heer Korstanje, organist in de hervormde kerk in Ginneken en daarna van de heer Hollemans, organist in de hervormde kerk in Klundert. Tot 20 jaar geleden, toen ik een nieuwe heup kreeg, had ik les van Lambert van Eekelen in de Rooms-Katholieke Sint Bartholomeuskerk in Zevenbergen. Ik heb met veel plezier op die mooie orgels gespeeld en les gehad.' Toen Ad 14 jaar was, speelde hij al orgel in de avondmaalsdiensten en op zijn 15e kreeg hij een vaste aanstelling als organist van de gereformeerde kerk. Dat is dus al bijna 65 jaar geleden!

### *Piepklein briefje*

Ad vertelt: 'Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Ik heb ook nog lange tijd in Dinteloord en Willemstad in de avonddiensten gespeeld. Als ik op het orgel kwam, vond ik daar een piepklein briefje met wat ik moest gaan spelen! Nu weet ik meestal al op donderdag hoe de dienst eruit gaat zien. Dat is echter ook niet altijd zo geweest: we hebben een predikant gehad die het op zaterdagavond om half 10 doorbelde!'

### *Het Witte-orgel*

In de gereformeerde kerk was het op een gegeven moment tijd voor een nieuw orgel. Ad vertelt daarover: 'Han van der Mast heeft zich ingespannen om het Witte-orgel naar Fijnaart te krijgen. Het kostte niet alleen veel geld, maar het lag ook in een opslag. We moesten naar Apeldoorn om het orgel te bekijken, te bespelen en te beluisteren, want daar stond een identiek Witte-orgel in kerkgebouw Sion. Uiteindelijk is het er gekomen en de fa. Kaat & Tijhuis heeft het in 1990 geïnstalleerd. Het is een heel mooi orgel.'

### *Nieuwe generatie*

Ad speelt als voorbereiding thuis op zijn prachtige orgel alles door en op zaterdagmiddag ook in de kerk en legt dan alles klaar voor zondagmorgen. 'Ik speel alles van bladmuziek en improviseer niet,' vertelt hij. 'Ook wat ik voor en na de dienst speel, is voorbereid.'

Ondanks zijn leeftijd gaat Ad nog iedere dag naar de boomgaard in Heijningen. Hij doet het werk nog zo graag. 'Daardoor speel ik thuis wel minder dan ik zou willen. Het orgel is zo'n gevarieerd instrument, dat ik daardoor ook nooit andere instrumenten heb geprobeerd. Muziek maken is ontspannend. De kinderen sliepen er vroeger gewoon doorheen als ik 's avonds lekker zat te spelen.' Twee zoons hebben ook orgellessen gehad, maar zijn er niet mee doorgegaan. Een kleindochter heeft nu pianoles en een kleinzoon heeft interesse in drums, dus de muzikaliteit van Ad gaat misschien wel door in de volgende generatie.

### *Flink zoeken*

Ad vertelt: 'In de dienst is het spelen niet altijd ontspannend, want ik voel de verantwoordelijkheid. Het is ook niet altijd goed te zien wat er beneden gebeurt, want ik zit er met mijn rug naar toe. We hebben nu boven ook verbinding met de beamer en dat is een vooruitgang.'

Ad speelt het liefst kerkmuziek die fijn in het gehoor ligt. Hij heeft een voorkeur voor muziek die J.S. Bach geschreven heeft. Het is ook weleens flink zoeken naar muziek die gespeeld moet worden en dan biedt het internet gelukkig uitkomst. Bijvoorbeeld een lied waaraan iemand gehecht was en dat gezongen wordt in de rouwdienst. Doordat de andere organisten zich in de week niet zo gemakkelijk vrij kunnen maken van hun werk, speelt Ad in de meeste rouwdiensten.

### *Kapotte solex*

Lang geleden, toen hij nog in Heijningen woonde en nog geen auto had, was hij op de solex op weg naar Fijnaart om te spelen in een rouwdienst. Uitgerend toen hield zijn solex ermee op en moest hij te voet verder. Hij zou nooit op tijd gekomen zijn, als de burgemeester van Willemstad hem niet had zien lopen en toen begreep dat Ad de organist was in de rouwdienst waar hij ook naar op weg was!

Ad heeft vaak de zang begeleid in afscheidsdiensten van familieleden en andere bekenden. 'Het is fijn om op die manier nog iets te mogen doen voor iemand die je goed gekend hebt.'

## **Liturgisch bloemschikken**

Wij willen weer een cursus liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van uw bloemstuk.



De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken, dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar en daarom pakken we het in het voorjaar 2019 nogmaals op.

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee. We hebben de volgende avonden gereserveerd:

De data in 2019 zijn bekend: woensdag 6 maart, 20 maart en 10 april.  
Aanvang 19:30 uur in 't Trefpunt.

Houd hiervoor ook *Contactruimte* in de gaten.

Graag opgeven bij:

Anja den Hollander (06 16660631) en Jolanda den Hollander.(06 22589495)

E-mail: oostenrijk73@gmail.com of jandenhollandervlees@gmail.com



### Meet and Eat



Let op: de volgende datum is vervallen: 26 april.

Nieuwe data zijn: **10 mei en 7 juni.**

Noteert u dit alvast in uw agenda.

Uw Meet and Eat team

### Handwerken ten behoeve van de kerk

Het is u vast wel opgevallen dat er op de zomer-fancyfair en op de kerstmarkt handwerken worden verkocht. We zijn nog op zoek naar materialen om dit alles te maken. We denken hierbij aan:

- Haak- en breiwol
- Breimachinegarens, heel dun
- Macramégarens, koorden en touwen
- Katoen in alle diktes
- Materiaal om kaarten te maken
- Opvulmaterialen
- Lapjes stof
- Etc.



Heeft u nog iets liggen of twijfelt u of we er iets mee kunnen doen, neem dan contact op met

Sandra de Ruiter, telefoon 404397 of per e-mail [handwerkster@live.nl](mailto:handwerkster@live.nl)



## Woensdag 6 maart Gebedskring

Iedere eerste woensdag van de maand komen we met een groepje gemeenteleden bij elkaar in de Vijverhof om met elkaar te bidden en danken. We beginnen meestal met een lied of lezen een toepasselijk stukje. Daarna delen we kort dingen die er spelen in de gemeente, persoonlijk of wereldwijd. Daarna bidden we om de beurt. Er hoeft niet hardop gebeden te worden, meeluisterend bidden is ook van belang.

Zou je ook wel een keer mee willen bidden, dan ben je van harte welkom.

Het is van 9.00 tot 9.45 in de Vijverhof. Welkom!

Heeft u iets waar we voor kunnen bidden, dan kunt u dit aan ons of de predikant doorgeven.

Gebed is de ademhaling van de ziel en de motor van de gemeente.

Emie Hendrikse, Mini Agterdenbos

## 25+-gespreksgroep 11 maart – van harte welkom!

Zou je ook wel eens met leeftijdsgenoten op een ongedwongen manier door willen praten over geloof, twijfel, werk, relaties enzovoort? Sluit dan aan bij onze groep. Als kapstok gebruiken we materiaal van Gemeente Groei Groep. “De hoop die in ons leeft”.

Zou je mee willen doen, neem gerust contact op. Je kunt ook gewoon een keer sfeer komen proeven. Kijken of het bij je past.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart). De avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Wil je wat meer informatie, bel Emie Hendrikse (0168-464426) of mail: emie74@live.nl

**Bazaar                      Rommelmarkt                      27 april                      10 tot 18 uur**

Op 27 april is het alweer zo ver: de jaarlijkse bazaar, nu voor de 42e keer!

We zijn er trots op dat we dat al zo lang met elkaar mogen organiseren. Het doel is geld bijeen te brengen voor kleinschalige projecten, waarvan we zeker weten dat het daadwerkelijk en direct bij de medemens terecht komt. De helft van de opbrengst is voor hen die het moeilijk hebben, de andere helft is voor de kerk.

Dit jaar hebben we, in overleg met de taakgroep Kerk en Wereld, als doel gekozen het Thomashuis in Klundert dat dringend op zoek is naar een duofiets voor de bewoners. In de volgende Contactruimte vertellen we daar meer over. Nog wat informatie over Koningsdag. De grote verloting, u natuurlijk wel bekend, kent weer schitterende prijzen: twee dagen in een hotel met ontbijt, een tuinsetje, een prachtige sleutelkoffer en nog veel meer mooie prijzen. De loten gaan ook vanaf half april in de voorverkoop, dus u kunt ons bellen. Misschien bent op vakantie of niet in de gelegenheid te komen, wij zijn blij met uw belletje en komen graag langs.

Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt? Even een belletje naar de fam. Van Strien, tel: 0168- 465494. Zij halen het eventueel graag bij u op. We halen het alleen op als u het zelf niet kunt brengen. S.v.p. geen groot meubilair, want indien het niet verkocht wordt, kunnen wij het 's avonds niet kwijt. Dus als u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar!

Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren? Belt u even, we kunnen mooie prijzen gebruiken, Huib Knook, 0168-402360 of Leny Vogelaar, 0168-464585.

Wilt u bakken of braden voor de keuken? Bel Marianne Solleveld, 0165-314150.

Kinderspelen bedenken of helpen? Bel naar Linda van Strien, 0168-465494.

Hebt u stekken of plantjes? Een telefoontje naar de fam. Van der Boon, 0168-464621.

Gewoon gezellig mee werken op die dag? Vragen? Je kunt bellen.

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,

Adri de Vrij, 462996



Op zondag 24 maart willen we de boekentafel weer klaarmaken met veel boeken voor jonge mensen. Dan vieren we een jeugd- en gezinsdienst.

We zullen ook een doos met gratis boeken neerzetten. Kom eens kijken, misschien vind je iets waar je blij mee bent of waar je een ander blij mee kunt maken.

Hartelijk welkom bij de boekentafel.

Nel, Janneke en Bep

## ***Taakgroep Jeugd***

### **Van de kindernevendienst**

Maart staat in het teken van de start van ons Paasproject: "Leve het leven". In 40 dagen leven we toe naar de opstanding van Jezus. We lezen verhalen uit de bijbelboeken Lucas en Johannes waarin het gaat over de weg van Jezus die door de dood heengaat. In de kerk zullen we daar elke keer wat van laten zien.

We beginnen met het verhaal van Jezus in de woestijn. Na Zijn doop gaat Jezus 40 dagen naar de woestijn. Hij kan daar goed nadenken over wat God van Hem vraagt. In de kindernevendienst zullen we het hebben over wat God van ons vraagt. Denk maar aan de 10 geboden die Mozes in de woestijn van God heeft gekregen. Daar staan leefregels in geschreven die ons helpen om te leven zoals God dat bedoelt. Als je de Samenleesbijbel hebt kun je daar wat meer over lezen op de themapagina, op bladzijde 588. De moeite waard!

Ben je ook zo benieuwd naar de andere verhalen die we gaan lezen? Kom gezellig meedoen.

Tot ziens in de kerk!

De leiding



## TAAKGROEP BEHEER

### **Verantwoording collecten**

27 jan. Onderhoud kerkorgels	€ 131,40
27 jan. Zangdienst	€ 40,80
3 feb. Onderhoudsfonds	€ 281,69
10 feb. Instandhouding kerk en eredienst	€ 151,00
10 feb. Onderhoud kerkorgels	€ 161,89
14 jan. Fendertshofdienst	€ 41,45
28 jan. Koffiekerk	€ 14,70

### **Giften**

In de afgelopen periode is er een gift voor de kerk ontvangen via mw. A. van Nieuwenhuijzen van € 20,-. Hartelijk dank.

### **Kerkbalans 2019**

Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 89.940,- binnengekomen waarvan inmiddels medio februari al ruim € 33.000,- ontvangen is. Nog niet van iedereen hebben we antwoord gekregen. Degenen die buiten het lopersgebied wonen kunnen hun bijdrage overmaken op de daarvoor bestemde bankrekening. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie elders in dit blad). Voor het afgelopen jaar staat er nog een bedrag van € 966,- aan toezeggingen open. Er is een totaalbedrag van €92.953,82 door de gemeente overgemaakt voor het jaar 2018 en we vertrouwen erop dat het restant nog binnenkomt.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

## **Koffiepotjes**

De koffiepotjes in de Vijverhof zijn weer geleegd. Over de periode november t/m januari heeft dit € 127,67 opgebracht. Allen weer bedankt voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,  
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

## **Een machtiging afgeven**

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

## **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)  
Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

## **De Vijverhof, bovenzaal**

Zoals u middels de kerkenraadsverslagen en gemeenteavond bekend is, is het de bedoeling de bovenzaal in De Vijverhof wat te verbouwen en aan te passen, zodanig dat er een zgn. jeugdthonk ontstaat. Het betreft hoofdzakelijk opruimwerk, kleinschalig sloopwerk, kleinschalig timmerwerk en schilder- en sauswerk van de wanden en nieuw houtwerk e.d. Al met al is het goed te overzien en zeker mogelijk dat deze werkzaamheden voor een groot deel te verwezenlijken zijn door eigen gemeenteleden. Het zou fijn zijn als we een beroep zouden kunnen doen op vier tot zes vrijwilligers die overdag, want 's avonds is De Vijverhof dikwijls bezet, deze werkzaamheden in een ongedwongen en plezierige sfeer zouden willen verrichten. En... u weet het, voor koffie en voor een fris drankje met wat lekkers er bij wordt gezorgd! Spreekt het u aan en wilt u zich vrijwillig inzetten voor uw kerk, laat dit dan weten aan kerkrentmeester Henk Nijhoff of Wim Langbroek of via e-mail: [kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl](mailto:kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl)  
Eind februari/begin maart a.s. is het onze wens met de werkzaamheden te beginnen. Zo wij het kunnen beoordelen zullen de werkzaamheden 3 tot 4 weken in beslag nemen.

We zien graag uw aanmelding tegemoet, waarvoor bij voorbaat onze dank.

De kerkrentmeesters

### **De Ontmoetingskerk**

Eind vorig jaar zijn de (inrichtings)werkzaamheden afgerond betreffende de tot twee rouwhuiskamers verbouwde voorruimten van De Ontmoetingskerk. Zoals u weet, hebben we dat gedaan geheel in lijn met het beleid, samengevat in het beleidsplan, om de kerkelijke gebouwen waar mogelijk beter exploitabel te maken. We prijzen ons gelukkig dat onze gemeenteleden mw. Lonneke de Vrij en mw. Janita Bom van 'Omzien Uitvaartbegeleiding' deze rouwhuiskamers huren. Nu de rouwhuiskamers zijn ingericht, zijn het prachtige ruimtes geworden om waardig afscheid te nemen van een dierbare. De nabestaanden krijgen zelf de beschikking over de sleutel, zodat ze op ieder gewenst tijdstip bij de overledene afscheid kunnen nemen.

Vanzelfsprekend is het dat de kerkzaal, grenzend aan de rouwhuiskamers, een bijzonder geschikte ruimte is voor de afscheidsdienst, ook bij crematies en dat 't Trefpunt een mooie praktische ruimte is voor ontmoeting. Wellicht is het mogelijk dat, in combinatie met de mogelijkheid van afscheid nemen in de rouwhuiskamers, de kerkzaal en 't Trefpunt intensiever gebruikt gaan worden, geheel zoals we het als kerkrentmeesters voor ogen hebben.

In de loop van dit jaar zal 'Omzien uitvaartbegeleiding' middels een open dag de mogelijkheid bieden de rouwkamers te bezichtigen. Het is natuurlijk altijd mogelijk op afspraak met Lonneke de Vrij of Janita Bom de rouwkamers te bezichtigen.

De kerkrentmeesters

### **Vrijdag 12 april, 19.00 uur in het 't Trefpunt**

Op vrijdagavond 12 april willen de commissie gemeenteactiviteiten een **Sedermaaltijd** houden. Ds. Hans van der Sterre zal uitleg geven bij de rituele onderdelen die bij deze maaltijd horen.

Sederavond of Seideravond is een avond aan het begin van het Pesachfeest. In Israël duurt dit feest zeven dagen, maar buiten Israël acht.

De gebruiken bij de Sedermaaltijd in grote lijnen: Aan een feestelijk gedekte tafel wordt tijdens de maaltijd uit de Haggadah (= vertelling) gelezen. Al lezend in de Haggadah komt de volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde. Geen brood, maar matzes zijn onderdeel van deze maaltijd. Er worden zes speciale gerechtjes gegeten in een bepaalde volgorde die allemaal herinneren aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij worden er, ook weer in een speciale volgorde, vier glazen wijn geschonken en gedronken,





die allemaal een speciale betekenis hebben. Op welke manier de rituelen in het Nieuwe Testament ook verwijzen naar de komst en het offer van Jezus proberen we zo goed mogelijk uit te leggen bij het benoemen van de ingrediënten van de Sedermaaltijd. Want er zijn wel degelijk redenen genoeg voor christenen om samen te genieten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. Wij hopen een klein steentje bij te kunnen dragen om u dat te helpen ontdekken.

Na de uitleg van de Sedermaaltijd en het eten van de kleine gerechtjes die daarbij horen, hebben we nog een gezellig samenzijn.

U kunt zich tot 19 maart aanmelden bij:

Nel Goudriaan, tel.: 463132 of Ad van der Boon, tel.: 464621

Voor het bereiden van de maaltijd vragen wij een financiële bijdrage van € 7,-.



## **TAAKGROEP KERK en WERELD**

### **Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld**

27 januari	Kerk in Actie: Droogte overleven in Ethiopië	€ 165.37
3 februari	Stichting Chris	€ 264.75
10 februari	Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Bangladesh)	€ 254.15

**Gift van € 50,- ontvangen via A. Knook.**

### **Iedere bijdrage telt**

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

### **Kerkauto**

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

### **Voedselbankproduct van de maand**

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzame-

len wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in maart om het volgende product: *Houdbare melk*.

### **Kerkomroep**

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## **AGENDA**

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

4 maart	19.30 uur:	Zangkring
6 maart	9.00-9.45 uur:	Gebedskring
11 maart	20.00 uur:	Taakgroep Beheer.
11 maart	20.00–21.30 uur:	25+gesprekskring, Appelaarseweg 2
18 maart	19.30 uur:	Zangkring
20 maart	14.15 uur:	Ouderensoos
20 maart	20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand'
26 maart	14.30 uur:	Zendingskrans

## **DIVERSE MEDEDELINGEN**



Op 8 maart is het Wereldvrouwendag. Deze keer wordt door Amnesty een handtekening gevraagd voor vrouwen in Saudi-Arabië. De petitielijsten daarvoor liggen in de Vijverhof op 10 maart. Hopelijk wil u tekenen, ondanks de nare berichten die over Amnesty's wereldhoofdkantoor in het nieuws kwamen. Verreweg het meeste werk van Amnesty is goed.

Hieronder staat een bericht van de directeur van Amnesty in Amsterdam, dat ik graag doorgeef.

Bep Rosing

*Beste Amnesty-sympathisant,*

*Wellicht heeft u berichtgeving gezien over het kritische rapport waarin de werkcultuur binnen het Amnesty International hoofdkantoor in Londen wordt beschreven. Dat rapport schetst een onacceptabele bedrijfscultuur waarin wantrouwen, discriminatie, pesten en misbruik van macht voorkomen.*

*Bijna 13 jaar werk ik nu bij Amnesty. Vaak ben ik trots geweest op wat we doen. Ook moest ik soms teleurstellingen verbijten als we minder of minder*

*snel resultaat boekten. Nu is het anders. Het rapport over de bedrijfscultuur is vreselijk om te lezen. Zeker een mensenrechtenorganisatie moet veel beter met haar eigen mensen omgaan. Ik steun onze internationale organisatie voluit in zijn missie die bedrijfscultuur zo snel mogelijk te verbeteren. Bij Amnesty in Nederland zijn er gelukkig geen aanwijzingen voor vergelijkbare problemen. Dat neemt niet weg dat we zeer alert zijn op signalen die mogelijk op anders wijzen.*

*Eduard Nazarski*

## Expositie 400 jaar Statenbijbels



Gelijktijdig met de expositie **Werk, bid & bewonder** in het Dordts Museum, is in Het Hof van Nederland de tentoonstelling **Te Kunst en Te Keur - 400 jaar Statenbijbels** te zien. Op het plein voor Het Hof van Nederland zal een robotarm de complete Statenbijbel overschrijven.

Statenbijbels van familiedrukkerij Keur staan te boek als 'Keurbijbels'. Een echte Keurbijbel herken je niet alleen aan de hoge kwaliteit, maar ook aan de unieke samenstelling ervan. Kopers van een Keurbijbel selecteerden zelf welke extra kaarten of prenten ze bij de Bijbel wilden inbinden. Zo bezien waren het misschien wel de eerste bijbels-on-demand.

De expositie is te zien vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 en het Nederlands Bijbelgenootschap is één van de partners.

Kijk op: [www.hethofvannederland.nl](http://www.hethofvannederland.nl) voor meer informatie

## Beste mensen,

Graag wil ik jullie vertellen over mijn besluit om met ingang van 1 februari 2019 als consulente op vrijwillige basis te gaan werken voor Israël Producten Centrum in Nijkerk. Ik wil heel graag iets voor Israël betekenen en bij IPC heb ik een manier gevonden om daar vorm aan te geven.

IPC importeert producten uit Israël die in Nederland worden verkocht. De producten worden vrijwel allemaal in kleine kibboetsen en fabriekjes gemaakt. Door hiervoor te kiezen, ondersteunt IPC 'de kleine man' in zijn onderhoud. Samen met 200 andere consulentes in Nederland ga ik deze producten verkopen.

Om te beginnen wil ik jullie hartelijk bij mij thuis uitnodigen: de landelijke openhuisdag is D.V. zaterdag 9 maart van 11.00 uur tot 16.00 uur. Dat wordt ook vermeld in de Israël Aktueel krant. Verder ben ik open elke laatste zaterdag van de maand op genoemde tijd. Tussendoor producten kunt u mij voor producten altijd bellen.

Kom gezellig vrijblijvend even aan, wij zorgen voor koffie met lekkers, en heerlijke thee uit Israël die ook te koop is. U krijgt dan een indruk van de



mooie producten uit Israël, zoals houtsnijwerk uit Bethlehem, gemaakt door de christenen, Armeens aardewerk, kruiden voor verschillende doeleinden, bijbelse puzzels en memoryspellen voor de kinderen. En heb ik iets niet op voorraad uit de catalogus, dan kunt u het bij mij bestellen zonder verzendkosten. Ook kan ik leuke geschenkpakketjes naar wens voor u maken.

Ik hoop u/jullie te mogen begroeten, op een van deze dagen.

Graag tot ziens en hartelijke groet,

Riet Verhoeven-Vermeulen, Drogedijk 69, Fijnaart/Zwingelspaan.

Tel. (0168) 403236/ 0622209608; [www.israelwinkel.nl](http://www.israelwinkel.nl)

## HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET

### LEZING DOOR PROF. DR. MANU KEIRSE

Datum: Dinsdag 12 maart 2019

Plaats: Sint Martinuskerk in Halsteren, Dorpsstraat 20

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: gratis



#### **Helpen bij verlies en verdriet**

Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denken we maar aan het sterven van een familielid of een collega, echtscheiding, ongeheelbare ziekte, verlies van werk enz. Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten?

Hoe kun je een collega, die zijn partner of een kind heeft verloren, tegemoet treden op de eerste dag van zijn werkhervatting? Om verlies te overleven moet je rouwverwerking verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht van elke burger om mensen hierin behulpzaam te zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet en rouw maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren.

**Manu Keirse** (1946) is klinisch psycholoog, hoogleraar verliesverwerking aan de Universiteit Leuven, auteur van menig bestseller op het gebied van rouw en rouwverwerking, ervaringsdeskundige in rouwbegeleiding en een zeer gewaardeerd spreker. Kenmerkend voor Manu is hoe hij in zijn lezingen, zijn grote kennis en praktijkervaring weet om te zetten tot story-telling van hoog niveau. Middels vele voorbeelden uit de praktijk weet hij de vinger op elk punt te leggen.

In februari 2015 heeft de activiteitencommissie dr. Manu Keirse ook uitgenodigd en voor een vol Trefpunt heeft Manu Keirse toen een lezing gehouden over hetzelfde onderwerp. Voor diegenen die de lezing toen gemist hebben is dit een uitgelezen gelegenheid om Manu Keirse alsnog te beluisteren.

### **Bijbelleesrooster voor de maand maart 2019**

1 maart	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
2 maart	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
3 maart	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
4 maart	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien.
5 maart	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
6 maart	Psalm 53	Aswoensdag, Atheïsme is dwaas
7 maart	Lucas 7:11-17	Opwekking
8 maart	Lucas 7:18-28	Vol verwachting
9 maart	Lucas 7:29-35	Kinderachtig
10 maart	Psalm 49	Wat is echte rijkdom?
11 maart	Jeremia 6:1-15	Er is een weg terug
12 maart	Jeremia 6:16-30	Let op de weg
13 maart	Psalm 127	Biddag
14 maart	2 Timoteüs 1:1-10	Volhouden
15 maart	2 Timoteüs 1:11-18	Heilzame woorden
16 maart	2 Timoteüs 2:1-13	Niet te vangen
17 maart	Psalm 52	Ontmaskering
18 maart	Leviticus 1:1-9	Offerregels
19 maart	Leviticus 1:10-17	Geurige gave?
20 maart	Leviticus 2:1-10	Recept voor offers
21 maart	Leviticus 2:11-16	Zout
22 maart	Leviticus 3:1-5	Vet voor de HEER
23 maart	Leviticus 3:6-11	Geef iets waardevols
24 maart	Leviticus 3:12-17	Bloedserieus
25 maart	2 Timoteüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
26 maart	2 Timoteüs 3:1-9	Zware dagen
27 maart	2 Timoteüs 3:10-17	Inspiratie
28 maart	2 Timoteüs 4:1-8	Waarheid en niets dan de waarheid
29 maart	2 Timoteüs 4:9-22	Concrete opdrachten
30 maart	Leviticus 4:1-12	Schuld(on)bewust
31 maart	Leviticus 4:13-21	Groepsverantwoordelijkheid