

OVERDENKING



DOOR GOEDE MACHTEN

(Liedboek 1973 Gezang 398 = Liedboek 2013 Gezang 511)

Op 31 december 2018, het is ontroerend je dat te realiseren, wordt op veel plaatsen het lied *'Door goede machten'* gezongen. In korte tijd heeft het zich een plaats verworven in de harten van mensen overal op aarde. Waarom is dit lied voor Kerst en Oud en Nieuw zo geliefd geworden? Ik denk, omdat het in de meest pure eenvoud getuigt van het geloof van Dietrich Bonhoeffer, geloof dat nog steeds miljoenen mensen troost en inspireert. Bonhoeffer, Luthers predikant en docent aan de universiteit, is bekend geworden door zijn verzet tegen het Nazi-regime in Duitsland, verzet dat hij met zijn leven heeft moeten bekopen. Op 9 april 1945, vlak voor het einde van de oorlog, werd hij, nog op persoonlijk bevel van Hitler, opgehangen. Vele maanden heeft hij doorgebracht in een gevangenis in Berlijn. In die cel schreef hij brieven die tot op de dag van vandaag gelovigen inspireren. De laatste brief die uit de gevangenis gesmokkeld kon worden, ging vergezeld van dit gedicht.

1. *Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.*

'Door goede machten', dicht Bonhoeffer. Bonhoeffer gebruikt in zijn gedicht maar eenmaal het woord 'God'. Hoe vaak is het woordje 'God' niet misbruikt, 'Gott mit uns', 'God met ons' stond op de gesp van de Duitse soldaten. En leidt het woordje 'God' vaak niet weg uit deze, onze wereld, als een vlucht naar de wereld hierboven? Maar als er een God is, dan is Hij te vinden juist in ons aardse bestaan. Bonhoeffer dacht aan zijn ouders, aan zijn verloofde, aan zijn vrienden aan het front met wie hij zich, in zijn cel, innig verbonden voelde. Boze machten omgeven hem. Maar het laatste woord hebben zij niet.

2. *Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.*

Vanwege zijn, zo vermoedden de nazi's, betrokkenheid bij de aanslag op Hitler, werd Bonhoeffer op 5 april 1943 gearresteerd en gevangengezet in de mi-

litair strafgevangenis in Tegel (Berlijn). Hij heeft het zwaar gehad. Soms was hij wanhopig. 'Wie ben ik', schrijft hij in een gedicht. 'Men zegt mij vaak dat ik mijn cel achter me laat zoals een slotheer zijn kasteel, gelaten, monter, goed in 't gareel. Wie ben ik? Men zegt mij vaak dat ik zo vrij, vriendelijk en raak met mijn bewakers spreek.... Ben ik dat werkelijk... of ben ik wat ik weet van mijzelf? Onrustig, weemoedig, ziek, als een vogel in de strik, vechtend om levensadem, alsof iemand op mij loert en de keel afsnoert... Wie ben ik? Wie ik ook ben, Gij kent mij, van U ben ik, o God!' En dan zong hij een lied van Paul Gerhardt, las in de bijbel en hij bad – het gebed was de basis van zijn leven -: 'Geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd'. Heil is niet het 'Sieg Heil' van Hitler en ook niet wat hij zelf nodig had, de bevrijding uit de gevangenis, maar Jezus Christus: 'Mijn ogen hebben uw heil gezien', zegt Simeon, Simeon met de Heiland in zijn armen. 'Nu laat Gij Heer, uw dienstknecht gaan, in vrede'.

3. *En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
aan uit uw goede uw geliefde hand.*

Naarmate de nazi's steeds meer gegevens in handen kregen over wie betrokken waren bij de aanslag op Hitler van 20 juli 1944, is het Bonhoeffer steeds duidelijker geworden dat hij de oorlog niet zou overleven. Zoals aan Christus in Gethsemané, is ook hem de beker niet voorbijgegaan. Daarvan spreekt het derde couplet. 'En wilt Gij ons de bittere beker geven met leed gevuld tot aan de hoogste rand, dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven, aan, uit uw goede uw geliefde hand'. Je wordt er stil van. Was Bonhoeffer, die zo hield van deze aarde, zo'n heilige? Aan zijn vriend Bethge schreef hij: 'Ik ben er zeker van dat Gods hand me leidt en ik hoop altijd in deze zekerheid bewaard te blijven. Je mag er nooit aan twifelen, dat ik dankbaar ben en blij de weg ga waarlangs ik gevoerd word'. Op 14 augustus 1944 schrijft hij: 'God vervult niet al onze wensen, maar al zijn beloften, dus Hij blijft heersen over de aarde, behoedt zijn kerk, schenkt ons altijd nieuw geloof, legt ons geen zwaardere lasten op dan we dragen kunnen, verblijdt ons met zijn nabijheid en zijn hulp, verhoort onze gebeden en leidt ons tot zich langs de beste en kortste weg. Dit doet God, ontwijfelbaar zeker, en zo bereidt Hij zich lof door ons'.

4. *Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonnenschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.*

5. *Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.*

Als wij het moeilijk hebben 'komt op het juiste moment de kerstboodschap tot ons, die zegt dat wat kwaad en donker lijkt, in waarheid goed en licht is, omdat het van God komt. Onze ogen zien alleen verkeerd. God is in de kribbe, rijkdom in armoede, licht in de nacht, hulp in verlatenheid... Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft' (brief van 13 december 1943). Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6. *Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.*

7. *In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

'Het zullen hele stille dagen in onze huizen zijn. Maar mijn ervaring is telkens weer geweest dat hoe stiller het om mij heen werd, hoe duidelijker ik merkte dat ik met jullie verbonden ben'. 'Jij', zo schrijft hij zijn verloofde, 'mijn ouders, jullie allemaal, mijn vrienden en mijn studenten aan het front, allemaal zijn jullie steeds dichtbij me. Je gebeden, je goede gedachten, bijbelwoorden, allang voorbij gesprekken, muziekstukken en boeken - dat alles wordt levend en reeel als nooit tevoren. Ik leef in een grote onzichtbare wereld, omgeven door goede machten. Zoals het oude kinderliedje van de engelen zegt: Twee die mij toedekken / twee die mij weer wekken' (brief 19 december 1944). Door goede machten, trouw en stil omgeven.

Moge Bonhoeffers geloof ons troosten en inspireren in het nieuwe jaar.

Gezegende Kerstdagen en Gods heil wenst u in 2019,
mede namens Ds. De Ronde
en de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Fijnaart,
Ds. Van der Sterre



KERKDIENSTEN

23 december *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>4^e Adventszondag</i>
Voorganger	Mw. Ds. A.M.D. van Briemen, Boskoop
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looime
Collecte Rondgang Uitgang	Pastoraat bloemen Onderhoudsfonds

24 december *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

22.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstdienst (vanaf 21.45 uur samenzang) m.m.v. Het Interkerkelijk Koor</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Collecte Rondgang Uitgang	Mercy Ships Instandhouding kerk en eredienst

25 december

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstgezinsdienst (vanaf 9.45 uur samenzang) m.m.v. het gemeenteorkest</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	Susanne Baan
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Kerstmorgen

In de dienst van kerstmorgen begeleiden onze eigen muzikanten (het gemeenteorkest) samen met de organist de samenzang. Ieder jaar is dat toch weer een feest om die prachtige kerstliederen te zingen.

Verder zijn de kinderen al een tijd druk bezig voor deze dienst een kleine kerstmusical voor te bereiden. In dit spannende reisverhaal komen we wijzen, engelen, herders en nog meer mensen tegen die zich afvragen waarom ze ook al weer naar Bethlehem gekomen zijn. Kom en vier dit Kerstfeest met ons mee!

30 december *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Mw. Ds. A. Groenendijk-Meindersma, Klundert
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Alex Sonneveld
Koster	Bram Huitkar
Collecte Rondgang Uitgang	Jeugdwerk: Meetingpoint Instandhouding kerk en eredienst

31 december

19.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Oudejaarsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijck
Koster	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang Uitgang	Oudejaarscollecte Eigen gemeente: KerkWebRadio

6 januari *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Nieuwjaarsdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst 2 ^e Eigen gemeente: pastoraat Onderhoud orgel

13 januari *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopviering</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang Uitgang	Eigen gemeente: Jeugdwerk Instandhouding kerk en eredienst

14 januari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre
--

20 januari *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

9.30 uur!!!	De Rooms Katholieke kerk
Bijzonderheden	<i>Oecumenische dienst Week van de Eenheid</i>
Voorgangers	Diaken M. Bastiaansen en Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Wim de Loomer
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijck
Collecte Rondgang Uitgang	?? PKN: Zondag voor de eenheid

27 januari *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijck
Collecte Rondgang Uitgang	Shade Children Foundation Stichting Chris

28 januari, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
23 december	Rianne en Claartje	Marjolein en Claudia
24 december	-----	-----
25 december	Addie, Dicky en Angelique	Kerstgezinsdienst
30 december	Anne en Melissa	Monique
31 december	-----	-----
6 januari	Femke en Ad	Marjolein en Neely Anne
13 januari	Ria en Judith	Monique en Claudia
20 januari	Nelleke en Angelique	Marloes en Saskia
27 januari	Rianne en Claartje	Neely Anne en Tiny

Afgelopen periode en tijdens de oogstdienst hebben we een aantal giften gekregen voor de kindernevendienst. Hiervan zullen we ons knutselmateriaal weer aanvullen dat we gebruiken tijdens de dienst met de kinderen. De gevers van deze giften willen we hiervoor heel erg bedanken!

Hartelijke groet,
Leiding van de kindernevendienst

	Bloemendienst	Organist
23 december	Annaleen van Strien	Johan van der Steen
24 december	Adri de Vrij	Johan van der Steen
25 december	Adri de Vrij	Ad van Sprang
30 december	Ella Knook	Barthold Jongejan
31 december	----	Ad van Sprang
6 januari	Marion Kruis	Ad van Sprang
13 januari	Adrie de Bruin	Johan van der Steen
20 januari	Janita Bom	-----
27 januari	Sandra Leijten	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
23 december	Jan	Anton	Anton, Henk
24 december	Tiny	Peter	Henk, Wim Langbroek
25 december	Jeannette	Piet	Susanne, Wim T.
30 december	Jeroen	Gerrit	Jolanda
31 december	Ad	Willian	Willian
6 januari	Lonneke	Arjan	Henk, Wim Langbroek
13 januari	Jan	Anton	Anton, Jan van Dam
20 januari	<i>RK-kerk</i>	<i>RK-kerk</i>	<i>RK-kerk</i>
27 januari	Tiny	Peter	Jan, Jolanda den H.

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

23 december: Pastoraat - bloemen

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd.

24 december: Kerstdienst - Mercy Ships

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de



Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen.

25 december: Kerk in Actie : Kinderen in de knel

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

30 december: Jeugdwerk - Meetingpoint

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk/Meetingpoint van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag.

Oudejaarsdienst 31 december: Eigen gemeente - KerkWebRadio

Deze oudejaarsdienst collecteren we voor het in stand houden van de KerkWebRadio voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

6 januari: Eigen gemeente - Pastoraat

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Het bezoekwerk door pastoraat wordt dan ook zeer gewaardeerd en is voor velen een steun in de rug.

13 januari: Eigen gemeente - Jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag.

20 januari: PKN Zondag voor de eenheid: migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

27 januari: Rondgang: Shade Children Foundation

Dit is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht, omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld. Doe mee, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

27 januari: Uitgang: Stichting Chris

Missie: Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

Visie: Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma's en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching.

Grondslag: Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op dinsdag 13 november 2018 is vrij onverwacht overleden de heer **Leendert Zier Krijn Lagemaat** in de leeftijd van 81 jaar (De Bongerd 22).

Leo Lagemaat werd geboren in Katwijk aan Zee op 8 februari 1937. Daar leerde hij Fiet Tijsen kennen, die met haar ouders en zus vakantie hield in het huis van de familie Lagemaat aan de boulevard. Meer dan 53 jaar hebben ze een mooi koppel gevormd. Leo die jaren gevaren heeft als scheepswerktuigkundige en toen veel van de wereld heeft gezien, was behalve muzikaal, hij speelde piano, en sportief, hij heeft veel gedaan voor de tennisclub, tezamen met Fiet, ook geïnteresseerd in kunst en cultuur en altijd trouw en positief betrokken bij onze gemeente die hij gediend heeft onder meer bij de huisdrukkerij.

In de afscheidsdienst hebben we de trouwtekst gelezen. Het verhaal van de bruiloft te Kana (Joh. 2), waar staat, dat ook Jezus op die bruiloft was. En we hebben God gedankt dat Fiet en Leo dat in hun huwelijk ook hebben mogen ervaren. In vrede is Leo gestorven. Moge God wie hem missen, en in het bijzonder Fiet, nabij zijn, in de tijd die komt.



Op 27 november 2018 is in zijn woning (Patrijsstraat 7), overleden, de heer **Leendert Kaufman** in de leeftijd van tachtig jaar.

Leen werd geboren op het Boerengors op Heijningen op 14 juni 1938. Hij trouwde met Riet van Drunen die hem twee zonen schonk, Albert en Ruud, terwijl hij later schoonvader zou zijn, en grootvader van Amy, Collin en Jesse. De heer Kaufman, die tijdens zijn werkzame leven heeft gewerkt in de bouw en daarvoor in de landbouw, had een technisch talent. Zo bouwde hij een polyester boot waarmee hij op het Hollands Diep ging vissen en ook voor de kinderen en kleinkinderen bedacht hij creatief bewegend speeltuig.

De laatste jaren, toen zijn krachten gaandeweg minder werden, zijn niet gemakkelijk geweest. Maar biddend – hij begon en eindigde de dag met gebed – is hij zijn weg gegaan. Dhr. Kaufman was een liefdevolle en zorgzame man. In zijn laatste woorden dankte hij Riet voor haar trouwe zorg.

In de afscheidsdienst hebben we daarom de prachtige woorden uit 1 Corinthe 13 gelezen. Over de liefde van God in Jezus Christus, die is als een dak boven ons leven. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.

We bidden dat God met zijn liefde Riet, Albert en Caroline, Ruud en Sonja en de kleinkinderen Amy, Collin en Jesse, mag omringen in de tijd die komt.

Ds. Van der Sterre



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL

Samenvatting kerkenraadsvergadering 11 september 2018



Voorzitter Menno Bom opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan ds. Van der Sterre voor zijn bezinning. Deze is min of meer een vervolg op een eerdere bezinning over de kracht van de Heilige Geest en twee preken over het werk en de gaven van de Heilige Geest resp. de taal van de olie en ziekenzalving in de gemeente. Nu leest hij een gedeelte uit 1 Jacobus 5 en wijdt zijn bezinning aan ziekenzalving, met daaraan gekoppeld enkele vragen aan de kerkenraadsleden naar evt. ervaringen m.b.t. het meemaken van ziekenzalving en evt. tegenargumenten. Samengevat is ziekenzalving als een vorm van gebed om de werking van God te beschouwen. In een boekje over ziekenzalving schrijven Kees en Margriet van der Kooi (resp. dogmaticus en ziekenhuispredikante) over ziekenzalving: 'Het belangrijkste in de ziekenzalving is dat de zieke door het gebed van de gemeente voor het aangezicht van God gesteld wordt, in het bereik van de kracht van de Heilige Geest. Wat er dan verder gebeurt is Gods zaak'. Ds. Van der Sterre sluit de bezinning af met gebed.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de algemene mededelingen, waarin m.n. medegedeeld wordt dat de gemeentegids 'Kom in de Kring' klaar is.

Over de notulen van de kerkenraadsvergadering van 26 juni wordt een vraag gesteld en na beantwoording daarvan worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over (voorbereidingen voor) muzikale medewerking in komende kerkdiensten, naderende Top2000-dienst, flessenactie en verder: een doopaanvraag, het collecterooster, update project Schuldhulpmaatje, gedachten over hoe verder na het emeritaat van ds. Van der Sterre.

De stand van zaken m.b.t. de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt benoemd: toestemmingsverklaringen beginnen binnen te komen, inmiddels ook via de website. Er zijn nog enkele vervolgstappen te zetten. Deze worden verder opgepakt in de werkgroep.

M.b.t. de onderwerpen 'Zegenen levensverbintenissen' en 'Homofilie en ambt' is in het beleidsplan 2017-2021, naast dat het standpunt als verwoord in het beleidsplan 2013-2016 is herhaald, opgenomen: '(...) het voornemen om binnen de looptijd van dit beleidsplan in de gehele gemeente voldoende draagvlak te creëren om het gesprek over deze verenigingsbesluiten aan te gaan'. In deze kerkenraadsvergadering wordt besproken hoe de kerkenraad het proces om tot dit draagvlak te komen, kan gaan vormgeven. Als basis nemen we wat met betrekking tot het onderwerp na de fusie in het beleidsplan 2013-2016 onder 'Verenigingsbesluiten' werd opgenomen. Een aantal bijlagen met betrekking tot de voorgeschiedenis werd ter voorbereiding bij de agendastukken gevoegd.

Het moderamen heeft een voorstel opgesteld over het mogelijk te volgen proces, nl. om gefaseerd -gedurende minimaal 4 avonden- het onderwerp te agenderen. De kerkenraad stemt in met het voorstel. N.B. vooralsnog zal het onderwerp alleen binnen de kerkenraad besproken worden.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' worden o.a. genoemd: om de Openluchtdienst in een wat gevarieerder vorm te gieten, m.b.t. de VBC (vakantiebijbelclub); de organisatie loopt goed, maar enkele medeorganisatoren haken af en er wordt verzocht om mee uit te zien naar mogelijke opvolgers, de zang van Sira van der Eijk wordt gewaardeerd, goede opbrengst van de fancyfair ondanks de slechte weersomstandigheden.

Van de rondvraag wordt door enkele kerkenraadsleden gebruik gemaakt, o.a. over het GIVT-systeem (via mobiele telefoon bijdragen in collectes in de kerk), de afronding van de stageperiode van Gerarde, datum gemeentavond.

Adri de Vrij leest ter afsluiting van de vergadering 'Naar de nieuwe aarde' uit de bundel Stromen van Hoop, waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng, allen wel thuis wenst en de vergadering sluit.

Susanne Baan, scriba

Vacatures kerkenraad 2019

Er komt een nieuwe periode voor kerkenraadsverkiezingen aan.

In 2019 zijn zes kerkenraadsleden aftredend, t.w.

- Susanne Baan-Slager, scriba
- Janita Bom-Creeze, ouderling GemeenteZijn
- Kees Oostdijk, wijkouderling
- Jan Tolenaars, ouderling-kerkrentmeester
- Alex Solleveld, diaken
- Marloes Stoop-Bas, diaken

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Kees Oostdijk en Marloes Stoop.

Alex Solleveld blijft nog 1 jaar aan om het aftreden van een aantal tegelijkertijd aangetreden diakenen te spreiden.

Jan Tolenaars heeft aangegeven voor een 2e termijn te willen aanblijven. Ook Susanne Baan en Janita Bom hebben aangegeven hun taak als ambtsdrager nog enige tijd te willen voortzetten, vooralsnog voor 2 jaar. De mogelijkheid om dit te verlengen naar 3 of 4 jaar staat daarbij open. De kerkenraad is erg blij met deze toezeggingen.

Wij vragen u voor de vacatures van wijkouderling en diaken namen in te dienen.

Verder treedt Anneke Knook terug als pastoraal medewerkster. Ook daarvoor vragen wij u om gemeenteleden voor te stellen die deze taak zouden kunnen gaan vervullen.

Formulieren voor het indienen van namen liggen vanaf zondag 16 december op de leestafel in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Wilt u het door u ingevulde formulier uiterlijk zondag 6 januari 2019 in de stembus doen?

N.B. U kunt ook namen indienen van gemeenteleden die nu al taakgroep lid zijn. Zij zouden ambtsdrager kunnen worden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Susanne Baan, scriba

Verslag lezing op 31 oktober jl. in 't Trefpunt

Geloof wat je Bent- Dirk van de Glind

Tijdens de bijzonder boeiende avond met tal van praktische voorbeelden, anekdotes, beeld en geluid bracht Dirk van de Glind zijn visie op het leven over. Hij vertelde over zijn opgroeien in een orthodox gereformeerd gezin, over zijn 'rondkijken' met betrekking tot geloven in zijn eigen cultuur als ook in andere religies en culturen. Dit bracht hem tot zijn huidige visie op het leven, waarin het zo vaak aankomt op prestaties.

Maar voor ieder van ons geldt dat de beleving anders is. Zijn rondkijken, zoals eerder genoemd ook in andere religies en culturen en zijn levenservaringen, hebben hem doen inzien dat het om vertrouwen gaat. Geloven in de zin van vertrouwen hebben en met openheid en verwondering denken. Het vertrouwen in/op zal voor de een anders liggen dan voor de ander, maar heb ook begrip voor degene die het anders ziet/does (en dat hoeft niet minder te zijn). Laat je vooral inspireren door het motto "Leef wie je Bent" (de titel van een van zijn boeken).

Het was een boeiende avond waar Dirk op gepassioneerde wijze zijn levensbeschouwing voor het voetlicht bracht, waar wij veel gehoord hebben dat ons zeker aan het nadenken heeft gezet.

Elly Maris en Annaleen van Strien

Samenvatting gemeenteavond op woensdag 14 november 2018

Er zijn ca. 40 gemeenteleden aanwezig. 11 gemeenteleden hebben zich afgemeld, één komt iets later.

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Menno Bom, heet iedereen welkom en geeft het woord aan ds. Van der Sterre voor de opening/bezinning. Hij leest uit Openbaring 19 1-2a (Bijbel in gewone taal) waar het gaat over het Halleluja!, de lofzang aan God, en betreft daarbij het gedicht 'Tussen het zingende kerkvolk' van Guillaume van der Graft (pseudoniem voor Willem Barnard). Ds. Van der Sterre verwijst ook naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar (over 1½ week) en naar liederen waarbij de emotie opkomt, die ons hart raken die zorgen voor tranen in je ogen en naar de wijkavonden begin dit jaar die gewaardeerd werden. Waarin we elkaar vertelden wat de muziek met ons deed. En waar gezegd werd: "Dit zouden we vaker moeten doen."

"Alleen zingende kan ik geloven" heeft Barnard ooit eens gezegd. In Openbaring wordt veel gezongen. Soms moet je door het gemis, door je tranen heen zingen. We vieren wat komen zal.

Ds. Van der Sterre sluit af met een kort gebed.

De voorzitter neemt de agenda door en noemt de afmeldingen.

Sjerp Vormeer en Bas Hollemans krijgen het woord voor hun bijdrage aan de avond: 'Muziek met een boodschap'. Sjerp vertelt kort over de kerkuitzendingen bij de nieuwe Streekomroep Ons West Brabant. Van de geschiedenis van het ontstaan, de strijd om de kerkuitzendingen te behouden en het streven om alle kerken in het verzorgingsgebied mee te laten doen. Inhoudelijk bevatten de kerkuitzendingen op zondagmorgen (10-12u) de kerkdienst en daarna (gospel)muziek, verhalen, gedichten, stichtelijke teksten etc. maar ook mededelingen over kerkelijke activiteiten.

Bas Hollemans neemt ons mee in de muziek, eerst a.d.h.v. het thema Dankdag voor Gewas en Arbeid. Hij laat daartoe een aantal gevarieerde muziekstukken horen en geeft daarbij uitleg. Aan bod komen o.a.: Morning has broken (Cat Stevens), Green leaves of summer (Brothers Four), There's no more corn on the Brasos (The Walkers). Verder laat Bas een variëteit aan andere muziek horen, waaronder ook kinderliedjes zoals Zingen maakt blij en op muziek gezette gedichten van Huub Oosterhuis, bijv. Ken je mij? (gebaseerd op Psalm 139), vertolkt door zijn dochter Trijntje Oosterhuis.

Sjerp en Bas noemen nog waar/hoe de Streekomroep te beluisteren is en worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

Na de pauze volgen de mededelingen. Deze betreffen:

- Beplanting voorzijde De Dorpskerk.
- Ingebruikname deel De Ontmoetingskerk door Omzien Uitvaartbegeleiding is rond.
- Kerstmarkt 8 december: in De Vijverhof en 's avonds aansluitend op kerstmarkt Voorstraat met o.a. koren in de kerk.
- Top2000-dienst a.s. zondagavond.
- In voorbereiding zijnde onderwerpen in de kerkenraad, w.o. :

- afscheid en opvolging van ds. Van der Sterre;
- naderende vacatures kerkenraads- en taakgroepleden;
- 'geven' aan collectes met behulp van je smartphone (GIVT).

De penningmeesters van de taakgroepen Beheer en Kerk & Wereld tonen hun jaarrekening van het jaar 2017, lichten deze toe en beantwoorden enkele vragen van de aanwezigen. De jaarrekeningen zijn in te zien en/of op te vragen bij de penningmeesters.

Bij de rondvraag wordt één vraag gesteld. Alex Solleveld geeft aan dat de taakgroep Kerk & Wereld deelneemt aan het project 'Schuldhelpmaatje' en dat men daarvoor nog naar een coördinator en m.n. een voorzitter (liefst hbo-niveau) zoekt.

Ds. De Ronde verzorgt de afsluiting: "We willen de lofzang gaande houden in de hemel en op aarde, soms door de tranen heen." Hij leest daartoe Lied 267 als gebed. Daarna zingen we gezamenlijk Lied 248: De dag door uwe gunst ontvangen.

Na afloop wordt nog door vele gemeenteleden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groeten, Susanne Baan, scriba

P.S. Het volledige verslag van de avond is op te vragen bij de scriba:
scriba@pknfijnaart.nl

Zondag 20 januari 2019, 15.30 uur in 't Trefpunt

Op zondag 20 januari wil de activiteitencommissie weer een film vertonen, waarna we samen soep en broodjes eten. Tijdens en na het eten kunnen we nog wat napraten over de film.

In 'Kom in de Kring' hebben we de film 'Manchester by the Sea' genoemd. Deze film gaat het echter niet worden. De film bevat nogal gewelddadige scènes en dat leek ons voor op een winterse zondagmiddag wat al te heftig.

De film waaraan we nu denken is 'A streetcat named Bob'. Op zondagmorgen houden we u via de beamer verder op de hoogte.

Voor deze middag moet u zich wel opgeven, omdat we graag weten hoeveel soep en broodjes er moeten zijn. U kunt zich opgeven bij:

Nel Goudriaan, tel.: 463132 of Ad van der Boon, tel.: 464621.

Om de kosten te dekken vragen wij € 5,00 van u.

Portret van een gemeentelid – Marjan Luijk



Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het Paasverhaal en wat daaraan voorafging, vond ik als kind heel spannend. Ik begreep er niets van dat Judas Jezus verraadde en Petrus Jezus verloochende terwijl het toch hun vriend was. Hoe zouden ze daar van tevoren over gedacht hebben? Ik vond het beangstigend dat de mensen luidkeels schreeuwden: 'Kruisig hem!' en vond het heel spannend of Jezus zou opstaan uit de dood. Ik vind nu The Passion op tv nog altijd aangrijpend.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou Mozes weleens vragen willen stellen over de tien plagen die er in Egypte geweest zijn, want daar waren heel bijzondere gebeurtenissen bij. Hoe heeft hij dat allemaal ervaren?

Ik zou ook nog wel even met hem willen praten over het biezene mandje waarin hij gevonden is door de Egyptische prinses en hoe door die redding zijn leven verder verlopen is.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben er dankbaar voor dat ik zo ver gekomen ben als ik nu ben. Ik heb iedere keer weer de kracht gekregen om door te gaan. Ik kan niet benoemen wat ik voel, want dat is niet onder woorden te brengen. Ik was heel vroeg zelfstandig en ik had toen altijd al het idee dat er iemand achter me stond die mij steunde. Die kracht voel ik nog steeds en dat moet wel God zijn. Ik ben ook heel blij met mensen met wie ik echt kan praten en die dat onder ons houden. Ik word vrolijk van een echt contact met mensen. Ik geniet ook van lucht en wolken, van licht en kleuren. Ik ervaar steun en heel veel kracht.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk zijn heel veel kinderen, kleine en grote. Er klinkt mooie muziek en de kinderen maken zelf ook muziek. Er wordt een taal gesproken die ook de kinderen aanspreekt. We lezen er mooie gedichten. Af en toe klinkt er muziek van Missa Luba, Afrikaanse godsdienstige muziek. Alle mensen mogen komen en iedereen is gelijk. Het zijn allemaal blijde, enthousiaste mensen die ook in de week hun geloof beleven.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De liederen. Ik houd iets meer van de gezangen dan van de psalmen, maar er zijn ook psalmen met een heel mooie inhoud.

Ook de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we degenen die overleden zijn, gedenken, kan beslist niet gemist worden.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik word blij van de muziek en van de doop van een kind.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik ben blij als ik contact met mensen heb, als ik mensen leer kennen en misschien wel iets voor hen kan betekenen. Ik ga nu in de Fendertshof meedoen in de cliëntencommissie en kan zo wellicht een spreekbuis zijn namens de cliënten.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Heel veel geluk en wijsheid. Ik wens hun ook dat ze elkaar niet uit het oog verliezen in de week na de zondag. Ik hoop dat iedereen, in en buiten de Fendertshof, de kracht voelt die ik ervaar.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 442 uit het nieuwe liedboek:

*Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!*

*Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan mw. Wil Driesprong

Wie zijn onze organisten?

Door het overlijden van Han van der Mast en Dick van der Giesen leed onze gemeente gevoelige verliezen. Wij missen hen om wie zij waren en om hun orgelspel. Voor Ad van Sprang en Johan van der Steen was het fijn dat Barthold Jongejan ondertussen in Fijnaart woonde en bereid was om ook bij ons het orgel te bespelen. We kennen Barthold eigenlijk nog niet en daarom ging de redactie van Contactruimte eens bij hem langs. In de volgende nummers van ons blad komen de andere organisten aan het woord.



Barthold en Debby Jongejan wonen sinds augustus 2017 aan de Boerendijk in Fijnaart. Ze hebben drie kinderen: Youri (4), Roselie (2) en Emily (0).

Barthold is kerkorganist in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Toen hij eens een zondag daar niet hoefde te spelen, kwam hij naar De Dorpskerk en raakte in gesprek met degene die naast hem zat. De week erna kwam er al iemand vragen of hij ook in De Dorpskerk zou willen spelen en zo kwam hij in gesprek met Johan van der Steen en Ad van Sprang, bij wie hij zich welkom voelt.

Orgellessen

Toen Barthold 10 jaar was, kreeg hij zijn eerste orgellessen van zijn oom. Zijn opa was predikant en zijn oom organist in dezelfde kerk. Daar wilde Barthold ook spelen. Zijn ouders vonden echter dat Barthold te weinig tijd besteedde aan zijn orgellessen en daarom stopten de lessen. Toen het gezin naar Zwijndrecht verhuisde, werd zijn moeder lid van een koor, waarvan Bert Kruis de dirigent en organist was. Van hem kreeg Barthold opnieuw orgellessen. Toen kreeg Barthold er echt plezier in. Hij is ondertussen 23 jaar organist en 30 jaar de vaste registrant van Bert Kruis. Barthold vertelt: 'De registrant heeft een belangrijke rol: hij bedient de registers en bepaalt daarmee het volume van de orgelmuziek. Op grote orgels zitten de registers zo ver dat de organist daar spelend niet bij kan. De registrant slaat ook de bladmuziek van de organist om.' Barthold doet dit met Bert Kruis in kerken door het hele land, o.a. in de St. Laurenskerk in Rotterdam en de Domkerk in Utrecht. Hij is ook weleens de registrant als Bert Kruis organist is bij het tv-programma Nederland zingt.

Gezonde spanning

Barthold werkt als directeur van een verzekeringsmaatschappij en het orgelspelen gebeurt in zijn vrije tijd. Hij heeft een orgel en een piano in huis en een orgel in de loods naast zijn huis. Hij volgt pianoles. 'Het orgel bespelen heeft mijn voorkeur, want dat beheers ik. De piano is toch een heel ander instrument. Denk aan de pedalen en het aanslaan van de toetsen. Een orgel is het enige instrument waarop je zowel 1 als 1000 man kunt begeleiden.' Hij bereidt thuis de begeleiding van de kerkdienst voor en op zondagmorgen vroeg speelt

hij alles nog even door. 'Ik voel bij het aanvangslied altijd even een soort gezonde spanning. Daarna niet meer. Dan kan ik er ontspannen van genieten dat we met elkaar God eren met muziek en zang.'

Eigen stijl

Barthold begeleidt graag het zingen, vooral als het liederen zijn die de gemeente lekker kan meezingen. 'Maar we moeten ook de mooie, nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek leren, maximaal twee nieuwe per dienst. Het aanvangslied en het slotlied moet iedereen goed mee kunnen zingen,' vindt Barthold. Hij houdt van eenvoudige teksten en weet dat niet iedereen alles graag zingt, maar dat je ook weleens een lied voor een ander zingt. Barthold vindt zelf lied 248 het mooiste lied: De dag door uwe gunst ontvangen is weer voorbij. 'Daarin staat zo mooi verwoord dat de lofzang 24 uur per dag gaande blijft en ook de melodie is prachtig!' Barthold vindt het begeleiden niet moeilijk: 'De organist moet duidelijk aangeven hoe een lied gezongen moet worden, dan ontstaat er een wisselwerking van vertrouwen tussen de organist en de gemeente en durft men uit volle borst mee te zingen. Iedere organist heeft zijn eigen stijl, de ene is niet beter dan de ander. Het gaat erom dat de gemeenteleden naar huis gaan met het gevoel dat ze lekker hebben gezongen.'

Marion Kruis



Meet and Eat

Op VRIJDAG 25 januari zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt.

Geef u op als u het gezellig vindt om eens met elkaar te eten.

U zich kunt aanmelden bij:

Addy Roks 0168 462254 of via a.roks-kwist@kpnplanet.nl

VOL=VOL.

Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.



Zoals het er nu naar uit ziet, willen we onze januari-boekentafel houden in de gezamenlijke dienst in de Rooms Katholieke kerk op zondag 20 januari vanaf 9.30 uur. Op onze tafel zijn dan: kinder- en jeugdboeken, kalendertjes en dagboeken voor het pas begonnen jaar. Verder liggen daar boeken die inspiratie geven, zoals de uitgaven van Dirk van de Glind, onze liedboeken en de Bijbel in hedendaagse taal.

We vonden het fijn u te ontmoeten bij de boekentafels in 2018. Hartelijk dank voor de belangstelling. We wensen u mooie advents- en kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Nel, Janneke en Bep

TAAKGROEP JEUGD

FLAME

Zondagmorgen 13 januari (10-11 uur) is er weer Flame in 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66)

Afgelopen Flame waren we met ruim 26 kinderen. We hopen dat jullie er 13 januari ook allemaal weer bij zijn!

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Jullie zijn weer van harte welkom! (groep 1 t/m 7)
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!



kinderkerkflame@hotmail.com

Van de kindernevendienst

Kerstmorgen is er een gezinsdienst. We ronden ons adventsproject 'Lichtdragers van God' af en een groep kinderen voert een kerstmusical op. Ze zijn al druk aan het oefenen. We hebben in de adventsperiode gelezen uit het Lucas-evangelie. Met Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes hebben we toegeleefd naar de geboorte van Jezus. Ze hebben ons geleerd om met Gods hulp het Licht te laten schijnen op aarde.

In de kerk hebben we het licht gedeeld door elke adventszondag een kaars binnen te dragen en op onze projecttafel bij te zetten. Met kerst komt de 5e kaars erbij. We vieren dat Jezus is geboren. Het projectlied verwoordt dat mooi: "Drager van Gods licht te zijn, wat is dat bijzonder. Wij getuigen, groot en klein, van een lichtend wonder. Jezus kwam voor ons op aard', dat is eindeloos veel waard." Je bent er toch bij om dit feest met ons mee te vieren?

Wat we in het nieuwe jaar gaan doen tijdens de kindernevendienst is nog een verrassing. Het materiaal voor januari is nog niet beschikbaar.

De leiding



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

14 okt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 162,48
21 okt. Onderhoudsfonds	€ 228,63
28 okt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 148,25
4 nov. Oogstcollecte	€ 710,17
(ook nog € 23,55 extra ontvangen bij het rondelen van de fruitbakjes)	
4 nov. Onderhoudsfonds	€ 144,11
11 nov. Instandhouding kerk en eredienst	€ 147,80
18 nov. Top 2000-dienst	€ 410,16
25 nov. Instandhouding kerk en eredienst	€ 428,88
23 sept. Zangdienst	€ 18,95

Giften

In de afgelopen periode zijn er giften voor de kerk ontvangen: via mw. R. Matthee € 50,-, via mw. A Knook € 50,-, via Ds. Van der Sterre € 20,-, via mw. A. van Nieuwenhuijzen € 20,- en € 10,-, via de bank 2 x € 30,-.

Voor de oogstcollecte via de bank 2 x € 100,-, via mw. T. Bienefelt € 10,-, via mw. M. Nijhoff € 50,- en € 40,- aan collectebonnen.

Allen hartelijk dank.

Koffiebusjes

In november zijn de koffiebusjes in de Vijverhof weer geleegd. In de periode vanaf september zat er een bedrag van € 128,15 in.

Kerkbalans 2018

Van het door de gemeente tot nu toegezegde bedrag van € 92.940,- is inmiddels € 85.752,- binnengekomen. Degene die in het voorjaar de looper gemist heeft of om een andere reden nog geen toezegging of betaling gedaan heeft, kan dat natuurlijk altijd nog doen op de genoemde bankrekening achterin Contactruimte.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06 15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06 15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Met vriendelijke groet,
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Beheer Ontmoetingskerk

Met dit schrijven willen we u informeren dat Bas van Dueren den Hollander heeft besloten te stoppen met het beheer van De Ontmoetingskerk. Voorlopig kunt u voor het gebruik van De Ontmoetingskerk contact opnemen met Henk Nijhoff (06 49115532).

Bas heeft samen met Ria het beheer een heel lange tijd voor zijn rekening genomen. Maar liefst 33 jaar! Dat betekent heel veel kerkdiensten, rouwdiensten, specialdiensten en andere bijeenkomsten waarvoor zij de voorbereidingen hebben getroffen. En heel veel jaar waren zij het aanspreekpunt voor de Ontmoetingskerk. Altijd was alles tiptop geregeld en stond alles op tijd klaar. Mensen uit de gemeente en de kerkenraad konden altijd een beroep op hen doen. Wat zijn we blij met mensen zoals Bas en Ria die dit voor onze gemeente willen doen.

Namens de taakgroep Beheer en de gehele kerk wil ik Bas en Ria bedanken voor het vele werk dat zij in de Ontmoetingskerk hebben gedaan.

Namens taakgroep Beheer, Menno Bom

Actie Kerkbalans 2019



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is 'Geef voor je kerk' en loopt van 19 januari tot 2 februari. Met vele vrijwilligers halen we ook in onze gemeente geld op voor onze plaatselijke kerk. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor uw kerk. Zodat uw kerk kan geven aan anderen!

Kerk zijn we samen. In 2018 heeft onze gemeente ruim € 91.000,- toegezegd aan de actie Kerkbalans. Dat is ongeveer 50% van onze totale begroting, die we verder aanvullen met opbrengsten uit collectes en diverse andere activiteiten. Een groot deel van dit geld besteden we aan pastoraat, erediensten, jongerenwerk en onderhoud van onze gebouwen, om te zorgen dat we een actieve kerk zijn en blijven. Tevens hebben we met deze opbrengst dit jaar de bestrating rondom De Dorpskerk vernieuwd. Binnenkort zal de renovatie worden afgerond met het plaatsen van een beukenhaagje naast de parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor mensen die slecht ter been zijn en zullen er twee bomen worden geplant.

Dankzij uw bijdrage...

- konden we invulling geven aan vele mooie erediensten;
- schonken we (bijna) iedere zondag koffie voor onze gemeenteleden;
- konden onze predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers vele mensen pastoraal ondersteunen.

Om te zorgen dat we dit kunnen blijven doen, de noodzakelijke investeringen kunnen doen en het tekort beperkt kunnen houden, doen we ook nu weer een beroep op uw bijdrage.

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Geheel afhankelijk van uw situatie, kunt u op deze wijze de kerk 10% (oplopend tot wel 50%) meer geven, zonder dat het u netto meer kost!

Wil u meer weten over deze vorm van geven, ga dan naar pknfijnaart.nl/geef of naar www.kerkbalans.nl. U vindt hier onder andere de schenkcalculator en het formulier om periodiek geven te regelen. Uiteraard kunt u dit ook per mail opvragen via kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of spreekt u een van de taakgroep-

leden aan. We hopen van harte dat u dit wilt overwegen en staan u graag te woord voor vragen.

Namens taakgroep Beheer,
Henk Nijhoff

Bedrijfshulpverlening in de kerk (BHV)

Onlangs hebben we weer twee nieuwe leden bij de BHV mogen begroeten. Saskia van der Eijk en Jan van Dam zijn geslaagd voor het Diploma Bedrijfs-hulpverlening. Van harte gefeliciteerd!

Eerder dit jaar is ook Wim Tolenaars hiervoor geslaagd. Hij heeft het diploma gehaald via zijn werkgever en dat is natuurlijk ook prima. We kunnen nu rekenen op de volgende mensen voor de BHV:

Susanne Baan, Anton Bom, Jan van Dam, Saskia van der Eijk, Willian en Corry-Anne de Geus, Jan en Jolanda den Hollander, Wim Langbroek, Henk Nijhoff en Wim Tolenaars. Ds. Franc de Ronde heeft ook het diploma en kan in het uiterste geval ook mee optreden. Het voordeel is dat hij er mee bekend is hoe het er bij een optreden van de BHV aan toe gaat.

Op de beamer worden de namen genoemd van de “dienstdoende” BHV-ers.

Dit is om bij noodzaak hen te kunnen informeren.

Namens de taakgroep Beheer,
Henk Nijhoff

Verantwoording collecten

21 oktober	Eigen Gemeente: VBC (Vakantie Bijbel Club)	€ 178,12
28 oktober	Kerk in Actie: (Hervormingsdag) (Oekraïne)	€ 207,25
4 november	Pastoraat: Dankdag voor gewas en arbeid	€ 273,05
11 november	Zendingscollecte "Fam. Kievit"	€ 527,20
18 november	Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat	€ 198,42
18 november	Kerk in Actie: Nood-hulpfonds ACT Alliance	€ 94,64
25 november	Eigen gemeente: KerkWebRadio	€ 220,75
2 december	Eigen gemeente: Jeugdwerk/Flame	€ 278,58

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk/Ontmoetingskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct.

*Het gaat in december om wasmiddel en afwasmiddel en
in januari om koffie.*

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Schoenendoosactie

Actie Schoenmaatjes was dit jaar weer een groot succes. We hebben dit jaar weer 40 gevulde en mooi ingepakte schoenendozen mogen ontvangen. Wat een feest om al deze mooie dozen te mogen brengen naar het verzamelpunt. Allen hartelijk bedankt voor uw inzet en bijdrage!

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

7 januari	19.30 uur:	Zangkring
8 januari	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
14 januari	19.30 uur:	Zangkring
16 januari	14.15 uur:	Oudersensoos
17 januari	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
22 januari	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
23 januari	20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand'
29 januari	14.30 uur:	Zendingskrans
30 januari	14.15 uur:	Oudersensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN



Wat vind je leuk aan het werk voor Amnesty?

Ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen. In mijn ogen zou iedereen iets moeten bijdragen aan de wereld en ik doe dat door mijn werk te verbinden met mensenrechten. Zo simpel is het eigenlijk. Ik krijg er veel positieve reacties op. De impact is wel lastig te meten, want hoe meet je bewustwording? Aan de andere kant kan het me erg motiveren dat ik een 'mensenrechtenzaadje' heb geplant. Doordat ik zichtbaarheid creëer voor Amnesty, weet ik dat ik ervoor zorg dat veel mensen zich meer bewust zijn van de organisatie en mensenrechten en dat ik voor nieuwe leden zorg.

De 9e symfonie van Beethoven bevat woorden uit Friedrich Schillers gedicht 'Ode aan de Vreugde'. Dit gedicht geeft de idealistische visie van Schiller weer,

die alle mensen als broeders zag. Beethoven deelde die visie. Ik vind de symfonie hartverwarmend. Voor mij weerspiegelt die de basis van de mensenrechten.

Dit zijn woorden van een mensenrechtenactiviste bij de Dag van de Rechten van de Mens: 10 december.

Namens Amnesty wens ik u een mooie decembermaand toe.

Bep Rosing

Bijbelleesrooster voor de maand januari 2019

1 januari	Psalm 75	Lof aan God!
2 januari	Openbaring 19:11-21	Nachtmerrie?
3 januari	Openbaring 20:1-10	Zielsgelukkig of doodongelukkig
4 januari	Openbaring 20:11-15	Dodenherdenking
5 januari	Openbaring 21:1-8	Bevrijdingsdag
6 januari	Openbaring 21:9-27	Nieuw Jeruzalem
7 januari	Openbaring 22:1-11	Heldere belofte
8 januari	Openbaring 22:12-21	Spoed
9 januari	Lucas 2:22-35	Teken van vrede - voor wie het ziet
10 januari	Lucas 2:36-40	Profetes in actie
11 januari	Lucas 2:41-52	Thuis
12 januari	Lucas 3:1-14	Een roepende in de woestijn
13 januari	Lucas 3:15-22(38)	Aankondiging van de vuurdoop
14 januari	Jesaja 40:1-11	Troost
15 januari	Jesaja 40:12-20	Niemand is als God
16 januari	Jesaja 40:21-31	Leer van de schepping
17 januari	Ester 1:1-12	Dank je feestelijk
18 januari	Ester 1:13-22	Mannentaal
19 januari	Ester 2:1-11	Missverkiezing
20 januari	Ester 2:12-18	Schoonheidsprijs
21 januari	Ester 2:19-23	Aanslag mislukt
22 januari	Psalm 26	Schone handen
23 januari	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
24 januari	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
25 januari	Lucas 4:31-37	Het Woord verwondert
26 januari	Lucas 4:38-44	Het Woord geneest
27 januari	Ester 3:1-11	Haman gooit hoge ogen
28 januari	Ester 3:12-15	Ongeluksgetal
29 januari	Ester 4:1-8	Verscheurd door verdriet
30 januari	Ester 4:9-17	Help!
31 januari	Ester 5:1-14	Uitnodiging



**De kerkenraad wenst u allen
gezegende kerstdagen,
een goede jaarwisseling
en
een gezond 2019.**

**Redactie en medewerkers
van *Contactruimte*
sluiten zich daar graag bij aan.**



Proost!!