

OVERDENKING

De bankroef en de bid-coin

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn.” (Filippenzen 2:5-6)

Op biddag las ik het volgende bericht in de krant. In Maastricht heeft een pastoor de bid-coin geïntroduceerd, als tegenhanger van de bitcoin, de virtuele munt die in korte tijd veel meer waard is geworden en daardoor de hebzucht bij velen heeft aangewakkerd.

Volgens de pastoor is de door hem bedachte bid-coin een hebbedingetje voor in je portemonnee, maar wel met een boodschap: geven. Je wordt als mens gelukkiger als je geeft, dan als je steeds maar meer wilt hebben. Het gebed helpt daarbij. Dat vind ik een mooie gedachte, het gebed dient er niet voor om meer te krijgen, maar om jezelf meer te geven.

Hebzucht staat vanouds bekend als een van de hoofdzonden. In Oudenbosch hebben dieven de kluisjes van de Rabobank leeggeroofd. Een veelbesproken bankoverval bij ons in de buurt, waardoor sommigen zwaar gedupeerd zijn. In Amsterdam probeerde iemand bij de ING-bank op legale wijze het geld van spaarders op te strijken met een salarisverhoging van 50%, terwijl de rest van het personeel blij moest zijn met 1,7% erbij, maar deze bankroef kon verhinderd worden na de nodige protesten uit de samenleving.

Over Jezus wordt in Filippenzen 2 verteld dat hij het aan God gelijk zijn niet als roofgoed/buit beschouwde. Dat heb ik altijd een eigenaardige zin gevonden. Waar komt die buit vandaan? Bedoeld wordt dat Jezus niet hebzuchtig en roofzuchtig was, want hij schonk weg wat hij had. Zijn leven. Dat hij aan God gelijk was, zag hij niet als zijn bezit, maar deelde hij uit. Dat is wat Pasen ons brengt, dat je dankzij Christus eeuwig leven ontvangt.

Aan het kruis bleef Jezus bidden: ‘Vader vergeef het hun’, ‘in uw handen beviel ik mijn geest’ en zelfs de woorden ‘mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ zijn ondanks de vertwijfeling en wanhoop een gebed.

Hij hield niet vast aan zijn leven, maar gaf het weg voor velen, deelde het uit aan de rover die naast hem hing en vergaf degenen die hem kruisigden. Kan die gezindheid in ons zijn?

Ja, in ons gebed leren we het af om roofzuchtig te zijn, meer, meer en nog eens meer te willen en te wensen. Iemand vertelde dat zij in een moeilijke tijd had ervaren dat het bidden haar op de been gehouden had, omdat er elke dag toch weer dingen waren te noemen waar ze dankbaar voor was.

Een bid-coin kan daar vast bij helpen of anders het ‘Onze Vader’ dat Jezus ons heeft voorgebeden. Daarin vragen we om niet meer dan ons dagelijks brood. Al biddende ontdek je wat je al ontvangen hebt en geef je je leven aan God.

Een zalig en gezegend Pasen toegewenst, ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

1 april Moerdijk FM (FM: 106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur <i>Vanaf 9.45 samenzang!!!</i>	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pasen</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	1 ^e Paascollecte 2 ^e JOB
Uitgang	Onderhoudsfonds

8 april Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Meetingpoint; Het Interkerkelijk Koor</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Voedselbank Moerdijk

**9 april, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre
Heilig Avondmaal**

15 april Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Bevestiging en afscheid ambtsdragers</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Eigen jeugdwerk

22 april Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. W. Bisschop, Breda
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Léander van Holten
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Eredienst en kerkmuziek

23 april, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

29 april Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Pastoraat: bloemen

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 april	Anne, Angelique en Judith <i>(Pasen: 9.30 aanwezig)</i>	Saskia en Monique
8 april	Nelleke en Addie	FLAME
15 april	Rianne en Femke	Saskia en Marjolein
22 april	Claartje en Marloes	Neely Anne en Monique
29 april	Geerte en Angelique	Tiny en Claudia

	Bloemendienst	Organist
1 april	Bep van der Mast	Johan van der Steen
8 april	Mieneke Huitkar	Ad van Sprang
15 april	Tiny Bienefelt	Johan van der Steen
22 april	Dit Konings	Ad van Sprang
29 april	Tanny Verhagen	Ad van Sprang

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
1 april	Tiny	Gerrit	Anton B., Jan d H.
8 april	Jeroen	William	William d G., Wim L.
15 april	Jan	Arjan	Henk N., Susanne B..
22 april	Tiny	Anton	Anton B., Henk N.
29 april	Jeroen	Peter	Wim L., Henk N

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestantse gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

1 april: JOP: Jong Protestant : Zet kinderen aan het kliederen!

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. De afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

8 april: Voedselbank Moerdijk

In Moerdijk is al heel wat jaren een voedselbank actief. Armoede is namelijk een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkterrein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van de voedselbank van harte.

15 april: Eigen gemeentewerk: jeugdwerk/kindernevendienst



Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen.

De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestant-

se Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?

22 april: PKN collecte - Eredienst en kerkmuziek (wereldwijd) Zingen en bidden op de adem van de getijden

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

29 april: Pastoraat - bloemen

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 29 april voor de bloemen in het pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat uw wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken **Hendrik Kreuk**. Hij overleed 24 februari 2018 op de leeftijd van 62 jaar.

Henk groeide op in het gezin Kreuk met 2 zussen boven en 4 broers onder zich, eerst aan de Julianastraat en later aan de Wilhelminastraat. In 1977 trouwde hij met Corrie van Dueren den Hollander en zij gingen in een huisje aan de Kerkring wonen. Daar werden Nathalie en Heico geboren. Henk maakte in die tijd lange dagen als vrachtwagenchauffeur. Later is hij ander werk gaan doen, waardoor hij meer tijd kreeg voor zijn gezin.

Henk kon met weinig woorden veel zeggen, was ook wel eens 'kort in de kar', maar vooral zorgzaam en toegewijd aan zijn dierbaren. Technisch onderlegd als hij was, kluste hij graag in en rondom het huis. Ook toen Henk en Corrie naar Oud Gastel verhuisden ging hij daar mee door.

Toen bleek hij ernstig ziek te zijn. De afgelopen 17 maanden deed Henk er alles aan om de behandeling door te kunnen laten gaan, want hij hechtte aan het leven. En extra dankbaar is Henk geweest voor de goede dagen die hij met zijn gezin heeft genoten. En zij met hem.

In de afscheidsdienst, die vrijdag 2 maart is gehouden, hebben we geluisterd naar de trouwtekst van Henk en Corrie: "wandel in de liefde" (Efeze 5:1). Zo willen we Henk Kreuk dankbaar gedenken en we bidden om Gods nabijheid voor Corrie, Nathalie en Pascal, Heico en Sandra en de kleinkinderen: Jaimin en Dyllan, Dewi en Jim.

Ds. F.C. de Ronde



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Aankondiging preekvoorbereiding 25 april

Op 13 mei hoopt Gerarde Koks-de Jong nog een keer voor te gaan in onze gemeente. Op woensdagmiddag 25 april is er daarom een preekvoorbereiding, waarin zij de bijbeltekst met belangstellenden bespreekt om zo ideeën op te doen. U bent van harte welkom. Van 15.30 tot 16.30 uur in de Vijverhof. Graag wel opgeven via gerarde.dejong@student.fontys.nl of 0618976375.

Van de KERKENRAADSTAFEL

Samenvatting kerkenraadsvergadering 23 januari 2018



Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ds. De Ronde deelt een tekst uit Genesis 1 uit, waar we wat langer bij stil staan volgens het principe 'Lexio divina': wonen in het woord.

Ds. De Ronde leest de tekst voor, daarna leest ieder deze voor zichzelf en wordt in tweetallen uitgewisseld bijv. over wat opviel, waar men vragen over had. Ds. De Ronde benoemt een van de vragen: 'Wat betekent dit voor je als ambtsdrager?' en stelt zelf: "Je broeder en zuster zijn naar Gods beeld geschapen"; dat doet iets in de omgang met je medemens. Ds. De Ronde sluit de bezinning af met gebed.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de mededelingen, waarbij wordt stil gestaan bij het plotselinge overlijden van Dick van der Giesen. De kerkenraadsleden krijgen gelegenheid hierover iets te delen als zij daar behoefte aan hebben. Het heeft velen geraakt. Verder wordt vermeld dat het jaarverslag 2017 klaar is en op de website geplaatst zal worden.

N.a.v. het verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 december 2017 zijn geen opmerkingen; de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd, waaruit voortkomt dat een klein comité gevormd wordt om een voorstel te maken t.b.v. de mogelijk nieuwe vorm van viering van het Heilig Avondmaal, rekening houdend met de opmerkingen tijdens de gemeenteavond op 29 november jl. Het voorstel zal in de eerstvolgende moderamenvergadering voorgelegd worden.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over:

- de jaargesprekken met de predikanten die hebben plaatsgevonden. Belangrijke punten daarin waren het emeritaat van ds. Van der Sterre. Dit staat

nu officieel vast op 29 mei 2019 en het ouderschapsverlof van ds. De Ronde. Hij werkt in 2018 voor 80%. Op vrijdag en zaterdag is hij vrij.

- lopende zaken, zoals Actie Kerkbalans, naderende activiteiten zoals kerk- en schooldienst, wijkavonden, Passietijd en het KND-project, belijdeniscatechese, avondmaalscatechese voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool en er wordt een oproep voor oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar gedaan.

- enkele mededelingen vanuit de Classis, die als zodanig -in deze structuur- opgeheven gaat worden en waar enige aandachtspunten bij genoemd worden.

Er komen vacatures in de kerkenraad door het aftreden van 3 kerkenraadsleden van wie hun ambtstermijn(en) erop zit(ten), t.w. ouderling Emie Hendrikse-Weerheim ouderling-kerkrentmeester Peter van der Eijk en diaken Léander van Holten. Marion Kruis-Pols heeft aangegeven aan te willen blijven voor een tweede termijn, waarmee de kerkenraad erg blij is. Er zijn na de oproep veel namen voor kandidaten ontvangen, sommigen zelfs voor twee ambten/functies. Het moderamen heeft naar aanleiding hiervan een voorstel gevormd voor het benaderen van gemeenteleden voor de te vervullen ambten. De kerkenraad stemt in met het voorstel.

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van het moderamen om de huidige samenstelling van het moderamen en de voorzitter van de kerkenraad te handhaven in 2018.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt o.m. gevraagd waarom de dienst in de Week van de Eenheid 's avonds werd gehouden. Er waren maar weinig bezoekers, wat voor het koor erg jammer was. Dat het een avonddienst was, heeft te maken met een door het Oecumenisch Beraad opgesteld rooster van oecumenische diensten. Voorgesteld wordt om het onderwerp voor de zomer op de agenda te zetten en om er in diverse geledingen over te spreken, zodat besluiten in een volgend preekrooster kunnen worden meegenomen.

De afscheidsdienst voor Dick van der Giesen wordt genoemd: een mooie en warme dienst. Complimenten voor Franc, die de dienst leidde.

Er was een mooie filmmiddag op 14 januari. De Activiteitencommissie doet goede dingen.

Van de rondvraag wordt door enkele kerkenraadsleden gebruik gemaakt, waarbij o.a. gevraagd wordt naar het voorgaan van ds. Klap in april, dit i.v.m. zijn herseninfarct. Hij zal niet voorgaan, de preekvoorzieners zijn al op zoek naar vervanging. Verder wordt gevraagd naar de mogelijkheden tot een wat uitgebreidere herdenking van de Watersnoodramp van 1953, die ook 5 jaar geleden plaatsvond, aansluitend aan de dienst. Dit wordt verder uitgewerkt.

Kees Oostdijck sluit de vergadering af met een dankgebed, waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en de vergadering sluit.

Susanne Baan, scriba.

Mededeling van de kerkenraad m.b.t. vacatures

De kerkenraad laat u weten dat zij verheugd en zeer dankbaar is u te kunnen mededelen dat de vacatures in de kerkenraad en taakgroepen zijn ingevuld.

Mw. Linda van Strien-Backer, Blaaksedijk 13, heeft zich bereid verklaard om het ambt van ouderling Gemeente Zijn op zich te nemen.

Als ouderling-kerkrentmeester heeft dhr. Edward Goudriaan, Kadedijk 16, toegezegd.

Dhr. Wim de Loome, Oudendijk 9 Standdaarbuiten, is bereid gevonden het ambt van diaken op zich te nemen.

Dhr. Jaap-Kees van Strien, Blaaksedijk 13, treedt toe als taakgroeplid in de taakgroep Beheer.

Voor ouderling mw. Marion Kruis-Pols, ouderling-kerkrentmeester dhr. Peter van der Eijk en diaken dhr. Léander van Holten zit de eerste termijn er op.

Mw. Emie Hendrikse-Weerheim heeft de kerkenraad al 2 termijnen als ouderling gediend. Na 8 jaar zal zij aftreden als ouderling Gemeente Zijn. Marion Kruis heeft aangegeven aan te willen blijven voor een volgende termijn, waarmee de kerkenraad erg blij is. Peter van der Eijk treedt af, evenals Léander van Holten. Hij blijft aan als lid van de taakgroep Kerk & Wereld.

Mw. Tanny Verhagen-Huitkar verlaat de taakgroep K&W, waaraan zij als taakgroeplid verbonden is.

Op 15 april a.s. zal de bevestigings-/afscheidsdienst plaatsvinden.

Indien geen bezwaren worden ingediend zullen in de dienst van 15 april a.s. de nieuwe ambtsdragers bevestigd en de nieuwe taakgroepleden aan u voorgesteld worden. Marion Kruis zal voor het vervolgen van haar werkzaamheden als ouderling een verbintenis aangaan (vroeger wel 'herbevestiging' genoemd). Er zal afscheid genomen worden van ambtsdragers Emie Hendrikse, Peter van der Eijk en Léander van Holten en van taakgroeplid Tanny Verhagen.

Namens de kerkenraad,
Susanne Baan, scriba

Oproep voor nieuwe medewerkers

Edward Goudriaan wordt vanaf 15 april a.s. lid van de kerkenraad. Hij heeft te kennen gegeven dan te willen stoppen met het maken van de PowerPointpresentaties (PPT), de liturgie die via de beamer op zondag gepresenteerd wordt. Edward, alvast vanaf deze plaats bedankt voor je 'PPT-inzet' de afgelopen jaren.

Met vier mensen doorgaan is te weinig, zeker met de komende vakantietijd. We doen een **dringende oproep** aan de gemeenteleden zich aan te melden voor het opmaken van de PowerPointpresentaties. Kennis van het programma PowerPoint is wel een vereiste, maar kan ook worden aangeleerd.

Wil je meer weten wat de werkzaamheden zijn? Tiny Bienefelt, Ad van der Boon, Jeroen van der Most of Jan Nieuwenhuizen kunnen je er meer over vertellen.

UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 11 april 2018 in De Vijverhof. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.

AGENDA

1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad
2. Opening en bezinning over voltooid leven door de predikanten
3. Korte presentatie Kees Ploeg over het doel van de bazaar op Koningsdag: de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag (vakantieoord voor gezinnen/groepen waarvan een kind zorgintensief is).
4. PAUZE
5. Mededelingen
6. Update andere viering Heilig Avondmaal *)
7. Interviewproject middengeneratie (30-50 jaar)
8. Rondvraag
9. Sluiting door ds. J.H. van der Sterre

**) zie hieronder het begeleidende stukje van de voorzitter.*

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Begeleidend stukje bij agenda gemeenteavond 11 april

In de kerkenraadsvergadering in januari is gesproken over de opmerkingen van gemeenteleden tijdens de gemeenteavond in november vorig jaar over de viering van het Heilig Avondmaal. Er is toen besloten om in een kleine groep nog eens na te denken over de vorm en dit opnieuw te agenderen. Die kleine groep heeft dat voorbereid en we hebben hierover uitgebreid gesproken in de kerkenraadsvergadering van 27 februari jl. Omdat we een zorgvuldige afweging willen maken, zal dit onderwerp opnieuw besproken worden in de kerkenraadsvergadering van 10 april a.s. Indien we dan tot een voornemen tot besluit komen, zullen we dit voorleggen op de gemeenteavond op 11 april.





Portret van een gemeentelid - Huib van der Kemp

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Ik vond veel verhalen erg mooi, bijvoorbeeld het verhaal van Mozes die verborgen werd gehouden voor de soldaten van de farao en later in zijn biezen mandje in de Nijl werd gelegd en door de Egyptische prinses werd gered. Ik heb het later zelf voor de klas heel vaak verteld en het is een verhaal dat kinderen aanspreekt.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Aan wie zou je beter iets kunnen vragen dan aan Jezus zelf? Ik zou onder andere willen vragen of we in het hiernamaals onze overleden geliefden weer kunnen ontmoeten. De een denkt van wel, de ander niet. Als je iemand verliest, vraag je je dat af. Het zou troostend zijn om te weten dat dat kan.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben dankbaar voor de lieve ouders die ik heb gehad en ik vind het fijn dat mijn moeder heeft kunnen genieten van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ik ben ook dankbaar voor mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en voor de gezondheid van ons allemaal.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, belangstelling voor elkaar hebben en naar elkaar omzien. Een plek van samenkomst met een hedendaagse uitstraling, bijvoorbeeld stoelen die in een halve cirkel geplaatst zijn met multifunctionele mogelijkheden. In mijn droomkerk geven we elkaar de collectezakjes door.

In mijn droomkerk worden veel vlotte, nieuwe liederen gezongen en luisteren we naar preken die toepasselijk zijn op het leven in deze tijd. Het is mooi als je hoort hoe je bepaalde zaken ook anders kunt zien.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het orgelspel. Daar kan ik echt van genieten, ook als luistermoment na de preek.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Dan komt weer terug wat ik al bij de vorige vragen zei: mooi orgelspel, vrolijke liederen en een preek die mij steunt in mijn geloof.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Er zijn momenten geweest waarop ik heb ervaren dat God bij mij is, zoals bij het overlijden van dierbaren. Bij die verdrietige gebeurtenissen voelde ik me gesteund door God.

Ik word ook blij van de natuur, ik zie daar de kracht van God in. Alleen al het menselijk lichaam, hoe mooi zit dat niet in elkaar?

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Gezondheid, vreugde en liefdevolle mensen om je heen: mensen van wie je houdt en die van jou houden.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 675

*Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!*

*Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht.*

*Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Piet Bom.

Zondagavondgespreksgroep 8 april – welkom!

Zondag 11 maart zijn we begonnen met een nieuw boekje. Deze keer materiaal van Gemeente Groei Groep “*De hoop die in ons leeft*”. Het boekje bestaat uit 16 programma’s waarin belangrijke thema’s aan de orde komen voor de kerk van nu uit de eerste brief van Petrus. De eerste avond ging over de schrijver van de brief: Petrus. Maar ook over onszelf. Welke karaktereigenschappen zien we bij onszelf. Waar zouden we in willen groeien?

Zou je mee willen delen en praten met leeftijdsgenoten over het geloof, neem gerust contact op. Je kunt natuurlijk ook gewoon een keer sfeer komen proeven. Kijken of het bij je past.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart). De avond start om 20.00u en duurt tot ongeveer 21.30u.

Wil je wat meer informatie?

Bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260) of mail: jcvanstrien@live.nl



Meet and Eat

Op vrijdag 13 april zal er weer een maaltijd geserveerd worden. U kunt zich weer opgeven. Plaats: 't Trefpunt. Aanvang 18:00 uur
Opgeven bij A. Roks (462254) of via a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Bloemschikken

Op **woensdag 18 april** gaan we weer bloemschikken in 't Trefpunt. Dit onder leiding van Simon Nieuwkoop. Aanvang 19.30 uur. Komt u ook?

U kunt zelf een bakje en/of tuinmateriaal meebrengen, maar er zijn voldoende verse bloemen en eventueel bakjes. Graag aanmelden als u komt!

Volgende datum 16 mei.

Aanmelden bij: Addy Roks (462254) of via a.roks-kwist@kpnplanet.nl



Op 8 april is de boekentafel weer te vinden in de Vijverhof. Kom eens kijken. We hebben boeken voor jong en oud en er zijn nog steeds gratis boeken uit onze opruiming. We hebben ook mooie

kaarten. We zien u natuurlijk graag voor een praatje of om informatie in te winnen.

Nel, Janneke en Bep

De **PAASGROETENKAARTEN** zijn op 12 maart verstuurd naar het Justitiepastaat van de Penitentiaire Inrichting Norg.

Bep Rosing



Het lopend Vuurtje gaat niet door. De Rooms Katholieke kerk zou open zijn, maar we kregen begin januari al bericht dat er mensen gezocht werden om de draad mee op te pakken en dat er al verschillende kerken niet meer mee deden.

Er moeten fietsers zijn, om de open kerken met routes aan elkaar te verbinden, maar in onze hoek zijn er bijna geen kerken meer open.

Om deze redenen zijn we gestopt met het Lopend Vuurtje. De opbrengsten waren trouwens ook niet groot.

Mocht er onder onze fietsers toch behoefte zijn om volgend jaar weer mee te doen, neem dan a.u.b. contact op met Addy Roks.

Bazaar Rommelmarkt 27 april 10 tot 18 uur

Volgende maand is het alweer zo ver, dan is er weer de jaarlijkse bazaar en wel voor de 41e keer. We zijn er trots op dat we dat al zolang met elkaar mogen organiseren voor de medemens in kleinschalige projecten waarvan we zeker weten dat het daadwerkelijk en direct bij hen terecht komt. Ook dit jaar weer voor de helft bij hen die het moeilijk hebben en de andere helft is voor de kerk.

Dit jaar hebben we in overleg met de taakgroep Kerk en Wereld gekozen voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.

De Ronald McDonald Hoeve vervult gedurende het hele jaar 3 functies:

1. Vakantiehuis voor gezinnen/groepen waarvan een kind (tot 25 jaar) zorgintensief is;
2. Logeerfunctie voor ouders waarvan het kind is opgenomen in het naast gelegen Revalidatie Friesland;
3. Huiskamer voor gezinnen die in het revalidatiecentrum moeten verblijven vanwege therapie of onderzoeken.

Een van de gezinnen die gebruik maken van de Ronald McDonald Hoeve, is het gezin van onze gemeenteleden Kees en Petra Ploeg. Zij zijn de ouders van o.a. Bart en Bas. Bart en Bas zijn een eeneiige tweeling. Zij zijn te vroeg geboren en hebben een ernstige meervoudige beperking. Het was voorheen erg lastig om als gezin met twee ernstig meervoudig beperkte kinderen op vakantie te gaan. Tot ze de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds ontdekten. Bart en Bas kunnen in de vakantiehuizen gewoon zichzelf zijn. Niemand vindt het gek als ze anders reageren. Ze komen heel graag in de Hoeve in Beetsterzwaag, omdat Bart en Bas daar binnen in het gebouw "zelf" kunnen rondlopen zonder dat ze het idee hebben dat ze in de gaten worden gehouden. De vrijwilligers zorgen ervoor dat het hen aan niets ontbreekt. Ook de zussen Laura en Anouk komen graag mee. Ze hebben contact met andere broers en zussen en leren op deze manier dat ze



niet alleen staan in de zorg voor hun broer of zus.

Een andere gast van de Hoeve vertelt het volgende over de Hoeve: De hulpmiddelen die Niels nodig heeft, zijn allemaal aanwezig. Iedereen heeft



een hartelijk woord voor hem en De Hoeve staat te midden van de Mytylschool en een Manege zonder drempels. Hoe leuk is het om op het plein van de Mytylschool te kunnen schommelen in je rolstoel of



een half uur te kunnen paardrijden met kundige instructeurs in de frisse buitenlucht!

Ook voor Jens en Thom was de vakantie een beleving; een speelkamer, een trampoline, een super glijbaan en een heuse tent! De Hoeve is voor het hele gezin een fijne plek.

Ondertussen hebben al heel veel gezinnen gebruik kunnen maken van deze prachtige, aangepaste vakantielocatie. Alle appartementen en kamers zien er mooi uit. Afgelopen periode is het geld van acties naar de speelzolder gegaan. De speelzolder is ondertussen chillzolder geworden voor de oudere kinderen, met airhockeytafel, pooltafel en een kleurige bank! In 2018 wil de Hoeve aan de slag met het buitenterrein. De binnenplaats van De Hoeve moet worden aangekleed en passend gemaakt worden voor kinderen/jongeren met een beperking. Het plan is een snoezelbelevingstuin te maken. Een rolstoeldraaimolen, muziekbloemen, regenmaker zijn een paar onderdelen die we nog willen inpassen.



Nog wat informatie over Koningsdag

De grote verloting kent natuurlijk weer schitterende prijzen, twee dagen in een hotel met ontbijt, een tuinsetje, een prachtige sleutelkoffer en nog veel meer prachtige prijzen.

De gehele dag Rad van Avontuur met prachtige prijzen, planten en bloemstukjes te koop, boeken, kinderspelen en rommel. De wereldwinkel, Amnesty International, Boekentafel met mooie aanbiedingen.

Er is van alles te eten en te drinken, heerlijke wafels, broodje kroket enz. enz.

Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt?

Even een belletje naar de fam. van Strien tel: 0168- 465494. Zij halen het eventueel graag bij u op. S.v.p. geen groot meubilair, indien het niet verkocht wordt, kunnen wij het 's avonds niet kwijt.

Dus als u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar!

Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren? Belt u even, we kunnen mooie prijzen gebruiken. Bel Huib Knook 0168-402360.

Wilt u bakken of braden voor de keuken? Bel Marianne Solleveld 0165-314150

Kinderspelen bedenken of helpen: bel Linda van Strien 0168-465494

Stekken of plantjes? Een telefoontje naar de fam. Van der Boon 0168-464621.

Gewoon gezellig mee werken op die dag? Vragen? Je kunt bellen.

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,

Adri (462996)

TAAKGROEP JEUGD

Examenkandidaten 2018

Het lijkt misschien nog ver, maar over een maand of twee is het weer tijd voor examens! Een spannende tijd waarin scholieren hun best doen om hun welverdiende diploma te halen!



Als jeugdraad komen wij graag in contact met de jongeren die examens doen dit schooljaar. Dit mag van een middelbare school of een vervolgopleiding zijn.

Als u iemand weet die examens doet, wilt u dit dan uiterlijk 15 april 2018 doorgeven aan Wim Tolenaars of Nicky van Dam.

U kunt ook mailen naar jeugd@pknfijnart.nl.

Hartelijk dank!

De jeugdraad

Van de kindernevendienst

Tijdens de 40-dagentijd hebben we elke zondag bezoek gehad van dokter Zorgstra. Ze heeft ons geleerd op welke manieren je voor elkaar kunt zorgen. Je kunt bijvoorbeeld iemand opbellen, bij iemand op bezoek gaan, mensen te eten geven, wonden verzorgen. Eigenlijk kunnen we heel veel voor iemand doen. Tijdens de kindernevendienst hebben we het gehad over hoe God voor ons zorgt.

Met Pasen sluiten we ons project af. Paasmorgen is ons thema: *ik geef je toekomst*. We lezen over Maria en de leerlingen van Jezus die bedroefd zijn, omdat Jezus aan het kruis is gestorven. Bij 't graf raken ze in de war, het graf is leeg. Maar dan blijkt dat Jezus leeft, hij is opgestaan! Het betekent dat Jezus ons een nieuwe toekomst wil geven. Maar wat bedoelt Hij met die nieuwe toekomst?

Met de jongste groep gaan we een groot schilderij maken over deze nieuwe toekomst. Met de oudste groep gaan we het hebben over nieuw leven: wat bedoelt Jezus daarmee? We zien het in ieder geval in het voorjaar overal om ons heen: vogelnestjes, lammetjes, knoppen aan de bomen. Kun je nog meer bedenken?

Na Pasen zijn er nog 4 zondagen in april. Wat we dan gaan doen is nog een verrassing. Het materiaal dat we gebruiken om de kindernevendienst voor te bereiden, is op dit moment nog niet beschikbaar voor april.

We hopen jullie met Pasen en de zondagen daarna weer te zien in de kerk!

De leiding

Oproep voor nieuwe leiding van de kindernevendienst

In verband met het vertrek van twee leidsters zijn we op zoek naar versterking van ons gezellige team. Vind je het leuk om met kinderen na te denken over God, bijbelverhalen met hen te lezen en aan de hand van (creatieve) werkvormen de betekenis van verhalen uit te leggen? Meld je dan aan.

Meer informatie is op te vragen bij Saskia van der Eijk, voorzitter van de kindernevendienst (tel: 06-23709148). Of spreek een van de leidsters na afloop van de kerkdienst even aan.



TAAKGROEP BEHEER



Verantwoording collecten

18 feb. Onderhoudsfonds	€ 151,94
25 feb. Instandhouding kerk en eredienst	€ 203,30
4 mrt. Onderhoudsfonds	€ 136,85
4 mrt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 105,20
11 mrt. Onderhoudsfonds	€ 153,10
12 feb. Fendertshofdienst	€ 39,--
22 mrt. Koffiekerk	€ 20,70

Gift

Via mw. A. de Vrij € 20,-- voor de kerk.

Hartelijk dank

Actie Kerkbalans 2018

De toezeggingen tot op heden bedragen € 90.235,- waarvan inmiddels al € 47.950,22 is bijgeschreven op de bank. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Voor 2017 staat er van het toegezegde bedrag van € 92.395,50 nu nog zo'n € 1000,- open. We hopen nog steeds op degenen die geen toezegging gedaan hebben dit alsnog te doen of rechtstreeks hun bijdrage over te maken op de daarvoor bestemde rekening.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt een bedrag € 0,45 ingehouden) en voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 0168 462450. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Paascollecte 2018

*"Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft."
(Mattheus 28:5)*

Als gemeente vieren we Pasen, het feest van de opstanding, nieuw leven en hoop! Samen met christenen wereldwijd laten we ons bemoedigen door die prachtige woorden van de engel: "Wees niet bang, Jezus leeft!"

De engel sprak deze woorden tegen Maria. Haar wereld stond op z'n kop. Ook onze wereld kan op z'n grondvesten schudden. Door ziekte, verdriet of eenzaamheid, of door wat in de wereld om ons heen gebeurt. Als gemeente mogen we elkaar troosten en bemoedigen met diezelfde woorden: Wees niet bang. Dat doen we als we zondag samen zingen, bidden en vieren. Dat doen we door om te zien naar wie het moeilijk hebben en door hulp te bieden waar dat nodig is, dichtbij en ver weg.

Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig. Daarom vragen we u juist met Pasen om het gemeentewerk te steunen. Geef aan de Paascollecte, maak uw gift over met de acceptgirokaart of geef via internetbankieren. Ook kunt u een bijdrage geven in de collecte in de kerk met Pasen. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.

Met deze mooie woorden van de landelijke kerk willen wij ook bij u de Paascollecte van harte aanbevelen. We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

Henk Nijhoff, secretaris taakgroep Beheer.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

11 februari	Stille Hulp	€ 149,51
18 februari	Kerk in Actie: Noodhulp Syrië	€ 223,25
25 februari	Kerk in Actie: SchuldhulpMaatjes	€ 231,20
4 maart	Kerk in Actie: Sterke vrouwen opleiden/Papoea	€ 170,31

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in april om het volgende product: **Soep**

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto's richting onze kerk. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.



€203,-

Dit is de mooie opbrengst van de kledingcontainer in 2017, allemaal voor het jeugdwerk van onze kerk.

De kledingcontainer staat bij de familie

Bom, Zwingelspaansedijk 10, (de container staat buiten op het erf).



Wat mag wel/niet in de kledingcontainer:

Wel (in gesloten vuilniszak)

Kleding, schoenen (per paar gebonden), laarzen (per paar gebonden), beddengoed, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, ondergoed, riemen, (sport) sokken (per paar), (strop)dassen, zachte knuffels, tafellakens, tassen, theedoeken en vitrage.

Niet

Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, hard speelgoed, vloerbedekking, voden, zwaar vervuild textiel (olie, verf e.d.), afval.

De kleding die het Leger des Heils inzamelt, verkoopt ze aan textielsorteerbijveren of tegen sociale prijzen in hun tweedehands kledingwinkels. Het geld dat ze daarmee verdienen gebruiken ze om projecten van het Leger des Heils te ondersteunen. Van de kleding houden ze een deel apart om uit te delen bij rampen en noodsituaties.

Informatie kunt u vinden op: www.reshare.nl of bij Anton en Janita Bom. tel. 0168 462064 of janitabom@hoeverustenburg.nl

Kerkkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

- 4 apr. 9.15-10.00u Gebedskring, Esdoornpad 21
- 5 apr. 9.30 uur: Dondermorgengespreksgroep, 't Trefpunt
- 8 apr. 20.00 uur: Zondagavondgespreksgroep, Appelaarseweg 2
- 9 apr. 19.30 uur: Zangkring
- 10 apr. 20.00 uur: Vergadering kerkenraad,
- 11 apr. 14.15 uur: Ouderensoos
- 19 apr. 15.30 uur: Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep.
- 23 apr. 19.30 uur: Zangkring
- 25 apr. 14.15 uur: Ouderensoos
- 25 apr. 15.30 uur: Preekvoorbereiding met stagiair Gerarde Koks-de Jong

DIVERSE MEDEDELINGEN



Overall in de wereld en dus ook in Nederland en bij ons zijn er handtekeningen verzameld voor een Egyptische juriste ter gelegenheid van Vrouwendag.

En deze maand is weer de landelijke collecte voor Amnesty International: voor de mensenrechten.

Goed nieuws: Op 9 maart 2018 besloot de rechtbank in Turkije dat hoofdredacteur Murat Sabuncu van de oppositiekraant Cumhuriyet en de vooraanstaande journalist Ahmet Şik moeten worden vrijgelaten. De twee zaten meer dan een jaar in voorarrest. Hun vrijlating geeft een sprankje hoop voor de tientallen andere journalisten die in Turkije worden gevangengehouden.

Bep Rosing

Geloofs(on)vrijheid

In Nederland kun je in alle vrijheid je geloof belijden. Wat een voorrecht is dat. In veel andere landen wordt het christenen helaas erg moeilijk gemaakt. Dit is o.a. in China het geval. In de stad Linfen, provincie Shanxi, in het noorden van China, had een vrij grote christelijke gemeente geld gespaard om een kerk te bouwen. Dit was zeer tegen de zin van de autoriteiten. Op 9 januari jl. sloopten zij die nog nieuwe kerk met grof geweld. Daarbij werd o.a. gebruik gemaakt van bulldozers en veel dynamiet.

Onze zusters en broeders aldaar verdienen onze steun en ons gebed.

Ger Stam

NBV en BGT offline lezen met app Mijn Bijbel

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app Mijn Bijbel gelanceerd. Met de app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te lezen.

‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van Nederland’, aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het leesgemak staat in deze app voorop. Je kunt meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.’



Wat kunnen gebruikers met de app?

Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De komende maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de leesplannen van debijbel.nl.

Wereldwijd

Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken in hun lokale context.

De app Mijn Bijbel is te downloaden in de Google Play Store en de App Store. Informatie over het downloaden van de gratis bijbelapp treft u aan op www.mijnbijbel.nl.

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Janneke van Baren*

Bijbellesrooster voor de maand april 2018

1 april	Marcus 16:1-8	De eerste getuigen
2 april	Sefanja 1:1-13	Waarschuwing
3 april	Sefanja 1:14–2:3	Oproep
4 april	Sefanja 2:4-15	Vijanden gestraft
5 april	Sefanja 3:1-8	Recht voor een onrechtvaardige stad
6 april	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad
7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk
8 april	Genesis 2:18-25	Schaamteloos gelukkig
9 april	Genesis 3:1-24	Gevallen
10 april	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen
11 april	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme
12 april	Spreuken 23:15-25	Laat je onderwijzen
13 april	Spreuken 23:26-35	De kater komt later
14 april	Psalm 4	Slaaplied
15 april	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet) verder
16 april	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?
17 april	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles
18 april	Spreuken 24:10-22	Zoete woorden?
19 april	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt
20 april	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
21 april	Genesis 5:1-24	Leeftijden
22 april	Genesis 5:25–6:4	Gemengde gevoelens
23 april	Spreuken 25:1-15	Spreken is zilver en Spreuken is goud.
24 april	Spreuken 25:16-28	Over maat houden en maten houden
25 april	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo, dwaas
26 april	Spreuken 26:13-28	Vergelijkenderwijs
27 april	Spreuken 27:1-11	Het is een vriend die mij mijn feilen toont
28 april	Spreuken 27:12-27	Omgangswijsheid
29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw
30 april	Genesis 7:1-24	Bootvluchtelingen



De Heer is waarlijk opgestaan