

OVERDENKING

Enige tijd geleden las ik onderstaand verhaal in een kerkblad. Hieronder de ingekorte en bewerkte versie.

Satan riep zijn dienaren van over de hele wereld bijeen voor een ontmoeting. In zijn openingswoord tot zijn engelen zei hij: "Wij kunnen de christenen er niet van weerhouden naar de kerk te gaan, bezig te zijn met jeugdwerk, het lezen van hun bijbel, andere mensen over Jezus te vertellen, enz.

We hebben helaas geen grip op hen als zij Jezus aangenomen hebben, maar wat we wél kunnen doen is: hun relatie met Jezus proberen te verstoren!

We moeten hun tijd stelen! Dan komt hun relatie met Jezus vanzelf onder druk te staan!

"Hoé kunnen wij dat voor elkaar krijgen?", vroegen zijn engelen.

"Door hen gewoon bezig te houden!", zei de Duivel.

- Verleid ze om geld uit te geven en als ze zelf niet genoeg hebben, om geld te lenen!

Voor de jongeren! Laat ze al vroeg een bijbaantje gaan zoeken.

Beide ouders moeten het lekker druk hebben met hun werk en andere dingen. Ze moeten het daar zo druk mee hebben dat het gezinsleven onder druk komt te staan.

- Houd hun gedachten bezig, dat ze die stille stem in het hart niet meer horen.

- Leid ze voortdurend af: met muziek in hun auto's, social media, hun smartphones, enz.

- Laat ze op iedere slaapkamer een tv en internetverbinding hebben.

Ze moeten zo met deze dingen bezig zijn dat ze constant afgeleid worden en zich moeilijk op Jezus kunnen richten.

- Overlaad hun brievenbussen, e-mailadressen met allerlei producten, loterijen, vakanties, e.d.

- Zorg voor mooie slanke vrouwen op tv en in bladen, zodat de vrouwen zich ongelukkig voelen over hun eigen uiterlijk en hun mannen ervan overtuigd zijn dat het draait om schoonheid!

- Betrek ze bij roddel en kletspraat, probeer zo die onderlinge gemeenschap te verstoren.

Doe dit en je zult zien dat het werkt! Je zult zelf zien dat deze werkwijze zijn vruchten zal afwerpen!

Na deze woorden kwam er een einde aan de bijeenkomst en gingen zij hun weg. En probeerden zij iedereen het druk, druk, druk te laten hebben.....

U – jij – vindt dit stukje wellicht wat overdreven?

Hieronder volgen enkele gedeeltes uit de bijbel, waar je zelf over de werkwijze van deze 'vertroebelaar' kunt lezen:

Uit het O.T: Gen. 3:1 e.v., Het bijbelboek 'Job'.

Uit het N.T: Mat.4: 1 e.v., Hand.5 e.v., 1 Petrus 5: 8 e.v., Openb.12: 7 e.v.

Tot slot nog een nadenkertje: " *Satan heeft er geen problemen mee als je religieus bent, zolang je Jezus maar niet volgt!* "

Herman Broer.

KERKDIENTEN

1 september, Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst, afscheid en bevestiging ambtsdrager, Na afloop van de dienst koffiedrinken</i>
Voorganger	Ds. J.H. v.d. Sterre
19.00 uur:	Zangdienst in de Ontmoetingskerk: Ds. H.M. Habekotté, Maasdijk
Ambtsdrager van dienst	J. de Lint
Gastheer / gastvrouw	T. Verhagen
Collecte Rondgang	1 ^e Edukans 2 ^e Kerk
Uitgang	Onderhoudsfonds

8 september Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Na afloop koffiedrinken en gemeentebijeenkomst</i>
Voorganger	Ds. F. C. de Ronde, Koudekerk a/d Rijn
Ambtsdrager van dienst	W. de Loome
Gastheer / gastvrouw	S. Vormeer
Collecte Rondgang	Plaatselijk Missionair werk
Uitgang	Onderhoudsfonds

9 september – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d. Sterre

15 september Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. G.H. van de Graaff, Rhoon
Ambtsdrager van dienst	W. Oostdijk
Gastheer / gastvrouw	A. de Vrij
Collecte Rondgang	JOP Startcollecte
Uitgang	Kerk

22 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Startzondag. Start nieuwe Protestantse Gemeente; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. J.H. v.d. Sterre
Ambtsdrager van dienst	M. Roks
Gastheer / gastvrouw	T. Bienefelt
Collecte Rondgang	Diaconie
Uitgang	Diaconie

29 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. S. den Oudsten, Bruinisse
Ambtsdrager van dienst	S. Vormeer
Gastheer / gastvrouw	H. Knook
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Vredeswerk PKN

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 sept.	Marjolein en Femke	Tiny en Susanne
8 sept.	Elly en José	Annelies en Claudia
15 sept.	Claartje en Babette	Saskia en Jolanda
22 sept.	Marjoke en Femke	Allemaal
29 sept.	Geerte en Myrthe	Nicky en Tiny

	PP-dienst	Beamerdienst
1 sept.	Jan	Bert
8 sept.	Ad	Anton
15 sept.	Tiny	Peter
22 sept.	Edward	Gerrit/Korstiaan
29 sept.	Ad	William

	Bloemendienst	Organist
1 sept.	Anneke Endepoel	Dick van der Giesen <i>zangdienst: Han v.d. Mast</i>
8 sept.	Jeanne Moerland	Johan van der Steen
15 sept.	Fred Luijk	Dick van der Giesen
22 sept.	Jana Peraer	Dick van der Giesen
29 sept.	Jenke de Lint	Ad van Sprang



Uitnodiging gemeentebijeenkomst zondag 8 september

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de kerkdienst op 8 september, waarin ds. F.C. de Ronde uit Koudekerk aan de Rijn zal voorgaan. De beroepingscommissie heeft ds. de Ronde voorgedragen als nieuwe predikant voor onze gemeente. Na afloop van de kerkdienst kunt u in de Vijverhof kennismaken met ds. de Ronde, waarna de kerkenraad de gemeente zal horen over het voornemen tot besluit om een beroep uit te brengen op ds. de Ronde.

De beroepingscommissie is unaniem in haar advies aan de kerkenraad om de procedure met ds. de Ronde te vervolgen. ds. de Ronde is een jonge predikant van 32 jaar met goede ervaringen in zijn eerste gemeente. Als confessioneel predikant, die zichzelf typeert als "klassiek in een modern jasje", past hij naar het oordeel van de beroepingscommissie uitstekend in de profielschets en het beleid van onze gemeente. Hij staat midden in het leven, is mensenmens en heeft het talent om te luisteren en bruggen te bouwen.

De kerkenraad heeft het advies van de beroepingscommissie overgenomen en zal de in het beleidsplan vastgestelde procedure vervolgen. Na de kennisgeving en het horen van de gemeente op zondag 8 september, zal de kerkenraad op 10 september vergaderen over het besluit om een beroep uit te brengen op ds. de Ronde.

Wij hopen velen van u te zien, zondag 8 september!
Namens de kerkenraad, Wim Langbroek, Jan Kruis



Sterre-praat

Hofprediker

Ds. Carel ter Linden, tot zijn emeritaat predikant van de Haagse Kloosterkerk (de kerk van Koningin Beatrix) wordt wel onze hofprediker genoemd. Hij was de catechiseermeester van onze prinsen Constantijn, Willem-Alexander en Fris. Hij leidde hun trouwdiensten en onlangs viel hem de droeve eer te beurt om voorganger te zijn bij de rouwdienst en begrafenis van Prins Friso. Kort geleden schreef hij een boek met de titel 'Wat doe ik hier in godsnaam?' Het is het antwoord op de vraag die iemand hem stelde: wat zou u antwoorden als iemand u vroeg wat u zelf gelooft? In dit korte bestek kan ik natuurlijk niet het gehele boek weergeven. Ik ga in op een thema dat mij trof, nl. God en de evolutie.

Evolutie

Met behulp van een bioloog schetst Ter Linden de hoofdlijnen van wat bekend is over het ontstaan van de aarde. De kosmos is 14 miljard jaar oud, ons zonnestelsel 4,6 miljard jaar. Planten ontstonden 470 miljoen jaar geleden, dieren tussen 600 en 540 miljoen jaar geleden. Uit een zoogdier ontwikkelde zich 200.000 jaar geleden de 'homo sapiens', de mens. In de vorige eeuw werd het DNA ontdekt, drager van alle erfelijke eigenschappen van alle levende levens. De aarde en de mens zijn onderhevig aan een proces van evolutie waarbij, met de bekende term van Darwin, de meest aangepaste overleeft ('survival of the fittest'). Het probleem voor Ter Linden is evenwel dat de evolutie onvermijdelijk gepaard gaat met de komst van ziektes. Ziektes zijn de prijs die wij mensen, en alle levende wezens, voor het eigen ontstaan moeten betalen. Voor Ter Linden zijn dit geen theoretische kwesties. Hij heeft zijn vrouw verloren, op niet zeer hoge leeftijd, na een lang en smartelijk ziekbed. Hoe kun je God hiermee in verband brengen? Een God die immers liefde is. Dit is inderdaad een indringende vraag.

Mens, waar ben je?

Ter Lindens antwoord is duidelijk. God is niet verantwoordelijk voor het lijden. Hij staat aan de kant van de lijdenden. God is de werkelijkheid die de mens probeert te helpen staande te blijven in een chaotische en raadselachtig wereld, een wereld waarin de mens zijn weg zal moeten vinden. God is de Stem die roept: 'Mens waar ben je' en 'Waar is Abel, je broer?'. Dat zijn de beslissende vragen in ons leven. Alleen met deze God kan Ter Linden leven. Zo verbindt Ter Linden God met de krachten die deze wereld in stand houden en het leven mogelijk maken: liefde en trouw, recht en barmhartigheid, verantwoordiging en bevrijding uit onrecht, vergeving, verzoening. De Stem van God

is altijd een tegenstem, een tegenover. Een stem die spreekt door de verhalen van de bijbel. Ter Linden kan zich zijn leven, zijn geloven niet voorstellen zonder de Bijbelverhalen! Hij zegt: Het zou een onmetelijk verlies zijn als wij deze verhalen niet meer zouden horen. Maar dat zal niet gebeuren, daarvoor zijn deze teksten te sterk.

Het goede kiezen.

Waar mensen strijden tegen honger en armoede en rijkdommen leren delen, waar mensen kansen krijgen en naar elkaar omzien, artsen vechten voor een mensenleven, enz., daar is God in het spel. Ter Linden schrijft: 'Ik ontkom niet aan het woordje God'. In de geest van Mozes en Jezus moeten wij onze weg vinden. 'We moeten leren het goede te kiezen en het kwade te vermijden. Liefde is vaak overwonnen zelfzucht, trouw overwonnen ontrouw en moed overwonnen angst of traagheid, hoop overwonnen wanhoop en geloof overwonnen ongelof, overwonnen twijfel'.

Troost

Op de tv zagen we flitsen van de uitvaartdienst van Prins Friso. De hofprediker was erbij. Wat een opgave om dan woorden te vinden. We hoorden een paar zinnen uit de preek, over Friso en zijn dochters en hoe intens ze hielden van elkaar. Maar ik zou die hele preek nog wel eens willen horen. De woorden van troost, want die zullen, daar ben ik van overtuigd, niet hebben ontbroken. Dat er een God is. Die bij mensen is, als zij lijden. Die aan hun kant staat. Die trouw is en trouw blijft, zeg ik dan, tot in eeuwigheid. De Eeuwige zij de koninklijke familie met Zijn troost nabij.

Ds. Hans van der Sterre.



WIJ GEDENKEN

Lijntje Francijna Nijhoff

Op zaterdag 6 juli jl. is in haar huis aan de Voorstraat 4 te Fijnaart, in de gezegende leeftijd van bijna 97 jaar, overleden Lijntje Francijna Nijhoff. Mevrouw Nijhoff is geboren op 2 augustus 1916, werd op 10 september 1916 in de Hervormde kerk te Fijnaart gedoopt en heeft hier ook belijdenis gedaan. Haar 'ja' op de Heilige doop was een bewuste stap op 23 februari 1947. Zij is nooit getrouwd geweest en woonde samen met haar moeder aan de Voorstraat totdat deze overleed in 1981, ook 96 jaar oud. Zij was iemand die meeleeftte met haar familie, de nichten en neven en zelfs hun kinderen. Zij had een levend geloof en een duidelijke mening. Ook al kon zij al jaren niet meer de zondagse erediensten bezoeken, via de kerktelefoon en gemeenteleden die haar opzochten, leefde zij intensief mee met de gemeente. Zij wist te vertellen over de kerkgeschiedenis van Fijnaart en was zeer betrokken bij de pastoriebewoners.

Boven de rouwkaart stonden woorden uit Psalm 130: 6 "Mijn ziel wacht op de HERE, meer dan wachtters op de morgen". Naast alle aantekeningen voor de rouwdienst van haar hand stonden de volgende regels door haar geschreven: 'ik hoop zo geleefd te hebben dat het enigszins duidelijk was wie ik was en waar ik voor stond, zodat ieder zich mij op zijn eigen manier zal herinneren. Wat het belangrijkste is dat er een God in de hemel is, Die mijn leven wonderlijk goed geleid heeft.'

In de afscheidsdienst op 12 juli jl. overdachten wij de belofte van de HERE God uit Psalm 91: "Ik zal je met lengte van dagen verzadigen, Ik zal je Mijn heil doen zien".

Na de dienst van Woord en gebed is Lijntje Francijna Nijhoff begraven op de Hervormde begraafplaats te Fijnaart. We bidden de familie toe, dat zij troost mag vinden bij de HERE, die ieder die in Hem gelooft een Schuilplaats wil zijn.

Ds. G.J. Röben

Martina van Sprang-Elenbaas

Op 10 augustus, in haar honderdste levensjaar, is overleden ons één na oudste gemeentelid, Martina van Sprang-Elenbaas, getrouwd geweest met Jan van Sprang. Zij werd geboren in 1914 in Baarland op Zuid-Beveland. In 1928 verhuisden haar ouders met het gezin, dat uiteindelijk uit vijf kinderen zou bestaan, naar een boerderij aan de Groeneweg onder Heijningen. In 1937 trouwde ze met Jan van Sprang die werkzaam was in zijn fruitkwekerij aan de Heijningsedijk.

De laatste periode van hun leven woonden dhr. en mw. Van Sprang in Zevenbergen. Jan ontving de zorg die hij nodig had in Sancta Maria. Zij woonde, zo dicht mogelijk bij hem, in de Westhoek. Tot op hoge leeftijd was ze lichamelijk en geestelijk verrassend vitaal. Ze leefde in de Westhoek mee met allerlei activiteiten en bleef, mede door haar ijzersterke geheugen, tot op het laatst volop geïnteresseerd in deze wereld en betrokken bij het wel en wee van kinderen en kleinkinderen die, omgekeerd, hun oude moeder en grootmoeder met liefde en toewijding hebben omringd.

In haar leven was ook een grote plaats ingeruimd voor het geloof. Op de verwarming lagen altijd dagboeken en de bijbel. Ze ging naar de weeksluitingen, was blij met de bezoeken uit Fijnaart en ook van Mw. Kranendonk en ds. Buijs van de kerk van Zevenbergen.

In de drukbezochte dankdienst voor haar leven lazen de kleinkinderen uit Romeinen 8 en ook Psalm 91. Psalm 91 is de psalm van het vertrouwen, ook in het alleruiterste gevaar. Maar het is ook de psalm die Jezus naar zich toehaalt als Hij verzocht wordt in de woestijn. Immers welk geloof kent geen momenten van aanvechting? Maar wie zijn handen uitstrekt, kan zeker zijn. Die stervensgenade is haar, zo denken wij, geschonken. Als God voor ons is, en dat is Hij, in Christus, wie kan dan tegen ons zijn?

We danken God voor al het goede, ons geschonken in Martina van Sprang.

God zij haar enig overgebleven zuster, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, met zijn troost en goede herinneringen nabij.

Ds. Hans van der Sterre.

PASTORALIA

-Dhr. Kaufman (Rubensstraat) die jaren geleden al eens aan zijn hart werd geopereerd, kreeg in juli ineens weer klachten. Even lag hij in het ziekenhuis. De komende tijd zal hij nog meer onderzoeken ondergaan.

-Dhr. Hans de Vette (Molenstraat, Standdaarbuiten) onderging in Rotterdam een operatie. Vanwege een infectie moest hij na thuiskomst een paar keer naar het ziekenhuis terug. Het gaat nu beter.

-Ook Matthijs den Hollander (Kwartiersedijk) lag een paar dagen in het ziekenhuis in Rotterdam waar hij al vaker werd geopereerd.

-Dhr. Cees Lukas (Drogedijk), die zo tobt met zijn benen, kreeg zoveel pijn dat hij opnieuw o.a. door de vaatchirurg wordt onderzocht.

-Ella Knook, die de laatste tijd al zoveel op haar bordje kreeg, zit nu opnieuw in de lappenmand. Ze struikelde over een opstapje met als resultaat een voet en een hand in het gips.

-Sjoerd Kuin (Zoete Kroon 12) die een val maakte met zijn motor, kwam er met een gebroken sleutelbeen (dat geopereerd kon worden) eigenlijk nog heel goed van af.

Onze scriba Willy Oostdijk werd in haar vakantie in Twente aangereden op het fietspad. Ze brak als gevolg hiervan haar hand op twee plaatsen en deze moest in het gips. Willy en Kees moesten daarom hun vakantie voortijdig afbreken. Het valt niet mee voor zo'n bezige scriba om beperkt te worden in het typen en schrijven. Gelukkig is het gips inmiddels verwijderd en kan ze voorzichtig aan weer aan de slag.

We wensen alle zieken en geblesseerden geduld en vertrouwen.

Ds Hans van der Sterre.

De afgelopen maanden werden onderstaande gemeenteleden verpleegd in het ziekenhuis of waren in een verpleeghuis.

-Mw. P. Bos-v.d. Meeberg, Kerkkring 55, was slechts enkele dagen in het ziekenhuis. Daarna mocht ze weer naar haar appartement in Fendershof terugkeren.

-Dhr. A. Agterdenbos, Kerkkring 10A, moest weer een operatie ondergaan, maar is inmiddels al enkele weken thuis.

-Mw. D. Verhage-Heldoorn, Edv. Griegstraat 19, moest na een val in huis naar het ziekenhuis en ging daarna voor revalidatie naar het verpleeghuis Wiekendaal. Gelukkig is ook zij al geruime tijd thuis.

-Mw. A. Maris-Maris, Valenciënnesstraat 44, was ook in het ziekenhuis en verbleef vervolgens een paar weken in De Zeven Schakels in Zevenbergen om wat op te knappen. Ook zij is inmiddels weer terug in haar eigen huis.

-Mw. E. Bevelander-Verhoeven, Jan Punthof 105, was na een operatie in het Franciscusziekenhuis ook in De Zeven Schakels voor revalidatie. Gelukkig is zij al weer een poosje thuis in haar flat.

-Dhr. A. Bevelander, Edv. Griegstraat 10, was in het ziekenhuis en is sinds kort in Zorgcentrum De Zeven Schakels.

-Gerrit Korteweg, Kreekweg 3, lag na een ongeluk enkele dagen in het ziekenhuis, maar is weer thuis.

In het EMC, locatie Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam verblijft: Mw. D. Moerland-v.d. Horst, De Polderstraat 62

In Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen verblijft: Dhr. A. Bevelander, Edv. Griegstraat 10.

Met de woorden van 1 Petrus 5:7 mogen we zeggen:

“Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Willy Oostdijk

Bedankjes

-Lieve mensen,

Tijdens de ziekte van Piet hebben wij veel kracht en sterkte mogen ontvangen van U. Wij zijn daarvoor heel dankbaar en voelen ons gedragen in moeilijke tijden. Heel veel dank voor alles.

Groeten, Piet en Tanny Verhagen.

-Mevr. De Gast den Hollander wil iedereen die op haar 100 ste. verjaardag, afgelopen 5 juli, haar heeft verrast met een kaartje of bloemetje hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groeten, namens moeder en de kinderen, Ad de Gast.

-Tijdens een fietstocht in Twente werd ik op het fietspad aangerezen door een auto. Dit had voor mij vervelende gevolgen.

Hierbij wil ik u bedanken voor uw belangstelling, bezoek, kaart, bloemen of telefoontje. Uw medeleven heeft mij goed gedaan.

Willy Oostdijk



Verhuisd

Dhr. en Mevr. De Leeuw, Kreekweg 3, 4794ST Heijningen >

Driemolenseweg 13, 4128LS Lexmond.

Dhr. M.M.H. Hodde, Drogedijk 13, 4793TA Fijnaart > Kerkwerf 12, 4756AT Kruisland.

Mw. C.J.W. Nieuwkerk, Parelstraat 10, 4793CM Fijnaart > Triasdijk 8, 4706TA Roosendaal.

Dhr. R. de Wit, Friesestraat 42, 4794AD Heijningen > Europastraat 29, 4671ET Dinteloord.

Mw. D.P. Bauer-Konings, Oude Heijningsedijk 249, 4794SH Heijningen >

Molenlaan 4, 4671JB Dinteloord.

Dhr. A.A. Verhagen, Sier Vroegrijkstraat 4, 4735CN Zegge > Andreasstraat 2, 3834WP Breda.

Nieuw ingekomen

Dhr. P.J. Oostdijk, Pr. Christinastraat 57, 4797HP Willemstad > Koningin Emmastraat 33, 4793CC Fijnaart.

Dhr. M. de Reijer, Dirk Costerplein 214, 2624VA Delft > Koperwiekstraat 34, 4793 HP Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Geperforeerd.

Naar Protestantse Gemeente Willemstad Mevr. E.J. Scheuders, Slobbegoersedijk 9, 4794RS Heijningen

80+ verjaardagen

Helaas is bij de verjaardagen van augustus niet vermeld:

12 aug. Mevr. J. Saarloos-Agterdenbos, Kerkring 25, 4793ES Fijnaart.

Onze excuses daarvoor.

07 sep. Mw. P.J. Burgers-Hollemaans, Edvard Griegstraat 38, 4793GP

08 sep. Mw. C.A. Ruysenaars-Maris, Kerkring 27, 4793ES

10 sep. Dhr. C. Bolluijt, Pieter de Hooghstraat 2, 4793AH

11 sep. Dhr. J.D. Hartvelt, Boomgaardstraat 16, 4793GM

17 sep. Dhr. H. Klaassen, Koperwiekstraat 9, 4793HS

19 sep. Mw. A.C. den Engelsen-Nieuwkoop, Kerkring 137, 4793ES

20 sep. Dhr. J. Kleinstra, Friesestraat 40, 4794AD Heijningen

24 sep. Dhr. N. Lokers, Koning Haakonstraat 9, 4794AE

24 sep. Mw. H.M.S. van de Meeberg-Giljam, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal.

26 sep. Mw. L.A. de Regt-de Vos, Kerkring 105, 4793ES

Huwelijksjubileum

25 sept. echtpaar Van de Kolk-de Visser, Dr. Poelsstr. 11A, Standdaarbuiten 55 jaar.

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Van de KERKENRAADSTAFEL



Verslag van de vergadering gezamenlijke kerkenraad op 25 juni 2013

Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met het lezen van Lucas 9 en gaat voor in gebed. Het is vanavond de laatste gezamenlijke vergadering. Daarom is het een historische kerkenraadsvergadering, want de volgende keer – op

27 augustus a.s. – zal de fusie-akte getekend worden en de nieuwe Protestantse Gemeente een feit zijn.

De eredienst op 1 september a.s. zal een druk bezette dienst zijn.

Lotte Vos zal gedoopt worden, we nemen afscheid van Jan Kruis, bevestigd wordt Herman Broer als kerkelijk werker/ouderling Gemeente Zijn en Nel van Dorp wordt voorgesteld als pastoraal medewerker. Sinds de wijziging van de Kerkorde mag een kerkelijk werker ook kerkenraadslid zijn. Herman heeft aangegeven van dit aanbod gebruik te willen maken. Hij zal niet de volledige vergaderingen van de kerkenraad bijwonen, maar op afroep op punten aangaande jeugdwerk en/of taakgroep gemeentezijn aanwezig zijn. De kerkenraad is akkoord. Ook wordt ingestemd met mw. Nel van Dorp als pastoraal medewerker.

Het moderamen stelt voor om op dinsdagavond 24 september een gemeentevond te houden. De kerkenraad stemt hiermee in.

Voor aanvang van de dienst staat de koster in de hal om de klok te luiden. Ook is in de hal een gastheer/-vrouw aanwezig om mensen te verwelkomen, gasten de weg te wijzen en berichten aan te nemen. Verzoeken om voorbede kunnen aan de gastheer/-vrouw gegeven worden.

De Jeugdraad heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van de bovenzaal in de Ontmoetingskerk. De Taakgroep Beheer stelt voor om het verzoek van de Jeugdraad in te willigen, maar stelt uit het oogpunt van veiligheid wel voorwaarden. De kerkenraad kan zich hierin vinden. Henk Nijhoff zal de veiligheidseisen bekijken.

Het volgende agendapunt gaat over het beroepingswerk.

Zondag 23 juni is de hoorcommissie op pad geweest. Ze hebben een goede indruk van de predikant gekregen. Volgende week komt de Beroepingscommissie weer bijeen. Dan zal voorgesteld worden dat ook de andere hoorcommissie een afspraak maakt om de predikant te horen.

Het preekrooster 2014 wordt doorgenomen en vastgesteld.

Beide kerken hebben van de landelijke kerk het Nieuwe Liedboek voor Organisten cadeau gekregen. De scribae zullen een bedankbriefje sturen.

Vervolgens geven de diverse colleges informatie over hun bezigheden.

De Taakgroep Kerk & Wereld meldt dat er een nieuwe zender voor de kerktelefoon wordt geplaatst. De oude zender was op.

Er is een vraag vanuit de gemeente of Contactruimte via de mail verzonden kan worden. Het kerkblad staat op de website www.pknfijnaart.nl

De Taakgroep Pastoraat deelt mede dat Henk Nijhoff voor de wijkouderlingen en ds. V.d. Sterre een LRP (ledenadministratie) instructie heeft gegeven.

De flyer over de nieuwe indeling van het Pastoraat is bijna overal rondgebracht.

De Jeugdraad laat weten dat in een avondmaalsdienst de kindernevendienst vóór aanvang van het H.A. terug in de kerk wil komen. Kinderen gaan bij hun ouders zitten. Ze kunnen een kleurplaat mee krijgen. De verantwoordelijkheid voor deelname van de kinderen aan het H.A. ligt vanaf dat moment weer bij de ouders.

De nieuwe jeugdouders Nicky van Dam en Marjolein Roks hebben een JOP cursus gevolgd. Op verzoek van de deelnemers komt er binnenkort nog een vierde avond.

De Taakgroep Gemeente Zijn zit in de opstartfase. Er zijn al twee vergaderingen geweest.

De Taakgroep Beheer zegt dat er de laatste vergadering veel aandacht was voor gebruik door de jongeren van de bovenzaal in de Ontmoetingskerk.

De koningslinde die geplant is ter gelegenheid van de troonswisseling, is dood. Arie Breure neemt contact op met hoveniersbedrijf.

Het Interkerkelijk Koor wil samen met de muziekschool uit Roosendaal een uitvoering geven op 14 december in de rk kerk. Jammer, want het is ook kerstmarkt. We missen dan veel mensen die anders de kerstmarkt bezoeken. Hopelijk kiest het koor bij nader inzien voor een nieuwe datum.

De diensten van de afgelopen en komende weken worden besproken. Over het algemeen waren het goede erediensten.

Piet de Lange besluit de vergadering met het lezen van het gedicht *Geloven* uit het boek *Jaarringen* van Greet Brokerhof-van der Waal, waarna hij een dankgebed uitspreekt.

Het is 21.40 uur als Wim Langbroek ons wel thuis wenst.

Willy Oostdijck, scriba

Dank voor het vertrouwen

Drieënhal jaar geleden trad ik aan als voorzitter van de Gereformeerde kerkenraad. Onze kerken waren volop met het samen-op-weg-proces bezig en dat was soms niet gemakkelijk. Er is veel vergaderd, tussentijds overlegd, gecasseerd, gepiekerd, gewikt en gewogen, begrip gevraagd en begrip getoond en gekregen en dat heeft resultaat gehad. We hebben het uiteindelijk aangedurfd om één kerk te worden en samen verder te gaan.

Op 27 augustus zal tijdens een bijzondere kerkenraadsvergadering in het bijzijn van alle kerkenraads- en taakgroepleden, de aanstuurgroep en de notaris de akte van oprichting van onze nieuwe kerk worden getekend.

En, zoals u elders in dit blad hebt kunnen lezen, is er nog meer goed nieuws. De beroepingscommissie heeft in deze vakantieperiode niet stil gezeten. Mogelijk hebben wij binnenkort weer een tweede predikant.

In feite staan we dus aan het begin van een volgende periode en dat is voor mij een goed moment om te stoppen. Het is tijd voor vers en fris bloed en ik hoop dan ook van harte dat de jongere generatie zich verder opmaakt om het stokje op de diverse fronten over te nemen.

Ik dank u voor het vertrouwen dat ik heb mogen ervaren in de afgelopen jaren.

Een hartelijke groet, Jan Kruis

De kerkenraad heeft recent besloten om de voorbedewens (opnieuw) in te voeren. De Liturgiecommissie is van mening, dat dit besluit bekend gemaakt moet worden aan de gemeente. Hieronder vindt u de tekst.

"HET (WEER) INVOEREN VAN DE VOORBEDEWENS

Enige maanden geleden was Ds. I. Scholte-de Vries uit Oud Alblas weer onze voorganger in de Dorpskerk. Tijdens de dienst vroeg zij, conform haar gewoonte, aan de gemeente of er iemand was die een voorbedewens had voor een persoon of een situatie. Mogelijk door begrijpelijke schroom van de gemeente, kwam er geen reactie. Toch heeft dit geleid tot het besluit van de kerkenraad om de voorbedewens in te voeren maar wel op een andere manier dan de voornoemde voorganger die vorm wil geven.

Gemeend wordt, dat, zoals bij diverse andere gemeenten, ook in onze gemeente daaraan behoefte bestaat. Overigens gaat het eigenlijk over het weer invoeren van de voorbedewens omdat die vroeger ook bestond en nooit is afgeschaft.

Zoals u weet, wordt er tijdens de eredienst op verschillende momenten en om verschillende redenen gebeden. Uiteraard zal dit zo blijven. Een levende gemeente is immers een biddende gemeente. Maar tijdens het gebed na de verkondiging wil de kerkenraad ruimte bieden voor een voorbedewens. Dit kan op de volgende manier gestalte krijgen.

1. Via een thuis gemaakt briefje dat ter hand wordt gesteld aan de gastvrouw of gastheer bij de ingang van de kerk of aan de dienstdoende ouderling. Dit briefje zal tijdig aan de predikant worden gegeven. Het staat de afzender vrij om in de aanvraag zijn of haar naam te vermelden.

2. Als de eigen predikant voorgaat, kunt u de voorbedewens aan haar of hem ook doorgeven van aangezicht tot aangezicht, telefonisch of via de e-mail.

Als u een voorbedewens hebt voor een bepaalde persoon of personen en die met hun naam genoemd wil hebben, dient u er zich van te vergewissen, dat de betrokkenen het op prijs stellen om genoemd te worden. Anders gesteld, behoefte aan privacy moet worden gerespecteerd.

Namens de Liturgiecommissie, Ger Stam

Omzien naar elkaar

Wij willen u vragen, als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijdschap is of zorgen zijn, dit door te geven aan:

Piet de Lange, tel. 0168-320823 of 06-10 69 86 14

of aan Adri de Vrij, tel. 0168 – 462996.

Zij zijn voorlopig het aanspreekpunt.



HET NIEUWE LIEDBOEK

Zoals ongetwijfeld velen van u via de diverse media (o.a. in een artikel in een vorige Contactruimte) hebben vernomen, is er een nieuw Liedboek voor de kerken verschenen. Ook in onze kerkgemeenschap zal dit nieuwe Liedboek op termijn worden ingevoerd. In dit nieuwe Liedboek zijn zeer vele voor iedereen reeds zeer bekende liederen opgenomen, deze liederen kunt u derhalve gemakkelijk meezingen. Echter zijn er ook mooie nieuwe liederen in opgenomen, in feite een vergelijkbare situatie met het vorige Liedboek, dat zo'n 40 jaar geleden werd ingevoerd. Om iedereen kennis te laten maken met deze nieuwe liederen is door de kerkenraad (kerkenraden) aan de cantorij een verzoek gedaan om éénmaal per maand in de zondagse eredienst een lied uit het nieuwe Liedboek samen met de gemeente te zingen (in wisselzang). Op deze wijze kan men kennis maken met de rijkdom aan nieuwe mooie liederen die in het nieuwe Liedboek staan. De cantorij is in wezen ontstaan 40 jaar geleden uit eenzelfde oogpunt, maar dan in relatie tot het toen verschenen Liedboek voor de kerken. De cantorij zal hiertoe tweemaal per maand oefenen om zich deze nieuwe liederen eigen te maken. Deze repetities zullen plaats vinden direct ná de zondagse eredienst en wel op de zondag één week vóór de dienst waarin het nieuwe lied zal worden gezongen én op de zondag waarop het lied in de dienst zal worden gezongen. Wij nodigen u uit om, als u graag zingt, de cantorij te komen versterken met uw aanwezigheid, waardoor er continuïteit in de

aanwezigheid van een goede groep zangers en zangeressen, de komende tijd, is gegarandeerd. Het kost u in principe weinig tijd en moeite en bijdragen aan een fijn zingende gemeente is toch een schone zaak. Wij nodigen u van harte uit om op 29-09-2013 na de Eredienst mee te komen zingen.

Namens de Cantorij, Han van der Mast

Zondagavond-gespreksgroep – welkom!

Zo'n 6 keer per jaar komen we bij elkaar en hebben dan gesprekken rond het geloof. Onze ervaring is dat het heel plezierig is om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Vorig jaar zijn we begonnen met het boekje: "Vriendschap met God, zo kun je groeien in geloof en toewijding", van ds. L.M. Vreugdenhil. En daar willen we dit nieuwe seizoen mee verder gaan.

Ben jij tussen de 25 en 45 jaar, dan willen we jou ook graag uitnodigen.

Twijfel je of dit iets voor jou is, weet je welkom om gewoon een avondje mee te doen.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart) en is gepland op 1 september van 19.15 – 21.15 uur.

Wil je wat meer informatie, bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260) of mail: jcvanstrien@live.nl

Startweekend

Op 21 en 22 september starten we weer met de aftrap voor een nieuw kerkelijk werkjaar. Dit jaar heeft het een extra feestelijk tintje omdat we nu na de fusie echt gezamenlijk starten. Het globale programma ziet er ongeveer zo uit: 's middags oudhollandse kinderspelen, voetbaltoernooi tussen jongeren en ouderen, maar ook de kerkenraad tegen de jeugd, workshops en een BBQ. 's Zondags een feestelijke dienst met medewerking van jong en oud daarna koffie met iets lekkers. U komt toch ook???

Wilt U/jij ons helpen? Graag....

We zoeken nog gemeenteleden die hun creativiteit in een workshop willen tonen. Bent u bedreven in bloemschikken, kaarten maken, schilderen, beeldhouwen of heeft u een bijzondere verzameling? Het lijkt ons leuk om rondom de festiviteiten op het voetbalveld standjes te maken waarin van alles gebeurt. Onder u zijn ongetwijfeld kunstenaars, die wij niet kennen, daar willen we graag mee kennis maken.

Wilt u helpen met cup-cakes bakken of een salade maken?

Mail of bel naar Geerte: 0168-467546 ed.geerte.goudriaan@hetnet.nl
of Adri: tel. 0168-462996 adridevrij@home.nl

Zullen we er met elkaar een goed en gezellig weekend van maken?

Nicky, Annette, Marjolein, Geerte en Adri





Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op
dinsdag 24 september 2012 in Het Trefpunt.

Aanvang 20.00 uur.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Evaluatie Stille Week 2013
4. Nieuw Liedboek
Pauze
5. Plannen Jeugdwerk
6. Nieuwe indeling Pastoraat
7. Rondvraag
8. Sluiting

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Mocht u vervoer nodig hebben, belt u dan naar W. Oostdijck, tel. 462693 of naar T. Bienefelt, tel. 462979.

Met vriendelijke groeten,
Tiny Bienefelt-de Troije
Willy Oostdijck-Vogelaar



Het vieren van 'Het Heilig Avondmaal' met de kinderen

Omdat er de afgelopen tijd wat verwarring is geweest over de manier waarop wij het Heilig Avondmaal graag met de kinderen willen vieren, willen we in deze *Contactruimte* daar graag duidelijkheid in brengen.

Kinderen zijn in ieder geval van harte welkom bij het Heilig Avondmaal! We vinden het zinvol en belangrijk dat ze zich betrokken voelen, als ze dit met ons mee mogen vieren. In de kindernevendienst hebben ze regelmatig gehoord wat het Heilig Avondmaal is, hoe je dit viert en waarom we het vieren.

De kinderen komen voortaan terug uit de kindernevendienst, zodra het vieren van het Heilig Avondmaal in de kerk begint. Ouders/verzorgers zijn vanaf dat moment vrij in het beslissen of de kinderen meevieren aan het Heilig Avondmaal of op hun plaats blijven zitten.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

De kindernevendienst, liturgiecommissie en jeugdouderlingen



VBC (Vakantie Bijbel Club)

Het wordt weer feest in de herfstvakantie. Dan wordt er van woensdag tot en met vrijdag VBC gehouden voor alle kinderen uit Fijnaart en omstreken van 4 tot 12 jaar. Met aansluitend op zondag een gezinsdienst waarbij ook vaders, moeders, oma's, opa's, zussen en broers kunnen zien en horen hoe het geweest is.

We zijn al met een aantal enthousiaste mensen begonnen met de voorbereidingen, maar voor de dagen zelf kunnen we ook altijd nog wel mensen (jong/oud) gebruiken. Zou u/jij

willen helpen bij dit feest?!

(kan van alles zijn: bij het knutselen, muziek, het spel op vrijdag, limonade schenken, oppassen op de kleintjes, foto's maken, één, twee of meer dagen)

Opgave en info: Gerda van Dorp of Herman Broer (jeugd@pknfijnaart.nl).

De medewerkersavond is op 11 september om 20.00 uur bij Sandra van Dorp.

Groetjes van het VBC-team



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk) van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame: mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.



De vakantie is weer voorbij! Dus kom naar ROCK SOLID: de leukste club van Fijnaart! Dus ben jij tussen de 11 en 14 jaar?! Dan ben jij van harte wel-

kom van 19.33 tot 21.34 uur!

Zaterdag 28 september in de Vijverhof komen we bij elkaar!

Rock Solid leiding: Gerda, Joost en Herman



Tegelijk als het Flamezondag is, komt er een groepje jongeren van 11 t/m 16 jaar, onder kerktijd samen bij 'Meetingpoint'. Daar zijn we op eigentijdse - en soms interactieve en speelse manier - met elkaar bezig.

Eerstkomende keer is op: 13 oktober.

Voor alle jongeren van groep 8 tot 16 jaar.

Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.



Op zondag 22 september is de startdag van het kerkenwerk. Wij willen present zijn met boeken voor groot en klein, voor pastoraat en toerusting. Ook hebben we een groot aantal koopjes.

Van harte welkom aan onze tafel,

Nel G., Nel B. en Bep



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 23 juni t/m 18 augustus 2013

23-06 Onderhoudsfonds	€ 161,08
30-06 Kerk	€ 158,40
30-06 Kerk (Zangdienst)	€ 30,65
07-07 Onderhoudsfonds	€ 117,47
07-07 Kerk	€ 115,95
14-07 Kerk	€ 168,54
21-07 Onderhoudsfonds	€ 89,50
28-07 Kerk	€ 143,54
04-08 Onderhoudsfonds	€ 109,55
04-08 Kerk	€ 106,65
11-08 Kerk	€ 179,39
18-08 Onderhoudsfonds	€ 173,56
Juli Fendertshofdienst	€ 23,40
12-07 Huwelijksdienst	€ 250,67

Giften

1 x € 100,= via bank; 1 x € 100,=; 1 x € 25,= en 1 x € 10,= via bank t.b.v. verjaardagsfonds; 1 x € 50,= via mw. D. Konings; 1 x € 50,= via mw. van Nieuwenhuijzen; 1 x € 20,= via mw. N.Blok
Alle gevers hartelijk bedankt!

Verjaardagsfonds

De opbrengst van het verjaardagsfonds van de Hervormde kerk over het 2e kwartaal 2013 bedraagt € 977,42. De totale opbrengst over het 1e halfjaar is € 1.569,11.

Alle gevers hartelijk bedankt!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. L.A. Elzerman, Timberwolfstraat 17 te Standdaarbuiten, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mailadres: laelzerman@planet.nl

Een vel van 40 bonnen à € 1,- kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op Postbankrekening 1084492 ten name van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart



TAAKGROEP KERK en WERELD

Oproep bijdrage Z.W.O.

Voorheen kregen jaarlijks alle gereformeerde gemeenteleden een brief thuis gestuurd van de beraadsgroep Kerk en Wereld. In de brief stond het verzoek om het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (Z.W.O.) financieel te ondersteunen. Door deze giften kunnen wij als beraadsgroep vele kleine, goedwerkende hulporganisaties met een financiële bijdrage ondersteunen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: Stichting UCCF, Stichting Victory 4 All, Stichting Abrazos etc. De afgelopen jaren bracht deze actie steeds tussen €2000,00 en € 2700,00 op. Geweldige bedragen waar wij heel goed werk mee kunnen ondersteunen, waarvoor onze hartelijke dank! Voor de goede orde: het geld dat binnenkomt voor deze actie is 'geormerkt' en komt dus geheel ten goede aan de door ons uitgekozen kleinschalige organisaties.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de gereformeerde leden géén persoonlijke brief meer te sturen, maar de Z.W.O.- actie via déze oproep in Contactruimte onder leders aandacht te brengen. Zo hopen wij op een nog grotere opbrengst!

U kunt uw gift overmaken op bankrekening 69.12.60.540 t.n.v. beraadsgroep Kerk en Wereld o.v.v. Z.W.O.

Heeft u vragen over bovenstaande dan mag u altijd bellen met Lonneke de Vrij (0168-852613), penningmeester Kerk en Wereld.

Alle kleine beetjes helpen echt!

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel de kaarten met als zonder postzegel.
2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals van:

Anton Pieck

Rien Poortvliet

Rie Kramer

Marjolein Bastin

Anne Geddes

Unicef

Removos (mond en voetschilders)

Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij Geboortekaartjes

Wie denkt dat postzegels en oude kaarten inzamelen 'voor de zending' uit de tijd is, heeft het helemaal mis. Dankzij trouwe verzamelaars werd er landelijk in 2012 een bedrag van ruim € 33.000 opgebracht! De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie en dat van de GZB (Gereformeerde Zendingbond). Ook in Fijnaart dragen wij al jaren ons steentje hieraan bij. Doet u ook weer mee? Naast het inzamelen van postzegels en kaarten zamelt Kerk in Actie ook oude mobieltjes en gebruikte cartridges (inkpatronen) in. Voor elke bruikbare cartridge (origineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Bij hen worden ook de oude mobieltjes tegen een vergoeding ingeleverd. In 2012 leverde de inzameling van oude mobieltjes en oude cartridges € 1015,85 op voor Kerk in Actie. U kunt uw postzegels, kaarten, gebruikte cartridges en oude mobiele telefoons deponeren in de kist in de hal van de Dorpskerk (liefst apart verpakt). Alvast hartelijk dank!

Collecte verantwoording Kerk en Wereld: juni/juli/aug.

16 juni Jeugdwerk	€ 119,95
23 juni Diaconie	€ 122,08
30 juni Ouderenwerk	€ 124,27
07 juli Jeugdwerk Classis	€ 141,30
14 juli Diaconie	€ 120,90
21 juli Lilianefonds	€ 136,34
28 juli Diaconie	€ 118,15
04aug. Stichting Sonké	€ 125,80
11 aug. Stig. Wgr. Geh. ZW-Brabant	€ 166,14

Kerktelefoon collecte	€ 825,93
Gift aan Friedensstimme	€ 100,00

Hartelijk dank.



Portret van een gemeentelid

Op 30 januari van dit jaar werd er door de Commissie Gemeenteactiviteiten in 't Trefpunt een avond georganiseerd met Leo Feijen, bekend van radio en tv. Hij kwam spreken over kansen voor een vitale kerk. Hij gaf concrete voorbeelden en vertelde persoonlijke verhalen die illustreerden dat het kan: in deze tijd van fusies en kerkverlating een vitale gemeenschap zijn. Een van de suggesties die hij gaf, was: interview een gemeentelid en publiceer dat in je kerkblad. Die suggestie heeft de redactie van Contactruimte overge-

nomen. Vanaf dit nummer zult u steeds een portret van een gemeentelid kunnen lezen. Steeds worden dezelfde 10 vragen gesteld en natuurlijk komen daar steeds 10 verschillende antwoorden op, want we stellen de vragen aan jonge en oudere gemeenteleden, aan voorheen gereformeerde en voorheen hervormde mensen, we gaan door de hele gemeente. Met het oog op de privacy noemen we geen namen.

Hoe lang bent u al lid van deze gemeente?

Ik ben al lid van deze gemeente sinds 1973. We kwamen toen in Standdaarbuiten wonen en kerken al hier in Fijnaart. Na 10 jaar zijn we naar Fijnaart verhuisd en daar wonen we nu ook al weer 30 jaar.

Voelt u zich thuis in deze gemeente? Wat maakt dat u zich wel of niet thuis voelt?

Ik heb me de eerste 35 jaar meer thuis gevoeld dan de laatste vijf jaar. Dat komt doordat ik het samen op wegproces niet altijd positief heb ervaren, door het kerkgebouw en doordat ik veel mensen mis die er eerst wel waren.

Wat spreekt u het meest aan in deze gemeente?

Dat ik heel veel mensen ken en zo langzamerhand worden ook de onbekende gezichten vertrouwd. We hebben 40 jaar geleden gekozen voor Fijnaart vanwege het progressieve van de gemeente en dat mis ik de laatste jaren wel. Ik vind dat daar een rem op is gekomen.

Bent u ergens actief bij betrokken? Hoe ervaart u dat?

Ik ben altijd actief betrokken geweest bij de kerk. Ik heb een paar keer in de diaconie gezeten en een paar keer in de beroepingscommissie. Ik heb ook meegewerkt in het pastoraat en dat doe ik nu nog. Ik heb altijd graag kerkenwerk gedaan, vooral het ouderenpastoraat sprak mij aan.

Wat betekent het voor u om lid te zijn van de Protestantse kerk in Fijnaart?

Het is een belangrijk deel van mijn leven. Het gaat in de kerk niet altijd naar mijn zin, maar ik zou er niet uitstappen. Ik kan het niet missen.

Op welke manier wilt u iets doen met uw geloof en kan dat in deze gemeente?

Het belangrijkste vind ik dat we er zijn voor elkaar, dat we naar elkaar omzien als er problemen zijn of als er zieken zijn. Naar elkaar, maar ook naar de buitenwereld. Dat is een zeer wezenlijk onderdeel van mijn geloof. Ik vind dat er bij de collectes meer moet worden ingespeeld op actuele gebeurtenissen in de wereld, maar ook in eigen land, zoals bijvoorbeeld een collecte voor de voedselbank. De diaconie kan ook meer en betere informatie verstrekken over de te houden collectes.

Hoe ervaart u de kerkdiensten?

Ik vind de liturgie goed en over het algemeen ben ik positief over de diensten. De Ontmoetingskerk doet zijn naam eer aan, daar ontmoet je gemakkelijker

mensen. In de banken is meer contact en voor en na de dienst spreek je ook eerder met elkaar in 't Trefpunt. Dat heb ik in de zomerweken zo ervaren.

Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk die plaats?

De kerk moet uitstraling hebben en dat heeft onze kerk niet. We zullen naar een andere manier van kerk-zijn moeten, een meer maatschappelijk-gerichte kerk.

Hebt u suggesties of ideeën voor onze kerk?

Het is belangrijk om steeds je gezicht te laten zien, om meer aan de weg te timmeren. We moeten meer samenwerken met de rooms-katholieke kerk en met elkaar kerk-zijn in het dorp. Het mooiste zou zijn: Hebt u een probleem? Zeg het de kerk!

Is er nog iets dat u wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte?

Laten we met elkaar proberen steeds meer een open kerk te zijn voor het hele dorp!

FANCY FAIR zaterdag 31 augustus

RONDON DE DORPSKERK:

Vanaf 10.00 uur

- **Bloemenkraam (ook bolchrysanten)**
- **Oliebollen**
- **Snuffelmarkt**
- **Springkussen**

Vanaf 13.00 uur

- **Eendjes vissen**
- **Verkoop zelfgemaakte kaarten**
- **Verkoop poffertjes**
- **Sjoelen**
- **Verkoop suikerspin**

IN DE VIJVERHOF:

**Koffie, thee of fris met cake of een andere
versnapering vanaf 11.00 uur
RAD VAN AVONTUUR vanaf 13.30 uur (ook 's
avonds) Met om ca. 22.00 uur de trekking van de
grote verloting**

U KOMT TOCH OOK?!

Dit jaar is Shakerstore onze sponsor voor het drukken van de loten.
Er is echter door omstandigheden verandering gekomen in de datum die
Shakerstore achter op de loten vermeldt. De datum voor de taxatiedag is nu
geworden **28 september**. Tijd 15.00 tot 20.00 uur.

DIVERSE MEDEDELINGEN

AGENDA

- 30 aug.: 10.30 uur kinderspeelochtendje (in de Vijverhof)
- 1 sept. 19.15 tot 21.15 uur: Gesprekskring, Appelaarseweg 2,
hoofdstuk 4 van boekje "Vriendschap met God"
- 10 sept. 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Trefpunt
- 11 sept. 19.45 uur: Vergadering pastoraat, Trefpunt
- 17 sept. 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Vijverhof
- 23 sept. 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof
- 24 sept. 20.00 uur: Gemeenteavond in het Trefpunt
- 27 sept. 10.30 uur kinderspeelochtendje (in de Vijverhof)



Hopelijk heb ik bij de startdienst een petitie die ondertekend kan worden, maar die komen tegenwoordig minder voor.

Steeds meer mensen zijn overgegaan op Amnesty-werk via de computer. Je krijgt dan een e-mail binnen, waarop je kan klikken op "beantwoorden" en "verzenden" en je hebt weer iets gedaan voor de mensenrechten. Veel jonge mensen doen ditzelfde in hun telefoon.
Bep Rosing.

Passage Fijnaart

Donderag, 5 sept. 14.00 uur. Na de vakantieperiode willen we weer beginnen met een "High Tea"-middag.

Woensdag, 18 sept. 19.45 uur. Dhr. K. Pater uit Dirksland komt met een reisverslag door de landen van de Bijbel.

Bijbellesrooster voor de maand september 2013

1 september	Hebreeën 13:1-8	Naastenliefde
2 september	Hebreeën 13:9-24	Aansporingen
3 september	Psalm 64	Verbaal geweld
4 september	Genesis 24:1-28	Vrouw gezocht
5 september	Genesis 24:29-54a	Huwelijksaanzoek
6 september	Genesis 24:54b-67	Troost voor Isaak
7 september	Genesis 25:1-18	Vader van vele volken
8 september	Amos 3:1-8	Oorzaak en gevolg
9 september	Amos 3:9-4:3	Vernietigend oordeel
10 september	Amos 4:4-13	Niet teruggekeerd, ondanks ellende
11 september	Amos 5:1-9	Zoek God en leef!
12 september	Amos 5:10-20	Geen ontsnappen mogelijk
13 september	Amos 5:21-27	Schijnvroomheid
14 september	Lucas 14:25-35	Prioriteit
15 september	Lucas 15:1-10	Zorg
16 september	Lucas 15:11-32	Een vader die uitkijkt
17 september	Amos 6:1-7	Slechte leiders
18 september	Amos 6:8-14	Hoogmoed komt voor de val
19 september	Amos 7:1-9	Medelijden
20 september	Amos 7:10-17	Boerenprofeet
21 september	Amos 8:1-8	Knoeiwerk
22 september	Amos 8:9-14	Hongeren en dorsten
23 september	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden
24 september	Lucas 16:10-18	Maak een keuze
25 september	Lucas 16:19-31	Kloof
26 september	Amos 9:1-6	Geen ontkomen aan
27 september	Amos 9:7-15	Eindelijk licht!
28 september	1 Koningen 16:23 – 17:6	Opbouw en afbraak
29 september	1 Koningen 17:7-24	Voedselhulp
30 september	Psalm 73	Jaloersheid