



Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

Het is vandaag
heel speciaal,
want hieraan vooraf
ging een lang verhaal.
Twee kerken
nu samen
die alle hindernissen namen.

Daarom mogen we
hopen op mensen die,
al gaat het niet altijd
voor de wind,
het steeds vol blijven houden
met het geloof
van een kind.

Met vallen en opstaan
zullen we door blijven gaan.
In vertrouwen op Hem
en respect voor elkaar.
Dan maken wij zo
onze dromen waar.

Dan blijft de kerk
voor onze kinderen later
niet alleen een mooi gebouw,
maar een plek
waar ook zij kunnen horen
over Gods Liefde
en Zijn Trouw.

Ria Brouwer

OVERDENKING

Geloven met hart en ziel

*Als ik zing met hart en ziel, zing ik voor hem die mij al vond voordat ik viel
en aan wie ik ben verknocht met hart en ziel.*

*Als ik zoek met hart en ziel dan zoek ik hem die mij al zocht voordat ik riep
en aan wie ik ben verknocht met hart en ziel.*

*Als ik ga dan ga ik niet, dan vind ik hem die voor mij vocht
die voor mij viel en aan wie ik ben verknocht met hart en ziel.*

(Rikkert Zuiderveld)

De Protestantse Kerk in Nederland biedt ons voor het seizoen 2013 - 2014 een nieuw jaarthema aan: 'Met hart en ziel geloven'. 'Met hart en ziel' is een mooie uitdrukking. Je werk doen met hart en ziel of een hobby. Drie-D kaarten maken of kerststalletjes. Erin opgaan, 'in the flow' zijn. Wibi Soerjadi, de pianist, vertelt dat hij soms zo één wordt met wat hij speelt dat hij het gevoel heeft dat niet hij speelt, maar dat er gespeeld wordt, dat het gebeurt. Met hart en ziel.

Songs of praise

In de psalmen wordt de Heer geprezen, met hart en ziel. 'U loof ik Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor U neder' (Psalm 138 berijmd). Juist zingen is iets wat een mens kan doen 'met hart en ziel'. Luister maar naar programma's als 'Songs of Praise' of 'Nederland zingt'. Waarom zingt de psalmist van Psalm 138? Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. 'Ten dage dat ik riep, hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven. Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel weer doen herleven'. Blijkbaar is er een crisissituatie geweest. Hij heeft geroepen, geschreeuwd naar God. En God heeft hem verhoord en gered. Nu zingt hij, het moet eruit: 'U loof ik met hart en ziel'.

Hinde

Nu zal niet iedereen zo'n ervaring hebben. In het psalmboek staan ook psalmen met een andere toon. Bijvoorbeeld Psalm 42 (berijmd). 'Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht'. Hier geen loven met hart en ziel, maar een 'Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel'. 'Vaste grond van mijn bestaan, waarom ziet Gij mij niet aan?', vraagt de psalmist met zijn onrustige hart en vleugellamme ziel. Zijn hartenkreten en zieleroerselen lijken geen gehoor te vinden. Die ervaring, de ervaring van de psalmist van Psalm 42, is er dus ook. Al blijft hij vertrouwen: 'Eens verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven'. Dat is dus ook 'geloven met hart en ziel'. Zo kan het dus ook. Niet zo op-

getogen als in Psalm 138, maar met het hart en de ziel van het vertrouwen, van de verwachting, zoals in Psalm 42.

Verknocht

Of, zoals Rikkert Zuiderveld het hierboven verwoordt: *Als ik zing met hart en ziel, zing ik voor hem die mij al vond voordat ik viel en aan wie ik ben verknocht met hart en ziel.*

Mooi woord is dat: 'verknocht'. In leven en in sterven, ik ben van Hem, verknocht aan Hem. Psalm 138 eindigt met een bede: 'Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden'. Laten we zo een nieuw seizoen beginnen. Met hart en ziel. Verknocht én biddend om zegen.

Ds. Hans van der Sterre.

KERKDIENSTEN

6 oktober Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Rooms Katholieke kerk

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerk- en Schooldienst; Na afloop koffie drinken.</i>
Voorganger	Ds. J.H. v.d. Sterre en dhr. H. Broer
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	A. Bom Jzn
Collecte Rondgang	1 ^e Oegandees Kinderkoor Mwangaza 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Kerk

13 oktober Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME en Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. M.G. Wagenvoorde, Breda
19.00 uur:	Zangdienst in de Ontmoetingskerk: Ds. H.J. van Kapel, Waspik
Ambtsdrager van dienst	T. Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	A. Dijkshoorn
Koster Ontmoetingskerk	B. van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat
Uitgang	Kerk

14 oktober – 15.00 uur: Fendertshofdienst, dhr. H. Broer

20 oktober Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afsluiting VBC; Doopdagviering; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. I. Scholten-de Vries, Oud Alblas
Ambtsdrager van dienst	H. Knook
Gastheer / gastvrouw	L.A. Elzerman
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Voedselbank Moerdijk

27 oktober Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. Adriaanse, Randwijk
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	E. Hendrikse
Collecte Rondgang	NBG
Uitgang	Onderhoudsfonds

28 oktober – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 oktober	Nel en Lejanne	Susanne en Claudia
13 oktober	Marjolein en Annette	FLAME
20 oktober	Elly en Patrick	geen KND, afsluiting VBC
27 oktober	Marjoke en Femke	Susanne, Myrthe en Annelies

	PP-dienst	Beamerdienst
6 oktober	Jan	Léander
13 oktober	Tiny	Bert
20 oktober	Ad	Anton
27 oktober	Jan	Peter

	Bloemendienst	Organist
6 oktober	Riet Verhagen	Johan van der Steen
13 oktober	Marianne Solleveld	Han van der Mast <i>zangdienst: Johan v.d. Steen</i>
20 oktober	Tiny Verhagen	Han van der Mast
27 oktober	Marjo van Dueren den H.	Ad van Sprang

Collecte informatie

Op **6 oktober** zal tijdens de Kerk- en Schooldienst en Doopdagviering gecollecteerd worden voor het Oegandees Kinderkoor Mwangaza. Dit koor komt weer naar Nederland. Het woord 'Mwangaza' komt uit het Swahili en betekent: 'stralend licht'. Elk optreden is een kans om hun hartverscheurende verhaal te vertellen. Een podium om te getuigen van hun droom, hun hoop, met als doel: vrij zijn van het verleden; vrij van het heden. 'Break Free' – een tournee om een hopeloos heden om te buigen tot een hoopvolle toekomst. Door middel van de optredens vraagt Mwangaza aandacht voor de situatie in Oeganda. Toekomstige projecten waar nu voor wordt gecollecteerd zijn o.a.: het bouwen van een keuken en een latrine voor basisschool Kakuuto, het bouwen van een woning voor de Social Worker, en het realiseren van een waterput bij Support Center.

13 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. Het werelddiaconaat is solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld (ook natuurgeweld). Met het collectegeld steunen ze lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg (met speciale aandacht voor hiv/aids), armoedebestrijding, onderwijs en landbouw. Hiermee trachten ze de verbetering van de positie van vrouwen, het naleven van de rechten van de mens en initiatieven om bevolkingsgroepen met elkaar te verzoenen, te bevorderen.

20 oktober willen we graag collecteren voor de voedselbank. Zij verstrekken momenteel wekelijks circa 105 voedselpakketten in onze gemeente (Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, Langeweg, Moerdijk). Zij kunnen het geld goed gebruiken!

Op **27 oktober** collecteren we voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit is een onafhankelijke vereniging van mensen die het van belang vinden dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. De missie is de Bijbel te verspreiden in het eigen taalgebied en ondersteunen van de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd.

Met vriendelijke groet,
Heidi van der Lugt

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



WIJ GEDENKEN

Op 20 augustus jl. is overleden **Adriaan Bevelander** (Edv. Griegstraat 10) in de leeftijd van 89 jaar. Dhr. Bevelander werd geboren in Fijnaart. In 1955 trad hij in dienst bij het waterschap, niet in het minst vanwege de dienstwoning bij het gemaal tussen Fijnaart en Standdaarbuiten, die hij met zijn kersverse bruid, Neeltje Verhoeven, mocht betrekken. In 1966 kwamen ze, met inmiddels twee dochters, terug naar Fijnaart, naar het toen nieuwe huis aan de Edv. Griegstraat. Daar ging hij, in het schuurtje achter zijn huis, ook weer aan de slag met zijn hobby: knutselen aan fietsen. Wie heeft niet ooit zijn fiets ter reparatie bij Arjaan gebracht?

In de rouwdienst lazen we de trouwtekst die ook boven de rouwkaart stond. 'Zij wilden Hem dan in het schip nemen' (Joh. 6 vers 21a). Verdriet is dhr. Bevelander niet bespaard gebleven. Wat is je houvast als de golven om je heen slaan? Jezus Christus die machtiger is dan de machten van ondergang, zonde en dood. 'Ik ben het', zegt Hij, 'wees niet bang'. Ze wilden Hem in het schip nemen. Maar, zo suggereert Johannes, dat was niet eens nodig want ze bereikten meteen het land. Jezus heeft het schip al aangemeerd. Ondergang, zonde en dood liggen al achter je. Want Hij is er al doorheen gegaan. In onze plaats, uit genade. Het water van ondergang, zonde en dood. Het water van verdriet, aanvechting en vragen. 'Ik ben het', het zijn de oerwoorden uit de Schrift. 'Wees niet bang. Ik ben erbij. Ik ben de alfa en de omega, begin en einde, Ik was er, Ik ben er en Ik zal er zijn'.

Uit dit geloof heeft Adriaan geleefd. De bijbel lezend, biddend, als ambtsdrager in Standdaarbuiten en misschien nog wel het belangrijkste: het levend, voorlevend. Als zorgzame echtgenoot, geweldig leuke en speelse vader en grootvader en een voor ieder vriendelijke dorpsgenoot. 'Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe'. Zo heeft hij zich kunnen overgeven met, tot op het laatst, de twinkeling in zijn ogen. We danken God voor wat Hij schonk in Adriaan Bevelander.

Op 28 augustus jl. is op haar kamer in de Fendertshof overleden **Sijke Weeda - Konings**. Sijke Konings werd geboren op 6 juni 1915 in Heijningen. Ze werd gedoopt en deed belijdenis in de Hervormde kerk te Fijnaart. In 1938 trad ze in deze kerk in het huwelijk met Gerrit Weeda. Ze kregen twee dochters en later klein- en achterkleinkinderen. Zoals velen van haar generatie, groeide mw. Weeda op in de crisistijd en maakte de oorlog en in 1953 de Watersnood mee en heeft ze van jongs af aan de handen uit de mouwen moeten steken. Pas later, na het sterven van Gerrit, hij overleed al in 1973, toen ze een van de eerste bewoners werd van de toen pas gebouwde Jan Punthof, kwam er meer ruimte voor andere bezigheden, zoals zingen in een koor, puzzelen en leuke dingen doen met de kleinkinderen.

Met het oog op de dienst, voorafgaand aan de begrafenis op 2 september, had mw. Weeda Psalm 23 uitgekozen. Die psalm is dan ook gelezen in de rouwdienst in de Vijverhof. 'De Heer is mijn Herder, Ik zal in het huis des Heren verkeren tot in lengte van dagen'. Woorden waarin mw. Weeda zich herkende en zich geborgen heeft geweten. Mw. Weeda is 98 jaar geworden. We danken God wat Hij ons schonk in Sijke Weeda. God zij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen met zijn troost nabij.

Op 4 september jl. is in zijn huis aan de Friesestraat overleden **Jaap de Wit**. Jaap de Wit werd geboren in een gezin van dertien kinderen in het huis Oud Sebastopol aan de Oude Heijningsedijk in Heijningen. Het grootste deel van zijn arbeidzame leven was hij werkzaam bij het waterschap, maar dhr. De Wit had meer talenten. Vanaf zijn dertiende jaar speelde hij trompet bij muziekverenigingen. Hij kon ook mooie schilderijen maken. Een aantal werd afgedrukt in 'Het verhaal van mijn leven', een boekje waarin hij in herinneringen, verhalen en gedachten een boeiend beeld schetst van zijn 93-jaar lange leven en de grote veranderingen die hij heeft meegemaakt. Maar het meest markant aan dhr. De Wit, zo vertelden ook kinderen en kleinkinderen in de drukbezochte afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk, was zijn onderzoekende en onafhankelijke, filosofische en spirituele geest waarmee hij lengte en breedte, hoogte en diepte van Gods schepping heeft verkend en waarover hij graag met anderen discussieerde. Toch kwamen zijn bespiegelingen niet in mindering op zijn concrete maatschappelijke betrokkenheid. Dit kwam bijv. tot uiting bij de oprichting van het Dorpsbelang Heijningen en zijn inzet voor het behoud van het postkantoor. Na het sterven van zijn vrouw Suzanna Moerland, met wie hij van 1948 tot 2000 gehuwd mocht zijn, woonde hij in bij één van zijn vier kinderen. Aan dat huis is een houten uithangbord bevestigd met daarin geschreven: 'Huize Dankbaarheid' en 'Waar liefde woont gebiedt de Heer den zegen' (Psalm 133).

In de kerkdienst lazen we dan ook uit 1 Joh. 4. 'God is liefde. Niemand heeft ooit God gezien, maar wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem'. Zoals ook Jaap de Wit in zijn boek geschreven heeft: 'God is liefde. Dit is mijn eeuwige toekomst'.

Tijdens de begrafenis zongen wij, begeleid door een klein muziekkorps, samengesteld uit zijn, ook weer muzikale, nazaten: 'Nader, mijn God, bij U'.

Ds. J.H. van der Sterre

PASTORALIA

Sinds de vorige *Contactruimte* zijn in onze gemeente drie gemeenteleden overleden. De In Memoriams, die ik schreef, vindt u in dit nummer.

Max Hofma en Jan Crezee, wier ziekte lange tijd gelukkig redelijk onder controle kon worden gehouden, kregen onlangs helaas toch ongunstige berichten te verwerken. Max zal, zoals het er nu naar uitziet, weer met (een andere) chemotherapie behandeld moeten worden. Jan Crezee is zo langzamerhand in het gebied van de experimentele therapie aangeland. Maar omdat de resultaten onzeker en de bijwerkingen vaak groot zijn, ziet hij daar vooralsnog van af.

De afgelopen tijd verbleven er helaas ook weer gemeenteleden in het ziekenhuis of in De Zeven Schakels in Zevenbergen. Over hun wel en wee wordt u geïnformeerd in het stukje van Willy Oostdijck. Alle mensen met ziekte en verdriet Gods nabijheid toegewenst.

Ds. Hans van der Sterre

In aansluiting op bovenstaande woorden van ds. Van der Sterre noem ik u de gemeenteleden die in de afgelopen weken – voor zover ons bekend - in het ziekenhuis of voor revalidatie in het verpleeghuis waren:

- Mw. D. Moerland-van der Horst, De Polderstraat 62. Zij is weer thuis. We wensen haar veel sterkte en kracht van de Allerhoogste.

- Mw. P. van der Horst-Krougman, Friesestraat 9 was voor een knieoperatie in het ziekenhuis en ging daarna naar Zorgcentrum De Zeven Schakels voor revalidatie. Inmiddels is ook zij weer thuis. Zij zal veel moeten oefenen. Hopelijk geeft dat een goed resultaat.

- In Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen verblijft voor revalidatie mw. A. den Braven-Ewijk, Kerkring 17.

Op 2 augustus is overleden Hendrika Kers-Ardon, Jan Punthof 27, op de leeftijd van 86 jaar.

Op 7 augustus is overleden Pieter Johannes van Helden, Kerkring 52, op de leeftijd van 84 jaar.

Wij wensen beide families Gods nabijheid bij het dragen van dit verlies.

Willy Oostdijck

Blijf op de hoogte....

Iedere zondag worden er afkondigingen gedaan. U en jij hoort dan ook over het wel en wee in de gemeente, zodat we met elkaar mee kunnen leven.

Daarnaast hoort u over activiteiten die de komende weken plaats zullen vinden. Wellicht weer even een herinnering om eraan mee te doen.

Het kan dan wel zijn dat je thuis komt en je je afvraagt hoe zat het ook alweer precies? Daar is nu een oplossing voor. Geef je op om de afkondigingen (als een soort zondagsbrief) te ontvangen via de mail. Daarnaast kan het altijd handig zijn als we u en jou via de mail nog even kunnen wijzen op een activiteit.

Je kunt je aanmelden bij de scriba's:

Willy Oostdijk (scriba@pknfijnaart.nl) of

Tiny Bienefelt (scriba@pknfijnaart.nl).

Let op: de e-mailadressen van de scriba's zijn gewijzigd!!

Bedankjes

* Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en bezoeken in het ziekenhuis en Wiekendael. Wij hebben het fijn gevonden.

Dicky en Adrie Verhage-Heldoorn

* Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling die ik tijdens mijn ziekenhuisopname mocht ontvangen in de vorm van gebed, kaarten, bloemen en een persoonlijk gesprek.

Fijn om te weten dat er aan je gedacht wordt, ook in moeilijke onzekere tijden.

Dilly en Kees Moerland



Verhuisd

Dhr. M.A. de Vos, Koningin Emmastraat 16, 4793CD > Populierenstraat 22, 4793AV Fijnaart.

Mw. H.E. Kläring, Langeweg 27, 4793AS Fijnaart > Welle 27, 4613GM Bergen op Zoom.

Dhr. F.C. Otto, Noord Langeweg 6, 4793SJ, Fijnaart > Achterstraat 24, 4797AR Willemstad.

Dhr. L. van Dueren den Hollander, Blaaksedijk 32, 4793RN Fijnaart > Bos en Lommerweg 33 3, 1055DK Amsterdam.

Nieuw ingekomen

Dhr. J.I. de Ruiters, Prins Willemstraat 4, 4791JR Willemstad > Kerkring 115, 4793ES Fijnaart.

Mw. T.A. de Munck, Rusthoflaan 10m, 3034XK Rotterdam > Zoete Kroon 20, 4793KB Fijnaart.

Dhr. J. Smolders, Jaap Edenlaan 100, 4731NV Oudenbosch > Achterweg 1, 4793EZ Fijnaart.

Mw. C. Jansen, Oostdijk 1, 4797SC Willemstad > Wieken 52, 4758BW Standdaarbuiten.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

1 okt. Mw. N.H. van Dueren den Hollander-van Dommele, Beukenlaan 31, 4793BM

5 okt. Mw. J.A. Hollemans-Knook, Hoofdlaan 8, 4661AA Halsteren.

9 okt. Dhr. P. Konings, Langeweg 5, 4793AS

10 okt. Mw. J.S. de Keijzer-van Vessem, Eksterstraat 10, 4793GW

10 okt. Dhr. C. Stam, Kerkring 75, 4793ES

13 okt. Dhr. J. van Hamburg, Beukenlaan 13, 4793BM

14 okt. Mw. C.A. de Kok-den Hollander, Oude Heijningsedijk 167, 4794RE Heijningen.

16 okt. Dhr. P.J. Otto, Jan Punthof 95, 4793GT

17 okt. Mw. J.T. Maris, Boerendijk 52, 4793RW

27 okt. Mw. G. Heijstek-Knook, Kerkring 139, 4793ES

28 okt. Mw. A. van der Werf-den Hollander, Jan Punthof 85, 4793GT

29 okt. Mw. D.J. Verhage-Heldoorn, Edvard Griegstraat 19, 4893GN

31 okt. Mw. J.A. Langbroek-van Mourik, p/a Burg Overdorpstraat 32 3244 XB Nieuwe-Tonge

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Workshop: Het schilderen van iconen

Onder leiding van Adriaan Loendersloot gaan we op een houten paneel een icoon schilderen. Adriaan vertelt over de geschiedenis, symboliek en heel praktisch ook over de kleurstellingen en de techniek van de iconen. Alle fases worden tijdens 6 lessen van 2 uur doorlopen, van de ruwe plank, de materialen tot het eindresultaat. De meditatieve kant, die juist hoort bij het schilderen van iconen, zal ook besproken worden. Adriaan schildert zelf ook iconen en kan zo de opbouw en handige tips laten zien.

Materiaal en hulpmiddelen, zoals een schildersezels, staan allemaal voor u klaar. Locatie, tijdstip en datum worden in overleg met de groep vastgesteld. Bij een aanmelding van 10 deelnemers zijn de kosten € 7,50 per leseenheid (dus per avond/middag) incl. materiaal en gebruik van hulpmiddelen.

Aanmelden z.s.m. via Addy Roks (168-462254) en Sebastiaan Nijhoff (06-11028325) of per e-mail: A.Roks-Kwist@kpnplanet.nl



Van de KERKENRAADSTAFEL

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 augustus 2013

Voorzitter Jan Kruis opent de vergadering met een woord van welkom. Consultant ds. G.C. Buijs en Menno Bom, voorzitter van de aanstuurgroep worden speciaal door hem welkom geheten. Vervolgens leest hij ons voor Handelingen 2, waar vanaf vers 43 wordt geschreven over het leven van de eerste gemeente. Vanavond zal de akte voor de fusie getekend worden en zijn wij de nieuwe Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Hierna gaat Jan voor in gebed.

De beroepingscommissie is unaniem in haar advies aan de kerkenraad om de procedure met ds. De Ronde te vervolgen. Tijdens de moderamenvergadering van 13 augustus jl. is de route voor de vervolgstappen uitgezet. Vanavond willen we dit verder bespreken in de kerkenraad.

Menno geeft een korte toelichting. De twee hoorcommissies hebben een kerkdienst, waarin ds. De Ronde voorging, bijgewoond en daarna een gesprek met hem gehad. De voltallige beroepingscommissie is unaniem van mening dat deze predikant een geschikte predikant is voor onze gemeente. Ds. Van de Sterre heeft inmiddels met hem kennism gemaakt. Er zijn verder geen vragen en voorzitter Jan Kruis concludeert dat de kerkenraad het advies van de beroepingscommissie overneemt.

Woensdagmiddag 4 september komt ds. De Ronde met zijn vrouw naar Fijnaart. Er zal een korte rondleiding zijn door het dorp en aansluitend zal hij kennismaken met de kerkenraadsleden.

Zondag 8 september gaat hij voor in de morgendienst in De Dorpskerk. Na de dienst wordt er koffie gedronken en kan hij kennis maken met de gemeentelieden. Hierna gaat hij in Trefpunt in gesprek met de jeugdouders en een aantal jongeren uit de gemeente. Op de kerkenraadsvergadering van 10 september a.s. zal de kerkenraad dan naar verwachting het besluit nemen om ds. De Ronde te beroepen.

Na de rondvraag is het 20.15 uur. We zullen tot 20.30 uur pauzeren en daarna overgaan tot het officiële gedeelte van de avond, namelijk het tekenen van de fusiestukken. Inmiddels zijn ook de taakgroepleden aanwezig. Zij zijn voor deze avond uitgenodigd.

Na de pauze neemt voorzitter Wim Langbroek de leiding van de avond over. Hij verwelkomt de genodigden, in het bijzonder notaris V. Cornelissens en mw. M. de Bruijne. Onder hun toezicht zal de fusieakte worden getekend. Het is vanavond een historische avond. Bij ondertekening van de akte komt er een einde aan 124 jaar Gereformeerde kerk en 425 jaar Hervormde Gemeente. Na 124 jaar omarmen we elkaar weer. Als protestanten gaan we ons richten op de toekomst.

Notaris Cornelissens krijgt het woord en nodigt ons uit te tekenen en ons daarmee te verbinden aan de notariële akte. Hij leest de akte voor. Deze wordt om 20.50 uur door hem getekend, waarna alle daarvoor aangewezen perso-

nen tekenen. De akte wordt vanavond 27 augustus om 24.00 uur officieel van kracht.

Hierna vervolgt Wim Langbroek zijn toespraak: "We hebben de fusieakte ondertekend en de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten is nu een feit. Met deze ondertekening zijn ook de plaatselijk regeling en het beleidsplan officieel van kracht geworden. Het fusieproces heeft lang geduurd. Ik rond het aantal jaren af, maar 40 jaar is het zeker. Op bepaalde gebieden werd al samengewerkt, zoals jeugdwerk en ouderenwerk. Van enkele gezamenlijke kerkdiensten gingen we in januari 2012 naar alle kerkdiensten samen. Inhoudelijk waren er niet zo veel verschillen meer tussen de kerken en langzaam zijn we naar elkaar toegegroeid. Ik ben blij en velen met mij dat het fusieproces erop zit. Daarin is de afgelopen tijd veel energie gestoken. Ik denk dat op huisbezoeken van de ouderlingen en predikanten het onderwerp misschien wel eens tot vervelens toe aan de orde is gekomen. Ik hoop dat we het nu weer met elkaar over de inhoud kunnen hebben. Na een tijd van naar ons zelf kijken moeten we weer naar buiten gaan kijken. Voor de kerkenraadsleden wordt het minder vergaderen, geen dubbele vergaderingen meer en alles meer gericht op de inhoud. Dit geldt ook voor de taakgroepleden. In de nieuwe organisatie zijn alle wijken opnieuw ingedeeld en ook de structuur is aangepast. Het is en zal allemaal wennen zijn, maar ik merk dat iedereen enthousiast aan het werk wil en de gemeente wil dienen. De mensen die ook blij zijn dat het zover is, zijn de mensen van de aanstuurgroep. Wat zouden we zonder hen hebben moeten beginnen. De aanstuurgroep heeft de kerkenraad min of meer geleid en bij de les gehouden. Zij hebben dit gedaan onder leiding van de voorzitter Menno Bom. Namens de kerkenraad en de hele gemeente dank ik hen daarvoor".

Notaris Cornelissens wordt hierna door Wim bedankt voor het opstellen van de aktes. Vervolgens sluit Wim het officiële gedeelte en leest 1 Korinthiërs 12 de verzen 4 t/m 11. Hij spreekt de hoop uit dat we met de zegen van God één dienende en daadkrachtige Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten mogen en willen zijn. Hij dankt ons allen, de gemeenten en de kerkenraad voor het geduld en de volharding en voor het geloof in de samenvoeging van de twee gemeenten. Op deze historische avond is de eenwording van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente een feit. Gefeliciteerd!

Hierna bidden we gezamenlijk het Onze Vader.

Na deze afsluitende woorden volgt nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Tiny Bienefelt, scriba

Verslag van de kerkenraadsvergadering op 10 september 2013

Met het lezen van de brief aan de Efeziërs 4:1 t/m 16 opent Wim Langbroek de vergadering. Hij gaat ons voor in gebed. Vervolgens heet hij ons welkom op de eerste vergadering van de nieuwe Protestantse Gemeente.

We buigen ons over de verkiezing van een nieuw moderamen. Allereerst wordt een nieuwe voorzitter gekozen. In de moderamenvergadering is aan Jan Kruis gevraagd dit agendapunt te leiden.

De gereformeerde kerkenraadsleden hadden graag gezien dat beide voorzitters plaatsmaken voor een nieuwe voorzitter. De hervormde leden kozen voor continuïteit en zagen liever dat beide voorzitters voorlopig zouden doorgaan. Bij de fusiebesprekingen is afgesproken dat de voorzitter in de kerkenraad door zowel voorheen gereformeerd als hervormd op een breed draagvlak moet kunnen rekenen. Wim Langbroek heeft te kennen gegeven in principe aan te willen blijven tot het einde van zijn termijn in januari 2015.

Vervolgens is de realiteit besproken. Zijn er meerdere kandidaten? Is er zoals vastgelegd in het beleidsplan voldoende draagvlak voor Wim? Is er voldoende continuïteit e.d.? Er blijkt ruimschoots voldoende draagvlak te zijn en er zijn niet meer kandidaten binnen de kerkenraad, De behoefte aan continuïteit en voldoende kennis is erg nodig. Aan de hand van dit alles, vatte Jan de discussie samen door te zeggen dat Wim Langbroek voorzitter wordt van de nieuwe protestantse gemeente. De kerkenraad is unaniem akkoord.

Wim zegt dat hij graag samen met Jan beurtelings voorzitter had willen zijn, maar Jan heeft mede vanwege zijn gezondheid een andere keuze gemaakt. Wim neemt zijn benoeming als voorzitter aan. Hij dankt de kerkenraad voor het vertrouwen.

Adri de Vrij wordt voorzitter van de Taakgroep Pastoraat. Zij wordt ook lid van het moderamen.

De Taakgroep Beheer heeft besloten dat vice-voorzitter Huibert Knook hen in het moderamen vertegenwoordigt.

De Taakgroep Kerk & Wereld moeten nog intern overleggen wie voorzitter wordt en in het moderamen komt. Han Keijzer zal de eerstvolgende moderamenvergadering bijwonen.

Voor de Taakgroep Gemeente Zijn zal Emie Hendrikse de komende moderamenvergadering bijwonen.

De jeugdouderlingen hebben nog niet besloten wie in het moderamen zitting neemt.

De predikant(en) en scribae maken ook deel uit van het moderamen.

Hierna nemen we afscheid van Jan Kruis. Wim bedankt Jan voor de samenwerking. Soms werd over bepaalde zaken verschillend gedacht, maar we kwamen er altijd uit. Hij biedt Jan een boeket bloemen aan. Jan beaamt dat er weleens verschillende visies waren, dat er dan naar een oplossing werd gezocht. Hij bedankt de kerkenraad voor het vertrouwen en geeft iedereen een hand. Jan Kruis verlaat de vergadering.

De enveloppen met Kerst en Pasen voor christenen in Rusland worden voortaan door mw. Baas bij de Boekentafel aangeboden.

Het Startweekend op 21 en 22 september biedt een gevarieerd programma. Op zondag 8 september is aan de gemeenteleden een flyer uitgedeeld.

Dan staat op de agenda het nemen van een besluit over het al dan niet een beroep uitbrengen op ds. F.C. de Ronde uit Koudekerk aan de Rijn. Op woensdag 4 september hebben ds. en mw. De Ronde een bezoek gebracht aan Fijnaart. Na ontvangst met een kopje koffie is een rondrit gemaakt door de hele gemeente, zijn de drie kerken in Standdaarbuiten en Fijnaart bezichtigd en is een kijkje genomen in de pastorie. Daarna heeft de kerkenraad tijdens een broodmaaltijd met het predikantsechtbaar kennis gemaakt. Zondag 8 september is ds. De Ronde voorgegaan in de eredienst. Tijdens het koffie drinken in De Vijverhof hebben ds. en mw. De Ronde iets over hen zelf verteld en kon de gemeente vragen aan hen stellen. Vervolgens gingen zij naar het Trefpunt voor een ontmoeting met jongere gemeenteleden tijdens een broodmaaltijd.

Ondertussen werd aan de gemeenteleden in De Vijverhof om een reactie gevraagd. De preek is heel goed overgekomen en ook het gesprek werd positief beoordeeld.

Jeugdouderling Nicky van Dam zei dat men aanvankelijk voor de ontmoeting met de jongeren aan de leeftijd 15 tot 25 jaar had gedacht, maar dat ze de grens zowel naar beneden als naar boven hadden verruimd. De jongeren hadden de preek goed begrepen. Ook het gesprek nadien was bij de jongeren goed overgekomen.

De voorzitter is blij dat de zienswijze van de kerkenraad door de gemeenteleden wordt gedragen. De kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen op ds. F.C. de Ronde.

De procedure is als volgt:

Op zondag 15 september wordt aan de gemeente bekend gemaakt dat we voornemens zijn een beroep op ds. De Ronde uit te brengen. Gemeenteleden hebben tot zondag 22 september de tijd om tegen de gevolgde procedure bezwaar te maken. Indien er geen gegronde bezwaren binnen komen, dan is op zondag 22 september het beroep definitief. Vervolgens zal de beroepsbrief bij ds. De Ronde worden bezorgd. Hierna verlaat de voorzitter een moment de vergadering om ds. De Ronde telefonisch op de hoogte te brengen van het besluit.

Nu we één gemeente zijn, wordt de afvaardiging naar het Oecumenisch Beraad aangepast. Hierin nemen zitting ds. J.H. van der Sterre, Wim Langbroek en Tiny Bienefelt.

Voor de kerkenraadsverkiezing hebben we de roosters van aftreden van de vorige kerkenraden overgenomen. In 2014 zijn dan ook een aantal kerkenraadsleden en taakgroepleden aftredend. Sommigen zijn weer herkies-

baar, anderen geven aan te willen stoppen. In *Contactruimte* van november zal een oproep om namen in te dienen worden geplaatst.

De afgelopen weken hebben we fijne kerkdiensten gehad. Ook voor de komende weken staan er goed verzorgde diensten op stapel.

Op 6 oktober wordt in de Gereformeerde kerk van Dinteloord een nieuwe predikant bevestigd. Het is mw. Ds. E. Barendregt-van Rietschoten. Enkele kerkenraadsleden zullen de dienst bijwonen.

Wim de Looze leest een door hem geschreven overpeinzing "Geloven doen we samen". De voorzitter wenst ons wel thuis.

U bent weer op de hoogte.

Willy Oostdijck-Vogelaar

Ds. F.C. de Ronde beroepen

U was al op de hoogte van het voornemen een beroep op ds. F.C. de Ronde te Koudekerk aan den Rijn uit te brengen. In de eredienst 13 september jl. hebben wij dit u bekend gemaakt. De afgelopen week zijn er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure ingediend. Wij kunnen u dus zeer verheugd mededelen dat we maandag 23 september jl. de beroepsbrief aan ds. F.C. de Ronde hebben overhandigd. Ds. De Ronde heeft nu kerkordelijk drie weken bedenktijd betreffende dit op hem uitgebrachte beroep. Laten we hopen en bidden en ik wil u dan ook vragen dit in uw gebeden op te nemen dat ds. De Ronde, met Gods leiding, het op hem uitgebrachte beroep zal aannemen.

Namens de kerkenraad,
Wim Langbroek

Omzien naar elkaar

Wij willen u vragen, als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijdschap is of zorgen zijn, dit door te geven aan:

Piet de Lange, tel. 0168-320823 of 06-10 69 86 14
of aan Adri de Vrij, tel. 0168 – 462996.
Zij zijn voorlopig het aanspreekpunt.

27 augustus 2013:

**DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART, HEIJNINGEN EN STAND-
DAARBUITEN definitief een feit !!!**

De eredienst zondag 20 september jl. was goed en fijn dat we er met zovelen waren, een startdienst niet alleen met betrekking tot het gemeente- en jeugdwerk, ook vierden we dat we, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente, sinds 27 augustus jl. één Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten zijn.

Wat mij betreft, en ik hoop ook wat u betreft, was het ook een dankdienst, waarin we in Jezus' naam voor Gods aangezicht, niet meer als gereformeerden en hervormden, maar als protestanten bijeen waren. Voortaan noemen we ons niet gereformeerd of hervormd meer, maar protestant.

In de voorbije 40 jaar hebben we veel over het samengaan van onze beide gemeenten gepraat. In de loop van deze jaren heeft dit geresulteerd in het samen doen van een aantal veelal praktische zaken, zoals de uitgave van het gezamenlijke kerkblad *Contactruimte* en het jeugdwerk. In oktober 2007 hebben we als gemeenten in gemeentebijeenkomsten de wens kunnen uitspreken tot één protestantse gemeente te willen fuseren. De kerkenraden zijn hiermee intensief en gedreven aan de slag gegaan. Er is eerst in beeld gebracht of en welke verschillen er nog waren, de aanstuurgroep is voor bewaking van het fusieproces ingesteld en tal van gesprekken waren er van de moderamina, de kerkenraden, van alle beraadgroepen en colleges. Ook is met u regelmatig in gemeentebijeenkomsten de stand van zaken in het fusieproces besproken. Het idee toen was dat we er in twee jaar wel uit zouden komen, maar uiteindelijk zijn dit bijna 6 jaar geworden. Op een aantal onderdelen waren de meningen, praktisch en inhoudelijk, behoorlijk verschillend en moeilijker overbrugbaar dan gedacht en moest op deze onderdelen naar compromissen worden gezocht. Dit kost tijd en het is goed geweest dat we hiervoor ook de nodige tijd hebben genomen. Zelfs heeft het proces bijna een jaar op een laag pitje gestaan, zodanig dat er geen enkele vooruitgang was in het fusieproces. Alle ingrediënten waren toen aanwezig om tegen elkaar te zeggen: 'Laten we het maar houden zo het nu is'. Na veel en langdurig hierover met elkaar te hebben gesproken, stelden we vast dat het geen optie was u te moeten zeggen dat we er niet in slaagden uw opdracht, zoals besproken in oktober 2007, uit te voeren. En hoe zouden we dit de jongeren, die al zoveel jaren samen optrekken, hebben moeten uitleggen?

We hebben een herstart in het fusieproces kunnen maken en gestadig zijn we kunnen toegroeien naar de datum 27 augustus, de dag dat we de notariële fusiestukken hebben ondertekend. We kunnen ons, nu de samenvoeging een feit is, helemaal richten op de toekomst en ons weer helemaal bezighouden met de inhoud. En hoe we dit willen doen??? Dat hebben we vastgelegd in het aan u voorgelegde en door u goedgekeurde ambitieuze beleidsplan voor de komende jaren.

Als gemeente die Jezus Christus belijdt als Heer en Verlosser willen we vooral een vitale gemeente zijn, die gericht is op groei en die zichtbaar is in de samenleving. We willen toekomstgericht zijn en proberen telkens een luisterend oor te hebben voor wat speelt in de samenleving, voor wat mensen bezighoudt, voor wat jeugd en jongeren beweegt en motiveert. We willen hierbij zorgvuldig zijn in de afwegingen tussen vasthouden aan vertrouwde kaders, maar ook open staan voor veranderingen die van belang zijn voor een betrokken gemeente die toekomstgericht is. Zoals het in beide gemeenten geweest is, blijft het een belangrijk uitgangspunt zoveel mogelijk mensen bij de kerk te

houden. Er moet aandacht zijn voor de hele gemeente. Het stimuleren van groei is de doelstelling en om dit te bereiken moeten we als gemeente net een stapje extra zetten. Om hieraan richting te geven is het speerpunt van beleid: het overdragen van het evangelie aan nieuwe generaties, waarbij we ons richten op de jongeren en gezinnen met kinderen. Met dit speerpunt wil de gemeente haar ouderen niet achterstellen, maar juist betrekken in het realiseren van deze doelstelling.

Ik dank u allen voor uw uithoudingsvermogen en geduld de afgelopen jaren, uw begrip en volharding daartoe in het geloof en vertrouwen in God als ook voor uw volharding in het geloof in de samenvoeging van beide gemeenten zoals dit 27 augustus een feit was. Ik spreek de hoop en het vertrouwen uit dat we een dienende, daadkrachtige, vitale, liefdevolle, groeiende, open Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten tot Gods eer en glorie mogen en willen zijn.

Ik wil u de volgende woorden uit de Bijbel uit het diepst van mijn hart meegeven, woorden die Paulus de Efeziërs schreef, woorden die naar mijn mening voor het bereiken van de beoogde doelstelling naadloos op onze gemeente van toepassing zijn:

Christus als fundament (Efeziërs 4: 1-6)

1 Ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Wim Langbroek

Een geweldig startweekeinde!!!

Ik heb het in de startdienst zondagmorgen 20 september jl. gezegd, maar wil dit ook vanaf deze plaats doen. Ik dank de voorbereidingscommissie Adri, Marjolijn, Nicky, Annette en Geerte die dit weekeinde hebben voorbereid en allen die zaterdag hebben meegeholpen en hebben meegewerkt; het opbouwen van de tenten, de mensen van de workshops, bloemen, quilten, kaarten maken, miniaturen maken, de kinderen die zo enorm hun best hebben gedaan met de kinderspelen, ook diegenen die hen hebben begeleid en de voetballers!!! Ook allen die meegewerkt hebben in en aan de startdienst, geweldig, de muziek door Leanne en Martijn, heel, heel erg bedankt!

Wat mij betreft is het de start geweest, alle signalen staan hiervoor op 'groen', van een zeer mooie toekomst voor onze Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten waarin we met elkaar gemeente kunnen zijn tot Gods eer en glorie. Dat we die vitale en uitnodigende gemeente mogen zijn die we middels het beleidsplan voor ogen hebben. Ik hoop van harte dat u allen, jongeren en ouderen met hart en ziel hieraan wil meewerken!

Wim Langbroek

Met hart en ziel geloven: samen één, de fusie een feit

Heeft u ook genoten van de saamhorigheid in ons feestweekend van de Protestantse Gemeente? Genoten van het weer, het bloemschikken, de pompoezen, het quilten, de zelfgemaakte kaarten en landbouwwerktuigen, de schitterend versierde cupcakes, de Oud-Hollandse kinderspelen, de voetbalwedstrijd tussen jeugd en kerkenraad, de BBQ en de feestelijke kerkdienst, oplaten van de ballonnen, koffie en drankje na?

Een feestweekend dat ons dichter bij elkaar bracht en waar we ook weer energie opdeden voor de gezamenlijke toekomst, zin om met elkaar de schouders er weer onder te zetten voor alle gemeenteleden, voor jong en oud. U bedankt omdat u er was of hielp om het weekend tot een succes te maken.

U hielp met de voorbereidingen, de tenten op- en afbouwen, boodschappen, de kerk en Trefpunt versieren, bij de spelletjes of workshops, u voetbalde of moedigde aan, leende T-shirts of coachte, maakte foto's, een salade of satésaus, hielp bij de BBQ of met koffiezetten op zondag.

U had goede ideeën waar we graag gebruik van maakten. Jullie maakten een boom, een prachtig schilderij van twee kerken samen en een schilderij met het thema 'Met hart en ziel geloven'. Prachtige stukken om de kerk op te leuken. Met prachtige hartenslingers en ballonnen. Prachtige liederen in een mooie liturgie met mooie muziek van jongeren en een zelfgemaakt gedicht. Een herder die op beide dagen coachte.

Het was geweldig om te ervaren hoeveel mensen dat weekend hielpen om er een succes van te maken. Dat belooft wat voor de toekomst.

Wij willen jullie daar heel erg voor bedanken. Dank, dank, dank!

Wilt u nog eens nagenieten of even kijken, omdat u er graag bij had willen zijn, maar door omstandigheden verhinderd was? Op www.pknfijnaart.nl kunt u de foto's bekijken.

Wij vonden het een leuke klus.

Hartelijke groet,

Nicky, Annette, Marjolein, Geerte en Adri

Zondagavondgespreksgroep – welkom!

De afgelopen keer hebben we enthousiast met elkaar nagedacht over het invullen van een soort jeugdspecial volgend jaar. Hierdoor zijn we niet meer toegekomen aan het bespreken van het hoofdstuk uit het boekje: "Vriendschap met God". Dus dat willen we op zondagavond 27 oktober goed gaan maken.

We praten dan met elkaar naar aanleiding van hoofdstuk 4.

De bijeenkomst word gehouden bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart) vanaf 19.30 uur.

Wil je wat meer informatie, bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260) of mail: jcvanstrien@live.nl

Je mag natuurlijk ook gewoon een keer mee komen doen om te zien of het wat voor je is.

Emie Hendrikse



Jeugdrubriek



Als je van auto of motorsport houdt, weet je de betekenis van het woord 'pitstop' wel. Het is een plek waar de coureur even brandstof kan bijtanken en bijvoorbeeld van banden kan wisselen. Zo zou je dat ook op ons leven kunnen

betrekken. Je dagen worden met van alles en nog wat gevuld – school, huiswerk, baantje, sport, enz. - en dan kan het best wel eens goed zijn even gebruik te maken van de 'pitstop'.

Met andere leeftijdsgenoten praten over:

- Hoe is die bijbel nou eigenlijk ontstaan en wat heb je daar nu vandaag de dag nog aan!?

Startdatum: maandag 30 september. Van: 18.45 tot 19.30 uur.

Voor wie? Voor groep 7 en 8 b.o.

Locatie: In de Vijverhof.

Meer info: Herman Broer ☎ 0165 326572



Wellicht was je erbij op zaterdag 28 september! Mocht je deze avond gemist hebben, hieronder de data voor de rest van dit kalenderjaar.

12 oktober, 2, 16 en 30 november en tenslotte: zaterdag 14 december.

Locatie: De Vijverhof.

Tijdstip: 19.33 tot 21.34 uur.

Tot ziens en neem gerust je vriend(in) mee!

Rock Solid leiding: Joost & Gerda, Gerrit en Herman.



Tegelijk als het Flamezondag is, komt er een groepje jongeren van 11 t/m 16 jaar onder kerktijd samen bij 'Meetingpoint'.

Daar zijn we op eigentijdse - en soms interactieve en speelse manier - met elkaar bezig.

Eerstkomende keer dat we weer bij elkaar komen is op zondag 13 oktober.

Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.

Terugblik voetbalwedstrijd startzondag

Zaterdag 21 september was er een sportieve krachtmeting tussen onze jongeren en de kerkenraad. Er werd met 'hart en ziel' gestreden en na tweemaal 25 minuten zijn onze jongeren als winnaars uit de bus gekomen. Het was leuk en goed om jong en oud zo met elkaar bezig te zien, luid aangemoedigd door ouders en gemeenteleden. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet!

Herman Broer.

HOE nu VERDER?!

De jeugdraad roept alle volwassen jeugdigen en ouders van jonge gezinnen op voor **de 2e bijeenkomst** van de jonge gezinnenavond!

Deze avond zal plaatsvinden op **29 oktober vanaf 20.00 uur in 't Trefpunt in de Ontmoetingskerk!**

Inmiddels is er het één en ander veranderd. De fusie is inmiddels een feit en als jullie dit lezen is er wellicht al meer bekend over het beroepingsproces. Dus goed om weer eens met elkaar door te praten en elkaar te ontmoeten.

Laat je het ons weten als je naar deze gezellige avond komt?

Aanmelden kan via: jeugd@pknfijnaart.nl



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk) van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame: mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.



VBC (Vakantie Bijbel Club)

Het wordt een steengoed en keigaaf feest in de herfstvakantie! We gaan dan gezellig knutselen, zingen onder begeleiding van de muziekgroep, kijken naar de poppenkast en de sketch, spelletjes doen, mooie verhalen horen en natuurlijk pannenkoeken eten.

Wanneer?

Woensdag 16 oktober van 10 tot 12.00 uur

Donderdag 17 oktober van 10 tot 12.00 uur

Vrijdag 18 oktober van 10 tot 13.00 uur (met spel en pannenkoeken eten en vanaf 12.30 uur zijn de ouders welkom om o.a. te luisteren naar wat liedjes die de kinderen geleerd hebben.)

Zondag 20 oktober is de afsluitende gezinsdienst om 10 uur (waarbij ook vaders, moeders, oma's, opa's, zussen en broers kunnen zien en horen hoe het geweest is én we zullen horen wie de kleurwedstrijd gewonnen heeft).

Wie?

Iedereen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is van harte welkom. Neem je vriendjes maar mee!

Waar?

In de Vijverhof, achter de Hervormde Kerk te Fijnaart.

Tot ziens!

Groetjes van het VBC-team.

Voor meer informatie:

Herman Broer (jeugd@pknfijnaart.nl).

Oh ja...het is gratis!

Groetjes van het VBC-team



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 25 augustus t/m 22 september 2013

25-8 Kerk	€ 179,87
1-9 Kerk	€ 159,68
1-9 Onderhoudsfonds	€ 135,80
1-9 Kerk (zangdienst)	€ 33,20
8-9 Onderhoudsfonds	€ 224,72
15-9 Kerk	€ 106,90
9-9 Fendertshofdienst	€ 32,64

Giften

1 x € 90,- via bank uit dankbaarheid/verjaardag.

Hartelijk dank!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. L.A. Elzerman, Timberwolfstraat 17 te Standdaarbuiten, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mailadres: laelzerman@planet.nl

Een vel van 40 bonnen à € 1,- kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op ING-rekening NL64 INGB 0001084492 ten name van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart

Solidariteitskas

Binnenkort wordt u weer gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas. Daarom wil ik daarover graag enige toelichting geven.

De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening van de plaatselijke gemeenten. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van of namens alle belijdende leden van de kerk.

Er zijn drie geldstromen: op de eerste plaats de directe financiële ondersteuning van plaatselijke gemeenten die door uitvoering van noodzakelijke projecten in onoverkomelijke financiële problemen dreigen te geraken; daarnaast wordt ondersteuning geboden aan vormen van pastoraat, dat maar op enkele plaatsen georganiseerd wordt, maar een bredere betekenis heeft voor het geheel van de kerk, zoals het studentenpastoraat en bijvoorbeeld het dovenpastoraat. Tenslotte worden uit de Solidariteitskas regionale projecten ondersteund waarbij gemeenteopbouw centraal staat.

Een deel van de opbrengst is voor de eigen gemeente. € 5,00 p.p. wordt afgedragen aan het landelijk orgaan.

Abonnementsgeld *Contactruimte* 2013

Bij dit oktobernummer van *Contactruimte* is voor de voormalige hervormde abonnees een acceptgiro of een nota bijgevoegd. De abonnementskosten voor 2013 zijn, net als in 2012, € 9,00.

Mocht u geen acceptgiro of een nota bij het oktobernummer hebben ontvangen, dan kunt u ook het abonnementsgeld van € 9,00 overmaken op rekeningnummer NL02 INGB 0009 6382 92 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart – Kerkblad bij de ING onder vermelding van Abonnement Contactruimte 2013

Wij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld voor 1 december a.s. te voldoen op deze rekening.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

IBAN-nummers

Tegenwoordig worden rekeningnummers vermeld met IBAN-nummers. Dat is nodig om het betalingsverkeer goed te laten verlopen. Daarom zijn alle rekeningnummers, die op het kaft van *Contactruimte* vermeld staan, vanaf nu vermeld met het IBAN-nummer.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jaap de Vrij 462996 of Albert Elzerman 0165-314663.

FANCY FAIR 31 augustus 2013:

We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een in alle opzichten geslaagde Fancy Fair. Het weer werkte buitengewoon goed mee en het was gezellig rondom alle activiteiten, zoals de verkoop van bloemstukjes, oliebollen, poffertjes, kaarten en snuffelmarkt-spuulletjes. Ook het springkussen, eendjesvissen en de grote sjoelbak werden goed bezocht.

In de Vijverhof draaide het Rad van avontuur en was het vooral 's middags en ook 's avonds erg gezellig. In een relaxte sfeer hebben we het rad rond kunnen laten gaan onder het genot van een drankje en iets lekkers voor bij de koffie.

De netto-opbrengst was 's avonds € 5672,52. We hebben het oud ijzer dat overbleef van de snuffelmarkt en nog van het opruimen van de werkkast verkocht en dat bracht ook nog € 30,00 in het laatje.

's Avonds is alles weer keurig afgebroken en zoveel mogelijk opgeruimd. Dit alles is mogelijk geworden door ondersteuning van een heleboel sponsors, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers van de Fancy Fair.

Hiervoor willen we allen **HEEL HARTELIJK DANKEN!**

Grote verloting

Alle loten waren ook dit jaar weer voor aanvang van de Fancy Fair verkocht. Onze hartelijke dank voor iedereen die loten heeft verkocht en/of gekocht! Mw. Fiet Lagemaat heeft dit jaar weer de trekking verricht:

1^{ste} prijs € 300,-- lotnr. 00896 gewonnen door Fam. Van de Wijngaard, Pieter de Hooghstraat 35.

2^{de} prijs € 150,-- lotnr. 00598 gewonnen door Dhr. H. Moerland, Hazelaarstraat 7.

Beide prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd.

De Fancy Fair Commissie: Lenie, Albert, Arie, Gerrit, Jos, Aagje, Henk.



TAAKGROEP KERK en WERELD



der gezamenlijke diaconieën

De vakantie voor het F.D. Rooseveldhuis in Doorn

De vakantieweek zal plaats vinden van
zaterdag 22 februari t/m zaterdag 1 maart 2014.

Weet u iemand die een vakantie nodig heeft of voor uzelf, dan kunt u zich opgeven voor 27 oktober 2013.

Informatie en aanmelden: Addy Roks tel. 0168-462254
a.roks-kwist@kpnplanet.nl



In oktober staat de boekentafel twee keer opgesteld in de Vijverhof. Dit is op 6 en op 20 oktober. U bent van harte welkom om een praatje te komen maken, om te kijken of om te kopen. We hebben een breed assortiment voor oud en jong.

Nel G., Nel B. en Bep



Portret van een gemeentelid

Hoe lang ben je al lid van deze gemeente?

Ruim zes jaar. Vanaf mijn huwelijk woon ik hier en hoor ik bij deze gemeente.

Voel je je thuis in deze gemeente? Wat maakt dat je je thuis voelt?

Toen ik nog geen lid was en ik hier soms in het weekend was, sprak het me aan dat ook de gasten werden welkom geheten. Ik voel me thuis doordat ik veel mensen heb leren kennen en doordat we met elkaar meeleven.

Wat spreekt je het meest aan in deze gemeente?

Dat er duidelijk gezocht wordt naar mogelijkheden voor jongeren. Het is jammer dat er maar zo weinig zijn, maar het is steeds de insteek en er is een groep die wil en ervoor gaat. We houden de moed erin en geven niet op!

Ben je ergens actief bij betrokken in de kerk en hoe ervaar je dat?

Ik ben kerkenraadslid. Ik ben als wijkouderling begonnen en ik zit nu als vertegenwoordiger van de kerkenraad in de taakgroep gemeente-zijn. Dat is een leuke groep die net opnieuw opgestart is. Het is nog even zoeken met elkaar, maar daar komen straks wel leuke dingen uit.

Ik doe al vijf jaar mee met de Vakantiebijbelclub. Ik vind dat erg leuk om te doen en er is veel belangstelling voor. De kinderen vinden het hartstikke leuk en er komen ook kinderen die je nog niet kent. Verder doe ik mee met de Zangkring en ik ben als gemeentelid betrokken bij de doopkaarsenzondagen. Ik doe ook mee aan de 25+-gesprekskring. Ik ervaar de activiteiten waar ik aan mee doe als zinvol en ik vind het fijn om zo met elkaar bezig te zijn.

Wat betekent het voor je om lid te zijn van de protestantse kerk in Fijnaart?

Veel werk ☺! Ik zie het als dat ik hier geplaatst ben en ik vind het fijn om deel te zijn van deze christelijke gemeenschap en erbij betrokken te zijn.

Op welke manier wil je iets doen met je geloof en kan dat in deze gemeente?

Mijn geloof is onderdeel van mijn leven en ik wil dat delen met anderen. Een stukje opbouw daarin zou fijn zijn. Het is de bedoeling van de taakgroep Gemeente-zijn dat daar meer mogelijkheden voor komen.

Hoe ervaar je de kerkdiensten?

Over het algemeen positief. Het ligt wel aan de predikant hoeveel ik ervan meeneem naar de week die erop volgt. Ik vind het wel jammer dat er zo weinig leeftijdsgenoten van mij zijn en wat jonger. Ik vind het vooral fijn om met elkaar te zingen.

Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk die plaats?

De kerk zou er voor iedereen moeten zijn. Aan de ene kant om met elkaar het geloof te delen en te vieren, maar daarnaast er ook zijn voor de praktische kant: aandacht en hulp geven aan iedereen die dat nodig heeft. God draagt zorg voor de mensen en de kerk heeft de taak om God te laten zien buiten de kerk in de vorm van zorg voor mensen.

Heb je suggesties of ideeën voor onze kerk?

Blijf openstaan voor jongeren en voor mensen met ideeën. Durf met elkaar te delen wat het geloof voor je is. Leo Feijen zei toen: 'Probeer er woorden aan te geven.' Ik denk dat het je verder brengt als je hoort van waaruit anderen dingen doen.

Is er nog iets dat je wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte?

Leef mee en doe mee!

AGENDA

- | | |
|--------------------|--|
| 1 okt. 19.45 uur: | Vergadering kerkenraad, Vijverhof |
| 2 okt. 14.15 uur: | Ouderensoos, Vijverhof |
| 2 okt. 20.30 uur: | Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt |
| 3 okt. 9.30 uur: | Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt |
| 7 okt. 19.30 uur: | Zangkring, Vijverhof |
| 8 okt. 19.45 uur: | Vergadering Oecumenisch Beraad, Jacobushof |
| 17 okt. 15.30 uur: | Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep in Vijverhof. Hoofdstuk 2. |
| 21 okt. 19.30 uur: | Zangkring, Vijverhof |
| 22 okt. 19.45 uur: | Vergadering Moderamen, Vijverhof |
| 23 okt. 14.15 uur: | Ouderensoos, Vijverhof |
| 27 okt. 19.30 uur: | Zondagmiddaggespreksgroep – Appelaarseweg 2
Hoofdstuk 4: Vriendschap met God. |
| 29 okt. 20.00 uur: | Jonge gezinnenavond. Locatie volgt. |

DIVERSE MEDEDELINGEN



Op 6 oktober kunt u een kaart ondertekenen die door het Amnesty-kantoor in Amsterdam doorgestuurd wordt naar Rusland. Zo komen we met elkaar op voor de vrijheid van meningsuiting van de drie volgende personen: Savyolov, Akimenkov en Kosenko kwamen vreedzaam voor hun mening uit. Vervolgens werden ze opgepakt omdat ze geweld zouden hebben gepleegd. Daarvoor is echter geen enkel bewijs.

Hartelijk dank,
Bep Rosing



Wijs met de Bijbelcampagne 2013

Wijze woorden van Paulus

De Nationale Bijbelzondag valt dit jaar op zondag 27 oktober. Thema is deze keer *Wijze woorden van Paulus*. Ook dit jaar is er een prachtige brochure samengesteld om uit te delen in de kerk.

In de brochure staan drie teksten van of over Paulus. Aan de hand van teksten uit Galaten 5, Handelingen 27 en 1 Korintiërs 12 wordt u in drie 'cirkels' aangesproken om iets met Paulus' woorden te doen. Dat gebeurt op een persoonlijke manier, in kleine kring en in de kerkgemeenschap. Bij alle teksten staan achtergrondinformatie en mogelijkheden om iets te doen. De illustraties in de brochure zijn van Max Kisman. De afbeeldingen zijn allemaal in dezelfde stijl, en geven de steeds groter wordende 'cirkels' weer. Ze hebben ieder een eigen kleur. Mensen worden vanuit de Bijbel opgeroepen om mee te doen. Natuurlijk staat er ook iets in de brochure voor de kinderen!

Met de Bijbelcampagne wil het Nederlands Bijbelgenootschap laten zien dat de brieven van Paulus relevant zijn voor gelovigen van vandaag. Want Paulus raakt mensen, hij zet ze in beweging, heel dichtbij, maar ook ver weg!

De brochure is gratis te bestellen bij het Klantencontactcentrum van het Nederlands Bijbelgenootschap, e-mail: info@bijbelgenootschap.nl, telefoon 023-514 61 46.

Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel

Passage Fijnaart

Woensdag 9 okt. 19.45 uur in het Trefpunt. Mw. Diny Zimmer uit Ermelo komt ons het een en ander over "Ernst en Humor" in de trouwzaal vertellen.

Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2013

1 oktober	Spreuken 14:1-11	Wat is wijsheid?
2 oktober	Spreuken 14:12-22	Goed en kwaad
3 oktober	Spreuken 14:23-35	Positief en negatief
4 oktober	Psalm 35	Doe mij recht, HEER!
5 oktober	1 Koningen 18:1-19	Contact
6 oktober	1 Koningen 18:20-46	Vuur en water
7 oktober	1 Koningen 19:1-21	Bemoediging
8 oktober	Psalm 36	Kostbare liefde
9 oktober	2 Timoteüs 1:1-10	Volhouden
10 oktober	2 Timoteüs 1:11-18	Heilzame woorden
11 oktober	Psalm 37	Blijf vertrouwen
12 oktober	Lucas 17:1-10	Vergeven en geloven
13 oktober	Lucas 17:11-19	Echt genezen
14 oktober	Lucas 17:20-37	De komst van de Mensenzoon
15 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder wint
16 oktober	Psalm 39	Klein voor God
17 oktober	2 Timoteüs 2:1-13	Niet te vangen
18 oktober	2 Timoteüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
19 oktober	2 Timoteüs 3:1-9	Zware dagen
20 oktober	2 Timoteüs 3:10-17	Inspiratie
21 oktober	Psalm 94	De HEER is trouw
22 oktober	2 Timoteüs 4:1-8	Waarheid en niets dan de waarheid
23 oktober	2 Timoteüs 4:9-22	Concrete opdrachten
24 oktober	Psalm 99	Koninklijke waardigheid
25 oktober	1 Koningen 20:1-22	Wending
26 oktober	1 Koningen 20:23-43	Oorlogsverhaal
27 oktober	1 Koningen 21:1-29	Machtsmisbruik
28 oktober	1 Koningen 22:1-12	Raadgeving
29 oktober	1 Koningen 22:13-28	Harde waarheid
30 oktober	1 Koningen 22:29-40	Toevalstreffer?
31 oktober	1 Koningen 22:41-54	Regeringsperioden