



### **Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten**

Met Kerst vieren we dat Gods Zoon Jezus als mens naar de aarde is gekomen. Het is en blijft een wonderlijk verhaal: Jezus wordt als hulpeloze baby geboren, in een gezin dat het niet breed had, en in een land dat al heel lang onderdrukt werd door buitenlandse heersers. Juist in deze tijd klinkt de kerstboodschap extra krachtig omdat we dit nu dagelijks zien gebeuren. Wij mogen gelukkig geloven dat God zich het lot van mensen aantrekt. Er is altijd een nieuw begin mogelijk, en kwetsbaarheid wint het van macht.

Het bekendste verhaal is wel het evangelie van Lucas. Na zo vele jaren kunnen we dit verhaal bijna wel dromen. Wat op mij altijd wel indruk maakte is dat Maria Hem (Jezus) in een voederbak voor dieren legt omdat er voor hen geen plaats in het gastenverblijf was. En bijzonder was dat de eerste kraamvisite uit een groepje herders bestond die van engelen de blijde boodschap te horen hebben gekregen.

In afbeeldingen rondom de geboorte van Jezus worden vaak dieren afgebeeld die rondom de voederbak in de stal staan. In de geboorteverhalen van het evangelie komen de dieren niet voor. Dat ze er staan is waarschijnlijk te danken aan een tekst van de profeet Jesaja: een os kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. In de joodse traditie is de os een rein dier, terwijl de onreine ezel staat voor de kerk van de heidenen. De os en de ezel zijn dan ook in de kerststal het symbool van de verbondenheid tussen God en de mens. Het Mattheus evangelie vertelt over “magiërs” uit het Oosten die de pasgeboren koning van de Joden eer willen bewijzen. Hoe ze reisden wordt niet vermeld. In kerstvoorstellingen zien we de Drie Koningen meestal met kamelen. Ook deze dieren zijn latere toevoegingen aan het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Op deze manier werd het verhaal dichter bij de leefwereld van de mensen gebracht. Immers vanuit het Oosten kon je niet anders in Bethlehem komen dan door het “schip van de woestijn”, te weten de kameel.

Maar wat al de verhalen in de Bijbel en de gebruikte symboliek gemeen hebben is dat het kerstverhaal draait om de komst van Jezus Christus naar de wereld als redder, een gebeurtenis die christenen wereldwijd vieren als een symbool van hoop, vrede en liefde. Het verhaal nodigt uit om stil te staan bij de nederigheid van de omstandigheden waarin Jezus werd geboren en bij de boodschap van vrede en verlossing die Hij volgens de Bijbel bracht.

Daarom vind ik het ieder jaar weer bijzonder om het kerstverhaal te horen en dat de dominee er ieder jaar weer in slaagt om een eigen invulling aan dat bekende verhaal te geven. Ook in onze eigen kerk hebben we de “traditionele” kerstnachtdienst en wordt op 25 december het verhaal verteld waarbij kinderen de rollen van Maria, Jozef, de herders, de dieren en de wijzen uitbeelden en spelen. Zo wordt het verhaal telkens opnieuw beleefd en gedeeld, en blijft het een bron van inspiratie en vreugde.

Laten we net als de herders en de wijzen op zoek gaan naar Christus in ons leven. En mag de kerstboodschap zijn dat iedereen in de wereld dit wil doen en dat daarmee er een echte kans op vrede in de wereld is.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond en vreugdevol 2025.

Wim de Loome