

OVERDENKING

Waarom het niet bij Psalm 117 bleef (Door Andries Knevel)

Mijn eerste ervaringen met het lezen van de Bijbel zijn niet zo positief. Alhoewel, in de letterlijke zin las ik niet uit de Bijbel, maar werd hij voorgelezen. Dat gebeurde door mijn vader, na de maaltijd. Ik werd geacht te luisteren, maar het sprak me (in mijn vroege jeugd) nou niet bepaald aan. 'Kan het niet Psalm 117 worden' jengelden mijn broer en ik dan. U weet wel, die psalm die uit precies twee verzen bestaat. En mijn vader, toch een man vol humor, ging daar nooit op in. Had hij het maar één keer wel gedaan; we zouden het ons een leven lang herinnerd hebben.

's Avonds werd de kinderbijbel gelezen. Spannende verhalen, dat wel, maar de religieuze ondertoon of de toepassing ging over mijn hoofd heen. Dat dagelijks Bijbellezen heb ik bij het ouder worden niet overgenomen. Je kreeg wel een Bijbel bij het verlaten van de school en zondagsschool, maar die bleef meestal gesloten. Ik ben pas echt serieus de Bijbel gaan lezen toen ik 19 jaar oud was. Tijdens mijn studie economie aan de VU te Amsterdam, maakte ik een plotse-linge bekering mee waardoor ik voor het eerst van mijn leven echt de Bijbel ging lezen.

Vrolijke ruil

En wow, wat een geweldige ervaring! Nachtenlang las ik de Bijbel, met name de brieven van Paulus. Ik was zelfs enigszins teleurgesteld dat hij er zo weinig had geschreven. 'Geef mij meer, Paulus', riep ik dan.

Wat het was dat me aansprak? In mijn woorden van nu: Het volstreekte genadekarakter van het heil. Onverdiende genade voor een zondaar. En dat was wat ik in die dagen en de jaren erop nodig had. De vrolijke ruil van Luther. Hij (Jezus, niet Luther) mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Ik las de Bijbel dus op een puriteins-piëtistische manier en dat heeft voor mij weldadig gewerkt, tot op de huidige dag. De Bijbel was voor mij in die eerste jaren vooral een boek dat ging over de verhouding tussen Christus en mijn ziel. 'Hoe krijg ik een genadige God', was een van mijn existentiële vragen en met name de brieven van Paulus gaven mij een antwoord daarop.

Ook tijdens mijn studie theologie, aanvankelijk in Amsterdam en later in Utrecht is deze blikrichting gebleven, in Utrecht met name gevoed door een sfeer van de Nadere Reformatie, die daar toen heerste.

Bezonken?

Inmiddels lees ik nog steeds met vreugde in de Bijbel. Maar eerlijk gezegd niet nachtenlang. De 'Entdeckerfreude' heeft plaatsgemaakt voor een bezonken omgaan met het Woord.

Alhoewel? Ik kan nog steeds geweldig enthousiast raken als ik een gedeelte in de Bijbel lees, soms bekend, soms onbekend; een tekst die me raakt, die bij me binnenkomt, en waarvan ik dan spontaan denk: 'Hier ga ik een preek over maken.' De laatste tijd gebeurt dat vooral met gedeelten uit 1 Johannes. En ja, daar heb ik dus ook over gepreekt.

Liever langer luisteren

Maar ik heb in de afgelopen 50 jaar waarin ik nu de Bijbel lees, wel veel (bij)geleerd. De Bijbel is geen dogmatisch handboek dat kant en klaar uit de hemel is komen vallen. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, ieder met een eigen klankkleur en taalveld, met voor sommige van die boeken ook een heel ingewikkelde wordingsgeschiedenis.

Daarmee zeg ik niet veel nieuws, maar die langzame ontdekking heeft voor mij het lezen van de Bijbel wel verrijkt. Het stelt je in staat lastige vragen aan een aantal boeken uit met name het Oude Testament te stellen, zonder daarmee de waarde van deze boeken te minimaliseren. En andersom word je door het intensief lezen van deze boeken ook aardig bevraagd op je gedrag van iedere dag, of op je wereldbeschouwing. De Bijbel is soms een weerbarstig boek. Soms begrijp je er niet zoveel van, maar de methode die ik volg is dan 'liever langer luisteren'.

Voor mijn werk (het maken van preken, blogs, meditaties en apps) lees ik heel veel in de Bijbel. En ja, eerlijk waar, met heel veel vreugde. En wat vind ik het dan mooi om diep in de achtergrond van een Bijbelboek of een tekst te duiken. En wat een voordeel dat ik de Bijbel (nog een beetje) in het Hebreeuws en Grieks kan lezen.

Maar daarnaast gebruik ik ook een eenvoudig leesrooster, of een dagboek. Om even uit mijn professionele cocon te komen en gewoon, heel eenvoudig, je door een tekst te laten inspireren.

Want dat blijft. Ook na 50 jaar!

Andries Knevel, Theoloog, schrijver en presentator

KERKDIENSTEN

3 november....

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME</i>
Voorganger	Dhr. M. Padmos, Krimpen a/d IJssel
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Femke van Halum
Koster	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst 2e K&W/KiA/Zending/Ghana
Uitgang	Onderhoudsfonds

10 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Dankdag gewas en arbeid + Interkerkelijk koor</i>
Voorganger	Mw, R. Fortuin-Mosterd, Brielle
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang	Oogstcollecte
Uitgang	K&W/KiA/Werelddiaconaat/Bolivia

17 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. W. Bisschop, Breda
Ambtsdrager van dienst	Leendert van Balen
Gastheer / gastvrouw	Geerte Goudriaan
Koster	Anton Bom
Collecte Rondgang	K&W / Mercy Ships
Uitgang	K&W / Mercy Ships

18 november 15.00 uur Fendertshofdienst Petra Mergaerts (RK)

24 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde, Barendrecht
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Huib van der Kemp
Koster	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Pastoraat/Bloemen

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst	BHV-dienst
3 november	Claartje	Connie, Anne, Debby	Willian, Corry-Anne
10 november	Melissa	Marloes, Claudia	Linda, Henk
17 november	Addy	Saskia, Marjolein	Saskia, Jan
24 november	Fiet	Emie, Debby	Henk, Susanne

	PPT-dienst	Beamerdienst	Livestream
3 november	Lonneke	Corrie-Anne	Willian
10 november	Susanne	Piet	Timo
17 november	Jan N	Hans N.	Anton
24 november	Tiny	Marit	Wim

	Bloemendienst	Organisten
3 november	Dit Konings	Barthold Jongejan
10 november	Jeanne Moerland	Johan van der Steen
17 november	Anneke Knook	Ad van Sprang
24 november	Hetty Bom/Riet Jongbloed	Barthold Jongejan

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Collecteren in het licht van Gods koninkrijk

'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Dat is ons jaarthema 2024/2025. Dit jaarthema roept op om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens. Dat doen we door te geloven in delen en anderen daarin vrijmoedig mee te nemen. Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons hierdoor geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. We vertrouwen erop dat Hij ons werk wil zegenen. Dan zal er genoeg zijn voor velen.

3 november: Kerk in Actie/Zending/Ghana

“Een sterke kerk op een kwetsbare plek”

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.

10 november: Kerk in Actie/ Werelddiaconaat/Bolivia

“Duurzame landbouw in de hoge Andes”

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden, is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug.

17 november: Mercy Ships

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus,



hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van

dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen.

24 november: Eigen gemeente Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen

Kaarten, postzegels, oude mobieltjes: waardevol voor het goede doel

Wat kunt u doen?

Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u soms niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten en postzegels in te leveren in de kerk.



Oude mobieltjes

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes maximaal €3,00. De ingezamelde mobieltjes worden door het bedrijf Eeko nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. De 'zo goed als nieuw' gebruikte telefoons worden verkocht via winkels in Oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika. In deze landen is het gsm-netwerk vele malen betrouwbaarder dan het 'vaste' net en is er veel vraag naar de goedkopere recyclede toestellen. Van niet meer te repareren mobieltjes worden op milieuverantwoorde wijze de kostbare grondstoffen verwerkt.

Let op: *Houd er rekening mee dat uw smartphone vol staat met vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, bankgegevens, logingegevens en foto's en video's. De eenvoudigste manier om alle gegevens op je telefoon veilig te verwijderen, voordat je het inruilt of verkoopt, is door de fabrieksinstellingen te resetten.*

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

December is vanouds de maand dat er heel veel kaarten worden verstuurd. De meeste kaarten verdwijnen vervolgens in een la of in de oud papierbak. U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie.

Wat gebeurt er met deze zorgvuldig verzamelde postzegels en kaarten?

Alle binnen- en buitenlandse postzegels die zo worden verzameld gaan naar een veiling en de opbrengst gaat naar Kerk in Actie. De felicitatie-, kerst-, nieuwjaars- en andere kaarten die geschikt zijn voor hergebruik krijgen een nieuw leven. Die gaan naar instellingen waar er weer nieuwe kaarten van worden gemaakt. Op die manier blijft de vreugde en genegenheid die oorspronkelijk in deze kaarten zijn gelegd, behouden. Wat niet meer te redden valt gaat naar het oud papier. De opbrengst hiervan gaat ook naar Kerk in Actie.

Wat wel en niet inleveren?

Welke kaarten kun je inleveren en welke juist niet? We zetten ze op een rij.

Lever deze kaarten wel bij ons in:

- Ansichtkaarten (enkel kaarten die niet in een envelop verstuurd worden);
- Geboortekaartjes;
- Zelfgemaakte kaarten;
- Bijzondere kaarten: Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels.

Deze kaarten kunnen we niet gebruiken:

- Dubbele kaarten;
- Afgeknipte kaarten;
- Kaarten die helemaal onder het plakband zitten;
- Kaarten met gaten;
- Kaarten waar de postzegel vanaf geknipt is.

Wat levert het op?

In 2023 was de opbrengst € **32.885,12** (€ 27.937,92 via postzegels en kaarten, € 4.537,20 via cartridges en mobieltjes en € 410,- via oud muntgeld).

Waar kun je inleveren?

Je kunt postzegels, kaarten, oude mobieltjes en cartridges deponeren in de ton bij de hoofdingang van de Dorpskerk of bij een van de leden van de taakgroep Kerk en Wereld.

***Met de opbrengst kan Kerk in Actie veel mensen in nood ondersteunen.
Hartelijk dank voor jouw bijdrage!***



TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN

Van de kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,

Jezus leerde mensen anders te kijken naar de wereld om hen heen. Hij vertelde dat God niet alleen kijkt naar wie sterk en machtig is, maar juist naar wie kwetsbaar is en klein. In de verhalen van deze periode horen we wat dat voor mensen betekent. We horen hoe ogen en harten opengaan en we mogen hopen dat dat vandaag opnieuw kan gebeuren

3 november: FLAME in De Vijverhof

10 november: Marcus 12:28-34 *Met heel je hart*

Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus wat het belangrijkste gebod is. Jezus antwoordt dat je God moet liefhebben met alles wat in je is en dat je anderen moet liefhebben zoals je jezelf liefhebt

17 november: Marcus 12:38-13:2 *Voor wie doe je dat?*

Een arme vrouw gooit twee muntjes in de offerkist. Jezus vertelt dat zij meer gegeven heeft dan anderen, omdat zij gegeven heeft van haar armoede.



24 november: Marcus 13:14-27 *Houd je ogen open*

Jezus en zijn leerlingen zitten op de Olijfberg, tegenover de tempel. Daar vertelt Jezus over een donkere tijd die komen gaat.



Adventsproject Bestemming Bethlehem

Bestemming Bethlehem

In deze Advent gaan we met verschillende reizigers mee naar de bestemming Bethlehem. Ze komen op verschillende momenten voor in de Bijbel, maar worden door God geleid om naar Bethlehem te gaan. We zien het stadje Bethlehem ook in het klein, waarbij we iedere week een beetje meer licht geven in het stadje. Uiteindelijk wordt Jezus daar geboren en zijn er ook de drie wijzen die deze bestemming hebben. Het belooft een mooie reis te worden!

Kerstmusical

We zijn blij met de kinderen en volwassenen die zich hebben aangemeld om mee te doen met de musical. Zondag 3 november gaan we starten met oefenen.

Wilt u of wil jij nog helpen? Bijvoorbeeld bij het decor? Neem dan contact op met iemand van de leiding.



Hoi FLAME-kanjers,

Zondag 3 november is er weer FLAME.

LET OP: deze keer in de Vijverhof, Kerkring 1, achteringang Dorpskerk.

Vorige thema's waren "Let op je woorden" en "Vergeving". Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met Gods belangrijkste gebod. Daar gaan we het dus met elkaar over hebben deze Flame. We beginnen om 10.00 uur en het duurt tot ongeveer 11.15 uur.

We hebben een leuk programma voorbereid met o.a. een verhaal, een leuk proefje, spel met levende pionnen en eventueel een knutsel. En er is weer wat te drinken en wat lekkers.

We hopen dat jullie er deze keer ook weer bij zijn. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom! Groeten van de juffen.



Het hart teken ik met zachte randjes...
Lief zijn kent geen scherpe kantjes...
www.jabbertje.nl



Meet and Eat

Vindt u het als alleengaande gezellig om met elkaar te eten?
Dan bent u van harte welkom op **vrijdag 29** november voor een **etentje. Aanvang 12:30 uur** in het TREFPUNT! U kunt zich **aanmelden voor 25 november**: 0168-462254 of via a.roks-kwist@outlook.com. **Vol = vol.**

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy



Bijbelgespreksgroep

"Eén wonderlijke reis met God".

Dat is de titel van het boekje waarin wij Ruth van stap tot stap volgen in haar zoektocht en het vertrouwen in de God van Israël. Omdat we nu nog geen eigen predikant hebben om ons te begeleiden, is Yvonne bereid gevonden om onze gespreksleidster te zijn, wat prima gaat. Wij waarderen haar daarin. We waren al enige keren bij elkaar op een vrijdagmiddag. Er volgen er nog meer deze winter. Op 8 november van 15.00 uur tot 16.15 uur hebben we weer een bijeenkomst. Met vriendelijke groeten, Nel van Dorp.

Van de KERKENRAADSTAFEL

Berichten van de kerkenraad

Het kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 15 oktober jl. houdt u te goed tot de volgende Contactruimte. De datum van het inleveren van de kopij zat te dicht bij de vergadering om dat op tijd voor elkaar te krijgen.

Wel kunnen wij u uitnodigen voor de gemeenteavond op 6 november a.s.

Op deze avond willen wij u graag informeren over de visitatieronde en de gevolgen daarvan. Wij hopen dat u met veel mensen aanwezig zult zijn!

We beginnen om 20.00 uur, maar voor die tijd staan koffie en thee al voor u klaar.

Agenda gemeenteavond op 6 november 2024

1. Opening door Wim de Loome
 2. Voorstellen ds. R. Schep als interimpredikant voor onze gemeente
 3. Voorstellen dhr. Jaap van Dam als tijdelijk kerkrentmeester
 4. Mededelingen over de gehouden visitatieronde
 5. Beroepingscommissie
 6. Solvabiliteitsverklaring
 7. Ruimte voor reacties en vragen
- Pauze
8. Procedure nieuwe kerkenraads- en taakgroepleden
 9. Ruimte voor reacties en vragen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

29 sep. Onderhoudsfonds	€ 197,65
6 okt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 124,75
6 sep. Pastoraat	€ 112,20
13 okt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 406,05
19 aug. Fendertshofdienst	€ 24,75

Giften

Er is een gift via dhr. H. van der Kemp binnengekomen van € 50,- bestemd voor de kerk.

Per bank zijn er twee giften van ieder € 100,- binnengekomen bestemd voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Verjaardagsfonds

Begin oktober zijn de zakjes van het verjaardagsfonds over het derde kwartaal weer ingeleverd en geteld. Dit bracht het mooie bedrag van € 868,55 op. Alle gevers en ook weer de bringers van de verjaardagsgroet, hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Kerkebalans 2024

De toezeggingen voor de actie kerkebalans bedragen tot op heden € 108.492,-. Van het bedrag van dit jaar is inmiddels € 92.475,- bijgeschreven op de bank. Als kerke-rentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen en betalingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkebalans 2025 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkebalans 2025. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkeleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Dit doen we onder het motto 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerke-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jong en oud.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen zaterdag 11 en zaterdag 25 januari ontvangt u een brief/mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Wat betekent de plaatselijke kerk voor u? Samen maken we het mogelijk.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Met vriendelijke groet,

Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer



Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of via de mail penningmeester@pknfijnaart.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, Blaaksedijk 13, of telefonisch te bestellen via 0623213260 De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen via: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

Wilt u **luisteren** naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl?

Bij 'Zoek uw kerk': type 'Fijnaart'.

Klik 'Fijnaart' aan en scrol naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 'Luisteren'.

De diensten zijn te **bekijken** via de website: pknfijnaart.nl

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen.

U kunt contact opnemen via:

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

15 september	Kerk in Actie, Noodhulp Soedan	€ 218,23
22 september	Kerk in Actie, Zending Syrië	€ 257,89
27 september	Voedselbank:	€ 241,53
6 oktober	Kerk in Actie, Israël	€ 227,20

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

4 nov. 20.00 uur	College van Kerkrentmeesters
5 nov. 20.00 uur	Vergadering moderamen, Leeuwerikstraat 48
6 nov. 20.00 uur	Gemeenteavond
6 nov. 9.00-9.45u.	Gebedskring
8 nov. 15.00 uur	Vrijdagmiddag bijbelgespreksgroep
13 nov. 14.30 uur	Ouderensoos
13 nov. 20.00 uur	Woensdagavondgespreksgroep
14 nov. 20.00 uur	Vergadering kerkenraad
27 nov. 14.30 uur	Ouderensoos

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag enz., geeft u dat dan door aan de redactie.

De Bijbel en de mier

‘Wijsheid – waar moet je haar zoeken?’ De schrijver van Job 28:12 is niet de enige die zich dat in de loop der eeuwen heeft afgevraagd. In Spreuken 6:8 vind je een wel heel origineel antwoord op die vraag: ‘Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs!’ Wat is het precies dat we volgens de bijbelschrijver kunnen leren van deze kleine insecten?’

De oogstmier: ijverig, zelfstandig en planmatig

Om erachter te komen waarom de mier als voorbeeld kan dienen, moeten we eerst kijken naar wat voor dier de schrijver precies voor ogen had.

De mier in het boek Spreuken is de oogstmier, niet de ons bekende huis-, tuinen- keukenmier (Spreuken 6:8 en 30:24-25). Deze mier verzamelt in de oogsttijd graankorrels en andere plantenzaden. Hij sleept die van de akkers, van de dorsvloeren en uit de graanschuren naar zijn nest. Daar stapelt hij de zaden op in soms talloze voorraadkamers. Van tijd tot tijd komen de werksters de korrels ophalen. Die malen ze met hun sterke kaken fijn, zodat ze door klein en groot gegeten kunnen worden. Samen zorgen verzamelaars en werksters ervoor dat de mierenkolonie de winter overleeft. Op een zomerse dag is de oogstmier al gauw zo'n zestien uur per etmaal actief – niet gehaast, maar wel heel constant.

De bijbelschrijver onthult nog een ander geheim van het succes van oogstmieren: de manier waarop zij georganiseerd zijn. ‘Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen...’ (Spreuken 6:7-8). De mieren blijken heel goed in staat om het vele werk dat gedaan moet worden, zelfstandig uit te voeren. Nesten bouwen, voedsel verzamelen, larven voeden, indringers buiten houden: elke mier is daar in principe bij betrokken, weet hoe dat gaat en wat daarvoor nodig is.

Ten slotte blijken mieren in staat om ver vooruit te kijken en planmatig te werk te gaan.

Als je in de winter te eten wilt hebben, zul je in de zomer een voedselvoorraad moeten aanleggen. Wie even de moeite neemt en van dichtbij naar de mieren kijkt, zal zich verbazen over de efficiëntie van alle inspanningen. Elke beweging dient een doel. Planmatig werken is de basis voor het succesvol voortbestaan van de mierenkolonie.

Nieuw arbeidsethos? Nee, nieuw inzicht!

Terug naar de les die je volgens de bijbelschrijver van de mieren kunt leren. Je zou verwachten dat in Spreuken 6:6 de luiaard wordt aangespoord om net als de oogstmier vol ijver aan de slag te gaan en vooral hard door te werken. Of dat leiderschap op de werkvloer overbodig is geworden. Maar dat is voor de bijbelschrijver veel te kort door de bocht!

Natuurlijk is het de bedoeling dat de luiaard in actie komt, anders vervalt hij tot de bedelstand (Spreuken 6:11). Maar in plaats van een reeks praktische tips te

geven, spoort de leraar hem aan om eerst op onderzoek uit te gaan. Het eerste en belangrijkste doel is wijsheid. Door naar de mieren en vervolgens naar zichzelf te kijken, komt de luiaard tot nieuwe inzichten. Hij ontdekt hoe zijn inspanningen tot succes kunnen leiden, de luiheid voorbij.

Zelfreflectie, daar gaat het om. En daarbij kan zelfs zo'n minuscuul beestje als de mier helpen, als je maar, net zoals de bijbelschrijver, bereid bent om er iets van te leren.

Deze blog is geschreven door dr. Jaap van Dorp, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Als vertaler werkte hij onder andere mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal.

Bijbelleesrooster voor de maand november 2024

Het boek Prediker, dat we samen met de synagoge opensloegen op het Loofhutfenfeest, lezen we deze weken uit. Daarna zijn de laatste hoofdstukken van de profeet Zacharia aan de orde. Een paar maanden geleden reikte het leesrooster het eerste deel van de profeet Zacharia aan, waarin visioenen centraal staan uit de tijd waarin de eerste groepen ballingen terug waren gekeerd naar Jeruzalem. In hoofdstuk 9 krijgt het boek een nieuwe impuls. Dit tweede deel dateert van later tijd, en bevat vooral visioenen over de eindtijd. Het is dan ook minder makkelijk te koppelen aan concrete historische gebeurtenissen. Doordat het passages bevat die verwerkt zijn in de evangeliën, klinkt het wel veel bekender.

vr	1	Psalm 138	za	16	Zacharia 9,9-17
za	2	Psalm 34	zo	17	Marcus 12,38–13,2
zo	3	Marcus 12,13-27	ma	18	Zacharia 10,1-12
ma	4	Prediker 7,1-14	di	19	Zacharia 11,1-9
di	5	Prediker 7,15-29	wo	20	Zacharia 11,10-17
wo	6	Prediker 8,1-17	do	21	Psalm 69,1-19
do	7	Prediker 9,1-12	vr	22	Psalm 69,20-37
vr	8	Psalm 133	za	23	Marcus 13,3-13
za	9	Leviticus 19,1-18	zo	24	Marcus 13,14-27
zo	10	Marcus 12,28-37	ma	25	Marcus 13,28-37
ma	11	Prediker 9,13–10,7	di	26	Psalm 74
di	12	Prediker 10,8-20	wo	27	Zacharia 12,1-8
wo	13	Prediker 11,1-10	do	28	Zacharia 2,9–13,1
do	14	Prediker 12,1-14	vr	29	Zacharia 13,2-9
vr	15	Zacharia 9,1-8	za	30	Psalm 17