

# OVERDENKING

## Het orgel in De Dorpskerk is uniek en heeft een betekenis

Het eerste orgel werd gebouwd door Rogier in 1877. In 1924 werd het omgebouwd tot een pneumatisch orgel. In 1979 werd een nieuw mechanisch orgel gebouwd in de oude kas met oud pijpwerk, balg en andere materialen door Verschueren. Men koos voor twee klavieren. In 2019 is het orgel uitgebreid door Noordlander in samenwerking met van Duren. De 29 digitale registers worden aangestuurd via een computer met Hauptwerk-programma, die ingebouwd is in de orgelkas.

De combinaties van echt pijpwerk en digitaal klinken mooi. Er is veel variatie in klank mogelijk. Het is dus een hybride orgel en uniek. Er zijn er maar weinig van in Nederland.

De orgelkas is volgens Monumentenzorg van historische waarde. Er zijn drie halfronde pijpentorns en twee gebogen velden in verwerkt. Op de middelste pijpentoorn zit een man met een harp. Op de twee andere pijpentorns staan twee engelen met een bazuin. Aan de zijkanten is er acanthusbladversiering. Onder de middelste pijpentoorn is een ornament geplaatst met een betekenis. Er staat met gouden letters geschreven Looft God 1877. In dat jaar werd het orgel gebouwd.



De woorden 'Looft God' zijn een directe verwijzing naar Psalm 150. Er worden nogal wat instrumenten genoemd. Lees het maar eens na.

Het ornament is omringd door een omlisping met acanthusbladeren als symbool voor de toekomst. God loven met klanken is dus ook bedoeld voor de toekomst.

Het hybride orgel wordt iedere zondag om beurten bespeeld door onze talentvolle

organisten. Zij spelen prachtige melodieën met diverse klanken, van fluisterzacht tot luid. Komt, ziet, hoort, geniet en zingt mee. Want de menselijke stem mag hieraan niet ontbreken.

Hartelijke groet,  
Bram Boelhouters

# KERKDIENSTEN

## 2 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>FLAME</i>
Voorganger	Ds. A.A. van den Berg, Heine Noord
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Riet Verhagen
Koster	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Werelddiaconaat-Tanzania 2 <sup>e</sup> Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Onderhoudsfonds

## 9 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Mw. R. Fortuin-Mosterd, Brielle
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Jenny de Lange
Koster	Jaap Kees van Strien
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Eigen gemeente/jeugdwerk

## 16 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. FC. de Ronde, Barendrecht
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Koster	Anton Bom (Kadedijk)
Collecte Rondgang	Voedselbank
Uitgang	Voedselbank

**17 juni: 15.00 uur Fendertshofdienst, M. Bastiaansen**

## 23 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Bep van der Mast
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Werelddiaconaat-Libanon

## 30 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Gezinsdienst en afscheid KND</i>
Voorganger	Mw. G. de Jong BA, Oudenbosch
Ambtsdrager van dienst	Jenke de Lint
Gastheer / gastvrouw	Adrie van Nieuwenhuijzen
Koster	Jaap Kees van Strien
Collecte Rondgang Uitgang	Werelddiaconaat-Moldavië Pastoraat

## ROOSTERS

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>	<b>BHV-dienst</b>
2 juni	Anne	Connie, Debby en Emie	Anton, Saskia
9 juni	Claartje	Marjolien en Claudia	Anton, Marjolein
16 juni	Melissa	Anne en Marloes	Linda, Wim
23 juni	Dicky	Claudia en Debby	Susanne, Jan
30 juni	Addy	Saskia en Emie	Saskia, Henk

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
2 juni	Ria van Dueren den Hollander.	Barthold Jongejan
9 juni	Annaleen van Strien	Ad van Sprang
16 juni	Anneke Knook	Johan van der Steen
23 juni	Tiny Bienefelt	Ad van Sprang
30 juni	Hetty Bom	Barthold Jongejan

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>Livestream</b>
2 juni	Jan N.	Piet	Anton
9 juni	Tiny	Hans N.	Anton
16 juni	Annelies	Marit	Wim
23 juni	Jeannette	Hans K.	Menno
30 juni	Lonneke	Marit	Wim

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **2 juni: Dorcas / Werelddiaconaat Tanzania**

*“Droogte en haar genadeloze gevolgen”*

Tanzania is bijna 23 keer zo groot als Nederland, terwijl er maar 3,5 keer zo veel mensen wonen. Van oudsher is Tanzania een stammensamenleving. Hierdoor woont nog steeds een ruime meerderheid van de bevolking op het platteland. Deze boeren leven van het voedsel dat ze zelf verbouwen. Dit wordt echter steeds lastiger. De klimaatverandering veroorzaakt namelijk droogte en onvoorspelbare weersomstandigheden, waardoor oogsten mislukken. Dit heeft grootschalige gevolgen: te weinig voedsel, leven in armoede, criminaliteit. Helpt U mee om de negatieve cirkel te doorbreken?

### **9 juni: Eigen gemeente: Jeugdwerk**

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag.

### **16 juni: Voedselbank**

In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk een probleem dat ook aan onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket.

### **23 juni: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Libanon)**

*“Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon”*

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

### **30 juni: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Moldavië)**

*“Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen Moldavië”*

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

## **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL54RBRB0691260540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



## TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN

### Van de kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,  
Met Pasen hoorden we hoe Jezus stierf en opstond uit de dood: God maakte een nieuw begin. Maar waarvan was dat het eigenlijk het begin? Wat gebeurde er nadat Jezus naar de hemel was gegaan en de Heilige Geest over de leerlingen was uitgestort? Daarover lezen we in deze periode.



**2 juni** starten we met een bijzondere dag. We beginnen dan met **FLAME** in 't Trefpunt.

Aansluitend hebben we **ons jaarlijkse uitje**. We vertrekken vanaf 't Trefpunt én gaan dan gezellig met elkaar op stap. We starten met een picknick en gaan daarna nog wat leuks doen, maar dat blijft nog even een verrassing. Rond 16.00

uur zijn we weer terug.

Heb je nog vragen? [kinderkerkflame@hotmail.com](mailto:kinderkerkflame@hotmail.com) of vraag iemand van de leiding).

### **Zondag 9 juni 2024 – Handelingen 6:1-7**

#### **En ik dan?**

De apostelen verzamelen steeds meer mensen om zich heen. Ze delen samen en zorgen voor elkaar. Maar na een tijdje ontstaat er ongelijkheid: de één krijgt meer dan de ander. Dat kan zo niet, besluiten de apostelen. Ze vragen zeven

mensen om hen te helpen, zodat alles eerlijk verloopt.

### **Zondag 16 juni 2024 – Handelingen 6:8-7:7.44-60**

#### **Hoe durf je?**

Stefanus vertelt over Jezus en doet bijzondere dingen. Mensen vinden het heel bijzonder, maar er is ook weerstand tegen hem. Uiteindelijk moet Stefanus voor de joodse rechtbank verschijnen, waar hij vertelt wat God voor mensen heeft gedaan.





## Zondag 23 juni 2024 – Handelingen 8:(1b)4-25

### **Dat wil ik ook**

De apostelen vertellen in de stad Samaria over de Messias. In Samaria woont ook een zekere Simon, een tovenaarsman waar iedereen respect voor heeft. Als Simon hoort vertellen over Jezus, wil hij ook gedoopt worden. Als hij ziet dat Johannes en Petrus mensen de handen opleggen zodat ze de Heilige Geest ontvangen, wil Simon dat ook kunnen. Hij wil er zelfs voor betalen! Maar zo werkt het niet; de Geest van God is niet te koop.

## Zondag 30 juni 2024 – Handelingen 11:19-26

### **Wij gaan verder!**

Volgelingen van Jezus verkondigen het goede nieuws ook buiten de directe omgeving van Israël, zoals in de wereldstad Antiochië. Vanuit Jeruzalem komt Barnabas daar naartoe om te helpen bij de verkondiging. In Antiochië worden de gelovigen voor het eerst christenen genoemd.



We hopen jullie natuurlijk weer te zien bij de kindernevendienst! Tot dan!  
Groeten van de juffen



*kinderkerkflame@hotmail.com*

## **Van de KERKENRAADSTAFEL**

### **Kerkenraadsvergadering 23 april 2024**



U bent gewend in Contactruimte een samenvatting te lezen van de kerkenraadsvergadering. De laatste kerkenraadsvergadering is echter anders ingevuld dan gebruikelijk.

De visitatoren, ds. C. Biemond en mw. S. Breedveld, waren op bezoek en hebben deze avond gebruikt om kennis te maken en te luisteren naar wat er speelt. Van deze gesprekken zijn geen notulen gemaakt.

Na hun vertrek is er nog gesproken over de mogelijkheid samen te werken met ds. Marina van der Zwaag uit Halsteren voor gemeenteleden die zich willen voorbereiden op het doen van belijdenis.

Marion Kruis, scriba



### **Gebedskring woensdag 5 juni**

Woensdagochtend 5 juni om 9.00 uur komen we weer bij elkaar met de gebedskring. Jullie zijn van harte welkom om er ook een keer bij te zijn. Het is in de Vijverhof en duurt ongeveer drie kwartier.

We mogen met elkaar, hardop of in stilte, bidden tot God, waarbij we de blijde en verdrietige dingen bij Hem neer kunnen leggen.

Als we naar de situatie in de wereld kijken, vlak om ons heen of verder weg, is er zoveel waar we voor kunnen bidden. Dit kan ook thuis of onderweg.

Voor meer info of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij: Mini Agterdenbos, (0168-464778) of bij Emie Hendrikse(464426)

### **Waarom samen bidden?**

Wat kan het gezamenlijke gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Om dat uit te leggen gebruik ik vaak het beeld van een kabel. Een kabel bestaat uit verschillende losse draden. Afzonderlijk hebben die draden niet zoveel kracht, maar wanneer je ze samen vlecht tot één geheel kan zo'n kabel heel sterk worden.

Zo kan het ook gaan met het samen bidden. Andermans gebed kan jou stimuleren. Het brengt je op gedachten voor een eigen gebed. Je vult elkaar aan. Jezus verbindt een geweldige belofte aan het gemeenschappelijke gebed: "Als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden." (Mat. 18:19-20).

### **Waarom zou je eigenlijk hardop bidden?**

Het kan toch net zo goed in stilte? Hardop bidden heeft vele voordelen. Je gedachten dwalen minder snel af, je blijft niet zo snel in je eigen gedachten steken. Hardop bidden verhoogt de concentratie. Bovendien kunnen ook anderen met je mee bidden. Een stil gebed is aardig voor jezelf, maar een ander of je kinderen hebben er niks aan.

### **Hoe leer je hardop te bidden?**

Door samen met anderen te bidden en desnoods met korte zinnen te beginnen. Het gezin kan daarin een goede oefenplaats zijn. Vraag het je kinderen: "Waarvoor kunnen we danken/bidden?" Ook nood leert bidden, juist in een crisis schreeuw je het uit naar God. Of gewoon door het te gaan doen als je alleen bent. Ik ken een 80-er die op deze wijze nieuwe impulsen voor zijn gebedsleven vond.

Jan Minderhoud

*(verschenen in de Elisabethbode, 2000) (dit is een kort deel uit dit artikel)*



## **Troost**

*Heer,  
er valt geen blad van een boom buiten U om.  
U bent aanwezig in alle leven  
en in de loop der dingen.  
U weet van mijn vreugden,  
van mijn beproevingen en van mijn tranen.  
Laat die gedachte mijn troost zijn.  
U raapt op wat is gevallen  
en maakt het nieuw.*

*Gebedenboek (Toon Hermans)*

## **Een zomers kopje koffie**

De zomermaanden dienen zich weer aan. Velen gaan naar bestemmingen ver weg, dichtbij of blijven thuis. Het verenigingsleven en veel kerkelijke activiteiten zijn in deze periode even gestopt. Kortom, het is stiller in de wijk en thuis met bezoeken van vrienden, familie en pastoraat.

Daarom zetten we als pastoraat in juli en augustus op de dinsdagen de deuren van de Vijverhof tussen 10.00 en 11.30 uur gastvrij open en bent u bij ons welkom voor ontmoeting, een praatje, even aanschuiven aan tafel. We schenken een zomers kopje koffie, thee of limonade. Iedere week wordt er wel iets lekkers meegebracht om ook dat met elkaar te delen.

## **De leestafel**

Ook is er in deze periode (juli/augustus) een leestafel ingericht voor het uitwisselen van tijdschriften, boeken (zie ook de boekenkast) en puzzels tijdens deze ochtenden.

Afspraken over afhalen en weer thuis brengen behoort tot de mogelijkheden.

U bent ook deze zomer van harte welkom. We starten dinsdag 9 juli en eindigen 20 augustus. Allen wensen wij een zonnige zomer toe en nogmaals van harte welkom om een zomers kopje koffie te komen drinken.

Namens taakgroep Pastoraat en voor info, Yvonne Langbroek

## **BAZAAR 27 APRIL 2023 BAZAAR**

Koningsdag was een dag waar we met veel plezier op terugkijken. Een jaarlijkse traditie die we voor de 46e keer mochten houden. Het was een bruisende dag rondom en in de Dorpskerk. Door de vele bezoekers en vrijwilligers ontstond er een gezellige sfeer.

Het netto bedrag is € 10.690,-. Fantastisch! Geweldig, een prachtige opbrengst op één dag. Dit komt zeker ook doordat we bijna alle prijzen van die dag in natura of in geld gekregen hebben van gulle sponsors. De sponsors heel erg bedankt.

De helft van dit bedrag gaat naar de Stichting Wensambulance. De slogan van de Wensambulance is: 'Ieder mens heeft een laatste wens'. De Stichting faciliteert de wens voor mensen die niet lang meer te leven hebben, want niet altijd kan zo'n wens zomaar vervuld worden. Daarbij zijn professionele hulp-

verleners nodig en de juiste vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld de ambulance. Op Koningsdag was de gehele dag de ambulance met vrijwilligers aanwezig en ze kregen veel belangstelling.

De eerste prijs (een weekend weg) viel op het lot van de fam. Bas van Dueren den Hollander, de tweede prijs (een dinerbon van de Graanbeurs voor twee personen) was voor de fam. Piet van Sighem, de derde prijs (een gereedschapskist) was voor mw. Fiet Lagemaat. Alle andere prijswinnaars zijn gebeld en de prijzen zijn opgehaald of thuisgebracht.

Iedereen bedankt die op haar of zijn manier van te voren, op de dag zelf of daarna geholpen heeft om van deze dag een feestdag te maken. We hebben met elkaar genoten van Koningsdag en het werd een groot succes! Ieders bijdrage van klein tot groot, wij waarderen het zeer.

Kortom, wij willen graag de vele vrijwilligers, de sponsors en iedereen die langs is geweest en op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd heel erg hartelijk bedanken. Niet alleen voor deze opbrengst, maar ook voor de fijne sfeer.

Gaat u alvast weer spulletjes verzamelen voor de fancy fair van eind augustus?

Kon u er dit jaar niet bij zijn en had u toch graag geholpen, geef even een seintje, want we zijn blij met uw of jouw hulp of aanwezigheid.

Hartelijk dank, namens de bazaarcommissie:

Bert, Mineke, Henk, Jan, Jaap-Kees en Adri

### **Koninklijke onderscheiding**

Iedereen bedankt voor de felicitaties voor mijn huldiging op vrijdag 26 april als Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ik kreeg deze onderscheiding vanwege mijn verdiensten voor meerdere verenigingen, instellingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Uiteraard doe je vrijwilligerswerk niet alleen, dus draag ik op aan iedereen, waarmee ik dit samen heb mogen doen en uiteraard aan mijn man en onze kinderen die mij altijd hebben gesteund.

Vrijwilligerswerk heeft vele voordelen. Het is goed voor je gezondheid, je bouwt sociale contacten op, je bent actief bezig en voelt je nuttig. Bovendien is het onmisbaar in de samenleving van nu.

Jannie Meeuwisse



## TAAKGROEP BEHEER

### Verantwoording collecten

21 apr. Instandhouding kerk en eredienst	€ 184,27
21 apr. Zangdienst	€ 19,55
28 apr. Onderhoudsfonds	€ 237,00
5 mei Instandhouding kerk en eredienst	€ 216,45
5 mei Onderhoudsfonds	€ 149,70
12 mei Pastoraat	€ 140,30

### Giften

Via mw. R. Matthee is er een gift van €20,- binnengekomen bestemd voor het onderhoud van de kerk. Er zijn giften binnen gekomen via mw. D. Konings €10,-, via dhr. W. Langbroek €30,- en via de collecte tijdens een ochtenddienst €50,-. Al deze giften zijn bestemd voor de kerk.

Via de bank is er nog een gift van €200,- binnengekomen, bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

### Koffiebusjes

Eind april zijn de busjes van het koffiedrinken weer gelegd. De afgelopen maanden hebben die een opbrengst van €165,50 opgeleverd.

Weer hartelijk dank voor uw bijdragen.

### Kerkbalans 2024

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot op heden €107.512,-.

Van het bedrag van dit jaar is inmiddels €70.225,- bijgeschreven op de bank.

Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen en betalingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan.

Met vriendelijke groet,

Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer

### Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of via de mail [penningmeester@pknfijnaart.nl](mailto:penningmeester@pknfijnaart.nl).

## Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, Blaaksedijk 13, of telefonisch te bestellen via 0623213260. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen via: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02RABO0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

## Beheer Vijverhof

We zijn erg blij dat mw. Corrie van der Giezen de nieuwe beheerder van de Vijverhof wil worden. We zullen nog wat zaken regelen, voordat ze daadwerkelijk van start gaat als beheerder.

## DRINGENDE OPROEP

We zijn op zoek naar mensen die willen helpen om De Dorpskerk en/of de Vijverhof schoon te maken. Mijntje Nijhoff heeft te kennen gegeven te gaan stoppen met deze werkzaamheden. Als er mensen zijn die mee willen helpen, kunnen ze contact opnemen met Mijntje of Marjoke de Looze.

Ook de mensen die nu de Vijverhof periodiek schoonmaken kunnen hulp gebruiken. Neem daarvoor contact op met Nel van Dorp of Elly Maris.

Wilt u **luisteren** naar de kerkdienst via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl)?

Bij 'Zoek uw kerk': type 'Fijnaart'.

Klik 'Fijnaart' aan en scroll naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 'Luisteren'.

De diensten zijn te **bekijken** via de website: [pknfijnaart.nl](http://pknfijnaart.nl)

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen.

U kunt contact opnemen via:

[kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl](mailto:kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl) of bellen met 06-49 11 55 32.

### **Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld**

14 april Kerk In Actie: Zending (Rwanda)	€ 246,03
21 april Stichting Baby Hope (doel door jeugd gekozen)	€ 433,78
28 april Eigen gemeente: Bloemen	€ 188,35
5 mei Kerk in Actie 2024 - Noodhulp (Oekraïne)	€ 332,28

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

### **Hierbij een update van ons sponsorkind Daniel**

Beste gemeenteleden,



In april zijn bestuursleden Ronny en Marleen uit Antwerpen en Dina uit Geldermalsen van Shade Children Foundation weer voor twee weken naar Kenia geweest. Het was goed om iedereen weer te zien en dit keer zagen wij ook Daniel weer. Tijdens ons vorige verblijf was hij bij zijn familie in Nairobi.

Daniel is na een valse start op de middelbare school opnieuw begonnen en heeft het eerste jaar er nu op zitten. Zijn resultaten zijn niet heel denderend, maar de leerkrachten zijn heel tevreden over zijn gedrag en motivatie. In Kenia zijn er geen verschillende niveaus binnen de middelbare school en dat maakt dat leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn, niet veel kans maken om hoog te scoren binnen dat schoolsysteem. Jammer is dat. Maar wij waren heel blij om te zien dat Daniel zich na dat mislukte schooljaar en verblijf in Nairobi goed herpakt heeft en nadat de twee oudste jongens uitgestroomd zijn binnen Shade de rol van senior, zoals hij het zelf noemt, heeft opgepakt. Hij is ook weer gaan voetballen en dat doet hem goed.

Daniel heeft als vanouds geholpen met klussen en samen met een paar oudere jongens en meiden de glijbaan en schommel geschuurd en geschilderd. Hij is altijd handig geweest en had duidelijk plezier in het aanleggen van elektriciteit en het maken van kasten voor de nieuwbouw.

We hebben weer een aantal projecten opgepakt tijdens ons verblijf. Waaronder het plaatsen van zonnepanelen en het boren van een watervoorziening van 150 meter diep. De stroom en vooral watervoorziening in Kenia is zo onbetrouwbaar dat dit het functioneren van het huis met tegen de 40 kinderen ernstig belemmert, maar de oplossing hiervoor vereiste ook een flinke investering. De reactie van Daniel toen wij vertelden wat we gingen doen, maar ook hoe-

veel dat kostte en dat we dit alleen konden doen door de grote donaties die wij vorig jaar hiervoor gehad hebben, was veelzeggend. Hij stond met de tranen in zijn ogen. En dat voor een jongen van 17 jaar. Het geeft aan hoe volwassen hij is geworden en hoe hij gegroeid is.

Maar hij wil vooral ook de dank uitdrukken voor de sponsoring, die voor hem een herkansing betekende!

Asante sana, thank you so much.

Namens het Nederlandse bestuur,  
Andre Kooijman, Klundert 06-30278935

### **KansenFestival 2024 Shade Children Foundation**

Begin mei start Shade Children Foundation het Kansenfestival: een loterij met KANS op geweldige zomerse prijzen, die tegelijkertijd kinderen in Kenia KANSSEN biedt op een zonniger toekomst.

Wil jij ook KANS maken op een van die mooie prijzen en daarmee SCF steunen? Geef dan nu aan ons door hoeveel loten je wilt. De prijs per lot is vijf euro. De trekking is zaterdag 22 juni en de prijzen worden thuisbezorgd of toegezonden. De cadeaubonnen kunnen in alle filialen van OFM. besteed worden of via de webshop. Afstand speelt dus geen rol!

Loten bestellen kan door een bericht te sturen naar André Kooijman 06-30278935 of per mail [andre\\_kooijman@hotmail.com](mailto:andre_kooijman@hotmail.com). Verdere informatie op de website van [www.shadechildrenfoundation.nl](http://www.shadechildrenfoundation.nl)

### **AGENDA**

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

4 juni	20.00 uur	Vergadering kerkenraad
10 juni	20.00 uur	Vergadering College van Kerkrentmeesters
12 juni	14.30 uur	Ouderensoos
18 juni	20.00 uur	Vergadering Moderamen (Leeuwerikstraat 48)
26 juni	14.30 uur	Ouderensoos

## DIVERSE MEDEDELINGEN

### Een leeg kruis, een haan, een vis – hoe de protestanten hun eigen symbolen kregen

Door de Beeldenstorm verdween er een hoop symboliek uit de kerk. De dienst moest draaien om het Woord. Toch kreeg ook het protestantisme zijn 'eigen' symbolen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het lege kruis, de Ichthusvis, de haan op de kerktoren en het ✠-symbool.



#### *Leegte*

Het kruis is hét symbool van het christendom, zowel katholieken als protestanten gebruiken het. Toch is er een zichtbaar verschil: op een katholiek kruis wordt Jezus, hangend aan het kruis, afgebeeld. Een protestants kruis is leeg. Bij de protestanten staat het kruis symbool voor de dood die

verslagen is, door de opstanding van Jezus.

#### *Wachtwoord*

Een ander bekend symbool is de Ichthusvis. Deze komt in de kerk regelmatig terug als decoratie op bijvoorbeeld antependia, paaskaarsen en avondmaals-servies, maar gelovigen plakken hem bijvoorbeeld ook als sticker achterop de auto.

De Ichthusvis is één van de oudste christelijke symbolen. Voor de eerste christenen, die vervolgd werden door de Romeinen, was het een geheim teken – als een wachtwoord om te checken of je wel of niet met een medechristen te maken had. 'Ichthus' was in die tijd het Griekse woord voor 'vis', maar vormde ook een heel christelijk acroniem: een afkorting van de eerste letters van de Griekse woorden 'Jezus Christus, Zoon van God en Redder'.

#### *Koppig*

Op veel oude protestantse kerkgebouwen prijkt een ijzeren haan als windvaan op de toren. Waarom moest dat zo nodig een haan zijn? Met zijn gekraai wekt hij vroeg in de morgen mens en dier, een teken dat de nieuwe dag is aangebroken. Daardoor staat de haan symbool voor een nieuw begin, voor de overwinning op de nacht – zoals ook Jezus de duisternis en de dood overwonnen heeft.

Daarnaast herinnert het dier gelovigen aan de verloocheining door Petrus. Na de gevangenneming van Jezus, toen Petrus voor de derde keer had beweerd dat hij



Hem helemaal niet kende, kraaide er een haan – precies zoals Jezus van tevoren al had aangekondigd.

Soms wordt er aan deze uitleg nog toegevoegd dat de haan een koppig dier is, dat zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Als weerhaan draait hij zijn kop in de richting waar de wind vandaan komt. Hiermee zou de haan symbool staan voor de protestanten die streden voor geloofsvrijheid en de verspreiding van het christelijk geloof.

### *Vroege Kerk*

Op kanselkleden, op bijbels of op liedboeken kom je regelmatig het  $\chi\rho$ -symbool tegen. Dit teken wordt ook wel chi-rho genoemd. Het bestaat uit twee Griekse letters die over elkaar heen zijn geplaatst: de Chi (X) en de Rho (P). Dit zijn de eerste twee letters van de naam Christos (ΧΡΙΣΤΟΣ). Het  $\chi\rho$ -symbool wordt ook wel Christogram of Christusmonogram genoemd en werd al gebruikt door de Vroege Kerk.

*Overgenomen uit PETRUS, het info-magazine van de PKN*



## Bijbellesrooster voor de maand juni 2024

De jongeman in het lege graf (Marcus 16:5-7) wijst de leerlingen terug naar Galilea. Daar zullen ze Jezus als de opgestane Heer ontmoeten. Maar Marcus vertelt in dat laatste hoofdstuk niets over Jezus' verschijningen in Galilea. Daarvoor moet je bij hem aan het begin van het evangelie zijn, waar Jezus in Galilea met Gods volmacht geneest, bevrijdt en leert. Daar in Galilea pakken we de draad van het evangelie weer op. Ondertussen lezen we in het Handelingenboek verder over het leven van de eerste gemeente. Jesaja 30 is een profetenhoofdstuk dat al sinds de vroege Kerk in de tijd na Pinksteren wordt gelezen, vooral vanwege vers 18: 'Gelukkig de mens die op Hem wacht'. Op de geboortedag van Johannes de Doper, een half jaar voor Kerstmis, zingt de Kerk Psalm 85.

Za 1	Handelingen 4,23-31	Zo 16	Marcus 4,24-34
Zo 2	Marcus 2,23-3,6	Ma 17	Jesaja 30,1-8
Ma 3	Marcus 3,7-19	Di 18	Jesaja 30,9-18
Di 4	Marcus 3,20-35	Wo 19	Jesaja 30,19-26
Wo 5	Handelingen 4,32-5,11	Do 20	Jesaja 30,27-33
Do 6	Handelingen 5,12-21a	Vr 21	Jesaja 31,1-9
Vr 7	Handelingen 5,21b-32	Za 22	Psalm 43
Za 8	Handelingen 5,33-42	Zo 23	Marcus 4,35-41
Zo 9	Handelingen 6,1-15	Ma 24	Ps. 85 Sint Jan de Doper
Ma 10	Handelingen 7,1-16	Di 25	Handelingen 8,1b-13
Di 11	Handelingen 7,17-34	Wo 26	Handelingen 8,14-25
Wo 12	Handelingen 7,35-43	Do 27	Handelingen 8,26-40
Do 13	Handelingen 7,44-8,1a	Vr 28	Psalm 30
Vr 14	Marcus 4,1-12	Za 29	Marcus 5,1-20
Za 15	Marcus 4,13-23	Zo 30	Marcus 5,21-43

*Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag enz., geeft u dat dan door aan de redactie.*