

OVERDENKING

Na de dood gaat het leven verder

Pasen is wereldwijd het belangrijkste feest in de kerk. In veel landen worden de kruisiging en de opstanding van Jezus op een bijzondere manier herdacht.

De paasmorgen beginnen op de begraafplaats. Karin Baanstra (65) doet dat al jaren met een groep mensen uit haar kerk, de Protestantse Gemeente in Ootmarsum.

Zij vertelt: 'Op Eerste Paasdag komen we in alle vroegte met zo'n 25 tot 30 gemeenteleden bij elkaar op de begraafplaats. Tien jaar geleden startte onze toenmalige predikant Hedda Klip deze goede gewoonte. Zij kende dit gebruik van de hernhutters.

Gemeenteleden waren aanvankelijk wat sceptisch. Ze vroegen zich af of een rustplaats voor de doden een geschikte plek is om het paasfeest te vieren. Maar gemeenteleden die er in de eerste jaren bij waren, ikzelf ook, merkten dat het juist fijn was om Pasen op deze plaats te beginnen. Door de jaren heen is de groep groter geworden.

Net na negenen starten we met het zingen van paasliederen, gebed en een korte meditatie. Daarna leggen de aanwezigen narcissen op de graven van familie en bekenden. Het is bijzonder om de opstanding van Christus te vieren te midden van geliefden die ons zijn voorgegaan. Mijn ouders zijn hier ook begraven. Het is voor mij heel fijn om met Pasen het gevoel te hebben dat ze dichtbij zijn. Juist omdat we dan vieren dat het leven na de dood verdergaat. Op de begraafplaats krijgt dat een extra lading.

Na afloop vieren we met de gehele gemeente Pasen, met een ontbijt en een paasviering. Maar dit bijzondere, ingetogen moment aan het begin van de dag geeft een speciaal gevoel!

Uit Petrus, nr. 25, februari 2024.



KERKDIENSTEN

3 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>3e zondag Passietijd - Jeugd- en gezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. Mw. M. Bloklander, Waalwijk
19.00 uur	Open Deur Commissie Wereldgebedsdag (oecumenisch)
Ambtsdrager van dienst	Jenke de Lint
Gastheer / gastvrouw	Annelies Tolenaars
Koster	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang	1 ^e : Pastoraat 2 ^e : Voorjaarszending in Libanon
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

10 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>4^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. P. de Graaf, Kruiningen
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Riet Verhagen
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang	Zending in Indonesië
Uitgang	Onderhoudsfonds

17 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>5^e zondag Passietijd – Biddag</i>
Voorganger	Ds. H.J. Franzen, Pijnacker
Ambtsdrager van dienst	Wim de Loome
Gastheer / gastvrouw	Jenny de Lange
Koster	Anton Bom
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Zending in Rwanda

18 maart: 15.00 uur Fendertshofdienst

24 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Palmzondag</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Leny van der Spelt
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Koster	Henk Nijhoff
19.00 uur	Specialdienst
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Koster	Jaap-Kees van Strien
Collecte Rondgang Uitgang	World Servants / Werelddiaconaat in Zambia Onderhoudsfonds

28 maart – Witte Donderdag

19.30 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Witte Donderdag – Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Adrie van Nieuwenhuijzen
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang Uitgang	Mercy Ships Mercy Ships

29 maart - Goede Vrijdag

19.30 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Goede Vrijdag - m.m.v. de Cantorij</i>
Voorganger	Mw. Gerarde de Jong B.A. Zevenbergen
Ambtsdrager van dienst	Leny van der Spelt
Gastheer / gastvrouw	Femke van Halum
Koster	Henk Nijhoff

30 maart- Stille Zaterdag

19.30 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Stille Zaterdag</i>
Voorganger	Mw. Gerarde de Jong B.A. Zevenbergen
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Koster	Jaap-Kees van Strien

31 maart - Pasen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pasen - m.m.v. blazers en Cantorij</i>
Voorganger	Ds. A.A. ten Kate, Bergen op Zoom
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Geerte Goudriaan
Koster	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Paascollecte Werelddiaconaat in Colombia

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst	BHV-dienst
3 maart	Dicky	Saskia, Debby	Saskia, Susanne
10 maart	Nicky	Marjolein, Marloes	Marjolein, Henk
17 maart	Addy	Claudia, Marjolein	Susanne, Henk
24 maart	Fiet	Emie, Saskia	Willian, Corry-Anne
28 maart	-----	-----	Anton, Henk
29 maart	-----	-----	Henk, Anton
30 maart	-----	-----	Linda, Jan
31 maart	Femke	Marjolein, Marloes	Marjolein, Henk

	Bloemendienst	Organist
3 maart	Tanny Verhagen	Barthold Jongejan
10 maart	Cor Endepoel	Barthold Jongejan
17 maart	Joke Frijters	Johan van der Steen
24 maart	Ella Knook	Johan van der Steen
28 maart	-----	Johan van der Steen
29 maart	-----	Barthold Jongejan
30 maart	-----	Barthold Jongejan
31 maart	Mineke Huitkar	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	Livestream
3 maart	Annelies	Timo	Menno
10 maart	Jeannette	Marit	Wim
17 maart	Lonneke	Hans K.	Wim
24 maart	Susanne	Hans N.	Anton
28 maart	Jan N.	Corry-Anne	Willian
29 maart	Tiny	Piet	Menno
30 maart	Annelies	Marit	Wim
31 maart	Jeannette	Timo	Anton

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

3 maart: KiA -Voorjaarszending (Libanon, veertigdagentijd)

“Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten in Libanon”

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

10 maart: KiA- Zending (Indonesië, veertigdagentijd)

“Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) Indonesië”

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

17 maart: KiA - Zending (Rwanda, veertigdagentijd)

“Leerzame stripverhalen voor kinderen Rwanda”

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen.

24 maart: World Servants / Werelddiaconaat in Zambia

“Klaslokalen voor de basisschool”

World Servants biedt jongeren een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met onze werkvakanties willen we namelijk bereiken dat een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of een kliniek ontwikkelen de mensen zich verder en met zo'n project worden mensen uit Nederland enthousiast om vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen. De 300 leerlingen in Kamuchanga krijgen les in een tent omdat de school geen klaslokalen heeft. Nieuwe klaslokalen zijn hard nodig om de leerlingen goed les te kunnen geven en kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Witte Donderdag 28 maart: Mercy Ships

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen.

31 maart: KiA - Werelddiaconaat in Colombia

“Kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia”

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN

Aftrap 'stille week' met cabaretdienst over lijden

Christelijk cabaretier Ruurd Walinga uit de Achterhoek speelt op zondag 24 maart zijn programma 'Plantaardig en diervriendelijk' in De Dorpskerk in Fijnaart (Kerkring 1). De cabaretdienst begint om 19.00 uur. De toegang is gratis en u bent van harte welkom!

PKN Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten begint de 'stille week' dit jaar op een bijzondere manier. Aan het begin van de lijdensweek, voorafgaand aan Pasen, treedt christelijk cabaretier Ruurd Walinga op met zijn programma 'Plantaardig en diervriendelijk'.

In het programma gaat het over de grote waaromvragen in het cabaretstuk. Het wordt op een verrassend frisse manier aan de orde gesteld. Met hoop en een bijzondere, soms nieuwe kijk op zware thema's gaan de bezoekers weer naar huis. Op vermakelijke en op ontroerende wijze laat cabaretier Ruurd Walinga het publiek stil staan bij de diepe levensvragen en de (on)zin van het lijden. Bovendien biedt hij troost en hulp aan. 'Plantaardig en diervriendelijk' is dan ook een voorstelling waar het publiek, jong en oud, nog lang over zal napraten.

Ruurd Walinga is de meest gevraagde christelijke cabaretier van Nederland. Hij is al 25 jaar actief en speelt in allerlei kerken met zijn twaalf shows voor alle leeftijden. Vijftien jaar geleden speelde hij al eens zijn stuk 'Op zoek naar mezelf' in een avonddienst in De Ontmoetingskerk in Fijnaart.

'Plantaardig en Diervriendelijk' schreef Ruurd Walinga, nadat zijn vrouw Julia Molenaar borstkanker had overleefd. Zij schreef het boek 'Zolang ik leef eet ik gebak' (www.juliamolenaar.nl). Sinds 2022 woont de uit Friesland afkomstige cabaretier in de Achterhoek. Naast cabaretier is Walinga voorganger/pastoraalwerker van een VEG-gemeente in Joure. Voor meer informatie, ga naar www.waterinwijn.nl.

Van de kindernevendienst



Hoi jongens en meiden,
Zondag 4 februari hadden wij weer FLAME in 't Trefpunt.
Er waren veel kinderen gekomen en daar zijn we erg blij mee.
Ook erg leuk dat er naast de bekende gezichten, nieuwe kinderen bij waren.



Op 1 februari worden jaarlijks de slachtoffers van de watersnoodramp herdacht. Bij FLAME hebben we dit ook met de kinderen gedaan. Bij een herdenking leggen we een krans neer bij het monument. Die krans hebben we samen met de kinderen geknutseld. Ook hebben we zandzakjes gevuld. Samen hebben we het monument bezocht en de krans en zandzakjes gelegd. Ook zijn wij een minuut stil geweest ter herdenking van de ramp. We hebben niet alleen stilgestaan bij de ramp, maar ook erover gesproken dat er nu de Deltawerken zijn en dat er nog altijd wordt gekeken naar verbeteringen, zodat deze ramp zich niet nog een keer zal herhalen. We zijn blij dat God altijd bij ons is. We zongen samen het lied : "Onder, boven, voor en achter...God is om ons heen".

Wij kijken uit naar de volgende **Flame op 14 april!**

Zien we jullie dan weer?

Groeten van de juffen.

kinderkerkflame@hotmail.com



Van de kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,

Met vallen en opstaan!



Het passietijdproject is 18 februari begonnen. In het veertigdagenproject van Bijbel Basics “Met vallen en opstaan” gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, **met vallen en opstaan**, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.

De eerste zondag ging over “Petrus, jij bent de rots” In de kerk zagen we Petrus zitten, die aan het schrijven was. Petrus zullen we vaker gaan zien. De tweede zondag was het thema: “Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?”

3 maart is de 3e zondag. Het thema is dan: “Ik zal u nooit alleen laten!”

10 maart is de 4e zondag. Met het thema: “Petrus, je slaapt!”

17 maart is de 5e zondag. Het thema is dan: "Petrus, doe je zwaard weg"
Palmpasen 24 maart is de 6e zondag. Met het thema: "Ik ken die man niet"
Deze zondag beginnen we met een heerlijk **paasontbijt in 't Trefpunt**.

Pasen "Petrus ziet dat het graf leeg is"



Projectlied Met vallen en opstaan [Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,
hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!
U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer
dat ik voor U zal vechten, Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf. Want Jezus heeft
de dood verslagen en Hij leeft!

Couplet 1 en 2 voor de 6 zondagen, couplet 1, 2 en 3 voor Pasen.
We hopen jullie natuurlijk weer te zien bij de kindernevendienst! Tot dan!

Groeten van de juffen

Paasontbijt! Kom je ook?



Wanneer: Zondag 24 maart om 9 uur

Waar: In 't Trefpunt

Voor wie: Voor alle jeugd vanaf 4 jaar

Na afloop gaan we naar de kerk

Graag horen we voor 17 maart of je erbij kunt zijn

kinderkerkflame@hotmail.com of stuur een appje naar de leiding van je groep.



ROCK SOLID – OVER DE TOEKOMST VAN ONZE KERK

Wat hebben we weer een gezellige Rock Solid gehad met een opkomst van zeven jongeren! We zijn bezig geweest met de Toekomst van onze kerk.

Wat vinden we goed zo en wat zouden we anders willen?

Daar kwamen heel bijzondere en mooie antwoorden uit!

Deze hangen nu ter **presentatie in de Vijverhof**.

We moeten niet vergeten dat onze jeugd onze toekomst is en dat geldt ook voor de kerk!



Bazaar Rommelmarkt 27 april 2024 10 tot 18 uur

De bazaarcommissie start weer op om de jaarlijkse bazaar op 27 april te organiseren. Heeft u zin om mee te organiseren of om op de dag zelf te helpen?

Dat zou fijn zijn, we hebben vele hoofden en handen nodig.

De opbrengst wordt gedeeld tussen de kerk en een goed doel.

We zijn nog op zoek naar een goed doel. Misschien kunt u ons goede doelen noemen?

We hebben gemerkt dat kleinschalige doelen het meeste aanspreken.

Misschien wel dicht in de buurt?

Weet u iets, wilt u / wil jij het doorgeven aan de taakgroep kerk en wereld?

Nieuwe ideeën, welkom!

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,

Adri de Vrij (462996)



Meet and Eat

Vindt u het als alleengaande gezellig om met elkaar te eten?

Dan bent u van harte welkom op vrijdag 29 maart voor een **lunch**.

Aanvang 12:30 uur: locatie De Vijverhof. U kunt zich aanmelden tot 24 maart: 0168-462254

a.roks-kwist@outlook.com **vol = vol**.

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team.

Mineke, Tanny en Addy

Wereldgebedsdagdienst 2024

Op **zondagavond 3 maart** is er weer de jaarlijkse Wereldgebedsdagdienst.

Thema dit jaar is "verdraag elkaar in liefde". Het is een viering samengesteld door vrouwen uit Palestina. Deze viering roept ons op om elkaar te dragen en verdragen in liefde, ondanks alle problemen en onderdrukking.

De vrouwen hebben voor deze dienst uit Efeziërs 4: 1-7 gekozen.

De Open Deur commissie nodigt u van harte uit voor deze oecumenische viering.

Aanvang 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat, Fijnaart.

Adrie van Nieuwenhuijzen.

Sobere Maaltijd

Woensdagavond 6 maart vindt de Sobere Maaltijd plaats in de Jacobushof, Rooms-Katholieke Kerk in de Molenstraat. Aanvang 18.00 uur.

De bijdrage van €5,- is bestemd voor de Vastenactie. Opgave voor 4 maart via een lijst in de Jacobushof of bellen met C. Dingemans: 06 51463242.

Adrie van Nieuwenhuijzen.

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 16 januari 2024

Wim de Looime heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de kerkrentmeesters Henk Nijhoff en Wim Langbroek. Als opening van de vergadering leest Wim Hebreëën 3: 1-6 en gaat voor in gebed.

Op 9 januari is in een extra kerkenraadsvergadering door de kerkenraad besloten Anton Dijkshoorn en Barthold Jongejan te benoemen als adviseurs van de kerkenraad inzake de meerjarenbegroting, de solvabiliteitsverklaring, het verkopen van onroerend goed en de samenwerking tussen kerkenraad en de taakgroep Beheer. Daarom zijn op deze vergadering Anton en Barthold ook aanwezig.

Anton is gespreksleider voor het eerste gedeelte van de agenda. Allereerst gaat het over het gesprek dat gevoerd is met het CCBB. De uitslag van de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring wordt binnen twee weken verwacht. Vervolgens beantwoorden de kerkrentmeesters de vragen van de kerkenraad over de meerjarenbegroting. Aan het eind daarvan wordt besloten dat de kerkrentmeesters om de andere maand het begin van de kerkenraadsvergadering meemaken. De agendapunten waar zij mee te maken hebben, zullen vooraan op de agenda geplaatst worden.

De adviseurs bieden aan mee te vergaderen met de taakgroep Beheer nu Arie Verhagen door het vertrek van Otto Maris als enige kerkrentmeester in de kerkenraad zit. Arie Verhagen waardeert dat aanbod en de kerkenraad stemt ermee in. De taken van de adviseurs zullen beschreven worden in een duidelijke opdracht die later in de kerkenraad zal worden vastgesteld.

Er zijn veel dozen meegenomen door gemeenteleden voor de actie van de taakgroep Kerk en Wereld voor de Voedselbank. Voorin de kerk zal er een muurtje gebouwd worden met de gevulde dozen. Binnenkort komt er meer nieuws over de adoptiekinderen van Shade Children Foundation. Het schenken van glühwein en warme chocolademelk voor de kerstnachtdienst werd zeer gewaardeerd. Er is weer een uitnodiging binnengekomen voor de gezamenlijke viering van Hemelvaartsdag. Gezien de positieve reacties van voorgaande jaren zal onze kerk daar weer aan meewerken.

Omdat Leendert van Baren aftredend is, stopt hij ook met de beroepingscommissie.

Klaas Leinenga zal hem opvolgen. Er zijn veel namenformulieren ingeleverd voor de vervulling van de vacatures. De voorzitters van de taakgroepen gaan gemeenteleden vragen een taak op zich te nemen.

Tijdens de rondvraag vertelt Janita Bom dat er een fijne voorbereiding is geweest voor de oecumenische dienst op 28 januari.

Jenke de Lint sluit de vergadering met een gedicht van Henri Nouwen: Toch blijven leven.

Marion Kruis, scriba.

Mededelingen van de kerkenraad

Gemeenteavond

In de eerste maand van dit jaar is er door de diverse groepen en de kerkenraad alweer heel wat vergaderd.

Graag willen we ook met u vergaderen en wel op woensdag 3 april. In het weekend van 24 maart is er weer een nieuwe Contactruimte klaar en daarin zult u de agenda voor deze gemeenteavond vinden. Wilt u de datum alvast vrijhouden?

Helaas moet ik vermelden dat Janita Bom heeft besloten haar taken als ouderling taakgroep Jeugd en Gemeentezijn neer te leggen. Janita heeft na een periode van bijna 7 jaar besloten hiermee om persoonlijke redenen te stoppen. De kerkenraad bedankt Janita voor haar inzet en het vele werk dat zij in de afgelopen jaren gedaan heeft.

Adviseurs

Anton Dijkshoorn en Barthold Jongejan waren als twee gemeenteleden gevraagd mee te doen en mee te denken in de gesprekken over de meerjarenbegroting met het CCBB. Daaruit is voortgekomen dat de kerkenraad hun heeft gevraagd tijdelijk adviseurs van de kerkenraad te willen zijn en te adviseren inzake de meerjarenbegroting, de solvabiliteitsverklaring, het verkopen van onroerend goed en de samenwerking tussen kerkenraad en taakgroep Beheer. Anton en Barthold en de kerkrentmeesters hebben daarmee ingestemd. Dit heeft tot gevolg dat er besloten is dat de vacature van ouderlingkerkrentmeester voorlopig nog niet wordt vervuld, maar wordt waargenomen door deze twee adviseurs. In rustiger tijden wordt dan opnieuw gezocht naar een ouderlingkerkrentmeester. Er worden wel twee kerkrentmeesters gevraagd.

Relivisie

Op vrijdag 1 maart kunt u om 10 uur via Zuidwest TV naar het tv-programma Relivisie kijken dat vanuit De Dorpskerk wordt uitgezonden. Het is een religieus programma dat steeds een kerk uit onze omgeving presenteert. Het programma wordt gepresenteerd door pastor Fredi Hagedoorn en ds. Ellen van Sluijs. Zuidwest TV is te vinden op Ziggo kanaal 39 of 44, KPN/Telfort kanaal 1473 of via www.zuidwestupdate.nl. Frequenties van andere aanbieders staan op www.zuidwestupdate.nl/frequenties.

Later kunt u de tv-opname terugzien op <https://www.zuidwestupdate.nl/tv/relivisie/>

Namens de kerkenraad,
Marion Kruis.



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

21 jan. Onderhoudsfonds	€ 157,90
28 jan. Instandhouding kerk en eredienst	€ 336,20
4 feb. Instandhouding kerk en eredienst	€ 214,55
4 feb. Onderhoudsfonds	€ 141,70

Per bank is er € 80,- en € 150,- binnengekomen bestemd voor de kerk.

Giften

Via mw. R. Matthee is er een gift binnengekomen van € 20,- uit dankbaarheid bestemd voor de kerk.

Via mw. J. de Lange is er een gift van € 50,- binnengekomen bestemd voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkbalans 2024

De afgelopen maand is actie kerkbalans weer gehouden. De voorlopige toezeggingen bedragen

€ 103.867,-. Van dit bedrag is inmiddels € 36.600,- bijgeschreven op de bank. Helaas zijn de voorlopige toezeggingen wat lager dan vorig jaar waar uiteindelijk € 111.548 toegezegd werd, maar toch nog € 9.300,- niet overgemaakt is op de bank. Degenen die hun bijdrage nog moeten overmaken, zijn hieraan herinnerd.

Wel moet vermeld worden dat alle toezeggingen nog niet allemaal binnen zijn en ook was het toegezegde bedrag van vorig jaar helaas niet op uw brief vermeld. Daardoor vermoeden we dat een aantal toezeggingen lager uitgevallen is.

Namens de kerkrentmeesters willen wij de vrijwilligers bedanken die meegelopen hebben aan Actie Kerkbalans. Wij willen hierbij ook dhr. Piet Moerland bedanken voor zijn inzet bij Actie Kerkbalans in de afgelopen jaren. Helaas kan hij vanwege gezondheidsredenen niet meer meelopen.

Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen en betalingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer

PAASCOLLECTE 2024

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Het is bijna Pasen, het belangrijkste feest van de kerk. Het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Die blijde boodschap van geloof, hoop en liefde mogen we delen met iedereen om ons heen, dichtbij en ver weg. Met het jaarthema Ga mee! daagt de Protestantse Kerk ons als gelovigen én als gemeente uit om samen op pad te gaan. Om in onze eigen gemeente in gesprek te gaan met elkaar, om contact te leggen met andere christenen in onze omgeving en te verkennen hoe we samen vanuit Gods liefde kunnen leven. Als gemeente zetten wij ons ervoor in dat iedereen zich thuis voelt. Met een diversiteit aan activiteiten voor mensen binnen en buiten de kerk, met diaconale en pastorale zorg, door samen te vieren, te zingen, te bidden en te leren. Zo inspireren en bevoedigen we elkaar en kunnen we samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Om alle activiteiten die daaraan bijdragen te organiseren, is naast de inzet van mensen ook geld nodig. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk in onze gemeente met een extra bijdrage. Dan blijven nu en in de toekomst waardevolle en inspirerende activiteiten mogelijk en vormen we samen een krachtig getuigenis van Gods goedheid in de wereld.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de

bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of via de mail penningmeester@pknfijnaart.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, Blaaksedijk 13, of telefonisch te bestellen via 0623213260 De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen via: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

Wilt u **luisteren** naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl?

Bij 'Zoek uw kerk': type 'Fijnaart'.

Klik 'Fijnaart' aan en scroll naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 'Luisteren'.

De diensten zijn te **bekijken** via de website: pknfijnaart.nl

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen. U kunt contact opnemen via:

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

14 januari	Schuldhelpmaatje	€ 215,14
21 januari	Kika	€ 210,20
28 januari	Leprazending	€ 276,09
4 februari	World Vision "Genoeg is genoeg"	€ 524,30

Daarnaast nog diverse giften ontvangen voor de Voedselbank.

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen.

Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties voor minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Bedankt namens de Voedselbank

Bij de Voedselbank was men blij verrast door het grote aantal dozen (43X) en goed gevulde tassen bijeengebracht door onze gemeente. Zoals u op de foto kunt zien heeft Jan den Hollander ze met een afgeladen auto bezorgd.



Allen hartelijk dank dat u zo gul heeft bijgedragen aan deze actie!

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Ingekomen bericht Shade Children Foundation :

Beste Gemeenteleden,

Daniel, uw sponsorkind van Shade Children Foundation, heeft een bericht voor u gestuurd en een recente foto. De vertaling van zijn brief:

“Beste gemeenteleden van de kerk in Fijnaart, ik ben heel erg blij met de kans die u mij geeft. Bedankt voor de inspiratie, kracht en het zelfvertrouwen die u mij geeft. Ik weet zeker dat ik hierdoor een ander persoon geworden ben. Bedankt dat u er voor mij bent. Blij dat ik door uw steun ook kan voetballen. En als er iets tegen zit dan probeer ik het opnieuw, opgeven is geen optie! Ik ben erg dankbaar voor uw hulp en support. Moge God met u allen zijn.”

Namens Shade Children Foundation



AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

4 maart	20.00 uur	College van Kerkrentmeesters
6 maart	14.30 uur	Ouderensoos
12 maart	20.00 uur	Moderamen – Leeuwerikstraat 48
13 maart	20.15 uur	Woensdagavondgespreksgroep
19 maart	20.00 uur	Vergadering kerkenraad
20 maart	14.30 uur	Ouderensoos - Paasviering

DIVERSE MEDEDELINGEN

Het lege kruis



Het kruis is hét symbool van de kerk, helemaal rond Pasen. Maar waarom juist dit beeld? En waarom hangen er in katholieke kerken kruisen mét Jezusfiguur en in protestantse kerken zónder?

Het is misschien een vertrouwd gezicht: een kruis in kerken, op begraafplaatsen, aan een kettinkje om iemands nek. Maar eigenlijk is het een gruwelijk symbool. Het kruis was tenslotte een manier waarop Romeinen hun niet-Romeinse veroordeelden terechtstelden.

Schandpaal

Na de kruisiging volgde een langzame, pijnlijke dood die uren en soms zelfs dagen kon duren. Publiek kon de doodsstrijd ook nog eens van dichtbij bekijken. Het kruis was dus martelwerktuig en schandpaal tegelijk.

In het Romeinse Rijk stonden bij iedere stad wel kruisen langs de weg opgesteld. Er waren verschillende soorten: niet alleen vierarmige (Latijnse) kruisen, maar ook palen, kruisen in de vorm van een T en andreaskruisen.

Volgens de overlevering werd de apostel Petrus tijdens de heerschappij van keizer Nero (54-68) met het hoofd omlaag gekruisigd. Hij achtte zichzelf niet waardig om precies als Jezus gekruisigd te worden.

Symbool

Aanvankelijk gebruikten de eerste christenen niet het martelwerktuig als symbool, maar een vis, inmiddels bekend als de Ichthusvis. Pas nadat keizer Constantijn de Grote, de eerste christelijke Romeinse keizer, het kruisigen verboden had, associeerden christenen het kruis gaandeweg alleen nog maar met de kruisdood van Jezus Christus. Daardoor groeide het kruis langzaam uit tot hét symbool van het christendom.

In kerken kwamen kruisen mét een Jezusfiguur te hangen, om te wijzen op het lijden dat Hij had doorstaan.

Na de Reformatie kozen protestantse kerken er op den duur voor om de nadruk meer te leggen op de opstanding. Het lege kruis staat niet meer alleen symbool voor het lijden, maar ook voor de dood die verslagen is, verlossing, liefde, nieuw leven.

Overgenomen uit Petrus Magazine, een wekelijkse nieuwsbrief van PKN Nederland

Bijbellesrooster voor de maand maart

De hoofdlezing in deze Veertigdagentijd is de profeet Jeremia, die in de Bijbel een bijzondere plaats inneemt, omdat wij niet alleen van zijn woorden en handelingen, maar ook van zijn persoonlijke lotgevallen lezen. De tweede Petrusbrief, die het water van de vloed en de ark van Noach ter sprake brengt, bereidt ons voor op de doop en doopgedachtenis in de Paasnacht. Het Johannesevangelie gaat in op de maaltijd van de Heer. Het brood uit de hemel is Christus zelf. Vanaf Palmzondag pakken we de draad van het Marcusevangelie weer op en lezen van Jezus' lijden, zijn sterven en verrijzenis. Ondertussen is het negen maanden voor Kerstmis, zodat het in één week samenvalt: dat hij wordt verwekt (Psalm 2) en dat hij wordt opgewekt (Pasen).

vr	1	Jeremia 19,10-15	zo	17	Jeremia 31,27-40
za	2	Psalm 19	ma	18	Jeremia 32,1-15
zo	3	Jeremia 26,1-9	di	19	Jeremia 32,16-25
ma	4	Jeremia 26,10-19	wo	20	Jeremia 32,26-35
di	5	Psalm 102,1-15	do	21	Jeremia 32,36-44
wo	6	Psalm 102,16-29	vr	22	Psalm 118,1-16
do	7	2 Petrus 2,1-10a	za	23	Psalm 118,17-29
vr	8	2 Petrus 2,10b-22	zo	24	Marcus 11,1-11
za	9	Psalm 122	ma	25	Psalm 2
zo	10	Jeremia 29,1-14	di	26	Psalm 40
ma	11	Jeremia 29,15-32	wo	27	Marcus 14,1-11
di	12	Johannes 6,1-15	do	28	Marcus 14,12-31
wo	13	Johannes 6,16-29	vr	29	Marcus 14,32-15,47
do	14	Johannes 6,30-40	za	30	Jeremia 33,1-11
vr	15	Johannes 6,41-59	zo	31	Marcus 16,1-8
za	16	Johannes 6,60-71			