

OVERDENKING

Het jaar is al bijna een maand oud. Toch wil ik u nog een fijn, gezond en gelukkig 2024 toewensen. Een eerste bijdrage in dit nieuwe jaar geeft mij de gelegenheid om terug en vooruit te kijken.

Het afgelopen jaar was het eerste volledige jaar zonder een voorganger in onze gemeente. Iemand die we in het afgelopen jaar gemist hebben, maar ik vind dat we trots op elkaar mogen zijn hoe het afgelopen jaar is verlopen. Het lijkt vaak zo vanzelfsprekend. Maar “achter de schermen” wordt heel veel tijd en energie gestoken in het zo goed mogelijk laten verlopen van het kerkelijk en gemeentelijk werk in onze gemeente. Heel veel zaken die normaal gesproken door een dominee worden gedaan, worden nu door gemeenteleden opgepakt. Bijvoorbeeld bij de viering van het Heilig Avondmaal. In de week voorafgaande aan de dienst wordt al het een en ander met de dominee doorgesproken, omdat deze viering, zoals die bij ons wordt gedaan, vaak anders is dan de betreffende voorganger gewend is. Zelf denk ik aan de diensten tijdens kerstnacht en kerstmorgen, maar dat gold ook voor vele andere diensten in het jaar. Op het laatste moment moesten er rondom de kerstdiensten door ziekte nog allerlei wijzigingen doorgevoerd worden. Veel stress en inspanning. Er moest contact gezocht worden met dominee, organist, koor, zangeressen, kindernevendienst. En wat hebben we in het afgelopen jaar, net als de prachtige kerstdiensten, mooie en waardevolle diensten beleefd. Ik zou het graag willen, maar ik ga en kan hier niemand persoonlijk bedanken. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen zich bij onze gemeente betrokken voelen. Ik ga dan ongetwijfeld veel mensen vergeten. Maar aan allen: dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar en ik hoop dat we ook op jullie steun voor dit jaar kunnen rekenen.

Een nieuw jaar betekent voor velen van ons weer goede voornemens. Vaak is het in de persoonlijke sfeer, zoals stoppen met roken, aan de lijn gaan doen of weer gaan sporten. Maar hopelijk zijn er ook voornemens van maatschappelijke aard. Zoals omzien naar eenzame mensen, mensen die verdriet hebben door het verlies van een dierbare of een teruglopende gezondheid, ondersteunen van de (financiële) zorgen van een ander. Of heel praktisch, iemand helpen bij allerlei taken die voor iemand te moeilijk worden of zijn. Wat denkt u er van om voor iemand de boodschappen te doen, een keer eten langs te brengen of te helpen met het invullen van allerlei formulieren? Er gebeurt op dit vlak al veel in onze gemeente en wat fijn om te zien hoe er wordt meegeleefd met de ander. En uiteraard kunt u altijd iemand van het pastoraat of Kerk en Wereld benaderen om te zien of er een oplossing geboden kan worden. Onze kerkelijke gemeente is ook betrokken via onder andere Schuldhulpmaatje en de stille hulp. Daarnaast is er deze maand een actie om zoveel mogelijk dozen met voedsel bij de voedselbank in Zevenbergen te kunnen bezorgen. We hebben al contact met de voedselbank gezocht en ze zitten letterlijk te springen om aanvoer van voedsel. Ik hoop dat we hier massaal gehoor aan geven.

Ongetwijfeld hebben we ons afgevraagd wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. We hopen dat we gezond blijven, dat het goed mag gaan met onze dierbaren, dat we misschien promotie op ons werk kunnen maken of dat we eindelijk die mooie reis kunnen maken. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Voor onze gemeente zal 2024 vooral in het teken staan van een, hopelijk, te starten beroepingsprocedure voor een nieuwe dominee. In oktober 2023 hebben we een zogenaamde solvabiliteitsverklaring bij het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) aangevraagd. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, hebben we nog niet gehoord of we mogen overgaan naar het zoeken van een nieuwe dominee. Want dat we allemaal de behoefte hebben aan een nieuwe dominee voor onze gemeente is duidelijk. Want ondanks alle inspanningen om alle werk in onze gemeente door te laten gaan, zijn we er nog meer achter gekomen dat een dominee het cement in de gemeente is en ook een herder in onze gemeente en ons geloofsleven is. En als dat lukt, wordt 2024 helemaal een geweldig jaar.

Wim de Loome

KERKDIENSTEN

4 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Zendingsdienst + FLAME</i>
Voorganger	Ds. mw. A. van Geerenstein, Rhon
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Hetty Bom
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang	1 ^e World Vision: 'Genoeg is genoeg' 2 ^e Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Onderhoudsfonds

11 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre, Dordrecht
Ambtsdrager van dienst	Leny van der Spelt
Gastheer / gastvrouw	Fiet Lagemaat
Koster	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang	Stichting Shade Children Foundation
Uitgang	Stichting Shade Children Foundation

18 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e zondag Passietijd; m.m.w. Cantorij</i>
Voorganger	Ds. mw. M.L. Meijer, Zevenbergen
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Cor Groot
Koster	Anton Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Binnenlands Diaconaat

19 februari: 15.00 uur Fendertshofdienst

25 februari

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. W. Bisschop, Breda
Ambtsdrager van dienst	Jenke de Lint
Gastheer / gastvrouw	Wilma Deijkers
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang Uitgang	Werelddiaconaat/Oeganda Onderhoudsfonds

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst	BHV-dienst
4 februari	Anne	Connie, Debby & Marjo	Susanne, Saskia
11 februari	Claartje	Claudia	Henk, Jan
18 februari	Melissa	Marloes	Linda, Jolanda
25 februari	Fiet	Anne en Emie	Corry-Anne, Henk

	Bloemendienst	Organist
4 februari	Marjo v. Dueren d. Hollander	Barthold Jongejan
11 februari	Adri de Vrij	Johan van der Steen
18 februari	Netty Bom	Ad van Sprang
25 februari	Marion Kruis	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	Livestream
4 februari	Lonneke	Hans K.	Menno
11 februari	Jan N.	Sebastian	Anton
18 februari	Tiny	Marit	Wim
25 februari	Annelies	Corry-Anne	Willian

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

4 februari: Zendingdienst / World Vision

Via World Vision (worldvision.nl) steunt Kerk & Wereld Mohamed Tarawallie. Rob Favier, die onlangs Fijnaart bezocht in een avondsPECIALDIENST, is ook ambassadeur van World Vision. Deze zendingdienst willen we collecteren voor GENOEG is GENOEG . Stop honger nu! Voor ieder kind. (zie 'Zendingdienst' op de volgende pagina)

11 februari: Stichting Shade Children Foundation

Is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht, omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld. Collecteer mee, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

18 februari: KiA/ Binnenlands diaconaat (Veertigdagentijd)

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

25 februari: Werelddiaconaat (Oeganda/ Veertigdagentijd)

“Goed boeren in een lastig klimaat Oeganda”

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen valt steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

ZENDINGSDIENST 5 februari: World Vision / GENOEG is GENOEG

Het aantal kinderen dat sterft door honger is sinds de jaren 80 gedaald. Nu neemt het aantal weer toe door stijgende voedselprijzen, conflicten en klimaatverandering. Er is genoeg om dat te veranderen.

Het probleem van honger is groot. Maar er is hoop. We hebben het eerder gezien, samen kunnen we er iets aan doen. Er is op de wereld genoeg eten om met elkaar te delen. We streven ernaar om voorgoed een einde te maken aan honger door toegang te bieden tot:

- gezonde voeding
- schoon water
- bescherming van kinderen
- opbouw van weerbaarheid tegen crises

Tijdens deze dienst tonen we een filmpje m.b.t deze collecte

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN

Bazaar Rommelmarkt 27 april 2024 10 tot 18 uur

De bazaarcommissie start weer op om de jaarlijkse bazaar op 27 april te organiseren. Heeft u zin om mee te organiseren of om op de dag zelf te helpen? Dat zou fijn zijn, we hebben vele hoofden en handen nodig.

De opbrengst wordt gedeeld tussen de kerk en een goed doel.

We zijn nog op zoek naar een goed doel. Misschien kunt u ons goede doelen noemen? We hebben gemerkt dat kleinschalige doelen het meeste aanspreken. Misschien wel dicht in de buurt? Weet u iets, wilt u/wil jij het doorgeven aan de taakgroep Kerk en Wereld. Nieuwe ideeën zijn welkom.

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,
Adri de Vrij (462996)

Van boekentafel naar boekenkast

Zoals u misschien al wel wist, is de boekentafel zoals u die voorheen kende, gestopt. Mede omdat er niet voldoende animo meer voor was en het toch best veel tijd vergde van de vrijwilligers. Omdat er nog zoveel mooie boeken waren, is er nog geprobeerd om boeken standaard tentoon te stellen en te verkopen achterin de kerk. Hiervan is gebleken dat dit toch onvoldoende aandacht trok.

Om die reden – en geïnspireerd door de biebkastjes in het dorp – is er nu een uitleenkast geplaatst in de Vijverhof. De boeken zijn gestickerd en u mag deze boeken meenemen om thuis te lezen. Er zit geen uitleentermijn aan vast, maar we willen u wel vragen om uw naam / datum / titel van het boek te noteren in het schrift bovenop de kast. Zo weten we waar de boeken blijven. Mocht u zelf nog een mooi boek hebben dat past binnen onze gemeente, dan bent u vrij om dit boek in de kast te zetten. We willen u wel vragen om alleen boeken te plaatsen die niet al te oud zijn en nog in goede staat.

We wensen u veel leesplezier!

Contactpersonen: Jenke de Lint en Nicky den Boer

Van de kindernevendienst

Hoi Jongens en meiden,

We kijken terug op een mooi Adventsproject en een mooie kerstviering. Fijn dat jullie met ons mee hebben gedaan. Inmiddels is het nieuwe jaar al weer helemaal begonnen.



4 Februari is het FLAME

Let op! Deze keer weer **in Het Trefpunt**. We beginnen om 10.00 tot ongeveer 11.00 uur. Hebben we lekker een uur de tijd om naar een verhaal te luisteren en daar met elkaar mee aan de slag te gaan. Komen jullie ook weer?

Misschien ook leuk om deze eerste keer in het nieuwe jaar een vriendje of vriendinnetje mee te nemen!

In de verdere verhalen van deze periode gaat het over beslissende momenten. Momenten waarop iets verandert, voor individuele mensen en voor de wereld. Het zijn allemaal gebeurtenissen waarbij je kunt zeggen: dit is het moment. Nu verandert er iets. Het thema van deze periode is dan ook: *Dit is het moment*. Het thema nodigt ook uit om na te denken over gebeurtenissen in ons leven. Is dit het moment dat er iets kan veranderen, voor onszelf en voor de wereld? Wat kan er gebeuren als wij ons daarvoor openstellen?

Zondag 11 februari is er kindernevendienst

Wat een verschil!

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuïnt het overal rond.



18 februari begint de Passietijd

Op dit moment is nog niet bekend welk project we deze keer gaan volgen, dus dat horen jullie nog van ons. We vinden het wel leuk als jullie allemaal weer met ons mee gaan doen met het project.

We hopen jullie natuurlijk weer te zien bij de kindernevendienst! Tot dan!

Groeten van de juffen

Meet and Eat

Vindt u het als alleengaande gezellig met elkaar te eten? Dan bent u van harte welkom op vrijdag 23 februari voor een lunch. Aanvang 12:30 uur, locatie De Vijverhof.

U kunt zich aanmelden tot 19 februari: 0168-462254

a.roks-kwist@outlook.com vol = vol.

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy



Gebedskring 7 februari

Woensdag 7 februari komen we weer bij elkaar met de gebedskring.

Voel je vrij om een keer aan te haken. Ook als u/jij er nog nooit bij bent geweest, bent u, ben jij van harte welkom om met ons mee te bidden.

Het is in de Vijverhof van 9.00 tot 9.45 uur.

Meestal beginnen we met een kort Bijbelgedeelte, gedicht of lied dat voor wordt gelezen. Hierna volgt vaak ook een kort persoonlijk rondje. Hierna volgt het gebed. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te bidden voor dingen die op dat moment spelen of waar voorbede voor is gevraagd. Dit mag hardop, maar je mag ook in stilte meebidden.

Voor meer informatie of doorgeven van voorbedes kunt u altijd terecht bij:

Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Jan Punthof 109

of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426

Een berichtje van de zendingskrans

We kijken terug op een mooi jaar 2023, waarin we heel veel brei-, haak- en naaiwerk, wat door de dames is gemaakt, naar S.O.S in Oud-Beijerland hebben gebracht. Ook mochten we vier nieuwe leden welkom heten.

We hebben in 2023 ook weer op de Streekmarkt, bij Torenpolderkaas en de Kerstfair in Fijnaart gestaan, waar we veel zelfgemaakte spulletjes hebben verkocht. Met een paar leuke raad- en winacties. Met een mooie opbrengst, waarvan de helft bestemd was voor S.O.S in Oud-Beijerland en de andere helft voor de zendingskrans in Fijnaart.

Door middel van deze opbrengsten en de collecte die ieder jaar gehouden wordt in De Dorpskerk, kunnen we materialen kopen, zodat de dames, met veel enthousiasme, thuis mooie kleertjes kunnen maken, bestemd voor S.O.S.

Als u ons wilt helpen, dan bent u van harte welkom!

De dames werken thuis en elke laatste dinsdag van de oneven maanden (m.u.v. de maand juli) houden we een gezellige middag om 14.00 uur in de Vijverhof. Dan worden de gemaakte spullen ingeleverd en kunt u nieuw materiaal meenemen. Wij willen afsluiten met een gedicht van Alie Gort en wensen u allen een goed en gezond 2024!

Namens de dames van de zendingskrans, Sandra van Dorp.

Tel.nr. 0618268415 of e-mail: sandravandorp1960@gmail.com.

Nieuwjaar

*Een volgeschreven boek ging dicht – we stonden
er wat weemoedig even nog bij stil,
omdat daarin zoveel heeft plaatsgevonden,
waar de herinnering nog niet van wijken wil.*

*Een heel nieuw, blanco boek is ons gegeven.
Het eerste blad ligt voor ons, blank en rein.
Wat zal, als ook dit boek is volgeschreven,
er in ons leven weer veranderd zijn?*

*De toekomst is nu nog voor ons verborgen.
God alleen weet hoe het jaar weer kleurt.
Maar Hij zal altijd voor zijn kinderen zorgen
Zijn oog zal op ons zijn, wat er ook gebeurt.*

*Hij laat in het donker ons niet verdwalen.
Hij wijst ons steeds de goede richting aan.
Hij laat het licht voor onze voeten stralen.
Als wij maar op zijn wegen willen gaan.*

*Wij mogen elke dag opnieuw beginnen.
Hij blijft nabij – dat heeft Hij ons beloofd.
Dus gaan wij ook dit jaar blijmoedig binnen.
Stil aan zijn hand, in het licht dat nooit meer dooft*

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 12 december 2023

Wim de Looime heet iedereen welkom, in het bijzonder Anton Bom en Piet de Lange die als preekvoorzieners aanwezig zijn. Hij opent de vergadering met Mattheüs 6: 25-34 en gaat voor in gebed.

Anton en Piet vertellen vervolgens over hun werk als preekvoorziener, o.a. dat zij minstens een jaar van tevoren de predikanten al bellen. Nu onze vacante periode zo lang duurt, hebben zij heel wat werk te verzetten. De kerkenraad vraagt de preekvoorzieners hun verhaal ook een keer te vertellen op een gemeenteavond, zodat ook de gemeenteleden horen hoe dit alles in zijn werk gaat. Dat beloven Piet en Anton en de kerkenraad bedankt hen hartelijk voor het werk dat zij doen en spreken hun waardering uit voor de zorg die zij daaraan besteden. Zij verlaten de vergadering en de kerkenraad gaat verder met de agenda.

Het verslag van de vergadering van 31 oktober wordt goedgekeurd. N.a.v. dat verslag wordt opgemerkt dat er nu een mededeling bij de ingang van de kerk hangt dat er een live-uitzending is en bij de viering van het Heilig Avondmaal zullen de aanwezigen niet meer in beeld komen. N.a.v. de vergadering die er geweest is met de kerkrentmeesters wordt besloten dat om de andere kerkenraadsvergadering de kerkrentmeesters aan het begin aanwezig zullen zijn, zodat er meer contact is en er meer samengewerkt kan worden. De gezamenlijke zaken worden dan besproken.

Janita Bom vertelt namens de taakgroep Jeugd en Gemeentezijn dat er voor de kerstnachtdienst vanaf 21.30 uur glühwein en warme chocolademelk geschonken zal worden.

Adri de Vrij (taakgroep Pastoraat) vertelt dat er door hen met de taakgroep Jeugd en Gemeentezijn samengewerkt zal worden m.b.t. de kinderen die meedoen met de doopdagviering en m.b.t. het jeugdpastoraat tot 20 jaar. Bij geboorte en doop zal de jeugdoudlerling begeleiden: de witte roos wegbrengen, bij het doopgesprek en de doopdienst zijn. In 2024 zullen er twee routes zijn bij het wegbrengen van de fruitbakjes waar de kinderen aan meewerken. Er is voor de medewerkers in het pastoraat een avond gehouden over rouwverwerking o.l.v. mw. B. de Waal, kerkelijk werker in Roosendaal.

Wim de Looime (taakgroep Kerk en Wereld) vertelt over de kaartenactie in december en de voedselactie in januari.

Vanuit het scribaat vertelt Marion Kruis dat er weer contact gezocht is voor een gezamenlijke viering van Hemelvaartsdag. De kerkenraad staat daar positief tegenover. Er zal namens de kerk een advertentie voor de feestdagen ge-

plaatst worden in Fijnaart Lokaal en daar zal ook de kerstnachtdienst in vermeld worden. De uitzending van Relivisie over onze kerk zal worden uitgezonden op 1 maart. De taakgroep Jeugd en Gemeentezijn gaat hiervoor aan de slag. Er is op 21 december een speurtocht van basisschool De Fijne Aarde en zij zullen daarbij door De Dorpskerk lopen en in de kerk naar een verhaal van de leerkracht luisteren.

Omdat op de extra kerkenraadsvergadering van 28 november de vragen van de kerkenraad over de meerjarenbegroting niet beantwoord zijn door de kerkrentmeesters, zullen de kerkenraadsleden hun vragen opnieuw bekijken en daarvan schrappen wat inmiddels duidelijk is. Aan de kerkrentmeesters wordt gevraagd de eerste helft van de kerkenraadsvergadering van 16 januari bij te wonen en dan de overgebleven vragen te beantwoorden. Omdat er op die vergadering geen tijd overblijft voor het ontwikkelen van de toekomstvisie, zoals dat gepland stond, zal de kerkenraad dat doen op een extra kerkenraadsvergadering op 30 januari. Op die avond stond onder voorbehoud een gemeentevening gepland, maar daarvoor is nog niet genoeg gereed.

Vervolgens wordt de begroting van de taakgroep Beheer besproken. In overleg met het CCBB is besloten de herwaardering van de gebouwen op te nemen in de meerjarenraming. Van de opbrengst van de pastorie is na de door het CCBB verplichte reservering van € 400.000,- ten behoeve van de mogelijke aanschaf van een nieuwe pastorie, een bedrag van € 156.000,- over. De begroting wordt goedgekeurd.

Het collecterooster voor 2024 wordt aangenomen.

Voor het dienstenrooster van 2024 stelt de taakgroep Jeugd en gemeentezijn enkele wijzigingen voor en daar gaat de kerkenraad mee akkoord.

Na de rondvraag sluit Arie Verhagen de vergadering met gebed.

Marion Kruis, scriba

Mededelingen van de kerkenraad

Helaas moet ik dit stukje beginnen met de mededeling dat ouderlingkerkrentmeester Otto Maris zijn functie als ouderlingkerkrentmeester en voorzitter van de taakgroep Beheer heeft neergelegd. Hij kon zich niet vereenzelvigen met het gevoerde beleid. De kerkenraad bedankt Otto voor zijn vele werk en inzet van de afgelopen jaren.

We hopen dat we nieuwe gemeenteleden bereid vinden de vacatures te vervullen. Fijn dat er veel formulieren zijn ingevuld met namen van gemeenteleden voor het invullen van de vacatures. De voorzitters van de taakgroepen gaan de komende tijd op pad om die mensen te vragen voor deze functies. We hopen dat u, als u benaderd wordt, er serieus over wilt nadenken en niet te snel denkt dat het niets voor u is. Een ander of meerdere anderen denken dat u er geschikt voor bent, dus probeer het!

In het vorige nummer van Contactruimte, dat u eind november ontving, schreef ik u onder andere dat de kerkenraad de komende tijd zou gebruiken om de meerjarenraming te bestuderen en die met de kerkrentmeesters te bespreken. Dat is ook gebeurd en er zijn in deze wintermaanden meerdere vergaderingen en bijeenkomsten geweest in verband met de meerjarenraming. In de vorige Contactruimte schreef ik ook dat het voor onze gemeente te kostbaar wordt om verder te gaan met twee kerken, twee bijgebouwen en een mortuarium. Om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over moeilijke zaken als vastgoed verkopen, moet het voor ons allemaal duidelijk zijn hoe we naar de toekomst van de kerk kijken.

Hoe willen we kerk zijn? Wat vinden we in de kerk belangrijk? Kan de kerk aantrekkelijker worden? Welke plaats kan de kerk innemen in het dorp? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat men zich thuis voelt?

We hadden u al onder voorbehoud een datum genoemd voor een gemeentevening: 30 januari, maar we zijn nog niet ver genoeg om u al mee te nemen. Daarom komen we binnenkort met een nieuwe datum.

We hopen u dan voor te leggen hoe wij naar de toekomst van onze kerk kijken en willen dat graag spiegelen aan uw zienswijze. Op die manier kan wellicht duidelijk worden hoe wij met elkaar de Protestantse Gemeente van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten kunnen zijn!

Om de twee weken is op vrijdag om 10 uur via ZuidWestTV het tv-programma Relivisie te zien. Het is een religieus programma dat steeds een kerk uit onze omgeving presenteert. Op vrijdag 1 maart wordt er een uitzending van Relivisie uitgezonden vanuit onze kerk. De opname wordt gemaakt op 27 februari en zal bestaan uit muziek en interviews. Wat dat precies inhoudt is op dit moment nog niet te zeggen, maar daarover leest u meer in de volgende Contactruimte.

Het programma wordt gepresenteerd door pastor Fredi Hagedoorn en ds. Ellen van Sluijs en op 1 maart gaat het dus over onze gemeente. Het wordt vast heel leuk om naar te kijken.

ZuidWestTV is te vinden op Ziggo kanaal 39 of 44, KPN/Telfort kanaal 1473 of via www.zuidwestupdate.nl

Frequenties van overige aanbieders staan op www.zuidwestupdate.nl/frequenties. Later kunt u de tv-opname terugzien op <https://www.zuidwestupdate.nl/tv/relivisie/>

Marion Kruis, scriba

TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

19 nov.	Onkosten specialdienst	€ 122,77
26 nov.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 515,22
3 dec.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 216,60
3 dec.	Onderhoudsfonds	€ 90,05
10 dec.	Pastoraat	€ 206,40
17 dec.	Onderhoudsfonds	€ 163,80
24 dec.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 258,11
24 dec.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 289,37
25 dec.	Onderhoudsfonds	€ 277,27
31 dec.	Eindejaarscollecte	€ 433,95
7 jan.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 183,55
7 jan.	Onderhoudsfonds	€ 114,20
14 jan.	Pastoraat	€ 152,50

Per bank is er €100,- en € 200,- binnen gekomen bestemd voor de kerk.

Giften

Er zijn giften via mw. R. Matthee binnengekomen van 2 x € 10,- en € 20,- uit dankbaarheid bestemd voor de kerk en een gift van € 10,- bestemd voor de oogstcollecte.

Via mw. N. van Dorp is er een gift van € 25,- en van € 20,- binnengekomen bestemd voor de kerk.

Via mw. A. Roks is er een gift van € 50,- binnengekomen bestemd voor de begraafplaats.

Via dhr. H. Nijhoff is er een gift van € 200,- binnengekomen bestemd voor de kerk.

Via mw. H. Bom is er een gift van € 50,- binnengekomen bestemd voor de kerk.

Per bank is er een gift binnengekomen van € 50,- uit dankbaarheid bestemd voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Koffiebusjes

Eind december zijn de busjes van het koffiedrinken weer geleegd. De afgelopen maanden hebben die een opbrengst van € 346,75 opgeleverd.

Weer hartelijk dank voor uw bijdragen.

Verjaardagsfonds

Begin januari zijn de zakjes van het verjaardagsfonds over het 4e kwartaal

2023 weer ingeleverd en geteld. Dat bracht het mooie bedrag van € 1.131,78 op.

Afgelopen jaar heeft het verjaardagsfonds in totaal € 4.153.20 opgebracht en dit is ongeveer € 300,- meer dan het jaar daarvoor. Hier zijn we u heel dankbaar voor en wij gaan erover nadenken om hier een zo goed mogelijke invulling aan te geven. Heeft u nog suggesties waar we dit jaarbedrag aan kunnen besteden? Dan horen we dat graag!

Alle gevers en ook weer de bringers van de verjaardagsgroet, hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Eindejaarscollecte

De collecte met de oudejaarsdienst bracht een mooi bedrag op, maar gelukkig heeft u als gemeente ook gul gegeven via de briefactie. Maar liefst € 2.635,- is er overgemaakt naar de desbetreffende bankrekening. Hartelijk dank daarvoor.

Kerkbalans 2023

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot op heden € 111.548,-. Nogmaals vermeld een forse toename t.o.v. vorig jaar waar uiteindelijk ruim € 91.000,- toegezegd werd. Van het bedrag van dit jaar is inmiddels € 89.168,- bijgeschreven op de bank.

Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen en betalingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Hartelijk dank.

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of via de mail penningmeester@pknfijnaart.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, Blaaksedijk 13, of telefonisch te bestellen via 0623213260 De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen via: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

Met vriendelijke groet,

Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer

Wilt u **luisteren** naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl?

Bij 'Zoek uw kerk': type 'Fijnaart'.

Klik 'Fijnaart' aan en scroll naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 'Luisteren'.

De diensten zijn te **bekijken** via de website: pknfijnaart.nl

- Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen.

U kunt contact opnemen via:

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32.

Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten College van Diakenen - Begroting 2024

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	2023	2022
Opbrengsten en Baten			
Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen	4.689	250	6
Opbrengsten levend geld	7.500	7.580	9.179
Door te zenden collecten en giften	9.050	6.650	10.418
Totaal baten A	21.239	14.480	19.603
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.780	2.383	1.800
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.900	4.150	7.107
Kosten beheer, administratie en archief	533	806	658
Rentelasten/bankkosten	600	325	451
Diaconaal werk plaatselijk	3.200	3.530	2.637
Diaconaal werk regionaal/landelijk	5.000	4.500	5.708
Diaconaal werk wereldwijd	500	-	156
Afdrachten door te zenden collecten en giften	9.050	6.650	10.418
Totaal lasten A	25.563	22.344	28.934
Operationeel resultaat (A)	-4.324	-7.864	-9.332
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-4.324	-7.864	-9.332
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-4.324	-7.864	-9.332

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

19 november	Dorcas /Werelddiaconaat/Jemen	€ 267,77
26 november	KiA/Pastoraat "Met het oog op het einde"	€ 221,87
3 december	KiA/Kinderen in de knel Oeganda	€ 389,89
10 december	KiA /Kinderen in de knel Myanmar	€ 175,37
17 december	Binnenlands diaconaat	€ 191,75
24 december	Stille Hulp	€ 360,00
24 december	PKN/Kinderen en Jongeren	€ 268,24
25 december	KiA/Kinderen in de Knel/Oekraïne	€ 634,28
31 december	Bloemen	€ 141,59
7 januari	Eigen gemeente/jeugdwerk	€ 163,07

Kaartenverkoop en kerstactie in 2023 samen €135,- opgebracht. Dit bedrag wordt besteed voor de bloemen in het pastoraat.

Daarnaast een gift ontvangen van €50,- via Leny van der Spelt bij een pastoraal bezoek.

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Een speciaal bedankje voor een ieder die onze kerstkaartenactie een zeer warm hart hebben toegedragen. Het aantal kaarten en het enthousiasme waarmee ons initiatief werd ontvangen, maken dat wij deze actie als succesvol kunnen bestempelen en zeker ook dit jaar weer herhaald zal worden.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Update Shade Children Foundation

Zoals u weet sponsort K&W maandelijks David via Shade Children Foundation. En dit jaar hebben we de stichting gesteund d.m.v. de bazaar en collectes in de kerk. Op de volgende pagina een bedankbrief!

Bedankbrief

Zo aan het einde van het jaar kijken wij graag samen met u nog even terug op 2023. Er is veel gebeurd en gedaan, soms breed uitgemeten op social media, maar ook veel achter de schermen.

Wij zagen teveel kinderen binnenkomen bij Shade, vaak met zware trauma's en soms letterlijk gedumpt, maar dat zie je natuurlijk niet op Facebook. Daar zie je de blije gezichten van spelende kinderen en een gebouw dat uitgebreid wordt, omdat zoveel meer kinderen meer ruimte nodig hebben.

En dat is precies wat zoveel mensen ook in 2023 weer gedaan hebben: ruimte maken voor kinderen die een veilige plek nodig hebben. Om te helen, op adem te komen, soms maar kort en soms voor langere tijd. Dat heeft u gedaan door maandelijks te sponsoren, door geld in te zamelen voor de aanstelling van een counselor, een eenmalige donatie, door chocolade of wijn te kopen, door ons spullen te geven of deze te kopen, door te helpen bij de markt of door een enorm bedrag te doneren waardoor wij de aanbouw konden realiseren en volgend jaar zonnepanelen kunnen leggen. Alle bijdragen, in welke vorm dan ook, worden enorm gewaardeerd!

Namens het bestuur van St. Shade Children Foundation NL,
Dina van Doesburg, Penningmeester/oprichter

VAKANTIEWEEK VOOR OUDEREN EN MENSEN DIE ZORG NODIG HEBBEN



In de periode van zaterdag 6 t/m 13 April 2024 wordt weer de jaarlijkse vakantie-week georganiseerd in het zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn. Het zorghotel is volledig aangepast voor mensen met een beperking. Als u niet (meer) zelfstandig op vakantie kunt, omdat u extra begeleiding of zorg nodig heeft en U wilt

graag eens een weekje weg, dan kunt u zich aanmelden bij uw diaconie. Ook echtparen, waarvan één de mantelzorger is, zijn van harte welkom. U kunt er zorgeloos een week tussenuit, andere mensen ontmoeten, genieten van een ontspannen programma en alle aandacht krijgen van de vrijwilligers.

De kosten voor deze vakantie-week bedragen € 675,-. Bijdrage van de kosten via de diaconie is mogelijk. Dan kunt u contact opnemen met diaken Wim de Loome, tel.nr. 06-23783960 / E-mail: wimenmarjoke@planet.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 februari 2024

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

5 febr.	20.00 uur	College van Kerkrentmeesters
6 febr.	20.00 uur	Vergadering Moderamen
7 febr.	20.15 uur	Woensdagavondgespreksgroep
21 febr.	14.30 uur	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN

Theologische Conferentie 5-6 maart 2024 te Oostmalle (B)

Kan profetie de democratie redden? Onze samenleving staat onder druk, democratieën worden aangevochten, wat vertellen profeten van toen en nu ons over rechtvaardig samen leven? Voor een ieder die zich wil verdiepen in de relatie Jodendom-Christendom.

Sprekers:

*Ds. Piet van Midden (1949) studeerde Theologie en Semitische Talen aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is emeritus predikant (PKN) en doceert Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg.

*Rabbijn dr. Tzvi Marx (1942) studeerde in 1971 af aan de Yeshiva Universiteit en promoveerde in 1993 aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Hij werd directeur onderwijszaken bij het Shalom Hartman Instituut in Jeruzalem. Later werd hij directeur van het Folkertsma Instituut voor Talmoed en Joodse Studies in Hilversum. Hij gaf colleges aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Windesheim College in Utrecht. Hij was mederedacteur van het tijdschrift Tenachon.

*Drs. Kees Kok (1948) studeerde aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Van 1980 tot aan zijn pensioen in 2018 werkte hij bij de Stichting Leerhuis & Liturgie en Ekklesia Amsterdam intensief samen met Huub Oosterhuis, wiens werk hij via lezingen en lieddagen verspreidde, promoveerde en in het Duits vertaalde. Naast vele preken en artikelen schreef hij boeken over liturgie, over de liturgische poëzie van Oosterhuis en vertaalde en publiceerde hij Joodse poëzie. Sinds 2021 is hij voorzitter van Stichting Huub Oosterhuis Fonds.

Video van en gesprek hierover:

Dr. Susannah Heschel (1956), dochter van Abraham Joshua Heschel, een van de leidende joodse theologen en joodse filosofen van de 20e eeuw, is een Amerikaanse geleerde en hoogleraar Joodse Studies aan Dartmouth College. Ze is auteur en redacteur van talrijke boeken en artikelen en een Guggenheim Fellow. Heschels studiebeurs richt zich op joodse en christelijke interacties in Duitsland tijdens de negentiende en twintigste eeuw.

Ter plekke is overnachting met vol pension gebruikelijk. Prijs conferentie en overnachting vanaf 130 euro (studenten vanaf 80 euro). Indien gewenst kunt U ook voor een enkele dag inschrijven.

Heb je interesse? Voor informatie of aanmelding vraag een aanmeldingsformulier aan bij de secretaris Kerk en Israël Zuid, telefoon +31 (0)623730210 of secretariaatkerkenisraelzuid@gmail.com. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis NoordBrabant, Limburg en de Réunion Wallonne, in samenwerking met de Antwerpse Contactgroep voor Joods Christelijke Betrekking.

God, Nederland en Oranje

**In Nederland is er een scheiding tussen kerk en staat
Toch klinkt in veel protestantse kerken het Wilhelmus
rond de verjaardag van de regerende vorst.
Hoe kan dat?**



Toen in de zestiende eeuw het calvinisme opkwam in Nederland, bleek stadhouder Willem van Oranje (1533-1584) al snel een beschermer van het protestantisme. In zijn jeugd had Willem, die later als stadhouder de bijnaam Willem de Zwijger kreeg, een protestantse opvoeding gekregen. Opvallend, want het protestantisme was toen nog gloednieuw.

Als stadhouder kon hij echter geen volledige vrijheid garanderen voor het protestantisme in Nederland. Als stadhouder was hij waarnemend heerser der Nederlandse gewesten. Dat betekent dat hij regeerde als plaatsvervanger van een landsheer, een koning die meerdere gebieden in handen had. En Willem regeerde onder een rooms-katholieke landsheer: eerst de rooms-Duitse keizer Karel V, daarna Filips II, heerser van het Spaanse Rijk.

Beeldenstorm

Filips II zag het opkomende protestantisme als bedreiging voor de katholieke kerk. Hierdoor liepen in zijn ogen namelijk ook de belangen van het Spaanse Rijk gevaar. Hij wilde eenheid in zijn rijk en deed verwoede pogingen om het opkomende protestantisme de kop in te drukken.

Het lukte Willem van Oranje, die voorstander was van godsdienstvrijheid en aanvankelijk trouw wilde blijven aan het Spaanse gezag, niet om tot overeenstemming te komen. En ondertussen bleek het protest van de calvinisten on-

stuitbaar: in 1566 raasde de Beeldenstorm door grote delen van de Nederlanden. Onder leiding van hun predikanten vernielden protestanten de rijkdommen van de katholieke kerk in kerken en kloosters. Toen de bloeddorstige hertog van Alva naar de Lage Landen werd gestuurd om daar de orde te herstellen, belandden veel protestanten aan de galg of op de brandstapel.

Protestants

In Nederland leidde dit in 1568 tot een bloedige burgeropstand tegen de Spaanse overheersing. Onder leiding van Willem van Oranje verzetten de opstandelingen zich tegen het vervolgen van protestanten en tegen de groeiende bureaucratie en de centralisatie die hun Spaanse heerser voor ogen had.

De oorlog duurde veel langer dan verwacht: pas in 1648 kwam er (afgezien van een wapenstilstand van twaalf jaar tussendoor) een einde aan deze Tachtigjarige Oorlog. In de noordelijke gewesten van de Lage Landen werd het leger van de landsheer verslagen en kreeg het protestantisme de overhand. Het werd verheven tot officiële staatsgodsdienst van de nieuwe republiek. Veel van de nakomelingen van Willem van Oranje bleven het protestantisme aanhangen.

Zijn verre achterkleinkind Willem I, de eerste officiële koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, voerde grote kerkhervormingen door. En zijn nog veel verdere achterkleinkind, de huidige koning Willem-Alexander, identificeert zich als protestants christen.

Wilhelmus

De verbondenheid met het protestantisme blijkt uit een traditie die veel protestantse kerken tot op de dag van vandaag in ere houden: het zingen van couplet 1 en 6 van het Wilhelmus.

De oorsprong van het Wilhelmus is overigens niet helemaal zeker. Het is namelijk de vraag wie het lied heeft geschreven. Duidelijk is in elk geval dat het de tweestrijd weerspiegelt waarin stadhouder Willem van Oranje verkeerde: enerzijds trouw willen zijn aan de Spaanse koning, anderzijds zijn geweten volgen door God en het Nederlandse volk te dienen. In het lied klinken zijn bewegredenen door om toch in opstand te komen tegen het Spaanse Rijk.

De overtuiging dat het koningshuis ons door God gegeven is, hebben veel koningsgezinde protestanten ook vandaag de dag nog. Ook beschouwen voorstanders het Wilhelmus als een eerbetoon: hierin wordt Gods hand in de geschiedenis van Nederland bezongen.

Overgenomen uit PETRUS, het nieuwsmagazine van de PKN

Bijbelleesrooster voor de maand februari

Twee data bepalen de kalender. De eerste is 2 februari, de veertigste kerstdag, waarop de opdracht van Jezus in de tempel wordt gevierd. Het boek Leviticus legt de achtergrond van dit ritueel uit en verheldert vervolgens ook het evangelieverhaal waarin Jezus een man geneest die aan een huidziekte lijdt. De andere datum is 14 februari, Aswoensdag, dag 1 van de Veertig dagen, de voorbereidingstijd voor Pasen, waarin de kerk dit jaar stukken uit de profeet Jeremia leest. In Matteüs 16:14 wordt Jezus met deze profeet vereenzelvigd. Niet alleen in hun woorden maar ook in hun handelingen zijn deze twee mannen profetisch. Zij belichamen het levende woord.

De tweede Petrusbrief vertelt van de verheerlijking op de berg, een visioen dat traditioneel op de tweede zondag in de Veertig dagen aan de orde komt (Marcus 9,2-8).

do	1	Psalm 18,26-51	vr	16	Jeremia 14,17-22
vr	2	Leviticus 12,1-8	za	17	Psalm 130
za	3	Marcus 1,21-28	zo	18	Jeremia 1,4-12
zo	4	Marcus 1,29-38	ma	19	Jeremia 1,13-19
ma	5	Psalm 31	di	20	Psalm 116
di	6	Leviticus 13,1-11	wo	21	Jeremia 17,1-18
wo	7	Leviticus 13,12-23	do	22	Jeremia 17,19-27
do	8	Leviticus 13,24-37	vr	23	Psalm 27
vr	9	Leviticus 13,38-46	za	24	2 Petrus 1,1-11
za	10	Psalm 32	zo	25	2 Petrus 1,12-21
zo	11	Marcus 1,39-45	ma	26	Jeremia 18,1-12
ma	12	Marcus 2,1-12	di	27	Jeremia 18,13-23
di	13	Marcus 2,13-22	wo	28	Psalm 51
wo	14	Jeremia 14,1-10	do	29	Jeremia 19,1-9
do	15	Jeremia 14,11-16			