

# OVERDENKING

Dit is de eerste keer dat ik een overdenking schrijf. Ik vind het heel spannend maar ... here we go!

Ik ben geboren in een christelijk gezin. Ons gezin ging naar de kerk, maar niet iedere week en voor de kinderen was er een zondagsschool. Langs het levenspad dat ik heb bewandeld, heb ik gekozen voor het christelijke geloof.

Ik was 24 jaar oud toen ik een gesprek had met een vriendin, die ook een collega was. We kregen samen een werkopdracht buiten Jakarta van onze werkgever. We waren een week in Semarang gebleven en toen kwamen wij in gesprek over hoe God haar gebed had verhoord. Ik vroeg haar: "Hoe weet je dat?". En zij antwoordde: "Omdat ik dat aan God heb gevraagd en door te zien dat het werkelijk gebeurt." Toen noemde ze nog dit stuk uit de Bijbel: *"Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan."* (Matth. 7: 7-8)

En toen begon mijn reis. Ik weet wat ik vraag als ik bid. Langzaam aan bid ik iedere keer meer specifiek tot God. En daarna let ik meer op wat er gebeurt in mijn leven. En mijn vriendin zei ook: "Wees geduldig, want het kan zijn dat jij je antwoord niet gelijk krijgt. Het kan lang duren en misschien ben je het zelf vergeten. *"Hij heeft alles mooi gemaakt op zijn tijd"* (Prediker 3:11). *Geloof altijd in God.*"

Wij hadden toen een moeilijke tijd achter de rug. Mijn vader was ziek geweest, doordat hij een TIA had gehad. Hij heeft het negen jaar volgehouden. Zijn leven was alleen maar in de rolstoel zitten of op bed liggen. Uiteindelijk heeft hij het leven opgegeven. We vonden allemaal dat het goed was. We hadden zeker dubbele gevoelens, maar het was het beste voor hem. We hebben vrede met het overlijden van mijn vader.

Er was ook een tijd dat ik samen met vrienden een zaak wilde beginnen. Helaas is dat niet gebeurd. Maar als ik er nu aan denk, vind ik het ook maar beter zo. Misschien zou ik het niet aankunnen. Het leven gaat soms niet zoals ik wil, maar ik weet dat de Heer weet wat het beste is voor mij. *'Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem vragen.'* (Matth. 7: 9-11)

Toen kwam ik op een belangrijk punt in mijn leven. Ik had Dennis leren kennen. Ondanks dat wij heel ver van elkaar woonden, is hij toch mijn grote liefde geworden. God heeft mijn gebed verhoord. We wilden eigenlijk in Indonesië gaan wonen, maar dat was helaas niks voor ons. Daarna hadden we vaak gehoord dat het niet zo makkelijk is om naar Nederland te komen. Maar ik heb mijn God. De procedure om naar Nederland te komen, ging heel goed. Ik mocht naar Nederland komen. We hebben een huis in Nederland en Dennis heeft zijn werk weer in Nederland. Het voelt zo fijn en we zijn zo dankbaar. God is goed. Ik heb mijn best gedaan om hier mijn leven op te bouwen.

Inmiddels hebben we twee kinderen. Ik heb lieve schoonouders en een lieve zwager en schoonzus. Het leven is moeilijk, maar ik ben toch dankbaar dat ik dit allemaal mee mag maken. Ik bid altijd voor mijn gezin, maar onderweg is het niet altijd mooi. En het leven met een puber is best wat ingewikkeld. Maar ik heb mijn God. Ik kan Zijn goedheid vertrouwen, ook als Hij niet antwoordt op de manier waarop ik had gehoopt.

Tenslotte wil ik dit meegeven:

“Ik wil je aanmoedigen. Laten we moedig zijn en grote dingen van God vragen. Laten we moedig zijn in ons zoeken, kloppen en smeken voor God. Laten we dat doen in vertrouwen dat Hij ons hoort en dat Hij ons gebed zal beantwoorden. Maar laten we er ook op vertrouwen dat Zijn antwoord meer gedreven wordt door Zijn wijsheid dan door ons verlangen. Laten we geloven, hoe Hij ook zal antwoorden, dat Hij zal antwoorden als een goede Vader die van Zijn kinderen houdt.”

*Uit: Je Vader weet wat het beste is, David Platt, 4 Nov 2018, Levenslicht.*

Anne van Dongen–Laurens

## **KERKDIENTEN**

### **5 november....**

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Dankdag</i>
Voorganger	Ds. A. Hamstra, Bergen op Zoom,
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Fiet Lagemaat
Koster	Jaap-Kees van Strien
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Oogstcollecte
	2 <sup>e</sup> NCB: Nederlandse Christelijke blinden- en slechtzienden Belangenvereniging
Uitgang	Pastoraat

### **12 november**

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.M. Wildschut, Rockanje
Ambtsdrager van dienst	Wim de Looze
Gastheer / gastvrouw	Riet Verhagen
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat
Uitgang	Onderhoudsfonds

**19 november**

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.A. den Harder, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Leny van der Spelt
Gastheer / gastvrouw	Wilma Deijkers
Koster	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Dorcas/Werelddiaconaat Dorcas/Werelddiaconaat
19.00 uur	<b>Speciaaldienst:</b> Rob Favier, Groot Ammers De Ontmoetingskerk
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Annelies Tolenaars
Koster	Jan Tolenaars
Collecte Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

**20 november: 15.00 uur Fendertshofdienst: Diaken M. Bastiaanse**

**26 november**

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar. m.m.v. de cantorij</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre, Dordrecht
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Cor Groot
Koster	Wim Langbroek
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Pastoraat

# ROOSTERS

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>	<b>BHV-dienst</b>
5 nov.	Nicky	Marjolein en Marloes	Henk, Marjolein
12 nov.	Dicky	Emie en Anne	Jeannette, Susanne
19 nov. 19.00 uur	Susanne	Saskia en Debby	Henk, Saskia Janita, Anton
26 nov.	Melissa	Claudia en Marjolein	Marjolein, Jan

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
5 nov.	Jeanne Moerland	Barthold Jongejan
12 nov.	Paula de Rooij	Johan van der Steen
19 nov.	Anneke Knook	Barthold Jongejan
26 nov.	Riet Jongbloed / Adri de Vrij	Barthold Jongejan

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>Livestream</b>
5 nov.	Lonneke	Timo	Wim
12 nov.	Jan N.	Hans N.	Anton
19 nov.	Tiny	Corry-Anne	Willian
26 nov.	Annelies	Marit	Wim

## Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

### Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### 5 november: NCB: Nederlandse Christelijke - en slechtzienden Belangenvereniging

De meeste mensen zullen deze organisatie niet kennen, louter en alleen omdat zij niet tot de doelgroep ervan behoren, maar belangrijk is deze organisatie wel. Zij behartigen de belangen van mensen met een visuele en/of leesbeperking in het algemeen. Onze leden waarderen deze activiteiten enorm, want daardoor voelen zij zich gezien en gehoord en kunnen zij ondanks hun handicap toch daaraan deelnemen en dat verrijkt hun leven. Wij zouden het fantastisch vin-

den als u ons ook dit jaar weer wilt steunen zodat wij onze activiteiten voor de blinden en slechtzienden kunnen blijven organiseren.

### **12 november: KiA/ Werelddiaconaat (Libanon)**

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnaemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vak trainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

### **19 november: Dorcas /Werelddiaconaat/Jemen**

Jemen getroffen door grootste humanitaire crisis ter wereld Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2015 is Jemen letterlijk verdeeld in twee delen met een erkende overheid in Aden en een feitelijke overheid in Sana's. Het gevolg van dit conflict is de grootste humanitaire crisis wereldwijd. Er is een ernstig tekort aan voedsel, waardoor ruim 20 miljoen mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. De economie is volledig ingestort en van gezondheidszorg is geen sprake meer. Helpt u mee om hun levens te redden!

### **26 november: KiA/Pastoraat "Met het oog op het einde"**

Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



## **TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN**



Hoi Jongens en meiden,

Je mag elke dag kiezen, hoe jong of oud je ook bent. Er zijn kleine keuzes, over de kleding die je aantrekt, het tv-programa dat je kijkt of de hoeveelheid hagelslag op je brood. Maar er zijn ook grotere keuzes, die je bewust of onbewust maakt. Keuzes over wat je doet met je leven, hoe je omgaat met jezelf, met anderen en met de wereld.

Toen Jezus op aarde rondliep, vertelde hij dat Gods koninkrijk dichtbij was. Hij riep mensen op om zich te keren, zich toe te wenden naar het goede leven. Veel mensen volgden hem daarin, maar er was ook weerstand. In deze periode lezen we verhalen uit het Evangelie van Matteüs. We horen hoe Jezus bijzondere dingen zegt en doet. Maar we ontdekken ook dat de weerstand tegen zijn optreden groeit. Er zijn mensen die hem in de val proberen te lokken. Ze proberen Jezus dingen te laten zeggen die hem in de problemen zullen brengen. Steeds opnieuw reageert Jezus met verstand en liefde.

### **5 november is het thema: Slim bedacht.**

Het verhaal van die dag gaat over meisjes met olielampjes

### **12 november is het thema: Heb lef**

Over een man die op reis gaat en zijn geld in beheer geeft. Wat doen de mensen met de talenten die ze gekregen hebben?

### **19 november is het thema: Goed gedaan!**

Jezus vertelt over de dag dat hij terugkomt. Alles wat je doet voor kwetsbare mensen, doe je ook voor Jezus.

## 26 november is het thema: Een woord dat blijft.

We kunnen leren van de vijgenboom die de wereld laat zien dat de zomer eraan komt. Zo kunnen ook de leerlingen iets zien van wat komen gaat.

Wij hopen jullie er weer over te kunnen vertellen tijdens de kindernevendienst. Tot dan!

Groeten van de juffen



### Gebedskring

Woensdagochtend 1 november om 9.00 uur komen we weer bij elkaar met de gebedskring. Jullie zijn van harte welkom om er ook een keer bij te zijn. Het is in de Vijverhof en duurt ongeveer 3 kwartier. We mogen met elkaar, hardop of in stilte bidden tot God, waarbij we de blijde en verdrietige dingen bij Hem neer kunnen leggen.

Voor meer info of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij: Mini Agterdenbos, (0168-464778) of op Kerkring 10A of bij Emie Hendrikse(464426)



### Meet and Eat

Vindt u het als alleengaande gezellig met elkaar te eten? Dan bent u van harte welkom op vrijdag 24 november voor een **lunch. Aanvang 12:30 uur, locatie De Vijverhof.**

U kunt zich aanmelden tot 21 november: 0168-462254  
a.roks-kwist@outlook.com vol = vol.

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy

### Speciaaldienst Rob Favier

Op zondagavond 19 november komt zanger, liedjesschrijver en entertainer Rob Favier naar Fijnaart om een samenkomst te verzorgen in De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64-66.

Rob Favier is van jongs af aan opgegroeid met muziek. Hij trok op zijn achttiende al door Europa met een full-time band. Hierna begon hij aan de studie theologie die hij met succes afrondde.

Zoals velen al eerder ontdekt hebben, heeft hij een geheel eigen manier van optreden: een mengeling van prediking en liedjes die zeer herkenbaar zijn en waarbij het humoristische aspect niet zelden een rol speelt. Toch doet dat geen afbreuk aan de diepe inhoud van zijn woorden: het zoeken naar



datgene wat echt waardevol is, vanuit het Grote Nieuws van God ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven, een plaatsje vinden als gelovig mens in de huidige maatschappij.

Rob Favier verspreidt een ontspannen sfeer om zich heen. Daarom kan iedereen zich op z'n gemak voelen, of je nu randkerkelijk bent of juist alle diensten afloopt. Men noemt zijn – uitsluitend Nederlandse - teksten "zeer sterk". De muziekstijl is niet goed te omschrijven: van pop tot luisterliedjes tot cabaret of ergens er tussenin.

Favier komt op zeer veel verschillende gelegenheden en zingt voor allerlei soorten mensen: van kleine bijeenkomsten tot grote congressen, van kerkdiensten tot politieke debatten. Ook gaf hij met zijn band een aantal concerten in India, waar hij o.a. optrad voor de allerarmsten. Een aantal van zijn liedjes is in het Engels vertaald.

Naast het schrijven van zijn eigen repertoire werkt Rob ook in opdracht. Zo heeft hij o.a. geschreven voor verschillende omroepen en heeft hij diverse liederen uit het Engels vertaald. Ook schrijft hij regelmatig voor andere artiesten. Tevens heeft hij enige koorliederen gemaakt. Verder verzorgt hij een maandelijkse column in het Friesch Dagblad en twee overdenkingen per week voor Groot Nieuws Radio, waarvoor hij ook een aantal reportages maakte. Ook heeft hij zeven keer de Christelijke Oudejaarsconferentie verzorgd, waarvan er drie door tv-zender Family7 werden uitgezonden. Hiervan zijn ook dvd's verschenen.

Tenslotte heeft hij nog zeven cd's gemaakt, een paar boeken geschreven en is er een songbook met 21 liedjes van zijn hand uitgegeven. Zijn derde boek "Het leven is besmettelijk" is in oktober 2021 uitgekomen.

**De dienst begint om 19.00 uur en u bent van harte welkom!**



## ***Van de KERKENRAADSTAFEL***



### **Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 19 september 2023**

Wim de Looome heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van Romeinen 15: 1-11 en gaat voor in gebed.

Het kerkenraadsverslag van de vergadering van 4 juli jl. wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat het orgel in De Ontmoetingskerk onder-tussen gestemd is.

Bij de rapportage van de taakgroepen vertelt Saskia van der Eijk dat er 52 ge-meenteleden aan het ontbijt hebben deelgenomen en dat het erg gezellig en leuk was. De dienst met Rob Favier op 19 november wordt gehouden in De Ontmoetingskerk. Op 1 oktober zal Tom de Zeeuw gedoopt worden. De koffie-ochtenden in de zomerweken werden gemiddeld door 12 mensen bezocht. Het waren weer leuke uurtjes. Alle taakgroepen dienen voor 15 november een rooster van aftreden van hun taakgroep in. Daarna kunnen alle gemeenteleden weer namen indienen voor de vacatures die gaan ontstaan.

Er is een uitnodiging binnengekomen om mee te doen aan de uitzendingen van ReliVisie, een televisieprogramma van kerken in West-Brabant. De kerkenraad voelt daar wel voor en de scriba zal contact opnemen.

Op zaterdag 9 december is de kerstmarkt van onze kerk en op zondag 10 de-cember is de kerstmarkt van de winkeliers. We zullen op zondag de kerk open-stellen, zodat mensen binnen een kijkje kunnen nemen. We zullen binnen iets vertonen op de schermen, leuke verlichting aanbrengen en muziek laten horen. Op die momenten willen we uitstralen wie we zijn en wat we doen, zeker in de kersttijd.

Vervolgens komt het grote pakket aan stukken aan de orde dat we van de kerkrentmeesters hebben ontvangen met o.a. de meerjarenraming. De kerken-raadsleden roemen de grote hoeveelheid werk die daaraan ten grondslag ligt. Zij beseffen dat het een hele klus wordt om het allemaal te doorgronden en een juiste keuze te maken uit de vijf scenario's die de kerkrentmeesters hebben opgesteld. Er zijn twee zaken te regelen nu we de meerjarenraming klaar heb-ben: de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring en het verkopen van onroer-end goed. We kunnen op korte termijn geen keuze maken over welk onroer-end goed er verkocht gaat worden en daar gaan we ook de gemeente over horen. Als we in die maanden dan ook nog geen solvabiliteitsverklaring aan kunnen vragen, kan het beroepingswerk nog steeds niet beginnen. Daarom besluit de kerkenraad nu voor scenario 1 te kiezen (Verkoop van de pastorie en aankoop nieuwe pastorie) en daarop de solvabiliteitsverklaring aan te vra-gen. Dan kunnen we zonder tijdsdruk een gedegen keuze maken in de verkoop van onroerend goed. De kerkrentmeesters zeggen toe dit op 2 oktober te gaan

bespreken met de andere kerkrentmeesters. Wim de Looze zal daar ook bij zijn.

De evaluatie van de zangdiensten heeft nog niet plaatsgevonden en de bespreking in de liturgische werkgroep ook niet. Dit gebeurt begin oktober en dan komt het onderwerp zangdiensten op de volgende vergadering terug.

Mw. Neely-Anne de Ronde verblijft wegens vervoersproblemen enkele dagen per week in de pastorie met zoon Lennart.

Na de rondvraag sluit Saskia van der Eijk met het lezen van lied 969: In Christus is noch west, noch oost, in Hem noch zuid, noch noord, één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord.

Marion Kruis, scriba

### **Berichten van de kerkenraad: solvabiliteitsverklaring aangevraagd!**

Zoals u in het kerkenraadsverslag van 19 september kunt lezen, hebben de kerkrentmeesters de meerjarenraming klaar. Zij hebben er vijf scenario's bij opgesteld en dat zijn allemaal mogelijkheden van verkoop van onroerend goed: De Ontmoetingskerk, De Dorpskerk, het mortuarium en de pastorie. Natuurlijk gaan wij u daarover informeren en op een gemeenteavond in januari gaan we horen wat u ervan vindt. De kerkenraad gaat er nu eerst zelf mee aan de slag, zodat we u goed voorbereid op de hoogte kunnen brengen.

Ondertussen is bij het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) de aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring ingediend op grond van deze meerjarenraming. Het CCBB adviseert het Breed Moderamen van de classis over het percentage van het dienstverband van onze toekomstige predikant. Als dat bekend is, kan de beroepingscommissie echt aan het werk!

Ondertussen stond er voor 8 november ook een gemeenteavond gepland.

Deze avond wordt gehouden in de vorm van een ontspannen gemeenteavond. Voor de pauze komt er iemand van Schuldhulpmaatje vertellen over hun werkwijze.

Na de pauze volgt er een leuke quiz. Denk daarbij aan een rebus over een Bijbelverhaal, het herkennen van een melodie uit het Liedboek e.d.

We zorgen voor koffie met wat lekkers erbij en na afloop een gezellig drankje.

Natuurlijk rekenen we op uw komst, want na al die serieuze gemeenteavonden die er geweest zijn en de gemeenteavond die in januari gepland staat, vindt u dit vast weleens leuk!

De agenda:

1. Opening door voorzitter Wim de Looze
2. Mededelingen
3. Presentatie over Schuldhulpmaatje door dhr. Melt de Haas, voorzitter

Pauze

4. Quiz
5. Rondvraag
6. Sluiting

Namens de kerkenraad, Marion Kruis, scriba.



## TAAKGROEP BEHEER

### Verantwoording collecten :

17 sep.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 221,75
1 okt.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 198,05
1 okt.	Onderhoudsfonds	€ 144,95
8 okt.	Onderhoudsfonds	€ 185,60
15 okt.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 253,45

Per bank is er een bedrag binnen gekomen van € 25,- bestemd voor de kerk.

25 sep. Fendertshofdienst € 27,-

### Giften

Er zijn giften binnen gekomen via mw. A. de Vrij van € 20,- uit dankbaarheid bestemd voor het pastoraat en via mw. N. van Dorp € 10,- en € 20,- bestemd voor de kerk.

Per bank zijn er twee giften binnen gekomen van € 50,- en € 100,- bestemd voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

### Verjaardagsfonds

Begin oktober zijn de zakjes van het verjaardagsfonds over het 3e kwartaal weer ingeleverd en geteld. Dat bracht het mooie bedrag van € 1045,90 op. Alle gevers en ook weer de bringers van de verjaardagsgroet, hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

### Kerkbalans

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot op heden € 111.548,-. Nogmaals vermeld een forse toename t.o.v. vorig jaar waar uiteindelijk ruim € 91.000,- toegezegd werd. Van het bedrag van dit jaar is inmiddels € 75.200,- bijgeschreven op de bank.

Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen en betalingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan.

Hartelijk dank.

De toezeggingen voor 2023 zijn een mooi begin om straks toch een 100% predikant te kunnen beroepen, want die heeft onze gemeente nodig.

Met vriendelijke groet,  
Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer

## Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of via de mail [jcvanstrien@live.nl](mailto:jcvanstrien@live.nl).

## Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, Blaaksedijk 13, of telefonisch te bestellen via 0623213260 De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen via: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

## Kerstmarkt 2023 op 9 december.

Hoewel het nog even duurt, willen we u hierbij alvast op de hoogte stellen dat we voornemens zijn dit jaar de Kerstmarkt op zaterdag 9 december te houden.

U kunt in de volgende editie lezen wat er allemaal voor activiteiten worden ontplooid. We hopen weer mooie kerststukjes te kunnen aanbieden en ook oliebolletjes voor u te kunnen bakken. Verder moeten we nog bedenken welke activiteiten er zullen zijn.

Maar u kunt alvast 9 december voor de kerstmarkt in uw agenda zetten.

Namens de Kerkrentmeesters,

Henk Nijhoff

Wilt u **luisteren** naar de kerkdienst via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl)?

Bij 'Zoek uw kerk': type 'Fijnaart'.

Klik 'Fijnaart' aan en scroll naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 'Luisteren'.

De diensten zijn te **bekijken** via de website: [pknfijnaart.nl](http://pknfijnaart.nl)

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen.

U kunt contact opnemen via:

[kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl](mailto:kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl) of bellen met 06-49 11 55 32.



## TAAKGROEP KERK en WERELD

### Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

17 september	KiA/Werelddiaconaat/ Myanmar	€ 246,72
24 september	KiA/Noodhulp aardbeving Marokko/Libië	€ 745,13
1 oktober	KiA/Kerk & Israël	€ 265,78
8 oktober	Bloemen	€ 130,34

Daarnaast € 25,- ontvangen voor de voedselbank.

We zijn blij dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld! Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

### Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

## AGENDA

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

8 november	20.00 uur	Gemeenteavond
13 november	20.00 uur	Vergadering kerkrentmeesters
15 november	14.30 uur	Ouderensoos
15 november	20.15 uur	Woensdagavondgespreksgroep
23 november	20.00 uur	Vergadering moderamen
29 november	14.30 uur	Ouderensoos

## **DIVERSE MEDEDELINGEN**

### **Is soberheid echt zo'n protestantse deugd?**

Voor God zijn we allemaal gelijk. Te koop lopen met rijkdom of succes past daar niet bij. Soberheid is een belangrijke waarde voor gelovigen en wordt zelfs gezien als een belangrijk onderdeel van onze calvinistische volksaard. Waar komt onze 'hang' naar soberheid vandaan?

Heb je het over calvinisme, dan heb je het vaak over soberheid, hard werken, discipline en niet te gek doen. Johannes Calvijn en met hem vele andere hervormers zagen de rijkdom en luxe in de Rooms-Katholieke Kerk als een grote misstand. Die strookte niet met de ernstige boodschap van het Evangelie: de mens is zondig en kan alleen door Gods genade worden gered. Dankbaarheid voor die overweldigende genade uit je door een leven in dienst van Hem. Zonder overdreven weelderigheid, omkijkend naar de (arme) medemens. Door een sober leven keer je je als gelovige af van primaire behoeften en verlangens die jou niet horen te beheersen.

#### *Armoedegelofte*

Het lijkt bijna alsof Calvijn soberheid heeft uitgevonden. Maar al lang vóór de Reformatie waren er in Nederland gelovigen die uit overtuiging sober leefden. In de middeleeuwen bijvoorbeeld ontstonden er diverse bedelorden, waarvan de franciscanen misschien wel het meest bekend zijn. Hun stichter, de Italiaanse Franciscus van Assisi, gaf al zijn bezittingen weg en ging met een groep broeders leven in armoede, al prekend, zorgend en rondtrekkend.

Naarmate de bedelorden groeiden, zich settelden en belangrijke posities binnen de kerk gingen innemen, werd de armoedegelofte minder streng nageleefd. Toch blijft soberheid tot op de dag van vandaag een kernwaarde voor de franciscanen.

#### *Vernieuwing van binnenuit*

Iets later, in de veertiende eeuw, ontstond er in de Lage Landen een belangrijke religieuze hervormingsbeweging die aan de basis staat van de typisch Nederlandse soberheid: de Moderne Devotie. Aanhangers keerden zich tegen het machtsmisbruik en de weelde in de Rooms-Katholieke Kerk en streefden naar vernieuwing van binnenuit van het christelijke gemeenschapsleven. Niet de kerk, maar jijzelf was verantwoordelijk voor je zielenheil.

Moderne devoten leefden samen in gemeenschappen, maar legden geen formele kloostergelofte af. Nederigheid, soberheid en eenvoud heersten in deze mini-samenlevingen. Er zijn verhalen bekend van aanhangers die wedijverden om het smerigste werk te doen en het onsmakelijkste voedsel te eten.

Het lijkt geen toeval dat de beweging ontstond en populair werd in de Hanzesteden rondom de IJssel. Hier woonden destijds veel welvarende koop-

lieden. Een sober, onopvallend leven paste bij het werk van deze handelslui: zo wekten ze geen afgunst op en bleef de (buitenlandse) concurrentie beperkt.

### *Sobere paus*

Tijdens de Reformatie waren er veel hervormers die volgelingen aanmoedigden om sober te leven. Een onverwachte strijder voor soberheid uit die tijd was paus Adrianus, afkomstig uit Utrecht. Nog geen jaar leidde hij de Rooms-Katholieke Kerk, van 1522 tot 1523, voor hij onder verdachte omstandigheden overleed. In Rome was hij ontzettend impopulair, deze 'barbaar' uit het Noorden. Hij was opgescheept met grote schulden van zijn voorganger, ontsloeg een groot deel van zijn hofhouding en leefde een simpel, sober bestaan, te midden van het uitbundige Vaticaan, dat grote weelde gewend was. Hij stak zijn afkeuring voor luxe niet onder stoelen of banken. Toen vijf kardinalen hem in aanloop naar zijn kroning uitzonderlijk tafelzilver cadeau deden, reageerde hij daar als volgt op: "Deze schatten zijn meer voor een koning, jullie zouden als kardinalen beter schatten voor de hemel kunnen verwerven!"

### *Oog voor de wereld om je heen*

Door de tijd heen is veranderd hoe we soberheid interpreteren, uitdragen en toepassen. Volgens kenners zit het nog steeds diep verankerd in onze volksaard, dat calvinisme dat zich uit in een sobere levensstijl en hard werken. Calvijn benadrukte zelf eens dat rijkdom geen vloek, maar een zegen was en bovenal verplichtte tot zorg voor de armen. En misschien is dat wel de kern van wat soberheid is voor de hedendaagse gelovige: bewust kiezen hoe je je geld besteedt, met oog voor de wereld om je heen in al z'n kwetsbaarheid.

*Overgenomen uit Petrus Magazine, een wekelijkse nieuwsbrief van PKN Nederland*

## Bijbellesrooster voor de maand november 2023

wo 1	Openbaring 7:1-17	De waterbronnen van het leven
do 2	Openbaring 8:1-13	Stilte in de hemel
vr 3	Openbaring 9:1-12	Het eerste wee
za 4	Openbaring 9:13-21	Zelfgemaakte goden
zo 5	Matteüs 23:1-15	De toegang tot het koninkrijk
ma 6	Matteüs 23:16-28	Wee de schriftgeleerden
di 7	Matteüs 23:29-39	Onschuldig bloed
wo 8	Psalm 11	De oprechte zal God zien
do 9	Openbaring 10:1-11	De hoogste tijd
vr 10	Openbaring 11:1-14	Het tweede wee
za 11	Openbaring 11:15-19	De zevende bazuin
zo 12	Matteüs 24:1-14	Het begin van de weeën
ma 13	Matteüs 24:15-28	Grote verdrukking
di 14	Matteüs 24:29-35	Het teken van de Mensenzoon
wo 15	Matteüs 24:36-44	Wees waakzaam
do 16	Matteüs 24:45-51	Betrouwbare dienaren
vr 17	Openbaring 12:1-12	Juich, hemel!
za 18	Openbaring 12:13-18	De woedende draak
zo 19	Openbaring 13:1-10	Standvastigheid en trouw
ma 20	Openbaring 13:11-18	Het getal van het beest
di 21	Openbaring 14:1-13	In verbondenheid met de Heer
wo 22	Openbaring 14:14-20	Rijp voor de oogst
do 23	Psalm 12	Bescherming tegen verraders
vr 24	Matteüs 25:1-13	Wachten op de bruidegom
za 25	Matteüs 25:14-30	Welkom bij het feestmaal
zo 26	Matteüs 25:31-46	Jullie deden het voor Mij
ma 27	Openbaring 15:1-8	U alleen bent heilig
di 28	Openbaring 16:1-11	De offerschalen
wo 29	Openbaring 16:12-21	Het is voorbij!
do 30	Jesaja 63:1-6	De wraak van de HEER