

OVERDENKING

Dankdag voor gewas en arbeid

Dankdag, een gewoonte die al sinds de 16de eeuw gehouden wordt onder vooral protestanten. Maar wat is nu eigenlijk dankbaar zijn en waarvoor zijn we dankbaar op die eerste woensdag van november? Of zoals we tegenwoordig vooral gewend zijn op die eerste zondag in november? Want naar de kerk gaan op woensdag werd op een gegeven moment lastig, omdat mensen door de week aan het werk waren. Alhoewel er ook daarna weer een verschuiving heeft plaatsgevonden. Door de 24/7 economie zijn velen zelfs op zondag niet meer in de gelegenheid naar de kerk te komen. Anderen zijn de gang naar de kerk kwijtgeraakt door welke omstandigheden dan ook. En toch is er reden tot dankbaarheid. Want dankbaar zijn, is blij zijn, omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft. Binnen mijn werk komt het vaak voor dat ik een lieve reactie van iemand krijg. Mensen vertellen mij dan dat ze blij zijn dat ik bij hen op bezoek kom om naar hun levensverhaal te luisteren. Maar het komt ook voor dat mensen helemaal niet positief op elkaar reageren. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat jij als buurtgenoot regelmatig iets uit eigen tuin brengt. Voor de zoveelste keer heb je tomaten, sla en komkommer afgegeven en als je wegloopt denk je bij jezelf: waar doe ik dit eigenlijk nog voor? Er kan nog geen bedankje af. Wat een chagrijnig mens is dat. Die voelt zich vast niet gelukkig. Maar voor je het weet, kom je met jezelf in een neerwaartse spiraal terecht. Je ervaart zelf geen geluksgevoel meer nu anderen jou niet bedanken. En ook je negatieve gedachten over die anderen helpen je daar niet bij. Dankbaar zijn, dat is nog niet zo gemakkelijk. Want moeten wij die boeren nu echt zo dankbaar zijn dat zij aardappelen en groenten en nog zoveel meer hebben laten groeien op het land? De laatste tijd waren de boeren een ramp op de weg, omdat zij weer eens naar Den Haag gingen om te protesteren. En o ja, natuurlijk alle begrip voor hun situatie en ik weet niet wat ik zou doen als ik boer was in deze tijd. En trouwens, de boeren doen het toch zelf? Alles in de grond stoppen en oogsten als het opkomt? We werken toch allemaal voor een goed belegde boterham? Moeten we daar nu zo dankbaar voor zijn? Ook de prijzen die momenteel de pan uitrijzen, kunnen reden zijn van boosheid, verdriet, angst voor de toekomst en vult u zelf maar in.

In deze tijd is het vaak moeilijk om dankbaar te zijn voor wat je wel hebt. We zien vaak alleen maar wat er niet is in plaats van wat er wel is. En als je niet tevreden bent, is het lastig om in een dankbaarheidsstemming te komen. En toch is er reden tot dankbaarheid. Niet vanuit de gedachte van al het werk dat jij en ik gedaan hebben. Niet om zelf een bedankje te ontvangen. Maar dankbaarheid in de eerste plaats aan God. Want het zaad dat gezaaid wordt, kan alleen tot wasdom komen als God het laat ontkiemen en groeien. Daar onder de grond gebeurt iets wat voor ons, ondanks al onze kennis, een mysterie is. Eigenlijk weten we ontzettend weinig. En juist daar is God werkzaam. Hij beweegt in de dingen. Hij geeft het leven. Hij duwt het kwade weg en lokt het goede uit. Overal is Hij bezig. Ook in je werk. In alles wat je doet. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Laten we zondag 6 november in de kerk beginnen met

oefenen in dankbaarheid aan God. Danken voor alles wat Hij ons geschonken heeft. Dan zal er vanzelf ruimte in ons hart ontstaan om het ware geluk, Gods trouw, te ontvangen.

Arianne Ploeg-Blokland

KERKDIENSTEN

6 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Jeugd- en gezinsdienst; Dankdag</i>
Voorganger	Mw. G.C. de Jong, Oudenbosch
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	1 ^e Oogstcollecte 2 ^e Fruitbakjes
Uitgang	Onderhoudsfonds

13 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. C.M. Baggerman-vanPopering, Haastrecht
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	Otto Maris
Collecte Rondgang	Zending Golfstaten
Uitgang	Onderhoudsfonds

14 november: 15.00 uur Fendertshofdienst

20 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar</i>
Voorganger	Mw. A.J. Ploeg-Blokland
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Klaas Leinenga
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Stichting Shade Children Foundation

27 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e Advent; Doopdagviering</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre, Dordrecht
Ambtsdrager van dienst	Jenke de Lint
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Werelddiaconaat - Colombia Algemene kosten pastoraat

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst	BHV-dienst
6 november	Femke	Anne en Judith	Saskia, Henk
13 november	Addy	Claudia en Saskia	Wim L., Jeannette
20 november	Nicky	Marjolein en Marloes	Anton, Linda
27 november	Suzanne	Anne en Emie	Henk, Wim

	Bloemendienst	Organist
6 november	Jeanne Moerland	Barthold Jongejan
13 november	Sandra Leijten	Barthold Jongejan
20 november	Riet Jongbloed en Hetty Bom	Johan van der Steen
27 november	Jana Peeraer	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	Livestream
6 november	Jan N.	Arjan	Willian
13 november	Tiny	Jan K.	Anton
20 november	Jeannette	Willian	Wim
27 november	Ad	Hans	Wim

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

6 november: Dankdag voor gewas en arbeid / fruitbakjes

Ter gelegenheid van 'Dankdag voor gewas en arbeid' worden er als groet van de gemeente fruitbakjes samengesteld, die verspreid worden onder gemeenteleden. Wij ervaren dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook met het gesprek dat plaats vindt tijdens het bezoek. Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mede mogelijk dankzij de opbrengst van deze collectie. Helpt u mee?

13 november: Kerk in Actie: Zending (Golfstaten)

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht.

20 november: Stichting Shade Children Foundation

Is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht, omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld. Collecteer mee, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

27 november: KiA / Werelddiaconaat (Colombia, 1e Advent)

"Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken in Colombia"

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hun een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. De medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Kort verslag lezing 12 oktober

Op 12 oktober was ds. Piet van Veldhuizen in Fijnaart om een lezing te geven over zijn boekje "Verzet geen bergen". Bergen komen veelvuldig voor in de bijbel. Zij zijn sterk en staan zeer stevig, die verzet je niet zomaar. Wij hebben altijd geleerd dat een vast geloof bergen kan verzetten en dat als een opdracht gezien, als iets dat je na moet streven. Als je ergens vast in gelooft, zal het gebeuren. Ds. Van Veldhuizen zegt "verzet geen bergen". Hij gaf ons (in ieder geval mij) een heel andere kijk op bergen verzetten. In plaats van die bergen te willen verzetten, vertelde hij ons te aarzelen, omdat er veel schade aangericht kan worden door het geloof, zoals in het verleden zeker is gebeurd. Pas op met wat je doet en zegt, richt geen schade aan. Wat telt is je eigen relatie tot God. Voor mij was het een zeer leerzame avond.

Sophie de Vette



Meet and Eat

Vindt u het als alleengaande gezellig met elkaar te eten? Dan bent u van harte welkom op vrijdag 11 november. Aanvang 18.00 uur, locatie Torenavalkstraat 14.

U kunt zich aanmelden tot 6 november: 168-462254.

a.roks-kwist@outlook.com

Vol = vol.

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team,
Mineke, Tanny en Addy

Zondag 13 november: Filmmiddag in de Vijverhof, aanvang 15.30 uur

Op zondag 13 november wil de activiteitencommissie weer een film vertonen, waarna we samen soep en broodjes eten. De film die we voor u uitgezocht hebben is: 'Hidden Figures'. Tijdens en na het eten kunnen we nog wat napraten over de film.

Om de kosten te dekken, vragen wij € 5,- van u. Voor deze middag moet u zich wel opgeven i.v.m. de soep en broodjes. U kunt zich opgeven bij: Nel Goudriaan, tel. 463132 of Ad van der Boon, tel. 464621.



De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Afro-Amerikaanse wetenschapsters Katherine Johnson en haar twee collega's Dorothy Vaughan en Ma-

ry Jackson die allen werkten in de West Area Computing Unit van het NASA Langley Research Center. De West Area Computing Unit was een groep die uitsluitend uit vrouwelijke Afro-Amerikaanse wetenschappers bestond en een belangrijk aandeel had in de ruimtewedloop. Dankzij hun berekeningen slaagde de Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn er in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde te vliegen.



Welkom!

11 december om 19.00 uur in De Dorpskerk.

Georganiseerd door en met onze muzikale gemeenteleden.

Zeg het voort.....



Buurtkastje

In Fijnaart is het eerste buurtkastje geplaatst! Dit kastje kunt u vullen met producten die u over hebt: levensmiddelen en toiletartikelen.

Degene die na u komt, zet er ook dingen in en neemt weer iets uit het kastje mee. Op het kastje staat de tekst: 'Neem mee wat je nodig hebt. Geef wat je kunt missen.'

Het kastje staat onderaan de Kadedijk bij huisnummer 80. Het staat zo opgesteld dat er weinig tot geen mensen op kunnen kijken.

Hopelijk voelt u zich hierdoor vrij om gebruik te maken van dit aanbod.

Dus: mocht u iets over hebben of heeft u zelf iets nodig? Of weet u iemand anders die dit wel kan gebruiken?

Van harte welkom en zegt het voort!

Nicky van Dam

Lezing ds. Piet van Veldhuizen was zeer geslaagd!

De oud-predikant van Willemstad was door de activiteitencommissie uitgenodigd om te komen vertellen en met ons van gedachten te wisselen over zijn boek 'Verzet geen bergen'. Rond de 20 mensen waren nieuwsgierig naar wat hij ons te vertellen had.

Vaak wordt er gezegd dat het geloof bergen kan verzetten, maar is dat wel verstandig?

Ds. Van Veldhuizen gaf ons op deze avond een inkijkje in de verschillen in visie op dit punt tussen Mattheüs aan de ene kant en Marcus, Lucas en Paulus aan de andere kant.

Het geloof kan bergen verzetten en vanuit die houding zijn er veel mooie dingen gedaan en bereikt, maar niet altijd heeft dat goed uitgepakt.

Wat liet Jezus ons daarin zien? Wees er niet te overtuigd van dat de manier waarop jij het ziet de enig juiste is en zet je vooroordelen aan de kant. Je moet in jezelf ruimte maken voor de stem van de ander.

Het gaat om de liefde jegens anderen en wees bereid om je leven met God te verbinden. Je bent geroepen om te gaan staan in de vergeving die van de Eeuwige zelf uitgaat.

Pantser je niet en durf kwetsbaar te zijn.

Veel mooie woorden die je als een leidraad kunt meenemen.

Jammer dat niet iedereen deze avond heeft meegemaakt, want je kreeg veel mee. Wat daarin ook door de aanwezigen erg werd gewaardeerd was de manier waarop hij putte uit allerlei Bijbelverhalen, die door zijn manier van vertellen heel beeldend waren en levendig dichtbij kwamen.

Kortom, een avond om te herhalen en we zullen ds. Van Veldhuizen zeker het volgend seizoen weer uitnodigen.

Namens de activiteitencommissie, Jan Kruis

Gebedskring november

Woensdagochtend 2 november om 9.00 uur komen we weer bij elkaar met de gebedskring. U/jij bent van harte welkom om er ook een keer bij te zijn. Het is in de Vijverhof en duurt ongeveer drie kwartier.

We mogen met elkaar, hardop of in stilte, bidden tot God. Waarbij we de blijde en verdrietige dingen bij Hem neer kunnen leggen.

Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij:

Mini Agterdenbos, (464778) of op Kerkring 10A of bij Emie Hendrikse(464426)



KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 20 september 2022

Wim de Loome heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van 2 Koningen 2: 1-14 en met gebed. De taakgroep Pastoraat is deze vergadering aan de beurt voor de presentatie. Het pastoraat wordt vergeleken met de herder, de zorg voor de schapen in de schaapskooi en de schapen in het veld.

Na het persoonlijk rondje en de algemene mededelingen wordt het verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 juli 2022 besproken en vastgesteld.

Saskia van der Eijk vertelt namens de taakgroep Jeugd dat de Jeugdsoos en Rock Solid gezamenlijk gaan starten. De kindernevendienst wil het voorbedenboekje weer introduceren en gaat zich oriënteren op de manier waarop. De taakgroep Pastoraat is bezig met de Fendertshofdiensten en de voorbereiding voor de fruitdoosjes t.g.v. Dankdag voor gewas en arbeid. De taakgroep Kerk en Wereld zal in de zendingsdienst (5 februari) aandacht besteden aan de geschonken naaimachines voor Congo. Voor de Voedselbank komen er geldbusjes of -kistjes, want er is veel geld nodig.

In de taakgroep Beheer wordt gesproken over de opvolging van Mijntje Nijhoff als koster omdat zij per 1 januari 2023 stopt met haar werk. De taakgroep Gemeentezijn is druk bezig met de startdienst en de organisatie van de activiteiten daarna.

Vervolgens wordt het preekrooster voor 2023 besproken en vastgesteld.

Een vast agendapunt zal voorlopig de vacante periode zijn. De kerkenraad bespreekt dat de communicatie en duidelijkheid naar de gastpredikanten belangrijk is, bijv. wat betreft het moment dat de kinderen naar de kindernevendienst kunnen gaan en de voorbeden.

De kerkenraad gaat hierna in groepjes in gesprek over de eerste pagina van het beleidsplan aan de hand van enkele vragen. De antwoorden op de vragen

zullen op de volgende vergadering terugkomen. Op een gemeenteavond zal de gemeente gevraagd worden mee te denken over het beleidsplan. Iedere taakgroep gaat voor het nieuwe beleidsplan beschrijven hoe er gewerkt wordt en hoe de taakgroepen onderling de verbinding kunnen zoeken.

Na de rondvraag sluit Jenke de Lint de vergadering met een gebed van André de Graaf uit het blad Petrus: Zin in het nieuwe kerkelijk seizoen.

Wim de Looze bedankt iedereen voor zijn inbreng en wenst allen wel thuis.

Marion Kruis, scriba

Leven vanuit de toekomst

Op dinsdagavond 11 oktober was er een ringbijeenkomst van de classis in Bergen op Zoom. Er was een middag- en een avondprogramma en Wim de Looze en ik hebben het avondprogramma bijgewoond.

Ds. René de Reuver sprak over 'De kerk van de toekomst'. Wim en ik vonden het een inspirerende avond en daarom geven wij u graag door wat wij daar gehoord hebben.

Een open houding

De kerk van de toekomst is een urgent thema, want we kennen de cijfers van de doorgaande ontkerkelijking en de voortgaande krimp van het kerkelijk leven. Het einde daarvan is nog niet in zicht, maar er zijn ook hoopvolle tekenen. De kerk mag dan uit zijn, religie en spiritualiteit zijn in. Er zijn bijvoorbeeld twee pioniersplekken uitgegroeid tot twee kerngemeenten. Het is belangrijk dat we als kerk niet een verkrampde houding aannemen omdat de ontkerkelijking doorgaat, maar dat we juist een open houding hebben om om ons heen te kijken naar de hoopvolle tekenen.

Je plek innemen

De visienota van de Protestantse kerk heeft als titel 'Van U is de toekomst' en als ondertitel 'Ontvankelijk en waakzaam leven van genade'. Genade breekt verkrampde handen open. We mogen ontspannen leven, niet uit onverschilligheid, maar in geloofsvertrouwen. De kerk is niet van ons, maar van God. We moeten het geschenk delen met anderen en niet voor onszelf houden. Je kunt misschien nog wel geloven in je eentje, maar je kunt geen kerk zijn in je eentje. De kerk is een gemeenschap die je met elkaar vormt. Jij kunt daar je plek innemen en gehoor geven aan je roeping. De toekomst van de kerk is in handen van God. Kerk zal er zijn tot op de laatste dag. Dit is geen garantie dat de protestantse kerk in ons land altijd zal blijven. De kern van het christendom verschuift van Europa naar het zuiden. De kerken uit het zuiden nemen een steeds grotere plek in de wereldkerk in en zo ook in Nederland. Het duurt niet meer zo heel lang of er zijn in Nederland meer migrantenchristenen dan leden

van de Protestantse kerk. Er zijn ongeveer 1,3 miljoen migrantenchristenen in ons land, terwijl er 1,5 à 1,6 miljoen Nederlandse christenen zijn.

Gods koninkrijk

De vraag is of wij ons mee laten nemen in deze beweging of dat we druk zijn met onze eigen organisatie. Het is een uitdaging om niet alleen gericht op de toekomst te leven, maar vanuit de toekomst. De toekomst is dat wat naar ons toekomt: Gods koninkrijk. Het is een uitdaging van het geloof om vanuit deze toekomst te leven, met open handen, hoopvol. Dat geeft moed om het vol te houden. Er is geen beloofd land zonder woestijntocht, er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Er is de roeping van Christus om Hem te volgen: kruisdragen, loslaten om te ontvangen, sterven om te leven: de graankorrel in de aarde. Het kan zwaar zijn, maar het is niet zonder hoop.

Een kerkmozaïek

Met open handen leven van genade betekent hoopvol zijn tegenover cynisme en materialisme. Kerk en wereld van God zijn: aan Hem is de toekomst, kome wat komt. Dat is een uitdaging aan ons allemaal: ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Denken vanuit de toekomst in plaats vanuit het christelijke verleden. Vroeger heeft een hoog nostalgiegehalte, we kijken naar wat komt en niet naar wat geweest is. We mogen als kerk een gemeenschap zijn die leeft van Woord en sacrament. We voeden ons geloof in die gemeenschap, wel persoonlijk, maar niet individualistisch. We zijn samen met anderen, binnen en buiten de protestantse kerk. We staan middenin het leven en komen daar waar de Geest ons leidt. Zo mag er een kerkmozaïek ontstaan waarin ieder zijn plaats vindt.

Vreugdevol en vrijmoedig

Lid zijn van een kerk is nu een veel persoonlijker keuze dan toen het nog vanzelfsprekend was: je ouders waren lid van de kerk, dus jij ook. Daardoor zijn er nu ook veel minder mensen lid van een kerk. In een cultuur die niet meer als vanzelf christelijk ademt, komt het aan op de wortels. In deze situatie is het de genade die ontspant en aanzet om ons vreugdevol en vrijmoedig in te zetten voor kerk en samenleving.

Marion Kruis, scriba

De vacante periode duurt lang

Zoals u misschien ook wel in kranten en tijdschriften hebt gelezen, valt het voor vacante gemeentes niet mee om een predikant te vinden die bij de gemeente past. Er zijn veel gemeentes vacant en er zijn weinig predikanten beroepbaar. Uit dat schaarse aanbod zoekt een gemeente dan ook nog naar een predikant die in het profiel past.

Wij hebben een beroepingscommissie die klaar zit om aan de slag te gaan. Zodra we van het CCBB (Classicaal College Behandeling Beheerszaken) en het Breed Moderamen van de classicaal vergadering groen licht hebben gekregen, weten we voor hoeveel procent we een predikant kunnen beroepen en gaat de beroepingscommissie op zoek.

Het zal echt wel tot eind 2023 duren voordat we een nieuwe predikant hebben. Gelukkig dat onze preekvoorzieners, Piet de Lange en Anton Bom, erin geslaagd zijn om voor geheel 2023 predikanten te vinden die bij ons voorgaan. Hopelijk komt u naar de diensten, zodat we gemeente kunnen zijn en blijven, ook in de vacante periode!

Marion Kruis, scriba

Gemeenteavond 9 november

Op de gemeenteavond van woensdag 9 november gaan we belangrijke zaken bespreken.

Bijna de gehele avond zal in het teken staan van het te voeren financieel beleid van onze kerk in de toekomst. De kerkrentmeesters zullen aan de hand van de meerjarenbegroting over de jaren 2023 tot 2030 het financieel beleid met betrekking tot het beroepingswerk nader toelichten en met u bespreken, uitgaande van een voor 100% te beroepen predikant.

Het is voor de kerkenraad en de kerkrentmeesters belangrijk om te horen hoe u over deze zaken denkt, dus we hopen dat u aanwezig zult zijn!

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening en welkom door de Wim de Loome
2. Bespreking begroting 2023 door de taakgroep Kerk en Wereld
3. Bespreking begroting 2023 en de meerjarenbegroting van de taakgroep Beheer met gelegenheid tot vragen stellen.
4. Rondvraag
5. Sluiting door Marion Kruis.

De avond begint om 20.00 uur, maar voor die tijd staat er al koffie en thee voor u klaar. Halverwege de avond zullen we nog een keer koffie en thee drinken en na afloop is er een drankje.

Namens de kerkenraad,
Marion Kruis, scriba

Taakgroep Jeugd

Van de Kindernevendienst

'Woorden maken verschil' is het thema van deze periode. Dat laten de profetenverhalen zien, maar het geldt ook in ons eigen leven. Woorden kunnen veel goed doen, maar ook veel kwaad. Wie zich daarvan bewust is, kan misschien iets meer gaan letten op de woorden – zowel op de woorden die je zelf spreekt, als op de woorden die je hoort en leest.



6 nov 2022 – 2 Koningen 5:19b-27: U kunt bij mij betalen



De profeet Elisa heeft Naäman genezen, een bevelhebber van het Aramese leger. Naäman wilde de profeet als dank geschenken geven, maar dat hoefde niet. Vandaag horen we dat Gechazi, de knecht van Elisa, daar anders over denkt. Hij gaat achter Naäman aan en krijgt een vorstelijke beloning. Elisa spreekt zijn knecht daarop aan, waarna Gechazi zelf de ziekte krijgt waar Naäman net van genezen is.

13 nov 2022 – 2 Koningen 8:1-6: Heb je het over mij?

Gechazi, de knecht van de profeet Elisa, vertelt aan de koning hoe bijzonder Elisa is. 'Hij heeft zelfs een keer een kind tot leven gewekt,' vertelt Gechazi. Precies op dat moment komt de moeder van dat kind binnen. Ze heeft de hulp van de koning nodig om haar huis terug te krijgen. Door het verhaal van Gechazi krijgt de vrouw alle hulp die ze nodig heeft.



20 nov 2022 – 2 Koningen 13:14-21: Opvolger gezocht

De profeet Elisa is ziek en gaat sterven. Nog één keer profeteert hij voor de koning. De koning moet een pijl afschieten in de richting van Aram, als teken van een overwinning die hij zal behalen. Maar als de koning daarna slechts drie keer op de grond slaat met de pijlen, vertelt Elisa dat het geen grote overwinning zal zijn. Als Elisa begraven is, wordt een andere dode bij hem in het graf gelegd. Dat lichaam komt tot leven nadat het met de profeet in aanraking is geweest.

27 november is het 1^e Advent

We gaan dit jaar aan de slag met het project **Levenslicht**.

In dit adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus' voorgeschiedenis een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden.



We lezen over de 'voormoeders' van Jezus. De evangelist Mattheüs begint zijn levensverhaal van Jezus met een overzicht van Jezus' afstamming. Het overzicht begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien generaties. Er komen namen voorbij als Jakob, koning David en Salomo. Tussen al die namen worden ook vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Bathseba. En aan het eind van de lijst noemt Mattheüs ook nog Maria als vrouw van Jozef. Deze vrouwen staan centraal in het adventsproject van dit jaar.

Het thema van het project is: *levenslicht*. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12). Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen, die daarbij een belangrijke rol spelen.

Bij dit project hebben we ook weer gezinsboekjes met bijpassende verhalen, activiteiten en opdrachten. Deze boekjes worden ook tijdens de KND gebruikt, maar er liggen er ook een aantal achter in de kerk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

27 november beginnen we met Bathseba: "Kom erbij".

Bij dit project hoort ook een musical: 'Een beeld op stand'.

Wij zouden het leuk vinden om deze tijdens de Kerstgezinsdienst op te voeren, mits er voldoende hulp is. Kinderen vanaf groep 5 kunnen hieraan meedoen. Vindt jij het leuk om mee te doen? Er zijn zowel grotere als wat kleinere rollen. Geef dat dan even door aan de juffen. En vindt u het leuk om een helpende hand te bieden, laat dit dan ook even aan ons weten.

Tot ziens bij de Kindernevendienst! Groeten van de juffen!



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

25 sep. Instandhouding kerk en eredienst	€ 230,50
25 sep. Zangdienst	€ 26,10
2 okt. Onderhoudsfonds	€ 144,80
2 okt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 146,10
9 okt. Algemene kosten pastoraat	€ 148,40
16 okt. Onderhoudsfonds	€ 166,45

Voor collectes zijn er bedragen voor de kerk binnengekomen zonder dat ze aan een bepaald doel gekoppeld zijn van € 50,- en van €150,-.

Giften

Ook zijn er giften voor de kerk binnengekomen via mw. H. Bom een bedrag van € 10,- en via dhr. H. van der Kemp een bedrag van € 50,-. Via mw. R. Matthee een bedrag van € 50,- uit dankbaarheid voor een huwelijksjubileum. Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkbalans

Toegezegd voor de actie kerkbalans 2022 is er € 89.932,- (vorig jaar 93.578,50) waarvan € 71.888,- is bijgeschreven op de bank. Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Degenen die hun toezegging nog niet bekend gemaakt hebben, kunnen hun bijdrage overmaken op de wel bekende bankrekeningen van de kerk.

Verjaardagsfonds

De zakjes voor het verjaardagsfonds over het 3e kwartaal van 2022 zijn weer ingeleverd door de brengers van de verjaardagsgroet. Dat bracht het mooie bedrag van € 956,- in het laadje. Alle gevers en brengers hartelijk dank voor uw gift en inspanningen.

Met vriendelijke groet,
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor

elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02RABO0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

KERSTMARKT 17 DECEMBER 2022

December nadert met rasse schreden. Feitelijk zijn er momenteel, bij het schrijven van dit stukje in oktober, geen specifieke coronamaatregelen die het houden van de kerstmarkt in de weg zouden kunnen staan. Toch horen we weer van veel met corona besmette mensen. Dat is voor ons reden is om toch ook voor dit najaar weer enige voorzichtigheid te betrachten. Voor een groot deel willen we dan ook dit jaar weer de kerstmarkt organiseren als vorig jaar. De activiteiten zullen dan ook nu weer bestaan uit het via een bestelformulier bestellen van kerststukjes en oliebollen. In de volgende editie van Contactruimte zal hiertoe een bestelformulier worden opgenomen. Vervolgens is er dan de mogelijkheid op 17 december a.s. de bestelde kerststukjes en oliebollen af te halen. Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan zorgen we er graag voor dat de bestelling bij u afgeleverd wordt.

Als aanvulling op het hierboven genoemde denken we er over om, op een nog nader vast te stellen datum, een talentenveiling te organiseren en/of in het kader van het jaarthema 'aan tafel' een daarbij passende activiteit te organiseren. Wij moeten deze ideeën nog verder uitwerken en in de volgende editie van Contactruimte komen wij daarop uitgebreid terug.

Maar noteert u a.u.b. alvast in uw agenda de kerstmarkt op 17 december a.s..

Wim Langbroek

Update m.b.t. de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in 't Trefpunt

Ook de nieuwe mensen, moeder Iryna en haar twee kinderen Igor en Orion, die hun intrek hebben genomen in 't Trefpunt, hebben het inmiddels goed naar hun zin. De kinderen gaan met heel veel goede zin naar de basisschool en leren al aardig wat Nederlandse woorden die zij op hun beurt overbrengen op hun moeder. Het wordt zodoende steeds wat eenvoudiger contact te hebben. Zo-

wel het echtpaar, Eduard en Olena, als moeder Iryna zijn aan het werk bij een verpakkingsbedrijf in Etten-Leur.

Inmiddels is gemeente Moerdijk begonnen een compleet nieuwe opvanglocatie voor de Oekraïners in te richten in Zevenbergen. Binnenkort worden we nader voorgelicht over de vorderingen en het daarbij behorende tijdpad met betrekking tot het gereed zijn van deze locatie.

Nu de oorlogshandelingen weer zijn verergerd, zijn de zorgen om hun dierbaren, die nog in Oekraïne zijn achtergebleven, groot. Laten we bidden dat hen en alle Oekraïners niets ernstigs overkomt en dat de oorlog, nu ook nog met de winter in aantocht, snel voorbij zal zijn.

Tot zover. *(wordt vervolgd!)*

Wim Langbroek

Wilt u **luisteren** naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl?

Bij 'Zoek uw kerk': type 'Fijnaart'.

Klik 'Fijnaart' aan en scroll naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 'Luisteren'.

De diensten zijn te **bekijken** via de website: pknfijnaart.nl

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen.

U kunt contact opnemen via:

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

18 sept.	Kerk in Actie / Zending Syrië	€ 245,04
25 sept.	Mercy Ships	€ 216,08
2 okt.	Kerk in Actie /Israël zondag	€ 265,72

We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld!

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen.

Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Shade Children foundation: kerstactie!

K&W sponsort de Shade Children foundation. Een foundation die kansarme kinderen en jongeren uit Thika, Kenia, de kans geeft om in een veilige omgeving te werken aan de ontwikkeling van hun talenten. Vandaar bevelen we onderstaande bonbon "kerst"actie dan ook van harte bij u aan!

U kunt de bonbons bestellen via een e-mail: **andre_kooijman@hotmail.com** of een berichtje te sturen naar **André Kooijman 06-30278935**

De opbrengst van deze actie is bestemd voor het educatiefonds.

Bestellen kan t/m uiterlijk 18 november. Uitlevering van de chocolade vindt plaats vanaf ongeveer 10 december. Deze overheerlijke bonbons in Afrika-verpakking kosten:

per doos van 250 gram € 5,75 en per doos van 500 gram € 9,-.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

1 nov.	20.00 uur:	Vergadering kerkenraad
2 nov.	14.30 uur:	Ouderensoos
9 nov.	20.00 uur:	Gemeenteavond
16 nov.	14.30 uur:	Ouderensoos
16 nov.	20.00 uur:	Vergadering moderamen
16 nov.	20.15 uur:	Woensdagavondgespreksgroep
30 nov.	14.30 uur:	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN

Aftellen naar kerst

Elke zondag een kaars erbij, op weg naar kerst. Ook in de kerk branden steeds vaker adventskaarsen, soms op een krans van dennengroen. Waar komt die traditie vandaan?

Adventskaarsen zijn een protestantse uitvinding. In 1839 maakte de Duitse, lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808-1881) voor het eerst gebruik van kaarsen als aftelkalender naar kerst. Hinrich runde een missieschool en het verhaal gaat dat zijn leerlingen rond december constant bij hem kwamen vragen of het al bijna kerst was. Daarom besloot hij een voor de kinderen begrijpelijke aftelkalender te maken.

Wagenwiel

Het allereerste exemplaar was een flink gevaarte: Hinrich gebruikte een wagenwiel als basis. Daarop plaatste hij vier grote kaarsen met negentien kleinere kaarsen ertussenin. Elke dag werd een kleine kaars aangestoken, elke zondag was een grote kaars aan de beurt. Zo konden de kinderen precies zien hoelang het nog duurde tot het eindelijk kerst zou zijn.

Migranten

De gewoonte om tijdens advent vier kaarsen te branden, komt dus van oorsprong uit de Lutherse Kerk. Na de Reformatie werd het lutheranisme een belangrijke kerkelijke stroming in Duitsland. Ook in Nederland ontstond een aantal lutherse gemeenten. Die telden destijds vooral migranten: protestantse vluchtelingen uit Antwerpen en handelaren uit Duitsland en Scandinavië, waar het lutheranisme populairder was dan het calvinisme. In 2004 is de Evangelisch-Lutherse Kerk in ons land opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland.

Licht van de wereld

Vandaag de dag maken veel protestantse kerken gebruik van een adventskrans, maar dan in een veel kleinere uitvoering dan het origineel: vier kaarsen op een (rond) onderstel, vaak versierd met dennengroen en eventueel kerstdecoraties. Meer dan het aftellen draait het nu om het symboliseren van het Licht van de wereld, dat met kerst naar de aarde komt.

Meezingen in een koor

Stap op een donderdag binnen. Om 19.30 uur beginnen we en om 19.45 uur zijn we klaar met de wekelijkse inzingwarming-up oefening en start de eigenlijke zangstudie.

Met de 28 zangers, 4-stemmig, sopraan, alt, tenor en bas vormen wij het Interkerkelijk koor Fijnaart. De leden komen uit de diverse kernen van Moerdijk.

Na de coronaperiode is ons aantal weer aan het groeien en staan er voor dit jaar in december nog drie activiteiten op het programma.

Meld je aan als aspirantlid in De Vijverhof, Kerkring1, Fijnaart (onze vaste repetitielocatie), zing mee en proef de sfeer die leidt naar een goed verzorgd optreden.

De koffie om 20.30 uur geeft tijd voor verdere info, zoals ook na afloop om 21.30 uur.

U hoort deze weken bekende kerstliederen en klassieke kerststukken onder, last but not least, de bezielende leiding van klassiek geschoolde dirigente Anastasiya Bouwmans en Johan Cnossen, professionele pianist en componist.

Ik eindig dit artikel waarmee ik begon: meezingen in een koor!!

Yvonne Langbroek

Studieavond met ds. Henk Poot in Klundert

Onderwerp: 'Israël doet er toe'

Op maandag 21 november 2022 is er in Klundert een studieavond met spreker ds. Henk Poot. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Israël doet er toe. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in de Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1, 4791 HW Klundert. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema

Hoe komt het toch dat sommige mensen warm lopen voor Israël en dat het andere mensen koud laat? Op deze avond wordt uitgelegd waarom Israël belangrijk is voor ons geloof.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals 'De Knecht des Heren' 'Abraham een vriend van God', 'Jozef, een Messiaanse geschiedenis' en 'Uittocht' over het evangelie van Johannes. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Bijbellesrooster voor de maand november 2022

1 nov	Psalm 84	Wonen in Gods huis
2 nov	2 Koningen 6:1-7	Drijfijzer
3 nov	2 Koningen 6:8-23	Wij zijn met meer
4 nov	2 Koningen 6:24–7:2	Zondebok
5 nov	2 Koningen 7:3-20	De hemelsluizen gaan open
6 nov	2 Koningen 8:1-6	Met terugwerkende kracht
7 nov	2 Koningen 8:7-15	Zelfvullende profetie?
8 nov	2 Koningen 8:16-29	Familibanden
9 nov	2 Koningen 9:1-13	Een 'schone' lei
10 nov	2 Koningen 9:14-29	Nabot gewroken
11 nov	2 Koningen 9:30-37	Gekapt
12 nov	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
13 nov	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
14 nov	2 Koningen 10:1-17	Niemand ontkomt
15 nov	2 Koningen 10:18-36	Baal neergeslagen
16 nov	2 Koningen 11:1-20	Verborgene baby wordt koning
17 nov	2 Koningen 12:1-9	Het kind en de hogepriester
18 nov	2 Koningen 12:10-22	Herstelwerkzaamheden
19 nov	2 Koningen 13:1-9	Hardleers
20 nov	2 Koningen 13:10-25	Geluk bij een ongeluk
21 nov	Lucas 20:41–21:4	Major donor
22 nov	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
23 nov	Lucas 21:20-38	Hij komt!
24 nov	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
25 nov	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
26 nov	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven
27 nov	Filippenzen 2:12-18	Advent Inspanning
28 nov	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
29 nov	Jesaja 9:7-16	Gods woede
30 nov	Jesaja 9:17–10:4	Kannibalisme