

# OVERDENKING

Van U is de toekomst

Op de wijkavonden in februari / maart hielden we ons bezig met het PKN-jaartheme 'Van U is de toekomst.' In de uitnodiging hebben we onze gemeenteleden gevraagd een foto in te sturen uit hun eigen omgeving van iets wat hoop biedt en van iets waar je zorgen over hebt. Dat leverde veel herkenbare plaatjes op en levendige gesprekken. Ook vroegen we ons af hoe de hoop en zorg voor de toekomst in je eigen leven te maken heeft met de problemen op wereldschaal en de bedreigende en schokkende nieuwsberichten over de oorlog in Oekraïne.

*foto wijkmiddag Jan Punthof*



Het Bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengt mij in de positie om uit te zien naar Gods toekomst. Er is iets om naar toe te leven en de verwachting van de Messias en Gods koninkrijk houden me bij de les. Als het over onze zorgen voor de toekomst gaat dan geloof ik dat God zelf bewogen is en geraakt wordt door het lijden van de schepping. En die goddelijke betrokkenheid helpt me om hoop te houden. God is bezig om alle dingen nieuw te maken. En dat betekent dat niet alleen voor de verre toekomst, maar ook voor deze tijd het toekomstvisioen van recht, vrede en herstel van de schepping geloofwaardig is. In een interview met de christelijke milieueconoom Paul Schenderling vertelt hij dat veel mensen de hoop opgeven, ze worden cynisch, maar als diepbezorgde christen blijft hij zich inzetten voor een betere wereld.

Op één van de wijkavonden en ook in de dienst van Palmzondag vertelde ik het verhaal van rabbi Joshua. Een typisch Joodse vertelling uit de tijd van het Nieuwe Testament. Rabbi Joshua kwam een keer de profeet Elia tegen en hij vroeg hem: Wanneer komt de Messias? Elia antwoordt: 'Dat weet ik niet, maar waarom vraag je het hem zelf niet? Hij zit bij de stadspoort tussen de bedelaars'.



Rabbi Joshua gaat naar de stadspoort, herkent de Messias tussen de bedelaars die daar hun wonden verzorgen en vraagt: 'Wanneer komt u?'. De Messias antwoordt met een psalmvers: 'Vandaag, als jullie luisteren naar mijn stem.' (psalm 95:7)

In dit korte rabbijnse verhaal zitten twee diepe inzichten die je aan het denken moeten zetten. 1: dat de Messias al aanwezig is in deze wereld, maar dan verborgen tussen de noodlijdenden. En 2: dat Gods koninkrijk hier en nu dichterbij komt, waar mensen tot inkeer komen.

Hartelijke groet, Franc de Ronde

# KERKDIENSTEN

## 1 mei

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	2 <sup>e</sup> Open Doors Onderhoudsfonds

## 2 mei: 15.00 uur: Oecumenische Fendertshofdienst

Pastor Arianne Ploeg-Blokland

## 8 mei

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. A.A. ten Kate, Bergen op Zoom
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang	Algemene kosten pastoraat
Uitgang	Noodhulp Nigeria

## 15 mei

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<b>Doopdienst</b>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang	Stichting Shade Foundation
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst
19.00 uur	<b>Zangdienst in De Dorpskerk</b>
	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	Stichting Shade Foundation
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

## 22 mei

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. T. Moll, Sassenheim
Ambtsdrager van dienst	Otto Maris
Gastheer / gastvrouw	Klaas Leinenga
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Leprastichting

**26 mei**

10.00 uur	<b>Kruiskerk te Roosendaal</b>
Bijzonderheden	<i>Hemelvaartsdag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde en ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom
Kerkdienst volgen	<a href="http://www.pgrkruiskerk.nl/kerkdiensten">www.pgrkruiskerk.nl/kerkdiensten</a>

**29 mei**

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Jeugd- en gezinsdienst</i>
Voorganger	Dhr. A. Verheij, Rotterdam
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Stichting Chris

**ROOSTERS**

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
1 mei	Dicky Baas	Judith en Claudia
8 mei	Fiet Lagemaat	Neely Anne en Marjolein
15 mei	Dicky Baas	Anne en Emie
22 mei	Anne van Dongen	Saskia en Marloes
29 mei	Marjoke de Looime	Claudia en Marjolein

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
1 mei	Marjo Van Dueren den H.	Johan van der Steen
8 mei	Annaleen van Strien	Johan van der Steen
15 mei <i>Zangdienst</i>	Dit Konings	Johan van der Steen <i>19.00 uur: Barthold Jongejan</i>
22 mei	Jana Peeraer	Barthold Jongejan
29 mei	Hanny van der Kemp	Barthold Jongejan

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>BHV dienst</b>
1 mei	Jeannette	Willian	Willian en Henk
8 mei	Ad	Arjan	Linda en Wim
15 mei	Lonneke	Anton	Anton en Saskia 19.00 uur: Wim
22 mei	Jan N.	Piet	Henk en Wim
29 mei	Jeannette	Jan K.	Wim en Jeannette

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### **1 mei: Open Doors**

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

### **8 mei: Kerk in Actie: Noodhulp Nigeria**

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

### **15 mei: Stichting Shade Children Foundation**

Is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld. Collecteer mee, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

### **22 mei: Lepra stichting**

**Wat doen we** :De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische klachten als gevolg van lepra.

**Ons doel:** In 2040 een wereld zonder lepra!

Effectief door tijdige opsporing en behandeling van leprapatiënten. Effectief door succesvolle revalidatieprogramma's om zelfredzaamheid te vergroten. De komende jaren is het belangrijk om het definitieve verschil te maken, het preventief behandelen van zoveel mogelijk naaste contacten om de overdracht van de leprabacterie te stoppen.

## **29 mei: Stichting Chris**

Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichame-lijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma's en het bieden van een luis-terend oor via anonieme chat en e-coaching. Waar in de praktijk zeer veel ge-ruik van wordt gemaakt!

### **Grondslag**

Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te ma-ken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



## **TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN**

### **Hemelvaart 26 mei in Roosendaal**

Hemelvaartsdag vieren we dit jaar weer samen met mede-christenen uit de regio. We zijn om 10.00 uur welkom in de Kruiskerk in Roosendaal. Deze is te vinden aan het Sint Lucasplein.

Eerst is er een feestelijke viering waarin voorgaan ds. Franc de Ronde en ds. Willem Vermeulen. De lectoren komen uit Dinteloord en Willemstad. Vervolgens is er volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook blijven lunchen is een optie, waarbij ieder zelf iets mee mag nemen om met elkaar te delen.

Deze viering gaat uit van de protestante gemeenten van Fijnaart, Willemstad, Roosendaal en de gereformeerde kerk van Dinteloord.

### **Kort verslag van de gemeenteavond op 6 april 2022**

Er zijn 44 gemeenteleden aanwezig.

Voorzitter Wim de Looime begint de avond met iedereen welkom te heten, in het bijzonder Mark Geerts, beleidsadviseur economische zaken bij de gemeente Moerdijk, die een presentatie zal geven over het centrumplan van Fijnaart. Hij noemt degenen die zich hebben afgemeld.

Wim de Looime leest uit de Bijbel Johannes 14: 15-27 en gaat voor in gebed.

### **Mededelingen**

Tijdens de coronacrisis van de afgelopen twee jaar zijn de kerkdiensten in aangepaste vorm doorgegaan. Een woord van dank aan de mensen van de techniek, de muziek en zang, de kindernevendienst en natuurlijk de predikant die steeds in een lege kerk ervoor gezorgd hebben dat de diensten doorgingen!

\*Gemiddeld kijken er nog steeds 120 mensen per week naar de livestreamuitzendingen. In de maand juni worden er technische aanpassingen gedaan en wordt er nieuw materiaal geïnstalleerd om zowel in de kerk als in de livestreamuitzendingen beter geluid en beter beeld te krijgen.

\*Vrijdag 2 juli a.s. zal er in De Dorpskerk een verzorgingsplaats zijn voor deelnemers aan de onbeperkte Vuelta. Een fietstocht voor mensen met een beperking.

\*In 't Trefpunt is een douchecabine geplaatst en morgen gaat men beginnen met inrichten voor vluchtelingen uit Oekraïne. Alle diensten worden voorlopig in De Dorpskerk gehouden.

### **Presentatie centrumplan door Marc Geerts**

Mark Geerts vertelt over het participatietraject m.b.t. het centrumplan voor Fijnaart. Fijnaart is een belangrijke kern van de gemeente Moerdijk. Er zijn veel voorzieningen, maar die liggen zeer verspreid over het dorp. Een van de belangrijke zaken in een vitaal centrum is een ontmoetingsplek, zoals een dorpsplein. Waar ligt het centrum van Fijnaart? Is het bij de Parel, waar veel mensen komen? Is het bij de Aldi of bij de Jumbo? Is het in het historische centrum? Kan er iets gedaan worden met de plek van het oude gemeentehuis en de dijk, eventueel met het kassencomplex over de dijk heen. Er zijn 3 pijlers waarop het centrumplan gemaakt moet worden: de openbare ruimte, de publiekstrekkingen en de woningbouw. Het laatste vooral ook met het oog op de jongeren, want het is belangrijk dat zij in Fijnaart kunnen blijven. De centrumvisie beslaat 80 pagina's, dus niet alles kan vanavond besproken worden.

De 1<sup>e</sup> pijler is de openbare ruimte en dan gaat het vanavond over de Kerkkring, de Voorstraat, het dijkplein voor het oude gemeentehuis en het evenemententerrein daarachter.

Er is een schets van de kerktuin: met het hek open kun je de kerktuin toegankelijk maken voor het publiek. Een groene verblijfstuin met extra bruggen waar men rustig een rondje kan lopen en op een bankje kan zitten. Een andere variant is een plein, maar het is minder fijn om meer te gaan verharderen. Daartussen zijn allerlei varianten te maken, bijv. alleen de buitenste ring openbaar maken. Er is nog niets bekend en iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken en alle ideeën te verzamelen, dan komen ze vanzelf bij Marc Geerts terecht. Na de presentatie stellen diverse gemeenteleden vragen over de plannen en steeds wordt benadrukt dat alles nog open ligt en dat leuke ideeën welkom zijn!

### **Besluit zegenen van levensverbintenissen**

Een lang proces is voorafgegaan aan het besluit. Op de laatste gemeentevergadering (20 oktober 2021) was een overgrote meerderheid voor. In het vervolg hierop is de kerkenraad ermee verder gegaan. Alle kerkenraadsleden hebben hun mening uitgesproken en er is goed gediscussieerd. De overgrote meerderheid was voor. Het proces is getoetst bij de landelijke PKN en men was daar van mening dat het proces op de goede manier doorlopen was. Het besluit luidt:

*De gemeente gehoord hebbend zijn we er als kerkenraad van overtuigd en kiezen we ervoor dat ook andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw gezegend kunnen worden in onze gemeente. We respecteren dat er ook gemeenteleden zijn die hierover een andere mening hebben.*

*Specificaties bij het besluit: Voor de kerkelijke zegen is het nodig dat een van de partners een binding heeft met de gemeente. Het gaat daarbij om huwelijk en geregistreerd partnerschap. Bij andere duurzame relaties van liefde en*

*trouw tussen twee personen, waarvoor gevraagd wordt om een zegen, kan de kerkenraad beslissen. De plaatselijke regeling wordt op dit punt aangepast.*

Een gemeentelid heeft kritiek op de procedure en de verslaglegging daarvan. Wim de Looime gaat hier kort op in en geeft aan dat de gehele procedure en het verloop daarvan ook is getoetst bij de PKN te Utrecht.

### **Besluit homofilie en het ambt van predikant**

Voor dit onderwerp hoefde de gemeente niet gehoord te worden, maar heeft de kerkenraad wel rekening gehouden met de gevoelens van de gemeenteleden. Bij het beroepen van een predikant wordt alles besproken en gaat het om de vraag: Kan deze predikant met vrucht in de gemeente arbeiden? Zo denkende is de kerkenraad tot het volgende besluit gekomen:

*Wij kunnen en willen niemand uitsluiten.*

*Het is van belang dat de beoogde predikant kan omgaan met verschil van inzicht op dit punt in de gemeente. De beroepingscommissie en de kerkenraad moeten dit inschatten.*

### **Rondvraag**

- Gevraagd wordt of we al iets kunnen doen voor de vluchtelingen. Daarover is op dit moment nog niets bekend. Mogelijk kunnen zij in De Ontmoetingskerk eigen diensten houden.
- Waarom ging er een presentielijst rond? Gedacht werd dat dit gebruikelijk is.
- Kan er wat meer helderheid komen over de financiële toekomst van de kerk en de keuzes die daarin gemaakt worden? Na wat discussie over deze vraag zegt Wim de Looime toe dat er op de volgende gemeenteavond duidelijkheid komt.
- Is er al iets te zeggen over de beroepingsprocedure? Op de volgende kerkenraadsvergadering gaan we het daarover hebben.
- Is de opbrengst van de collecte voor Oekraïne werkelijk gegeven of heeft de diaconie aangevuld? Dat bedrag is werkelijk gegeven.

### **Afsluiting**

Na de rondvraag verzorgt ds. Franc de Ronde de sluiting en zingen we lied 569.

Wim de Looime bedankt iedereen en nodigt uit om nog even iets met elkaar te drinken.

Marion Kruis, scriba.



## Van de KERKENRAADSTAFEL



### Samenvatting kerkenraadsvergadering van 29 maart 2022

Omdat voorzitter Wim de Loome niet aanwezig kan zijn, opent ds. Franc de Ronde de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Wim Tolenaars en Barthold Jongejan die een presentatie zullen verzorgen over de nieuwe geluidsapparatuur.

Vervolgens leest ds. Franc de Ronde Joh. 13: 31-38 en gaat hij voor in gebed. Barthold Jongejan vertelt over de veranderingen die er gaan komen voor het geluid in de kerk en de livestreamuitzendingen. Met behulp van nieuwe microfoons en nieuwe boxen zal de zang uit de kerk veel beter worden weergegeven en zal ook het geluid van het orgel beter zijn. Op duidelijke schermen zal achterin de kerk alles gemakkelijk te bedienen zijn. Om alles aan te leggen en te installeren zijn twee weken in juni gepland. De gemeente zal ook nog nader geïnformeerd worden.

De datum van de afscheidsdienst van ds. Franc de Ronde is 5 juni. De intrededienst in Barendrecht is op 12 juni 's middags.

Op de gemeenteavond zal de heer Marc Geerts een presentatie geven over het centrumplan en de mogelijkheden voor de kerktuin daarin. Er zal ook gelegenheid zijn tot vragen stellen.

Nu de coronamaatregelen weer verdwijnen zal de ambtsdrager van dienst met de predikant afstemmen of ze elkaar weer een hand zullen geven aan het begin en het einde van de dienst.

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 1 maart jl. wordt vastgesteld.

Op 1 juli a.s. zal de onbeperkte Vuelta door Fijnaart komen. Dit is een afgeleide van de Vuelta, de wielerronde van Spanje. De onbeperkte Vuelta wordt gereden door mensen met een beperking. Zij zullen een verzorgingspost vinden in De Dorpskerk.

Janita Bom vertelt namens de taakgroep Gemeentezijn dat ze druk bezig zijn met The Passion die uitgevoerd wordt op 10 april. Er wordt naar alle gemeentelieden een Paasgroet verstuurd en de kaart vermeldt ook een 'Welkom in de kerk'.

Edward Goudriaan vertelt namens taakgroep Beheer dat het besluit om vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te verlenen in 't Trefpunt snel gegaan is. Vanaf 10 april zal alles ingericht zijn en klaarstaan om hen op te vangen.

Op 15 mei zullen Hanna Punt en Simon den Boer gedoopt worden.

Het moderamen heeft, zoals afgesproken, een specificatie besproken bij het besluit over het zegenen van levensverbintenissen. De tekst luidt: *Voor de kerkelijke zegen is het nodig dat een van de partners een binding heeft met de*

*gemeente. Het gaat daarbij om huwelijk en geregistreerd partnerschap. Bij andere duurzame relaties van liefde en trouw tussen twee personen, waarvoor gevraagd wordt om een zegen, kan de kerkenraad beslissen. De plaatselijke regeling wordt op dit punt aangepast.*

Op de vorige kerkenraadsvergadering hebben alle kerkenraadsleden hun mening gegeven over 'Homofilie en het ambt van predikant'. Nu moet er een besluit genomen worden, zodat het voorlopige verenigingsbesluit van de fusie kan vervallen. Na een gesprek hierover komt de kerkenraad tot het volgende besluit dat met overgrote meerderheid wordt aangenomen: *We kunnen en willen niemand uitsluiten. Het is van belang dat de beoogde predikant kan omgaan met verschil van inzicht op dit punt in de gemeente. De beroepingscommissie en de kerkenraad moeten dit inschatten.*

Ds. Franc de Ronde heeft de procedure tot benoeming van ambtsdragers op papier gezet en de kerkenraad is het eens over dit stuk. De scriba zal het een blijvende plek geven op Google Drive, zodat kerkenraadsleden het kunnen raadplegen indien nodig.

Omdat het de laatste kerkenraadsvergadering is van Tiny Bienefelt, Linda van Strien en Edward Goudriaan, omdat zij 24 april ontheven zullen worden van hun taak, spreekt ds. Franc de Ronde hun kort toe. Hij bedankt hen hartelijk voor hun werk en inzet voor de kerk.

Na de rondvraag waarin nog wat kleine puntjes besproken worden, besluit Linda van Strien de vergadering met het gedicht 'Ik ben bang, want er is oorlog'. Het is geschreven door een kind.

Marion Kruis, scriba.



Helaas zijn we om verschillende redenen nog niet zover dat we met onze boeken voor de dag kunnen komen. We willen daar graag nog met elkaar even over denken en een plan maken.

Wel blijft er de mogelijkheid om iets te bestellen of informatie te vragen, want we hebben in de kast een heleboel mooie boeken voor groot en klein.

Hopelijk tot gauw, Nel, Janneke en Bep



## Meet and Eat

Vindt U het als alleengaande gezellig met elkaar te eten?  
Dan bent u van harte welkom op vrijdag 6 mei.  
Aanvang 18.00 uur; locatie Torenvalkstraat 14. U kunt zich  
aanmelden tot 1 mei: 0168-462254. **Vol = vol.**  
Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy

# kerk in actie

## Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan in de kerk?

Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, je school, je vereniging om de lege cartridges en toners voor jou of u te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever ansichtkaarten in, dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Addy Roks, tel. 462254 of op dit moment afgeven bij De Bongerd 8, Fijnaart.

Omdat dit jaar 't Trefpunt niet beschikbaar is, wordt de bazaar rond de Dorpskerk en in de Vijverhof gehouden.

Het goede doel dit jaar wordt het Stampershuis in Stampersgat, waar ons gemeentelid Rieke Bom woont en natuurlijk de kerk, die na deze jaren wel wat financiële hulp kan gebruiken!

De Stichting Stampershuis is een kleinschalige organisatie, actief in onze regio. Zij bieden een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en hebben dagopvang voor mensen uit de regio die daar niet wonen.

Door de veranderingen in de financiering zijn er weinig mogelijkheden om extra dingen te doen. Zij willen graag een terras naast het gebouw, waar ze lekker in de zon kunnen zitten en in de zomer een zwembad kunnen opzetten.

Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt ? U kunt Jaap Kees van Strien ( 46 5494 ) of Bram Huitkar ( 462559 ) bellen. Zij halen het graag bij u op.

S.v.p. geen groot meubilair, indien het niet verkocht wordt kunnen wij het 's avonds niet kwijt.

We zitten dus op een andere locatie dit jaar i.v.m. de opvang van Oekraïners in 't Trefpunt en we kunnen de Ontmoetingskerk niet als opslag gebruiken.

Als u iets voor de rommelmarkt wilt brengen, kan dat op 26 april na 16.00 uur.

We zoeken nog bakkers voor een lekkere cake of taart. Wilt u iets bakken voorbij de koffie of aan het Rad? Bel Marianne 0165 -314150

Alles is welkom, we zijn blij met uw en jouw bijdrage.

We willen het graag met u samen doen. We zoeken nog mensen om ons te helpen die dag: lootjes verkopen bij het rad, sponsoren, schoonmaken na de 27<sup>e</sup>? Vele handen maken licht werk toch? We hebben u/jullie nodig om er een succes van te maken.

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie  
Huib, Ad, Jan, Leny, Henk, Bas, JaapKees, Marianne,  
Adri (462996) of [adridevrij@home.nl](mailto:adridevrij@home.nl)

# Taakgroep Jeugd

## Van de Kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,



‘Mijn vrede geef ik jullie,’ heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd. Het zijn prachtige, hoopvolle woorden. Maar juist in onze tijd ervaren we ook hoe kwetsbaar en breekbaar die vrede kan zijn. Ook jullie krijgen mee wat er in Oekraïne en de rest van de wereld aan de hand is. Het is goed om daar samen over te praten. Om gevoelens te benoemen, en ook om te onderzoeken waar we toch ook in deze tijd hoop van kunnen krijgen.

In de periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we verschillende verhalen waarin mensen iets ontvangen. Tomas en de andere leerlingen krijgen geloof, als Jezus aan hen verschijnt.

Op 8 mei horen we een bijzonder verhaal over Mozes, die Jozua als zijn opvolger krijgt. In de aanloop naar hemelvaart horen we hoe Jezus aan zijn leerlingen belooft wat ze zullen ontvangen: vrede, liefde, de Trooster.

En rond Pinksteren vertellen we het verhaal van Ruth, die trouw geeft, maar ook veel trouw en liefde ontvangt.



**Ruth zoekt korenaren op het land van Boaz.**

*Dit verhaal staat in Ruth 2*

We hopen jullie allemaal weer te zien bij de Kindernevendienst. Groeten van de juffen: NeelyAnne, Saskia, Marjolein, Anne, Claudia, Judith, Marloes en Emie

## Examentijd

In mei is het weer tijd voor examens! Een spannende tijd waarin scholieren hun best doen om hun welverdiende diploma te halen! Als taakgroep Jeugd komen wij graag in contact met de jongeren die examen doen dit schooljaar. Dit kan voor een middelbare school of een vervolgopleiding zijn.

Als u iemand weet die examen doet, wilt u dit dan doorgeven aan Femke van Halum of Saskia van der Eijk.

Hartelijk dank!



*kinderkerkflame@hotmail.com*



## **TAAKGROEP BEHEER**

### ***Verantwoording collecten***

20/3	Instandhouding kerk en eredienst	€ 190,80
20/3	Onderhoudsfonds	€ 144,00
27/3	Algemene kosten pastoraat	€ 224,90
3/4	Instandhouding kerk en eredienst	€ 113,67
3/4	Onderhoudsfonds	€ 174,95
10/4	Onderhoudsfonds	€ 269,10

Verder zijn er giften via de bank voor collecten binnengekomen zonder dat ze aan een bepaald doel gekoppeld werden van: 1x € 50,- en 1x € 150,- .

## **Giften**

Ook zijn er giften voor de kerk binnengekomen via mw. N. van Dorp en via ds. de Ronde bedragen van € 20,- en via J. Tolenaars een bedrag van € 20,- voor het onderhoud van de kerk. Via de bank een bedrag van € 20,- voor het onderhoud en een bedrag van € 100,- voor de kerk.

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

## **Kerkbalans**

Toegezegd voor de actie kerkbalans 2022 is er € 89.632,- (vorig jaar 93.578,50) waarvan € 49.184,- is bijgeschreven op de bank. Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Voor degenen die hun toezegging nog niet bekend gemaakt hebben, zij kunnen hun bijdrage overmaken op de wel bekende bankrekeningen van de kerk.

## **Verjaardagsfonds**

De brengers van de verjaardagsgroet hebben hun zakjes over het 1e kwartaal van 2022 weer ingeleverd. Dit leverde het mooie bedrag op van € 853,50.

De coronatijd hopen we nu definitief achter ons gelaten te hebben. Voortaan zullen de felicitaties weer persoonlijk aan de voordeur gebracht worden.

Dank aan de brengers van de groet en de jarigen voor hun gift.

## **Inzicht jaarrekening taakgroep Beheer**

Mocht u vragen of opmerkingen over de jaarrekening van 2020 en later dit jaar over 2021 hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken per telefoon 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl). Dan kunt u de cijfers bekijken en uitleg daarover krijgen.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

## **Een machtiging afgeven**

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

## **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.



## TAAKGROEP KERK en WERELD

### Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

27 maart	Voedselbank	€ 183.40
3 april	Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië	€ 202.69

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van U mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

### Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

### Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

#### Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.



## **AGENDA**

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 2 mei 20.00 uur   | Vergadering Kerkrentmeesters |
| 4 mei 14.30 uur:  | Ouderensoos                  |
| 10 mei 20.00 uur: | Vergadering Kerkenraad       |
| 18 mei 14.30 uur: | Ouderensoos                  |
| 25 mei 20.00 uur: | Vergadering Moderamen        |

## **DIVERSE MEDEDELINGEN**

### **De collectezak: een zak voor anonieme aalmoezen**

***Geld moet rollen, maar niet over de kerkvloer. Daarom is de collectezak een onmisbaar voorwerp in menig protestantse kerk.***



Je ziet 'm zo voor je. Een zware stoffen zak in stemmig zwart, rood, groen of blauw met twee houten handvaten. Of zo'n superhandige met welgeteld drie handvaten om het doorgeven te vergemakkelijken en de kans te verkleinen op onhandige doorgeefpogingen met de burens.

In de eerste protestantse kerken werd het ophalen van de collecte gezien als iets waardigs. Dat was dus niet bestemd voor het gepeupel in de kerkzaal. Diakenen waren vanuit hun waardige ambt bevoegd én verplicht om de collecte binnen te halen. En dat binnenhalen was hard nodig. Aanvankelijk stond er in protestantse kerken een collectebusje bij de uitgang. Daar konden mensen zelf hun gaven aan toevertrouwen. Dit leverde in veel kerken echter niet zo veel op.

#### *Onbespied*

Diakenen kwamen op een lumineus idee: wat als ze kerkgangers al tijdens de dienst gelegenheid gaven om rijkelijk te delen van hun overvloed? Een pragmatische oplossing, want zo was er geen ontsnappingsmogelijkheid meer. Aanvankelijk werden de gaven – net als bij de katholieken – ingezameld met een open schaal die de gemeenteleden zelf doorgaven. Dat viel uiteindelijk alleen niet in goede aarde bij de calvinistische kerkgangers. Zij zagen geldzaken

als persoonlijke kwesties. Bovendien was hun traditie er een van soberheid: méér geld geven dan anderen zou kunnen worden opgevat als te koop lopen met je rijkdom.

Kerkgangers voelden zich dus al snel beschaamd om hun geld - of het gebrek daaraan - open en bloot en in het volle zicht van hun burens in de kerkbank ten toon te spreiden. De oplossing: een geldzak om het geld onbespied in te kunnen doen.

Er kwamen zakken met korte handvaten, die de kerkgangers zelf konden doorgeven. En er kwamen collectezakken aan lange stokken waarmee diakenen en collectanten – met witte handschoentjes aan om splinters te voorkomen – de rijen langs konden gaan.

Vandaag de dag gebruiken steeds meer kerken apps waarmee kerkgangers digitaal kunnen geven aan de collecte. Dankzij de vele livestreams tijdens de corona-lockdowns is dat alleen maar meer geworden. Toch is de collectezak een blijvertje. Waarschijnlijk om dezelfde reden dat de zak een kleine 200 jaar geleden in het leven werd geroepen: een manier om min of meer onbespied je geld te geven.

*Overgenomen uit Petrus Magazine, een wekelijkse nieuwsbrief van de PKN Nederland*

## Bijbellesrooster voor de maand mei 2022

1 mei	Jeremia 32:26-44	Niets is onmogelijk
2 mei	Johannes 21:1-14	Goede raad
3 mei	Johannes 21:15-25	Onbeschreven daden
4 mei	Psalm 55:1-16	<i>Dodenherdenking</i> - Opgejaagd
5 mei	Psalm 55:17-24	<i>Bevrijdingsdag</i> - Vertrouwen
6 mei	Jeremia 33:1-13	Een keer in het lot van Juda en Israël
7 mei	Jeremia 33:14-26	Vervulling van de belofte
8 mei	Psalm 77	Onrust en ontzag
9 mei	Jeremia 34:1-7	Een vredig einde
10 mei	Jeremia 34:8-22	Niet meer vrij
11 mei	Jeremia 35:1-11	Gehoorzame nomaden
12 mei	Jeremia 35:12-19	Ongehoorzaam volk
13 mei	Jeremia 36:1-13	Het geschreven woord
14 mei	Jeremia 36:14-26	Geen berouw
15 mei	Jeremia 36:27-32	Dubbel verkondigd
16 mei	Psalm 93	Koning
17 mei	Jeremia 37:1-10	Geen ontkomen aan
18 mei	Jeremia 37:11-21	Vals beschuldigd
19 mei	Jeremia 38:1-13	Halfslachtige koning
20 mei	Jeremia 38:14-28	Geef je over...
21 mei	Psalm 129	Blijf het herhalen
22 mei	Jeremia 39:1-10	De koning vlucht
23 mei	Jeremia 39:11-18	Jeremia komt thuis
24 mei	Jeremia 40:1-6	Bescherming uit onverwachte hoek
25 mei	Jeremia 40:7-16	Waarschuwing
26 mei	Psalm 57	<i>Hemelvaartsdag</i> - Verscholen
27 mei	Jeremia 41:1-10	Bloedbad
28 mei	Jeremia 41:11-18	Daders ontkomen
29 mei	Jeremia 42:1-12	Blijf, en leef
30 mei	Jeremia 42:13-22	Ga niet naar Egypte!
31 mei	Jeremia 43:1-13	Egypte zal vallen