

OVERDENKING

De Jordaan oversteken

In de musical Oorlogswinter (wat een indrukwekkende voorstelling!) probeert de hoofdpersoon Michiel een aantal onderduikers de IJssel over te laten steken met alle risico's van dien. Daar heb ik een beeld bij, want in mijn eigen middelbareschooltijd in Zutphen fietste ik dagelijks over de oude IJsselbrug.

Binnenkort steek ik ook weer over, twee rivieren zelfs, een brug en een tunnel, ik vertrek, naar boven-de-sloot. Ouderen weten nog heel goed dat de sluizen nog niet gebouwd waren en het water een natuurlijke barrière vormde.

En al is het hemelsbreed niet ver naar Barendrecht, het is ook nu een grote overgang. Dat komt vooral doordat ik veel achterlaat, een vertrouwde werkomgeving, de mensen met wie ik een warme band heb gekregen, de dorpen in West-Brabant waar ik intussen aardig de weg ken.

Ja, ik heb er zelf voor gekozen, maar ik zal het missen. Ook innerlijk steek ik een Jordaan over. In mijn afscheidsdienst met Pinksteren ben ik van plan over Ruth en Orpa te preken. Zij komen uit Moab, het gebied aan de overkant van de Jordaan. De een gaat wel met hun schoonmoeder Naomi mee naar de overkant, de ander niet. Hoewel de rivier niet bij name wordt genoemd, zie je voor je hoe ze aan de oever aarzelen om elkaar te laten gaan.

In de kerk blijven wij levenslang dopelingen die met het volk Israël de doortocht wagen. De Heer zorgt voor een weg. Een wonder.

En dankzij de Geest die alle talen spreekt, kunnen we met Ruth zeggen: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.

Het ga u goed, de Heer zij met u.



Nog even uw gemeentepredikant, Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

5 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pinksteren; Afscheid Ds. F.C. de Ronde</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim de Looime
Gastheer / gastvrouw	Jolanda den Hollander
Collecte Rondgang	1 ^e Onderhoudsfonds 2 ^e Zending in Zuid-Afrika
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

12 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. A. Heringa, Breda
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Bloemen

19 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal; FLAME</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Saskia van der Eijk
Collecte Rondgang	Compassion
Uitgang	Compassion

20 juni 15.00 uur: Oecumenische Fendertshofdienst

26 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Mw. Rianne Fortuin, Brielle
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Leendert van Baren
Collecte Rondgang	Diaconaat binnenland
Uitgang	Algemene kosten pastoraat

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
5 juni	Claartje	Neely Anne en Judith
12 juni	Femke	Marloes en Saskia
19 juni	Marjoke	Anne en Emie
26 juni	Nikita	Marjolien en Claudia

	Bloemendienst	Organist
5 juni	Colinda v.d. Steen	Johan van der Steen
12 juni	Annele Knook	Barthold Jongejan
19 juni	Ella Knook	Barthold Jongejan
26 juni	Riet Verhagen	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
5 juni	Ad	Hans	Jan en Jolanda
12 juni	Lonneke	Willian	Willian en Henk
19 juni	Jan N.	Arjan	Henk en Saskia
26 juni	Tiny	Anton	Jolanda en Wim L.

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

5 juni: Kerk in Actie: Zending / Zuid-Afrika

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen.

12 juni: Bloemen

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 12 juni voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen

samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn).

19 juni: Compassion/bevrijdt kinderen van armoede

Vanuit het Fonds Medische zorg & Voeding helpen we kinderen in extreme armoede aan de gezonde (aanvullende) voeding en medische zorg die door hun ouders niet zelf betaald kan worden. Wanneer een kind een arm breekt, zijn gehoor verliest of brandwonden oploopt, kunnen de ouders/verzorgers van het sponsorkind deze extra kosten vaak niet betalen. Voor veel ouders betekent dit dat het kind niet meer naar school kan of voor altijd een handicap heeft. Compassion vergoedt deze zorgkosten.

26 juni: Kerk in Actie: Diaconaal binnenland

Nederland telt zo'n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielpcedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Jammer, omdat wij er niet meer voldoende krachten voor hebben, gaan wij stoppen met de bijna maandelijkse boekentafels. Tot de coronatijd stonden we graag voor u klaar, meestal in de Vijverhof.

Er zijn nog wel gesprekken over een voortzetting, maar dus niet door ons. Wij hebben het met hart en ziel voor u gedaan en zijn ook benieuwd wat er verder gaat gebeuren

Veel goeds gewenst en bedankt voor de fijne contacten,
Nel, Janneke en Bep

Meet and Eat



Vindt U het als alleengaande gezellig met elkaar te eten?

Dan bent u van harte welkom op vrijdag 24 juni.

Aanvang 18.00 uur. Locatie Torenvalkstraat 14.

U kunt zich aanmelden tot 19 juni 168-462254. **Vol = vol.**

Dit is tevens de laatste keer voor de vakantie.

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat-team, Mineke, Tanny en Addy

Gebedskring 1 juni



Woensdag 1 juni hopen we weer bij elkaar te komen met de gebedskring. Het is in de Vijverhof van 9.00 tot 9.45 uur.

“Wat gebeurt er op onze gebedskring?”

We komen elke maand één keer bij elkaar om samen te bidden. Dat gaat dan zo, dat we elkaar de gelegenheid geven om hardop een of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt voor de situatie in de wereld en het plaatselijke kerkenwerk gebeden, voor lief en leed in de gemeente en voor overige zaken die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doet u mee?”

Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij:
Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of op Kerkring 10A of bij Emie Hendrikse,
tel. 0168-464426.

Van harte welkom!

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 10 mei 2022

Wim de Looime heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe kerkenraadsleden Jenke de Lint en Arie Verhagen. Ook een woord van welkom voor Nicky van Dam die weer aanwezig is na haar zwangerschapsverlof en aan dhr. Henk Nijhoff die gekomen is voor de presentatie van de taakgroep Beheer.

Ds. Franc de Ronde opent de vergadering met het lezen van Johannes 13: 33-38 en gaat voor in gebed. De komende kerkenraadsvergaderingen zullen de taakgroepen beurtelings een presentatie geven over hun taken en verantwoordelijkheden, eventuele knelpunten en mogelijkheden. Deze presentaties zullen de aanzet vormen tot het schrijven van een nieuw beleidsplan en zullen hopelijk duidelijk maken waar de taakgroepen kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. De aftrap werd deze vergadering gegeven door de taakgroep Beheer, ofwel het college van kerkrentmeesters. Dhr. Henk Nijhoff gaf een uitgebreide en duidelijke powerpointpresentatie. Het voert te ver om de inhoud in dit korte verslag weer te geven. De heer Henk Nijhoff besloot met te zeggen dat het college van kerkrentmeesters samenwerking met de andere taakgroepen en de kerkenraad op prijs stelt.

Na een korte pauze en het persoonlijk rondje vertelt de voorzitter dat Barthold Jongejan en Wim Tolenaars voor de gemeenteleden ook de presentatie willen verzorgen over de nieuwe geluidsinstallatie. Dit zal plaatsvinden op 22 mei a.s. na de kerkdienst.

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 29 maart wordt vastgesteld.

Als ds. Franc de Ronde straks naar Barendrecht is vertrokken, heeft de kerkenraad geen assessor (= iemand die de voorzitter terzijde staat) meer. Saskia van der Eijk heeft zich desgevraagd bereid verklaard die taak op zich te nemen gedurende de vacante periode.

Mededelingen van de taakgroepen:

Saskia van der Eijk vraagt namens de taakgroep Jeugd om namen door te geven van jongeren die dit jaar eindexamen doen.

Leendert van Baren vertelt namens de taakgroep Kerk en Wereld dat de taakgroep de gemeenteleden weer zal wijzen op het verzamelen van mobieltjes, kaarten en postzegels. De taakgroep beraadt zich op de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal nu er met het coronavirus geen rekening hoeft te worden gehouden. Het financiële tekort is helaas hoger dan verwacht. De taakgroep gaat in overleg met de gemeente Moerdijk over de taakverdeling van het vluchtelingenwerk.

De taakgroep Beheer komt verderop in de agenda nog voor en de taakgroep gemeentezijn vergadert over een week.

Ds. De Ronde vertelt dat op 15 mei Hanna Punt en Simon den Boer gedoopt zullen worden.

Er is een brief binnengekomen van een gemeentelid als reactie op de gemeenteavond van 6 april jl. De brief gaat over het omgaan met de pluriformiteit in onze gemeente door de kerkenraad. De kerkenraad zou vooringenomen zijn. De kerkenraad is van mening dat verschillen er mogen zijn en er ook zullen blijven. Het besluit over het zegenen van levensverbintenissen is genomen nadat iedereen ruimschoots de gelegenheid heeft gekregen om zijn gedachten en gevoelens te uiten. Daaruit is gebleken dat de kerkenraad respect heeft voor alle meningen en dat is ook in het besluit verwoord.

Van een ander gemeentelid zijn er voor en na de gemeenteavond brieven binnengekomen en die gaan eveneens over het besluit inzake het zegenen van levensverbintenissen. Tevens worden er vragen gesteld over de verslagen van de kerkenraadsvergadering en de gemeenteavond in Contactruimte van mei 2022. De kerkenraad besluit dat de vragen beantwoord zullen worden en dat er op deze kerkenraadsvergadering voor de laatste keer gesproken wordt over dit onderwerp. De kerkenraad wil vooruit kijken en is blij met de positieve kracht die er is in onze kerk en waarvan we in de afgelopen tijd mooie voorbeelden hebben gezien.

In verband met de tijd worden enkele agendapunten opgeschoven naar de volgende kerkenraadsvergadering. De taakgroep Beheer heeft overleg gehad met het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) over de jaarrekening van 2021. Het CCBB heeft de opdracht gegeven de jaarrekening te verduidelijken, mede gezien het feit dat er in de zeer nabije toekomst een predikant beroepen dient te worden. Twee kerkrentmeesters gaan met ondersteuning van een specialist de cijfers in een nieuw computersysteem (FRIS) onderbrengen. Daarnaast wordt er een meerjarenbegroting (8+3 jaar) opgesteld, want die is nodig voor de aanvraag van een solvabiliteitsverklaring. De solvabiliteitsverklaring geeft aan voor hoeveel procent er een nieuwe predikant beroepen kan worden. De kerkenraad gaat ondertussen aan de gang met het samenstellen van een beroepingscommissie en het opstellen van een profiel voor een predikant op basis van de evaluatie van de periode dat ds. Franc de Ronde onze predikant was.

In de rondvraag merkt ds. Franc de Ronde op zijn laatste kerkenraadsvergadering op dat hij op de kerkenraadsvergaderingen soms minder fijne en moeilijke dingen heeft meegemaakt, maar ook heel vaak goede en wijze woorden heeft gehoord. Wim de Looze spreekt hem toe en zegt dat het uitermate waardevol was om zijn inbreng als mens en als predikant op de kerkenraadsvergaderingen te ervaren. Hij overhandigt ds. Franc de Ronde wijn en vraagt hem nog eens aan ons te denken als hij die drinkt.

Marion Kruis, scriba

BAZAAR 27 APRIL 2022 BAZAAR

Koningsdag, een dag waar we met veel plezier op terug kijken. Een jaarlijkse traditie die we voor de 43e keer mochten houden. Door corona is het twee jaar niet door gegaan. Maar gelukkig kon het nu weer. Al was het op een andere locatie. Nu was het rondom De Dorpskerk, omdat 't Trefpunt klaar gemaakt wordt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en dat is goed bevallen. Op Koningsdag zijn we met elkaar bezig voor de kerk en een goed doel dat de taakgroep Kerk en Wereld en de commissie bedenken. Een dag waarop ook veel mensen bij ons langs komen. Een dag van contact met mensen van onze gemeente, maar ook met zeer velen vanuit het dorp en daarbuiten. Heerlijk om te zien en te voelen hoe zo'n dag met elkaar verloopt.

Het nettobedrag is: rond de € 11.200,00. Fantastisch! Geweldig, een prachtige opbrengst op één dag. Dit komt zeker ook, doordat we bijna alle prijzen van die dag in natura of in geld gekregen hebben van gulle sponsors.

De helft van dit bedrag gaat naar het Stampershuis in Stampersgat voor een terras waarop de bewoners lekker buiten kunnen zitten en om in de zomer een zwembad te kunnen neerzetten. Ook de medewerkers en bewoners hebben hard meegewerkt op deze dag. Maar ook met de verkoop van loten hebben ze erg hun best gedaan.

Alle prijzen zijn opgehaald of weggebracht. De lotnummers van de hoofdprijzen zijn 912, 440 en 1023.

Iedereen bedankt die op zijn manier van tevoren, op de dag zelf of met de schoonmaak, zijn spulletjes gebracht, gesponsord of veel geld uitgegeven heeft, cake of appeltaart gebakken of soep gekookt heeft. Hartelijk dank.

Ieders bijdrage van klein tot groot, wij waarderen het zeer.

Namens de bazaarcommissie, iedereen ontzettend bedankt en we hopen volgend jaar weer op u of jou te mogen rekenen.

Hartelijk dank, namens de bazaarcommissie, Bas, Huib, Otto, Ad, Leny, Marianne, Mineke, Henk, Jan, Astrid (Stampershuis) en Adri.

Taakgroep Jeugd



Van de Kindernevendienst

Hoi jongens en meiden.

De maand juni begint met een heel bijzondere dienst. We vieren 5 juni het Pinksterfeest. Het feest van de Geest. En we nemen die zondag afscheid van dominee Franc. Hij gaat hierna verder als dominee in Barendrecht.

Op de zondagen rond Pinksteren lezen we uit het Bijbelboek Ruth. Ruth is met Naomi mee naar Bethlehem gegaan. Als ze op de velden de restjes koren verzamelt die zijn blijven liggen, wordt ze gezien door Boaz. Zo gaat het verhaal verder dat begon met een man die Elimelech heette: 'God is koning'.

Die naam blijkt toch toekomst te hebben in Bethlehem. Uiteindelijk wordt er een kind geboren dat de opa zal zijn van koning David. In de joodse traditie wordt het verhaal van Ruth gelezen bij het Wekenfeest, zeven weken na Pesach.

Door het te lezen met Pinksteren (zeven weken na Pasen) sluiten wij aan bij die traditie.

Na de verhalen over Ruth lezen we verder in het evangelie van Lucas.

Zondag 12 juni

Ruth 3

Bij wie ben je thuis?

Naomi stelt Ruth voor om een 'thuis' voor Ruth te zoeken, een plek waar het haar goed zal gaan. Ruth gaat 's nachts naar Boaz en vraagt of hij als 'losser' wil optreden en zo voor haar wil zorgen. Boaz zegt dat hij dat wil, maar dat er ook iemand anders is die lossers kan zijn.

Zondag 19 juni is het weer FLAME.

Zondag 26 juni

Lucas 9:51-62

Wij gaan verder. Jezus gaat met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Onderweg komen ze langs een Samaritaans dorp, maar daar zijn ze niet welkom. Als twee leerlingen aan Jezus vragen of de stad gestraft moet worden, wijst hij hen streng terecht. Onderweg vertelt Jezus dat wie hem wil volgen, vooruit moet kijken in plaats van achterom.

Groeten van de juffen:

Neely Anne, Saskia, Marjolein, Anne, Claudia, Judith, Marloes en Emie

Examentijd

In mei is het weer tijd voor examens! Een spannende tijd waarin scholieren hun best doen om hun welverdiende diploma te halen! Als taakgroep Jeugd komen wij graag in contact met de jongeren die examen doen dit schooljaar. Dit kan voor een middelbare school of een vervolgopleiding zijn.



Als u iemand weet die examen doet, wilt u dit dan doorgeven aan Femke van Halum of Saskia van der Eijk. Hartelijk dank!

FLAME

Zondagmorgen **19 juni** (10-11 uur) is er weer Flame in De Vijverhof!

Het is alweer de laatste keer voor de zomervakantie

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen.

Je bent van harte welkom!! (groep 1 t/m 8). Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee !



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

17 april Paascollecte	€ 569,25
24 april Onderhoudsfonds	€ 223,80
1 mei Instandhouding kerk en eredienst	€ 181,05
1 mei Onderhoudsfonds	€ 137,19
8 mei Algemene kosten pastoraat	€ 167,85
15 mei Instandhouding kerk en eredienst	€ 171,05
15 mei Zangdienst	€ 23,60

Verder zijn er giften via de bank voor collecten binnengekomen, zonder dat ze aan een bepaald doel gekoppeld werden, van: 2x € 20,- . Ook is er via de briefactie nog € 995,- overgemaakt voor de Paascollecte. Dit bedrag valt een stuk lager uit dan voorgaande jaren, waarschijnlijk mede doordat het bankrekeningnummer niet weergegeven was in de brief. Mocht u de kerk nog willen steunen d.m.v. een gift, dan kunt u die nog overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0009 6383 20 t.g.v. Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Fijnaart.

Giften

Ook zijn er giften voor de kerk binnengekomen: via mw. N. van Dorp een bedrag van € 20,-, via ds. De Ronde bedragen van € 10,- en € 100,- voor de kerk. Via mw. R. Matthee vanwege een huwelijksjubileum een bedrag van € 100,- voor het onderhoud van de begraafplaats en via J. Tolenaars een bedrag van € 20,- voor het onderhoud van de kerk. Via de bank een bedrag van € 100,- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkbalans

Toegezegd voor de Actie Kerkbalans 2022 is er € 89.682,- (vorig jaar 93.578,50) waarvan € 53.508,- is bijgeschreven op de bank. Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Degenen die hun toezegging nog niet bekend gemaakt hebben, kunnen hun bijdrage overmaken op de welbekende bankrekeningen van de kerk.

Koffiebusjes Vijverhof

De busjes die elke zondag in de Vijverhof staan tijdens het koffiedrinken zijn voor het eerst sinds lange tijd weer geleegd en de opbrengst geteld. Dat bracht een bedrag van € 127,55 op wat weer besteed wordt aan de inkoop van koffie. Dank voor de gevers.

Inzicht jaarrekening taakgroep Beheer

Mocht u vragen of opmerkingen over de jaarrekening van 2020 en later dit jaar over 2021 hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken per telefoon 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl. Dan kunt u de cijfers bekijken en uitleg daarover krijgen.

Bazaar Koningsdag

De dag heeft een voorlopige recordopbrengst opgeleverd van € 11.250,-. Er kan nog meer bijkomen. Afgelopen week werden we nogmaals verrast met een gift.

Dank aan alle bezoekers en medewerkers. Elders in dit kerkblad kunt u waarschijnlijk een uitgebreider verslag van deze dag lezen.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Overleg met het CCBB

Op maandag 2 mei heeft het College van kerkrentmeesters overleg gehad met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Dit college heeft de taak toe te zien op de zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en classes binnen hun rechtsgebied.

In dit overleg is gesproken over het meer helderheid brengen in de jaarrekening 2021 van onze gemeente. Het moet duidelijk worden wat de stand van zaken is om een predikant te kunnen beroepen. In dit overleg is afgesproken dat het College van kerkrentmeesters met ondersteuning van een specialist van het CCBB de jaarrekening 2021 gaat opstellen. Daar is echter wel wat tijd mee gemoeid. De CCBB heeft als uiterlijke datum 16 september genoemd om gereed te zijn. We hopen echter dat de jaarrekening en de meerjarenbegroting op een eerder tijdstip gereed zijn.

Dan kunnen we pas de solvabiliteitsverklaring aanvragen en daarbij verzoeken om een predikant te kunnen beroepen waar gegevens van de jaarrekening en de meerjarenbegroting ook bij passen. Dit alles is besproken met de voorzitter en scriba van de kerkenraad. Zij hebben vervolgens ook de kerkenraad op de hoogte gebracht. Het betekent vertraging in de beroepingsprocedure. We hopen met flinke inzet toch deze vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Namens het College van kerkrentmeesters, Henk Nijhoff, secretaris.

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen

meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

10 april	Passion Dienst	€ 368,11
14 april	Stille week / Dorcas	€ 109,31
17 april	Kerk in Actie / Libanon	€ 256,57
24 april	Jeugdwerk	€ 256,53

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

VAKANTIEWEEK VOOR OUDEREN EN MENSEN DIE ZORG NODIG HEBBEN



In de periode van zaterdag 22 okt t/m zaterdag 29 okt 2022 wordt weer de jaarlijkse vakantieweek georganiseerd door de Werkgroep Vakantieweek West-Brabant. De diaconieën van de Protestantse kerken in West-Brabant ondersteunen deze activiteit van harte. De week wordt gehouden in het zorghotel

Nieuw Hydepark in Doorn. Het zorghotel is volledig aangepast voor mensen met een beperking.

Als u niet (meer) zelfstandig op vakantie kunt, omdat u extra begeleiding of zorg nodig heeft en u wilt graag eens een weekje weg, dan kunt u zich aanmelden bij uw diaconie. Ook echtparen, waarvan één de mantelzorger is, zijn van harte welkom. U kunt er zorgeloos een week tussenuit, andere mensen ontmoeten, genieten van een ontspannen programma, van een bosrijke omgeving en alle aandacht krijgen van de vrijwilligers. Dit alles in een warme, vriendschappelijke en familiale sfeer.

Aan deze week kunnen zo'n 50 gasten deelnemen en er zijn circa 25 vrijwilligers die professionele zorg verlenen. De kosten voor deze vakantieweek bedragen € 625,-. Bijdrage van de kosten via de diaconie is mogelijk.

Wilt u zich aanmelden voor deze bijzondere vakantie of er meer over weten? Dan kunt u contact opnemen met

diaken Leendert van Baren, tel: 0168-404301, email: la_vanbaren@live.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juli 2022

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

1 juni 14.30 uur:	Ouderensoos
7 juni 20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
15 juni 14.30 uur:	Ouderensoos
20 juni 20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters
27 juni 20.00 uur:	Vergadering Moderamen
29 juni 14.30 uur:	Ouderensoos

De preekstoel: van barok kunstwerk tot sobere lezenaar

In veel protestantse kerkgebouwen staat de kansel centraal in het interieur. Dat heeft alles te maken met de nadruk op het Woord en de verkondiging. Maar is de preekstoel zelf een uitvinding van na de Reformatie?



In oude kerken kom je vaak de traditionele uitvoeringen tegen: hoge, houten kansels met een dooptuin (de ruimte tussen het doophek en de kansel), een voet, kuip en een klankbord (de luifel boven de preekstoel). Een smal trapje en deurtje bieden toegang tot het preekgedeelte. De gemeente kijkt op naar de predikant, die vanaf zijn hoge plaats het Woord verkondigt. Juist omdat de uitleg van de Bijbel

zo belangrijk is in de protestantse traditie, is de plek waar dat gebeurt bij oude preekstoelen uitbundig versierd.

In de zeventiende eeuw werden preekstoelen gemaakt als kunstwerken waar een duidelijke invloed van de barok zichtbaar is. Ze werden bijvoorbeeld rijkelijk versierd met houtsnijwerk. Hierin kon de kijker allerlei duidelijk te interpreteren bijbelse thema's in terug zien komen. De kansel werd een preek op zich.

Hoogste kansel

Een mooi voorbeeld hiervan is de preekstoel in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Die is ruim dertien meter hoog – en daarmee, met al het sierwerk dat nog boven het klankbord bevestigd is, de hoogste kansel in Nederland.

Beeldhouwer Albert Jansz Vinckenbrinck werkte er maar liefst vijftien jaar aan. Na een grote brand in 1645 moest de kerk compleet opnieuw ingericht worden. Hierbij kwam de nadruk niet meer op het altaar te liggen, maar op een preekstoel die de ruimte richting het hoogkoor spectaculair doorbrak. Het immense klankbord werd aan alle zes kanten voorzien van gedetailleerd reliëf. Dit geeft een bijzondere dieptewerking. Tegelijk zijn op de kuip, op ooghoogte van de kerkganger, verschillende werken van barmhartigheid verbeeld. Ook zijn de vier evangelisten terug te vinden op de kuip. Tegen de stenen kerkpilaar zijn nog eens drie houten panelen aangebracht, met daarop een verbeelding van het Laatste Oordeel en nog twee gelijkenissen.

Preken in de openlucht

Lang voordat spectaculaire preekstoelen als die in de Nieuwe Kerk werden gemaakt, speelde de kansel al een rol in de kerk. In vroege, Romaanse kerken was een verhoging aanwezig op de grens tussen het koor (de sacrale ruimte waar alleen de geestelijkheid mocht komen) en de rest van de kerk. Vanaf zo'n verhoging, een ambo, werd voorgelezen uit de Bijbel. Maar daar werd niet ge-

preekt. Preken gebeurde alleen tijdens de zondagse mis, meestal door de bisschop, vanuit zijn zetel achter het altaar.

Onder invloed van de Franse cisterciënzer abt Bernardus van Clairvaux (1090-1153) werd de preek losgemaakt van de zondagse mis. Er ontstonden diverse bedelorden die in de openlucht predikten, bijbeluitleg gaven en toehoorders opriepen om bijvoorbeeld deel te nemen aan een kruistocht. Hierbij gebruikten ze verplaatsbare podiums, eenvoudige openluchtpreekstoelen.

Vast onderdeel

Rondtrekkende bedelorden, zoals de franciscanen, augustijnen en dominicanen, vestigden zich in de loop van de tijd op vaste plekken. Daar bouwden ze kloosters en kerken. Een (soms verplaatsbare) preekstoel of vlonder werd in deze kerken vast onderdeel van het meubilair. Ze plaatsten zo'n kansel op een plek waar een grote groep mensen omheen kon gaan zitten. Bedenk je wel dat er toen geen sprake was van vaste stoelen, banken of zitplekken.

In de loop van de veertiende eeuw volgden steeds meer kerken het voorbeeld van de bedelorden. De preek werd belangrijker en daarmee de preekstoel ook. Er werd steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van zo'n kansel. Die werd versierd met beeldhouwwerk en stond via een gang in verbinding met het koor. Geestelijken konden zo vrij heen en weer lopen tussen altaar en preekstoel.

Steeds groter

Toch was het pas na de Beeldenstorm dat de preekstoel echt centraal kwam te staan in protestantse kerken. Rooms-katholieke altaren waren immers vernield en verdwenen. Een imposante preekstoel benadrukte in plaats daarvan de (ge)loofwaardigheid van de spreker op de kansel. Dit is mooi te zien bij negentiende-eeuwse preekstoelen. In die periode scheidden verschillende groepen zich af, bijvoorbeeld in 1834 en 1886. In hun nieuwe kerken bouwden deze groepen steeds grotere kansels, als om aan te geven dat vanaf zo'n indrukwekkende plaats alleen de waarheid kon worden verkondigd.

Uit beeld?

Tegenwoordig worden oudere kansels niet altijd meer gebruikt tijdens de eredienst. Dit heeft wellicht te maken met een gevoel van ongelijkwaardigheid. Past het een predikant om de Schrift uit te leggen vanaf een fysiek verheven plek? Sommige voorgangers kiezen ervoor om op hetzelfde niveau als de kerkgangers te preken. Zij staan liever achter een kathedraal of lopen wat vrijer rond met een opspeldmicrofoon op de toga of het revers. Zeker tijdens online uitzendingen, die dankzij de coronacrisis een vlucht genomen hebben, dalen veel predikanten van de kansels af. Bij nieuw gebouwde kerken en herinrichting van oude kerken verdwijnt de preekstoel steeds vaker uit beeld, een sobere lezenaar op een wat verhoogd podium lijkt de nieuwe trend.

Overgenomen uit Petrus Magazine, een wekelijkse nieuwsbrief van PKN Nederland

Bijbellesrooster voor de maand juni 2022

1 juni	Jeremia 44:1-10	Er woont niemand meer in Juda
2 juni	Jeremia 44:11-19	In de wind geslagen
3 juni	Jeremia 44:20-30	Wie houdt stand?
4 juni	Jeremia 45:1-5	Baruch blijft behouden
5 juni	Psalm 147	<i>Pinksteren</i> - Zing een lied
6 juni	Lucas 7:18-35	Vol verwachting
7 juni	Lucas 7:36-50	Geven en vergeven
8 juni	Psalm 105:1-22	Geschiedenis
9 juni	Psalm 105:23-45	...van trouw
10 juni	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
11 juni	Lucas 8:9-21	Betekenisvol
12 juni	Psalm 135	<i>Trinitatis</i> - Groot is de HEER
13 juni	Lucas 8:22-39	Volgelingen dichtbij en op afstand
14 juni	Lucas 8:40-56	Aanraking
15 juni	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
16 juni	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
17 juni	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
18 juni	Lucas 9:28-36	Hoog bezoek
19 juni	Lucas 9:37-45	Verborgene betekenis
20 juni	Lucas 9:46-50	Klein is groot
21 juni	2 Korintiërs 8:1-9	Blink uit
22 juni	2 Korintiërs 8:10-15	Evenwicht
23 juni	2 Korintiërs 8:16-24	Hoog bezoek
24 juni	2 Korintiërs 9:1-15	Zaaien en oogsten
25 juni	2 Korintiërs 10:1-11	In woord en daad
26 juni	2 Korintiërs 10:12-18	Binnen Gods grenzen
27 juni	2 Korintiërs 11:1-15	Schijnapostelen
28 juni	2 Korintiërs 11:16-29	Ironische Paulus
29 juni	2 Korintiërs 11:30-12:10	Kracht in zwakte
30 juni	2 Korintiërs 12:11-21	Ouders sparen voor de kinderen