

# OVERDENKING

## Gefeliciteerd!



Veel welgemeende gelukwensen en zelfs bloemen heb ik van u ontvangen met het beroep naar Barendrecht. Inderdaad een mooie stap voor mij na acht goede, veelbewogen jaren in Fijnaart. Een felicitatie waard, al moet ik wel zeggen dat de kinderen daar anders over dachten. Verhuizen had niet direct hun voorkeur.

En zelf ben ik er ook wat verlegen mee, want wat is het spannend om weer ergens opnieuw te beginnen en vooral stemt het weemoedig om de mensen te verlaten met wie je hebt samengewerkt, een band opgebouwd en een deel van hun leven gedeeld.

En natuurlijk is er ook de gewetensvraag of ik de kerkelijke gemeente goed achterlaat, heeft mijn werk hier in de wijngaard van de Heer iets opgeleverd. Is het tot zegen geweest? En gaat het lukken om op termijn weer een dominee te vinden (dat is niet aan mij, maar het houdt me ook wel bezig).

Een felicitatie is een gelukwens. In de Bijbel komen we die tegen in de vorm van een raadgeving of toezegging. Gelukkig ben je als... Gelukkig de mens die... Het zijn adviezen hoe je voor God goed kan leven en er zit een belofte in waarmee je tot gelukkig mens wordt benoemd:

In de Psalmen: “Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.” (Psalm 84)

En in de bergrede van Jezus: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” (Matteüs 5)

We noemen dat doorgaans geen felicitaties, maar zaligsprekingen en ‘zalig’ gaat voor je gevoel wat dieper dan ‘gelukkig’, maar in de Bijbel gaat het dan eigenlijk over hetzelfde. Je wordt ermee gefeliciteerd als je de Heer volgt, dan ben je goed op weg. Daar is het ware geluk te vinden, ook als het een moeilijke weg is met vallen en opstaan. Beleef dat weer intens als we straks de Stille Week in gaan en het Pasen wordt. Een felicitatie waard. Van harte!

*Gods goedheid is te groot  
Voor het geluk alleen  
Zij gaat in alle nood  
Door heel het leven heen.*

*(Lied 650:2)*

Ds. F.C. de Ronde

# KERKDIENSTEN

## 3 april

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>5<sup>e</sup> zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. A. van Briemen, Alphen a/d Rijn
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> KIA: Moldavië 2 <sup>e</sup> Onderhoudsfonds
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

**4 april: 15.00 uur, Oecumenische Fendertshofdienst** (*mits het doorgaat*)  
**Diaken M. Bastiaansen**

## 10 april

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Palmzondag; m.m.v. Het Interkerkelijk Koor</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Otto Maris
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
19.00 uur	<b>Speciaaldienst – The Passion</b>
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Saskia v.d. Eijk
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Bloemen

**13 april: 15.00 uur, paasviering Ouderensoos**

## 14 april

19.30 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Witte Donderdag; Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Koster	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang	Dorcas
Uitgang	Dorcas

## 15 april

19.30 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Goede Vrijdag</i>
Voorganger	Mw. A.J. Ploeg-Blokland
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looome
Koster	Henk Nijhoff

## 16 april

19.30 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Stille Zaterdag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Leendert van Baren
Koster	Henk Nijhoff

## 17 april

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Pasen; Belijdenisdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Collecte Rondgang Uitgang	Paascollecte KIA: Libanon

## 24 april

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Afscheid/bevestiging ambtsdragers/pastoraal medewerkers; FLAME</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Eigen gemeente: Jeugd Onderhoudsfonds

# ROOSTERS

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
3 april	Marjoke de Loome	Emie en Judith
10 april	Anne van Dongen	Anne en Neely Anne
17 april	Addy Driesprong	Marloes en Saskia
24 april	Claartje Verhagen	Marloes en Emie

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
3 april	Marianne Solleveld	Barthold Jongejan
10 april	Ria van Dueren den H.	Johan van der Steen
14 april	---	Johan van der Steen
15 april	---	Johan van der Steen
16 april	---	Barthold Jongejan
17 april	Bep v.d. Mast	Barthold Jongejan
24 april	Riet Jongbloed	Barthold Jongejan

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>BHV dienst</b>
3 april	Ad	Piet	Jolande en Jan den H.
10 april	Lonneke	Sebastian	Henk en Wim
14 april	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>	Henk
15 april	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>	Henk
16 april	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>	Henk
17 april	Jan N.	Jan K.	Linda en Corry-Anne
24 april	Tiny	Hans	Wim en Henk

## Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

### Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### 3 april: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Moldavië, 40dagentijd)

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor hen zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

### **10 april: Eigen gemeente: Bloemen**

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 10 april voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn).

### **Donderdag 14 april: Witte Donderdag - Dorcas**

Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland: "Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega's en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig."

### **17 april: Pasen: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Libanon**

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

### **24 april: Eigen gemeente: Jeugd**

Veel ouders en grootouders vinden het belangrijk dat hun kinderen het geloof leren kennen en dat zij zullen gaan ervaren dat God van hen houdt. De kerk wil daaraan graag een steentje bijdragen: geloofsopvoeding is belangrijk. Samen geven we het geloof door aan volgende generaties

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



## **TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN**

### **Fendertshofdiensten 2022**

Als het goed is, hebben we deze maand voor het eerst in twee jaar weer een Fendertshofdienst. Ze waren dit jaar al eerder gepland, maar konden door omstandigheden niet doorgaan. In overleg met de activiteitenbegeleiding van de Fendertshof en de R.K. parochie hebben we besloten de diensten in de Fendertshof dit jaar oecumenisch aan te bieden. Dat betekent dat er de ene maand een katholieke voorganger is en de andere maand een protestantse. Na verloop van tijd zal geëvalueerd worden hoe dit de bezoekers en andere betrokkenen bevalt.

Ds. Franc de Ronde



**10 april om 19.00 uur in De Dorpskerk van Fijnaart**

*Zie voor verdere informatie pagina 28*



### **Meet and Eat**

Vindt u het als alleengaande gezellig met elkaar te eten?

Dan bent u van harte welkom op vrijdag 22 april.

Aanvang 18.00 uur, locatie 't Trefpunt'.

U kunt zich aanmelden tot 17 april: 0168-462254. **Vol = vol!**

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team,  
Mineke, Tanny en Addy



### **Gebedskring 6 april**

Woensdag 6 april hopen we weer bij elkaar te komen met de gebedskring. Het is in de Vijverhof, van 9.00 tot 9.45 uur.

#### *Wat gebeurt er op onze gebedskring?*

We komen elke maand één keer bij elkaar om samen te bidden. Dat gaat dan zo, dat we elkaar de gelegenheid geven om hardop een of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt voor de situatie in de wereld en het plaatselijke kerkenwerk gebeden, voor lief en leed in de gemeente en voor overige zaken die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden ..... geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doet u mee?"

Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij: Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of op Kerkring 10A of bij Emie Hendrikse, tel. 0168-464426

***Van harte welkom!***



Helaas zijn we om verschillende redenen nog niet zover dat we met onze boeken voor de dag kunnen komen. We willen daar graag nog met elkaar even over denken en een plan maken.

Wel blijft er de mogelijkheid om iets te bestellen of informatie te vragen, want we hebben in de kast een heleboel mooie boeken voor groot en klein.

Hopelijk tot gauw, Nel, Janneke en Bep

### **Uitnodiging voor de ouderen in onze gemeente**

Wij hopen als Ouderensoos 13 april weer ons jaarlijkse Paasfeest te vieren. Wij nodigen u daarvoor uit op woensdagmiddag 15.00 uur in de Vijverhof.

Na het officiële gedeelte is er nog een gezellig samenzijn met als afsluiting een broodmaaltijd. Mw. Ploeg zal onze gast zijn, zij hoopt u daar ook te ontmoeten deze middag.

Om ongeveer 18.15 uur hopen wij deze middag af te sluiten.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Geeft u zich even op bij Nel van Dorp. Tel. 463639.

### **Van de KERKENRAADSTAFEL**



#### **Samenvatting kerkenraadsvergadering van 1 maart 2022**

Wim de Looime opent deze vergadering en heet iedereen welkom. Hij leest Joh. 11: 1-17 en geeft het woord aan ds. Franc de Ronde. Hij staat stil bij de oorlog in Oekraïne: waar loopt de situatie in Oost-Europa op uit? Krijgt de vrede van Christus gestalte bij de besprekingen die gevoerd worden? Morgen begint de tijd van bezinning. Hij gaat voor in gebed voor Oekraïne en voor een goede vergadering.

Agendapunt 2 is de bezinning over het onderwerp 'Zegenen van levensverbindingen anders dan tussen man en vrouw'. Hierover leest u in het stuk Kerkenraadsbesluit dat u na deze samenvatting aantreft in deze Contactruimte.

Na een korte pauze gaat de vergadering verder. Het volgende agendapunt is 'Homofilie en ambt'. Bij de fusie is afgesproken dat dit onderwerp door de kerkenraad in het verlengde van het besluit over het zegenen van andere relaties zou worden besproken en besloten. Omdat er veel tijd besteed is aan het vorige agendapunt geven de kerkenraadsleden nu alleen hun mening over dit onderwerp en zal het op de volgende kerkenraadsvergadering worden besproken.

Vanwege de korte tijd die nog beschikbaar is, geven de voorzitters van de taakgroepen alleen de belangrijkste zaken weer. Leendert van Baren deelt mee dat er op 6 maart gecollecteerd zal worden voor Oekraïne. Op Witte Donderdag wordt om veiligheidsredenen bij het Heilig Avondmaal de wijn nog in



kleine bekertjes geschonken. Adri de Vrij deelt mee dat dhr. P. Otto is overleden en dat ds. Van der Sterre de afscheidsdienst zal leiden. De quilt, gemaakt door Willy Oostdijck, staat erg mooi op de muur achter de Gedachtenistafel. Edward Goudriaan vertelt dat er een gesprek is geweest over het centrumplan voor Fijnaart met de wethouder en de projectleider. Alle mogelijkheden staan nog open. Zij zullen erover schrijven in Contactruimte en de posters hangen in de Vijverhof. Misschien is het ook een onderwerp voor de gemeenteavond van 6 april. Die avond zou ook een medewerker van Schuldhulpmaatje kunnen vertellen over het werk dat door hen gedaan wordt.

De vervulling van de vacatures is met aanpassingen rond gekomen. Op een andere plek in deze Contactruimte staat beschreven wie er bevestigd zullen worden op 24 april a.s.

De wandborden die vroeger in de kerk van Standdaarbuiten hingen, zullen in de kerk worden opgehangen aan de muur onder het orgel. Ze zijn fraai gerestaureerd door Jan van Dam.

In de rondvraag komt ter sprake dat de wijkmiddag op 14 maart waarschijnlijk niet door kan gaan in de Fendertshof, omdat er opnieuw sprake is van coronabesmettingen. Yvonne Langbroek wijst de kerkenraadsleden op de gebedskring van morgenochtend: dan zal er gebeden worden voor Oekraïne. Op 6 maart zal het boeket bloemen in de kerk de kleuren blauw en geel hebben als vingerwijzing naar de oorlogssituatie in Oekraïne.

Leendert van Baren besluit de vergadering met een gebed. Wim de Looime bedankt iedereen voor zijn of haar inzet.

### *Kerkenraadsbesluit*

In de kerkenraadsvergadering van 1 maart jl. stond het onderwerp 'Het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw' op de agenda. Deze keer met als doel een besluit te nemen als vervolg op de vorige kerkenraadsvergadering waar de kerkenraadsleden hun mening al hadden gegeven.

Ds. Franc de Ronde had dit onderwerp ook gekozen voor zijn bezinning. Hij stond erbij stil dat het traject over dit onderwerp ondertussen voor een groot deel is doorlopen en dat het zorgvuldig en in een goede sfeer is gebeurd. We kunnen ons gevoel bij een besluit niet uitschakelen, maar er horen ook argumenten bij. Homoseksualiteit is een gevoelig thema, zeker in de kerken. Vanaf de jaren '60 is het door de inzet van predikanten uit de taboesfeer gehaald en zijn maatschappelijke ontwikkelingen in gang gezet. Het is een belangrijk onderwerp, want het gaat om accepteren van mensen. Homoseksuelen ontmoeten acceptatie, maar ook afwijzing en het woord homo wordt nog altijd als scheldwoord gebruikt. Er is veel bereidheid om homoseksuele geaardheid te accepteren, want velen hebben ermee te maken in familie- en vriendenkring. Het is heel pijnlijk als je met afwijzing te maken krijgt. Het gaat om je identiteit en je zijn. In het geloof belijden we dat het goed is om elkaar lief te hebben: we leven in gemeenschap en verbondenheid. De Bijbel zet in op gelijkwaardigheid: mannelijk en vrouwelijk. God wil een zegen geven aan gelijkwaardigheid in een

relatie. Historisch vetrekpunt is man en vrouw, maar het geldt naar zijn overtuiging ook voor mensen in relaties van hetzelfde geslacht. De Bijbel zegt relatief weinig over homoseksualiteit, het gaat veel vaker over sociaal onrecht en armoede. De teksten die er wel over gaan, zijn bedoeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Paulus spreekt van onnatuurlijke omgang. Een lesbische vrouw zei eens: 'Voor mij is het niet onnatuurlijk, want het is mijn aard.' De Bijbel is er in zijn optiek niet tegen en je mag het als de leiding van de Heilige Geest zien dat wij op dit punt intussen meer weten en begrijpen dan Paulus.

In het gesprek dat hierna ontstond werd gezegd dat je altijd mensen zeer doet, welk besluit er ook genomen wordt. Daar moeten we respectvol mee omgaan, maar wel een beslissing nemen. We mogen vragen om begrip voor het meerderheidsstandpunt. Het kan ook voorkomen dat een stel wel een zegen vraagt voor hun duurzame relatie, maar geen burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap wil. Dan kunnen deze mensen ook de zegen krijgen, maar tenminste een van beiden moet wel binding hebben met de PKN in Fijnaart. Een van de kerkenraadsleden is het daarmee niet eens.

Het moderamen heeft een tekst voorbereid voor het besluit en ds. Franc de Ronde leest de tekst voor:

*De gemeente gehoord hebbend zijn we er als kerkenraad van overtuigd en kiezen we ervoor dat ook andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw gezegend kunnen worden in onze gemeente. We respecteren dat er ook gemeenteleden zijn die hierover een andere mening hebben.*

Wim de Looime vraagt alle kerkenraadsleden om zich uit te spreken over dit besluit. Een overgrote meerderheid is voor dit besluit. Een stem tegen vindt de formulering niet compleet. Het moderamen zal bekijken of de tekst nog gespecificeerd kan worden. Het besluit wordt genomen.

Tot zo ver wat er op de kerkenraadsvergadering is besloten over dit onderwerp.

Als dit besluit moeilijk is voor u en als u er nog eens over wilt praten, neemt u dan contact op met ds. Franc de Ronde (0168-850358) of met Wim de Looime (0165-322331). Zij zijn bereid naar u te luisteren en met u van gedachten te wisselen.

Marion Kruis, scriba

### **Vervulling vacatures**

De kerkenraad was in januari blij dat er zoveel namen waren genoemd voor de vervulling van de vacatures. Gelukkig werden dan ook twee van de vier vacatures vervuld door mensen die door de gemeente waren voorgedragen:

Jenke de Lint volgt Linda van Strien op als ouderling gemeentezijn;

Arie Verhagen volgt Edward Goudriaan op als ouderling kerkrentmeester.

De kerkenraad is blij dat zij dit werk voort willen zetten en willen gaan meedoen in de kerkenraad.

Voor de taakgroep Pastoraat lag het wat moeilijker. De mensen die gevraagd werden, hadden allemaal begrijpelijke redenen om te moeten bedanken voor het beroep dat op hen gedaan werd, maar daardoor bleven de twee vacatures onvervuld. Voor deze vacatures is wel een oplossing bedacht.

Er zijn voor wijk 1 en voor wijk 5 wel twee pastoraal medewerkers gevonden: Bep van der Mast voor wijk 5 en Ineke de Ridder voor wijk 1. Gelukkig kan het bezoekwerk in deze twee wijken wel doorgaan. Het aansturen van het wijkteam gaat in wijk 1 Ria Matthee doen die in deze wijk al pastoraal medewerker is en Bep van der Mast gaat dat in wijk 5 doen. Na een jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers zal plaatsvinden op zondag 24 april. Ook zullen dan de aftredende pastoraal medewerkers van hun taak worden ontheven.

De betreffende gemeenteleden op een rijtje:

- Jenke de Lint wordt bevestigd als ouderling Gemeentezijn in de vacature van Linda van Strien.
- Arie Verhagen wordt bevestigd als ouderling kerkrentmeester in de vacature van Edward Goudriaan.
- Bep van der Mast wordt bevestigd als pastoraal medewerker in de vacature van wijkouderling Tiny Bienefelt.
- Ineke de Ridder wordt bevestigd als pastoraal medewerker in de vacature van wijkouderling Marion Kruis.

Nel Breure en Mijntje Nijhoff worden van hun taak als pastoraal medewerker ontheven.

Namens de kerkenraad, Marion Kruis, scriba.



### **Gemeenteavond 6 april**

Op 6 april a.s. bent u weer van harte welkom op de halfjaarlijkse gemeenteavond die gehouden wordt in de Vijverhof. In de vorige Contactruimte beloofde ik u de agenda voor deze avond:

1. Opening door Wim de Loome
2. Mededelingen
3. Presentatie: 'De Dorpskerk en het Centrumplan' door Mark Geerts.

Pauze

4. Toelichting besluit Zegenen van levensverbintenissen en Homofilie en ambt
5. Rondvraag
6. Sluiting door ds. Franc de Ronde

Wij hopen deze avond veel gemeenteleden te mogen begroeten. De koffie en thee staan om 19.45 uur klaar in de Vijverhof en het programma begint om 20.00 uur.

## **Onderdak voor vluchtelingen uit Oekraïne**

De taakgroep Beheer heeft de situatie met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en het verlenen van onderdak aan de vluchtelingen besproken en kwam daarbij tot de conclusie dat daarvoor 't Trefpunt en De Ontmoetingskerk ter beschikking gesteld zouden kunnen worden. Deze conclusie is voorgelegd aan de taakgroep Kerk en Wereld die dit van harte ondersteunde. Zij hebben de gemeente Moerdijk op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Inmiddels heeft de gemeente Moerdijk laten weten dat ze 't Trefpunt en De Ontmoetingskerk hebben opgenomen in de lijst van opvangmogelijkheden.

De gemeente Moerdijk heeft de opdracht om in eerste instantie voor 100 Oekraïense vluchtelingen een onderdak te hebben en dat is inmiddels gelukt. Als er meer vluchtelingen komen, wordt er gebruik gemaakt van de overige mogelijkheden.

Als u als particulier vluchtelingen onderdak wilt bieden, kunt u dit via de website van de gemeente Moerdijk melden.

## **Parkeren rond de kerk op 3 april**

Omdat er tijdens het afgelopen carnaval geen optocht is gehouden, wordt er door de carnavalsvereniging op zondag 3 april alsnog een optocht georganiseerd. Deze optocht start tussen 12.00 en 12.30 uur in de Voorstraat en eindigt rond 14.00 uur in de Kerkkring. Het parcours wordt gedeeltelijk afgesloten, dus dit kan consequenties hebben voor het parkeren van de auto's door onze kerkgangers. Het is daarom beter dat u voor één keer de auto naast het Fendertshof parkeert i.p.v. in de Voorstraat. De parkeerplaatsen voor de kerk voor de mensen die slecht ter been zijn, blijven gewoon bereikbaar.

## **Dodenherdenking 4 mei 2022**

Op 4 mei organiseert het Oranjecomité weer de dodenherdenking. Om 19.00 uur bent u van harte welkom in de rooms-katholieke kerk voor een plechtigheid. Daarna gaat de stille tocht om 19.30 uur naar de protestantse begraafplaats. Om 20.00 uur klinkt daar The Last Post en is er twee minuten stilte. Aansluitend worden de bloemen en kransen gelegd.

Ter afsluiting is er voor u een kopje koffie of thee in 't Trefpunt.

Namens de kerkenraad, Marion Kruis, scriba.

## **De Gedachtenistafel**

In november vorig jaar is de Gedachtenistafel in gebruik genomen en nu we weer naar de kerk mogen komen, zullen veel gemeenteleden hem ondertussen hebben zien staan. Sinds enige weken hangt er een mooie quilt aan de muur achter de tafel. Heel symbolisch is op de quilt de overgang van het donker naar het licht te zien. Willy Oostdijck heeft deze quilt gemaakt en we zijn Willy en Kees dankbaar dat hij op deze plek mag hangen.

Hanny van der Kemp heeft op zich genomen om de naam van de overledene op de witte steen te schrijven. Ook kalligrafeert zij de naam in het Gedachtenisboek. Daar zijn we ook heel blij mee! Omdat Hanny ook weleens afwezig is, bijvoorbeeld door vakantie, vragen wij op deze plek of er onder u iemand is die ook kan kalligraferen en dit wil doen tijdens de afwezigheid van Hanny. Wilt u even contact opnemen met Marion Kruis, 06-49946893. Alvast onze dank!

Namens de taakgroep Pastoraat, Marion Kruis.

**Bazaar                      Rommelmarkt                      27 april                      10 tot 17 uur**

Het goede doel dit jaar wordt het Stampershuis in Stampersgat, waar ons gemeentelid Rieke Bom woont en natuurlijk de kerk die na deze jaren wel wat financiële hulp kan gebruiken!

De Stichting Stampershuis is als kleinschalige organisatie actief in onze regio. Zij bieden een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en hebben dagopvang voor mensen uit de regio die daar niet wonen. We hebben een uitleg gekregen van Nettie, de moeder van Rieke, op onze vergadering over het reilen en zeilen in het Stampershuis. We zijn daardoor nog enthousiaster geworden voor het doel. De directie van de Stichting wil graag het geld besteden aan nieuwe bestrating aan de zijkant van het huis. Het is met name in de middag een lekker zonnig plekje dat zij nu jammer genoeg niet kunnen gebruiken. Zij willen daar dan een zitje gaan plaatsens, waar zij ook in de zomer een zwembad op kunnen zetten. Fijn om daaraan bij te dragen.

Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt? Belt u dan Jaap Kees van Strien (465494) of Bram Huitkar (462559). Zij halen het graag bij u op. S.v.p. geen groot meubilair. Indien het niet verkocht wordt, kunnen wij het 's avonds niet kwijt.

Marianne zwaaide jarenlang de scepter in de keuken. Rondom Koningsdag kocht zij zo zuinig mogelijk in, plande de medewerkers, zocht sponsors voor de keuken enz. Door hun verhuizing naar De Lier zoeken we iemand die deze taak zou willen overnemen. Marianne wil het wel samen met u/jouw voorbereiden voor dit jaar. Lijkt het je een uitdaging?

Heeft u zin om soep te koken, wilt u iets bakken, bel Marianne 0165 - 314150. Alles is welkom, we zijn met blij met uw en jouw bijdrage.

We zijn blij dat Emie Hendrikse dit jaar de organisatie van de kinderspeelen op zich wil nemen. Graag jouw hulp en ideeën. Haar telefoonnummer is 0168-464426.

We willen het graag met u samen doen, helpen op de dag zelf, voorbereidingen treffen voor die dag, loten kopen, sponsors aantrekken, schoonmaken na de 27e? Vele handen maken licht werk, toch? We hebben u/jullie nodig om er een succes van te maken.

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie, Huib, Ad, Jan, Leny, Henk, Bas, Jaap Kees, Marianne, Adri (462996) of [adridevrij@home.nl](mailto:adridevrij@home.nl)



# Taakgroep Jeugd

## Van de Kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,

In maart zijn we al volop bezig geweest met het project. Inmiddels hangt er al een hele slinger voor in de kerk. Wat fijn om zo met elkaar als gemeente toe te leven naar Pasen. In april gaan we tot en met Pasen verder met het project. Daarna zal er weer een keer FLAME zijn.

### Zondag 3 april 2022 – Spreuken 1:20-33

#### Wat is wijs?

Deze zondag lezen we een bijzonder verhaal uit het boek Spreuken. Het gaat over de Wijsheid, die in de straten en op de pleinen haar stem laat horen. 'Luister toch naar mij!' roept ze. Maar de mensen luisteren niet, waardoor ze zelf ongelukkig worden. Wie naar de Wijsheid luistert, hoeft niet bang te zijn voor het kwaad.



### Zondag 10 april 2022 – Johannes 12:12-19

#### Dat kan harder!



#### **Palmpasen**

Als Jezus naar Jeruzalem gaat, komen de mensen hem met palmtakken tegemoet. Ze roepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.' Jezus gaat op een ezel zitten. De Farizeeën zien dat ze niks bereiken hebben. 'De hele wereld loopt achter hem aan', zeggen ze tegen elkaar.

### Zondag 17 april 2022 – Johannes 20:1-18

#### Droog je tranen

Nadat Jezus gestorven is, gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft!

Tot zondag!

Hartelijke groeten van de juffen,

Neely Anne, Marloes, Marjolein, Saskia, Anne, Claudia, Judith en Emie

## Pasen woordzoeker



Zoek de woorden op de woordzoeker. De letters die overblijven, vormen een nieuw woord. Schrijf dit woord op de stippellijn:

Jezus gaf Zijn leven voor mij.

Er is geen grotere . . . . . dan Hij!

♥	n	l	h	o	f	r	l	g	r	a	f
t	j	e	g	o	d	e	g	e	k	r	s
e	i	t	g	h	m	e	e	r	e	u	p
m	w	n	a	e	n	h	u	f	z	a	v
p	r	a	h	a	z	i	f	e	s	i	k
e	n	m	d	e	s	o	j	e	n	u	l
l	g	e	n	e	z	i	n	g	s	d	a
s	p	e	c	e	r	i	j	e	n	♥	m

Genade  
genezing  
graf  
God  
haan  
Heer 2x

hemel  
hof  
Jezus  
kruis  
kus  
lam

mantel  
offer  
Pasen  
specerijen  
tempel  
wijn

[www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)



[kinderkerkflame@hotmail.com](mailto:kinderkerkflame@hotmail.com)

## Dringende oproep



Heb jij een warm hart voor de jeugd en vind je het een uitdaging een stukje met hen op te trekken? Kom dan nu in actie en meld je aan als leiding bij één of meer van onze jeugdactiviteiten. Samen met jou kijken we dan bij welke jeugdactiviteit jij jezelf als leiding blij ziet worden. Op dit moment zoeken wij vooral mensen die mee willen draaien tijdens de jeugdsoos. Met de jeugdsoos

komen we ongeveer een keer in de vijf à zes weken bij elkaar met jongeren vanaf een jaar of 16. Tijdens deze avond wisselen activiteiten, gesprekjes en spelletjes elkaar af. Lijkt het jou wat? Of wil je eerst meer informatie? App of bel dan met de kerkelijk werker Arianne Ploeg 06-36145351.

Werk je liever met de wat jongere jeugd? Ook daar kunnen we nieuwe leiding gebruiken. Zo zoeken wij naar leiding die het leuk vindt om de Vakantie Bijbel Club mee vorm te geven en te helpen. De VBC wordt dit jaar op één dag in de herfstvakantie gehouden. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn dan welkom. Ben jij die bezige bij die het wel ziet zitten deze supergezellige dag mee op te zetten of tijdens die ene dag in de herfstvakantie mee te helpen? Neem dan contact op met Femke van Halum 06-42841837

Ook kunnen wij altijd versterking gebruiken voor Rock Solid en Flame, al is het maar dat jij gebeld kan worden op momenten dat de vaste leiding onverwacht ziek is. Want wat zou het fijn zijn dat we het jeugdwerk toch gewoon door kunnen laten gaan als de vaste leiding onverwacht niet kan.

Wij hopen wat van jou te horen!

Namens taakgroep Jeugd, kerkelijk werker Arianne Ploeg Blokland.



## TAAKGROEP BEHEER

### **Verantwoording collecten**

20 feb.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 215,30
27 feb.	Pastoraat beheer	€ 174,50
6 mrt.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 274,15
13 mrt.	Onderhoudsfonds	€ 277,00

Verder zijn er giften via de bank voor collecten binnengekomen zonder dat ze aan een bepaald doel gekoppeld werden van 1x € 25, 1x € 50 en 1x € 60.



## **Giften**

Bij een huisbezoek is een gift van € 20,- voor de kerk binnengekomen via mw. M. Nijhoff.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

## **Kerkbalans**

Toegezegd voor de actie kerkbalans 2022 is er € 89.142,- (vorig jaar € 93.578,50) waarvan € 42.387,- is bijgeschreven op de bank. Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Degenen die hun toezegging nog niet bekend gemaakt hebben, kunnen hun bijdrage overmaken op de wel bekende bankrekeningen van de kerk.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

## **Een machtiging afgeven**

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

## **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

## **Plan Centrum.**

Misschien is bij u al bekend dat de gemeente Moerdijk van plan is om het centrum van Fijnaart te verbeteren door het centrum zo aan te passen dat er een betere en aangenamere verblijfssituatie ontstaat dan wat er nu is.

Daarbij wil de gemeente ook kijken naar het gebied rondom De Dorpskerk. Als kerkrentmeesters hebben we een tweetal gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerker van de gemeente Moerdijk en wethouder Dingemans, die dit plan in zijn portefeuille heeft.

We hebben uitgelegd dat in dit proces ook de gemeenteleden van de Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten gekend en gehoord moeten worden. Daarna zal de kerkenraad een besluit nemen.

In de Vijverhof zijn meerdere platen opgehangen waarop diverse ideeën staan geprojecteerd door de gemeente Moerdijk.

Op de gemeenteavond van 6 april zal een toelichting worden gegeven en zal ook Mark Geerts namens de gemeente Moerdijk aanwezig zijn om toelichting te geven en antwoord te geven op vragen.



## **TAAKGROEP KERK en WERELD**

### **Iedere bijdrage telt**

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

### **Verantwoording collecten**

20 februari	Jeugd	€ 199,93
27 februari	KerkWebRadio	€ 133,99
6 maart	Noodhulp Oekraïne (Kerk in Actie)	€1467,44
13 maart	Stichting Chris	€ 158,26

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

### **Bezoek nieuw schip Mercy Ships Rotterdam**

Enkele keren per jaar collecteren we voor het werk van Mercy Ships. Sinds 1978 zet Mercy Ships ziekenhuisschepen in om levens te veranderen. De missie van Mercy Ships is om het model van Jezus te volgen om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen in de wereld. Al deze schepen zijn met operatiekamers uitgevoerd en sinds het bestaan zijn er tienduizenden operaties, voornamelijk in Afrika, uitgevoerd. Zorg is in deze landen vrijwel niet aanwezig en met soms relatief eenvoudige ingrepen kan het verschil gemaakt worden. Denk hierbij aan oogoperaties, plastische chirurgie, orthopedie, tandheelkunde en allerlei reconstructie operaties.

Op maandag 7 maart waren we in de gelegenheid om een rondleiding te krijgen op de nieuwste aanwinst van Mercy Ships, de Global Mercy. Dit schip ligt tijdelijk in Rotterdam aangemeerd voordat het naar Afrika vertrekt. Het is een enorm schip met 6 operatiekamers, 199 ziekenhuisbedden en 641

vrijwilligers die de bemanning van het schip vormen. Met dit schip is Mercy Ships in staat om het aantal operaties meer dan te verdubbelen. Het bijzondere is dat het schip door sponsors van over de gehele wereld is betaald.

Na de rondleiding spraken we een echtpaar, dat hun huis in Rotterdam heeft verkocht en met hun twee kleine kinderen voor vier jaar naar Afrika vertrekt. Een bijzondere ervaring om met hen te spreken en we waren onder de indruk van hun enthousiasme.

Alhoewel het schip is betaald, zijn er uiteraard de dagelijkse kosten voor medische zorg en andere dagelijkse kosten die nodig zijn om de vrijwilligers hun werk te kunnen laten doen. Met onze collectes kunnen we hier een steentje aan bijdragen. Indien u meer wilt lezen over het mooie werk van de Mercy Ships, dan kunt u hun website raadplegen die vol staat met bijzondere verhalen.

Wim en Marjoke de Looime

### **Naaimachines voor Congo**

De afgelopen maanden hebben twee kerkleden een naaimachine aan Stichting Mwasi Makasi Congo gegeven, waarvoor de stichting hartelijk dank zegt.

Mevrouw Mwasi Makasi, die deze stichting beheert, vertelde mij haar speciale geschiedenis, hoe zij als vluchteling vanuit Congo in Nederland is terechtgekomen. Zij landde in 1997 met een vliegtuig vanuit Congo op Schiphol op doorreis naar Canada toen zij door de marechaussee op het vliegveld in hechtenis werd genomen en haar twee kinderen van zeven en acht jaar oud apart werden gezet. Na twee dagen kwam het gezin weer bij elkaar en werd uitgelegd dat het om een misverstand was gegaan en excuses werden aangeboden. Zij kwam toen in de vluchtelingopvang in Vught terecht waar zij acht maanden moest verblijven. In Vught kreeg zij daarna een woning aangeboden en kreeg na verloop van tijd de Nederlandse nationaliteit.

Mevrouw Mwasi Makasi heeft het leven in Nederland toen opgepakt en in de loop der jaren een HBO opleiding gevolgd en ze werkt tegenwoordig als secretaresse. Zij vertelde nog dat zij na de aanvankelijke problemen hier nu goed is terecht gekomen en beheert naast haar secretaressewerk ook de Stichting Mwasi Makasi die de vrouwen in haar thuisland Congo vanuit Europa ondersteunt.

Vriendelijk groet, Helmut Lange (namens de diaconie)

### **Hartelijk dank**

Wij zijn aangenaam en dankbaar verrast met het mooie bedrag van € 232,32 voor Shade Children Foundation! Nogmaals dank en met hartelijke groet,

André Kooijman

(voorzitter Shade Children Foundation)

## Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

### Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## AGENDA

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

4 april	20.00 uur	Vergadering kerkrentmeesters
6 april	20.00 uur:	Gemeenteavond
13 april	15.00 uur:	Ouderensoos – Paasviering
20 april	20.00 uur:	Vergadering moderamen
21 april	15.30 uur	Bijbelgespreksgroep

## Typisch protestants: koffie als bindmiddel

***Sommige gemeenten pakken het eens per maand groots aan, met bijbehorend lekkers, andere kerken doen het wekelijks: het kopje koffie na de kerkdienst. In veel plaatselijke gemeenten een bijna heilige traditie, zo bleek tijdens de coronacrisis. Want toen werd juist die onderlinge ontmoeting bij een bakkie pleur ontzettend gemist.***

Voor het grootste gedeelte van christelijk Nederland geldt dat broeders en zusters elkaar ongedwongen ontmoeten bij een bakje koffie (of thee) voor of na de kerkdienst. Het is een typische gewoonte die ongemerkt onderdeel is geworden van de protestantse kerktraditie. Wie er ooit mee begonnen is? Dat valt niet zomaar te achterhalen. Wél hoe überhaupt koffie onderdeel werd van de Nederlandse gezelschapscultuur.

### *Bittere uitvinding van satan*

Eeuwenlang dronk men in Europa en de Nederlanden weinig anders dan bier, wijn en water. Dit veranderde met de introductie van koffie. De plant was ergens in de 10e eeuw al in Ethiopië ontdekt, maar de drank die ervan gemaakt kon worden, verspreidde zich pas vanaf de 15e eeuw vanuit Jemen over het hele Midden-Oosten. In de 17e eeuw 'ontdekte' ook Europa koffie. Steeds meer koffiebonen werden vanuit de Arabische wereld geïmporteerd.

Met de nodige argwaan werd de drank hier geproefd en door sommigen veroordeeld. De energie die koffie gaf, kón niet goed zijn – was dit niet een 'bittere uitvinding van Satan'? De kritiek verstomde toen paus Clemens VIII in 1615 zijn goedkeuring uitsprak over de drank. Eerst werd koffie vooral gedronken als medicijn, maar nadat in hoofdstad Amsterdam in 1663 een chique koffiehuis was geopend, nam de populariteit van het zwarte goud een vlucht.

### *Persoonlijke gesprekken*

Voor de gemiddelde Nederlander staat koffiedrinken voor gezelligheid. In de kerkelijke context betekent het nog meer: gemeenschap vieren. Persoonlijke gesprekken met mensen waar je zojuist samen mee hebt gezongen en je geëloof hebt beleden, doorpraten over de preek.

Het *Nederlands Dagblad* concludeerde naar aanleiding van een paar onderzoeken dat mensen in coronatijd 'meer het koffiedrinken missen dan het avondmaal'. Ietwat kort door de bocht – zo geven ze zelf toe – maar duidelijk wordt wel hoe belangrijk de onderlinge contacten zijn, de goede gesprekken die kunnen worden gevoerd met een kop koffie in de hand.

### *Koffie-dialogen*

Er valt natuurlijk eindeloos te variëren met hoe je dat koffiedrinken aanpakt om nóg meer die gemeenschap te ervaren. Bijvoorbeeld door gemeenteleden zelf iets te laten bakken en daarvan uit te delen. Of door een welkomsttafel in te

richten waar (nieuwe) bezoekers kunnen kletsen met gemeenteleden. Ook kan de voorganger in de dienst al een vraag meegeven waar de koffiedrinkers samen over in gesprek kunnen. Dan is er voor iedereen genoeg om voor te blijven hangen.

*Overgenomen uit Petrus Magazine, een wekelijkse nieuwsbrief van PKN Nederland*

**THE PASSION  
40DAAGSE**

**KOM NAAR THE PASSION  
40DAAGSE MET KIDS CREW**

2/4	19:00	RENKUM	HERVORMDE KERK
15/4	18:30	MAURIK	SINT MAARTENS KERK
16/4	15:30	ZEVENBERGEN	HERVORMDE KERK

zingenindekerk.nl/passion40daagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40-daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes worden gehouden.

De Hervormde gemeente in Zevenbergen doet hier ook aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn!

Op 16 april is er in de Hervormde kerk Zevenbergen een concert van KidsCrew. Het concert heeft het thema van The Passion: *Alles komt goed?!* en begint om 15:30 uur. Je bent hartelijk welkom, boek van tevoren wel even je ticket(s) via [www.zingenindekerk.nl](http://www.zingenindekerk.nl).

Op 16 april organiseren wij een paaswake rond een replica van het bekende Passionkruis. De paaswake heeft hetzelfde thema als de landelijke Passion: *Alles komt goed?!* Bezoekers kunnen een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft en er is alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. De paaswake wordt gehouden tussen 11:00 uur en 15:00 uur. Er is koffie en thee en er zijn mensen om mee in gesprek te gaan. De paaswake is voor iedereen gratis toegankelijk.

## Bijbelleesrooster voor de maand april

1 apr. Johannes 14:15-31	...en Geest
2 apr. Johannes 15:1-17	Blijvende vrucht
3 apr. Johannes 15:18-27	De haat van de wereld
4 apr. Johannes 16:1-11	Zonde, gerechtigheid en oordeel
5 apr. Johannes 16:12-24	Verwarring
6 apr. Johannes 16:25-33	Beeldspraak
7 apr. Johannes 17:1-12	God kennen is het eeuwige leven
8 apr. Johannes 17:13-26	Laat ons één zijn
9 apr. Jeremia 26:1-9	Een beladen boodschap
10 apr. Jeremia 26:10-24	<b>Palmzondag</b> - Het lot van Uria...
11 apr. Jeremia 27:1-11	Het juk ondergaan
12 apr. Jeremia 27:12-22	Misleidende profeten
13 apr. Jeremia 28:1-17	Krachtmeting
14 apr. Johannes 18:1-27	<b>Witte Donderdag</b> - Ik ben het (niet)
15 apr. Johannes 18:28–19:30	<b>Goede Vrijdag</b> - Vriend van de keizer
16 apr. Johannes 19:31-42	<b>Stille Zaterdag</b> - Voorbereiding voor een bijzondere sabbat
17 apr. Johannes 20:1-18	<b>Eerste Paasdag</b> - Wie zoek je?
18 apr. Johannes 20:19-31	Eerst zien...
19 apr. Jeremia 29:1-9	Het duurt nog wel even
20 apr. Jeremia 29:10-23	Hoop voor Jeruzalem
21 apr. Jeremia 29:24-32	Weerwoord
22 apr. Psalm 114	De dans van de aarde
23 apr. Jeremia 30:1-11	Geknakt, niet gebroken
24 apr. Jeremia 30:12–31:1	Weer als vroeger
25 apr. Jeremia 31:2-14	Terugkeer
26 apr. Jeremia 31:15-22	Nieuwe dingen
27 apr. Jeremia 31:23-30	Opbouw
28 apr. Jeremia 31:31-40	Eeuwigdurend verbond
29 apr. Jeremia 32:1-15	Contract voor de toekomst
30 apr. Jeremia 32:16-25	Duurzaam?



***Zondag 10 april***

***Aanvang 19.00 uur***

***De Dorpskerk, Fijnaart***

***Het verhaal van het lijden van Jezus wordt  
in acht stappen verteld door Linda den Hollander.***

***Muzikale talenten uit onze eigen gemeente***

***(Ella Knook, Sira van der Eijk,  
Maheen Younus en Susanne Baan)***

***zingen eigentijdse liedjes.***

***Iedereen van harte welkom om deze bijzondere  
voorstelling mee te maken.***