

OVERDENKING



Lazarus

De opwekking van Lazarus, Van Gogh-museum, Amsterdam

Er is een schilderij van Vincent van Gogh, 'onze' Brabantse schilder, waarin hij zichzelf als Lazarus weergeeft. Hij maakte het in zijn laatste levensjaar. De gestorven Lazarus die wordt opgewekt door Christus in aanwezigheid van zijn zussen Maria en Martha die op hun beurt gelijkenis vertonen met kennissen van Vincent, vrouwen uit de Franse plaats Arles waar hij toen woonde. De overheersende kleur is geel, wat je vaker ziet in zijn Franse periode, maar een stuk bleker en valer dan we van hem gewend zijn. Zelfs de anders zo felle zon steekt bleekjes af tegen de hemel.

Het is een schilderij in rouw, maar toch zie je, als je goed kijkt, dat Lazarus wakker begint te worden, het onvoorstelbare gebeurt. De naam Lazarus heeft in ons taalgebruik een andere lading, maar in het Hebreeuws betekent het 'mijn God helpt'.

De afgelopen tijd las ik het opnieuw in Johannes 11, een aangrijpend hoofdstuk over Lazarus, die ziek is en sterft. Zijn beide zussen zijn ontroostbaar. Ze waren met Jezus bevriend en ze vragen hem waar hij bleef toen hun broer er slecht aan toe was. Ze zeggen ieder apart: 'Als u hier was geweest, zou hij niet gestorven zijn.'

Jezus zegt dan tot Martha: 'Ik ben de opstanding en het leven.' Die woorden herhaal ik eigenlijk altijd bij een uitvaart, vaak met tranen in de ogen, maar wat ben ik blij dat we in zijn naam de dood mogen tegenspreken.

Wat mij raakt, is de vriendschap van Jezus met deze mensen, zijn emotionele betrokkenheid. Dat hij huilt en boos is. En het blijft ook een raadselachtige geschiedenis, omdat niet met zekerheid valt te zeggen of Hij nu kwaad wordt vanwege het ongeloof van de omstanders of omdat zijn vriend dood en begraven is.

Vincent van Gogh verplaatste zich in Lazarus die op een of andere manier de stem van Jezus hoort: Kom naar buiten. Hij wordt tevoorschijn geroepen, ook al lag hij al 4 dagen in het graf. Christus vraagt naar mijn geloof en roept je naar het leven. Kom mee naar buiten allemaal!



Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

6 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Wereldgebedsdag Oecumenisch in De Ontmoetingskerk , Mw. A.J. Ploeg-Blokland
Ambtsdrager van dienst	10.00 uur: Linda van Strien, 19.00 uur: Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	10.00 uur: Marion Kruis, 19.00 uur: Tiny Bienefelt
Koster 19.00 uur	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang	1 ^e KIA: Zending Rwanda 2 ^e Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Onderhoudsfonds

13 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e zondag Passietijd + Biddag Gewas en Arbeid, Doopdagviering</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Jolanda den Hollander
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Stichting CHRIS

14 maart 15.00 uur: Fendertshofdienst, Pastor Arianne Ploeg-Blokland
Tevens wijkmiddag

20 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>3^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. P. de Graaf, Kruijningen
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looze
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat Indonesië
Uitgang	Onderhoudsfonds

27 maart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>4^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Leendert van Baren
Collecte Rondgang Uitgang	Algemene kosten pastoraat Voedselbank

CORONAMAATREGELEN.

Zoals u al via de media heeft kunnen waarnemen, laat de overheid de meeste coronamaatregelen los vanaf 25 februari 2022.

Ook de PKN volgt de weg van loslaten van deze maatregelen. Dat betekent in grote lijnen dat we weer “gewoon” kerkdiensten kunnen houden zoals voor de coronatijd.

De stickers die op de banken zijn aangebracht zullen in de week naar zondag 27 februari worden verwijderd.

Vanaf 20 februari hoeft u dan ook niet meer te reserveren om de kerk te bezoeken.

Op 15 maart zal door de overheid nog wel gekeken worden hoe het loslaten van al die maatregelen uitpakt.

Omdat een aantal mensen toch nog wel voorzichtig is in het contact met andere mensen, wil ik u verzoeken daar rekening mee te houden. Dat kan door te vragen aan de ander hoe die zich voelt als anderen haar of hem dichtbij benaderen en door respect te tonen als mensen te kennen geven graag nog wat afstand te houden.

Het collecteren zal weer op de oude manier plaatsvinden.

Ook het zingen in de kerk kunnen we weer zoals voorheen doen.

We hopen dat u weer een bezoek aan de kerk brengt. Mocht u zich toch onzeker voelen over de maatregelen, dan kunt nog steeds de diensten volgen via www.kerkomroep.nl of de livestream.

Henk Nijhoff

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 maart	Melissa Leininga	Saskia en Neely Anne
13 maart	Dicky Baas	Judith en Marloes
20 maart	Femke van Halum	Claudia en Saskia
27 maart	Nicky van Dam	Anne en Marjolein

	Bloemendienst	Organist
6 maart	Paula de Rooij	Johan van der Steen <i>Ook 19.00 uur</i>
13 maart	Hetty Bom	Johan van der Steen
20 maart	Jeanne Moerland	Barthold Jongejan
27 maart	Adrie de Bruijn	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
6 maart	Jan N.	Hans	Henk en Jeannette
13 maart	Lonneke	Anton	Jolanda en Jan de H.
20 maart	Tiny	Arjan	Susanne en Anton
27 maart	Jeannette	Willian	Willian en Corry-Anne

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

6 maart: Kerk in Actie: Zending/Rwanda

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hun veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

13 maart: Stichting CHRIS

Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma's en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. Waar in de praktijk zeer veel gebruik van wordt gemaakt!

Grondslag

Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

20 maart: Kerk in Actie: Werelddiaconaat/Indonesië

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

27 maart: Voedselbank Moerdijk

In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkterrein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van de Voedselbank van harte.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Gebedskring 2 maart

Woensdag 2 maart hopen we weer bij elkaar te komen met de gebedskring. We hebben een klein groepje dat er geregeld bij is, maar we staan open voor meer bidders. Het is in de Vijverhof, van 9.00 tot 9.45 uur.

“Wat gebeurt er op onze gebedskring?”

We komen elke maand één keer bij elkaar om te zingen, om uit de bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. Dat gaat dan zo, dat we elkaar de gelegenheid geven om hardop een of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt vooral voor het plaatselijke kerkenwerk gebeden, voor lief en leed in de gemeente en voor overige zaken die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doet u mee?”

Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij:
Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of op Kerkring 10A of bij Emie Hendrikse,
tel. 0168-464426

Gebed aan het begin van de dag

Heer Jezus Christus,
levende, aanwezig in deze wereld,
help mij, ook vandaag, om U te volgen en te herkennen
op de plekken waar ik werk, mensen ontmoet,
geld uitgeef, en plannen maak.

Laat mij, als uw discipel, zien met uw ogen,
en horen wat U vraagt, elk mens aanvaarden
met het vertrouwen en de waarheid, die ik bij U vind,
en veranderen wat in tegenspraak is met Gods liefde.
Door de kracht van het kruis en de vrijheid van uw Geest.
Amen

John V. Taylor, 1975 (geciteerd in David Wood, *Poet, priest and prophet – Bishop John V. Taylor, 2002, Churches together in Britain and Ireland, pag. 144*)



Zondagavond 6 maart Wereldgebedsdag

Op 6 maart is er weer de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Thema dit jaar is 'Rots-vast'. Het materiaal is voorbereid door vrouwen uit Vanuatu. Centrale Bijbeltekst is Matteüs 7:24-27 – **Building on a strong foundation** (bouwen op een sterk fundament).

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om talenten en gaven in dienst van elkaar en de samenleving te stellen.

Dit jaar zijn het de vrouwen van Vanuatu, een archipel in de Stille Zuidzee, die een viering hebben samengesteld gebaseerd op het verhaal van Jezus over de man die een huis bouwde op de rots. Een actuele benadering voor de eilandbewoners.

De vrouwen roepen op om onze huizen, onze naties en de wereld te bouwen met wijsheid. Zoals de man in het verhaal van Jezus. Op de eilandengroep die gevoelig is voor aardbevingen, cyclonen, vulkaanuitbarstingen en een stijgende zeespiegel, is de combinatie van het terrein en het klimaat cruciaal voor de bevolking om te bepalen waar en hoe er gebouwd wordt.

Daarbij is een rots een sprekend beeld van een goed fundament om je huis op te bouwen.

De dienst wordt geleid door pastor Arianne Ploeg-Blokland m.m.v. de leden van de Open Deurcommissie en begint om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Belijdenis? Doen!

In maart begin ik weer met belijdeniscatechese voor wie belijdenis wil doen in de kerk. Een aanrader, want je hebt goede gesprekken met elkaar over het geloof, de Bijbel en de kerk. Eerste keer **maandag 7 maart**, 20.00 uur in de Vijverhof/ consistorie. Voor aanmeldingen en vragen kunt u/ jij mij natuurlijk bellen of mailen.

Franc de Ronde

0168 850358

fcderonde@pknfijnaart.nl

Uitnodiging doopdagviering

Het is feest omdat we weer met elkaar doopdag kunnen vieren!

Waarschijnlijk is het al een poosje geleden dat jij bent gedoopt!
Graag willen wij met jou nog eens stilstaan bij deze bijzondere dag, daarom
mag je jouw doopkaars aansteken:
op de tweede zondag in de Passietijd: **13 maart** om 10.00 uur in De Dorpskerk.

Doe je mee? Meld je dan aan!



Vriendelijke groet namens de taakgroep Gemeentezijn
Linda van Strien en Janita Bom
gemeentezijn@pknfijnaart.nl



Meet and Eat

We mogen weer!!

Vindt U het als alleengaande gezellig met elkaar te eten?
Dan bent u van harte welkom, op vrijdag 18 maart.
Uiteraard rekening houdend met de dan geldende regels van
het R.I.V.M.

Aanvang 18.00 uur, locatie 't Trefpunt'.

U kunt zich aanmelden: 0168-462254, **vol = vol**

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy

WIJKAVONDEN

Zoals u weet is de taakgroep Pastoraat bezig met de wijkavonden. Misschien hebt u al een wijkmiddag of -avond meegemaakt, want de eerste twee bijeenkomsten zijn al gehouden als u dit leest.

We brengen de overige avonden en een middag nog graag even onder uw aandacht:

Woensdagavond 9 maart wijk 3
Maandagmiddag 14 maart Fendertshof
Woensdagavond 23 maart wijk 1
Woensdagavond 30 maart wijk 4 en 5

Het thema is dit jaar: *Van U is de toekomst.*

Bij dit thema hoort een leuke opdracht, waar iedereen aan mee mag doen. We vragen u om van te voren twee foto's te sturen, het liefst in de eigen buurt genomen. Een die laat zien waar u bezorgd over bent en een die aangeeft wat u hoop geeft. Het mag eenvoudig, maar ook creatief. Als programmaonderdeel laten we op de wijkavond de ingestuurde foto's zien.

De wijkavonden worden gehouden in de Vijverhof, Kerkring 1, te Fijnaart, tenzij anders vermeld. De koffie en thee staan om 19.45 uur klaar en we beginnen om 20.00 uur met het programma. We sluiten af met een hapje en een drankje.

In uw persoonlijke uitnodiging vindt u nadere informatie.
We verheugen ons op uw komst!

Ds. Franc de Ronde, pastor Arianne Ploeg, Adri de Vrij, Yvonne Langbroek, Jolanda den Hollander, Tiny Bienefelt, Marion Kruis.

Gemeenteavond

Zoals u gewend bent, is er ook dit jaar weer een gemeenteavond in april. Deze avond is gepland op **6 april a.s. om 20.00 uur** in de Vijverhof.

Omdat we het erg fijn vinden als er veel gemeenteleden naar deze avond komen, vragen we u om deze datum vrij te houden voor de gemeenteavond.

In de volgende Contactruimte vindt u de agenda voor deze avond.

Marion Kruis, scriba.



10 april om 19:00 uur in De Dorpskerk van Fijnaart

Op zondagavond 10 april is er voor het eerst een uitvoering van 'The Passion' in onze kerk. Muzikale talenten uit onze eigen gemeente zingen de eigentijdse liedjes met teksten die aan het denken zetten. En het verhaal van het lijden van Jezus wordt in acht stappen verteld. We nodigen iedereen uit om deze bijzondere voorstelling mee te maken.



We staan nog steeds niet met onze boeken in de Vijverhof. En we hebben een kast vol voor groot en klein. Wie weet, misschien zal het er binnenkort van komen.

Zoekt u inspiratie voor de komende paastijd? Het hieronder beschreven dagboekje zou iets voor u kunnen zijn.

Wie in de veertigdagentijd – vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek Samen op weg naar Pasen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbellesplan over het thema 'bevrijding' en is gratis aan te vragen bij het NBG

We wensen u een goede paastijd en tot ziens,
Nel , Janneke en Bep

Ouderensoos

De ouderensoos komt weer bijeen in de Vijverhof op 2 maart, 16 maart en 30 maart.

Nel van Dorp

Nu het erop lijkt dat alle coronamaatregelen van de baan zijn, hebben we weer zin in onze jaarlijkse bazaar. Gewoon weer geld bij elkaar brengen voor een goed doel en de kerk. We zijn wat later opgestart, omdat we pas sinds deze week weten wat er allemaal weer mag.

We hebben u nodig voor ideeën of hulp op de 27^e april, daarna voor de schoonmaak van kerk en 't Trefpunt op de 28^e en 29^e.

De helft van de bazaaropbrengst gaat naar het goede doel van dit jaar: "Het Stampershuis" in Stampersgat, waar ons gemeentelid Rieke Bom woont. De Stichting Stampershuis is een kleinschalige organisatie, actief in onze regio. Zij bieden een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en hebben dagopvang voor mensen uit de regio die daar niet wonen.

Door de veranderingen in de financiering zijn er weinig mogelijkheden meer om leuke dingen te doen, zoals samen sporten, een dagje uit of vakantie met elkaar.

De andere helft van de bazaaropbrengst gaat natuurlijk naar de kerk, die na deze jaren wel wat financiële hulp kan gebruiken!

Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt? Belt u Jaap Kees van Strien (465494) of Bram Huitkar (462559), zij halen het graag bij u op.

S.v.p. geen groot meubilair, indien het niet verkocht wordt kunnen wij het 's avonds niet kwijt.

Heeft u zin om soep te koken, wilt u iets bakken, bel Marianne 0165 314150
Alles is welkom, we zijn blij met uw en jouw bijdrage.

We willen het graag met u samen doen: helpen op de dag zelf, voorbereiding voor die dag, loten verkopen, sponsoren, schoonmaken na de 27^e! Vele handen maken licht werk. We hebben u/jullie nodig om er een succes van te maken.

Nieuwe ideeën zijn welkom, bel of mail!

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie
Huib, Ad, Jan, Leny, Henk, Bas, JaapKees, Marianne,
Adri (462996) of adridevrij@home.nl

Taakgroep Jeugd



Van de Kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,
6 maart gaan we beginnen met ons Passietijdproject van dit jaar.



Het belooft weer een mooi project te worden. En we zouden het heel leuk vinden als jullie allemaal weer met ons mee komen doen.

In de Passietijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad en hoe God op Paasmorgen een nieuw

begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is.

Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met jullie gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven of als we horen over de lijdende Helper van God.

Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.

We hopen jullie allemaal weer te zien in de kerk bij de kindernevendienst

Hartelijke groeten van de juffen,
Neely Anne, Marloes, Marjolein, Saskia, Anne, Claudia, Judith en Emie

Beluister dit lied op www.kindopzondag.nl

PROJECTLIED: EEN SLINGER VAN VERHALEN

The musical score is written in G major and 4/4 time. It consists of four staves of music with lyrics underneath. The lyrics are: 'Een slinger van verhalen gaat als te - ken door de tijd, ver - telt wat ons te wach - ten staat, dat God zijn volk bevrijdt. Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. En wie met ons ver - ha - len leest, ontdekt: dat feest is hier!' The chords indicated above the notes are: Dm, C, F, Am, Dm, A, Dm, C, F, Dm, Gm, C7, F, Dm, Gm, A7, Dm, Gm/Bb, A7, Dm.

Eerste zondag:

Maria knielt bij Jezus neer,
zo laat zij zien wat komt.
Het ruikt in dit verhaal naar méér:
Gods rijk komt van de grond.

Refrein:

Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!

Tweede zondag:

Wat vruchtbaar in de aarde valt
blijft daardoor juist bestaan,
omdat Gods hand bewaren zal
wat nooit voorbij mag gaan.

Refrein

Derde zondag:

Een helper die niet machtig is
maar uitgelachen wordt,
draagt onze pijn en ons gemis
en brengt ons weer bij God.

Refrein

Vierde zondag:

Wij bloeien op en krijgen kleur
omdat de Heer ons voedt.
Vertrouw op Hem en vraag gerust.
Hij maakt het leven goed.

Refrein

Alternatief vierde zondag (verloren zoon):

Een vader lacht, hij geeft een feest.
Hij roept: 'Mijn kind is thuis!
Hij is terug van weggeweest
al was hij ver van huis.

Vijfde zondag:

Zet nu je beste beentje voor.
De Wijsheid spreekt ons aan,
en wie haar wijze woorden hoort
die weet waar hij moet gaan.

Refrein

Zesde zondag, Palmzondag:

Laat horen dat je vrolijk bent,
de koning komt eraan.
Hosanna! Maak zijn naam bekend
en laat Hem binnengaan.

Refrein

Pasen:

Maria ziet wat God ons geeft:
een lach op ons gezicht.
Het graf is leeg, want Jezus leeft.
God maakt de wereld licht.

Refrein

Tekst: Erik Idema
Melodie: Gerard van Hulst –
Zing alle dagen 1, lied 43 (NZV)

De tekst tussen de noten wordt elke zondag gezongen.
Daarnaast wordt per zondag 1 couplet gezongen dat past
bij het Bijbelverhaal en het refrein.





TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

16/1	Instandhouding kerk en eredienst	€ 100,00
30/1	Onderhoudsfonds	€ 167,40
6/2	Algemene kosten pastoraat	€ 144,30 (waarvan 1x € 50,-)
6/2	Instandhouding kerk en eredienst	€ 85,50
13/2	Onderhoudsfonds	€ 127,80

Verder zijn er giften van: 1x € 100,-, 1x € 300,- en 1x € 50,- via de bank binnengekomen voor collecten zonder dat ze aan een bepaald doel gekoppeld werden

Giften

Bij huisbezoeken is de volgende gift voor de kerk binnengekomen via mw. N. van Dorp, een bedrag van € 20,-.
Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkbalans

Toegezegd voor de Actie Kerkbalans 2021 is er € 93.578,50, waarvan € 93.042 is bijgeschreven op de bank. Blijft er een bedrag open staan van € 536,- waarvan wij als college hopen dat dit bedrag nog binnenkomt. Misschien komt het doordat u gedurende het jaar een acceptgiro hebt ingestuurd die niet verwerkt is door de bank en aan u geretourneerd is. Binnenkort krijgt u nog een reminder over het hoe en waarom. Inmiddels heeft de Actie Kerkbalans voor 2022 ook gelopen.

Aan definitieve toezeggingen is er tot nu toe € 88852,- binnengekomen, waarvan inmiddels € 31550,- is bijgeschreven op de bank. De inschatting is dat er nog een bedrag van ruim € 2000,- toegevoegd kan worden, gezien de betalingen van vorig jaar. Nog niet iedereen heeft zijn/haar bijdrage bekend gemaakt. Uiteindelijk is het bedrag een paar duizend euro lager dan vorig jaar. Toch zijn we als kerkrentmeesters dankbaar voor de mooie opbrengst, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen. Ook dank aan de vrijwilligers die u weer bezocht hebben en alle enveloppen weer hebben verzameld.

Met vriendelijke groet,
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

23 januari	Mercy Ships	€ 344.84
30 januari	Voedselbank	€ 135.59
6 februari	Kerk in Actie: Oeganda	€ 128.17
13 februari	Kerk in Actie: Noodhulp Nepal	€ 195.84

We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld !
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen.
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medele-

ven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkauto.

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

1 maart	20.00 uur	Vergadering Kerkenraad
7 maart	20.00 uur:	Vergadering taakgroep Beheer
16 maart	20.00 uur	Vergadering Moderamen
29 maart	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad

Diverse Mededelingen

Onderstaande artikelen zijn overgenomen uit 'Petrus Magazine'

'Ga met God' meest geliefde protestantse kerklied

De liederen 'Ga met God', 'Abba, Vader' en 'Ik zal er zijn' zijn de drie meest geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zo blijkt uit het recent uitgevoerde liederenonderzoek van de Protestantse Kerk.

Welke liederen worden het liefst gezongen en beluisterd binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Die vraag stond centraal in het liederenonderzoek van de Protestantse Kerk, waarin ook werd gevraagd naar liedbundels, muzikale begeleiding en de rol van muziek in de eredienst. Ruim drieduizend leden deden aan het onderzoek mee.

Een diverse lijst

De twintig meest geliefde liederen zijn afkomstig uit verschillende zangbundels, van het Liedboek 2013 tot de Psalmberijming 1773 en Opwekking. Ze geven zo een mooie dwarsdoorsnede van de breedte van de Protestantse Kerk. Het lied 'Ga met God' werd door maar liefst één op de twintig deelnemers als favoriete lied aangemerkt.

De top 20 liederen ziet er als volgt uit:

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
2. Abba, Vader, U alleen
3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
4. 'k Stel mijn vertrouwen
5. De steppe zal bloeien
6. Aan U behoort, o Heer der heren
7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
8. Licht dat ons aanstoot in de morgen
9. Wat de toekomst brengen moge
10. U zij de glorie, opgestane Heer
11. t Hijgend hert, der jacht ontkomen
12. Zolang wij ademhalen
13. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
14. Geest van hierboven, leer ons geloven
15. Lichtstad met uw paalen poorten
16. Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light)
17. Als alles duister is
18. Groot is uw trouw o Heer
19. Jezus Overwinnaar / Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
20. "Op waakt op!" zo klinkt het luide



Dorothee Sölle

Ds. Andreas Wöhle

President van de evangelisch-lutherse synode

Hoe vind je een nieuwe taal wanneer de oude grammatica van het geloof voor velen niet meer verstaanbaar is? Dorothee Sölle (1929-2003) zocht moedig naar 'een nieuwe taal' voor geloof, theologie en kerk. Een uitdaging waar kerken en gemeenten vandaag ook voor staan.

Wie was Dorothee Sölle?

Dorothee Sölle (Keulen, 30 september 1929 - Göppingen, 27 april 2003) was een Duitse, lutherse theoloog. Geloof en politiek waren volgens haar niet te scheiden. Ze hing een God is dood-theologie aan. Hiermee bedoelde ze dat het *beeld* van de algoede en almachtige God in het licht van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet zomaar kon blijven staan. Ze ijverde voor de 'ontmythologisering' van de Bijbel. Ze was hoogleraar in de systematische theologie aan het Union Theological Seminary in New York. Ze schreef meer dan 40 boeken. *Mystiek en verzet* (Baarn, 1998) geldt voor velen als haar belangrijkste werk.

Wanneer hoorden we voor het eerst van haar?

Voor velen zal het interview met Dorothee Sölle en de Zuid-Afrikaanse dominee Beyers Naudé dat de IKON in 1985 uitzond de eerste of meest memorabele kennismaking zijn geweest met deze bijzondere lutherse theologe en strijd-bare vrouw. Toen de interviewer aan het einde van dat gesprek de beide gesprekspartners uitnodigde om nog een laatste vraag aan elkaar te stellen, vroeg Sölle Beyers Naudé om een zegen! Zoals zo vaak ging zij daarmee de veilig afgesproken maatschappelijke setting van een situatie - in dit geval een tv-interview - te buiten, en opende het moment voor een authentieke ontmoeting. Daarin lag dan ook steeds haar kracht: in de scherpzinnige authenticiteit van haar theologisch denken en geleefd geloof.

Waarmee is zij bekend geworden?

Sölle werd geboren in een tijd dat het fascisme in Duitsland sterk aanwezig was. Als kind van die tijd stelde zij de radicale vraag naar een echte ommekeer van kerk en samenleving vanuit de gruwelijke ervaring van de Shoah die zeven miljoen joden het leven had gekost. Doorgaan met de oude samenleving was even ondenkbaar als doorgaan met eenzelfde soort theologie! Volgens Sölle was God zelf, de god die de kerk ongebroken meende te kunnen verkondigen - ook na de ervaring van Auschwitz -, in de kampen vermoord!

Met de moed der wanhoop probeerde Sölle vanuit het beeld van 'de dood van God' - zoals ook anderen in die tijd deden - een nieuw verstaan van geloof te vinden. Haar nietsontziende eerlijkheid in de beschrijving van de breukvlakken van het bestaan en het geloof maakte haar algauw tot een voorbeeldfiguur voor velen die na oorlog en Auschwitz worstelden met geloof en kerk en samenleving.

Daarbij bezat Sölle de 'gave van het Woord'. Haar gedichten, artikelen en toespraken pasten in geen van de bestaande categorieën van het theologisch genre. Reden voor veel academische theologen van die tijd om Sölle als 'niet-academische theologe' te bestempelen en haar een erkende plek in de academische wereld te weigeren.

Wat kunnen gemeenten met haar gedachtegoed?

Met haar moedige zoektocht naar 'een nieuwe taal' voor geloof, theologie en kerk wees Sölle een richting die ook voor onze huidige zoektocht naar betekenisvolle vormen van geloof en kerk belangrijk is. Dat is immers ook de uitdaging waar kerken en gemeenten vandaag voor staan: hoe authentiek te verwoorden welke vorm van geloven een mensenleven kan dragen wanneer alle oude antwoorden al een keer zijn ontmaskerd als schijn, leugen of kortzichtigheid? En hoe een nieuwe taal te vinden wanneer de oude grammatica van het geloof voor velen niet meer verstaanbaar is?

Zien we de doorwerking van haar gedachtegoed ergens terug?

Sölle heeft bij haar eigen zoektocht de mystiek (her)ontdekt, als een wijze van zoeken en spreken die niet overhaast tot antwoord verstart, maar de openingen aanduidt waar authentieke vragen kunnen klinken. En ze heeft duidelijk gemaakt hoe die mystieke manier van geloven en leven de kunstmatige scheiding tussen geloof en politieke verantwoordelijkheid weet te overwinnen.

Beide elementen zijn ook vandaag van levensbelang voor de betrouwbaarheid van geloof en kerk, en voor de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn en geloven. De uitdagingen van een klimaatcrisis, de sociale en economische gevolgen van de wereldwijde migratiebewegingen, de onrechtvaardige verdeling van de toegang tot kennis en *resources*: al deze uitdagingen zijn, zo heeft Sölle laten zien, ook uitdagingen voor het geloof en voor de kerk die dat geloof verkondigt. Zo kan Sölle's radicale en tedere verkenning van die uitdaging ons ook vandaag nog nieuwe wegen wijzen.

*Van de boom leren die elke dag opnieuw
's zomers 's winters niets verklaart
niemand overtuigt niets produceert.*

*Eens zullen de bomen leermeesters zijn
het water wordt drinkbaar
en de lofzang zo zacht
als de wind op een septembermorgen.*

Bijbellesrooster voor de maand maart 2022

1 mrt	Amos 4:4-13	Ondanks alles...
2 mrt	Amos 5:1-9	Aswoensdag - Zoek Mij en leef!
3 mrt	Johannes 11:1-27	Het geloof geeft leven
4 mrt	Johannes 11:28-44	De dode komt tevoorschijn
5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus
6 mrt	Johannes 12:1-11	Lazarus weer in gevaar
7 mrt	Psalm 91	Toevlucht
8 mrt	Amos 5:10-20	Een kwade tijd
9 mrt	Amos 5:21-27	Liever recht dan offers
10 mrt	Amos 6:1-7	Overmoedig
11 mrt	Amos 6:8-14	Blijft er nog iemand over?
12 mrt	Johannes 12:12-19	Hosanna
13 mrt	Johannes 12:20-36	Donderslag bij heldere hemel
14 mrt	Johannes 12:37-50	De dienaar van de HEER
15 mrt	Johannes 13:1-15	Het voorbeeld van Jezus
16 mrt	Johannes 13:16-30	De afgezant van God
17 mrt	Psalm 103	Prijs de HEER
18 mrt	2 Korintiërs 1:1-11	Delen in lijden, én in troost
19 mrt	2 Korintiërs 1:12-22	Ja is ja
20 mrt	2 Korintiërs 1:23-2:13	Bezoek brengt verdriet
21 mrt	2 Korintiërs 2:14-3:6	Een brief in het hart
22 mrt	Psalm 125	Vrede over Israël
23 mrt	2 Korintiërs 3:7-18	Een blijvende glans
24 mrt	2 Korintiërs 4:1-12	Kwetsbare schatbewaarders
25 mrt	2 Korintiërs 4:13-5:5	Het zichtbare is tijdelijk
26 mrt	2 Korintiërs 5:6-16	Een open boek
27 mrt	2 Korintiërs 5:17-6:10	Het nieuwe is gekomen
28 mrt	2 Korintiërs 6:11-7:4	Heilig jezelf
29 mrt	2 Korintiërs 7:5-16	Oprecht verdriet
30 mrt	Johannes 13:31-38	Heb elkaar lief
31 mrt	Johannes 14:1-14	Vader en Zoon