

OVERDENKING

Dubbel denken

Twee mensen raken op een feestje met elkaar in gesprek: 'Wat doe jij in het dagelijks leven?' 'Ik ben leraar'. 'O, dat is meer een roeping dan een beroep.' Er ontstaat een onuitgesproken spanning, want de leraar hoort een oordeel in die laatste opmerking, dat het onderwijs niet echt een vak is en hij legt vervolgens uit wat er allemaal bij komt kijken om voor de klas te staan.

Vanuit mijn professie als predikant vat ik 'roeping' op als een positieve kwalificatie, het is het extra dat je naast alle beroepsmatige vaardigheden nodig hebt om dit werk te kunnen doen. Maar roeping kun je niet volhouden als je geen erkenning krijgt voor wat je doet en daar was het deze leraar om te doen.

We zijn gevoelig voor het oordeel van anderen en vaak veroordelender dan we zelf door hebben. Daarom is het zo weldadig dat we bij Jezus een vrijheid van oordeel ontmoeten die voortkomt uit zijn verbondenheid met de Vader. Zo zegt Jezus in het Johannesevangelie:

"Ik oordeel over niemand, jullie oordelen naar menselijke maatstaven. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar." (Joh. 8:15)

Voor mij is dat een belangrijk vertrekpunt. Iets van die vrijheid van Christus hebben we nodig om met onze maatstaven tot een goed oordeel te komen. In je dagelijks werk (als je situaties en personen moet beoordelen) en ook in de kerk, als predikant en kerkenraad. Die vrijheid werkt bijvoorbeeld zo: Wanneer Jezus voor mij de maatstaf is, zijn houding van openheid en vergeving tot aan het kruis, dan hoef ik mezelf niet aan anderen te meten.

Een van mijn leermeesters leerde mij 'dubbel denken'. Dat is bereid zijn om op twee niveaus over politieke en ethische vragen na te denken. Het betekent (1) vrij zijn om je eigen visie in te brengen, waarachtig zijn in je overtuiging, maar ook in je onzekerheid en (2) tegelijkertijd zoeken naar wat de gemeenschap dient, dus rekening houdend met het belang van anderen.

En het eindoordeel mag je gelukkig aan Jezus laten.



Met een hartelijke groet,
Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

7 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Dankdag voor gewas en arbeid</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Leendert van Baren
Collecte Rondgang	1 ^e Oogstcollecte 2 ^e Pastoraat: fruitbakjes
Uitgang	Onderhoud orgels

8 november: geen Fendertshofdienst

14 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht
19.00 uur	Top2000-dienst
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Otto Maris
Collecte Rondgang	Dorcas
Uitgang	Dorcas

21 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom en Adri de Vrij
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Bloemen

28 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e Advent</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang	Moldavië – Advent 2021
Uitgang	Onderhoudsfonds

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
7 november	Nikita van Dam	Emie en Neely Anne
14 november	Melissa Leininga	Claudia en Marloes
21 november	Dicky Baas	Judith en Emie
28 november	Claartje Verhagen	Neely Anne en Saskia

	Bloemendienst	Organist
7 november	Hanny v. d. Kemp	Ad van Sprang
14 november	Anneke Knook	Barthold Jongejan
21 november	Hetty Bom / Riet Jongbloed	Ad van Sprang
28 november	Jana Peeraer	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
7 november	Lonneke	Jan K.	
14 november	Jan N.	Anton	
21 november	Tiny	Sebastian	
28 november	Jeannette	Jan K.	

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

7 november: Dankdag voor gewas en arbeid / fruitbakjes

Ter gelegenheid van 'Dankdag voor gewas en arbeid' worden er als groet van de gemeente fruitbakjes samengesteld, die verspreid worden onder gemeenteleden. Wij ervaren dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook met het gesprek dat plaatsvindt tijdens het bezoek. Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mede mogelijk dankzij de opbrengst van deze collecte. Helpt u mee?

14 november: Dorcas (Wij zijn Dorcas - samen met jou!)

Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega's en samenwerkingspartners in de landen die ons werkkerrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. Zolang er armoede is en ongelijkheid, zolang er onrecht is en onrust, zolang is Dorcas nodig.

21 november: Bloemen

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd!

28 november: Kerk in Actie: Moldavië-Advent 2021

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken **Baatje Jacoba Ruwhof-Oostdijck.**

Baatje Oostdijck werd op 1 februari 1926 geboren in het huis aan de Kerkring waar ze bijna heel haar leven heeft gewoond.

Na de lagere school had ze best verder willen en kunnen leren, maar dat lag in die tijd nog niet voor de hand voor meisjes.

Ze trouwde met Ben Ruwhof, die uit de Achterhoek kwam en voor de douane in Brabant was komen werken. Ze woonden korte tijd aan de Wilhelminastraat, maar vanwege de zorg voor haar ouders verhuisden ze weer terug naar de Kerkring.

Het was een verdriet dat hun geen kinderen gegeven werden, maar met veel liefde is ze tante Ba geweest voor de kinderen van haar broer Meggy, Linda en Willem en voor de buurkinderen van de familie Grootenboer, met name Anita.

Zij hield van zingen bij het koor en de gezelligheid en met haar humor en vrolijke karakter was tante Ba bij velen geliefd.

33 jaar geleden overleed haar geliefde man Ben na een ziekbed. Ze miste hem en maakte van haar emoties geen geheim.

Tante Ba was de buurvrouw van de kerk, van harte was zij betrokken bij de gemeente en leefde ze mee in haar gebed. De laatste jaren voelde ze haar gezondheid achteruitgaan. Haar wens was om thuis te blijven wonen, wat dankzij liefdevolle mantelzorg mogelijk was. Daar is zij op zondag 19 september na een kort ziekbed gestorven.

In de rouwdienst, die 24 september in de De Dorpskerk is gehouden, hebben we haar leven met dankbaarheid herdacht en Psalm 84 gelezen: "Gelukkig de mens die op U vertrouwt." In dat geloof blijven wij Baatje Ruwhof gedenken en bidden we om Gods troost voor Meggy, Anita, Linda, Willem en hun gezinnen.

Ds. F. de Ronde



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Uitnodiging doopdagviering

Het is feest, omdat we weer met elkaar doopdag kunnen vieren!



Waarschijnlijk is het al een poosje geleden dat jij bent gedoopt! Graag willen wij met jou nog eens stilstaan bij deze bijzondere dag. Daarom mag je jouw doopkaars aansteken op de zondag van de eerste advent, 28 november om 10.00 uur in De Dorpskerk.

De doopdagviering is bedoeld voor de kinderen die in juli niet geweest zijn.

Doe je mee? Meld je dan aan!

Vriendelijke groet namens de taakgroep Gemeentezijn

Linda van Strien en Janita Bom

gemeentezijn@pknfijnaart.nl



Welkom

Zondag 14 november om 19:00 uur in De Ontmoetingskerk

Graag nodigen we jullie uit voor de Top2000 kerkdienst.

Een muzikale en swingende dienst met mooie aansprekende en inspirerende nummers.

Ten gehore gebracht door Jens en Mirte van Hoof en Sira van der Eijk.

Spreker: Franc de Ronde

Een speciale dienst voor jong en oud (jong van geest)

Wij hebben er zin in. Jullie ook?

Meet and Eat



In verband met de toegenomen belangstelling zijn wij genooddaakt in het vervolg alleen toegang te verlenen voor alleenstaande of alleengaande belangstellenden.

Wij nodigen u uit voor een diner. Op vrijdag 19 november en vrijdag 3 december.

Aanvang: 18.00 uur. Locatie 't Trefpunt'.

U kunt zich aanmelden bij: 0168-462254 of via het mailadres:

a.roks-kwist@outlook.com. **VOL=VOL**

Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat-team



Als u op internet naar de christelijke boekwinkel <de-kameel.nl> gaat, kunt u zien wat momenteel wordt aangeboden voor de kinderen in deze kinderboekenweek. U vindt er ook een keur van boeken voor volwassenen. Al deze boeken kunnen wij voor u bestellen. Natuurlijk kunnen we ook de nieuwste Bijbelvertaling leveren. Laat het ons maar weten. Al ziet u de boekentafel niet, wij zijn er wel.

Vriendelijke groeten,
Nel, Janneke en Bep

Geld verloren?

Op zondag 3 oktober is er geld gevonden op het kerkpad. Als u degene bent die dit verloren heeft, neemt u dan even contact op met Yvonne Langbroek, tel.: 0168-462132 of 06-20422363.

Het geloof kan bergen verzetten.....of toch niet?

17 november in 't Trefpunt 20.00 uur

Ds. Piet van Veldhuizen heeft alweer wat langer geleden een boekje geschreven met de titel 'Verzet geen bergen'. Geloof kan veel teweeg brengen, zowel in positieve als in negatieve zin.

'Als je er maar in gelooft, dan kun je alles', dit hoor je vaak. Het geloof kan bergen verzetten en vanuit die houding zijn er veel en mooie dingen gedaan en bereikt, maar niet altijd heeft dat goed uitgepakt. Ons vooruitgangsgeloof heeft ook veel narigheid teweeg gebracht voor de aarde en voor andere volken. Ook dichterbij zijn voorbeelden te bedenken. Hoe kijken wij daarnaar en wat is daarin de weg van Jezus?

Al lezend zie je dat dat ook nu nog enorm actueel is en daarom zijn wij blij dat wij u kunnen uitnodigen voor een avond met ds. Van Veldhuizen, waarop hij ons zal meenemen in dit onderwerp en waarin hij ons vanuit allerlei invalshoeken aan het denken zal zetten. Leidraad daarin zijn de bergen die in allerlei teksten in de Bijbel voorkomen.

Deze avond zal zijn op woensdag 17 november a.s. in 't Trefpunt. Wij beginnen om 20.00 uur, maar voor die tijd staat de koffie klaar. Omdat we nog niet van de covid-epidemie af zijn, vragen wij u zich voor deze avond aan te melden bij Ad van der Boon (ad.vanderboon@planet.nl) of telefoon 0168-464621.

De activiteitencommissie heeft nog meer voor u in petto.

*Op zondag 23-1-2022: Een filmmiddag, waarna we kunnen napraten onder het genot van soep en broodjes. Een goede film gaan we nog voor u uitzoeken.

*Op woensdag 9-3-2022: Een avond met een spreker. U krijgt tijdig te horen welke spreker we hebben uitgenodigd.

*Op vrijdag 8-4-2022: Cedermaaltijd. De afgelopen jaren hebben we deze maaltijd al enkele malen gehouden. Voor deze maaltijd kunnen maximaal 25 personen zich aanmelden.

Over bovengenoemde activiteiten wordt u verder geïnformeerd in Contactruimte.

Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon

Voorstelling over Bonhoeffer: Wie ben ik – Dietrich en Maria

zondag 28 november 16.00 uur Kruiskerk Roosendaal



Komt u ook naar het muziektheater over Dietrich Bonhoeffer en Maria von Wedemeijer? Ze zijn verliefd en verloofd, maar van elkaar gescheiden als Bonhoeffer in de oorlog gevangen wordt gezet door de nazi's vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslag op Hitler. Theatermaker en predikant Kees van der Zwaard maakte deze voorstelling voor het Bonhoefferjaar samen met violiste Roosmarijn Tuenter.

In antwoord op de vraag 'Wie ben ik' vocht Bonhoeffer met zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen om overgave. Brieven en gedichten zijn daarvan het verslag. In de theatervoorstelling 'Wie ben ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Vanuit het besef dat elk mens zijn of haar antwoord heeft op die vraag 'Wie ben ik?'

Samen met de Protestantse Gemeentes van Willemstad en Roosendaal organiseert de taakgroep 'Gemeente zijn' deze voorstelling die ongeveer een uur duurt. Dat er ook uit onze gemeente velen zullen komen! Voor vervoer kan worden gezorgd. Er zijn geen entree-kosten, wel kan een vrijwillige bijdrage gegeven worden.

Adres Kruiskerk: St. Lucasplein 1, 4700GE te Roosendaal.

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 28 september 2021

Wim de Looime opent deze vergadering en heet iedereen welkom. Hij leest Spreuken 15: 24-33 en gaat voor in gebed. Vervolgens vertelt ds. De Ronde het een en ander over de herziene Bijbelvertaling die 13 oktober officieel in ge-

bruik genomen wordt. Er zijn daarin veel veranderingen aangebracht. De vertaling die wij nu gebruiken dateert uit 2005 en het is na 16 jaar ook echt tijd voor verbeteringen. De eerbiedshoofdletters zijn in de nieuwe uitgave terug en er zijn veel vertaal- en stijlfouten verbeterd. Hij legt de kerkenraadsleden een lijst voor met voorbeelden van veranderingen en daarover gaat de kerkenraad vervolgens in gesprek. Hierna wordt dit agendapunt afgerond.

Bij de mededelingen vertelt Wim de Looze dat er op 6 oktober een classisvergadering is in 's-Hertogenbosch. De stukken van de classis over de consideraties gaan over kerkordewijzigingen m.b.t. predikanten met een bijzondere opdracht en die zijn niet op onze situatie van toepassing.

Het verslag van de vergadering van 29 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. N.a.v. het verslag vertelt Adri de Vrij dat er gewerkt wordt aan de tafel uit de kerk van Standdaarbuiten, zodat die eventueel gebruikt kan gaan worden als Gedachtenistafel. De taakgroep Pastoraat stelt voor om de Bijbel uit Standdaarbuiten op de Gedachtenistafel te leggen.

Ds. De Ronde deelt mee dat er op 12 december een doopdienst is. Ds. De Ronde is bezig met de Michacursus met een aantal gemeenteleden en op 17 oktober is het Michazondag. Hij zal daaraan aandacht besteden in de dienst onder het thema 'Genieten van genoeg'.

Adri de Vrij vertelt namens de taakgroep Pastoraat dat de koffie-ochtenden deze zomer goed bezocht zijn. Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid worden er in samenwerking met de taakgroep Kerk en Wereld weer fruitdoosjes bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder rondgebracht. Deze winter worden er wijkavonden gehouden met als thema 'Van U is de toekomst'.

Leendert van Baren vertelt dat de taakgroep Kerk en Wereld nadenkt over het gebruik van de kleine bekertjes bij het Avondmaal. Door de coronacrisis zijn zij daarop overgegaan en nu is het de vraag hoe dat er in de toekomst gaat uitzien. Een eeuwenoude traditie met een mooie symboliek zou daarmee verloren gaan, maar kan het nog in deze tijd? Deze winter in ieder geval nog het gebruik van kleine bekertjes en ondertussen wordt erover nagedacht. De begroting van de taakgroep Kerk en Wereld laat een tekort zien van € 10.500,- Het tekort baart de diakenen zorgen. Toch willen zij niet bezuinigen op de diaconale collectes ten behoeve van hen die het minder hebben. Het tekort wordt naast de stijging van de vaste lasten ook veroorzaakt doordat de collecteopbrengsten minder zijn en er aanzienlijk minder giften binnenkomen. Alhoewel dit tekort te dragen is, zal Kerk en Wereld kijken of er mogelijkheden zijn om dit tekort terug te brengen.

De kerkenraad is het eens met de versoepelingen: niet meer aanmelden, gepaste afstand en thuisblijven bij klachten. Vanaf komende zondag staat er ook weer een gastvrouw of gastheer bij de ingang van de kerk. De zangdiensten kunnen weer hervat worden. De eerste is op 26 september a.s. Het advies is nog niet te collecteren in de banken, dus de collectezakken blijven nog bij de ingang. Het koffiedrinken kan a.s. zondag 3 oktober worden geprobeerd. De livestreamdiensten worden nog steeds goed bekeken. De kerkenraad besluit

tot 1 november te observeren wat er gebeurt nu er versoepelingen zijn en daarna te beslissen of de livestreamdiensten uitgezonden blijven worden. Alle stukken over het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw die geschreven zijn m.b.t. de gemeenteavond die eerst op 1 april 2020 gehouden zou worden, staan ter beschikking van de kerkenraad op Google Drive. De uitnodiging voor de gemeenteavond op 20 oktober staat in Contactruimte. De voorbereidingsavond voor de gespreksleiders is op 5 oktober.

De kerkenraad stelt het preekrooster voor 2022 vast.

De kerkenraad gaat ook akkoord met de ingebruikneming van de herziene Bijbelvertaling. Er moet dan ook een digitale versie beschikbaar zijn i.v.m. de beamerpresentatie.

Bij de rondvraag komt aan de orde dat ds. Van Exel op 31 oktober in Fijnaart zal voorgaan. Hij zal dan aandacht besteden aan zijn 50-jarig ambtsjubileum. Ook word er gevraagd naar regels m.b.t. de mededelingen die aan het begin van de dienst worden voorgelezen. Die regels zijn dat de mededelingen zo kort mogelijk moeten zijn. De inhoud wordt beperkt tot pastoraat (ziekenhuis, overlijden en huwelijk), mededelingen m.b.t. de dienst, aandacht vragen voor iets bijzonders en bestemming van de bloemen. Namen noemen m.b.t. aftreden en bevestigen van ambtsdragers is kerkordelijk verplicht. Er wordt aandacht gevraagd voor een vacature in het bestuur van Schuldhulpmaatje. In de kerkenraad heeft iedereen al genoeg taken, maar iedereen zal bedenken of hij iemand weet. Het zal ook bij de geschreven mededelingen worden opgenomen. Janita Bom besluit de vergadering met het lezen van het lied 'Onze Vader verborgen' van Huub Oosterhuis dat gepubliceerd was in Petrus. Wim de Loome bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en meedenken.

Marion Kruis, scriba

Samenvatting van het verslag van de gemeenteavond op 20 oktober 2021

Opening

Menno Bom heet de aanwezigen van harte welkom. Voorzitter Wim de Loome is helaas door ziekte niet aanwezig.

Ds. De Ronde opent de avond met het lezen van Marcus 10: 46-52 en gaat vervolgens voor in gebed.

Gedachtenistafel

Ds. De Ronde geeft uitleg over de Gedachtenistafel. De Gedachtenistafel wordt een plek achterin de ontmoetingsruimte in de kerk om onze overledenen te gedenken. Het wordt een plek waar hun naam te lezen is in een boek en waar we even stil kunnen staan en aan hen kunnen denken. Hun naam komt ook op een witte steen. Dit is een verwijzing naar Openbaring 2:17.

Jaarrekening taakgroep Beheer

Jan Tolenaars geeft een toelichting op de jaarrekening van de taakgroep Beheer. Het is i.v.m. corona een lastig jaar geweest. Het tekort van € 4000,- valt nog mee. De collectes brengen minder op. Er kwam een groot aantal giften binnen aan het eind van het jaar. De kerstmarkt bracht veel op.

Jaarrekening taakgroep Kerk en Wereld

De extra actie Kerkbalans die gehouden is en waarvan de helft naar Kerk en Wereld is gegaan, heeft veel goed gemaakt. Er is een klein verlies, maar dat is niet verontrustend. Hopelijk nemen de opbrengsten van de collectes weer toe als er meer mensen naar de kerk komen.

Zegenen levensverbintenissen

Deze avond is de vierde in dit proces van besluitvorming. Hierna gaat de kerkenraad in overleg op basis van de input die de aanwezigen vandaag geven. Daarin wordt ook de terugkoppeling van gemeenteleden die niet aanwezig zijn, meegenomen. Daarna licht de kerkenraad een voornemen tot besluit toe aan de gemeente op een vijfde gemeenteavond. Aansluitend neemt de kerkenraad een definitief besluit. Daarom gaan de aanwezigen in 9 groepjes in gesprek over 3 vragen. In de groepjes geven zij hun mening over het zegenen van relaties anders dan tussen man en vrouw. Na een half uur komen de gemeenteleden weer plenair bijeen in de kerkzaal. De gespreksleiders zullen hetgeen er gezegd en geschreven is uitwerken en naar de scriba sturen die er een geheel van zal maken waarmee de kerkenraad weer verder kan.

Menno Bom vertelt dat mevr. Ad Verhagen spreektijd heeft aangevraagd voor deze gemeenteavond. Liever nog had zij voorafgaand aan de groepsgesprekken gesproken. Ad Verhagen vertelt over haar eigen leven en over haar relatie met een vrouw. Hun geregistreerd partnerschap hadden zij graag gezegend zien worden in een huiselijke bijeenkomst, maar dat kon nog niet in die tijd. Dat heeft beiden veel verdriet gedaan en dat verdriet is gebleven. Haar vrouw is in december 2016 overleden na 32 jaar samenzijn. Volgens Ad maakt God geen onderscheid tussen homo's en hetero's en zij hoopt dan ook van harte dat zij nog meemaakt dat homo's wel volledig worden geaccepteerd in onze kerk. Zij gelooft dat het goed komt! Menno bedankt Ad Verhagen en daarna volgt de rondvraag.

Rondvraag

*Kunnen we activiteiten organiseren in het kader van talenten benutten om geld te werven? Menno beveelt dit idee aan bij de taakgroepen Gemeentezijn en Beheer.

*Is er een balans tussen de twee uiterst noodzakelijke doelen: ontwikkelingshulp en uitgaven voor de eigen gemeente nu de financiën teruglopen? Menno antwoordt dat dit wordt meegenomen naar de kerkenraadsagenda.

*Ik heb enorm veel respect voor Ad Verhagen. We kunnen er allemaal iets van leren.

*Ik heb veel connectie met de vervolging van christenen. De Stichting Open Doers helpt vervolgte broeders en zusters. Daar collecteren we nu nooit voor, kunnen we dat een keer doen?

*Wat zijn uw verwachtingen aan het einde van de coronacrisis? Ds. De Ronde antwoordt dat hij hoopt dat er weer veel mensen terugkeren. De drempel zo laag mogelijk maken: niet meer aanmelden en na de dienst koffie drinken. Over de volgende stap nadenken.

*Er rouleert nog steeds wekelijks een cd. Er is echter ook kerkomroep en de diaconie kan zorgen voor een aansluiting. Arianne Ploeg reageert dat zij oudere mensen kent die erg blij zijn met de cd, omdat de cd-speler gemakkelijk te bedienen is. Via een stukje in Contactruimte zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat de dienst via kerkomroep.nl te beluisteren is.

*Is onze kerk betrokken bij de ontwikkelingen van het dorpshart van Fijnaart? Edward Goudriaan antwoordt dat de gemeente Moerdijk een afspraak wil maken om er met de kerk over te praten. Er is nog niets concreets, maar natuurlijk komt daar overleg met de kerkelijke gemeente over.

Sluiting

Ds. De Ronde besluit de avond met gebed en vervolgens zingen alle aanwezigen lied 248: De dag door Uwe gunst ontvangen.

Tenslotte is er voor iedereen een drankje in de Vijverhof.

Marion Kruis, scriba

Taakgroep Jeugd

Van de Kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,
Ook in november gaan we weer verder met verhalen uit het Evangelie van Johannes.
Hieronder zie je in het kort welke verhalen we gaan horen.



Zondag 7 nov 2021 – Johannes 10:1-16



Kom maar!

Vandaag lezen we over de goede herder. Die klimt niet stiekem 's nachts door een raampje naar binnen, maar komt door de deur van de schaapskooi. De schapen kennen hem, ze luisteren naar zijn stem. Zo'n herder is Jezus ook voor de mensen.

Zondag 14 nov 2021 – 2 Kronieken 7:11-16 / Johannes 10:22-30

Juist hier!

Lang geleden heeft koning Salomo een tempel laten bouwen. Toen de tempel klaar was, zei God tegen hem: 'Alles wat in de tempel gebeurt, zal ik zien.' Eeuwen later staat Jezus in diezelfde tempel, in de zuilengalerij van Salomo. De joden vragen of hij echt de Messias is. 'Dat heb ik u al gezegd', antwoordt Jezus, 'maar u gelooft me niet!'

Zondag 21 nov 2021 – Johannes 10:31-42

Moet je hem horen!

Jezus zegt tegen de mensen: 'Als je mij niet gelooft, geloof dan tenminste in wat ik doe.' Hij gaat naar de Jordaan, naar de plek waar Johannes de Doper mensen gedoopt heeft. Veel mensen gaan in Jezus geloven.



Zondag 28 november beginnen we met ons Adventsproject: **Het Plakboek van Lucas**

In het adventsproject van dit jaar kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze adventstijd over na.

Als het goed is, hebben jullie het **Gezinsboekje** 'Het plakboek van Lucas' thuis gekregen.

Het gezinsboekje is een boekje vol verhalen en creatieve activiteiten voor de hele adventsperiode. Het is ook een soort plakboek waarin verhalen en beelden verzameld worden.

Doe de proefjes, lees de gebeden en verhalen en onderneem de gezinsactiviteiten.

We vinden het leuk om er iets van terug te horen tijdens de kindernevendienst.

We hopen dat jullie allemaal weer mee gaan doen met het adventsproject en zien jullie graag tijdens de kindernevendienst!

Groetjes van de juffen



kinderkerkflame@hotmail.com



GOD is voor ons
een VEILIGE
SCHUILPLAATS, een
betrouwbare HULP
in de NOOD



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

3 okt. Pastoraat	€ 176,70
3 okt. Onderhoudsfonds	€ 113,19
10 okt. Onderhoudsfonds	€ 143,40
17 okt. Instandhouding kerk- en eredienst	€ 143,11

Verder zijn er giften via de bank voor collecten binnengekomen zonder dat ze aan een bepaald doel gekoppeld werden van: 1 x € 150,-, 2 x € 50,-, 1 x € 35,- en 1x € 30,-.

Giften

De volgende giften zijn binnengekomen: via dhr. H. van der Kemp een bedrag van € 50,- voor het pastoraat, via ds. De Ronde een bedrag van € 50,- en € 100,- voor de kerk.

Via dhr. J. Tolenaars een bedrag van € 20,- voor het onderhoud van de kerk, via mw. A. Ploeg een bedrag van € 20,- en via mw. M. Nijhoff een bedrag van € 10,- voor de kerk.

Via de bank zijn er verder nog giften van € 100,- en € 50,- voor de kerk binnengekomen.

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Verjaardagsfonds

De bringers van de verjaardagsgroet hebben de zakjes met inhoud weer op de vaste plaats ingeleverd. Het derde kwartaal bracht een mooie opbrengst op van € 1060,81.

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank voor jullie bijdragen en inzet.

Kerkbalans 2021

De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2021 bedragen tot nu € 93.276,- waarvan inmiddels al € 80.208,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen, omdat de kerk volledig afhankelijk is van bijdragen van de gemeenteleden.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

Oogstcollecte t.b.v. Dankdag voor gewas en arbeid

Wij vragen uw aandacht voor 'Dankdag voor gewas en arbeid' die gevierd wordt op 7 november a.s. en waar tijdens de kerkdienst voor gecollecteerd zal worden. Er wordt gedankt voor alles wat groeit en bloeit en voor het voedsel

dat dit jaar weer geoogst mocht worden van de landerijen wat natuurlijk niet vanzelfsprekend is.

Na deze dienst zullen er traditiegetrouw weer fruitbakjes bij de zieken en de oudere gemeenteleden worden bezorgd. Ook kunt u natuurlijk uw gift overmaken per bank naar NL02RABO0346703433 of via de GIVT-app. Warm aanbevolen bij u.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan!

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari 2022 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Kerstmarkt 2021 op 18 december

De coronamaatregelen zijn op het moment van dit schrijven al behoorlijk versoepeld. Desondanks zijn er soms activiteiten waar we nog wat voorzichtig mee i.v.m. het afstand houden. Daarom willen we dit jaar de kerstmarkt op dezelfde manier organiseren als vorig jaar.

De acties zullen nu ook weer bestaan uit de volgende mogelijkheden die u via een bestelformulier kunt aangeven:

Het bestellen van kerststukjes die door onze vrijwilligsters zullen worden gemaakt. In de **volgende editie** van Contactruimte zullen we een bestelformulier toevoegen net als vorig jaar.

Verder zullen we ook oliebollen gaan bakken, die u dan ook kunt bestellen.

Ook houden we een loterij waarvoor u loten kunt bestellen. Wij zorgen dat ze in uw bezit komen of u kunt ze meenemen bij het afhalen van uw bestelling.

U kunt onder het genot van een bakje koffie of iets dergelijks ook nog even bijpraten in 't Trefpunt.

De acties zullen dus op **zaterdag 18 december** worden gehouden. Het is de bedoeling dat u uw bestelling dan bij 't Trefpunt afhaalt. Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan zullen wij deze bij u thuis bezorgen.

Koffieschenkers gevraagd



We zijn weer begonnen met koffiedrinken na de kerkdienst. Dat gaat prima volgens de nieuwe manier, omdat u niet meer in de rij hoeft te wachten, maar direct aan tafel kunt gaan zitten, waarna de koffieschenkers de kopjes aan tafel vullen.

We komen nog wel wat mensen voor het koffieschenken tekort en vragen dan ook dringend om vrijwilligers die mee willen helpen met koffieschenken. Vele handen maken licht werk!

Graag aanmelden bij Jos of Henk Nijhoff. 0653524701 of 0649115532.

Bij voorbaat dank.

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

12 september	Bloemen/pastoraat	€ 109,10
19 september	Kerk in Actie/NOAD Pakistan	€ 369,45
3 oktober	Israëlzondag	€ 194,24
10 oktober	Sirkelslag	€ 126,17
17 oktober	Kerk in Actie /Kameroen	€ 198,85

We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld! Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

2 november	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
3 november	9.00 tot 9.45 uur:	Gebedskring
10 november	14.30 uur:	Ouderensoos
15 november	20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters
17 november	20.00 uur:	Lezing ds. Veldhuizen in 't Trefpunt
24 november	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
24 november	14.30 uur:	Ouderensoos
25 november	15.30 uur:	Bijbelgesprekskring



Met ingang van het volgende kerkblad (editie december 2021/januari 2022) gaan we het niet meer rondbrengen, maar gaan we het kerkblad weer uitdelen aan de bezorgers na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken. De versoepeling van de coronamaatregelen maken het weer mogelijk om het op de gebruikelijke manier te doen.

De eerste keer is dat weer op zondag 28 november. Hopelijk zijn er veel wijk-bezorgers aanwezig. De abonnees die buiten Fijnaart wonen, kunnen hun kerkblad weer meenemen uit het bakje achter in de kerk.

De redactie

Bijbellesrooster voor de maand november 2021

1 november	Psalm 33	Juich voor God
2 november	Spreuken 15:1-18	Zelfbeheersing
3 november	Spreuken 15:19-33	Bij wijze van Spreuken
4 november	Jesaja 32:9-20	Wachten op de geest van boven
5 november	Jesaja 33:1-12	Onheil en genade
6 november	Jesaja 33:13-24	Bevrijdingsdag
7 november	Johannes 10:1-10	Herkenbare stem
8 november	Johannes 10:11-21	De goede herder
9 november	Psalm 65	Lofprijzing
10 november	Marcus 11:27-33	Vragen zonder antwoorden
11 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
12 november	Marcus 12:13-27	Ieder het zijne
13 november	Marcus 12:28-37	Dicht bij Gods nieuwe wereld
14 november	Marcus 12:38–13:2	Rijk en arm
15 november	Genesis 18:1-15	Sara lacht
16 november	Genesis 18:16-33	Getalscriteria
17 november	Genesis 19:1-14	Gast(on)vrijheid
18 november	Genesis 19:15-29	God redt de rechtvaardigen
19 november	Genesis 19:30-38	Incest
20 november	Johannes 10:22-30	Cruciale vraag
21 november	Johannes 10:31-42	Kei-hard
22 november	Marcus 13:3-13	Weeën
23 november	Marcus 13:14-23	Wees gewaarschuwd
24 november	Marcus 13:24-37	Wees waakzaam
25 november	Sefanja 1:1-13	Grote schoonmaak
26 november	Sefanja 1:14–2:3	Neem God serieus
27 november	Sefanja 2:4-15	Hoop voor Gods volk
28 november	Lucas 1:1-25	Priesterzegen
29 november	Lucas 1:26-38	In gezegende omstandigheden
30 november	Lucas 1:39-56	Magnificat