

OVERDENKING

Maria

'De kapel is open', staat er op het bordje bij het kerkplein in Standdaarbuiten. Als ik er langs fiets valt mijn oog op het Mariabeeld. Zij is er nog! De kerkgebouwen in Standdaarbuiten zijn verkocht aan particulieren in de afgelopen jaren. Dat het nodig was valt te begrijpen, maar toch doet het me pijn dat er geen kerkelijke vierplek meer is in het dorp en dat geldt voor meer plaatsen in de omgeving.

In Standdaarbuiten is er alleen nog een Mariakapel, waar de voorbijganger wordt verwelkomd om te bidden en daarbij een kaarsje kan aansteken. Als protestant denk je er echter niet snel aan om naar binnen te gaan.

Ik ging er met andere ogen naar kijken nadat ik voor mijn verjaardag het boek 'Maria, icoon van genade' kreeg, geschreven door de christelijk-gereformeerde hoogleraar Arnold Huijgen. Behalve boeiende theologiegeschiedenis is het een oproep aan protestanten om meer waardering voor Maria te koesteren. Luther en Calvijn achtten haar hoog. Zij is immers de eerste die het evangelie van de komst van Christus met geloof begroet en zij staat aan de basis van de kerk. Een joods meisje is de moeder van alle gelovigen. Maria staat bij het kruis als haar Zoon sterft en na de opstanding verwacht zij met de apostelen de Heilige Geest. Het is niet de bedoeling haar te aanbidden, maar met haar aangesproken te worden en in te stemmen met haar lofzang: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God mijn redder.'

Dat helpt mij om deze Mariakapel niet als een restant van bijna verdwenen volksgeloof te zien, maar als een uitnodiging om het vertrouwen van Maria voort te zetten. Wie het gevoel bekruipt de laatste te zijn die gelooft, kijkt naar de moeder van Jezus en beseft dat zij de eerste was die het evangelie van harte beaamde. Een voorbeeld voor alle christenen en daarom is het een hoopvol teken als er plekken zijn waar zij in ere wordt gehouden.

Iemand vertelde me dat hij de sleutelbeheerder is van de Mariakapel. Een mooie taak! Als er voor Maria een plek is, dan ook voor het geloof dat God bij de mensen wil wonen.



Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

3 oktober

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Israëlzondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	1 ^e Pastoraat 2 ^e K&W / Kerk & Israël
Uitgang	Onderhoudsfonds

10 oktober

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	K&W / PKN Sirkelslag
Uitgang	Onderhoudsfonds

11 oktober: geen Fendertshofdienst

17 oktober

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	K&W / Werelddiaconaat, Kameroen 2021

24 oktober

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Saskia van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	K&W / NBG
Uitgang	Onderhoudsfonds

31 oktober

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afsluiting VBC; Hervormingsdag; 50 jaar ambtsjubileum ds. van Exel</i>
Voorganger	Ds. N.C. van Exel, 's Hertogenbosch
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang Uitgang	Pastoraat K&W / Jeugd / V.B.C.

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
3 oktober	Anne van Dongen	Judith en Claudia
10 oktober	Femke van Halum	Marloes en Emie
17 oktober	Marjoke de Looime	Saskia en Neely Anne
24 oktober	Claartje Verhagen	FLAME
31 oktober	Addy Driesprong	Marloes en Judith

	Bloemendienst	Organist
3 oktober	Cor Endepoel	Barthold Jongejan
10 oktober	Sandra Leijten	Johan van der Steen
17 oktober	Marianne Solleveld	Barthold Jongejan
24 oktober	Marjo van Dueren den H.	Ad van Sprang
31 oktober	Ria van Dueren den H.	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
3 oktober	Lonneke	Anton	
10 oktober	Jan N.	Sebastian	
17 oktober	Tiny	Jan K.	
24 oktober	Jeannette	Willian	
31 oktober	Ad	Peter	

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

3 oktober: Kerk in Actie: Kerk & Israël 2021

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en anti-semitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

10 oktober: PKN /Jeugd / Sirkelslag

Sirkelslag YOUNG is een laagdrempelig spel om jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk) te betrekken bij activiteiten van de kerk. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat Sirkelslag een mooi startpunt kan zijn voor missionair jeugdwerk. Het spel spreekt jongeren aan en brengt jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding.

17 oktober: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Kameroen 2021)

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel woestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn ruikt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

24 oktober: NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft als missie: ieder mens kan de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen als bron voor zijn of haar leven. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

31 oktober: Eigen gemeente : VBC (Vakantie Bijbel Club)

In de herfstvakantie is er weer de Vakantie Bijbel Club. De kinderen gaan weer van alles doen: knutselen/ bijbelverhaal / zingen. Dit jaar is er ook weer een

tienerprogramma. We willen collecteren voor de onkosten van dit goede werk in onze gemeente.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL

Gemeenteavond



De kerkenraad nodigt u van harte uit om de gemeenteavond bij te wonen op woensdag 20 oktober a.s.

Oorspronkelijk zou deze avond gehouden worden op 1 april 2020 als vervolg op de twee avonden waarop ds. W. Bisschop uit Breda (27 november 2019) en prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal (op 29 januari 2020) voor onze gemeente lezingen hebben gehouden over het zegenen van andere relaties dan die tussen man en vrouw. Op 1 april 2020 kon die avond toen niet doorgaan wegens de coronapandemie. Nu er weer meer mogelijk is, wil de kerkenraad deze avond alsnog houden. Omdat Menno Bom voorzitter van de kerkenraad was toen dit alles is voorbereid, zal hij dit gedeelte van de avond leiden. Het bestaande beleid in onze gemeente over dit onderwerp zal worden toegelicht en de gemeentelieden krijgen gelegenheid om hun vragen en visies te delen.

Waarschijnlijk zullen we bijeenkomen in de kerkzaal, zodat we over voldoende ruimte beschikken. Daarom is het fijn als we weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. Wij vragen u zich op te geven bij de scriba. U kunt dit doen via de mail: scriba@pknfijnaart.nl of via de telefoon: 06-49946893.

De avond begint om 20.00 uur, maar voor die tijd is er natuurlijk al koffie en thee.

De agenda is als volgt:

1. Opening door Wim de Loome
2. De Gedachtenistafel
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarrekeningen van de taakgroep Beheer en de taakgroep Kerk en Wereld
4. Pauze
5. Het inzegenen van relaties anders dan tussen man en vrouw
6. Rondvraag
7. Sluiting door ds. Franc de Ronde

T.a.v. agendapunt 2: in de vorige Contactruimte stond dit stukje in het kerkenraadsverslag:

Ds. De Ronde licht aan de hand van een PowerPointpresentatie het idee van een Gedachtenistafel toe. De taakgroep Pastoraat heeft daarvoor een voorstel ingediend en er is een tijdpad voor opgesteld. Op de Gedachtenistafel worden de namen van de overleden gemeenteleden op een witte steen bewaard. De namen worden ook in een boek geschreven. De witte stenen zijn een verwijzing naar Openbaring 2:17. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel en het tijdpad. Op de gemeenteavond van 20 oktober zal ds. De Ronde de presentatie opnieuw houden voor de gemeenteleden.

T.a.v. agendapunt 3: op de website van de kerk (www.pknfijnaart.nl/anbi) kunt u de jaarrekeningen inzien. U kunt ze ook opvragen bij de penningmeesters: Jan Tolenaars voor de taakgroep Beheer en Klaas Leinenga voor de taakgroep Kerk en Wereld.

Wij hopen ook u te zien op deze gemeenteavond!

Marion Kruis, scriba.

Viering 50 jaar ambtsjubileum

Op zondag 31 oktober hoopt ds. N.C. van Exel voor te gaan in onze kerk. Op die dag is het 50 jaar geleden dat ds. Van Exel bevestigd werd als predikant in de Gereformeerde kerk van Fijnaart en daarmee aan zijn loopbaan als predikant begon.

Ds. Van Exel zal in de dienst stilstaan bij die gebeurtenis in 1971 en de kerkenraad feliciteert hem van harte met zijn jubileum. Na de dienst kunt u onder het genot van een kopje koffie ds. Van Exel ook feliciteren.

Marion Kruis, scriba.



Helaas zagen wij geen kans om met boeken naar de startdienst te komen.

We blijven erop hopen binnen niet al te lange tijd koffie te drinken in de Vijverhof. Dan halen we weer onze boeken uit de kast.

Hartelijke groeten, Nel, Janneke en Bep

De ouderensoos.

Na een heerlijke middag vorige maand in de tuin, en een gezellige ouderenmiddag deze maand in de Vijverhof, gaan wij weer met frisse moed verder waar we gebleven waren.

Kom gerust eens binnenlopen. U bent van harte welkom.

Hartelijke Groeten, Nel van Dorp.

Beste Lezers,

Via deze weg willen wij namens Bart en Bas Ploeg iedereen bedanken!

Er zijn zoveel mensen die hebben meegeleefd met de verhuizing van Bart en Bas naar begeleid wonen in Nieuw-Beijerland. Dat heeft ons enorm goed gedaan.

Wanneer dit verhaaltje geplaatst wordt, wonen Bart en Bas al weer ruim een half jaar in Halte Zomervilla. Met trots kunnen we zeggen dat we deze stap hebben genomen voor Bart en Bas. De jonge mannen wonen met veel plezier samen met 8 andere bewoners in deze prachtige verbouwde kerk. Natuurlijk is het stil in huis geworden en is de zorg gedeeltelijk overgenomen. Dat is wennen. Maar de liefde en begeleiding die onze zoons en broers krijgen van de medewerkers en vrijwilligers daar is groot en daar zijn we erg blij mee. Bart en Bas voelen het nu als hun (t)huis. Namens Bart en Bas iedereen bedankt die een kaart heeft gestuurd, heeft gebeld of ons hebben aangesproken om ons te steunen.

Familie Ploeg



Rabba, Corrie Zeidler

Op woensdagavond 6 oktober a.s. komt rabba Corrie Zeidler naar Fijnaart om een lezing te houden over de Joodse feestdagen 'Yom Kipoer' (Grote Verzoendag) en 'Soekot' (Loofhuttenfeest).

Corrie Zeidler is naast haar werk als justitierabbin verbonden aan de Liberaal Joodse gemeente in de synagoge in Tilburg.

De activiteitencommissie heeft deze avond gepland in 't Trefpunt en zal om 19.30 uur beginnen. Wij laten de anderhalve meter maatregel nog maar even van kracht, waardoor we minder gasten kunnen ontvangen.

Wilt u deze avond graag bijwonen dan vragen wij u om **uiterlijk maandag 4 oktober** een plaats te reserveren.



Namens de activiteitencommissie,

Ad van der Boon, Tel.: 464621, e-mail: ad.vanderboon@planet.nl

Micha

In september zijn we met een groep van ca. 10 deelnemers begonnen aan de Michacursus over gerechtigheid, vrede en duurzaamheid vanuit Bijbels perspectief. Landelijk is het op 17 oktober Michazondag. Thema: genieten van genoeg. Daar hoop ik in de dienst dan ook aandacht aan te besteden.
ds. Franc de Ronde

Taakgroep Jeugd

Van de Kindernevendienst

Hoi jongens en meiden,

Afgelopen periode hebben we weer nieuwe dingen geleerd. Bijvoorbeeld over het Loofhuttenfeest. Tijdens de kindernevendienst hebben we zelfs een echte loofhut gebouwd met elkaar. De keer erop ging het over “Ken je mij”. Wanneer ken je iemand eigenlijk?



De week erop was het FLAME, dus geen kindernevendienst. Thema was: Het grote feest. Jezus vertelt een verhaal om te leren wie Hij belangrijk vindt. Wie zou Jezus uitnodigen?

De week erop was er weer een feestelijke zondag, want toen vierden we Startzondag met elkaar.

Het thema van deze periode is: ‘Open je ogen’. Dat is niet alleen een uitnodiging voor die blinde man, maar voor iedereen. Voor de burens, de Farizeeën, de Judeeërs en de ouders van de man; en ook voor ons, als wij de verhalen lezen. Wie zijn of haar ogen opent voor het wonder van het evangelie, ziet volstrekt nieuwe dingen.

Hier alvast wat informatie over de komende periode:

Zondag 3 okt 2021 – Johannes 8:1-11

Waar is iedereen?

Een vrouw is betrapt op overspel. Ze wordt bij Jezus gebracht met de vraag: ‘Moet ze gestenigd worden?’ Jezus schrijft in het zand en antwoordt: ‘Wie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

Zondag 10 okt 2021 – Johannes 8:12-20

Gaat er al een lichtje branden?

Jezus vertelt in de tempel dat hij het licht van de wereld is. De Farizeeën begrijpen het niet. Ze vinden dat iets alleen waar kan zijn als twee getuigen het zeggen, en Jezus zegt het alleen over zichzelf. Of toch niet?

We hopen jullie de komende tijd natuurlijk weer te zien bij de kindernevendienst! Jullie kunnen je opgeven via kinderkerkflame@hotmail.com of bij één van de juffen.

Groetjes van de juffen en tot zondag!

Duik erin! Vakantie Bijbel Club in de Herfstvakantie



Wat:

Gezellig knutselen, zingen met de muziekgroep, spelletjes doen, mooie verhalen horen en natuurlijk pannenkoeken eten.

Wanneer:

Woensdag **27 oktober** van 10 tot 12.15 uur

Donderdag **28 oktober** van 10 tot 13.00 uur

(op vrijdag is er weer een te gek Poppentheater én gaan we pannenkoeken eten!)

Wie:

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom.

Waar:

In De Dorpskerk, (Kerkring 1.Fijnaart)
Ingang aan de kant van de Voorstraat.

Tot ziens! Groetjes van de stuurgroep
Voor meer informatie: Emie, Nicky, Sjeel of Debby

vbc@pknfijnaart.nl. www.pknfijnaart.nl

Toegang: gratis

**VAKANTIE
BIJBEL
CLUB 2021**



WANNEER
27 oktober 2021
10.00-12.15 uur

28 oktober 2021
10.00-13.00 uur

WAAR
Dorpskerk
Kerkring 1, Fijnaart



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

22/8	Onderhoud kerktoren	€ 102,05
29/8	Instandhouding kerk en eredienst	€ 153,55
5/9	Pastoraat	€ 107,00
5/9	Onderhoud koeling rouwcentrum	€ 70,90
12/9	Inrichting keuken Trefpunt	€ 134,40

Giften

De volgende giften zijn binnengekomen: Via mw. A. Roks een bedrag van € 100,- voor het pastoraat en via Ds. de Ronde een bedrag van € 150,- bij een uitvaart voor het gebruik van de kerk. Via mw. R. Matthee een bedrag van

€ 50,- voor een huwelijksjubileum, via mw. L. Vogelaar een bedrag van € 20,- en via mw. M. Nijhoff een bedrag van € 10,- voor de kerk. Via mw. A. Ploeg een bedrag van € 10,- voor de keukeninrichting van de kerk. Via de bank is er een bedrag van € 150,- binnengekomen voor het onderhoud van de kerk. Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkebalans 2021

De toezeggingen voor de actie kerkebalans 2021 bedragen tot nu € 93.020,- waarvan inmiddels al € 77.203,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen omdat de kerk volledig afhankelijk is van bijdragen van de gemeenteleden. Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van kerkebalans, contactruimte en solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

Energiezuinig.

Het wordt weer kouder, dus hebben we weer meer behoefte aan verwarming.

Daarom hierbij nog een herinnering.

We hebben in het verleden afgesproken om te proberen zoveel mogelijk bijeenkomsten en vergaderingen in de Vijverhof te houden met als doel zoveel mogelijk energie te besparen. De kachel in de Vijverhof is altijd op temperatuur. De kachel van 't Trefpunt moet voor iedere bijeenkomst opgestookt worden wat dus extra energie en geld kost.

Wij danken u voor uw medewerking.

1	augustus	Stichting Chris	€ 83.89
8	augustus	Eigen gemeente: Jeugdwerk	€ 95.08
15	augustus	Kerk in Actie/Pakistan	€ 215.96
22	augustus	Hydepark	€ 157.79
29	augustus	Noodhulp Haiti	€ 258.69
5	september	Kerk in Actie /Ghana	€ 145.96

We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld !
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van U mogen ontvangen
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve
van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':
Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

1 oktober	09.00 tot 09.45 uur	Gebedskring
4 oktober	20.00 uur	Vergadering kerkrentmeesters
11 oktober	20.00 uur	Vergadering Moderamen
13 oktober	14.30 uur	Ouderensoos
27 oktober	14.30 uur	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN

nBg Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

De Bijbel
voor iedereen



Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt 's middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

'De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw', aldus Buitenwerf. 'Daarom zijn we vereerd dat onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning, deze Bijbel in ontvangst wil nemen. De Bijbel is voor veel mensen een boek met een diepe betekenis. Het boek vormt de bron van de Joodse en christelijke geloofstradities en is daarnaast van grote betekenis voor onze cultuur.'

De NBV21

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt.

Programma, livestream en tv

Rond de overhandiging van de Bijbel aan de koning is er een gevarieerd programma dat gepresenteerd wordt door Giovanca Ostiana. Onder meer radiomaker Chris Kijne zal een gedeelte uit de Bijbel voordragen, er zal een korte terugblik zijn op het project en aandacht voor de Bijbel in de kunst, en dit alles wordt omlijst door muziek. Om uitdrukking te geven aan het bijzondere belang van de Bijbel in Nederlandse geloofstradities zal de Bijbel ook uitgereikt worden aan een vertegenwoordiging van kerken. Het hele programma is via een livestream te volgen en de EO maakt tv-opnamen.

Naast de introductie van de NBV21 op 13 oktober in Den Haag, wordt op 23 oktober in Mechelen een viering georganiseerd om de NBV21 te introduceren in Vlaanderen.

“Geef elkaar de ruimte”

Advies naar aanleiding versoepeling 25 september.

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Het moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust.

Scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

Eredienst & andere kerkelijke bijeenkomsten

Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is ‘gepast afstand’ te houden. Hoe een gemeente ‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw. Gemeenten kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag de 1,5 meter afstand willen bewaren.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het moderamen is helder dat toegangscntrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

(Uit ‘Petrus’, nieuwsbrief van Protestants Nederland)

Bijbellesrooster voor de maand oktober

1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief
3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
8 oktober	Jesaja 28:1-13	Wartaal
9 oktober	Jesaja 28:14-22	Hoeksteen
10 oktober	Jesaja 28:23-29	Landbouwbeleid
11 oktober	Jesaja 29:1-8	Ariël uitgeschakeld
12 oktober	Jesaja 29:9-16	Gesloten boek
13 oktober	Jesaja 29:17-24	Alles wordt anders
14 oktober	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
15 oktober	Marcus 10:13-22	Kinderen van het koninkrijk
16 oktober	Marcus 10:23-31	Door het oog van een naald
17 oktober	Marcus 10:32-45	Dienen
18 oktober	Marcus 10:46-52	Weer zien
19 oktober	Efeziërs 5:21-33	Aanvaard elkaar
20 oktober	Efeziërs 6:1-9	Opvoedkunde en arbeidstherapie
21 oktober	Efeziërs 6:10-17	Heilsoldaat
22 oktober	Efeziërs 6:18-24	Waakzaam met gesloten ogen en gevouwen handen
23 oktober	Jesaja 30:1-11	Bondgenootschap
24 oktober	Jesaja 30:12-22	Vluchten kan niet meer
25 oktober	Jesaja 30:23-33	De HEER strijdt voor Israel
26 oktober	Jesaja 31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?
27 oktober	Jesaja 32:1-8	Verandering
28 oktober	Johannes 9:1-12	Schuldvraag
29 oktober	Johannes 9:13-23	(Voor)oordeel
30 oktober	Johannes 9:24-34	Wie is er nou blind?
31 oktober	Johannes 9:35-41	Ziende blind