

OVERDENKING

Vrede, gerechtigheid en heilheid van de schepping

'Ach mens', zegt de Bijbelse profeet Micha, 'je weet toch al lang wat goed is, en wat God van je vraagt. Het is zo eenvoudig! Het is niets anders dan dit:

recht doen, trouw zijn, en nederig Gods weg gaan'.

'Precies!' zegt Jezus in het Nieuwe Testament: 'Het gaat om het zoeken van mijn Koninkrijk en mijn gerechtigheid. Als je dat doet, hoef je je nergens meer zorgen om te maken'.

Het moge duidelijk zijn dat geloven en christen zijn met een manier van leven te maken heeft. Het evangelie van Jezus Christus, de geboden van Mozes en de profeten wijzen daarop. Vrede, gerechtigheid en heilheid/herstel van de schepping, zo vatte de wereldraad van kerken dat in 1983 samen en vroeg christenen wereldwijd zich daar voor in te zetten. Maar ja, hoe geef je dat handen en voeten, hoe doe je dat in de praktijk, wat vraagt de Heer van ons en waarin schieten we tekort?

In mijn persoonlijk leven en in kerkdiensten waarin ik voorga, sta ik daar regelmatig bij stil. Ik ben me bewust van onvrede en onrecht in de wereld en maak me wel degelijk zorgen om de toekomst van de aarde. Pas geleden hield ds. Leo van der Eijk in onze gemeente een mooie preek over 'niet moedeloos worden'. Daar kon ik weer mee verder. Met collega-predikanten las ik het boek 'groene theologie' van Trees van Montfoort, waarin dankbaarheid voor de schepping centraal staat.

Daarom begin ik dit seizoen met een cursus voor gemeenteleden om met elkaar na te denken over wat onze verantwoordelijkheid is en waarmee we goed kunnen doen in onze tijd. Deze cursus heet Micha-cursus, genoemd naar het bovenstaande vers van de profeet.

Tenslotte: Op ons vakantieadres deze zomer kwam ik een mooie uitspraak tegen: vraag niet naar de weg naar vrede. Vrede is de weg.

Shalom, Ds. Franc de Ronde

Wie aan de Micha-cursus mee wil doen, kan zich aanmelden bij mij. Het zijn zeven wekelijkse bijeenkomsten. De eerste avond is gepland op maandag 20 september in de Vijverhof om 19.30 uur. De thema's zijn:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kennismaken met het Koninkrijk | 2 Opstaan tegen en bidden voor |
| 3 Zorgen voor de wereld om je heen | 4 Consumeren en delen |
| 5 Hoe dan? | 6 Handen uit de mouwen |
| 7 Terugblikken en vooruitkijken | |



Het bijbehorende cursusboekje is bij mij te koop of te leen.

Ds. F.C. de Ronde

KERKDIENSTEN

5 september

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Otto Maris
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Werelddiaconaat: Ghana 2 ^e Pastoraat Onderhoud rouwcentrum

12 september

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Mw. A.J. Ploeg-Blokland
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoud/inrichting keuken 't Trefpunt Bloemen

13 september: geen Fendertshofdienst

19 september

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang Uitgang	Menswaardig bestaan Pakistan Menswaardig bestaan Pakistan

26 september

10.00 uur	Rooms Katholieke kerk
Bijzonderheden	<i>Startdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Compassion

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
5 september	---	Marjolein & Judith
12 september	Nikita van Dam	Claudia & Marloes
19 september	Melissa Leininga	Emie & Saskia
26 september	Dicky Baas	Neely Anne & Marjolein

	Bloemendienst	Organist
5 september	Paula de Rooij	Johan van der Steen
12 september	Joke Frijters	Barthold Jongejan
19 september	Janita Bom	Johan van der Steen
26 september	Sophie de Vette	Barthold Jongejan <i>19.00 uur: Johan van der Steen</i>

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
5 september	Lonneke	Jan K.	---
12 september	Tiny	Willian	---
19 september	Jeannette	Peter	---
26 september	Ad	Arjan	---

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

5 september: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Ghana) 2021

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

12 september: Bloemen

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd.

19 september: Kerk in Actie: Een menswaardig bestaan in Pakistan

NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

In Pakistan zijn er vaak spanningen tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden. NOAD brengt in haar werk groepen mensen van verschillende religies samen, zodat zij samenwerken aan een betere toekomst. Door deze samenwerking zorgt NOAD er voor dat deze spanningen afnemen. Ook laten zij met hun werk zien dat christenen willen bijdragen aan de samenleving. Zo creëert NOAD meer acceptatie voor christenen in Pakistan.

26 september: Compassion

Compassion bevrijdt kinderen van armoede in "Jezus naam" via lokale kerken in 25 landen wereldwijd. Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. Compassion doet meer dan alleen kindssponsoring. Wij vinden het ook belangrijk te investeren in zaken die verder gaan dan de basisbehoeften van een kind. Daarvoor bestaan de Compassionfondsen. Met jouw bijdrage maak jij een verschil in het leven van kinderen in extreme armoede.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 17 juni is **Anthonie Nicolaas van de Merbel** overleden op de leeftijd van 80 jaar.

Anton groeide op in Heijningen, als tweede kind in een gezin van vier. Anton leerde al jong Lijnie de Wit kennen. Ruim 55 jaar zijn ze getrouwd geweest en hebben ze gewoond in huize 'Merwi' aan de Friesestraat 1.

Een groot verdriet is het overlijden van hun dochter Corientje geweest door een ongeluk. Zij is in liefdevolle herinnering altijd deel gebleven van het gezin. Daarna werden twee zoons geboren, Jeroen en Robin, voor wie Anton een betrokken vader is geweest.

Anton werkte als onderhoudsmonteur en magazijnmedewerker en hij was graag buiten in de polder, vissen was zijn grote hobby. Een bijzondere band onderhield hij met zijn kleinkinderen: Evi, Lyse, Déjan en Jurre.

Anton heeft lang moeten revalideren na een ingrijpende operatie in 2018, daarna heeft hij nog een goede tijd gehad. Toen afgelopen voorjaar zijn gezondheid opeens achteruitging, was hij blij dat hij thuis kon blijven. Daar heeft hij afscheid genomen van zijn dierbaren.

Op 22 juni heeft de begrafenis plaatsgevonden na een dienst in De Dorpskerk, waarin we stilstonden bij de trouwtekst van Anton en Lijnie: 'Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God' (Hebr. 3:4). En bij Psalm 23 met daarin de groene weiden en vredige wateren, waarin we de polder en het viswater van Anton mogen herkennen. Uiteindelijk gaat het in deze psalm over thuiskomen: 'Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.'

In dit geloof gedenken wij Anton van de Merbel. Hij zal herinnerd worden als een liefdevolle en zorgzame man, vader, schoonvader en opa.

Ds. Franc de Ronde



Maaïke Pieterella Hollemans-Huijzers

Maaïke werd als enig kind geboren op 17 december 1934 te Fijnaart en Heijningen. Maaïke trouwde met Manus Hollemans. De eerste periode van hun huwelijk woonden zij in bij de ouders van Maaïke, waar zoon Piet geboren werd. Het gezin verhuisde naar de Molenstraat om na 8 jaar te verhuizen naar de Koningin Emmastraat 15 waar ze 55 jaar heeft gewoond. Haar leven werd gekenmerkt door grote zorgzaamheid voor haar man, zoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Maaïke was een gelovige vrouw en ze luisterde graag naar 'Nederland zingt'. Zij was een geziene dorpsgenoot, maakte overal een praatje. Ze was belang-

stellend naar anderen en iedereen uit de kerk. Maaïke was coupeuse en wist van vele kleurrijke lappen de mooiste kleding te maken. Haar liefde voor koken en bakken deelde ze graag met anderen door met elkaar te genieten van eigengebakken appelflappen of peren met spek die niemand lekkerder kon koken dan Maaïke zelf.

Maaïke was erg verdrietig na het overlijden van haar man in 2017. De afgelopen jaren was het leven niet altijd gemakkelijk voor Maaïke. Ze had last van de eenzame coronatijd en van de artrose in haar rug, waardoor ze de laatste jaren steeds meer hulp nodig had van anderen. Na een vervelende val werd Maaïke opgenomen in het ziekenhuis en overleed enkele dagen later op dinsdag 27 juli. Op zaterdag 31 juli was de afscheidsdienst vanuit De Ontmoetingskerk waar we Psalm 103 en de trouwtekst van Manus en Maaïke (Johannes 8 vers 12) hebben overdacht en herinneringen aan Maaïke hebben gedeeld. Daarna hebben we Maaïke bij haar man begraven. Wij noemen haar naam met liefde en respect, want zo blijft de herinnering aan haar levend in ons midden.

Laat onze gedachten en gebeden zijn bij Piet, Carola en Mark, Chloë en Maison Inge en Jochem en Zoë

Arianne Ploeg-Blokland



Op 7 augustus 2021 is in het hospice na een korte ziekte overleden **Elisabeth Nieuwkerk-Otto** in de leeftijd van bijna 86 jaar.

Bets Otto werd geboren op 13 augustus 1935 in Heijningen als enig meisje tussen zes broers. Na haar trouwen woonde ze eerst in het houten huisje achter de Boerendijk en daarna, meer dan 57 jaar, tot het eind van haar leven, in een nieuwbouwhuis in de Prins Bernhardstraat. Zeven kinderen werden haar geschonken.

Mevrouw Nieuwkerk was een bescheiden en zorgzame vrouw. Zo was ze mantelzorger voor haar moeder die een hoge leeftijd heeft bereikt. Haar leven is niet altijd gemakkelijk geweest. Een diep verdriet was het overlijden van haar zoon Pieter, nog maar 38 jaar oud. Toch bleef ze altijd positief en klaagde ze nooit. Ze kwam graag naar de Vrouwenbond en was lid van de Soos. Op de rouwkaart schreven de kinderen de ontroerende typering: 'Klein en toch zo groot. Altijd voor iedereen zorgzaam, lief en vol van hoop'.

In de afscheidsdienst hebben we uit Psalm 139 gelezen. Over God die ons kent, beter dan wij onszelf en elkaar kennen. Die ons omgeeft met een mantel van liefde en ons vasthoudt tot in eeuwigheid. Moge Hij ook de kinderen Paul en Jolanda, Lenie en Jan, Rien en Marga, Anneke en Kees, Nancy en Jack, Wim en Penny en de klein- en achterkleinkinderen met zijn liefde omringen in de tijd die komt.

Ds. Hans van der Sterre



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

60 jaar Zendingskrans

Op 27 juli 2021 zijn we als Zendingskrans weer bij elkaar geweest in 't Trefpunt, waar we alles volgens de regels van het RIVM hebben klaargezet. Het was heel fijn om elkaar na een lange periode weer te zien en te spreken. Deze middag hebben we erbij stil gestaan dat we al 60 jaar bestaan!

Deze middag stond het woord DANKBAARHEID centraal. We hebben een paar verzen uit Psalm 145 gelezen. Daar staat: 'De Here is een groot God en Hem komt alle eer toe'. Voor ons mensen is niet te begrijpen hoe groot Hij is. Van generatie op generatie zal men U prijzen om wat U doet. Men zal dan vertellen van Uw grote daden.

God komt alle eer toe, Hem mogen we danken dat we dit stukje zendingswerk al zo lang mogen doen in Fijnaart. En dat we ook in coronatijd contact met elkaar hebben gehouden en dat de dames heel veel hebben gemaakt.

Dat hebben we nu weer naar Stichting Ondersteuning Sovata gebracht, zodat die er voor kunnen zorgen dat het terecht komt daar waar het nodig is!

Dankbaar dat er steeds mensen bereid zijn om ons te helpen en dat we een goed doel hebben waar we de gemaakte spullen steeds kunnen brengen.

We kijken met elkaar terug op een heel fijne middag.

Een hartelijke groet van Adrie, Lianne en Sandra.

*Voor Uw trouw o Heer,
door alle jaren heen,
voor Uw zegen elke dag
danken wij U.*

*Wij danken U, o hoogste Heer,
ons loflied prijst Uw Naam,
want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.*

*Voor de mensen Heer,
trouw door de jaren heen,
voor hun warmte elke dag
danken wij U.*

*Voor dit samenzijn
bouwend op U alleen,
voor het uitzicht naar die dag
danken wij U.*



Wat zou het mooi zijn als we bij de startdienst op 26 september samen koffie kunnen drinken in de Vijverhof of buiten. Want dan kunnen wij, hopelijk, onze boeken weer eens presenteren.

Hartelijke groeten, Nel, Janneke en Bep

Gebedskring 1 september



Woensdag 1 september hopen we weer bij elkaar te komen met de gebedskring. U/jij bent van harte welkom om met ons mee te bidden. Het is in de Vijverhof van 9.00 tot 9.45 uur.

We houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM.

Meestal beginnen we met een kort Bijbelgedeelte, gedicht of lied dat voor wordt gelezen. Vaak volgt een kort persoonlijk rondje.

Hierna volgt het gebed. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te bidden voor dingen die op dat moment spelen of waar voorbede voor is gevraagd.

Dit mag hardop, maar je mag ook in stilte meebidden.

Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij:

Mini Agterdenbos, Kerkkring 10A, tel. 0168-464778 of

bij Emie Hendrikse, tel. 0168-464426

Meet and Eat



Vindt u het gezellig om een keer met anderen te eten in plaats van alleen?

Dan nodigen wij u uit voor een diner op vrijdag 24 september a.s. Uiteraard rekening houdend met de dan geldende regels van het RIVM.

Aanvang: 18.00 uur, locatie 't Trefpunt'.

U kunt zich aanmelden bij: 0168-462254 of via het mailadres:

a.roks-kwist@outlook.com. VOL=VOL.

Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat-team

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 29 juni 2021

Wim de Loome opent deze vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Klaas Leinenga, die als nieuwe ambtsdrager voor het eerst aanwezig is. Wim opent vervolgens de vergadering met het lezen van Efeze 3: 14-21 en met gebed.

Bij de mededelingen wordt gemeld dat de gemeenteavond is gepland op 20 oktober. Onderwerpen van gesprek zullen zijn: Zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw; de Gedachtenistafel; evt. de jaarcijfers. Met betrekking tot de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt meegedeeld dat er beperkingen zijn vervallen. Er kunnen 80 tot 100 mensen naar een dienst komen en samenzang is weer toegestaan. Af en toe zal er nog wel van voorzang gebruik gemaakt worden. Aanmelden blijft nog nodig. De kindernevendienst gaat met de zomervakantie weer in de Vijverhof plaatsvinden. Voor de dienst kunnen er maximaal 4 personen in de consistorie zijn. De collectezakken mogen nog niet rondgaan.

Ds. De Ronde meldt dat de Openluchtdienst op 22 augustus waarschijnlijk zal doorgaan.

De taakgroep Pastoraat meldt dat er in de maanden juli en augustus koffieochtenden gehouden zullen worden voor alle gemeenteleden.

De taakgroep Gemeentezijn bereidt de Doopdagviering van 11 juli voor: er zijn al 12 kinderen aangemeld.

De taakgroep Jeugd kan melden dat er na de zomervakantie weer oppas zal zijn, maar dat daar nog wel mensen voor nodig zijn.

De taakgroep Beheer vertelt dat de wandborden en de avondmaalstafel uit de kerk van Standdaarbuiten zijn overgebracht naar De Dorpskerk. Ze krijgen in principe een plaats in De Dorpskerk, maar hebben eerst nog wat onderhoud nodig.

De taakgroep Kerk en Wereld heeft een nieuwe taakverdeling. Er is overleg geweest met de taakgroep Beheer over de Jan Punt Stichting. De viering van het heilig Avondmaal voor a.s. zondag is voorbereid. In de dienst van 18 juli zal een cheque van € 3600,- worden overhandigd aan stichting Wigwam als opbrengst van de alternatieve Koningsdag.

Er zijn enkele vragen binnengekomen over de privésituatie van ds. Van Briemen die op 20 juni in onze kerk voorging. Wim de Loome heeft geantwoord dat voorgangers niet op hun persoonlijke situatie worden geselecteerd en dat dit zeker niet door ons wordt nagegaan. Het enige criterium is dat ons geloof in God ons bindt en we ons laten inspireren door de Bijbel waarin Jezus Christus ons voorbeeld is.

Vervolgens wordt het verslag van de kerkenraadsvergadering van 25 mei 2021 goedgekeurd.

Ds. De Ronde licht aan de hand van een PowerPointpresentatie het idee van een Gedachtenistafel toe. De taakgroep Pastoraat heeft daarvoor een voorstel ingediend en er is een tijdpad voor opgesteld. Op de Gedachtenistafel worden de namen van de overleden gemeenteleden op een witte steen bewaard. De namen worden ook in een boek geschreven. De witte stenen zijn een verwijzing naar Openbaring 2:17. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel en het tijdpad. Op de gemeenteavond van 20 oktober zal ds. De Ronde de presentatie opnieuw houden voor de gemeenteleden.

Tijdens de rondvraag komen de vakanties aan de orde: ds. De Ronde is met vakantie van 19 juli tot 16 augustus. Mevr. Arianne Ploeg is met vakantie van 6 tot 29 augustus. In de week van 9 augustus zijn beiden met vakantie en neemt ds. H. van der Sterre waar indien nodig.

Na de rondvraag wordt er afscheid genomen van scriba Susanne Baan en diaken Alex Solleveld die beiden jarenlang hun taak met enthousiasme en nauwgezetheid hebben vervuld. Zij worden op gepaste wijze bedankt voor al hun inspanningen en werk.

De sluiting van deze vergadering is een bijzondere: Susanne Baan sluit deze vergadering, samen met alle kerkenraadsleden, met het Onze Vader in gebarentaal.

Wim de Looime bedankt hierna iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Marion Kruis, scriba

Gemeenteavond

Door de coronacrisis is het lange tijd niet mogelijk geweest een gemeenteavond te houden. Nu er weer wat meer kan, heeft de kerkenraad onder voorbehoud een gemeenteavond gepland en wel op 20 oktober a.s.

Op het moment dat we dit schrijven is nog niet te overzien of deze avond ook daadwerkelijk door kan gaan. We zullen nauwlettend volgen wat er tegen die tijd wel en niet kan, maar vragen u alvast rekening te houden met deze datum. In de volgende Contactruimte kunt u de agenda lezen voor deze avond.

Namens de kerkenraad,
Marion Kruis, scriba.

Rabba, Corrie Zeidler

Op woensdagavond 6 oktober a.s. komt rabba Corrie Zeidler naar Fijnaart om een lezing te houden over de Joodse feestdagen 'Yom Kipoer' (Grote Verzoendag) en 'Soekot' (Loofhuttenfeest).

Corrie Zeidler is naast haar werk als justitierabbijn verbonden aan de Liberaal Joodse gemeente in de synagoge in Tilburg.

De activiteitencommissie heeft deze avond gepland in 't Trefpunt en zal om 19.30 uur beginnen. Wij gaan ervan uit dat in ieder geval de anderhalve meter maatregel dan nog van kracht zal zijn, waardoor we minder gasten kunnen ontvangen.

Wilt u deze avond graag bijwonen dan vragen wij u om **uiterlijk maandag 4 oktober** een plaats te reserveren.



Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon

Taakgroep Jeugd

Van de Kindernevendienst



Hoi jongens en meiden,

We hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad, waarin je hebt kunnen genieten van je vrije tijd. Fijn dat we jullie ook zo af en toe weer hebben gezien bij de kindernevendienst. In de zomer zijn we weer in De Vijverhof begonnen. We konden dan ook

weer in de kerk erbij zijn. Misschien even wennen, maar ook weer fijn om met elkaar in de kerk te zijn.

Nu ik dit stukje schrijf, is nog niet bekend waar we het de komende tijd met jullie over gaan hebben, dus dat is nog een verrassing. Maar we hopen jullie de komende tijd natuurlijk wel weer te zien bij de kindernevendienst!

Jullie kunnen je opgeven via kinderkerkflame@hotmail.com of bij één van de juffen.

Groetjes van de juffen en tot zondag!

Duik erin! (Vakantie Bijbel Club)



In de Herfstvakantie hopen we dit jaar weer een Vakantie Bijbel Club te houden. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn dan van harte welkom. Dit jaar is het op woensdag- en donderdagochtend 27 en 28 oktober.

Achter de schermen zijn we met een aantal enthousiaste mensen begonnen met de voorbereidingen, maar voor de dagen zelf kunnen we ook nog mensen (jong/oud) gebruiken.

Zou u/jij willen helpen bij dit feestje?! (dit kan van alles zijn: helpen bij het knutselen, muziek, limonade schenken, foto's maken, pannenkoeken bakken...). Ook als je maar één dag zou kunnen. Oh ja, mannen kunnen natuurlijk ook helpen, graag zelfs!

Wil je meer informatie of je aanmelden?

Stuur een mailtje naar vbc@pknfijnnaart.nl of meld je aan bij één van de werkgroepen.

Groetjes van de VBC-werkgroep,

Nicky van Dam, Sjeel Voet, Debby Jongejan en Emie Hendrikse



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

20 juni	Groot onderhoud pastorie	€ 139,55
27 juni	Instandhouding kerk en eredienst	€ 144,20
4 juli	Onderhoud kerktuin	€ 112,21
11 juli	Instandhouding kerk en eredienst	€ 188,55
18 juli	Maaiwerk en onderhoud kerktuin	€ 140,65
25 juli	Groot onderhoud pastorie	€ 168,10
1 aug.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 156,21 (waarvan 1x € 50)
1 aug.	Onderhoud orgels	€ 75,05
8 aug.	Onderhoud koeling rouwcentrum	€ 34,25 (alleen digitaal)
15 aug.	Maaiwerk en onderhoud kerktuin	€ 164,40

Giften

In de zomerperiode zijn de volgende giften binnengekomen:

Via mw. A. Roks een bedrag van € 50,- voor het pastoraat, via J. Tolenaars een bedrag van € 20,- voor het onderhoud van de kerk. Via mw. R. Matthee een bedrag van € 40,- voor het onderhoud van de begraafplaats en via mw. L. Vogelaar een bedrag van € 20,- voor de kerk.

Via de bank is er een bedrag van € 100,- binnengekomen wegens twee verjaardagen. Ook zijn er via de bank voor de diverse collecten aan de kerk, welke niet aan een bepaalde dienst gekoppeld waren, bedragen binnengekomen van € 10,-, € 30,-, € 40,- en € 50,-. Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Verjaardagsfonds

De brengers van de verjaardagsgroet hebben de zakjes met inhoud weer op de vaste plaats ingeleverd. Het tweede kwartaal bracht een mooie opbrengst op van € 974,50.

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank voor jullie bijdragen en inzet.

Kerkebalans 2021

De toezeggingen voor de actie kerkebalans 2021 bedragen tot nu € 93.020,-, waarvan inmiddels al € 74.390,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen omdat de kerk volledig afhankelijk is van bijdragen van de gemeenteleden.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkebalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

Plan Centrum Fijnaart

Zoals u misschien weet, wordt er al lang gepraat over het maken van een nieuw plan voor het centrum van Fijnaart. In de vakantieperiode zijn we benaderd door een vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk met de vraag of ook het gebied rondom De Dorpskerk er in betrokken zou kunnen worden.

Er is door ons aan de betreffende vertegenwoordiger uitgelegd dat zoiets binnen onze kerkgemeenschap niet zomaar kan worden toegezegd, omdat er veel meer bij komt kijken als het gaat om besluitvorming over dit soort zaken. Er zal

daarover een besluit door de kerkenraad genomen moeten worden en gemeenteleden zullen gehoord dienen te worden. Ook zal meespelen hoe zo'n plan eruitziet en of er überhaupt iets aan het gebied rondom De Dorpskerk veranderd mag worden.

We zijn nog in het stadium dat de kerkenraadsleden geïnformeerd moeten worden en daarbij ook eventueel de vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk uitleg komt geven. Wij vinden het van belang dat er een goed overleg plaatsvindt binnen onze kerkelijke gemeente.

Mocht u belangstelling hebben voor de tot op heden gemaakte ideeën door de gemeente Moerdijk dan kunnen die u toegestuurd worden.

Neem daarvoor contact op met Henk Nijhoff, henk.nijhoff@hetnet.nl of 0649115532.

Ringleiding

Zoals u wellicht weet, is er in de kerk een ringleidingsysteem aanwezig. Gemeenteleden die gebruik maken van hoortoestellen zijn hier goed mee geholpen en kunnen daardoor de dienst goed volgen.

Helaas zijn er de laatste tijd problemen met het systeem. De ringleiding werkt niet en dat is lastig voor slechthorenden. Waarschijnlijk komt dat door de apparatuur voor de live-streamdiensten. Er is uiteraard gezocht naar een oplossing van de problemen, maar dat heeft tot nu toe niet direct tot resultaat geleid. Er wordt aan gewerkt en als de vakantie voorbij is, komt er een monteur langs.

Nu de diensten in augustus niet meer worden opgenomen vanwege de vakanties van de technici, werkte de ringleiding op 8 augustus wel, maar op 15 augustus niet.

Overigens is het raadzaam om niet in de achterste banken plaats te nemen. Daar kan de ontvangst minder goed zijn.

'Ervaringsdeskundige' Jan N.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

20 juni	Kerk in Actie: Noodhulp (Griekenland) 2021	€ 139.06
27 juni	Eigen gemeente: KerkWebRadio	€ 126.90
4 juli	Christelijk Noodhulpcluster "Strijd mee tegen corona"	€ 217.92

11 juli	Diaconaat (NL - Actie vakantietas) 2021	€ 267.97
18 juli	Voedselbank	€ 134.22
25 juli	Noodhulp Watersnood (Limburg)	€ 478.46

We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld! Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

6 september	20.00 uur:	Vergadering taakgroep Beheer
13 september	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
28 september	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad

DIVERSE MEDEDELINGEN



'Ga met kinderen op ontdekkingsreis in de Bijbel'



Theoloog en pedagoog Maartien Hutter pleit in het boek 'Nooit meer een kleurplaat' voor gelijkwaardige geloofscommunicatie met kinderen. 'Geen eenzijdige geloofsoverdracht, maar tweerichtingsverkeer. Dat is kindertheologie: je kind zelf actief laten ontdekken wat de Bijbel en het geloof te zeggen hebben.' Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft het boek gelanceerd op 1 juli met een webinar.

Hutter schreef *'Nooit meer een kleurplaat'* samen met godsdienstpedagoog Henk Kuindersma. Het boek is bestemd voor ouders, leerkrachten, kinderwerkers, predikanten en iedereen die zoekt naar nieuwe manieren om met kinderen de Bijbel te ontdekken en erover in gesprek te komen.

Welke manier je daarvoor kiest, hangt samen met je visie op opvoeden met de Bijbel en het geloof. Hutter: 'Je kunt als opvoeder kinderen helpen om zelf de Bijbel en het geloof te ontdekken, door er samen mee aan de slag te gaan zonder dat de uitkomst van tevoren vastligt. Die ontdekkende manier, dat is kindertheologie.'

Praktijkvoorbeelden

'Nooit meer een kleurplaat' bestaat uit drie onderdelen.

Deel 1 vertelt hoe kindertheologie ontstond en naar Nederland kwam, onder meer door de inzet van Kuindersma.

Deel 2 maakt kindertheologie concreet en belicht de rol van opvoeders en de ruimte voor de kinderen.

Deel 3 schetst elf verschillende praktijkvoorbeelden, waaronder een beleveniswandeling maken, 'kliederkerk' vieren, beeldtaal ontdekken, kunst kijken en kinderliterair bijbellezen.

Het boek kost €19,95 en is verkrijgbaar bij het NBG en de boekhandel:

<https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/nooit-meer-een-kleurplaat/>

Het gewaad van de dienaar

Schept een toga nu afstand en scheve verhoudingen of is het gewaad juist een middel om iedereen bij de les te houden? Beide opvattingen zijn te beluisteren in protestantse gemeenten, ook onder voorgangers.

Van oorsprong is de toga een katholiek concept. Een klassieke katholieke toga staat vol symboliek: koorden, kragen en kleuren verwijzen naar het lijden en sterven van Jezus. Dat viel na de Reformatie bij veel protestanten niet in goede aarde. Zij meenden dat het lijdensverhaal iets was om met respect mee om te gaan. Dat hoefde je niet onnodig vaak te herhalen met al die symboliek.

Bovendien, een predikant had vooral als taak om de gemeente te onderwijzen in het geloof. In de eerste protestantse kerken waren veel predikanten van mening dat het gebruik van symboliek maar zou afleiden van waar het om ging in de kerkdienst: de verkondiging uit het Woord. Daarom: géén toga in de eerste protestantse kerken in Nederland.

Modeshow

Maar wat droegen de verkondigers van Gods Woord dán op de preekstoel? De eerste protestantse dominees achtten speciale plunje niet nodig voor het uitleggen van het evangelie. Een net zondags pak vonden ze volstaan. Die zagen er in die tijd heel wat anders uit dan bijvoorbeeld driedelig zwart. Hoe hun nette kleding eruit zag, was vooral afhankelijk van de modetrends. Zo kwam het in de tijd van pruiken en kleurige pantalons vaak voor dat de dominee flink uitgedost stond te blinken op de preekstoel.

Als gevolg daarvan krabden enkele dominees en kerkgangers zich achter de oren. Was het wel de bedoeling om als kerk mee te gaan met de seculiere meute? Moest er niet een soort onderscheidend uniform komen voor de dominee?

In 1811 had de Duitse overheid de toga al verplicht gesteld. Zo moest er meer aandacht komen voor de preek en minder voor de modeshow van de dominee. Ook in Nederland lieten enkele predikanten zich inspireren door de Lutheranen.

Zwart, zwaar en lekker warm

In diezelfde eeuw kwam er onder protestanten meer aandacht voor de geleerdheid van de dominee. Idealiter was dit iemand die had gestudeerd en wist waar hij het over had. Het was daarom niet zo'n gek idee als dominees de zogeheten academische toga over zouden nemen. Deze toga werd gedragen door geleerde mensen met een ambt.

Vandaag de dag kennen we deze nog steeds als dé klassieke toga: zwart, zwaar en met mouwen waar je u tegen zegt. En als kers op de taart was het gewaad behaaglijk warm – een pré in grote gure kerken, in barre tijden toen de kerkverwarming nog niet was uitgevonden.

Voor veel dominees is de toga een onderscheidend uniform. Niet om zichzelf als geleerd persoon neer te zetten, maar juist omdat zij als dienaar van God Zijn woord verkondigen.

Liturgie

De jaren '70 brachten een nieuwe trend. Sommige dominees ervoeren dat de traditionele academische toga afstand creëerde tussen hen en de gemeente. Zij kozen voor een witte linnen toga, de traditionele katholieke 'albe'. Maar dan zonder de symboliek die de katholieken eraan verbonden.

In de protestantse kerk is de witte albe een 'liturgisch gewaad'. Deze helpt dominees bij het aandachtig uitvoeren van de dienst en herinnert hen aan de eeuwenoude tradities en het grotere geheel waar zij onderdeel van zijn.

Over de albe draagt de voorganger vaak een gekleurde stola - een soort sjaal of sjerp - in de kleur van het kerkelijk jaar. Die kleuren hebben een symbolische betekenis. En zo brengt de toga of albe toch weer symboliek in de kerk.

Bijbellesrooster voor de maand september 2021

1 september	Galaten 3:1-14	Tact?
2 september	Galaten 3:15-29	Nalatenenschap
3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
4 september	Psalm 54	Gebed na verraad
5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
13 september	Psalm 92	Geniet van de rustdag
14 september	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
15 september	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
16 september	Spreuken 12:1-12	Omgaan met kritiek
17 september	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
19 september	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
20 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
21 september	Psalm 102:1-12	Noodkreet
22 september	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
23 september	Spreuken 13:1-9	Leeflessen
24 september	Spreuken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
25 september	Psalm 62	Rustgevend
26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
30 september	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?