

OVERDENKING

Open je ogen

‘Verstaat gij wat gij leest?’, vraagt Filippus aan de Ethiopische diplomaat die in zijn reiswagen de profeet Jesaja aan het lezen is. (Handelingen 8)

Dit voorjaar werd er in Nederland bijna huis-aan-huis een brochure verspreid met de titel ‘eye-opener’, een eenmansactie van een evangelist die ervan overtuigd is dat de Bijbelse profetieën in onze tijd uitkomen. Toevallig was er op ons adres niet een bezorgd, maar een gemeentelid was zo vriendelijk haar exemplaar aan mij te geven.

Waarom denk ik dat zo’n brochure deels de plank misslaat? Dat heeft volgens mij met het onderscheid te maken tussen uitleg en toepassing. Dit is een principe dat in de christelijke traditie en zeker in de protestantse kerken altijd is gevolgd.

Als je de profetieën in de Bijbel leest, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dan merk je dat de profeten en apostelen geïnspireerd waren om voor hun eigen tijd geloofsgetuigen te zijn. Zij verkondigen wat zij van Godswege hebben meegekregen en wat de Geest hun ingeeft. Daarom is het Gods woord en tegelijkertijd zijn het menselijke verwoordingen van dienaren die beperkt zijn door de omstandigheden waar ze zelf in leefden. Ze konden niet over hun eigen horizon heen kijken.

Als ik wil verstaan wat ik lees, dan moet ik begrijpen dat iemand als Jesaja profeteert over de situatie waarin hijzelf verkeerde. Maar dat is gelukkig niet het enige. We mogen deze getuigenissen vervolgens ook toepassen op onze eigen situatie. Je maakt een vertaalslag. Daar heb je verbeeldingskracht en luistervaardigheid voor nodig, gebed en geloof. En wat daarbij helpt is een preek die de tekst uitlegt én actueel maakt, een Bijbelkring of een cursus theologische vorming voor geïnteresseerden. Zo leert de Ethiopiër van Filippus dat de woorden van Jesaja ook voor hem gelden.

Dus als iemand zegt dat we in 2021 in een bevoorrechte situatie verkeren, omdat de Bijbelse profetieën precies in onze generatie bezig zijn uit te komen, dan denk ik persoonlijk dat je deze teksten verkeerd uitlegt. Als iemand echter laat zien dat Gods woord van ons vraagt om het op onze tijd toe te passen, omdat God ook nu werkt en ons meeneemt door zijn Geest, dan worden je ogen geopend.



Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

6 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afscheid/bevestiging ambtsdragers</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Otto Maris
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Pastoraat 2 ^e Eigen gemeente: Stille Hulp Onderhoud koeling rouwcentrum

13 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afscheid/bevestiging ambtsdragers</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	Werelddiaconaat: Oeganda Instandhouding kerk en eredienst

14 juni: geen Fendertshofdienst

20 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. A. van Briemen, Alphen a/d Rijn
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	Groot onderhoud pastorie Noodhulp 'Griekenland'

27 juni

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Mw. M. Bloklander, Waalwijk
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	-----
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst KerkWebRadio

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 juni	-----	Saskia en Marjolein
13 juni	-----	FLAME
20 juni	-----	Judith en Marloes
27 juni	-----	Marjolein en Emie

	Bloemendienst	Organist
6 juni	Tiny Verhagen	Johan van der Steen
13 juni	Anneke Knook	Ad van Sprang
20 juni	Ella Knook	Johan van der Steen
27 juni	Hetty Bom	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
6 juni	Jeannette	Sebastian	-----
13 juni	Ad	Anton	-----
20 juni	Lonneke	Willian	-----
27 juni	Jan N.	Peter	-----

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

6 juni: Stille Hulp

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecol-lecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste ja-
ren toe.

13 juni: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Oeganda) 2021

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hun betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

20 juni: Kerk in Actie: Noodhulp (Griekenland) 2021

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

27 juni: KerkWebRadio

De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken **Geertje Dina Kers-de Wit**.

Dina groeide op als jongste dochter in het grote gezin De Wit in Heijningen. Na de lagere school volgde ze samen met haar zus Toos de opleiding tot coupeuse bij de nonnen in Fijnaart.

Ze werkte als kledingverstelster, eerst in het Diakonessenziekenhuis in Breda en later in het rusthuis in Fijnaart.

Via de kerk leerde ze Adriaan Kers kennen. Ze trouwden en kregen een zoon Ton en een dochter Marjolijn. Groot was de klap toen haar man in 1989 overleed.

De steun die ze ontving van familie en vriendinnen deed haar goed en veel plezier beleefde ze aan de uitstapjes met de kinderen en hun gezinnen. De afgelopen jaren bezocht Dina trouw de Fendertshofdiensten. Geloven was voor haar een vast vertrouwen en soms ook een innerlijke strijd: 'zo gemakkelijk kom je er niet'. Het samen zingen gaf haar kracht en heeft ze altijd graag gedaan.

Vorig jaar werd ze ziek en verhuisde Dina van de Jan Punthof naar zorgcentrum Oostkwartier in Oudenbosch. In de afgelopen tijd namen haar krachten af en zondag 9 mei, op Moederdag, kwam er een einde aan haar aardse leven. Dina is 93 jaar geworden. Ze zal erg gemist worden als lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus en tante.

In de dienst op zaterdag 15 mei jl. werd de muziek gespeeld die haar zo dierbaar was en lazen we de trouwtekst van Dina en Adriaan, Psalm 121: "De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid." In dit geloof bidden we om Gods troost voor Ton en Elmy, Marjolijn en Ivo, de kleinkinderen Fleur + Jim, Sjuul + Judith, Max + Shanissa, Jelmer, Ize en tante Mart. Dat ze de liefde die Dina gaf in hun hart zullen bewaren.

Ds. F.C. de Ronde



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL

Vacatures kerkenraad en taakgroepen ingevuld, 2 diensten voor bevestiging en afscheid

De kerkenraad is erg blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat de vacatures binnen de kerkenraad en taakgroepen zijn ingevuld. Omdat er veel wisselingen zijn, we nog steeds met maar een beperkt aantal bezoekers in de kerk mogen zijn, maar we familie en gemeenteleden de gelegenheid willen geven bij bevestiging en afscheid aanwezig te zijn, heeft het moderamen besloten hiervoor twee diensten te plannen.

Op 6 juni zullen de volgende ambtsdragers en taakgroepleden bevestigd of voorgesteld worden:

Marion Kruis-Pols, Leeuwerikstraat 48, als ouderling-scriba, haar man **Jan Kruis** die haar zal ondersteunen bij het scribaat, **Addy Roks-Kwist**, De Bongerd 8, als pastoraal medewerker, **Jenke de Lint-Knook**, Leeuwerikstraat 63, en **Geerte Goudriaan-de Wit**, Appelaarseweg 31, als leden van de taakgroep Gemeentezijn.

We zullen afscheid nemen van **Susanne Baan-Slager**, scriba, **Piet de Lange**, pastoraal medewerker en **Rianne Verschuur**, taakgroep lid Gemeentezijn en taakgroep lid Jeugd.

Op 13 juni zullen bevestigd of voorgesteld worden:

Klaas Leinenga, Tobe 12 Oud Gastel, als diaken, **Wendy Verhagen-Frijters**, Appelaarsedijk 7 en **Janita Younus**, Koolmees 5, als leden van de taakgroep Jeugd.

In deze dienst zullen **Alex Solleveld**, diaken, en **Aron Bom**, taakgroep lid Jeugd, bedankt worden voor hun inzet.

Denkt u er aan om u aan te melden voor de dienst(en) waarbij u graag aanwezig wilt zijn?

Namens de kerkenraad,
Susanne Baan, scriba

Aantal bezoekers in de kerk

Tot nu toe adviseerde de PKN (Protestantse Kerken in Nederland) om maximaal 30 personen in de kerken toe te laten tijdens diensten. Na overleg tussen het ministerie van Veiligheid en de PKN is er sinds eind april de mogelijkheid om 10% van de zitplaatsen in de kerk te benutten. In onze kerk (De Dorpskerk) kunnen dat 50 personen zijn. Het verschil is wel dat dit inclusief 'medewerkers' (predikant, koster, organist, technici etc.) is. Het moderamen heeft het voornemen om deze regel vanaf 1 juni a.s. toe te passen.

Namens het moderamen,
Susanne Baan, scriba

Alternatieve Koningsdag 24 april 2021

Een fantastisch resultaat, de telmachine is blijven steken op het enorme bedrag van € 7200,00.

De helft is voor de Stichting Wigwam. De Stichting Wigwam organiseert tijdens de schoolvakanties, speciaal voor gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking, de Wigwamvakanties op verschillende plaatsen in Nederland. Tijdens deze vakanties wordt er 5 dagen per week een avontuurlijk activiteitenprogramma georganiseerd. Femke van Halum uit onze gemeente heeft zich al een aantal jaren als vrijwilligster ingezet voor deze Stichting. De andere helft van de opbrengst is voor de kerk.

Graag willen we iedereen bedanken die ons geholpen heeft om dit geweldige bedrag bij elkaar te brengen. U die ons sponsorde, u die loten kocht van o.a. onze onvermoeibare Fiet, u die planten kocht of oliebollen. U die oliebollenbeslag maakte, bakte en er natuurlijk ook af en toe een proefde. U die ons hielp met de verkoop of de bezorgdienst, de plantjes distribueerde en natuurlijk de geldtellers. Iedereen die hielp bij de voorbereidingen op de dag zelf en zorgde dat de geleende spullen weer weggebracht werden: dank, dank, dank!!

De prijzen van de loterij zijn gevallen op de volgende nummers:

1e prijs lotnummer 1306	fam. Solleveld
2e prijs lotnummer 844	fam. v. d Waal
3e prijs lotnummer 1996	fam. Stam
4e prijs lotnummer 463	Johan Agterdenbos
5e prijs lotnummer 731	fam. Knook

De prijzen zijn al naar de winnaars gebracht.

Nogmaals iedereen bedankt en op naar een volgende keer.

Namens: Huib, Jan, Ad, Marianne, Leny, Tiny, Henk, Jaap Kees en
Adri



Op de site van het Bijbelgenootschap vond ik de volgende titel: *BIJBELVERHALEN* met de omschrijving die ik overneem:

Bijbelverhalen

Alles aan deze uitgave, *Bijbelverhalen*, is stijlvol. De invalshoek van elk verhaal is anders, daarom is deze bundel een uitgave die blijft inspireren. Tegelijkertijd intrigeren de illustraties van Hanne Bartholin. Ze laten een diversiteit zien die past bij de keuze van de verhalen. De Deense Ida Jessen is een geliefd auteur van boeken voor volwassenen en voor kinderen. Haar stijl kenmerkt zich door levendige taal die je raakt. Haar werk werd al meerdere malen vertaald in het Nederlands. De balans tussen tekst en beeld krijgt extra nadruk door de originele typografie waarin wordt gespeeld met vorm en ruimte. Daardoor is het boek qua tekst en illustraties een waar kunstwerk. Dit boek was de winnaar van de Danish Book Design Prize in 2017 in de categorie kinderboeken.

Een unieke uitgave met de zes mooiste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Door de heldere teksten en de bijzondere illustraties brengt dit boek de *Bijbelverhalen* dichtbij kinderen en volwassenen. Daarom is dit ook een mooi boek om cadeau te doen. Désanne van Brederode schreef het voorwoord.

Het lijkt me een boek voor groot en klein. Misschien ligt het op de *Boekentafel* als we die eindelijk weer in de Vijverhof kunnen opstellen.

Recensie:

'Dit boek is een kunstwerk. Woorden en afbeeldingen versterken elkaar. Ieder verhaal krijgt weer een eigen, poëtische glans, warm, geestig soms, ontroerend en diep menselijk. Of je nu met de bijbel bent opgevoed of dat dit een eerste kennismaking is, in beide gevallen raakt het boek waar het behoort te raken: in het hart.' (Désanne van Brederode)

Uit het Deens vertaald door Edith Koenders.

Hartelijke groeten van
Nel, Janneke en Bep



Gebedskring 2 juni

Woensdag 2 juni hopen we weer bij elkaar te komen met de gebedskring. U/jij bent van harte welkom om met ons mee te bidden.

Het is in de Vijverhof, van 9.00 tot 9.45 uur. We houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM.

Meestal beginnen we met een kort Bijbelgedeelte, gedicht of lied dat voor wordt gelezen. Vaak volgt een kort persoonlijk rondje. Hierna volgt het gebed. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te bidden voor dingen die op dat moment spelen of waar voorbede voor is gevraagd. Dit mag hardop, maar je mag ook in stilte meebidden.



Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij: Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10A of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426

Taakgroep Jeugd



Van de Kindernevendienst

Hoi, jongens en meiden,
Afgelopen maand was een echte feestmaand. We vierden Moederdag, waarbij jullie bij de Kindernevendienst een heuse tegoedbon hebben gemaakt waarin je aanbiedt een klusje te doen. Zijn de bonnen al ingewisseld? Daarna was het Hemelvaart én we vierden ook nog Pinksteren. Jullie hebben ook nog een mooie poster gemaakt van de Wereld naar aanleiding van het gebed dat Jezus bad voor de wereld.

Die poster hangt in de kerk, dus die kan je nog eens bekijken als je weer een keer in de kerk bent.

In de komende weken gaan we veel horen over ontmoetingen die Jezus heeft o.a. met een Samaritaanse vrouw bij de put, een hoveling uit Kafarnaüm. Ook in juli gaan we daar verhalen over horen. Al die ontmoetingen doen iets met mensen - ook met Jezus zelf.

En als we erover lezen, kunnen ze ook met ons iets doen. Thema van deze periode is: 'Heb jij het ook gezien?'

Dat is een vraag die gesteld kan worden na al die verhalen uit het evangelie van Johannes. Heb je gezien wat er gebeurd is? En wat doet dat met jou?

We hopen jullie allemaal weer te zien op zondag bij de kindernevendienst. Jullie kunnen je opgeven via kinderkerkflame@hotmail.com.

Groetjes van de juffen en tot zondag!

Oh ja... 13 juni is er weer een keer FLAME! De leiding van FLAME gaat er weer een mooi programma van maken, dus ze hopen dat jullie er dan ook weer bij zijn.



kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

18 april	Schilderwerk De Dorpskerk	€ 160,90
25 april	't Trefpunt, inrichting keuken	€ 124,50
2 mei	Pastoraat beheer	€ 81,35
2 mei	't Trefpunt, inrichting keuken	€ 74,40
9 mei	Onderhoud orgels	€ 118,88
16 mei	Schilderwerk De Dorpskerk	€ 142,00

Giften

Via mw. M. Nijhoff en ook mw. N. van Dorp is er een bedrag binnengekomen van € 20,-, via dhr. P. de Lange bedragen van € 25,- en € 30,- en via mw. L. Vogelaar een bedrag van € 40,- voor de kerk.

Via de bank zijn binnengekomen voor de diverse collecten aan de kerk, welke niet aan een bepaalde dienst gekoppeld waren, bedragen van € 10,-, € 15,-, € 20,- en € 50,-

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkbalans 2021

De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2021 bedragen tot nu € 92.813,- waarvan inmiddels al € 60.507,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen, omdat de kerk volledig afhankelijk is van bijdragen van de gemeenteleden.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL 02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse Gemeente Fijnaart.

Schoonmaak

Een kerkelijke organisatie bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers. Dat is ook zo in onze gemeente. Er zijn vrijwilligers enthousiast bezig met o.a. het onderhoud van de begraafplaats, de tuinen rond De Dorpskerk, De Ontmoetingskerk, 't Trefpunt en het Rouwcentrum. Tevens is er een ploeg die De Dorpskerk en de Vijverhof schoonhoudt. Alleen voor 't Trefpunt en de Ontmoetingskerk lukt dat niet erg. Daarom willen wij hierbij een oproep doen aan vrijwilligers die deze ruimten mee willen helpen schoon te houden.

U kunt hiervoor contact opnemen met Jos Nijhoff, 0653524701 of Henk Nijhoff 0649115532 of per email kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl. Bij voorbaat dank.

De taakgroep Beheer



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

18 april	Compassion: COVID-19 NOODHULP	€ 267,94
25 april	Diaconaal werk eigen gemeente	€ 189,56
2 mei	Leprastichting	€ 117,12
9 mei	Kerk in Actie: Noodhulp (Libanon) 2021	€ 142,44
16 mei	Eigen gemeente: Bloemen/pastoraat	€ 130,79

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

7 juni	20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters
15 juni	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
17 juni	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
29 juni	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad

DIVERSE MEDEDELINGEN



Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder
Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Rieuwerd Buitenwerf: 'Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.'

NBV21 vanaf nu te bestellen

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. 'Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt', aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

'De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edities bij de NBG-uitgeverij', vertelt Van Dijk. 'Op elk daarvan kan worden ingetekend. Er is een standaarduitgave met hard koft, een compacte editie, een luxe editie, een huisbijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel. Veel van de edities zijn er in twee uitvoeringen: met of zonder de deuterocanonieke bijbelboeken. Naast onze eigen edities verschijnt er een literaire editie bij Querido en een kunsteditie bij Athenaeum.'

De vormgeving wordt verzorgd door Joost Grootens en de NBV21 wordt gedrukt door Royal Jongbloed in Heerenveen.

NBV21

De NBV21 is een up-to-date gebrachte versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle sindsdien bij het NBG binnengekomen vertaalsuggesties van lezers werden beoordeeld. Drie jaar lang heeft een team van vertalers de duizenden lezersreacties gewogen en is ieder bijbelvers opnieuw getoetst aan de brontekst. Het resultaat is een verbeterde vertaling: vertrouwd en tegelijk als nieuw. In totaal zijn er ruim 12.000 verbeteringen aangebracht.

Van de NBV zijn zo'n 2 miljoen exemplaren verkocht. De NBV21 is net als de NBV een interconfessionele vertaling die de brontekst nauwkeurig weergeeft in natuurlijk Nederlands. Daarnaast heeft de vertaling speciale aandacht voor het eigen karakter van elk bijbelboek en de voorleesbaarheid van de tekst.

Intekenen

Intekenen kan via de boekhandel en in de NBG-webshop. De twaalf edities verschijnen in het najaar en zijn te zien via bijbelgenootschap.nl/aanbieding-nbv21/.

Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de NBV21-nieuwsbrief.

*Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Janneke van Baren*

Bijbellesrooster voor de maand juni 2021

1 juni	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!
6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaïen
8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid
13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking
15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam
20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie
27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang

DIEP: nieuw tv-programma over prangende levensvragen

Veel jonge mensen leiden een hectisch leven vol prikkels. Hoe sta je in die hectiek stil bij belangrijke levensvragen? Samen met de Protestantse Kerk ontwikkelde de EO het nieuwe tv-programma DIEP, waarin bekende Nederlanders een nacht lang 'diep gaan'.

Actueel

In DIEP laten zes bekende Nederlanders zich allemaal één nacht opsluiten door EO-presentator Joram Kaat. Ze gaan de nacht in zonder telefoon, maar met een levensvraag die voor hem of haar belangrijk is. Elke nacht zijn er drie 'wijzen' die ieder vanuit hun eigen expertise de gast te hulp schieten, waaronder steeds een predikant.

Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie: "Ook al is het leven van jonge mensen vaak vol prikkels en zonder veel rust; ook zij hebben een zingevingsbehoefte. Een belangrijke opdracht van de kerk is om weer in gesprek te raken met jonge mensen en ze te helpen te reflecteren op hun eigen levensvragen. Dit tv-programma is een goede manier om met jonge generaties het gesprek aan te gaan over diepere levensvragen. Ik ga kijken!"

Verdiepend materiaal

In de eerste aflevering van DIEP was verslaggever Dennis Schouten te zien. De komende weken gaan actrice Joy Wielkens, influencer Koen Kardashian, ex-profvoetbalster Anouk Hoogendijk en rapper Donnie 'Diep'. Zij proberen tijdens de nacht antwoord te vinden op prangende vragen als: 'Hoe vind ik meer rust?', 'Waarom heb ik angst voor de toekomst?' en 'Hoe word ik een goede vader?'. Op mijnkerk.nl/dieper is verdiepend materiaal bij de afleveringen te vinden, dat ook door lokale gemeenten gebruikt kan worden.

DIEP (EO), elke woensdag om 22.10 uur op NPO 3

(Uit 'Petrus', nieuwsbrief van Protestants Nederland)