

OVERDENKING

God meer gehoorzamen dan mensen?

Toen het aantal kerkgangers in oktober op last van de minister opnieuw werd teruggeschroefd, was er een predikant van een ander kerkgenootschap die zich hardop afvroeg of nu het moment gekomen was om God meer te gehoorzamen dan mensen. Met andere woorden: moeten christenen zich houden aan deze regel van de overheid of zijn we meer gebonden aan het bijbelse gebod om de erediensten niet te veronachtzamen?

Een ethisch dilemma, waar ook buiten de kerk de meningen sterk over verdeeld zijn. Sommigen zullen het toejuichen dat het beleid van de regering niet blind wordt opgevolgd, anderen vinden het juist zeer verontrustend als een groep gelovigen zich boven de wet plaatst, dat is fundamentalisme.

Voor mij als christen een spannende situatie, een loyaliteitsconflict ligt op de loer. Ik was blij dat juist in de week dat dit speelde het bijbelleesrooster mij op het tempelplein bracht, waar Jezus in een discussie wordt betrokken over de vraag of je de keizer belasting moet betalen of niet. Het antwoord van Jezus lijkt ontwijkend, maar is to the point: "Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat God toebehoort."



Romeinse munt met beeltenis van de keizer

Daarmee erkent Jezus het gezag van de overheid en daarom sta ik erachter, ook al deed het pijn, dat de kerken het zeer dringende advies van de minister opvolgen. Tegelijkertijd geeft Jezus hier gewetensvrijheid en als het echt nodig is kan dat resulteren in burgerlijke ongehoorzaamheid, 'dapper zondigen' zoals Luther dat noemde.

Als het gaat om volksgezondheid en solidariteit met de samenleving waarin zoveel andere sectoren ook hard getroffen worden, dan is het volgens mij niet het moment om als kerk eigenwijs te zijn. Het is in een democratische rechtstaat geen schande om gezagsgetrouw te zijn. Maar daarmee is de kous nog niet af. Want wat bedoelt Jezus eigenlijk met 'aan God geven wat Hem toebehoort'?

Gehoorzaamheid heeft in de Bijbel letterlijk met je gehoor te maken. Willen luisteren naar Gods Woord, zoals Jezus even later op datzelfde tempelplein uitlegt: "Heb de Heer lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw kracht. En het tweede gebod daaraan gelijk: Heb uw naaste lief (die is) zoals uzelf."

Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

1 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre, Dordrecht
Ambtsdrager van dienst	Otto Maris
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk in Actie Sterke vrouwen in Papoea/Indonesië

8 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Dankdag</i>
Voorganger	Ds. T. Moll, Sassenheim
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Oogstcollecte 2 ^e Collecte K&W Instandhouding kerk en eredienst

9 november: geen Fendertshofdienst

15 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Zendingsdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Top2000-dienst in De Dorpskerk met Jens en Mirthe van Hoof
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Collecte Rondgang Uitgang	Zending/Kerk in Actie/Pakistan Onderhoudsfonds

22 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Gedachteniszondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde en A.J. Ploeg-Blokland
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst K&W: Kerk in Actie/omzien naar mensen

29 november

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e Adventszondag; Jeugd- en gezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruijs
Collecte Rondgang Uitgang	K&W: Bloemen Onderhoud schuifdeurpanelen 't Trefpunt en Vijverhof

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 november	--	Saskia en Claudia
8 november	--	Marloes en Marjolein
15 november	--	Neely Anne en Emie
22 november	--	Claudia en Saskia
29 november	--	Marjolein en Neely Anne

	Bloemendienst	Organist
1 november	Anneke Knook	Johan van der Steen
8 november	Jeanne Moerland	Barthold Jongejan
15 november	Cor Endepoel	Ad van Sprang
22 november	Riet Jongbloed / Hetty Bom	Johan van der Steen
29 november	Paula de Rooij	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
1 november	Ad	Sebastian	--
8 november	Lonneke	Jan K.	--
15 november	Jan N.	Piet	--
22 november	Tiny	Willian	--
29 november	Jeannette	Peter	--

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

1 november: Kerk in Actie: Sterke vrouwen Papua/Indonesië

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

8 november: Pastoraat: Dankdag voor gewas en arbeid

Ter gelegenheid van 'Dankdag voor gewas en arbeid' worden er als groet van de gemeente fruitbakjes samengesteld, die verspreid worden onder gemeentelieden. Wij ervaren dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook met het gesprek dat plaats vindt tijdens het bezoek. Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mede mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. Helpt u mee?

15 november: Kerk in Actie: Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.

Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Zendingsdienst 15 november

De familie Younus uit onze gemeente zal een presentatie geven over het leven van christenen in Pakistan en hoe het is om daar kerk van Christus te zijn?

De collecte zal zijn voor de kerk van Pakistan.

Kerk in Actie: Versterk de kerk in Pakistan

22 november: Kerk in Actie: Pastoraat/omzien naar mensen

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Gedachteniszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.

29 november: Eigen gemeente: Pastoraat/bloemen

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 29 november voor de bloemen in het pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

De kerkdienst van Gedachteniszondag op 22 november a.s.

In deze dienst gedenken we als Protestantse Gemeente degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en die we moeten missen. Wij gedenken hen met verdriet, maar ook met dankbaarheid, omdat zij ons voorgingen in geloof, hoop en liefde.

2019

10 november	Pieterrella de Pater-Flier	78 jaar
13 december	Marijtje de Vos-de Nijs	86 jaar
15 december	Pieterrella de Vos-Otto	97 jaar
15 december	Jacobus Knook	89 jaar
16 december	Jan Hendrik Driesprong	86 jaar
16 december	Aria Antonia Tolenaars-Blokland	92 jaar
17 december	Cornelis van Dueren den Hollander	92 jaar

2020

15 januari	Cornelia van Sprang-van de Merbel	79 jaar
23 januari	Meeuwis Johannes Driesprong	90 jaar
7 februari	Bartha Neeltje van Velzen-van Vliet	76 jaar
16 februari	Cecilia Adriana Hardenbol-Kemps	62 jaar
20 februari	Marie Johanna Francina Luijk-Artz	72 jaar
15 maart	Cornelia de Kluiver-Riet	93 jaar
19 maart	Peter Cornelis Bijnagte	71 jaar
19 maart	Anna Magritha Bevelander-Bierings	82 jaar
3 april	Cornelis Johannes Kocken	79 jaar
3 april	Arie van Doorn	87 jaar
8 april	Aletta Verhagen-van den Berg	83 jaar
16 april	Huiberdina Maria Sija van de Merbel-Giljam	87 jaar
16 april	Maria Rosalia Sophia Rumo Saarloos-Jansen	64 jaar
4 mei	Aletta Johanna Kaptein-Dijkgraaf	88 jaar
14 mei	Adriaan Verhage	86 jaar
22 mei	Jannetje Sophia de Keijzer-van Vessem	91 jaar
27 mei	Teuntje Boelhouters-Tolenaars	97 jaar
14 juli	Cornelis van Dueren den Hollander	89 jaar
24 juli	Johanna Klaassen-Blokland	88 jaar
2 augustus	Fransina den Hollander-Heijboer	84 jaar
27 augustus	Engel Willem Westveer	75 jaar
4 september	Wilhelmina Maria van de Merbel-Blokland	87 jaar
17 september	Johannes Marie Kreuk	63 jaar
7 oktober	Dirk Paulus den Dunnen	71 jaar

De familie wordt uitgenodigd door de medewerkers van de taakgroep Pastoraat. Zij brengen een kaart op het voor ons bekende correspondentieadres.

In deze tijd is het erg belangrijk dat we weten wie er wel of niet zullen komen. Helaas zal dat een zeer beperkt aantal personen per familie zijn vanwege de huidige maatregelen.

In ieder geval is de dienst ook via de livestream www.pknfijnaart.nl te volgen. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, met ds. Franc de Ronde (0168-850385) of met Adri de Vrij (0168-462996).

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Top2000-dienst 15 november

'Maar ik geloof...'

*En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij,
maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij*

Deze tekst komt uit het liedje 'Avond' van Boudewijn de Groot en staat jaarlijks hoog in de top2000 lijst. Waarschijnlijk omdat de sfeer van het nummer zo goed bij de tijd van het jaar past en omdat het gewoon mooie muziek is. Zal het vanwege de onzekere tijden nu nog hoger eindigen dan in andere edities?

Je kunt je natuurlijk afvragen of deze klassieker van Boudewijn de Groot specifiek iets met het christelijk geloof te maken heeft, maar het feit dat het jaar in jaar uit zoveel mensen aanspreekt, zegt toch wel iets. Het liedje verwoordt een verlangen naar houvast en zingeving.

Dat geldt voor nog veel meer liedjes uit deze lijst; je kunt er een gebed in horen of een geloofsbelijdenis: bijvoorbeeld 'Pak maar m'n hand' van Nick en Simon of 'Tears in heaven' van Eric Clapton.

Met pianist Jens en zangeres Mirte van Hoof en vaste gast Sira van der Eijk gaan we dit jaar een bijzondere top2000-dienst meemaken. Er zullen minder mensen in de kerk aanwezig zijn dan andere jaren, maar via de livestream van www.pknfijnaart.nl kan iedereen meekijken. Wel hebben we afgesproken dat als er helemaal geen mensen in de kerk aanwezig zouden kunnen zijn, de dienst wordt uitgesteld.

Maar noteer het vast: 15 november, 19.00 uur top2000-dienst vanuit De Dorpskerk

Namens de taakgroep Gemeente Zijn, ds. Franc de Ronde

Zendingskrans in coronatijd

Adrie, Lisanne en Sandra hebben er lang over nagedacht of we weer een keer met de dames van de zendingskrans bij elkaar konden komen. Uiteindelijk hebben we besloten om het in twee groepen te doen, 's morgens een groep en 's middags een groep, zodat we de 1,5 meter afstand konden garanderen.

Dinsdag 29 september hebben we in 't Trefpunt alles, volgens de regels van het RIVM, klaargezet. We hebben met elkaar een heel fijne dag gehad, het was goed om elkaar na een lange periode weer te zien en te spreken.

Maar de afgelopen tijd hebben we ook niet stil gezeten. We hebben telefonisch contact met de dames gehad en er zijn dames bij ons thuis geweest. We hebben ook wol gebracht bij de dames die aangegeven hadden dat ze graag wol wilden hebben. Zo konden ze toch in deze onzekere tijd van veel thuis zijn en weinig bezoek ontvangen, breien en haken voor het goede doel SOS.

We hebben de bijeenkomst afgesloten met het gedicht BELOFTE van C.W. Kooy-den Hartog.

*We leven in een wereld vol onzekerheden
't Is telkens weer de twijfel die het wint.
We weten vaak niet hoe we verder moeten.
Maar Jezus zegt: Ik ben de Weg, mijn kind.
Je moet niet zoveel zorgen op je nemen,
Ik weet nauwkeurig wat je soms benauwt.
Je mag ook best genieten van je leven,
Zolang je in alles maar op Mij vertrouwt!
Want Ik ben altijd bij je, alle dagen,
Ook als je Mijn aanwezigheid niet ziet!
Ik laat je niet alleen! Hoe zou Ik kunnen?
Ik heb jouw leven toch gewild? Of niet?
Blijf dicht bij Mij! Ik zal je veilig leiden,
Je hele leven door! Geef mij je hand.
Dan hoef je echt niet meer bezorgd te wezen,
Want wat ik zeg houdt voor eeuwig stand!*

Een hartelijke groet van de dames van de zendingskrans



Gebedskring 4 november

Woensdag 4 november komen we weer bij elkaar met de gebedskring. U/jij bent van harte welkom om met ons mee te bidden.

Het is in de Vijverhof van 9.00 tot 9.45 uur.

We houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM.

Voor meer informatie of doorgeven van voorbedes kunt u altijd terecht bij:

Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10A

of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426

Een bericht van de activiteitencommissie

Het steeds groter wordende aantal coronapatiënten en de daaropvolgende strengere maatregelen, gooien voor de activiteitencommissie weer roet in het eten.

Op 18 november a.s. zou Marinus van den Berg een lezing houden in 't Trefpunt. Wij hebben het besluit genomen om de bijeenkomst niet te laten doorgaan. Afgelopen maart stond de lezing ook al op het programma en toen liep het ook mis. De commissie denkt dat de situatie de komende maanden weinig zal verbeteren en schort de activiteiten op tot eind januari volgend jaar.

Tegen die tijd is de lucht misschien wel geklaard.

Houd moed, eens komen er betere tijden.

Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon



De boekentafel kijkt uit naar koffiedrinken en boekentafel in de Vijverhof. Wij wachten. En we wachten ook op klanten, want bestellen bij ons kan altijd.

Wilt u graag iets moois om te lezen in de advents- en kersttijd? Zoekt u mooie gedichten of een boekje om cadeau te geven? Zoekt u een mooi kinder- of jeugdboek? Neem dan contact op met ons.

Groeten en sterkte gewenst in deze opgesloten tijd,

Nel, Janneke en Bep

Van de KERKENRAADSTAFEL



Gemeenteavond 4 november gaat niet door

Bij de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober is door premier Rutte aangegeven dat er voor 4 weken, dus tot half november, aangescherpte maatregelen gelden. Een van die maatregelen is het maximum van 30 personen die bij elkaar mogen komen in één ruimte.

De kerkenraad zou op de geplande gemeenteavond van 4 november a.s. graag zo veel mogelijk gemeenteleden ontvangen om met elkaar het onderwerp 'Zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw' te bespreken, maar deze nieuwe maatregel maakt dat helaas onmogelijk. Daarom hebben wij besloten de gemeenteavond te laten vervallen en deze opnieuw uit te stellen naar een latere datum. Wij hopen u dan alsnog te mogen verwelkomen.

Namens de kerkenraad,
Susanne Baan, scriba

Samenvatting kerkenraadsvergadering van 6 oktober 2020

Voorzitter Menno Bom opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Hij las Psalm 115: 1-18 en ging voor in gebed.

Per taakgroep kwam de evaluatie van het Beleidsplan van het seizoen 2019-2020 aan de orde.

Taakgroep Beheer: De belangrijkste taak was de kosten-baten in balans te houden. Door de coronacrisis gingen activiteiten zoals bazaar en fancy-fair niet door en waren er dus minder inkomsten.

Taakgroep Kerk en Wereld: Er is veel aandacht en zorg gegaan naar Stille Hulp in de gemeente en naar de actie Schuldhulpmaatje. Daar is veel vraag naar in deze corona-omstandigheden.

Taakgroep Jeugd: Er is een betrokken groep bij Rock Solid ontstaan. Flame heeft een tijdje stil gelegen en zal waarschijnlijk weer opgestart worden. Meetingpoint lukt niet op de goede manier. Jongeren draaien mee als lector in de kerkdiensten. Er is een nieuwe gespreksgroep voor 20+. Contact met de jeugd is i.v.m. corona onderhouden door paaschocolade rond te brengen, een digitaal spel te spelen en de online kindernevendiensten.

Taakgroep GemeenteZijn: De bestaande activiteiten konden ook niet allemaal doorgang vinden, maar zullen doorgaan zodra dat weer kan. De taakgroep heeft meegewerkt aan de 'open kerk' op dinsdagmorgen en donderdagmiddag, de online doopdagviering en de aangepaste startzondag.

Taakgroep Pastoraat: Weinig bezoekwerk kunnen doen vanwege corona, nu weer aarzelend opgestart. De Fendertshofdiensten kunnen pas hervat worden

in 2021. De Dankdag wordt voorbereid samen met de taakgroep Kerk en Wereld, evenals de kersttentie.

Omdat er een dringend advies gekomen is van de PKN om met maximaal 30 bezoekers (excl. medewerkers) de kerkdienst bij te wonen, overlegde de kerkenraad daarover. Na bespreking van enkele argumenten besloot de kerkenraad het advies te volgen en ook het zingen nog niet op te starten. Gemeenteleden die na aanmelding te horen krijgen dat het aantal van 30 bereikt is, krijgen de zondag daarna voorrang.

Ds. De Ronde deelt mee dat de Liturgische Werkgroep voorstelt over te gaan naar tweemaal per jaar vergaderen. Het doel van de oprichting was ten tijde van de fusie op liturgisch gebied een eenheid te scheppen en dat is afgerond. De werkgroep zal voortaan in het voorjaar vergaderen om de Stille Week voor te bereiden en in het najaar om de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de kerstnachtdienst te bespreken. De taakgroep Beheer bekijkt of er i.p.v. de kerstmarkt iets georganiseerd kan worden wat op afstand te verwezenlijken is. De taakgroep Kerk en Wereld organiseert weer een inzameling voor de Voedselbank en is bezig met de voorbereiding van de zendingsdienst. De taakgroep Jeugd is bezig met de voorbereiding van een jeugddienst op 29 november (Eerste Advent) met medewerking van Rock Solid.

Het preekrooster voor 2021 is helemaal klaar en online beschikbaar voor iedereen die er roosters aan toe moet voegen. Het conceptvergaderrooster van kerkenraad en moderamen werd ook goedgekeurd.

De scribe heeft een overzicht gemaakt van aflopende ambtstermijnen van kerkenraadsleden. Uiterlijk op de volgende kerkenraadsvergadering moeten de ambtsdragers van wie de termijn eindigt, aangeven of men door wil met een volgende termijn of niet. De voorzitters van de taakgroepen inventariseren ook of er taakgroepleden zijn die willen aftreden.

Bij de evaluatie van de gehouden diensten bleek dat er over het neuriën verschillend gedacht wordt. Dit jaar is er aan de Israëlzondag niet zoveel aandacht besteed; er was een gastpredikant. De Avondmaalsdienst op 27 september was goed georganiseerd; het verliep eerbiedig en goed. De Top2000-dienst wordt mogelijk alleen online gehouden. De technici gaan zeer binnenkort de techniek en apparatuur regelen.

Na de rondvraag besloot Yvonne Langbroek de vergadering met het lezen van Psalm 111: 1-10.

Menno Bom bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en wenste allen wel thuis.

Marion Kruis



Taakgroep Jeugd

Van de kindernevendienst

Beste jongens en meisjes,

We hebben weer een aantal bijzondere kindernevendiensten achter de rug. Leuk als je erbij was. De komende weken gaan we verhalen horen uit Matteüs. Verhalen die Jezus heel lang geleden heeft verteld en waar wij vandaag ook nog veel van kunnen leren.

Zondag 1 november– Matteüs 5:1-12 Bij God in de hemel

Jezus spreekt de mensen toe vanaf een berg (de 'bergrede'). Hij vertelt over mensen die zalig zijn. Mensen die zacht zijn, oprecht, vredestichters.

Zondag 8 november– Matteüs 25:14-30 Laat het groeien



Een man gaat op reis en geeft zijn dienaren een geldbedrag om op te passen.

De eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee en de laatste krijgt één talent.

De eerste twee gaan handel drijven en verdubbelen het bedrag. De derde is voorzichtig en begraaft het in de grond. Hij wordt gestraft.

Zondag 15 november– Matteüs 25:31-45 Jij maakt het verschil

Jezus vertelt over de dag dat de Mensenzoon komt. Hij zal de mensen scheiden. Tegen een deel zegt hij: 'Wat fijn dat je me geholpen hebt. Tegen anderen: 'Waar was je, toen ik je nodig had?'

Zondag 22 november– Matteüs 24:14-35 Een woord dat nooit verdwijnt

Jezus vertelt dat hij weggaat en zegt: 'Denk aan mij. Juist als je bang bent. Als je zoekt naar een veilige plek, als je wakker ligt in de nacht. Want het duurt niet lang, dan kom ik terug!'

Zondag 29 november, de laatste zondag van november, is het alweer 1^o Advent. Dus dan starten we met ons Adventsproject.

Tot ziens! Groeten van de juffen



Wij hebben lief
omdat God ons
eerst heeft
lief
gehad



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

20 sep.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 172,75
4 okt.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 89,05
4 okt.	Onderhoudsfonds	€ 114,95
11 okt.	Maaiwerk kerktuin	€ 155,93

Gift

Via mw. L. Nouwen is er een bedrag binnengekomen van € 10,- voor de kerk, via mw. T. Bienefelt € 20,- voor de kerk, via J. Tolenaars € 20,- voor het onderhoud van de kerk en € 50,- (voor collectes te verdelen tussen diaconie en beheer).

Ook zijn er giften via de bank binnengekomen voor de diverse collecten van 1 x € 100,- (ook 50-50 diaconie en beheer), 1 x € 150,-, 1 x € 50,-, 1 x € 40,- en 1 x € 30,- voor de kerk, buiten alle stortingen via de GIVT app.

Dank voor uw bijdragen.

Verjaardagsfonds

De zakjes van het verjaardagsfonds over het 3e kwartaal van 2020 zijn ook weer ingeleverd en de giften geteld. Dit bracht een mooi bedrag op van € 840,95, terwijl er ook nog eens € 25,- per bank overgemaakt is. Daarbij moet gezegd worden dat lang niet alle zakjes ingeleverd zijn bij de bringers van de verjaardagsgroet, nu de meesten van hen de kaart en het lege zakje bij de jarige in de brievenbus doen.

Mochten er nog gemeenteleden thuis een gift hebben liggen, dan kunnen zij deze alsnog brengen op het bezorgadres of bij één van de kerkrentmeesters.

Kerkbalans 2020

De toezeggingen voor de actie Kerkbalans bedragen tot nu € 91.416,-, waarvan inmiddels al weer € 78.718,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen en degene die de looper in januari gemist heeft, kan altijd nog zijn/haar antwoord bij één van de kerkrentmeesters inleveren.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

Solidariteitskas en abonnement Contactruimte

De afgelopen weken zijn er enveloppen met uitleg en acceptgiro's bezorgd bij de adressen die geen incassomachtiging hebben ingevuld voor deze doelen of bij de adressen die de bedragen zelf al hadden overgemaakt. De acceptgiro zit erbij als hulpmiddel, maar nog liever hebben de kerkrentmeesters dat u telebankiert of een machtiging afgeeft. We schrokken van de afrekening van de bankkosten: voor een acceptgiro wordt nu al € 1,50 berekend. Dat houdt in dat van uw betaling voor de solidariteitskas slechts € 3,50 overblijft voor de eigen kerk. Zoals u weet, moeten we voor elk lid € 5,- afdragen aan de landelijke kerk, of u nu wel of niet betaalt. Daar houdt men geen rekening mee. Voor een ontvangst per telebankieren of incasso betalen we slechts € 0,10. Dus u begrijpt waar onze voorkeur naar uitgaat. Wilt u alsnog een machtiging afgeven voor uw betalingen aan de kerk dan kunt u contact opnemen met Jan Tolenaars (06-15332198 of jjtolenaars@hetnet.nl) of met één van de andere kerkrentmeesters. Ook als u voor dit jaar al betaald heeft, geen probleem, dan kunnen we er volgend jaar mee starten. Ook zullen we binnenkort weer de vraag neerleggen of meer gemeenteleden de kerkbalans digitaal willen invullen, voor zover de e-mailadressen bekend zijn. Afgelopen jaar hebben zo'n 60 leden hiervan gebruik gemaakt en we streven naar een verdubbeling. Dat kunt u nu ook al aangeven op de bekende adressen.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

13 sep.	Pastoraat/bloemen	€ 164,34
20 sep.	Hulp Libanon	€ 374,18
27 sep.	Zending Leprastichting/Corona	€ 289,04
4 okt.	PKN / Kerk en Israël	€ 139,55
11 okt.	Eigen gemeente: Stille Hulp	€ 135,60

Door de coronacrisis zien we elkaar niet/minder op zondag in de kerk. We zijn echter dankbaar dat u het werk van Kerk en Wereld niet vergeet. Iedere gift of bijdrage aan de collecte, hoe groot of klein ook, is juist in deze tijd meer dan welkom. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te steunen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkauto (vervalt gedurende de 'coronatijd')

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

10 november	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
16 november	20.00 uur	Vergadering taakgroep Beheer

DIVERSE MEDEDELINGEN

Een nieuwe werkplek voor ds. Gertrudeke van der Maas

Toen onze oud-predikant Gertrudeke van der Maas vooring in onze kerk, vertelde ze dat ze per 1 november verandert van werk. Na 15 jaar predikant te zijn geweest van de oecumenische geloofsgemeenschap De Drie Ranken in Apeldoorn, gaat ze in dezelfde stad nu als predikant werken voor de Centrale Diaconie, als verzameling van alle wijkdiaconieën (er zijn in Apeldoorn zo'n 10 wijkgemeenten).

Ze wordt diaconaal ondernemer voor 23 uur per week. Dat betekent dat ze eraan zal bijdragen om het sociale gezicht van de kerk in de stad te versterken. Naast die taak is ze coördinator van een pioniersplek (9 uur per week), de Vuurplaats, die erop gericht is voor en met jongere generaties te zoeken naar vormen van ontmoeting rondom geloof, zingeving en spiritualiteit.

Wie wil kan de afscheidsviering van 25 oktober bekijken via www.3ranken.nl

Dirk De Wachter: ‘Ontmenselijking dreigt door corona’

‘Nu we elkaar vanwege het coronavirus nog steeds niet mogen aanraken, leidt dat op termijn tot ontmenselijking.’

Dat zegt de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter in een podcast waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap mensen wil inspireren tot ‘barmhartigheid’. De Wachter houdt van dat bijbelse woord, want: ‘Zorgen voor mensen in moeilijkheden is het mooiste wat er bestaat’.

‘Het is heel belangrijk om elkaar fysiek nabij te zijn, elkaar in het gelaat te zien zonder masker, elkaar aan te raken, elkaar een handdruk te geven, vel te voelen, elkaar te ruiken en te smaken’, aldus De Wachter. ‘Menselijkheid is geworteld in de verbinding die we met elkaar hebben. Die verbinding is talig – door ons spreken en luisteren – maar ook fysiek. Dat we door corona mensen met groot verdriet, die in tranen zijn, geen handdruk of schouderklopje mogen geven, is een groot tekort. De meeste patiënten houden zich er kranig onder en zeggen: “Dokter, het mag niet, maar het gaat wel.” Maar nu de tweede golf komt en het maar blijft duren, zullen we daar psychische klachten van zien, want op een gegeven moment is de rek eruit. Dan gaan we toe naar misbruik, depressie en burn-out. Ik ben daar bevreesd over.’

De podcast met De Wachter is onderdeel van de campagne ‘Wat deel jij?’ Met als uitgangspunt de ‘werken van barmhartigheid’ uit Matteüs 25 wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot onder meer het bezoeken van eenzamen, verzorgen van zieken, goede raad geven aan mensen in moeilijkheden, elkaar vergeven en zorgen voor de schepping. Dat gebeurt via blogs en podcasts.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Janneke van Baren

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/wdj-goede-raad-geven/>

Bijbellesrooster voor de maand november 2020

1 november	Psalm 24	Koninklijke intocht
2 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
3 november	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
4 november	Psalm 67	Volkenbond
5 november	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
6 november	Matteüs 23:25-39	Onwil
7 november	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel
8 november	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
9 november	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
10 november	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
11 november	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
12 november	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
13 november	Matteüs 24:29-44	Laat je niet overvallen, maar verrassen
14 november	Daniël 9:1-14	Verootmoediging
15 november	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken
16 november	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
17 november	Daniël 10:12-11:2a	Krachten
18 november	Daniël 11:2b-12	Opgaan, blinken en verzinken
19 november	Daniël 11:13-24	De een na de ander
20 november	Daniël 11:25-35	Heilig verbond bedreigd
21 november	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
22 november	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
23 november	Daniël 12:5-13	Eindtijd
24 november	Psalm 97	Hemeltaal
25 november	Matteüs 24:45-25:13	Wees goed voorbereid: controleer je oliepeil
26 november	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
27 november	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
28 november	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
29 november	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!
30 november	Jesaja 1:21-31	Zuivering

