

# OVERDENKING

## ‘Straks bijeen’

We zijn weer voorzichtig begonnen met het houden van erediensten met publiek. Iemand wees me op een lied dat ter gelegenheid van het heropenen van de kerken gemaakt is en ik koos het als slotlied op de eerste zondag dat we weer samen konden komen. Het is een tekst die verlangen oproept, verlangen naar een tijd waarin corona achter ons ligt, ja wanneer? In dit lied kun je zelfs de verwachting horen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een weerzien over de dood heen: de morgen breekt aan.

*Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.  
Straks bijeen, het verdriet van de baan.  
Weer bijeen, zonder afstand te houden,  
opgetogen: de morgen breekt aan.*

*Samen zullen we danken en zingen.  
Samen breken we brood, delen wijn.  
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:  
een gebaar dat bijzonder zal zijn.*

*En we steunen elkaar en beloven,  
na het leed dat we hebben doorstaan,  
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan.*

*En ik hoop dat we zullen ervaren,  
in geloof dat de liefde ons leidt:  
Voor elkaar en voor moeder aarde  
goed te zorgen nu en altijd.*

Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede, schreef een toelichting bij het lied en die geef ik hier deels weer:

‘Straks bijeen’ is een splinternieuw lied! Het is een vertaling van ‘We will meet again’ dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen.

### *Estonia*

De oorspronkelijke Noorse tekst is echter van de hand van Hans-Olav Moerk. In een toelichting vertelt hij het verhaal dat hem inspireerde voor dit lied. Bij de ramp met de veerboot Estonia in 1994, klommen twee mensen op de romp van het gekapseisde schip en ontmoetten elkaar daar. Daar maakten zij de afspraak dat, als zij het beiden zouden overleven, zij elkaar een half jaar later zouden ontmoeten in een café in Oslo. Daarna sprongen ze in het water en probeerden zwemmend zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl er velen ver-

dronken toen het schip uiteindelijk zonk. En zo geschiedde: een half jaar later ontmoetten zij elkaar, toen alle ellende, inclusief het verlies van geliefden, achter de rug was.

Hetzelfde gevoel kreeg de schrijver van het lied aan het begin van de coronatijd: het zou een onheilspellende ramp worden, waarvan niemand op dat moment wist hoe die zich verder zou ontwikkelen. Regeringsleiders wezen op de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanuit dat gevoel schreef Moerk de tekst: hoe opgelucht zullen we wel niet zijn, als alles achter de rug is. Zoals die twee mensen in dat café in Oslo op een voorjaarsdag, een nieuwe morgen.

### *Profetie*

Het lied is niet alleen tijdgebonden aan deze coronatijd (of aan het verhaal van de Estonia). Uit de woorden spreekt een hoop, zoals we die kennen van de profetische visioenen in de Bijbel. Over een wereld waar pijn en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin we voor altijd op een andere manier zullen leven. Een herademing na een tijd van lijden. Een nieuw leven na de dood. Een openbaring. 'Want', zo zegt de tekstdichter, 'je waardeert pas wat je hebt als je het mist'. In dat besef steunen de mensen elkaar op hun levenspad, onderweg naar die nieuwe wereld.

Ds. Franc de Ronde

# KERKDIENSTEN

## 6 september

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre, Dordrecht
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Werelddiakonaat/Ghana 2 <sup>e</sup> Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Onderhoudsfonds

## 13 september

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Afscheid kindernevendienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	Buitenschilderwerk Dorpskerk
Uitgang	K&W Bloemen

**14 september: geen Fendertshofdienst**

## 20 september

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Startzondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	Hulp getroffenen ramp Libanon
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

## 27 september

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	
Collecte Rondgang	Leprastichting (i.v.m. Corona)
Uitgang	Leprastichting (i.v.m. Corona)

# ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 september	---	Claudia en Neely-Anne
13 september	---	Marjolein en Marloes
20 september	---	Neely-Anne en Claudia
27 september	---	Marloes en Marjolein

	Bloemendienst	Organist
6 september	Tanny Verhagen	Johan van der Steen
13 september	Ella Knook	Barthold Jongejan
20 september	Jana Peeraer	Johan van der Steen
27 september	Adri de Vrij	Barthold Jongejan

## Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

### Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### 6 september: Kerk in Actie: Alfabetisering Ghana/Werelddiaconaat

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de Bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

### 13 september: Eigen gemeente: Bloemen/pastoraat

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op 13 september voor de bloemen in het pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten

(zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn.

### **20 september: Kerk in Actie: ‘Hulp voor getroffen en explosie Libanon’**

“Mensen zijn in shock en totaal ontredder,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden”.

Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo's in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”

#### **Dit doet Kerk in Actie met uw geld:**

- Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
- Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

### **27 september: Leprastichting**

*“De enorme impact van het coronavirus op leprapatiënten”*

De coronacrisis heeft een ongekende en wereldwijde impact. Er heerst op dit moment veel angst en onzekerheid. Voor kwetsbare doelgroepen, zoals leprapatiënten, zijn de gevolgen van het virus nog eens extra groot. Dit komt doordat zij door lepra al een lage weerstand hebben en dus sneller ziek worden. Ook leven zij vaak in minder hygiënische omstandigheden en met veel mensen op een kleine oppervlakte. Hierdoor is 1,5 meter afstand houden veelal niet mogelijk.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*

# TAAKGROEP PASTORAAT

## WIJ GEDENKEN



In de leeftijd van 89 jaar, is na een periode van afnemende gezondheid overleden, **Cornelis van Dueren den Hollander**.

Cees werd op 14 januari 1931 geboren te Oudemolen. Samen met zijn vrouw Neeltje kregen zij twee kinderen, dochter Corrie en zoon Gerrit. Na drie keer verhuizen met het gezin zijn zij uiteindelijk blijven wonen aan de Jan Steenstraat. Het gezin breidde uit toen Corrie en Gerrit verkering kregen, er kwamen kleinkinderen en achterkleinkinderen.

In zijn werkzame leven was Cees loonwerker en later werkte hij tot zijn pensioen bij Sjeff van 't Westende. Cees was een hardwerkende man en stond voor iedereen klaar. Toen zijn vrouw Neeltje een hersenbloeding kreeg, heeft hij 13 jaar lang, tot het einde toe, voor haar gezorgd.

Na het overlijden van zijn vrouw kreeg Cees weer meer tijd om zijn kinderen te helpen. Ook daar was hij erg trouw in en gaf op zijn hoge leeftijd nog steeds een hoog werktempo aan. Cees had pijn en verdriet toen Henk, de man van zijn dochter Corrie, ziek was en kwam te overlijden.

Cees was een gelovige man en zag duidelijk de leiding van God in zijn leven. Hij wist zich afhankelijk. Maar had wel moeite met het vele leed in de wereld. De laatste maanden van zijn leven zijn niet gemakkelijk voor hem geweest. Na de val met zijn scooter in maart heeft hij lang in het ziekenhuis gelegen en was hij langere tijd voor revalidatie opgenomen. De gezondheid van Cees nam steeds verder af en hij beseftte dat hij aan het einde van zijn leven gekomen was.

Dinsdag 14 juli jl. is Cees in het Hospice Roosdonck overleden. Op zaterdag 18 juli was in De Ontmoetingskerk de dienst van Woord en gebed, waar de trouwtekst van Cees en Neeltje centraal stond. Psalm 119:105 "Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". Daarna hebben we Cees naar zijn laatste rustplaats gebracht en bij zijn vrouw begraven.

Wij noemen zijn naam met liefde en respect, want zo blijft hij levend in ons midden.

Laat onze gedachten en gebeden zijn bij Corrie, Gerrit en Renata, Nathalie, Heico en Sandra, Randy en Nicole, Ramon en Iris en de achterkleinkinderen Jaimin, Dyllan, Dewi en Jim.



Op vrijdag 24 juli is na een veelbewogen leven, waarin ze steeds opnieuw kracht heeft gevonden om weer op te staan en door te gaan in moeilijke tijden, op 88-jarige leeftijd overleden **Johanna Blokland**.

Annie werd als oudste dochter geboren op 2 april 1932 aan de Achterdijk Calishoek, waar ze later nog een zus en broer kreeg.

Annie trouwde met Bert van Dueren den Hollander. Zij woonden eerst te Oudemolen, waarna ze verhuisden naar de Drogedijk. Samen kregen zij vijf kinderen. Veel te vroeg, in 1976, overleed plotseling haar man Bert en bleef Annie achter met vijf kinderen in de nog jonge leeftijd van 7 t/m 21 jaar.

Na een aantal moeilijke jaren vond Annie nieuw geluk bij Herman Klaassen uit Emmen. Na een aantal jaren vriendschap trouwden zij en hebben samen nog vele mooie jaren aan de Koperwiekstraat in Fijnaart mogen beleven. Ze trokken er veel op uit met de caravan en doorkruisten zo vele landen. De gezondheid van Herman ging achteruit en het werd steeds moeilijker om nog met de caravan op stap te gaan. Herman overleed in 2018.

Annie bleef moedig en vond troost in Gods woord, liederen en gedichten. Ook toen ze zelf ziek werd. Heel verdrietig was het toen ze kort voor haar eigen sterven ook nog afscheid moest nemen van haar zoon Pieter. Eerder verloor ze ook Erik en Johan, beide zonen van Herman.

Annie heeft vol vertrouwen haar leven hier op aarde losgelaten om op de vleugels van Gods liefde geborgen te worden in Zijn vrede.

Vrijdag 31 juli was in De Ontmoetingskerk de dankdienst voor haar leven waar centraal stond de tekst "Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer en wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we leven of sterven, we zijn altijd van de Heer" (Romeinen 14: 7 en 8). Na afloop van de dienst hebben we haar, tot de grote dag aanbreekt, uit handen gegeven.

Wij noemen haar naam met liefde en respect, want zo blijft zij levend in ons midden.

Laat onze gedachten en gebeden zijn bij Mija, Willem en Adri, Maaïke en Jaap, Petra, Albert en Ilse en de klein- en achterkleinkinderen.

## **Dank**

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van ons pa, opa en overopa Cees van Dueren den Hollander.

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



## **TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN**

### **Startweekend 19/20 september, fancy fair en Startdienst**

We zijn gewend om het nieuwe seizoen met een startweekend te beginnen. Vanwege de omstandigheden moeten we ons natuurlijk aanpassen. Het voornemen is om op zaterdag een fancy fair te houden rondom De Dorpskerk. Meer informatie volgt.

20 september is het startzondag, een vrolijke dienst met veel muziek en aandacht voor jong en oud.

*Thema 'Het goede leven'*

Na afloop hopen we buiten koffie/thee/limonade te drinken met iets lekkers erbij.



## **Van de KERKENRAADSTAFEL**

### **Voor aankondiging gemeenteavond 4 november**

Op woensdagavond 4 november staat weer een gemeenteavond gepland. Het is echter op dit moment nog onzeker of deze dan door kan gaan. Maar noteert u toch alvast de datum in uw agenda? Verdere informatie volgt t.z.t.

Susanne Baan, scriba



## Zingen in de kerk?

Sinds 23 augustus hebben we gelukkig weer diensten met kerkgangers, maar toch nog wel anders dan voorheen, vooral, omdat er volgens het gebruiksplan dat we nu hanteren nog geen samenzang is. Dit vanwege de richtlijnen die golden toen ons gebruiksplan werd opgesteld. Wel is het toegestaan om binnensmonds met de voorzang mee te neuriën. Ook het meebidden van het Onze Vader is mogelijk. Op welke termijn we wel weer samen gaan zingen, zal de kerkenraad bespreken met behulp van de adviezen die de landelijke kerk daarover geeft.

## 27 september - Maaltijd van de Heer

Hoe vieren we het Heilig Avondmaal in de 'anderhalvemeterkerk'? We waren gewend een kring te vormen en brood en beker aan elkaar door te geven, maar dat is met de huidige richtlijnen niet mogelijk. Hoe dan wel? De taakgroep Kerk en Wereld heeft daarover nagedacht samen met de predikant en op hun voorstel is in de kerkenraad besloten om voorlopig te kiezen voor de 'lopende viering'. Na het tafelgebed wordt u uitgenodigd om naar voren te komen, steeds met voldoende afstand tussen de avondmaalsgangers en staan er op de avondmaaltafel per persoon schoteltjes met brood en kleine bekers met wijn/druivensap. In de dienst wordt dit duidelijk aangegeven. Zo willen we, in aangepaste vorm, gedenken en vieren dat de Heer ons ook nu aan zijn tafel roept en dat we brood en wijn uit zijn hand mogen ontvangen.

Ds. Franc de Ronde



Wanneer zullen we elkaar weer ontmoeten bij de boekentafel? Op de startzondag? We weten het niet. We weten wel dat we een kast vol boeken hebben waar velen van u graag eens in willen kijken. En we weten dat er in deze coronatijd veel boeken zijn geschreven die moed en steun kunnen geven.

Er is een boek verschenen van Manu Keirse en Leo Fijen, met de titel: "Het wonder van de kleine goedheid in tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid". De schrijvers sturen elkaar brieven midden in de coronacrisis en zoeken naar het wonder in de eenzaamheid van protocollen en regels. Dit is een boek voor mensen die een naaste hebben verloren in deze tijd en zoveel vragen en pijn hebben om het verlies. Maar sterven in eenzaamheid gebeurt niet alleen in de coronacrisis, het is een verdriet van alle tijden.

Reinier Zonneveld schreef het boek: "Waar is God in deze crisis? En waar ben jij?" Zonneveld benut de kruiswoorden van Jezus om deze betekenis te geven in onze situatie. Het begint met de meest indringende kreet: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Jezus' kruisiging was de dag waarop God atheïst werd, zoals Zonneveld het de schrijver Chesterton nazegt. Hij

opent niet voor niets juist met deze kreet. De auteur hoedt zich voor snelle antwoorden op de vraag waar God is in wat voor crisissituatie dan ook. Een eerlijk niet-weten. Misschien zwijgen, misschien een klacht bij God neerleggen en eerlijk toegeven dat wij dit leven niet onder controle hebben, lijkt gezonder dan nu met snelle oplossingen en antwoorden te komen. Vervolgens gaan we aan de hand van de overige kruiswoorden 'met Jezus de crisis in' om te zoeken naar wegen om er ook weer uit op te staan.

Dit is een indrukwekkend boek dat veel stof geeft om over na te denken. Het kan helpen om een weg te vinden. We wensen u kracht toe.

U weet ons te vinden en kunt bij ons boeken bestellen,  
Nel, Janneke en Bep



### **Gebedskring 2 september**

Ook of misschien zelfs juist in deze periode geeft het kracht om met elkaar en voor anderen te bidden. We mogen met elkaar stilstaan bij alle onzekerheid die er is. In gebed zijn we verbonden in Christus en vragen we kracht en vertrouwen voor onze gemeente.

We komen woensdagochtend 2 september weer bij elkaar. Deze keer weer in De Vijverhof. Van 9.00 uur tot 9.45 uur. We houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM.

Welkom!

Emie Hendrikse, Mini Agterdenbos

Gebed: *Naast mij*

*Heer,  
ik weet niet waar U bent,  
waar U zich ophoudt in het al,  
maar toen alles heel erg moeilijk werd  
wist ik het ineens wel:  
U stond naast me,  
ik kon met U praten.  
Dat heb ik toen gedaan.  
Het luchtte me op.  
Dank U, Heer,  
ik weet nu dat ik bij U terecht kan.*

*Toon Hermans*

# Taakgroep Jeugd



## Van de Kindernevendienst

Beste jongens en meisjes,

Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad? Ben je weggeweest? Of hebben jullie lekker thuis vakantie gevierd? Misschien ben je wel gaan logeren? We hopen in ieder geval dat jullie het naar je zin hebben gehad en dat je weer met plezier naar school gaat. Want ja...die is ook weer begonnen.

Vanaf 23 augustus mogen we ook weer echt naar de kerk toe. Je vader of moeder kan jullie opgeven via de website en dan kunnen jullie weer naar de kerk. In de kerk is er dan ook weer "gewoon" kindernevendienst.

Voor de kinderen die niet naar de kerk gaan, maar thuis de dienst volgen via de online-uitzending, zal er ook nog steeds "digitaal" kindernevendienst zijn.

De eerste twee zondagen in september lezen we nog verhalen uit Mattheüs.

6 september gaat het over Jezus die aan de mensen vertelt wat ze moeten doen als iemand tegen hen zondigt: aanspreken onder 4 ogen, aanspreken met getuigen en als het echt niet anders kan, hen behandelen als tollenaars of heidenen.

13 september lezen we dat Petrus aan Jezus vraagt hoe vaak hij iemand moet vergeven. Jezus antwoordt: 70x7 keer.

Vanaf 20 september gaan we verhalen lezen over Daniël. Hoe blij je jezelf, als mensen iets anders van je verwachten? Ga je mee met wat anderen doen of houd je vast aan je eigen principes en overtuigingen? Deze vragen spelen een belangrijke rol in het Bijbelboek Daniël.

In deze *Contactruimte* staat een puzzel. Het antwoord kun je mailen naar: [kinderkerklame@hotmail.com](mailto:kinderkerklame@hotmail.com)

N	E	R	E	D	E	L	K
D	K	O	N	I	N	G	N
K	A	R	D	A	S	E	E
V	S	U	B	E	E	L	D
R	E	I	U	G	E	O	D
V	M	V	I	E	R	R	I
D	U	O	G	O	D	U	B
E	N	T	E	E	H	U	N
D	A	N	I	E	L	V	A
O	G	E	N	D	E	B	A

## Woordzoeker

aanbidden

Abednego

beeld

buig

vuur

Daniël

koning

God

Mesak

goud

Sadrak

heet

vier

klederen



De overgebleven  
letters vertellen  
waar het verhaal  
over gaat.



### **Verantwoording collecten**

28 juni	Onderhoud orgels	€ 83,00
5 juli	Instandhouding kerk en eredienst	€ 98,00
5 juli	Schilderwerk De Dorpskerk	€ 72,00
12 juli	Onderhoudsfonds	€ 94,00
19 juli	Maaiwerk kerktuin	€ 55,50
26 juli	Onderhoudsfonds	€ 93,00
2 aug.	Onderhoud orgels	€ 31,00
2 aug.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 27,50
9 aug.	Onderhoudsfonds	€ 50,00
16 aug.	Pastoraat	€ 76,00

Dit betreffen alle digitale ontvangsten via Gvit, ingeleverde collectebonnen en giften per bank inbegrepen. Deze bedragen zijn stukken lager dan bij een normale collecte tijdens de eredienst. Er moet gezegd worden dat de individuele bedragen gemiddeld een stuk hoger zijn dan tijdens de eredienst. Per GIVT geven gemiddeld zo'n 20 gemeenteleden per week en worden er een aantal collectebonnen ingeleverd tegen normaal zo'n 100 tot 120 kerkgangers.

### **Gift**

Via J. Tolenaars is er een gift voor het onderhoud van de kerk binnengekomen van € 20,-. Via Wim Langbroek is er een gift van € 20,- voor de kerk ontvangen. Ook zijn er giften via de bank ontvangen voor de diverse collecten: 1 x € 100,-, 4 x € 50,- en € 40,- voor de kerk buiten alle stortingen via de GIVT app. Dank voor uw bijdragen.

### **Kerkbalans 2020**

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot nu € 91.366,-, waarvan inmiddels al weer € 72.710,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen en degene die de looper in januari gemist heeft, kan altijd nog zijn/haar antwoord bij één van de kerkrentmeesters inleveren.

### **Extra actie kerkbalans**

Wegens lagere opbrengsten van de collectes tijdens de erediensten hebben we als taakgroep Beheer i.s.m. taakgroep Kerk en Wereld een extra actie in het leven geroepen. U heeft er als gemeente geweldig aan bijgedragen. Na aftrek van kosten is er maar liefst € 4960,- overgebleven. Dit bedrag wordt gelijkmatig tussen beide colleges verdeeld.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

## **Verjaardagsfonds 1e halfjaar 2020**

Wegens de corona zijn we pas in juli voor de 1e keer bijeengekomen voor het inleveren en tellen van de zakjes van het verjaardagsfonds.

Dat bracht het mooie bedrag van € 1707,26 op. Ook is voor dit fonds € 100,- per bank overgemaakt.

Brengers van de verjaardagsgroet en gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

## **Een machtiging afgeven**

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

## **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

## **Fancy fair**

Normaal houden we de laatste zaterdag van augustus altijd de fancy fair. Vanwege de coronacrisis hebben we de fancy fair dit jaar helaas niet kunnen houden.

Hoewel er door de maatregelen in verband met het coronavirus nog veel onzekerheden zijn, hebben we als taakgroep Beheer gemeend om toch een poging te doen om een kleine fancy fair te organiseren op zaterdag 19 september.

We willen via een social media traject een online bingo en/of loterij organiseren. Verder gaan we oliebollen bakken en verkopen. Ook willen de dames weer graag bloemstukjes maken en verkopen. De rommelmarkt zal er weer zijn. Voor eventuele spullen hiervoor kunt u contact opnemen met Wim Langbroek 0653838837.

En verder worden er ook nog kinderspellen georganiseerd.

In de Vijverhof kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers kopen. Ook andere drankjes zijn daar te koop. Voorwaarde is wel dat we bij dit alles de zogenoemde Covid-19 maatregelen zullen toepassen. Daarom moeten we ook een slag om de arm houden voor alle genoemde activiteiten. Maar als het allemaal lukt, hopen we dat u zeker even een kijkje komt nemen en iets kopen. De opbrengst is voor onze gemeente. We moeten dit jaar ook als kerk financieel behoorlijk inleveren.

Mocht u toch niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u ook altijd nog storten op onze bankrekening: Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten NL02 RABO 0346 703 433.

Mochten er veranderingen in de organisatie zijn, dan zullen we u via de mededelingen en de website op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet, taakgroep Beheer

## **Rouwcentrum, Wilhelminastraat 68 te Fijnaart**

Na rijp beraad en het nodige rekenwerk hebben we met goedkeuring van de kerkenraad en na overleg met de CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken) besloten om van het aanbod van G. Leeuw gebruik te maken om het gebouw 'Rouwcentrum' van hem over te nemen.

Onder andere hebben de volgende beweegredenen bij dit besluit ten grondslag gelegen:

- De overname past geheel binnen het beleid van ons college en het gebouw is direct gelegen naast onze Protestantse Begraafplaats, in de nabijheid van 't Trefpunt en De Ontmoetingskerk.
- De aangrenzende gebouwen 't Trefpunt en De Ontmoetingskerk kunnen breder en beter exploitabel worden ingezet. Door actief beleid hierop te voeren, denken we dat deze gebouwen intensiever gebruikt zullen gaan worden.
- In de toekomst is het beter uitvoerbaar om de ingang naar de begraafplaats aan de zijkant van de begraafplaats, grenzend aan 't Trefpunt en De Ontmoetingskerk, te maken.
- Het te behalen rendement op het geïnvesteerd vermogen voor aankoop van het gebouw 'Rouwcentrum' is ca. 15 tot 20 keer beter dan het te behalen rendement heden ten dage bij een bankinstelling.
- Beheer en onderhoud, zowel binnen als buiten (rondom) het gebouw, is in combinatie met de andere gebouwen en de begraafplaats te verrichten.
- Het gebouw zal overeenkomstig het huidige gebruik zijn, dus het gebouw zal tegen een vast huurbedrag worden gebruikt door begrafenisondernemers voor het opbaren van overledenen en voor het bezoeken van de opgebaarde overledenen. Met uitvaartonderneming Leeuw hebben we daartoe een overeenkomst gesloten. Tevens zullen behalve Leeuw, ook de uitvaartondernemingen die tot op heden gebruik van het gebouw hebben gemaakt, dit in de toekomst blijven doen.

Volledigheidshalve het volgende:

Als kerk worden of zijn we dus geen begrafenisondernemer, maar zijn we slechts beheerder/eigenaar van het gebouw 'Rouwcentrum' aan de Wilhelminastraat te Fijnaart. Wij verhuren voor het doel als hierboven aangegeven het gebouw aan genoemde begrafenisondernemers. We hopen natuurlijk dat in voorkomende gevallen het gebouw 'Rouwcentrum' en de aangrenzende gebouwen 't Trefpunt' en 'De Ontmoetingskerk' intensief gebruikt zullen worden.

Het College van Kerkrentmeesters



**Iedere bijdrage telt**

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

**Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld**

14 juni	Eigen gemeente: Bloemen	€ 77,53
21 juni	Werelddiaconaat: Ontheemden Colombia	€ 218,55
28 juni	Kerk in Actie: Vakantiepret kinderen in armoede	€ 185,00
5 juli	Kerk in Actie: Stille Coronaramp	€ 149,30
12 juli	Shade Children Foundation	€ 133,30
19 juli	Eigen gemeente: KerkWebRadio	€ 66,80
26 juli	Eigen gemeente: Bloemen	€ 100,76
2 aug.	Kerk in Actie: Rwanda	€ 132,50
9 aug.	Kerk in Actie: Kansarme kinderen Zuid Afrika	€ 54,78
16 aug.	Eigen gemeente: Stille Hulp	€ 108,25

Door de coronacrisis zien we elkaar niet/minder op zondag in de kerk. We zijn echter dankbaar dat u het werk van Kerk en Wereld niet vergeet. Iedere gift of bijdrage aan de collecte, hoe groot of klein ook, is juist in deze tijd meer dan welkom. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen steunen. Hartelijk dank voor uw gift!

**Kerkauto**

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

# kerk in actie

## Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk? (*Vooraan links bij de toiletten*)

Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, je school, je vereniging om de lege cartridges en toners voor jou of u te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- *Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.*
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met:

Addy Roks tel. 462254 of kijk op [www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties](http://www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties).

### **Kerkomroep**

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## **AGENDA**

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 8 sep. 20.00 uur:  | Vergadering Kerkenraad        |
| 21 sep. 20.00 uur: | Vergadering taakgroep Beheer. |
| 22 sep. 20.00 uur: | Vergadering Moderamen         |

## Bijbelleesrooster voor de maand september 2020

1 september	Exodus 30:11-16	Inkomens-onafhankelijke belasting
2 september	Exodus 30:17-21	Wasvoorschrift
3 september	Exodus 30:22-38	Geurig
4 september	Matteüs 17:24-27	Belastingformule
5 september	Matteüs 18:1-9	Groot en klein
6 september	Matteüs 18:10-20	Zoeken en redden
7 september	Matteüs 18:21-35	Vergeef van harte, niet uit berekening
8 september	Matteüs 19:1-9	Trouw
9 september	Matteüs 19:10-15	Kinderlijk eenvoudig?
10 september	Matteüs 19:16-22	Wil jij volmaakt zijn?
11 september	Matteüs 19:23-30	Durf rijk te worden
12 september	Exodus 31:1-18	Creativiteit
13 september	Exodus 32:1-14	Gaan voor goud ...
14 september	Exodus 32:15-35	Vernietigend
15 september	Exodus 33:1-11	De HEER trekt zich terug
16 september	Exodus 33:12-23	God laat zich zien
17 september	Exodus 34:1-18	Kopie
18 september	Exodus 34:19-35	Verbondsregels
19 september	Psalm 145	Loflied
20 september	Daniël 1:1-21	Gezond gedrag
21 september	Daniël 2:1-12	Wie helpt de koning uit de droom?
22 september	Daniël 2:13-23	Droom-oplossing
23 september	Daniël 2:24-35	Tekst ...
24 september	Daniël 2:36-49	... en uitleg
25 september	Daniël 3:1-12	Uitkomen voor je geloof
26 september	Daniël 3:13-23	Laaiende woede
27 september	Daniël 3:24-30	Wie gaat voor jou door het vuur?
28 september	Daniël 3:31-4:14	Droomleven ...
29 september	Daniël 4:15-24	... wordt nachtmerrie
30 september	Daniël 4:25-34	Bij de beesten af