

OVERDENKING

Adem van God

“Toen vormde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.” (Genesis 2:7)

Bij de begrafenis van George Floyd, de zwarte Amerikaanse man die om het leven kwam door geweld van een politieman, sprak dominee Al Sharpton indringende woorden. Hij preekte onder meer over Genesis 2, de schepping van de mens, waar God die eerste mens adem inblaast, zodat die mens een levend wezen wordt. Als de Schepper de mens het leven inblaast, dan heeft een ander niet het recht om je de adem te ontnemen, aldus ds. Sharpton in een vlammend betoog om gerechtigheid.

I can't breath (ik kan niet ademen, ik krijg geen lucht): de woorden van Georg Floyd gingen de wereld over. Ze gingen ook bij mij door merg en been en bij velen die lijden onder racisme riepen ze herkenning op: in een samenleving waar je oneerlijk wordt behandeld vanwege je huidskleur kun je niet vrijuit ademen, daar krijg je het op den duur benauwd van.

Het is me door de coronacrisis opgevallen, hoe vaak benauwdheid een thema is in de Bijbel. De ervaring van de mens in nood is er een van geestelijke en lichamelijke benauwdheid. Je wordt in het nauw gedreven. Geen lucht krijgen is wat mensen die het coronavirus opliepen aan den lijve ondervonden en voor veel anderen is het door de vrijheidsbeperkende maatregelen en de economische onzekerheid een benauwende tijd.

De apostel Paulus zei in zijn brief aan de christenen in Rome dat heel de schepping in nood is. Wie komt haar te hulp, wie bevrijdt haar uit de benauwdheid? Paulus deelt dan zijn ervaring dat er iemand met ons meezucht: de Heilige Geest. De adem van God die door je heengaat wanneer je bidt en je inspireert (inspiratie komt van het Latijnse ‘inspirare’ wat inblazen betekent). Die je bij bewustzijn brengt dat jouw leven er toe doet. Die meedemonstreert om gerechtigheid voor George Floyd en anderen.

Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

5 juli

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Bevestigingsdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Collecte Rondgang	1 ^e Kerk in actie, Stille Coronaramp 2 ^e Pastoraat en bezoekwerk, eigen gemeente
Uitgang	Buitenschilderwerk De Dorpskerk

6 juli: geen Fendertshofdienst

12 juli

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Collecte Rondgang	K&W, Shade Children Foundation
Uitgang	Onderhoudsfonds

19 juli

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Dhr. P. Mostert, Hendrik Ido Ambacht
Collecte Rondgang	Maaiwerk gras en tuin De Dorpskerk
Uitgang	KerkWebRadio

26 juli

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.A. den Harder, Zwijndrecht
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Bloemen/pastoraat

2 augustus

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. W. Bischoop, Breda
Collecte Rondgang	1 ^e Kerk in Actie: Kerk in Rwanda 2 ^e Onderhoud orgels
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

9 augustus

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. N.J.A. van Exel, 's Hertogenbosch
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	K&W, kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika

10 augustus: geen Fendertshofdienst**16 augustus**

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	M. A.J. Ploeg-Blokland
Collecte Rondgang Uitgang	Pastoraat K&W: Stille Hulp

23 augustus

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconaal werk eigen gemeente Instandhouding kerk en eredienst

30 augustus

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. R.N. ten Napel, 's Gravendeel
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Eigen gemeente: Jeugdwerk

ROOSTERS

	Kindernevendienst	Organist
5 juli	Neely Anne	Barthold Jongejan
12 juli	Monique	Johan van der Steen
19 juli	Marloes	Ad van Sprang
26 juli	Emie	Johan van der Steen
2 augustus	Claudia	Ad van Sprang
9 augustus	Neely Anne	Ad van Sprang
16 augustus	Marjolein	Ad van Sprang
23 augustus	Saskia	Johan van der Steen
30 augustus	Emie	Barthold Jongejan

	Bloemendienst
23 augustus	Dit Konings
30 augustus	Tiny Bienefelt

Kerkdeuren op zondag 23 augustus weer open

De kerkenraad heeft besloten de kerkdeuren nog niet te openen vanaf 1 juli. Wij vonden dit een moeilijk besluit, maar na een uitgebreide gedachtewisseling hebben we besloten de onlinediensten te continueren en vanaf zondag 23 augustus weer met elkaar te gaan kerken.

Conform de richtlijnen van de landelijke kerk hebben we een gebruiksplan opgesteld. Dit is vastgesteld door de kerkenraad en ligt dus klaar voor 23 augustus. Vanuit dit gebruiksplan hebben we met elkaar de voor- en nadelen afgewogen om al op 1 juli de kerk te openen. We willen graag enkele afwegingen met u delen.

Mensen van 70 jaar of ouder, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst daarbij op het advies van de overheid: "Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven". Veel gemeenteleden uit deze groep hebben ons laten horen dit advies ook te volgen en nog niet naar de kerk te zullen komen. Na 1 juli begint al snel de vakantieperiode en zal het aantal gemeenteleden dat wel naar de kerk komt afnemen.

We hebben ons ook afgevraagd hoe de kerkdienst er in deze tijd uit gaat zien. U komt binnen en wordt direct naar uw plaats begeleid op minimaal 1,5 meter afstand van een ander en na de kerkdienst wordt u verzocht op gepaste afstand van elkaar de kerk weer te verlaten. Er is geen ruimte voor ontmoeting, niet voor de dienst, niet tijdens en niet na de dienst. Ook samenzang en koffiedrinken is nog niet mogelijk. Het is uiteraard fijn weer in de kerk te zijn, maar van de ontmoeting die we als gemeente zo toejuichen zal geen sprake zijn.

Daarbij is er ook een aantal praktische afwegingen. In deze periode hebben we op 4 zondagen een gastpredikant, waarvan we nog geen zekerheid hebben of zij bereid zijn voor te gaan in een kerkdienst met bezoekers. Daarnaast zijn er bij een aantal vrijwilligers (zoals bhv'ers) en ambtsdragers ook nog de nodige twijfels, waardoor het invullen van de roosters in de zomerperiode nog een aandachtspunt is.

Wij begrijpen dat sommigen van u moeite zullen hebben met dit besluit en doen een beroep op uw geduld. Na de zomerperiode hopen we weer met elkaar te gaan kerken. We hopen dat u via kerkomroep.nl of de livestreamdiensten via www.pknfijnaart.nl/online-kerkdienst met ons verbonden blijft.

Namens de kerkenraad,
Menno Bom, voorzitter

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

5 juli:(1^e collecte)Kerk in Actie/Help een stille coronaramp voorkomen.

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

5 juli: (2^e collecte)Eigen gemeente: Pastoraat/bezoekwerk

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Het bezoekwerk door pastoraat wordt dan ook zeer gewaardeerd, en is voor velen een steun in de rug.

12 juli: Shade Children Foundation

Shade Children Foundation is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere, periode verzorgd en ondergebracht omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld. Geef aan deze collecte, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

19 juli: Eigen gemeente: KerkWebRadio

Op zondag 19 juli 2020 collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

26 juli: Eigen gemeente: Bloemen/pastoraat

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op 26 juli voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen

worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn.

2 augustus: Kerk in Actie: Kerk in Rwanda (Zending)

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelven en geeft hun een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar samen te leven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

9 augustus: Kerk in Actie: "Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria" - Zuid-Afrika

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

16 augustus: Eigen gemeente: Stille Hulp

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollec-teerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

23 augustus: Diaconaal werk eigen gemeente

De diaconiecollecte is deze zondag voor onze eigen diaconie en bestemd voor plaatselijke activiteiten. Met de opbrengst van deze collectes kunnen wij als dia-kenen een helpende hand bieden en een luisterend oor zijn in onze gemeente.

30 augustus: Eigen gemeente: Jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Ge-meente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit ver-langen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standardbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 9 juni 2020

Voorzitter Menno Bom opende de vergadering met het lezen van Romeinen 5: 12-21 en gebed.

Bij de algemene mededelingen ging het even over het jaarverslag dat de scriba heeft geschreven over 2019 op basis van wat de taakgroepen hebben aangedragen. Het komt op de website van de kerk, zodat iedereen het kan lezen. Het verslag is ook op te vragen bij de scriba.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 18 februari jl. werden goedgekeurd.

Ds. Franc de Ronde krijgt positieve respons op de onlinediensten. Twee huwelijksbevestigingen zijn niet doorgestaan i.v.m. het coronavirus. Ds. De Ronde pakt voorzichtig het bezoekwerk weer op. Dopen is ook weer toegestaan, omdat predikant dan een contactberoep is. Er ligt een voorstel om de kerk twee maal per week open te stellen om mensen de gelegenheid te geven toch even in de kerk te zijn nu er geen diensten worden gehouden. Men kan even gaan zitten, bidden of naar muziek luisteren. Ds. Franc de Ronde of mw. Arianne Ploeg-Blokland zullen aanwezig zijn voor een eventueel kort gesprek. De kerk zal open zijn op dinsdag van 10.30 uur - 12.00 uur en op donderdag van 13.30 uur - 15.00 uur. Het voorstel werd aangenomen en dinsdag 16 juni zal de eerste keer zijn.

De taakgroep Beheer laat weten dat er een landelijke actie 'Kerkbalans extra' komt en de taakgroep bekijkt of ook onze kerk aan deze actie mee gaat doen. De collecteopbrengsten zijn sterk teruggelopen. De eventuele opbrengst vanuit de actie zal worden gedeeld met de diaconie.

De taakgroep Kerk en Wereld organiseert op 24 juni a.s. weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank.

De taakgroep Gemeentezijn is bezig met de organisatie van de onlinedoopdageviering. Voor het Startweekend is nog niet duidelijk wat er dan kan of mag.

De taakgroep Jeugd vertelde dat het afscheid van de kindernevendienst is verzet van 28 juni naar 13 september. De geslaagde jongeren zijn bezocht en gefeliciteerd. Rock Solid heeft nog geen bijeenkomst gehad, er was wel app-contact en men denkt na om toch voor de vakantie nog iets te ondernemen.

De taakgroep Pastoraat is blij dat de wijkavonden nog net voor de crisis vielen. De wijkbezoekers kunnen hun werk niet doen en dat is erg jammer. Er zijn veel mensen alleen en er kan alleen maar telefonisch contact zijn.

Vervolgens werden de notulen van 4 moderamenvergaderingen goedgekeurd: 10 maart, 24 maart, 15 april en 12 mei, want het moderamen heeft tijdens de coronacrisis de lopende zaken behartigd.

Toen waren de jaarrekeningen van de taakgroep Kerk en Wereld en de taakgroep Beheer aan de beurt. Beide taakgroepen werken nu met het nieuwe boekhoudsysteem FRIS. De taakgroep Kerk en Wereld ziet een grote afname in collectes en giften. Er is al veel stille hulp verleend. De taakgroep Beheer meldde een positief saldo en is daar erg blij mee. Veel posten zijn gelijk met de begroting. Beide jaarrekeningen werden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de penningmeesters.

Toen besprak de kerkenraad of er na 1 juli weer diensten met gemeenteleden kunnen worden gehouden. Allerlei punten en argumenten voor en tegen werden genoemd, mede naar aanleiding van het opgestelde en verplichte 'Gebruiksplan'. Dit naar voorbeeld van het PKN-format. Uiteindelijk werd er gestemd tussen: na 1 juli starten met mensen in de kerk of m.i.v. 23 augustus. De kerkenraad heeft het laatste besloten.

Het moderamen gaat verder bespreken wie er voorzitter van de kerkenraad kan worden als Menno Bom 5 juli aftreedt. Ds. Franc de Ronde wil wel assessor worden en langs die weg taken van de preses (voorzitter) overnemen. Hij vindt de rol van preses lastig verenigbaar met zijn rol als predikant, want een predikant moet vrij kunnen spreken binnen een kerkenraad. Menno gaf aan tot uiterlijk eind 2020 'technisch' voorzitter te willen blijven om zijn taak af te ronden en over te dragen: hij is dan geen ambtsdrager meer en heeft geen stemrecht meer.

Op 21 juni a.s. zal in een onlinedienst het Heilig Avondmaal gevierd worden. Ds. De Ronde heeft daar in Contactruimte uitleg over gegeven.

Op 16 juni a.s. zal classispredikant ds. Luijk komen voor een kennismakingsgesprek met de kerkenraad. De voorzitter van de classis, dhr. Haasnoot, zal ook aanwezig zijn. Allerlei informatie is hun toegestuurd en de kerkenraadsleden hebben zich voorbereid aan de hand van een aantal vragen.

Bij de evaluatie van de gehouden diensten werd geconcludeerd dat het aantrekkelijke diensten zijn: goede techniek, actueel, fijn dat er gezongen wordt. Er zijn gemiddeld 80 à 100 apparaten verbonden tijdens de dienst en de diensten worden ook achteraf nog veelvuldig bekeken. De collectes vallen wel tegen. Op 28 juni is er een jeugdendienst en op 5 juli bevestiging van nieuwe ambtsdragers en afscheid van aftredende ambtsdragers.

Menno Bom bedankte Tiny Bienefelt voor wat zij in haar eerste periode als wijkouderling al gedaan heeft en sprak uit dat het fijn is dat zij haar werk voortzet. Hij bedankte ook Wim Tolenaars voor zijn inzet en werk voor de jeugd in onze gemeente. Ds. Franc de Ronde bedankte Menno voor zijn inzet als ouderling-kerkrentmeester en noemde een aantal punten die onder leiding van Menno gerealiseerd zijn. Mogelijk blijft Menno nog enige tijd als voorzitter aan.

Jolanda den Hollander besloot de vergadering met het gedicht "God is overall!" van Frits Deubel.

Menno Bom bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en wenste allen wel thuis.

Marion Kruis.

EXTRA ACTIE

Beste gemeenteleden,

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu we als gemeente niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, hebben we, zoals vele andere kerken, toch manieren gevonden om met elkaar in contact te komen. Op allerlei manieren, zowel telefonisch, schriftelijk als digitaal, proberen we met elkaar als kerkleden in contact te zijn en om er voor elkaar te zijn. De kerken, en dus ook onze kerk, doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien. Zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen met elkaar kunnen doen!

Doordat we de afgelopen tijd niet bij elkaar konden komen in de kerk, zijn de inkomsten uit collectes gedaald. De kosten voor pastoraat en diaconaal werk gaan echter onverminderd door. Wilt u ons helpen om ook in deze anderhalve-meter-samenleving te kunnen blijven omzien naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Van uw bijdrage gaat 50% naar pastoraat en 50% naar de diaconie. Zo helpt u gemeenteleden die het moeilijk hebben.

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?

Stort vandaag nog uw bijdrage op NL02RABO0346703433 Protestantse Gemeente Fijnaart o.v.v. extra gift corona.
Alvast heel hartelijk dank!

Vriendelijke groet, Menno Bom, voorzitter kerkenraad

De Dorpskerk doordeweeks open

De komende weken is De Dorpskerk doordeweeks open, op dinsdagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. U

heeft dan de gelegenheid om de kerk binnen te lopen en even te gaan zitten om te bidden, stil te zijn of naar muziek te luisteren. Uiteraard worden de richtlijnen in acht genomen. We kunnen de kerkdiensten nog niet houden zoals we gewend zijn, maar zo kunt u toch weer eens naar de kerk. We ontvangen u graag. Meer informatie bij ds. Franc de Ronde, fcderonde@pknfijnaart.nl



Orgel op verzoek

Na het succesvolle 'Orgel op verzoek' van 24 april en 1 mei, is in de afgelopen weken regelmatig de vraag gesteld wanneer er weer een 'Orgel op verzoek' zou komen. Na onderling overleg is er weer een 'Orgel op verzoek' gepland op vrijdag 3 juli van 19.00 uur-20.00 uur.

Youtube

Bij de vorige editie konden we vermelden dat het geluid van het orgel via Youtube aanmerkelijk verbeterd was. Het is inmiddels nog beter geworden en ook de beeldkwaliteit is er onlangs een stuk op vooruit gegaan.

Verzoeknummers

Heeft u een verzoeknummer of misschien wel meerdere nummers die u graag een keer op het orgel gespeeld zou willen hebben, dan doen we dat graag voor u. Stuur u dan een e-mail met als onderwerp: "Verzoeknummer" aan orgelop-verzoek@pknfijnaart.nl. Geef in de e-mail alstublieft aan uit welke bundel het verzoek komt en welk nummer het lied heeft in die bundel. We gaan ons best doen om alle verzoeken in te willigen.

Laatste editie voor de zomervakantie

We zijn erg benieuwd naar uw inzendingen! De uitzending van 3 juli is de laatste voor de zomervakantie. De lezers van Contactruimte kunnen tot en met **dinsdagavond 30 juni** verzoeken indienen voor 'Orgel op verzoek' van **3 juli a.s.** De link voor Youtube vindt u op www.pknfijnaart.nl onder 'ORGEL OP VERZOEK'



Portret van een gemeentelid – Ds. Franc de Ronde

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het verhaal van Bartimeüs vond ik heel mooi. Ik herinner me de tekening uit de Kijkbijbel waarin hij rood aanloopt van het roepen naar Jezus. De mensen om hem heen zeiden dat hij niet zo hard mocht roepen, maar dat maakte juist dat hij nog harder riep. Een blinde was in die tijd bijna standaard een bedelaar die om een aalmoes riep, maar nu riep Bartimeüs: 'Heer, ontferm U'. Hij wilde door Jezus gehoord en gekend worden.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Thomas willen vragen hoe het was om de opgestane Heer te ontmoeten. Hij kon niet geloven dat het waar was dat de Heer was opgestaan, maar nu kwam Jezus naar hem toe en hij kon hem zien en aanraken! Hoe was dat?

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben voor heel veel dankbaar. We hebben in het weekend gefietst in Zeeland en genoten van de natuur. Daar ben ik dankbaar voor. Ik ben er ook dankbaar voor dat ik voor de kerk mag werken. Toen ik theologie ging studeren zei ik dat ik geen predikant wilde worden, maar nu ben ik blij dat ik het toch geworden ben. Mijn geloof is onderbouwd door mijn studie en gevoed door de kerk en ik vind het heel fijn om daar nu in te werken. Ik ben ook dankbaar voor ons gezin en voor het herstel van Neely-Anne.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Ik heb een beetje moeite met die vraag, want zo lang er geen perfecte mensen zijn, bestaat de droomkerk ook niet. We zijn aan elkaar gegeven en het is de kerk van Jezus Christus: dit is de kerk waaraan we gebonden zijn, zowel wereldwijd als hier in Fijnaart.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

In de gegeven omstandigheden is het nu wel een heel speciale vraag. We moeten ons behelpen met livestreamdiensten. Het is een heel mooi hulpmiddel en ik vind het leuk om te doen, maar het is echt nodig dat we concreet het lichaam van Christus zijn en samenkomen. Ik mis het contact, ik mis wat de liturgie is: Woord en antwoord, de wisselwerking tussen voorganger en gemeente. Een dienst is het samenkomen om God te eren. Ik zou de muziek ook niet kunnen missen en als we straks niet mogen zingen, moeten we het misschien zien als een kans op muzikale vernieuwing, maar niet met elkaar kunnen zingen is wel een echte beperking.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik ben blij dat zoveel verschillende mensen samen de kerk vormen. We hebben veel diversiteit en we zijn niet allemaal elkaars vrienden, maar we delen iets heel bijzonders met elkaar. Dat werkt goed in onze gemeente en daar ben ik blij mee en trots op. Ik word ook enthousiast en gesterkt in mijn geloof als een Bijbelverhaal bij de actualiteit blijkt te passen: het is dus de boodschap voor ons in deze tijd!

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik word gelukkig van ontmoetingen met mensen. Ik hoop weer meer op bezoek te kunnen gaan en met mensen te kunnen praten en echt contact met hen te hebben. Ik word blij als ik merk dat de Heilige Geest werkt, dat God aanwezig is in ons leven. Je hebt elkaar nodig om dat mee te maken.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Ik wens mijn medegemeenteleden van harte toe dat ze merken dat de kracht en de liefde van God in hun leven werkzaam is en dat ze dat mogen uitdragen en doorgeven.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 650. Het is eigenlijk een paaslied. Als ik in de gemeente verdriet en ziekte tegenkom, helpt het me om aan dit lied te denken, vooral aan het tweede couplet:

*1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.*

*4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.*

*2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.*

*5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.*

*3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.*

*6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.*

*7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.*

Dit is het 65ste en laatste Portret van een gemeentelid. Fijn dat zoveel mensen aan deze rubriek hebben willen meewerken, hartelijk dank!
Namens de redactie, Marion Kruis.

Stil werk voor de kerk



De twaalfde aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

Tien keer per jaar valt Contactruimte bij u op de mat. Er zijn heel wat mensen in touw om Contactruimte bij de gemeenteleden te bezorgen. Sommigen doen het al jaren, anderen sinds kort. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als de dozen met de nieuwe Contactruimtes van de drukker zijn gekomen, gaan ze op zondag mee naar de kerk. De gemeente is opgedeeld in 26 wijken. Na de dienst geven de twee eindredacteuren, Jan Nieuwenhuizen en Ad van der Boon de stapeltjes tijdens de koffie mee aan de bezorgers. Als er wijzigingen zijn in een wijk krijgen ze dat ook meteen mee.

Voor de bezorgers die niet in de kerk waren, brengt Jan Nieuwenhuizen de Contactruimtes naar dhr. Joop van Emden. Hij maakt stapeltjes per wijk en brengt ze weg naar de bezorgers. Als er exemplaren over zijn, brengt hij die terug naar Jan Nieuwenhuizen. Hij krijgt er altijd een brief bij waarop de wijzigingen staan. Jan Nieuwenhuizen zorgt ervoor dat de wijzigingen in de wijken steeds doorgevoerd worden. Joop doet dit stukje stil werk alweer ongeveer zeven jaar en heeft het indertijd overgenomen van Krijn Smith. Hij zegt: 'Meteen als ze bezorgd worden, tel ik de exemplaren voor iedere wijk af, doe er een elastiekje om en dan gaan ze in de doos. Met de doos in de auto breng ik ze meteen rond. Toen mijn vrouw nog leefde, ging ze voor de gezelligheid altijd even mee.'

Cor Endepoel, Nel Polak en Marjoke de Looze nemen de Contactruimtes mee voor de buitenwijken.

Zo gaat het allemaal als we kerkdiensten in de kerk hebben en daarna gezellig koffiedrinken met elkaar. Helaas gaat dat al een aantal maanden niet en komen er geen mensen in de kerk en kunnen de Contactruimtes niet meegegeven worden. Daarom brengen Joop van Emden en Ad van der Boon nu de stapeltjes in het dorp bij de bezorgers, Jan Nieuwenhuizen en Cor Endepoel bezorgen ze in de buitengebieden. Zo komt er toch iedere keer weer een Contactruimte bij u binnen. Joop zegt: 'In de afgelopen saai maanden was het eigenlijk even een leuke afleiding.'

Er zijn bezorgers die al zo lang Contactruimte bezorgen dat ze zelf niet meer weten hoe lang. Mevr. Kock zegt bijvoorbeeld: 'Ik deed het al toen mijn kinderen nog kinderen waren en de oudste is nu al 30 jaar getrouwd! Dan zal het toch zo'n 46 jaar zijn.' Ze heeft er helemaal geen hekel aan en het is 's maandags altijd haar eerste werk als ze weer gebracht zijn. Vroeger was haar wijk wel groter, want toen was het nog gratis en de wijken zijn ook een keer opnieuw ingedeeld. Ze heeft nu ongeveer 13 exemplaren: 'Het is gewoon, het hoort erbij en

het is gewoon lekker om even te doen. Zo lang als het gaat, blijf ik het doen, maar ik ben wel de 80 gepasseerd!

Mevr. Cobi Knook bezorgt nu zo'n 16 jaar. Ze vindt het ook leuk om te doen. 'Ik doe het altijd gelijk even als ik ze weer in de bus heb. Ik bezorg er ruim 20 en het is een plezierig werkje. In een half uurtje is het alweer klaar.'

Toen Nel en Adriaan Otto in de Beukenlaan kwamen wonen, was de hele wijk nieuw. De kinderen verzorgden daar het rondbrengen van het kerkblad en dan hebben we het over ongeveer 42 jaar geleden. Toen de kinderen het huis uitgingen, namen pa en ma het over. Het waren in het begin veel meer adressen om te bezorgen dan nu, het zijn er nu nog maar 16. 'We hebben allebei onze 'eigen' 8 adressen en het is zo gebeurd', zegt Nel Otto.

Dank aan Corrie Nieuwenhuizen, Fiet Lagemaat, Adri de Vrij, Fred Luijk, Nel en Adriaan Otto, Kees Agterdenbos, Heidi Schilperoort, mevr. Kock, Dicky Baas, Ad Verhagen, Heleen Neelen, Ad van Sprang, Teunie den Hollander, Cobi Knook, Chiem de Vos, Bert de Lint, Ria Polak, Mini Agterdenbos, Riet Verhagen, Cor Endepoel, Johan den Hollander, Addie Roks, Leen Breure, Greet van der Horst, Marjoke de Loome en Margot van der Harst die dit stukje stil werk voor de kerk doen!

Marion Kruis.



Jammer, er is nog niet veel veranderd. Zolang er geen kerkdiensten zijn, met daarna koffiedrinken, staat er in de Vijverhof geen boekentafel. Maar, wie iets wil kopen uit onze voorraad of iets wil bestellen,

kan altijd contact opnemen met ons.

We kijken nu al uit naar de startdienst in september; misschien zien we elkaar dan weer bij onze boeken.

Al ziet u ons nu niet, we staan altijd voor u klaar.

Nel Goudriaan, Janneke van Baren, Bep Rosing

Taakgroep Jeugd



Beste jongens en meisjes,
In juli en augustus gaan we verhalen horen uit Matteüs. Voor kinderen die nog niet meedoen met de digitale Kindernevendienst, maar dat wel zouden willen: je kunt jezelf opgeven via: kinderkerkflame@hotmail.com.

Zondag 5 juli is het thema: Hier vind je rust. In het Bijbelverhaal van vandaag vertelt Jezus over rust. Hij zegt tegen de mensen: 'Kom naar mij als je moe bent, als je het zwaar hebt. Want ik zal je rust geven. Wie rust zoekt, zal het vinden.'

Zondag 12 juli: Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.

Zondag 19 juli gaat het over: De paniekzaaier. Jezus vertelt over een zaaier die goed zaad zaait op zijn akker. Midden in de nacht komt er nog een zaaier. Hij zaait onkruid tussen de goede planten. Wat moet de boer doen? Hij laat het staan, zegt Jezus. Want als hij het weghaalt beschadigt hij ook zijn goede planten.

Zondag 26 juli: Jezus vertelt twee verhalen over de waarde van het koninkrijk. In allebei de verhalen verkopen mensen alles wat ze hebben om de kostbare schat van het koninkrijk te krijgen.

Zondag 2 aug.: Meer dan genoeg. Bij het vallen van de avond denken de leerlingen: Jezus moet de mensen nu maar weg sturen, dan kunnen ze nog eten kopen voor het donker wordt. Maar Jezus wil dat ze nu juist blijven. Er zijn vijf broden en twee vissen; er is meer dan genoeg. Het is een wonder!

Zondag 9 aug.: Kom jij naar me toe? De leerlingen gaan met hun boot naar de overkant van het meer, maar ze komen in een storm terecht. Doodsbang zijn ze, hoe moet dit verder? Lopend over het water komt Jezus naar hen toe.

Zondag 16 aug.: Jezus ontmoet een vrouw met een heel zieke dochter. Als zij Jezus om hulp vraagt, antwoordt hij dat hij haar niet kan helpen, omdat ze niet uit Israël komt. 'Je geeft het brood van de kinderen toch niet aan de honden?' Maar de vrouw antwoordt dat een paar kruimels voor haar al genoeg zijn.

Zondag 23 aug.: Zo komen we er niet. Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk dat hij naar Jeruzalem moet gaan, moet lijden en sterven en dat hij op de derde dag zal opstaan. Petrus snapt er niets van, hij begrijpt niet welke weg er voor hen ligt.

Ook in deze contactruimte staat weer een mooie kleurplaat die je kunt mailen naar kinderkerkflame@hotmail.com



Johannes 14 vers 27



Psalm 150 vers 6



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

21/5	Instandhouding kerk en eredienst	€ 59,50
24/5	Onderhoudsfonds	€ 89,00
31/5	Onderhoudsfonds	€ 75,00
7/6	Pastoraat gemeente	€ 102,00
7/6	Instandhouding kerk en eredienst	€ 46,00
14/6	Onderhoudsfonds	€ 75,50

Dit betreffen digitale ontvangsten via GIVT, ingeleverde collectebonnen en giften per bank

Giften

Ontvangen via dhr. P. de Lange € 100,-. Een gift voor onderhoud begraafplaats € 40,- en een gift voor de kerk en eredienst € 40,-. 20 euro Voor de kerk via ds. De Ronde € 20,- en € 50,- voor de diaconie via Hetty Bom, Via J. Tolenaars is er een gift voor het onderhoud van de kerk binnengekomen van € 20,-. Ook zijn er giften via de bank binnengekomen voor de diverse collecten van 2x € 100,-, 2x € 50,-, € 35,- en € 15,- voor de kerk, buiten alle stortingen via de GIVT app.. Dank voor uw bijdragen

Kerkbalans 2020

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot nu € 91.346,- waarvan inmiddels al weer € 65.594,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen en degene die de looper in januari gemist heeft kan altijd nog zijn/haar antwoord bij één van de kerkrentmeesters inleveren.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

Contactruimte

Wij verzoeken u het abonnementsgeld voor 2020 weer over te maken naar onze rekening **NL02 INGB 0009 638 308** . Wegens kostenstijgingen zijn we helaas genoodzaakt het abonnementsgeld te verhogen naar € 12,50. Afgelopen jaar hebben we de kosten niet kunnen dekken met de inkomsten. U gaat binnenkort een acceptgiro voor dit bedrag ontvangen, maar veel liever hebben we dat u het abonnement zelf per bank overmaakt (een aantal abonnees hebben dit al gedaan) of een machtiging afgeeft voor incasso. Degenen die dat vorig jaar gedaan hebben, zullen met het verschijnen van deze uitgave reeds een debitering gevonden hebben op hun afschrift (dit jaar nog € 10,-). Deze abonnees ontvangen uiteraard geen acceptgiro. U kunt altijd nog nieuwe machtigingen afgeven. (Zie elders in dit kerkblad)

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Fancy Fair.

Normaal houden we de laatste zaterdag van augustus altijd de Fancy Fair. Vanwege de coronacrisis kunnen we de Fancy Fair dit jaar helaas **niet** houden. Na contact met de gemeente Moerdijk is het ons duidelijk geworden dat vergunningsplichtige evenementen nog steeds niet mogen plaatsvinden. We denken als taakgroep Beheer wel na over wat er eventueel wel georganiseerd kan worden via een social media traject. We denken dan aan bijvoorbeeld een online bingo en/of loterij. Maar dat is allemaal nog niet zeker. Daarom zullen we u later nog op de hoogte brengen van wat er werkelijk georganiseerd kan worden.

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de e-mail: jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerk-rentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

17 mei	Jeugdwerk Fijnaart	€ 172.60
21 mei	Voedselbank	€ 192.24
24 mei	Wensambulance	€ 152.70
31 mei	Kerk in Actie: Marokko	€ 142.28
31 mei	Kerk in Actie: Corona (2 ^e extra collecte)	€ 191.20
7 juni	Eigen gemeente : Stille Hulp	€ 147.50

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspreekop.
- Veel luisterplezier.

Velen zullen inmiddels de onlinekerkdiensten volgen via de livestream. Mocht u echter nog problemen hebben met de verbinding, dan volgt hieronder een handleiding. Succes ermee.

Hoe kunt u de livestream (de uitzending met beeld) vinden?

1. Ga naar www.pknfijnaart.nl
2. Klik rechts onder op de foto op **'ONLINE KERKDienst'** (of ga via het menu 'Nieuws' en dan naar 'online kerkdienst')



3. Klik dan op het witte driehoekje midden op de foto



Als u iets later inschakelt, ziet u de tekst met de naam van de predikant e.d. (zie voorbeeld van Pasen hieronder, klik dan ook op het witte driehoekje in het midden).

De video in YouTube opent en begint te spelen.

Zo niet, klik dan op 'play' of op het witte driehoekje links onder in uw scherm.

4. Wilt u de video beeldvullend (= op uw hele scherm) zien, klik dan op het meest rechtse icoon onderin de video (de vier 'hoekjes').



Wilt u het volledige scherm verlaten of weer kleiner zetten, gebruik dan de ESC-knop op uw toetsenbord.

DIVERSE MEDEDELINGEN



Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie: de Bijbel dicht bij mensen brengen.

De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen. Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers

Bij het vrijwilligerswerk voor het NBG worden twee categorieën onderscheiden: 'kerkvrijwilligers', die vooral in hun eigen kerk en/of andere kerk(en) het NBG vertegenwoordigen en 'talentvrijwilligers', die het NBG met hun gaven en talenten willen dienen bij een specifieke taak.

Voor de kerkvrijwilligers zijn overzichtelijke takenpakketten samengesteld. We vragen elke kerkvrijwilliger minimaal het basispakket voor zijn of haar rekening te nemen. Daarnaast kun je kiezen uit vier keuzepakketten. Talentvrijwilligers kunnen worden ingezet voor uiteenlopende zaken, zoals gastheer/vrouw zijn bij een bepaald evenement, namens het NBG boekhandels bezoeken, teksten redigeren of vertalen, presentaties of gastlessen geven, mensen bellen met het verzoek om het NBG te steunen, enzovoorts. Ook hier gaat het om het uitvoeren van afgebakende taken waarvan de vrijwilliger en het NBG concreet de resultaten kunnen zien.

Meer weten over het vrijwilligerswerk van het NBG?
Kijk op de website van het NBG.

Bijbelleesrooster voor de maanden juli en augustus

1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
3 juli	Psalm 27	Niet bang
4 juli	Zacharia 9:1-8	Verdediging
5 juli	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
6 juli	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt
7 juli	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
8 juli	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
9 juli	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan
10 juli	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
11 juli	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
12 juli	Romeinen 11:1-12	Gods volk
13 juli	Romeinen 11:13-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
14 juli	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
15 juli	Matteüs 12:1-21	Sabbatsdebat
16 juli	Matteüs 12:22-37	Onvergeeflijk
17 juli	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol
18 juli	Matteüs 13:1-23	Open je ogen en je oren
19 juli	Matteüs 13:24-35	Groei
20 juli	Matteüs 13:36-46	De oogst komt
21 juli	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
22 juli	Zacharia 12:1-8	Kracht van God
23 juli	Zacharia 12:9-13:1	Wasgelegenheid
24 juli	Zacharia 13:2-6	Einde van de valse profetie
25 juli	Zacharia 13:7-9	Loutering
26 juli	Zacharia 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
27 juli	Zacharia 14:12-21	Aan de HEER gewijd
28 juli	Exodus 25:1-9	Vrijwillige bijdrage
29 juli	Exodus 25:10-22	Verbondskist
30 juli	Exodus 25:23-30	Broodtafel
31 juli	Exodus 25:31-40	Lichtwerk

1 augustus	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
2 augustus	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
3 augustus	Psalm 78:1-16	Doorgeven
4 augustus	Psalm 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
5 augustus	Psalm 78:32-51	Hardleers
6 augustus	Psalm 78:52-72	Keuze
7 augustus	Matteüs 14:22-36	Oversteek
8 augustus	Matteüs 15:1-20	Lippendienst
9 augustus	Psalm 29	Natuurgeweld
10 augustus	Exodus 26:1-14	Heilige tent
11 augustus	Exodus 26:15-37	Precisiewerk
12 augustus	Exodus 27:1-8	Altaarstuk
13 augustus	Exodus 27:9-21	Afgeschermd ruimte
14 augustus	Psalm 45:1-8	Gedicht voor de koning ...
15 augustus	Psalm 45:9-18	...en de prinses
16 augustus	Exodus 28:1-14	Kledingvoorschrift
17 augustus	Exodus 28:15-30	Op het hart gedragen
18 augustus	Exodus 28:31-43	Maatwerk
19 augustus	Psalm 17	Is Davids gebed ook jouw gebed?
20 augustus	Exodus 29:1-14	Ingewijd
21 augustus	Exodus 29:15-30	Bloedserieus
22 augustus	Exodus 29:31-37	Verzoening is niet goedkoop
23 augustus	Exodus 29:38-46	Gezonde lucht
24 augustus	Psalm 138	Recht uit het hart
25 augustus	Matteüs 15:21-39	Hondenbrood en wonderbrood
26 augustus	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
27 augustus	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
28 augustus	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
29 augustus	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst
30 augustus	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
31 augustus	Exodus 30:1-10	Heilig reukwerk