

# OVERDENKING

## Nabijheid

*Toen sprak de Heer:  
'Er is een plaats op de rots waar je dichtbij mij kunt komen staan.'  
(Exodus 33:21)*

Het mooiste wat je iemand kan toewensen is misschien wel de nabijheid van God. Iemand zou daarop de vraag kunnen stellen: 'Wat bedoel je daar nu precies mee, ik voel het wel ongeveer aan, maar wat ervaar je dan?' Daarover gaat het als Mozes de berg opgaat om de Heer te ontmoeten.

Als God in Exodus neerdaalt op de berg Sinaï, het Pinksterverhaal van het Oude Testament, dan gaat het eerst over afstand houden, het volk Israël moet eerbiedige afstand houden tot de berg, God sluit dan een verbond met zijn volk.



*Rembrandt-Mozes met de 10 geboden*

Daar kunnen we ons in deze tijd iets bij voorstellen, dat je ondanks dat je niet bij elkaar kunt komen toch verbonden bent. Zo ervaren we momenteel onze kerkdiensten, zo ervaar je het als je gebeld wordt, als je een lief berichtje krijgt. Denk aan de uitspraak van Jezus: 'Waar 2 of 3 in mijn naam verenigd zijn, ben ik in hun midden'.

Toch blijf je iets missen. Het echte contact, de spontane aanraking, de daadwerkelijke nabijheid van vrienden, even bij iemand langsgaan, het elkaar ontmoeten in de kerk. Daar kan geen videoverbinding tegen op.

Je mist het contact, met een mooi woord wordt dat wel 'huidhonger' genoemd, of 'aanrakingsverlangen'. Van Jezus wordt een aantal keren gezegd dat hij mensen aanraakte, juist degenen waar iedereen met een boog van anderhalve meter of meer om heen ging, omdat ze melaats waren of ziek of onrein. En hij voelde het ook als hijzelf werd aangeraakt. Dat is een diepe menselijke behoefte.



*Vincent van Gogh-de Barmhartige Samaritaan,  
beeld van Christus' nabijheid*

Ik merk ook aan mezelf dat ik door gebrek aan persoonlijk contact uit mijn doen raak. Eerst dacht ik dat ik daar wel tegen kon en wat extra ruimte voor mezelf wel prettig vond, maar steeds sterker besef ik dat je de nabijheid van je naaste niet kunt missen. Niet dat ik iedereen een 'hug' wil geven, maar het raakt je als je nooit wordt aangeraakt.

God vraagt Mozes een aantal keer om de berg op te komen, ze zijn vertrouwelijk met elkaar in gesprek. Dan vraagt Mozes of hij de heerlijkheid van de Heer mag zien. Een gewaagd verzoek, maar God gaat daarin mee. Hij zegt: "Je kunt mijn gezicht niet zien, dat kan geen mens, maar je zult wel mijn nabijheid ervaren. Ik ga bij je langs en Ik bescherm je met de binnenkant van mijn hand."

Kun jij dat nu ook ervaren, de nabijheid van God? Niet iedereen heeft natuurlijk zo'n ervaring als Mozes. Maar je hebt ergens wel hetzelfde aanrakingsverlangen, dezelfde behoefte aan nabijheid.

In de zegenbede van de kerk, vaak aan het einde van de dienst, zegenen we elkaar met de gemeenschap van de Heilige Geest, dat is de nabijheid van God door zijn geest. Ik geloof dat die kracht van God dan met ons en in ons is, dichtbij aanwezig. Jezus zegt, waar jullie in mijn naam bijeen zijn, ben ik erbij.

Ds. Franc de Ronde

## Voorlopig nog online kerkdiensten

Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen, zijn kerkdiensten binnenkort weer toegestaan. In juni zijn bijeenkomsten tot 30 personen toegestaan, vanaf 1 juli tot maximaal 100 personen. Uiteraard nog wel met de nodige voorzorgsmaatregelen en beperkingen!

Binnen het moderamen hebben we hierover vergaderd en willen we u graag via *Contactruimte* informeren hoe wij als gemeente hiermee omgaan.

In de maand juni zullen we doorgaan met de online diensten en gaan de kerkeuren nog niet open. Weliswaar zijn kerkdiensten tot 30 personen dan weer toegestaan, maar voor onze gemeente is het ondoenlijk om voor dit beperkte aantal een goed uitnodigingsbeleid te organiseren (wie wel/wie niet). Met de kerkenraad, die op 9 juni weer voor de eerste keer vergadert, zullen we een besluit nemen of we na 1 juli weer kerkdiensten kunnen houden. Als we daartoe besluiten, zal dat met de nodige aanpassingen en beperkingen zijn. In lijn met het inmiddels door PKN opgestelde '*Protocol kerk-zijn in een 1,5 meter samenleving*', zullen we de komende weken een 'gebruiksplan' opstellen en samen met de kerkenraad vaststellen en een definitief besluit nemen. We zullen u hierover informeren via de website en de wekelijkse nieuwsbrief van de scriba. Uiteraard ook via *Contactruimte*, maar dat is pas kort voor 1 juli beschikbaar.

Vooruitlopend op dit gebruiksplan, kunnen we alvast enkele zaken met u delen die door PKN in het protocol worden aangereikt:

- Uiteraard blijft iedereen met gezondheidsklachten nog steeds thuis.
- Het werken met een reserveringssysteem om overschrijding van het maximum aantal personen te voorkomen is vanuit de overheid verplicht.
- Binnen het kerkgebouw moeten we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.
- Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst wordt sterk afgeraden (zelfs wanneer de 1,5 meter kan worden gewaarborgd).
- Zingen is vooralsnog niet mogelijk; dit lijkt een grote bron van besmetting te zijn en wordt door het ministerie van VWS nader onderzocht.

Kortom, als we het samen kerken weer opstarten, dan zal dat voorlopig nog niet als 'vanouds' zijn. Wij gaan er ook vanuit dat ouderen en mensen in een risicogroep voorlopig nog niet naar de kerk zullen komen. Om die reden zullen we de online diensten sowieso continueren. U kunt de diensten dus in ieder geval via [Kerkomroep.nl](https://kerkomroep.nl) of de livestream op de website blijven volgen!

Namens het moderamen,  
Menno Bom, voorzitter

# KERKDIENSTEN

via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of via [www.pknfijnnaart.nl/online-kerkdienst](http://www.pknfijnnaart.nl/online-kerkdienst)  
(zie verderop in dit blad voor handleidingen)

## 7 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Mw. G. Koks-de Jong, Oud Gastel
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Pastoraat
Uitgang	2 <sup>e</sup> Eigen gemeente: Stille Hulp Instandhouding kerk en eredienst

**8 juni: geen Fendertshofdienst**

## 14 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>FLAME en MeetingPoint</i>
Voorganger	Ds. N.J.A. van Exel, 's Hertogenbosch
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Eigen gemeente: Bloemen/pastoraat

## 21 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	mw. A.J. Ploeg-Blokland ds. F.C. de Ronde ( <i>Heilig Avondmaal, thuisviering</i> )
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat: Opvang ontheemden Colombia
Uitgang	Werelddiaconaat: Opvang ontheemden Colombia

## 28 juni

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Collecte Rondgang	KIA: Vakantiepret kinderen in armoede
Uitgang	Onderhoud orgels

## ROOSTERS

	<b>Kindernevendienst</b>	<b>Organist</b>
7 juni	Emie en Neely Anne	Johan van der Steen
14 juni	FLAME	Johan van der Steen
21 juni	Marloes en Marjolein	Barthold Jongejan
28 juni	Monique en Saskia	Johan van der Steen

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### **7 juni: Eigen gemeente: Stille Hulp**

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken ge-collecteerd voor 'Stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

### **14 juni: Eigen gemeente: Bloemen/pastoraat**

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 14 juni voor de bloemen in het pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn.

### **21 juni: Kerk in Actie: Werelddiaconaat: "Opvang ontheemden Colombia"**

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen.

### **28 juni: Kerk in Actie - Vakantie pret voor kinderen in armoede**

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er gemiddeld twee per klas! Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën ondersteunen in hun werk met en onder kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. Waaronder "Actie Vakantietas". Helpt u mee dit goede werk te ondersteunen?

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



# TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

## Van de KERKENRAADSTAFEL

### Nieuwe datum bevestiging en afscheid ambtsdragers

Door het coronavirus kon de op 10 mei geplande bevestigings- en afscheidsdienst geen doorgang vinden. Deze dienst is nu gepland op **zondag 5 juli a.s.** Uiteraard hopen we dan weer in de kerk samen te kunnen komen, maar volgens de huidige regels van de overheid geldt dan nog een maximum van 100 personen. Deze maand hopen we duidelijk te krijgen hoe we die dienst kunnen vieren. Dit kan ook betekenen dat het nog steeds (alleen) een online-dienst is, maar bevestiging en afscheid zullen dan wel plaatsvinden.

Wij houden u op de hoogte via de wekelijkse mededelingen, de website en de Facebookpagina.

Ter informatie vindt u hieronder de tekst die al eerder in het kerkblad gestaan heeft (april):

De kerkenraad is erg blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat twee vacatures binnen de kerkenraad zijn opgevuld en dat voor de taakgroep jeugd een nieuw lid is gevonden:

**Dhr. Otto Maris**, Kastanjelaan 15, is bereid gevonden het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen.

**Mw. Saskia van der Eijk-Brouwer**, Voetbalstraat 7, heeft toegezegd het ambt van jeugdouderling op zich te willen nemen.

**Femke van Halum** wordt lid van de taakgroep Jeugd.

Voor wijkouderling **mw. Tiny Bienefelt-de Troye**, ouderling-kerkrentmeester **dhr. Menno Bom** en jeugdouderling **Wim Tolenaars** zit de eerste ambtstermijn er op. Tiny heeft aangegeven haar taak nog te willen voortzetten, vooralsnog voor twee jaar. De kerkenraad is erg blij met deze toezegging. Menno Bom en Wim Tolenaars zullen aftreden.

Helaas is er nog geen nieuwe pastoraal medewerker gevonden voor de taakgroep Pastoraat. De taakgroep zal voorlopig in de huidige samenstelling verder gaan, maar wel blijven zoeken naar een nieuwe pastoraal medewerker.

Indien geen bezwaren worden ingediend, zullen in de dienst van 5 juli de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, zal Tiny Bienefelt voor het vervolgen van haar werkzaamheden als wijkouderling een verbintenis aangaan (vroeger ook wel 'herbevestiging' genoemd) en zal afscheid genomen worden van jeugdouderling Wim Tolenaars en ouderling-kerkrentmeester Menno Bom.

Namens de kerkenraad,  
Susanne Baan, scriba

## Einde kerkuitzendingen via Streekomroep Ons West Brabant

Op 19 april ontving de kerkenraad een mail met een brief van Streekomroep Ons West Brabant dat de programmaraad van de streekomroep had besloten per eind april te stoppen met het uitzenden van kerkdiensten uit de regio op zondagmorgen om 10.00 uur en het daarop volgende programma met christelijke liederen, muziek, gedichten en kerkelijke informatie uit de regio. Dat betekende dat meteen de week daarna, op 26 april, de laatste uitzending al was.

De uitzendingen waren, al jaren voor [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) er was, een belangrijke mogelijkheid voor mensen die aan huis gebonden waren om toch een kerkdienst te kunnen beluisteren. Ze werden eerst uitgezonden bij Fendert Radio, daarna bij RTVM/Moerdijk FM en het laatst bij Ons West Brabant.

Onze gemeenteleden Bas Hollemans, Sjerp Vormeer, Joke Kannekens en Hans Knook hebben tientallen jaren deze kerkuitzendingen en het aanvullende programma verzorgd: Bas, Sjerp en Joke bij toerbeurt als presentatoren en Hans als technicus elke zondag achter de knoppen. Iedere zondag ruim 2 uur met dan nog de voorbereiding; heel veel werk 'achter de schermen', maar wel voor de kerk. En veel mensen hebben er van genoten!

Namens de kerkenraad bedanken wij hen dan ook hartelijk voor al die jaren. Zij hebben allen een attentie namens onze gemeente ontvangen.

Namens de kerkenraad,  
Susanne Baan, scriba



### Portret van een gemeentelid - Bert Hendrikse

*Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?*

De gelijkenis van De verloren zoon. Ik vond het geweldig dat de zoon die alles opgemaakt had toch weer thuis mocht komen bij zijn vader.

*Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?*

Ik zou aan God willen vragen waarom het toch zo oneerlijk verdeeld is in de wereld. Wij komen niets te kort, maar het ligt er maar net aan waar je geboren bent. Als je ergens geboren wordt waar je de dupe wordt van stammenstrijd, oorlog, machtsmisbruik en noem maar op, dan weet je het toch ook niet meer?

*Waar ben je dankbaar voor in je leven?*

Ik ben er dankbaar voor dat ik met mijn gezin een gezond en gelukkig leven heb. Iedereen kan zomaar ziek worden en als dat gebeurt, valt alles waar je je nu druk om maakt in het niet.



*Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?*

Mijn droomkerk is een kerk waar iedereen met plezier naar binnen gaat en ook met een goed gevoel weer uit komt. Ik krijg er een positief gevoel doordat we liederen zingen die lekker mee te zingen zijn. Iedereen voelt zich er op zijn gemak, ook de mensen die maar zo af en toe eens komen. Wat we er horen, spreekt ook een buitenstaander aan en dat proberen we naar buiten uit te stralen.

*Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?*

Het samen zingen en het orgelspel. Het koffiedrinken na afloop vind ik ook heel waardevol. Ik mis die contacten nu we niet meer naar de kerk kunnen komen.

*Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?*

Ik word enthousiast van vrolijke diensten in een volle kerk met leeftijdsgenoten en veel kinderen. Ik vind het echt heel fijn dat de fusie tot stand gekomen is: één protestantse kerk in het dorp! Een groep die positief met elkaar omgaat. Ik doe al een tijd mee in de leiding van Flame. Het is leuk en ik vind het fijn dat kinderen weer andere kinderen meebrengen. Het geeft veel voldoening, evenals de taakgroep Kerk en Wereld waar ik ook in meedraai.

*Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?*

Ik ben voor mijn werk veel in het buitengebied bij tuinders en als ik zie hoe alles groeit en bloeit in de natuur, dan zie ik de schepping. Het is zo prachtig om te zien hoe na een winter alles weer tot leven komt!

*Wat wens je je medegemeenteleden toe?*

Gezondheid en geluk en ik wens hun en mezelf dat we met respect voor elkaars mening een opbouwende gemeente mogen zijn die de goede boodschap uitdraagt!

*Welk lied zing je heel graag?*

*Lied 416:*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Tot zo ver het 64ste Portret van een gemeentelid. In het volgende nummer van *Contactruimte* verschijnt het laatste Portret, want we vinden als redactie dat 65 portretten wel een mooi aantal is om deze rubriek mee te beëindigen. We hebben ds. Franc de Ronde gevraagd voor dat laatste portret en dat heeft hij toegezegd.

Dank aan de 65 gemeenteleden die iets over zichzelf en hun geloofsleven hebben willen vertellen!

Namens de redactie,  
Marion Kruis.



### **Stil werk voor de kerk**

*De elfde aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.*

Verjaardagen komen ook in coronatijd voor, maar kunnen nu helaas niet gevierd worden zoals we dat gewend zijn met bezoek van onze familie en vrienden.

Ook het verjaardagsfonds van de kerk heeft zich aangepast. U vindt nu de kaart voor uw verjaardag in uw brievenbus in plaats van dat hij aan u overhandigd wordt. Er zit een adres bij waar u het envelopje met inhoud kunt bezorgen.

#### *Kaarten en envelopjes*

Wat gebeurt er in 'gewone' tijden achter de schermen bij het verjaardagsfonds?

Ria en Bas van Dueren den Hollander sturen het verjaardagsfonds aan. Zij doen dit al ongeveer 5 jaar. Vroeger deed Ria het al voor de gereformeerde kerk. De kerkelijke gemeente is verdeeld in 17 wijken en iedere wijk heeft iemand die met de verjaardagskaart op stap gaat rond de verjaardag van het betreffende gemeentelid. Bij de verjaardagskaart zit een envelopje en het is de bedoeling dat de jarige daar uit dankbaarheid een gift in doet.

#### *De opbrengst*

Op de eerste dinsdag van een nieuw kwartaal komen degenen die een wijk hebben van het verjaardagsfonds even bij elkaar in De Vijverhof. Ze brengen de envelopjes mee die ze van de jarigen gekregen hebben en Jan Tolenaars van de taakgroep Beheer neemt ze in ontvangst en telt de opbrengst. Hij geeft de bedragen die opgehaald zijn per wijk door aan Bas. De opbrengst is voor de kerk en er wordt een goede bestemming aan gegeven. De laatste jaren bracht het verjaardagsfonds ongeveer € 4000,- per jaar op. Vele kleintjes maken één grote! Vorig jaar zijn bijvoorbeeld de nieuwe beamers ervan gekocht

en een paar jaar geleden zijn de kussens in de kerk opnieuw bekleed van dit geld.

Henk Nijhoff is belast met de ledenadministratie van de kerk en hij is erbij voor degenen die wijzigingen willen doorgeven. Bijvoorbeeld als een gemeentelid heeft aangegeven niet meer aan het verjaardagsfonds te willen meedoen.

Degenen die een wijk hebben, kiezen op deze avond weer nieuwe kaarten uit bij Ria die steeds voor nieuwe voorraad zorgt.

### *Actueel*

Aan het eind van elke maand stuurt Henk Nijhoff via een e-mail de namen uit het adressenbestand van de gemeenteleden die de volgende maand jarig zijn naar Bas en Ria. Zij printen de namen op stickers en sorteren ze op de 17 wijken. Zij doen dit per maand om te voorkomen dat men voor de deur staat bij mensen die ondertussen verhuisd zijn of, nog erger, overleden zijn. Bas en Ria brengen de stickers bij de vrijwilligers van de 17 wijken. De vrijwilliger plakt de sticker op een verjaardagskaart en brengt die met het envelopje bij de jarige.

### *Wie doen het?*

Sommige gemeenteleden doen dit verjaardagsfondswerk al jaren, anderen pas sinds kort:

Anne van Dongen, Dicky Baas, Lenie Vogelaar, Ria van Dueren den Hollander, Cor Endepoel, Johan den Hollander, Fiet Lagemaat, Coby Knook, Helmut Lange, Jenke de Lint, Elly Maris, Hetty Bom, Lenie Nouwen, Addy Roks, Adri de Vrij en Emie Hendrikse. Er is op dit moment één wijk vacant, dus als u het leuk vindt om aan het verjaardagsfonds mee te werken, meldt u zich dan bij Bas of Ria.

Fijn dat er ook voor dit stukje kerkenwerk vrijwilligers te vinden zijn!

Marion Kruis



Jammer, zolang er geen kerkdiensten zijn, met daarna koffiedrinken, staat er in de Vijverhof geen boekentafel.

Maar, wie iets wil kopen uit onze voorraad of iets wil bestellen, kan altijd contact opnemen met ons. Al ziet u ons niet, we staan altijd voor u klaar.

Nel Goudriaan, Janneke van Baren, Bep Rosing



### Gebedskring 3 juni

In deze periode geeft het kracht om met elkaar en voor anderen te bidden. We mogen met elkaar stilstaan bij alle onzekerheid die er is en bij het gemis van dichtbij-contact. In gebed zijn we verbonden in Christus en vragen we kracht en vertrouwen voor onze gemeente.

We komen woensdagochtend 3 juni weer bij elkaar. Deze keer in 't Trefpunt. Van 9.00 uur tot 9.45 uur. Met elkaar geven we het vuur van Pinksteren door. Welkom!

Emie Hendrikse, Mini Agterdenbos

Goede God,  
U hebt ons aan elkaar gegeven  
om elkaar te troosten en te bemoedigen,  
om te steunen en te dragen,  
om met elkaar te delen van onze rijkdom.  
Geef dat wij dit  
in deze onzekere tijden  
niet vergeten.  
Dat wij ontdekken mogen  
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegelijkertijd bidden wij:  
help ons om elkaar vast te houden  
om elkaar te helpen  
en er te zijn voor elkaar.  
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,  
dat we niet ons eigenbelang,  
de hebzucht  
de boventoon gaat voeren.

Dat wij niet vergeten  
dat we alleen met elkaar  
deze wereldwijde crisis aankunnen.

Dat wij weten,  
dat U bij ons bent,  
ons draagt,  
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.

Amen.

Guus Fröberg

**U hebt ons  
aan elkaar  
gegeven**

# Taakgroep Jeugd



## Van de Kindernevendienst

Beste jongens en meisjes,

Wat is de tijd weer snel gegaan. Het is alweer juni. De hele maand mei hebben jullie weer thuis KND gedaan. Leuk om van sommigen te zien wat ze gedaan hebben d.m.v. een filmpje of foto's. Af en toe kregen jullie van de juffen ook een "teken van leven" door een filmpje.

In juni gaan we voorlopig ook nog even op deze manier door. 28 juni staat het "Afscheid van de KND" voor de kinderen van groep 8 op het programma. Hoe we dat dit jaar gaan doen, staat nog niet vast, maar we gaan er natuurlijk wel wat moois van maken. Het is toch mooi om in deze dienst de overstap te kunnen gaan maken van de Kindernevendienst naar o.a. de tieneractiviteiten. We hopen weer van jullie te "horen".

Groetjes van alle juffen!

P.S.

Zie je de kleurplaat? Wij vinden het leuk als je hem mooi inkleurt en hem dan naar ons opstuurt, of je maakt er een foto van die je kunt mailen naar [kinderkerkflame@hotmail.com](mailto:kinderkerkflame@hotmail.com)

Er staat ook nog een puzzel op de laatste pagina. Probeer hem maar te maken.



*[kinderkerkflame@hotmail.com](mailto:kinderkerkflame@hotmail.com)*



Psalm 23 vers 1



## TAAKGROEP BEHEER

### **Verantwoording collecten**

19 april Voegwerk onderhoud 't Trefpunt	€ 111,00
26 april Instandhouding kerk en eredienst	€ 77,00
3 mei Onderhoud orgels	€ 93,00
3 mei Instandhouding kerk en eredienst	€ 76,00
10 mei Onderhoudsfonds	€ 65,00
17 mei Maaiwerk en onderhoud kerktuin	€ 110,00

Dit betreffen alle digitale ontvangsten via GIVT inbegrepen met ingeleverde collectebonnen.

Voor de **paascollecte** was er vorige maand al een mooi bedrag van € 2055,- overgemaakt en daar is de afgelopen maand nog eens € 700,- bijgekomen. Totaal een derde hoger dan vorig jaar. Hartelijk dank daarvoor.

### **Gift**

Via dhr. Wim Langbroek is er een gift voor het onderhoud van de kerk binnengekomen van zowel € 10,- als € 20,-. Ook is er een gift van € 100,- binnengekomen voor de kerk buiten alle stortingen via de GIVT app.

Dank voor uw bijdragen.

### **Kerkbalans 2020**

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot nu € 91.261,- waarvan inmiddels al weer € 56.328,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college erg dankbaar voor uw bijdragen en degene die de looper in januari gemist heeft, kan altijd nog zijn/haar antwoord bij één van de kerkrentmeesters inleveren. In de loop van het jaar zullen we u via deze weg blijven informeren over de stand van zaken.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

### **Een machtiging afgeven**

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt

verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

### **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02RABO0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer



## **TAAKGROEP KERK en WERELD**

### **Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld**

19 april Bloemen	€ 95,44
26 april Kerk in Actie: Noodhulp Nigeria	€ 91,80
3 mei KerkWebRadio	€ 114,20
10 mei Kerk in Actie: Straatkinderen Oeganda	€ 132,48

Door de coronacrisis zien we elkaar niet meer op zondag in de kerk. We zijn echter dankbaar dat u het werk van Kerk en Wereld niet vergeet. Iedere gift of bijdrage aan de collecte, hoe groot of klein ook, is juist in deze tijd meer dan welkom. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve van minderbedeelden te kunnen steunen. Hartelijk dank voor uw gift!

### **Inzameling voor de voedselbank! Woensdagavond 24 juni**

Normaal gesproken zamelen we als PKN Fijnaart altijd producten in voor de voedselbank. Iedere zondag kunnen we het product van de maand inleveren in de bakken die daarvoor in de kerk staan. Helaas kan dit nu niet.

De voedselbank heeft op dit moment juist heel hard producten nodig. Net als woensdagavond 6 mei willen we op woensdagavond 24 juni opnieuw een inzameling houden. We hopen op hetzelfde succes als de twee vorige inzamelingen. Alvast bedankt!

Van 18.45-19.30 uur staat de poort van de kerk open en er kunnen zowel producten als een financiële bijdrage ingeleverd worden t.b.v. De Voedselbank.



## **Namens de Diaconie PKN Fijnaart e.o.**

Via "Niet alleen.nl" is er een hulpvraag binnen gekomen van een mevrouw (Jessica) in Fijnaart met het verzoek om af en toe voor haar een warme maaltijd te verzorgen. Ze heeft hier zelf veel moeite mee en kant-en-klaarmaaltijden kan ze niet betalen. Mocht er iemand zijn die dat wil doen, dan graag contact opnemen met A. Solleveld tel nr. 06-37619645. Bij voorbaat dank!

## **Kerkauto**

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

## **Ouderensoos**

Lieve gasten van de ouderensoos,

Zoals u weet, zijn er voorlopig geen woensdagmiddagjes. Het is rustig en stil in de gemeente, maar deze tijd heeft ook zijn voordelen. Al mijn achterstallig werk wordt zachtjesaan minder en ik kom nu aan mezelf toe, bemerk ik. Zo is dit ook weer een tijd om tot rust te komen, al is het voor de meeste mensen een stressvolle tijd met veel pijn, moeite en eenzaamheid. Wat de toekomst ons zal brengen, weten wij niet en daarom dit bemoedigende gedicht van Elise den Hartog.

*Morgen - is voor ons verborgen. Morgen – dat weet God alleen-  
En geen sterveling, geen één, kan ook maar een dag of uur  
blikken in Gods raadsbestuur.*

*Morgen - is voor ons verborgen. Is het vreugd of ongeval?  
Ach, wij weten niet met al wat de dag van morgen geven of wat hij ons  
brengen zal.*

*Morgen - is voor ons verborgen.*

*Zal ons hert te bloeien staan, met Gods weelden overlaan?  
Zullen wij over Gods hoogten of ook door Zijn diepten gaan?*

*Morgen - is voor ons verborgen, u en ik wij weten niet  
wat de dag van morgen biedt.*

*Maar Hij, die 't heelal ompant, houdt ook morgen in Zijn hand.*

De hartelijke groeten van Addy,Bep, Nel en Nel.

Velen zullen inmiddels de online-kerkdiensten volgen via de livestream. Mocht u echter nog problemen hebben met het verbinden, dan volgt hieronder een handleiding. Succes ermee.

## Hoe kunt u de livestream (de uitzending met beeld) vinden?

1. Ga naar [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl)
2. Klik rechts onder op de foto op **'ONLINE KERKDIENTST'** (of ga via het menu 'Nieuws' en dan naar 'online kerkdienst')



3. Klik dan op het witte driehoekje midden op de foto



Als u iets later inschakelt, ziet u de tekst met de naam van de predikant e.d. (zie voorbeeld van Pasen hieronder, klik dan ook op het witte driehoekje in het midden).

De video in YouTube opent en begint te spelen.  
Zo niet, klik dan op 'play' of op het witte driehoekje links onder in uw scherm.

4. Wilt u de video beeldvullend (= op uw hele scherm) zien, klik dan op het meest rechtse icoon onderin de video (de vier 'hoekjes').



Wilt u het volledige scherm verlaten of weer kleiner zetten, gebruik dan de ESC-knop op uw toetsenbord.

### **Kerkomroep**

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## ***DIVERSE MEDEDELINGEN***

### **Open Doors**

De eerste zondag na Pinksteren vindt traditiegetrouw de Zondag voor de Vervolgde Kerk plaats.

Daarom zetten veel kerken in Nederland en Vlaanderen zondag 7 juni a.s. in het teken van onze vervolgde christenzusters en –broeders.

Voor informatie over vervolgde christenen in het algemeen en deze bijzondere zondag kunt u terecht bij [www.opendoors.nl](http://www.opendoors.nl). Lid worden van Open Doors kan natuurlijk ook.

Voor ons in Nederland is de quarantainetijd nu uitzonderlijk. Het is goed om te weten dat op veel plaatsen in de wereld christenen altijd en met gevaar voor hun leven in quarantaine verblijven.

Ger Stam

## Bijbellesrooster voor de maand juni 2020

1 juni	Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
2 juni	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid
3 juni	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk
4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
6 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
7 juni	Psalm 150	Live muziek
8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
10 juni	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?
11 juni	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?
12 juni	Matteüs 9:18-26	Opleving
13 juni	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of toverkracht?
14 juni	Matteüs 9:35-10:4	Bijzondere arbeiders
15 juni	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder ballast
16 juni	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
17 juni	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
18 juni	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
19 juni	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven water houden
20 juni	Psalm 69:14-30	Red mij!
21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen
28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid

Er was een pagina over. Hier nog een puzzel voor de kindernevendienst.



## JEZUS KAN VEEL DOEN MET DATGENE WAT JIJ HEM GEEFT

Zet de woorden in de hokjes

3 LETTERS  
VIS  
ZEE

4 LETTERS  
VIJF  
TWEE  
BERG  
GRAS

5 LETTERS  
BROOD

6 LETTERS  
JONGEN  
MANDEN  
MENSEN  
TWAALF

7 LETTERS  
GALILEA  
SCHAREN  
BROKKEN



Zet een cirkeltje om de getallen  
die in het verhaal genoemd  
worden

