

Onze kerkelijk werker Arianne Ploeg-Blokland stelt zich voor



Natuurlijk gaan we elkaar pas echt leren kennen tijdens de ontmoeting met elkaar. Toch wil ik alvast wel iets over mijzelf vertellen.

Ik heb het bijzonder getroffen dat ik geboren werd in een liefdevol, christelijk nest. En in de jaren dat ik opgroeide in Lage Zwaluwe, groeide ook mijn geloof en werd mijn verlangen gewekt iets te mogen betekenen voor Hem in deze wereld.

Mijn man, Jan Ploeg, komt uit Klundert. En vanaf ons trouwen (ruim 32 jaar) zijn wij in Klundert in hetzelfde huis blijven wonen. Onze drie kinderen werden groter en bij mij groeide het verlangen om een HBO-studie Theologie te gaan doen. Eind 2011 ben ik daadwerkelijk aan de studie begonnen en eind 2016 mocht ik afstuderen aan de Christelijke Hogeschool in Ede. In die tijd vlogen onze drie kinderen uit om hun eigen nestje te bouwen en hebben wij inmiddels drie kleinkinderen.

Nadat ik mijn studie had afgerond kon ik direct aan het werk. Twee jaar heb ik vooral in het ouderenpastoraat en een stukje jeugdpastoraat mogen werken in de Protestantse Gemeente Geertruidenberg. Inmiddels ben ik nu een jaar werkzaam onder de mensen tot 55 jaar in de Protestantse Gemeente Etten-Leur.

Naast mijn werkzaamheden in Etten-Leur zal ik vanaf 1 februari 2020 mijn werkzaamheden binnen het ouderenpastoraat en een deel jeugdwerk mogen beginnen binnen uw gemeente.

Het is mijn verlangen een stukje met u mee te lopen op uw levenspad. Waarbij ik mij gedragen weet en mij in vertrouwen zal laten leiden door Hem die zegt, Ik ben erbij.

Een hartelijke groet, Arianne Ploeg-Blokland

KERKDIENSTEN

2 februari *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. Kerk (vrijg.), Z'bergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerk- en schooldienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk
	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Koster 19.00 uur	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Jeugdwerk PKN Fijnaart

9 februari *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>MeetingPoint</i>
Voorganger	Ds. D. Smerk, Alblasserdam
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Kerk in Actie: Binnenlandsdiaconaat 2 ^e Onderhoud orgels Instandhouding kerk en eredienst

10 februari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

16 februari *Ons West Brabant: PK Parochie St Bavo, Rijsbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jolanda den Hollander
Gastheer / gastvrouw	Yvonne Langbroek
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds KerkWebRadio

23 februari *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Etten Leur*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.A. den Harder, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Pastoraat/bloemen

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
2 februari	Marjoke de Loome	Emie en Saskia
9 februari	Rianne Verschuur	Monique en Neely-Anne
16 februari	Femke van Halum	Marjolein en Claudia
23 februari	Dicky Baas	Marloes en Neely-Anne

	Bloemendienst	Organist
2 februari	Ella Knook	Barthold Jongejan
9 februari	Jeanne Moerland	Barthold Jongejan
16 februari	Marion Kruis	Johan van der Steen
23 februari	Adrie de Bruin	Ad van Sprang

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
2 februari	Ad	Willian	Jan den H., Jan van D. <i>19.00 uur:</i> Henk Nijhoff
9 februari	Lonneke	Arjan	Wim T., Saskia
16 februari	Jan	Anton	Henk, Willian
23 februari	Tiny	Peter	Wim T. Jeannette

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

2 februari: Jeugdwerk PKN Fijnaart

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties!

Helpt u mee?

9 februari: Kerk in Actie: Binnenlandsdiaconaat

“Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren”

Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?

16 februari: Eigen gemeente: KerkWebRadio

Op zondag 16 februari 2020 collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

23 februari: Eigen gemeente: Pastoraat/bloemen

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat.

Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 10 december 2019

Voorzitter Menno Bom heette iedereen van harte welkom en opende de vergadering met het lezen van Micha 5: 1-5 en met gebed.

De notulen van de vergadering van 22 oktober werden ongewijzigd vastgesteld.

De taakgroep Beheer vertelde bezig te zijn met allerlei zaken: begroting, collecterooster, nieuw koffiezetapparaat en de kerstmarkt.

De taakgroep Kerk en Wereld heeft uitgezocht of het zinvol is om deel te nemen aan Oikocredit. Oikocredit geeft kleine leningen aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden die daarmee zelf aan hun toekomst bouwen. De taakgroep Kerk en Wereld doet dit niet met het doel er rendement uit te krijgen (afgelopen jaren 0,45%), maar om iets goeds te doen met geld dat beschikbaar is. De taakgroep vroeg de kerkenraad in te stemmen met een bedrag van € 15.000,- en de kerkenraad ging akkoord.

De taakgroep Gemeente Zijn was bezig met de voorbereidingen van de kerstnachtdienst. Na afloop zal er weer chocolademelk en glühwein geschonken worden. N.a.v. een vraag gaat de taakgroep bekijken of er in de ochtenddiensten wat vaker een band of koor medewerking kan verlenen.

De taakgroep Pastoraat is bezig met de voorbereidingen voor de wijkavonden met als thema 'De kracht van een goed verhaal'. De medewerkers in het pastoraat gaan voor kerst weer amaryllisbollen langsbrengen bij gemeenteleden.

De commissie die de sollicitaties van kerkelijk werkers heeft behandeld, heeft een voorstel naar de kerkenraad gestuurd. Er waren zeven sollicitanten en daaruit is mw. Arianne Ploeg-Blokland uit Klundert als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. De commissie stelde voor mw. Ploeg per 1 februari 2020 voor 16 uur per week te benoemen als kerkelijk werker van de Protestantse kerk van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. De kerkenraad stemde met het voorstel in. Mw. Ploeg zal in januari of februari bevestigd worden. Haar benoeming wordt twee maal afgekondigd waarna bezwaren tegen haar benoeming ingediend kunnen worden.

Bij de evaluatie van de gemeenteavond van 27 november werd gezegd dat ds. Bisschop een goede spreker was. Het was prettig om naar hem te luisteren. Hij sprak met overtuiging, maar liet ook ruimte open voor eigen denkwerk. Het was ook qua sfeer een goede avond. De tekst van zijn lezing is op te vragen bij de scriba.

De begrotingen van de taakgroepen Beheer en Kerk en Wereld werden vastgesteld en goedgekeurd.

Vervolgens werden de diensten van de afgelopen weken besproken. In de dienst met ds. Smilde werd het In Memoriam per ongeluk voor de geloofsbelijdenis gedaan. Dit zal opgenomen worden in de brief die gestuurd wordt aan gastpredikanten. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar was er een mooie en sfeervolle dienst. De taakgroep Pastoraat regelt volgend jaar de gang van zaken m.b.t. de liturgieën. De afspraak over mededelingen aan het begin van de dienst is dat het aantal mededelingen beperkt wordt tot pastorale mededelingen (overlijden, ziekenhuisopnames, huwelijksjubilea, geboortes) en mededelingen m.b.t. vacatures (2x). Overige mededelingen zijn te lezen op de beamer.

Na de rondvraag besloot Linda van Strien de vergadering met het gedicht 'Als wij onze handen vouwen'.

Menno Bom bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en wenste allen wel thuis.

Marion Kruis

Extra gemeenteavond op woensdag 29 januari

De Vijverhof, 20.00 – 21.15u

Zoals eerder aan u doorgegeven en in Contactruimte (nov/dec. 2019) beschreven, vindt op woensdagavond 29 januari a.s. een extra gemeenteavond plaats in het kader van het proces dat we als gemeente doorlopen m.b.t. het onderwerp 'Zegenen van levensverbintenissen anders dan van man en vrouw'.

Op deze avond komt dr. Jan Hoek, emeritus predikant te Veenendaal en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, vertellen waarom hij, vanuit bijbels oogpunt bezien, geen voorstander kan zijn van het inzegenen van levensverbintenissen anders dan die tussen man en vrouw.

Op 27 november jl. was ds. Wim Bisschop uit Breda als spreker in ons midden. Hij gaf een uiteenzetting waarom hij vindt dat het wel kan. Als kerkenraad hebben we beide sprekers uitgenodigd, omdat ze over het onderwerp op pastoraal betrokken wijze kunnen spreken.

Evenals in november ligt op deze tweede avond het accent niet op discussie; we luisteren naar de argumenten. Er zal na de uiteenzetting van dr. Hoek wel gelegenheid zijn om verhelderingsvragen te stellen.

Op basis van de op deze beide avonden aangereikte gedachten en overwegingen gaan we op de gemeenteavond van 1 april a.s. als gemeente met elkaar in gesprek.

De avond start om 20.00 uur, maar zoals gebruikelijk staat vanaf 19.45 uur de koffie/thee klaar.

Rond 21.00 uur zal de lezing van dr. Hoek afgelopen zijn. Aansluitend volgt nog een algemene rondvraag, waarin u vragen over andere onderwerpen m.b.t. de gemeente kunt stellen. Daarna, rond 21.15 uur, eindigt het inhoudelijke deel van de avond, maar kunt u gerust nog even blijven zitten om wat na te praten.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad
2. Opening door ds. F.C. de Ronde
3. 'Zegenen levensverbintenissen', presentatie door dr. Jan Hoek, emeritus predikant te Veenendaal en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit.
4. Rondvraag
5. Sluiting door ds. F.C. de Ronde



Portret van een gemeentelid - Piet de Lange

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Daniël in de leeuwenkuil maakte veel indruk op mij. Slechte mannen wilden Daniël via koning Darius beletten dat hij tot God bad. Toen ze hem betrapten, gooiden ze hem in de leeuwenkuil, maar God sloot de muilen van de leeuwen. Er stond een plaat in de kinderbijbel van Anne de Vries waarop te zien was hoe Daniël midden tussen de leeuwen stond en ze hem niets deden. We hadden op de zondagsschool een meester die prachtig verhalen kon vertellen!

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Paulus willen vragen welk antwoord hij nu zou geven op vragen over homofilie en hoe hij in onze tijd zijn brieven zou schrijven over de plaats van de vrouw in de maatschappij. Dat zou toch vast niet meer over onderdanigheid gaan?

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben dankbaar voor mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en voor de andere mensen om ons heen en ook voor de gezondheid die ons gegeven is.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is een volle kerk waar je een boodschap hoort waar je wat uit meeneemt en waar mooie liederen gezongen worden. In onze kerk is het verschillend wat ik eruit meeneem, dat zal bij iedereen wel zo zijn. Wij zingen ook vaak mooie liederen. Soms zijn ze weleens wat moeilijker, maar als het een mooie tekst is, moeten we het maar leren.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het aantal vrijwilligers! Als je op je laat inwerken hoeveel vrijwilligers er zichtbaar en onzichtbaar op het kerkelijk erf actief zijn, besef je dat dat de pijlers zijn waarop God zijn gemeente bouwt. Zij kunnen beslist niet gemist worden!

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Dat kan van week tot week verschillend zijn. Hoe kom ik naar de kerk, wat is er in de afgelopen week gebeurd? Mooie of verdrietige dingen kleuren je gevoelens op zondagmorgen. Het kan soms een enkele zin in de preek zijn die je raakt of een woord van een kind tijdens het gesprek met de dominee. Er zijn allerlei dingen waar je blij en enthousiast van kan worden.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Als in het voorjaar alles weer uitloopt, dringt het tot me door hoe mooi Gods schepping is. Van een mooie sterrenhemel kan ik blij en stil worden en me heel nietig voelen. Andersom word ik ook weleens verdrietig als ik denk aan

de armoede en de vluchtelingen waar wij met ons geloof geen praktisch antwoord op weten.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Geloof als een mosterdsaadje en dit geloof met vallen en opstaan en Gods hulp overbrengen op onze naaste door ernaar te leven.

Welk lied zing je heel graag? Opwekking 770

*Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam,
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.*

*Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: 'Ik ben bij jou!'
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

*De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.*

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Wim Langbroek.



Stil werk voor de kerk

De zevende aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

In De Fendertshof is er iedere tweede maandagmiddag van de maand een protestantse Fendertshofdienst. De voorbereidingen beginnen met de flyers die Nel van Dorp maakt en brengt bij Rie de Booy. Rie hangt die op in De Fendertshof, in de Jan Punthof en in de flat aan de Kerkring. Het komt ook bij de mededelingen van de kerk te staan, zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn.

Om en om

Ds. De Ronde gaat sinds het vertrek van ds. Van der Sterre altijd voor in de Fendertshofdiensten, maar nu gaan binnenkort hij en mw. Arianne Ploeg om en om voor in deze diensten. Degene die voorgaat, stelt een liturgie samen en die wordt beurtelings door Jan Nieuwenhuizen en Ad van der Boon getypt en door Wim Langbroek geprint.

Taken

Om 14.30 uur zijn er vrijwilligers aanwezig om de mensen op te halen in hun kamers en te begeleiden naar de Theaterzaal waar de dienst gehouden wordt. Dit doen Dit Konings, Mini Agterdenbos, Riet van Dueren den Hollander, Willy Lokers en Annie Tolenaars. Er komen vaak ook enkele mensen van buiten de Fendertshof zelf naar de dienst.

Rie de Booy geeft de mensen bij binnenkomst een kopje thee of koffie en een liturgie. Tiny Bienefelt is aanwezig als ambtsdrager van dienst en Nel van Dorp als organist. Namens De Fendertshof is Annet van Houtum aanwezig.

Liturgie

Om 15.00 uur begint de dienst. De Paaskaars van een van de bewoners brandt bij de kathedrader waarachter de predikant plaatsneemt na de handdruk van Tiny. Het is een 'gewone kerkdienst' met liederen, gebed, een overdenking en de zegen. Aan het eind van de dienst wordt er gecollecteerd voor Dorkas in een heel oude collectebus.

Napraten

Dan krijgen alle aanwezigen weer koffie of thee en praten ze nog wat na met elkaar en met de predikant en de begeleiders. Daarna gaan de begeleiders de mensen weer terugbrengen naar hun kamer. 's Avonds brengt Nel van Dorp de opbrengst van de collecte naar Jan Tolenaars.

Ze vindt het leuk om de samenzang in de Fendertshofdiensten te begeleiden. Ze doet het al vanaf 1993. Soms speelt ze vooraf ook al wat liederen en ze geeft na afloop ook weleens een toegift.

Heilig Avondmaal

Twee maal per jaar wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd in de Fendertshofdienst. Het Avondmaalsstel uit de kerk wordt door een van de diakenen gebracht en men drinkt druivensap uit kleine bekertjes.

Oecumene

Op de derde maandagmiddag van de maand is er altijd een rooms-katholieke Fendertshofdienst en in de maand december wordt er op de derde dinsdagmiddag een oecumenische Fendertshofdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid door het Oecumenisch Beraad. De begeleiders van de twee kerken halen de mensen op en de voorgangers van beide kerken leiden de dienst.

Waardering

Tiny vertelt dat ze aan de mensen die in de Fendertshofdienst komen wel merkt dat ze waarderen dat deze diensten gehouden worden. Er zijn veel trouwe bezoekers bij. Voor hen is het om verschillende redenen niet mogelijk naar De Dorpskerk te komen en op deze manier kunnen zij toch af en toe een kerkdienst meemaken. Fijn dat ook weer voor dit stukje kerkenwerk gemeentelieden beschikbaar zijn!

Marion Kruis



Op zondag 26 februari kunt u de boekentafel vinden in de Vijverhof. Waarschijnlijk hebben we dan weer een doos met boeken die u gratis kunt halen. Dit betreft boeken die we al vrij lang in ons bezit

hebben, maar die nog steeds heel inspirerend en mooi zijn. Wees niet verlegen en kom dus eens snuffelen.

Binnenkort kunnen we weer genieten van een bijzondere lezing. Dan komt geestelijk verzorger Marinus van den Berg. Hij werkt momenteel bij het regionaal palliatief centrum Cadenza in Rotterdam met als hoofdtaak: bij mensen zijn in de laatste tijd. Hij publiceerde o.m. 'Rouwen in de tijd' en onlangs: 'Bruggen naar morgen'. Het boek "Verstilde woorden" bevat poëtische teksten voor afscheid nemen en rouw dragen. Bij de boekentafel hebben we onder andere van hem het boek "Levenspaden", waarin hij samen met Wim Huijser laat zien dat wandelen een prachtige manier is om jezelf te ontwikkelen en stil te staan bij je eigen levensloop.

Nel, Janneke en Bep

Woensdag 11 maart 2020, 20.00 uur in 't Trefpunt

Lezing over Eenzaamheid door Marinus van den Berg

Er is momenteel door het initiatief 'Een tegen eenzaamheid' veel aandacht voor eenzaamheid. Er zijn veel misverstanden als het over eenzaamheid gaat. Waar spreken we precies over en over wie? Gaat het alleen over anderen of ook over onszelf? Is eenzaamheid oplosbaar en ligt het aan jezelf? Wat steunt en wat stoort als het om eenzaamheid gaat?



Marinus van den Berg is pastor en werkte als geestelijk verzorger in verpleeghuizen en een hospice. Hij is schrijver van meerdere boeken, o.a. 'Dichtbij de dag' Ten Have 2019

Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon

Oecumenische avond over vernieuwing van onze kerken

De meeste Nederlandse kerken zitten al jaren in een krimpsituatie. Het aantal leden neemt af, voorgangers zijn moeilijker te vinden en kerkgebouwen moeten noodgedwongen gesloten worden. De Canadese priester James Mallon heeft met vallen en opstaan een aanpak ontwikkeld die kan dienen als blauwdruk voor parochies en gemeentes die verlangen naar bloei. Zijn boek heet: 'Als God renoveert' en heeft als ondertitel: 'De parochie van onderhoud naar bloei'.



Op donderdagavond 6 februari zal pastoraal werker Peter Derks een samenvatting geven van de inzichten van Mallon. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over “Welke toekomst zien wij voor onze kerken?”

U bent van harte welkom in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere, Molenstraat 26, Fijnaart. We beginnen om 19.30 uur.

Het Oecumenisch Beraad en De Open Deur Commissie

Askruisje halen – uitnodiging van de Rooms Katholieke parochie

De Rooms-Katholieke parochie nodigt protestanten hartelijk uit om een askruisje te komen halen tijdens de eucharistieviering in de kerk van Johannes de Meerdere te Fijnaart op woensdag 26 februari om 18.00 uur. Het betreft geen oecumenische activiteit, maar een r.k.-viering waarbij ook protestanten van harte welkom zijn.

Toelichting

Aswoensdag is van oorsprong een oude kerkelijke traditie, die door protestanten opnieuw ontdekt wordt. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmzondag van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven en herinneren ons eraan dat ons kwetsbare leven bestemd is tot opstanding met Christus. Zo vormt de Aswoensdag een betekenisvol begin van de Passietijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Ook het Protestantse Dienstboek kent tegenwoordig een orde voor de viering van Aswoensdag.

Het Oecumenisch beraad wil deze uitnodiging van de Rooms-Katholieke parochie graag onder uw aandacht brengen. Als u de eucharistieviering wilt mee maken, bent u van harte welkom.

Ds. Franc de Ronde

Bonhoeffer - Wie ben ik?

Zondag 15 maart, 16.00 uur, Kruiskerk Roosendaal

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Dan vieren wij de vrijheid. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid.



Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud.

Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.

In antwoord op de vraag 'Wie ben ik?' vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord heeft op die vraag 'Wie ben ik?'.

Hij speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Samen met de Protestantse Gemeentes van Willemstad en Roosendaal organiseert de taakgroep 'Gemeente zijn' deze muziektheatervoorstelling. Dat er ook uit onze gemeente velen zullen komen!

Toegang is gratis. Collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Adres: Kruiskerk St. Lucasplein 1 te Roosendaal.

Conferentie Joods-Christelijke dialoog

Als voorzitter van de organiserende werkgroep vestig ik graag uw aandacht op het onderstaande, ook bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Op dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart 2020 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom. De conferentie wordt gehouden in het Provinciaal Vormingscentrum Malle, Oostmalle, België.

Thema: "Willen christenen wel met/van Joden leren?" 'Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.'

Sprekers zijn o.a. dr. Lieve Teugels, dr. Eeuwout Klootwijk, Thaddée Barnas, dr. Leo Mock.

Meer informatie over het programma en aanmelden verkrijgbaar via
fcderronde@pknfijnaart.nl

Ds. Franc de Ronde

Bijeenkomst voor de Ring Fijnaart 'De blik naar buiten'

Wanneer? Dinsdag 28 januari.

Voor PKN gemeentes in West-Brabant (Ring Fijnaart).

Plaats: De Pastorije, Fenkelstraat 28, 4731 JB Oudenbosch. Aanvang: 19.30 uur. Koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.

Met bijdragen van ds. Marco Luijk (*zie foto*), classispredikant voor Noord-Brabant en Limburg en Ds. Willem Vermeulen uit Bergen op Zoom

Deze bijeenkomst wordt gehouden ter inspiratie van de ambtsdragers en leden van de kerken in West-Brabant. Welkom!



Meet and Eat

Op vrijdag 21 februari zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden. Aanvang 18.00 uur, locatie 't Trefpunt. Geef u zich op als u het gezellig vindt om eens met elkaar te eten.

U kunt zich aanmelden bij A. Roks 0168-462254.

Mailadres a.roks-kwist@outlook.com. **VOL=VOL**

Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team

Verslag van de lunch die wij ontvingen van de "Meet and eat" dames

Na de kerkdienst op de laatste zondag van het jaar 2019 was er een heerlijke lunch voor de alleenstaanden in onze gemeente, georganiseerd door de dames, Addy, Mieneke en Tanny.

Nadat iedereen aan tafel zat, werd er een hartelijk welkom uitgesproken en als voorbereiding op de lunch baden we met elkaar het "Onze Vader".

We begonnen met een heerlijke mosterdsoep. Diverse soorten brood en allerlei lekkere dingen stonden te wachten om door ons genuttigd te worden en bij gezellige gesprekken werden de hapjes naar binnen gewerkt, zoals ei, paprika, komkommer, sla, salade en zo meer.

Dit alles was er op het buffet te vinden. Tot slot kregen we nog een toetje als verrassing, een kopje koffie of thee met een heerlijke oliebol. Maar, ja, bij de meeste mensen was de maag al vol, daarom mochten zij de oliebol in een plastic zakje mee naar huis nemen om die in de avond nog heerlijk op te peuzelen.

Mieneke las ons een gedicht voor van H. Pasman met als opschrift: "Dagen tellen". Het gedicht ging over terugkijken op het afgelopen jaar en ons klaar maken voor het nieuwe jaar met de wens uit Psalm 90: 12: 'Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid in ons hart komt'.

Dames, bedankt dat jullie deze zondag voor ons bijzonder hebben gemaakt. Namens alle gasten, Nel van Dorp.

Taakgroep Jeugd



Van de Kindernevendienst

Eind december sloten we het mooie Adventsproject af tijdens de kerstgezinsdienst. We hoorden en zagen het kerstverhaal. En er was een aantal kinderen dat kerstliederen speelde met het jeugdorkest.

In januari hoorden we over de magiërs (wijzen) die Jezus bezochten. We leerden daarvan dat we de weg kunnen vinden als we God daarnaar vragen.

De week erna ging het over Jezus die zich liet dopen, de doop als nieuw begin. 19 januari bij Flame ging het over Jezus die zijn eerste discipelen uitzoekt. Ook wij worden geroepen.

Eind januari beginnen we weer met een nieuw Bijbelboek: het boek Ezra. Het is genoemd naar de priester Ezra. Het volk was in ballingschap, maar een deel gaat samen met Ezra weer terug naar huis.

2 februari is er géén kindernevendienst, want dan is de jaarlijkse Kerk- en schooldienst. Deze keer met het Thema: "Je bent gelukkig als...".

9 februari leren we van het verhaal van Haggai en Zacharia dat God een uitweg biedt, als we het zelf niet zien.

16 februari vraagt Ezra aan het volk om trouw te zijn aan Gods geboden.

De week erna zullen we alweer starten met het Paasproject.

We hopen jullie allemaal weer te zien bij de kindernevendienst.

Groetjes van de leiding.



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

8 dec. Onderhoud orgels	€ 160,60
15 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 255,50
22 dec. Onderhoudsfonds	€ 200,52
24 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 211,17
25 dec. Onderhoudsfonds	€ 291,95
29 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 132,95
31 dec. Oudejaarscollecte	€ 127,55
5 jan. Onderhoud orgels	€ 188,25
5 jan. Instandhouding kerk en eredienst	€ 127,00
12 jan. Onderhoudsfonds	€ 218,55

9 dec. Fendertshofdienst	€ 18,85
13 jan. Fendertshofdienst	€ 19,97

Giften

In de afgelopen tijd zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via mw. T. Bienefelt € 65,- uit dankbaarheid, via mw. M. Kruis € 50,-, via ds. De Ronde € 50,- en via mw. H. Bom € 50,-. Allen hartelijk dank voor uw giften.

Kerkbalans 2019

Van de in 2019 gedane toezeggingen van € 93.705,- is er tot nu toe een bedrag van € 90.490,78 binnengekomen. De overige € 3.215,- hopen we nog spoedig te mogen ontvangen. Gelieve nog na te zien of u uw toezegging volstaan heeft. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie elders in dit blad). Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

Verjaardagsfonds 4e kwartaal 2019

De bringers van de verjaardagsgroet hebben hun zakjes van het verjaardagsfonds weer ingeleverd. Dat bracht voor het 4e kwartaal het mooie bedrag van in totaal € 1.205,91 op. Voor het gehele jaar komen we uit op een bedrag van € 4086,68 (incl. giften per bank) tegen vorig jaar € 4069,-.

Na dit jaar stoppen enkele bringers van de verjaardagsgroet met hun activiteiten voor het fonds. Gelukkig zijn er al weer nieuwe mensen gevonden om hun taak voort te zetten. Hetty Bom, Fiet Lagemaat en Cor Endepoel welkom bij de club en dank aan mevrouw G. Knook-Kers en Rob den Engelse voor het jarenlang rondbrengen van de kaarten en het ophalen van de giften.

Gevers en overige bringers hartelijk dank.

Oudejaarscollecte

In de oudejaarsdienst op 31 dec. was het niet druk in de kerk. De opbrengst die avond was dan ook een stuk lager dan voorgaande jaren. Echter van de mogelijkheid een gift per bank over te maken wordt ruim gebruik gemaakt. Tot nu toe is daar een bedrag van ruim € 1700,- op overgemaakt.

Ook hartelijk dank daarvoor.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende

herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl.

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Kerstmarkt 15 december 2019

Deze keer hebben we de kerstmarkt weer op onze eigen manier kunnen organiseren, omdat de Ondernemersvereniging afhaakte om de kerstmarkt op de Voorstraat te organiseren.

Dus deze keer stonden we om 10.00 uur weer klaar om mensen te ontvangen in de Vijverhof, waar weer kerststukjes gekocht konden worden, die door onze enthousiaste dames waren gemaakt. Ook kon al worden genoten van een bakje koffie met daarbij een heerlijk stuk taart en kwam ook de soep op temperatuur die dit keer door Adri en Anneke was bereid. Daar hebben dan ook veel mensen van genoten, want de soep was helemaal uitverkocht in de loop van de middag.

Toen ging ook het Rad van avontuur weer draaien. Op een zeker moment was het zo druk dat we stoelen tekort kwamen.

Dan waren er ook weer zelfgemaakte kerstkaarten te koop bij Riet Speelman en dit keer was het ook mogelijk handwerkstukjes te kopen. Er is ook nog een kerstquilt verloot. Het winnend lot was 66.

Het "Vijverhofteam" heeft iedereen goed voorzien van spijs en drank. De door gemeenteleden gebakken taarten en cake waren heerlijk bij de koffie. Er werden zelfs potjes kweeperenjam aangeleverd, gemaakt van kweeperen van de boom die op het terrein van De Dorpskerk staat.

Onze waardering gaat ook uit naar de dames en heer die zorgden dat de lootjes verkocht werden. We zijn rond de klok van 17.45 uur gestopt, want de prijzen waren op.

Het bouw- en sjuowteam had vrijdagmiddag al het voorbereidend werk gedaan.

De Vijverhof was weer sfeervol versierd met quilts door Willy en Ellie.

Na afloop werd de uitdrukking "vele handen maken licht werk" toegepast.

Dit heeft allemaal geresulteerd in een opbrengst van ruim € 2390,-.

Een heel mooi resultaat!

Iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht of op een andere wijze een bijdrage heeft geleverd: HARTELIJK BEDANKT!

Namens de kerkrentmeesters,
Henk Nijhoff



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

8 december	Kerk in Actie: Kinderen in de Knel/Colombia	€ 253,80
15 december	Pastoraat/bloemen	€ 169,10
22 december	Kerk in Actie: Myanmar	€ 157,59
24 december	Shade Children Foundation	€ 369,20
25 december	Kerk in Actie: Moldavië	€ 502,93
29 december	Mercy Ships	€ 114,45
31 december	KerkWebRadio	€ 65,65
5 januari	Stichting CHRIS	€ 161,85

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct.

Het gaat in februari om:

Houdbaar broodbeleg (jam, appelstroop, pindakaas, pasta enz)

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

1 februari	10.00 uur:	Inleveren Kerkbalans
3 februari	20.00 uur:	Taakgroep Beheer
4 februari	20.00 uur:	Moderamen
5 februari	9.00 tot 9.45	Gebedskring
5 februari	19.45 uur:	Wijkavond Wijk 1
10 februari	19.00 uur:	Zangkring
12 februari	14.15 uur:	Ouderensoos
12 februari	19.45 uur:	Wijkavond Wijk 3
17 februari	19.45 uur:	Wijkavond Wijk 5
18 februari	20.00 uur:	Kerkenraad,
19 februari	20.15 uur	Woensdagavond Gespreksgroep
20 februari	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
24 februari	19.00 uur:	Zangkring
25 februari	14.00 uur:	Zendingskrans
26 februari	14.15 uur:	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN

De Holocaust

Op 27 januari jl. was het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Om die reden is het elke 27e januari "Holocaust Memorial Day". Na de Tweede Wereldoorlog mocht worden verwacht dat er ook een einde was gekomen aan het antisemitisme. Dat is geenszins het geval. Nog steeds krijgen Joden "van alles en nog wat" de schuld en worden zij vaak en op veel plaatsen belaagd. Slechts 0,2 procent van de wereldbevolking is een kind van Abraham, Izaäk en Jacob, maar velen vinden dat dit er nog te veel zijn. Christenen weten dat God van Zijn volk houdt en dat Hij dat ook van ons verwacht. En christenen weten dat Jezus, onze Heiland, ook een Jood is.

Ger Stam

Bijbelleesrooster voor de maand februari 2020

1 februari	Psalm 149	Muziekfestival
2 februari	Matteüs 5:1-12	Het echte geluk
3 februari	Matteüs 5:13-26	Wet met evangelie
4 februari	Matteüs 5:27-37	Hard voor jezelf ...
5 februari	Matteüs 5:38-48	... mild voor anderen
6 februari	Deuteronomium 28:1-14	Zegen
7 februari	Deuteronomium 28:15-26	Vloek
8 februari	Deuteronomium 28:27-44	Zinloos zwoegen
9 februari	Deuteronomium 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEER afkeert
10 februari	Deuteronomium 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
11 februari	Psalm 31:1-14	Paria in nood
12 februari	Psalm 31:15-25	Veilig bij de HEER
13 februari	Deuteronomium 29:1-14	Verbonden
14 februari	Deuteronomium 29:15-28	God duldt geen andere goden naast zich
15 februari	Deuteronomium 30:1-10	Er is altijd een weg terug
16 februari	Deuteronomium 30:11-20	Kies
17 februari	Psalm 18:1-16	Een gebed met grote gevolgen
18 februari	Psalm 18:17-35	Wederzijdse trouw
19 februari	Psalm 18:36-51	God maakt je sterk
20 februari	Exodus 1:1-14	Bang voor aansluitingsproblemen
21 februari	Exodus 1:15-22	Verloskundigen
22 februari	Exodus 2:1-10	Adoptieplan
23 februari	Exodus 2:11-22	Leven als een prins?
24 februari	Spreuken 5:1-14	Een gewaarschuwd man telt voor twee
25 februari	Spreuken 5:15-23	Wees trouw
26 februari	Aswoensdag Matteüs 6:1-18	Niet voor de bühne
27 februari	Matteüs 6:19-34	Denk en geloof niet te klein
28 februari	Matteüs 7:1-12	Inzicht
29 februari	Psalm 51	Schuldbewust en vernieuwingsgezind