

OVERDENKING

De belijdenis van Jonathan

Deze maand is het 75 jaar geleden dat onze dorpen door de geallieerden zijn bevrijd van de Duitse bezetting. Op onze begraafplaats staat een monument voor de slachtoffers die toen gevallen zijn. Ik ben erg onder de indruk van de verhalen die oudere gemeenteleden vertellen over die tijd. De evacuatie naar fort Sabina, de beschietingen, het dagen doorbrengen in schuilkelders. En nu de oorlog in Syrië weer opblaait, ben ik me er extra van bewust wat een zegen het is om te leven in een land waar vrede heerst.

Uit mijn eigen jeugd herinner ik me het einde van de koude oorlog. De val van de Berlijnse muur in 1989, deze maand 30 jaar geleden. Ook belangrijk om te gedenken, omdat ik ervan leer dat vrijheid gelukkig soms ook op vreedzame wijze bereikt kan worden. En..., dat de kerk van Jezus Christus daarin een beslissende rol kan spelen.

**GELOOF
LAAT
EEN
MUUR
VALLEN**

CHRISTIAN FUEHRER
Memoires van de Waende-dominie



De toenmalige predikant van de Nicolaikerker in Leipzig, Christian Fuehrer, heeft daar een boek over geschreven dat nu ook in het Nederlands vertaald is: 'Geloof laat een muur vallen'. Hij beschrijft daarin eerst hoe zijn geloofsgemeenschap overleefde in de jaren dat christenen in de DDR onderdrukt werden. Vervolgens vertelt hij als direct betrokkene over de protesten die hebben geleid tot de val van de muur.

Het bijzondere was dat hij daar als predikant in eerste instantie niet op uit was. Samen met zijn gemeente hield hij gebedsdiensten voor gerechtigheid, vrede en heil van de schepping (het milieu! Toen ook al). Die werden eerst bezocht door een handjevol kerkgangers, maar steeds meer mensen voelden zich aangesproken door het verlangen naar een nieuwe tijd. Vanuit de kerk gingen ze massaal de straat op en de machthebbers konden daar niet tegen op.

Deze geschiedenis helpt mij om niet te kleingelovig te zijn. De kerk was in het toenmalige Oost-Duitsland een minderheid, maar deze kleine geloofsgemeenschap had een groot bereik en zorgde mede voor een vreedzame omwenteling.

Ik denk dan aan de belijdenis van Jonathan "De Heer kan evengoed door weinigen verlossen als door velen" (1 Samuël 14:6).

Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

3 november *Ons West Brabant (FM:106,7 Kabel 87,5): Geref. Kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk in Actie: Zambia Stichting Exodus

10 november *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Dankdag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Jolanda den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Oogstcollecte 2 ^e Pastoraat: kosten fruitbakjes Onderhoudsfonds

11 november, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde
Heilig Avondmaal

17 november *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Zendingsdienst; MeetingPoint en FLAME</i>
Voorganger	Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht
19.00 uur	Top 2000-dienst in De Ontmoetingskerk
Ambtsdrager van dienst	Yvonne Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Koster 19.00 uur	Anton Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Stichting Epafraas Instandhouding kerk en eredienst

24 november *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt en Adri de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Pastoraat: eenzaamheid

1 december *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e Adventszondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Wim de Loomer
Collecte Rondgang	1 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	2 ^e Eigen gemeente: Stille hulp Instandhouding kerk en eredienst

8 december *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e Adventszondag; Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang	Kinderen in de knel
Uitgang	Onderhoud orgel

9 december, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

15 december *Ons West Brabant: RK Parochie St Bavo, Rijsbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>3^e Adventszondag</i>
Voorganger	Ds. L.C van der Eijk, Zwijndrecht
19.00 uur	Kerstzangdienst m.m.v. het gemeentekorkest
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Jolanda den Hollander
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Pastoraat: bloemen

**16 december, 15.00 uur: Oecumenische kerstviering in De Fendertshof,
Ds. F.C. de Ronde en diaken M. Bastiaansen**

17 december, 15.00 uur: Kerstviering Ouderensoos in De Vijverhof

FIJNAART ZINGT VOOR KERST 2019

Op zondag 15 december 2019 wordt de jaarlijkse Oecumenische Kerstzangdienst gehouden in De Dorpskerk. De dienst begint om 19.00 uur. Met medewerking van het gemeentekorkest o.l.v. Bert de Ruiters en met orgelbegeleiding van Johan van der Steen. We zingen de aloude kerstliederen en we horen het kerstevangelie.

Dit alles als voorbereiding op het naderende kerstfeest. Na afloop is er koffie, thee of limonade en praten we nog wat na in De Vijverhof.

Wij, de Open Deur commissie, hopen dan weer velen van u te mogen begroeten.

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
3 november	Dicky B. en Fiet L.	Marjolein
10 november	Melissa L. en Nicky van D.	Marloes en Monique
17 november	Rianne V. en Dicky B.	FLAME
24 november	Marjoke de L. en Colinda v.d. S.	Saskia en Marjolein
1 december	Nelleke T. en Nel P.	Monique en Emie
8 december	Annie van D. en Dicky B.	Marloes en Claudia
15 december	Femke van H. en Colinda v.d. S.	Neely Anne en Saskia

	Bloemendienst	Organist
3 november	Adri de Vrij	Johan van der Steen
10 november	Jeanne Moerland	Barthold Jongejan
17 november	Hanny van der Kemp	Ad van Sprang
24 november	Riet Jongbloed / Hetty Bom	Johan van der Steen
1 december	Cor Endepoel	Barthold Jongejan
8 december	Paula de Rooij	Ad van Sprang
15 december	Dit Konings	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
3 november	Jan	Piet	Anton, Wim
10 november	Tiny	Willian	Jan en Jolanda den H.
17 november	Jeannette	Arjan	Henk en Wim de L.
24 november	Tiny + <i>Gedrukte liturgie</i>	Piet + <i>Gedrukte liturgie</i>	Henk en Jan van Dam
1 december	Jeroen	Anton	Susanne en Jeannette
8 december	Ad	Peter	Henk en Anton
15 december	Lonneke	Piet	Jan en Jolanda den H.

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

3 november: Kerk in Actie: Zambia - Betrokken predikanten opleiden

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

3 november: Uitgangscollecte - Stichting Exodus

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus

10 november: Pastoraat - Dankdag voor gewas en arbeid

Ter gelegenheid van 'Dankdag voor gewas en arbeid' worden er als groet van de gemeente fruitbakjes samengesteld, die verspreid worden onder gemeentelieden. Wij ervaren dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook met het gesprek dat plaatsvindt tijdens het bezoek. Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mede mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. Helpt u mee?

17 november: Stichting Epafra (i.o.m. Ds. Smilde)

Ds Smilde: Ik bezoek voor de Stichting Epafra, die Nederlandse gevangenen over de hele wereld bezoekt, de Nederlandse gedetineerden in Duitsland. Onlangs was ik in dat kader weer in Keulen en binnenkort ga ik weer. De gevangenen zelf vragen om bezoek. Zo nu en dan krijg ik hulp van de ambassade, maar omdat daar flink bezuinigd is op de gedetineerdenzorg, werk ik vaak via de Duitse collega's in de gevangnissen en vraag hun of zij mijn bezoek willen voorbereiden. Van hen krijg ik soms ook namen door. Ik doe dit werk al vanaf

het moment dat ik met emeritaat ging (2011) en ben steeds weer onder de indruk van de openheid en dankbaarheid van de gevangenen.

24 november: Pastoraat - Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten.

1 december: Eigen gemeente - Stille Hulp

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

8 december: Kerk in Actie - Kinderen in de Knel Onderwijs voor werkende kinderen – Colombia

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

15 december: Eigen gemeente - Pastoraat/bloemen

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 15 december voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn).

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Bij de kerkdiensten

Heilig Avondmaal

3 november vieren wij de maaltijd van de Heer. Voor mij is het ontvangen van brood en wijn elke keer weer een dierbaar moment. We zitten aan tafel of staan in een kring en ontvangen het teken dat Christus voor ons is gestorven, met ons is en in ons leeft. Degenen die geen brood en wijn nemen, wil ik van harte uitnodigen om wel in de kring plaats te nemen en schaal en beker door te geven. Onze eigen cantorij is present om de samenzang te ondersteunen.

Dankdag

10 november: De koperblazers verlenen medewerking aan deze dankdag voor gewas en arbeid. Er is veel om dankbaar voor te zijn: voedsel, werk, welvaart en ook vrijheid. Het is 75 jaar geleden dat onze dorpen bevrijd zijn van de bezetting, daarbij zijn helaas slachtoffers gevallen, ook bij de burgerbevolking. In de gebeden staan we daarbij stil.



Zendingsdienst en Top-2000

17 november: In de ochtenddienst zal ds. Smilde bij ons voorgaan. Misschien kent u hem nog van een gemeenteavond waarop hij vertelde over zijn werk als gevangenispredikant.

Om 19.00 uur is er net als vorig jaar een Top-2000 dienst, waarin Mirte en Jens van Hoof bekende liedjes uit de geschiedenis van de popmuziek vertolken die een diepere betekenis hebben. Zij hebben er weer veel zin in en ook voor mij een avond om naar uit te kijken. Ook Sira van der Eijk hoopt weer mee te werken aan deze bijzondere dienst.

Gedachteniszondag

24 november: Een emotionele dienst is de laatste zondag in het kerkelijk jaar, als we de namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden en we God danken voor hen die ons voorgingen in geloof, hoop en liefde. De cantorij zal ons weer helpen in het zingen van liederen van troost en zegen.

Advent

Vanaf 1 december beginnen de adventszondagen en bereiden we ons voor op het kerstfeest. Welke schriftlezingen we dan volgen is nu nog niet bekend.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar op 24 november 2019



Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze gemeenteleden die tussen 1 november 2018 en 1 november 2019 overleden zijn. Wij noemen hun namen met eerbied en respect en gedenken wat zij voor familie en vrienden betekend hebben. Wij bidden voor hen die achterbleven.

De families worden persoonlijk of in een brief uitgenodigd om in deze dienst aanwezig te zijn om hun dierbaren te gedenken.

Er zijn ook gemeenteleden die een naaste moesten missen in het afgelopen jaar, maar niet bij ons met name genoemd worden. Ook aan hun verdriet denken wij.

*De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.*

*De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.*

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.*

tekst: Hanna Lam

We hopen u die dag te ontmoeten om met elkaar te gedenken en elkaar tot steun te zijn.

Namens taakgroep Pastoraat, Adri de Vrij

Van de KERKENRAADSTAFEL

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op

woensdag 27 november 2019 in De Vijverhof.

Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

AGENDA

1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad
2. 1e avond over het 'Zegenen van levensverbintenissen, anders dan tussen man en vrouw', door ds. W. Bisschop uit Breda.
3. PAUZE
4. Mededelingen
5. Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 taakgroep Beheer
6. Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 taakgroep Kerk & Wereld
7. Rondvraag
8. Sluiting door ds. F.C. de Ronde

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Zegenen van levensverbintenissen

Als aanvulling op de agenda van de gemeenteavond op 27 november, die u hierboven ziet, willen we graag een toelichting geven op het onderwerp 'zegenen levensverbintenissen'. Zoals op de gemeenteavond van april aangekondigd, zullen we voor de komende gemeenteavonden het onderwerp zegenen levensverbintenissen agenderen. Deze avonden zijn op 27 november, 29 januari en 1 april.

In het huidige beleidsplan hebben we opgenomen dat we als kerkenraad op zoek willen gaan naar draagvlak om het gesprek te voeren over het zegenen van levensverbintenissen. Zes jaar geleden is hierover bij de fusie geen definitief besluit genomen, maar een compromis gesloten. Vorig jaar hebben we in de kerkenraad een drietal keer gesproken over het kerkelijk zegenen van homorelaties naast het huwelijk tussen man en vrouw. Zoals aangekondigd willen we daarover als kerkenraad ook in gesprek gaan met u als gemeenteleden.

Voorop staat dat we het belangrijk vinden dat mensen in de kerk met hun geaardheid geaccepteerd worden en zich vrij voelen daarvoor uit te komen. De Protestantse Kerk in Nederland heeft zich daar over uitgesproken, onlangs is hier nog over gesproken op de synode (landelijke kerkvergadering). Over de vraag of dit ook betekent dat homorelaties in de kerk gezegend kunnen worden wordt echter verschillend gedacht. Een plaatselijke PKN-gemeente heeft de keus of dit mogelijk wordt gemaakt.

Om het gesprek goed te kunnen voeren en elkaars standpunt proberen te begrijpen zijn we als kerkenraad voornemens om voor de komende gemeenteavonden twee keer een spreker uit te nodigen. Op 27 november zal ds. Wim Bisschop (emeritus predikant in de Lucaskerk te Breda, ook gastvoorganger in onze gemeente) vertellen waarom hij vanuit de Bijbel voor het zegenen van homorelaties is. Op 29 januari is dr. Jan Hoek (emeritus predikant te Veenendaal en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit) gevraagd om uit te leggen waarom hij daar niet voor zou zijn. We hebben beide sprekers uitgenodigd, omdat ze hierover op pastoraal betrokken wijze kunnen spreken. Belangrijk om van te voren te weten is dat op deze twee avonden het accent niet op discussie ligt, we luisteren naar de verschillende argumenten. Op basis daarvan gaan we op de gemeenteavond van 1 april met elkaar in gesprek.

We hopen dat we u bij de drie gemeenteavonden mogen verwelkomen, zodat we hier met elkaar over kunnen spreken.

Namens de kerkenraad,
Ds. Franc de Ronde en Menno Bom

Portret van een gemeentelid - Margot van der Harst



Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

We hadden thuis de kinderbijbel van Anne de Vries en daarin stond een tekening van Simson die de stadspoort van de Filistijnse stad Gaza op zijn schouders droeg. Die plaat maakte veel indruk op mij. Ik was boos omdat Simson later zo dom was om zijn geheim te verklappen, waarop zijn haar werd afgeknipt en hij zijn kracht kwijt was.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

De laatste tijd is bij mij een vraag aan Abraham opgekomen: "Hoe voelde het dat je je eigen zoon moest offeren? Hoe ben je daarmee omgegaan?"

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben dankbaar voor alle mooie en goede dingen die ik heb meegemaakt: ik ben in een warm gezin opgegroeid en we hebben zelf een gelukkig gezin gehad. Ik heb lieve kleinkinderen en een achterkleinkind!

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Ik heb geen droomkerk nodig, want ik ben blij met de kerk die we hebben!

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De preek, de muziek, de kinderen in de kerk, het orgelspel en het zingen. Ik zou niets willen missen!

Ik vind het orgelspel na de preek mooi. Dan kun je even stil blijven luisteren en nadenken over wat je gehoord hebt en wat soms heel direct bij je binnen kan komen. Zoals wat ds. Gertrudeke van der Maas laatst zei over het verschil tussen eenzaam en alleen. Dat voel ik ook zo: Ik ben heel vaak alleen, maar ik ben nooit eenzaam!

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik vind het leuk als de kinderen betrokken worden bij wat we doen en als ze zich vrij voelen in de kerk. Bijvoorbeeld als ze bij hun vader of moeder zitten in de ouderlingenbank. Dat was vroeger toch ondenkbaar! Ik vind het ook leuk als de organist een vrolijke melodie speelt als ze naar de kindernevendienst gaan en soms sluit dat ook zo mooi aan bij waar het net over gegaan is.

Ik ben ook blij dat ik me na het sluiten van de kerk in Standdaarbuiten zo thuis ben gaan voelen in de kerk in Fijnaart.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Van de zekerheid dat ik nooit alleen ben en dat ik daaruit de kracht heb gekregen om alles te verwerken en door te gaan. Ik word ook blij van de vogels die ik hoor zingen in de tuin en van de prachtige natuur.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Een geloof waarbij ze de zekerheid hebben dat ze nooit alleen zijn en een samenwerking waarbij ze openstaan voor elkaar en elkaars gedachten over het geloof.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 463: 1 en 4 uit het Liedboek voor de kerken van 1973. Het is in het nieuwe liedboek nummer 836, maar daar heeft het een andere melodie:

*O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.*

*Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Riet Verhagen.

Stil werk voor de kerk



De vijfde aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

In de vorige aflevering van deze rubriek waren de makers van de powerpointpresentatie aan het woord en beloofden we u om nu de beamers te vragen naar hun werk. Het viel niet mee om hen te spreken te krijgen, want het zijn drukbezette mensen. Uiteindelijk vertelde Piet Bom hoe degenen die 's zondags de beamer bedienen te werk gaan.

Beamergroep

De groep beamers bestaat uit 5 personen: Peter Baan, Anton Bom, Piet Bom, Willian de Geus en Arjan Leijten. Op donderdag of vrijdag krijgen zij per e-mail de powerpointpresentatie toegestuurd door degene die de presentatie gemaakt heeft. Zo hebben zij de gelegenheid om zich voor te bereiden op hetgeen ze moeten gaan laten zien in de dienst. Zij zijn volgens een rooster om de beurt aangewezen om de beamer te bedienen. Scriba Susanne Baan – en soms plaatsvervangend Tiny Bienefelt of Linda van Strien - maakt ook van de mededelingen een presentatie en zij brengt de stick waarop de complete pre-

sentaties staan 's zondagsmorgens mee naar de kerk. Met die stick gaat een van de beameraars aan de slag.

Techniek

Hoe belangrijk het is dat er vervolgens iemand is die precies weet om te gaan met de apparatuur bleek enige weken geleden toen er niets verscheen op de muur. Het kan nog zo'n mooie presentatie zijn, als er technisch iets mis gaat, is het moeilijk zingen. Gelukkig werd het probleem toen net op tijd opgelost en klonk er een spontaan applaus. De beameraars voelen terecht de grote verantwoordelijkheid als ze aan de beurt zijn. Er is net weer een nieuwe handleiding gemaakt, compleet met plaatjes en de precieze volgorde van de handelingen, dus de kans op vergissingen is niet groot. Doordat er nieuwe beamers gekomen zijn, moesten er toch wat dingetjes anders gedaan worden.

Omslaan

'Je moet heel geconcentreerd zijn,' vertelt Piet Bom, 'want anders sla je bijvoorbeeld niet op tijd om en kan de gemeente niet verder zingen.' Soms geeft de organist ook van tevoren nog weleens een tip als er bijvoorbeeld een lied bij is dat heel snel gezongen wordt, want dan moet echt op tijd de nieuwe dia verschijnen. Dat omslaan was een keer lastig toen Piet aan de beurt was, want toen werd er een lied gezongen met een Hebreeuwse tekst die hij niet kon volgen. 'Maar ik kan ook geen noten lezen, dus wanneer moest ik omslaan? Gelukkig zag iemand in mijn buurt mijn vragende gezicht en gaf mij een seintje toen de volgende dia moest verschijnen.'

Vroeg

Sinds enige tijd hebben de organisten ook een scherm waarop ze de presentatie kunnen zien en ook aan de kathedraal waar de predikant achter staat, is een scherm bevestigd. Zo is de dienst voor iedereen te volgen en ziet de organist heel gemakkelijk hoeveel coupletten er nog gezongen moeten worden.

'Ik kom altijd vroeg naar de kerk als ik moet beameren, zodat ik alles rustig kan klaarzetten. Het is een keer gebeurd dat de dienst in De Ontmoetingskerk werd gehouden, maar de laptop nog in De Dorpskerk stond. Dan is het goed dat je vroeg in de kerk bent, want dan is het nog op te lossen,' vertelt Piet.

Na de dienst ruimt de beameraar alles weer netjes op, zodat de week erna de volgende beameraar er weer mee aan de slag kan en hij geeft de stick terug aan Susanne. Dan zit het werk van de beameraar er weer op voor een paar weken. Fijn dat er technische mensen zijn!

Marion Kruis

Vacature bij de beameraars

Er zijn vijf mensen die afwisselend de beamers bedienen tijdens de kerkdiensten. Onlangs is er een gestopt. We zouden er weer graag minstens 6 hebben. Daarom zoeken een nieuwe beameraar. Wie wil meedoen met de beameraars en er voor zorgen dat de PowerPointpresentatie goed verloopt? Informatie over wat het werk precies inhoudt, kun je verkrijgen bij een van de beameraars, te weten Willian de Geus, Piet Bom, Peter Baan, Arjan Leijten of Anton Bom. Graag aanmelden bij een van hen of bij de redactie.



Op 17 november staat de boekentafel voor u klaar in de Vijverhof. We zullen daar boeken en dichtbundeltjes neerleggen voor de adventstijd. Misschien bent u op zoek naar kerstverhalen. Ook daarbij kunnen we helpen.

Heeft u al gedacht over een kalender voor het komende jaar? Wij hebben voorbeelden en informatie.

Het is echt de moeite waard om eens te komen kijken op onze tafel.

Op zondag 8 december willen we in de Vijverhof een boekentafel klaarmaken voor de Kerstdagen.

Nel, Janneke en Bep

KERSTKAARTEN

Op 17 november is bij de boekentafel de laatste kans om Amnesty-kerstkaarten te kopen. Bep Rosing kan de kaarten bestellen via de groep Halderberge.



Meet and Eat

Op vrijdag 22 november zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt. Geef u op als u het gezellig vindt om eens met elkaar te eten.

U zich kunt aanmelden bij Addy Roks: 0168-462254
mailadres a.roks-kwist@outlook.com. **VOL=VOL**

Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.

Kerstviering Ouderensoos

Alle ouderen van 80 jaar en ouder nodigen wij uit om samen met de Ouderensoos de kerstviering mee te maken. Dit is dinsdagmiddag 17 dec. om 15.00 uur in De Vijverhof. De deur is open om 14.30 uur.

Aan het einde van het programma zal een broodmaaltijd worden geserveerd met een kleine verrassing.

Het is om 18.30 uur afgelopen. Als u gehaald wilt worden, kunt u dit ook aangeven.

Opgeven kan bij Nel van Dorp. Tel 463639.



De kledinginzameling bij de familie Bom (Zwingelspaansedijk) stopt

Ter verduidelijking een gedeelte uit de brief van Reshare:

Al enige tijd zamelt u kleding en textiel voor ons in. Daar zijn wij erg blij mee en daarvoor willen wij u heel hartelijk bedanken.

Huidige marktsituatie

Op dit moment hebben wij, samen met andere partijen in de textielhergebruik-industrie, grote moeite om de veelheid van textiel te kunnen verkopen tegen een goede prijs. Helaas is dit geen tijdelijke trend; de marge op inkoop en verkoop daalt al bijna een jaar. Op onze website kunt u er meer over lezen.

Afweging kosten en baten

Als stichting werken wij zonder winstoogmerk. Al onze opbrengsten komen ten goede aan de projecten van het Leger des Heils. Daarom moeten wij constant alle kosten kritisch tegen het licht houden, om te verzekeren dat wij met de inzameling geld overhouden voor onze hulpverlening. Als gevolg van alle recente ontwikkelingen hebben we zelfs nog kritischer moeten kijken naar alle inzaamelmethodes. Helaas is hieruit gebleken dat de inzameling op uw locatie ons meer kost dan het opbrengt. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt om de samenwerking te beëindigen.

Hartelijk dank voor alle gebrachte kleding.

De opbrengst 2019 tot oktober is €190,-. Een mooi bedrag voor onze jeugd.

Woensdag 13 november.....

.....een avond om vrij te houden

Rentmeesterschap – om het behoud van de aarde

Dirk van de Glind

Aan de klimaatproblematiek wordt veel aandacht besteed en je kunt er veel over horen en lezen. Daarom zijn wij blij dat wij Dirk van de Glind bereid hebben gevonden om op die avond met ons stil te staan bij dit onderwerp. Hieronder kunt u lezen wat u van deze avond kunt verwachten.

U bent van harte uitgenodigd.

Om 19.30 uur staat de koffie klaar in 't Trefpunt.

De Bijbel geeft meteen al in het begin de opdracht de schepping 'te bewerken en te bewaren'. Deze twee werkwoorden geven het kernachtig weer: we moeten zorgen voor ontwikkeling, maar wel zo dat de aarde niet naar de knoppen gaat. Het wordt steeds duidelijker dat we ons in het Westen vooral beziggehouden hebben met het 'bewerken' en het 'bewaren' te veel vergeten zijn. Daarom is het nu tijd voor een omvangrijke inhaalslag op het gebied van duurzaamheid.

Het begrip 'rentmeesterschap' gaat al wat langer mee en geeft aan dat de aarde niet ons eigendom is waar we naar geloven over kunnen beschikken, maar dat we er slechts tijdelijk het beheer over hebben. Vanuit de spiritualiteit van natuurvolken valt hier meer over te zeggen. Hindoes en Boeddhisten bepalen ons nadrukkelijk bij de principiële en organische verbondenheid van alles wat is.

Het is dringend noodzakelijk dat we over onze oude grenzen heen leren kijken en als (anders) gelovigen en wetenschappers de handen ineen slaan voor het behoud van onze planeet. Vroeg of laat geven we de aarde door aan onze kinderen en wie zal zeggen dat het niet uitmaakt in welke staat ze dan verkeert?



Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs en heeft mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer.

Lezingen lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen.

Zie ook: www.dirkvandeglind.nl

Namens de activiteitencommissie, Ad v.d. Boon

Taakgroep Jeugd

SchatRijk (Vakantie Bijbel Club)



We kijken dankbaar terug op twee heel gezellige dagen. Donderdagochtend om 10 uur gingen de deuren van de kerk open en stond er al een hele rij kinderen te wachten. Er kwamen er ruim 50. We luisterden naar een verhaal over de schatten die God aan ons geeft. In de schepping heeft hij ons zoveel moois gegeven. Dieren, planten, bloemen, mensen. En voor die schatten mogen wij ook weer zorgen.

De kinderen hebben liedjes gezongen met de muziekgroep en leerden de "leefregel": Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid". Daarna werd er enthousiast geknutseld. Heel mooie, kunstzinnige vogels en mooie fleurige bloemen. Ook het verrassingskleed was er weer. Deze keer in de gezellige ruimte boven in De Vijverhof...De Boei.

De poppenkast was terug van weggeweest met Roos en Bob.

Vrijdag kwamen er zelfs ruim 70 kinderen naar De Dorpskerk. Supergezellig met zoveel kinderen. We zongen weer en luisterden naar het verhaal van de vrouw die haar schat aan Jezus gaf.

Hierna werd er een speurtocht gedaan en werden er schatkisten geknutseld. We genoten weer van de poppenkast en toen..... waren er voor iedereen pannenkoeken!

Tot slot was er nog de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Bij de onderbouw was Hannah de winnaar en bij de bovenbouw ging de prijs naar Elodie.

Alle medewerkers: pannenkoekenbakers, muzikmakers, knutselhulpen, keukenhulpen en speurtochtjuffen heel erg bedankt voor jullie hulp!

Groetjes van de VBC-werkgroep,

Nicky van Dam, Sjeel Voet, Debby Jongejan en Emie Hendrikse





FLAME

Zondagmorgen 17 november (10-11 uur) is er Flame in 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66). Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen.

Jullie zijn weer van harte welkom! (groep 1 t/m 8)

Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!

kinderkerkflame@hotmail.com



Van de kindernevendienst

In oktober luisterden we naar verhalen over de ark van de Heer. De kinderen zijn er creatief mee aan de slag gegaan. De resultaten zijn te zien achter in de kerk. Neem er gerust eens een kijkje.

3 november gaat het over Saul. Gods koning Saul is weer gewoon gaan werken bij zijn vader op het land. Je kunt niet merken dat hij koning is. Maar dan valt de wrede koning Nachas Jabes aan. De mensen in de stad moeten geholpen worden, maar wie durft dat? Koning Saul! Hij roept een leger bij elkaar uit het hele land en wint van koning Nachas. Saul durft, omdat Hij weet dat God bij hem is. God is sterker dan iedere koning!

10 november vieren we als gemeente dankdag. Die zondag worden er ook fruitbakjes uitgedeeld aan oudere of zieke mensen uit de gemeente.

17 november is er FLAME, dus dan is er geen kindernevendienst.

24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Die zondag staan we met elkaar stil bij de mensen uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden.

1 december begint dan alweer de tijd van Advent. We beginnen dan ons Adventsproject.

We hopen jullie allemaal weer te zien bij de kindernevendienst
Groetjes van de leiding!



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

15 september	Instandhouding kerk en eredienst	€ 208,14
22 september	Onderhoudsfonds	€ 142,95
29 september	Instandhouding kerk en eredienst	€ 124,10
6 oktober	Onderhoudsfonds	€ 115,17
6 oktober	Instandhouding kerk en eredienst	€ 168,70
13 oktober	Onderhoudsfonds	€ 284,75
6 oktober	Zangdienst	€ 24,70

Giften

In de afgelopen maand zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via mw. A. de Vrij en mw. L. Nouwen € 20,-; via mw. T. Bienefelt € 10,-; uit dankbaarheid € 50,- via mw. M. Kruis en € 60,- via mw. R. Mathee uit dankbaarheid voor de begraafplaats, omdat het graf van de ouders zo goed onderhouden wordt.

Allen hartelijk dank voor uw giften.

Verjaardagsfonds

In de 1e week van oktober zijn de zakjes van jarigen uit het 3e kwartaal weer ingeleverd. Dat bracht een mooie opbrengst van € 919,17 met zich mee. Afgelopen zomer hebben we van deze opbrengsten nieuwe beamers kunnen aanschaffen. Hartelijk voor de gevers en de bringers van de verjaardagsgroeten.

Koffiebusjes

Ook hebben we de koffiebusjes in De Vijverhof (en in de zomerperiode in 't Trefpunt) weer gelegegd. Daarin zat dit keer een totaal bedrag van € 129,20. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkbalans 2019

Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 93.070,- binnengekomen, waarvan inmiddels € 76.470,- op de bank binnengekomen is. Nog niet van iedereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Degenen die buiten het lopersgebied wonen, kunnen hun bijdrage overmaken op de daarvoor bestemde bankrekening. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie elders in dit blad).

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

Collecteren via GIVT

Het moge u duidelijk zijn, tegenwoordig kun je ook geven via de mobiele telefoon (de werking daarvan is reeds diverse malen afgedrukt en uitgelegd). Er wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt en dan komen er ook foutjes naar boven. Bij het instellen van de gift kunt u diverse collectes ingeven. Na het ingeven van het bedrag kun je ook meteen een tweede collecte toevoegen met een bedrag (meestal is dit de uitgang) en zelfs een derde (de 1e zondag van de maand). Zodoende hoeft u maar een keer tijdens de kerkdienst uw telefoon langs de collectezak te halen. Het komt zeer regelmatig voor dat er bijv. voor de eerste collecte 15 deelnemers zijn, de tweede 8 en de derde 6. Dat zou kunnen betekenen dat u zowel tijdens de rondgang als bij de uitgang beide voor de eerste collecte heeft gegeven (dus maar één collecte ingesteld!). Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u tijdens de rondgang via GIVT geeft en met de uitgang op een andere manier. U kunt zelfs thuis al geven en ook vanaf je vakantieadres in Spanje is het mogelijk om een bijdrage aan de collecte te geven. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, u kunt die altijd kenbaar maken aan één van de kerkrentmeesters.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank, als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

KERSTMARKT in DE VIJVERHOF
zaterdag 14 december vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur

Zoals u weet, hebben we de laatste jaren samengewerkt met de Ondernemersvereniging van Fijnaart en daardoor aansluiting gekregen bij de kerstmarkt op de Voorstraat. Dit jaar is dat niet meer, omdat de Ondernemersvereniging heeft besloten dat er op de Voorstraat geen kerstmarkt meer zal zijn.

Daarom gaan wij zelf weer op onze eigen manier kerstmarkt houden en wel op 14 december. U bent dan weer van harte welkom in de Vijverhof. Daar kunt u weer genieten van een heerlijk kopje koffie of thee of een glaasje fris. Verder is er ook warme glühwein, witte en rode wijn, rosé en bier.

Wij hopen weer op een gezellige drukte, zodat het Rad weer volop kan draaien, een prettige sfeer en een goede opbrengst.

We zouden het erg waarderen als u koek of cake zou willen bakken voor bij de koffie en thee of voor het Rad van Avontuur. Ook kerstspulletjes voor de verkoop kunnen we goed gebruiken. U kunt deze vanaf 9.00 uur afgeven in De Vijverhof of vooraf even contact opnemen met Henk Nijhoff, 0649115532 of met één van de andere kerkrentmeesters. Ook zullen er weer mooie kerststukjes gemaakt worden door de dames Tiny Verhagen en Hetty Bom o.l.v. Jeanne Moerland.

Dit jaar zal Nel geen erwtensoep maken en we willen haar hierbij nog eens hartelijk danken voor de vele jaren dat zij dit als bijdrage aan de kerstmarkt heeft gedaan. We hebben ondertussen Adri de Vrij bereid gevonden om soep te maken voor de bezoekers van de kerstmarkt. Dus wilt u deze soep proeven, kom dan naar De Vijverhof op 14 december.

Verder zijn we bezig om te kijken welke lekkernijen we nog meer kunnen verzorgen. Omdat we half oktober nog niet de hele organisatie voor de kerstmarkt van 14 december rond hebben, zullen we via andere media zoals de website, Fendert Lokaal etc. bekend maken wat er nog meer te smullen zal zijn.

Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat u onze kerstmarkt kunt bezoeken!

BHV (Bedrijfshulpverlening) nieuws

Na de informatie in Contactruimte van september jl. kunnen we u nu melden dat we weer een stap hebben gezet in het verzamelen van materiaal t.b.v. het efficiënt kunnen inzetten van de BHV-vrijwilligers.

Omdat we een AED*) gratis mochten ontvangen, hebben we nu de mogelijkheid om die ook direct in te zetten in De Dorpskerk. Daarvoor is nu in de ruimte bij de toiletten een kast geplaatst waarin deze AED ligt. Ook andere BHV-spullen worden of zijn er al in geplaatst. Zo proberen we steeds verbeteringen aan te brengen in de BHV-organisatie van onze gemeente.

Binnenkort zal er weer opleiding gegeven worden. Dus wilt u ook BHV'er worden in onze gemeente, geeft u zich dan snel op bij Henk Nijhoff, tel 0649115532 of henk.nijhoff@hetnet.nl. De cursus wordt waarschijnlijk november/december gegeven. In ieder geval dit jaar nog, omdat er volgend jaar nieuwe cursussen worden gegeven waarbij de lat voor het opleiden weer wat hoger wordt gelegd door de toeziende instantie.

*) Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. (Bron: www.hartstichting.nl)

De BHV'ers zijn opgeleid om de AED te bedienen.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

22 september	Protestante Kerk Nederland: Vredesweek	€ 196,25
29 september	KerkWebRadio	€ 156,55
6 oktober	PKN : Kerk en Israël	€ 145,11
13 oktober	Pastoraat: Bloemen	€ 234,33

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in november om het volgende product: **ontbijtkoek**. En in december: **wasmiddel en afwasmiddel**

Dankdienst voor gewas en arbeid zondag 10 november

De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar activiteiten rondom de dankdienst voor gewas en arbeid, waaronder het maken van fruitbakjes voor

gemeenteleden van 80 jaar en ouder. In deze viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Op deze manier willen wij als gemeente dankbaar zijn voor al hetgeen wij mogen ontvangen.

Op zondag 10 november vindt dit plaats. Het fruit wordt gesponsord door een aantal fruittelers. Alles wat we tekort komen, wordt gekocht met korting bij de supermarkt en andere bedrijven. Hier zijn wij erg dankbaar voor en daarom is het niet nodig dat er fruit gebracht wordt. Wilt u toch wat geven dan kan dat altijd voor de voedselbank. Achter in de kerk staan bakken waar u lang houdbare producten in kan leggen, wat zeer op prijs gesteld wordt.

Heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen: Jan den Hollander, telefoon 0168-404463 of per mail (jandenhollandervlees@gmail.com)



Op zaterdag 9 november 2019 tussen 9:00 en 12:00 uur zullen de fruitbakjes in De Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld worden samengesteld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Jan den Hollander. Daarom gelijktijdig ook een oproep voor het bezorgen van de fruitbakjes op zondag 10 november 2019.

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

6 november	9.00 - 9.45	Gebedskring
11 november	20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters
12 november	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
13 november	14.15 uur	Ouderensoos
20 november	20.15 uur:	Woensdagavondgespreksgroep
21 november	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
26 november	14.30 uur:	Zendingskrans
27 november	14.15 uur	Ouderensoos
27 november		Gemeenteavond
4 december	9.00 - 9.45	Gebedskring
10 december	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
11 december	14.15 uur	Ouderensoos
17 december	15.00 uur	Kerstviering Ouderensoos



Nog wat indrukken van de VBC



Bijbellesrooster voor de maand november

1 november	Lucas 18:18-30	Rijkdom
2 november	Lucas 18:31-43	Kom dat zien!
3 november	Lucas 19:1-10	Groot in het koninkrijk van God
4 november	Lucas 19:11-28	Gebruik wat je hebt
5 november	2 Samuel 5:17-25	Met de hulp van de HEER
6 november	2 Samuel 6:1-11	Plaats maken en je plaats weten
7 november	2 Samuel 6:12-23	Dienend leiderschap
8 november	2 Samuel 7:1-16	Bouwplan
9 november	2 Samuel 7:17-29	Toekomst voor de koning
10 november	Psalm 101	Streven naar volmaaktheid
11 november	Hosea 6:4-11a	God wil liefde ...
12 november	Hosea 6:11b-7:7	... maar het volk wil het niet zien
13 november	Hosea 7:8-16	Hardleers
14 november	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
15 november	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
16 november	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
17 november	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
18 november	Lucas 20:41-21:4	Major donor
19 november	Hosea 8:1-7	Kalverliefde is afgodendienst
20 november	Hosea 8:8-14	Dommer dan een ezel
21 november	Hosea 9:1-9	Afrekening
22 november	Hosea 9:10-17	Onvruchtbaar
23 november	Psalm 39	Klein voor God
24 november	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
25 november	Lucas 21:20-28	Hij komt!
26 november	Lucas 21:29-38	Wees bij de tijd
27 november	Hosea 10:1-8	Misbruik van weelde
28 november	Hosea 10:9-15	Roofbouw
29 november	Micha 1:1-7	Oordeel
30 november	Micha 1:8-16	Kaalslag

Bijbellesrooster voor de maand december

1 december	Micha 2:1-5	Advent 1, Expansiedrift
2 december	Micha 2:6-11	Wil je de waarheid horen?
3 december	Micha 2:12-3:4	Lijden door leiders
4 december	Micha 3:5-12	Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
5 december	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
6 december	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
7 december	Psalm 80	Gebed om terugkeer
8 december	Micha 4:1-8	Advent 2, Verenigde naties
9 december	Micha 4:9-14	Verloskunde
10 december	Micha 5:1-5	Zicht op Betlehem
11 december	Micha 5:6-14	Hoe komt er vrede op aarde?
12 december	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven
13 december	Filippenzen 2:12-18	Inspanning
14 december	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
15 december	Psalm 146	Advent 3, Bijstand
16 december	Micha 6:1-8	Moet de HEER zijn oudste kind geven voor wat wij hebben misdaan?
17 december	Micha 6:9-16	Teleurstellende resultaten
18 december	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
19 december	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
20 december	Filippenzen 4:1-9	Vreugde
21 december	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
22 december	Micha 7:1-7	Advent 4, Het recht van de sterkste
23 december	Micha 7:8-13	Het recht van de zwakke
24 december	Micha 7:14-20	Genade!
25 december	Matteüs 1:18-25	Eerste Kerstdag, God met ons!
26 december	Hosea 11:1-11	Er is hoop!
27 december	Hosea 12:1-7	Worsteling
28 december	Hosea 12:8-15	Diep gevallen
29 december	Hosea 13:1-11	Geen andere goden!
30 december	Hosea 13:12-14:1	Dom kind
31 december	Hosea 14:2-10	Uiteindelijk komt het goed



Cees Oostdijck