

OVERDENKING

De schepping zucht

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest (Psalm 84)

'Kijk, een ijsvogel!' Ik kon mijn ogen bijna niet geloven, maar tijdens een pastoraal bezoek, binnen de bebouwde kom, zagen we de blauwe vogel op een brugleuning zitten. Een prachtig gezicht. Zo ook de foto's die ik kreeg doorgestuurd van een kerkuil op een boerderij in ons buitengebied. Wat zit de natuur mooi in elkaar. Ik denk dan ook aan de zwaluwen die ieder voorjaar terugkerden naar de boerderij van mijn grootouders om onder de dakrand te nestelen. Een wonder op zich!

En ik ben niet de enige natuurliefhebber, het valt me op hoe milieubewust het gemiddelde gemeentelid is. Vanzelf gaat het dan ook over de zorgen die we hebben over Gods goede aarde: plastic soep in de oceaan, insectensterfte, ontbossing in de Amazone. 'De schepping zucht en lijdt', zegt de apostel in Romeinen 8 en wij zuchten mee.



In september overleed een van mijn leermeesters, prof. Hans de Knijff, die zich heel zijn werkzame leven bezig heeft gehouden met christelijke milieuetiek. (Dit is dus geen nieuw thema, het broeikas effect is al 100 jaar bekend.) De laatste jaren uitte hij zijn zorg over het klimaatprobleem: *'Als ik nu predikant zou zijn, in de kracht van mijn leven, dan wist ik het wel. Ik zou werken aan een gemeenteleven dat op het gebied van milieu heel andere keuzes maakt dan het nu doet, ten aanzien van autogebruik, vliegen, vakantiebestemmingen.'*

Daar voel ik me natuurlijk door aangesproken, toch merk ik dat dit bewustzijn in de kerk wel degelijk aanwezig is. Mijn kinderen zien er op toe dat ik het licht niet onnodig laat branden of te lang onder de douche sta. Bedrijfsmatig willen

ondernemers ook wel, in de agrarische sector is veel innovatie gericht op duurzaamheid. Als kleinzoon van een melkveehouder heeft dat mijn interesse.

Maar zo luidt de zorg, het moet wel betaalbaar zijn. Dat vraagt om verstandig politiek beleid. Over de gemeentelijke onkruidbestrijding is bijvoorbeeld het nodige te doen. Toch heb ik gemerkt dat een straat ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen schoon te houden is, en de meerkosten worden goeddeels opgevangen doordat de zuivering van het oppervlaktewater nu minder kost.

Eén verzuchting moet me van het hart. Nogal eens hoor ik het argument dat klimaatbeleid niet zinvol is, omdat andere landen zich er toch niet aan zouden houden. Alsof men daar niet opmerkt dat de schepping zucht en alsof ons dat ontslaat van onze zorgplicht.

In Gods huis is er plek voor de mus en de zwaluw, zegt Psalm 84, laat dat dus ook voor ons een zorg zijn.

Ds. F.C. de Ronde

KERKDIENTEN

6 oktober *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Prot. Gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Israëlzondag</i>
Voorganger	Mw. Heleen Pasma, Middelburg
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk:
	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Koster 19.00 uur	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst
	2 ^e Kerk en Israël
Uitgang	Onderhoudsfonds

13 oktober *Ons West Brabant: RK Parochie ST Bavo, Rijsbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Mw. Ds. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	Leendert van Baren
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Bloemen

14 oktober, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

20 oktober *Ons West Brabant: Protestantse Gemeente, Etten Leur*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Jeugd- en gezinsdienst; Doopdagviering Afsluiting VBC</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Collecte Rondgang Uitgang	Vakantiebijbelclub Onderhoud orgel

27 oktober *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Bijbelzondag - Meeting Point en Flame</i>
Voorganger	Ds. W. Bisschop, Breda
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst NBG

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 oktober	Femke en Nicky	Saskia en Marloes
13 oktober	Ad en Fiet	Neely Anne en Monique
20 oktober	Addie en Rianne	Marjolein en Claudia
27 oktober	Anne en Jan Kruis	Flame

	Bloemendienst	Organist
6 oktober	Marjo van Dueren den H.	Ad van Sprang
13 oktober	Sophie de Vette	Ad van Sprang
20 oktober	Jana Peeraer	Ad van Sprang
27 oktober	Nel Goudriaan	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
6 oktober	Jeannette	Willian	Willian, Anton
13 oktober	Ad	Arjan	Wim, Anton
20 oktober	Jeroen	Anton	Henk, Wim T.
27 oktober	Lonneke	Peter	Susanne, Jeannette

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

6 oktober: Collecte Protestantse Kerk (Kerk en Israël)

De relatie met het Joodse volk en het Jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk.

Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël.

13 oktober: Uitgang: Eigen gemeente : Bloemen

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op 13 oktober voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het Pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn).

20 oktober: Eigen gemeente: VBC (Vakantie Bijbel Club)

In de herfstvakantie is er weer de Vakantie Bijbel Club, de kinderen gaan weer van alles doen: knutselen/ luisteren naar Bijbelverhalen/ zingen. Dit jaar is er ook weer een tienerprogramma. We willen collecteren voor de onkosten van dit goede werk in onze gemeente.

27 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. De kerndoelen zijn: de Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen en betrokkenheid bij de Bijbel vergroten

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 17 september 2019

Voorzitter Menno Bom heette iedereen van harte welkom en opende de vergadering met het lezen van Lucas 14: 25-35 en met gebed. De lijst met ingekomen post was duidelijk en het verslag van de vorige kerkenraadsvergadering werd ongewijzigd vastgesteld. Yvonne Langbroek is namens de kerkenraad naar de bevestiging geweest van ds. Oostermann in Zevenbergen.

De taakgroep Beheer is blij met de mooie opbrengst van de fancy-fair. De elektronische uitbreiding van het orgel is in de zomervakantie gerealiseerd. Het onderhoud aan de orgelpijpen moet nog plaatsvinden. Er zijn veel positieve reacties gehoord over De Dorpskerk als onderdeel van de Open Monumentendag en Kunst- en Cultuurroute in het weekend van 14 en 15 september. 285 personen hebben de kerk bezocht en velen gaven aan de kerk als open en gastvrij te ervaren. Het elektronisch geven aan de collectes (GIVT) heeft de afgelopen weken bij een aantal mensen niet goed gewerkt. De taakgroep zal informeren of er elders ook dergelijke ervaringen zijn en zal ook nog een keer uitleg geven in Contactruimte.

De taakgroep Kerk en Wereld wil met de taakgroep Beheer de wijze van collecteren opnieuw afstemmen voor de eerste zondag van de maand als er twee collectes zijn. Ook gaan zij het collecterooster voor 2020 maken. Op 9 november gaat er een delegatie van de taakgroep naar de Diaconale dag en dat is ook de zaterdag voor Dankdag waarop de fruitbakjes gemaakt worden. Een extra drukke dag dus. Met de predikant die voorgaat in de zendingdienst op 17 november zal de taakgroep het doel van de collecte van die dienst afstemmen.

De taakgroep Jeugd heeft hard gewerkt aan het schilderen en inrichten van de bovenzaal. Het is bijna klaar en het resultaat is erg leuk. Binnenkort is er weer een overleg met het jeugdwerk in Willemstad over samenwerken in de regio.

De taakgroep Gemeentezijn heeft voor het startweekend op zaterdagmiddag de cabaretier Kees Versteeg uitgenodigd. Aansluitend is er de jaarlijkse barbecue. 's Zondags is er de startdienst met een hapje en een drankje na de koffie. De nieuwe Kom in de Kring is uit en is compacter geworden dan voorheen.

Graag opmerkingen over de inhoud doorgeven aan leden van de taakgroep, zodat zij die kunnen meenemen voor Kom in de Kring volgend jaar.

De taakgroep Pastoraat heeft de thema-avond over Het zelfgekozen levens-einde met dr. K. Rovers georganiseerd en de wijkavonden voor de komende winter gepland. Het thema van de wijkavonden zal zijn: De kracht van een goed verhaal. Wegens geringe belangstelling en de veelheid aan activiteiten in de Fendertshof is de Koffiekerk gestopt. De Fendertshofdiensten blijven plaatsvinden.

De Commissie kerkelijk werker heeft een profielschets gemaakt voor de kerkelijk werker die voor een halve weektaak aangesteld zal worden. De kerkenraad is het, op enkele details na, eens met deze schets en ook met het stappenplan dat de commissie heeft opgesteld. De advertentie zal begin oktober geplaatst worden in diverse bladen en media en begin november kunnen er dan hopelijk gesprekken plaatsvinden.

Het preekrooster voor 2020 is klaar en werd voorgelegd. Er moeten nog wat details worden afgestemd tussen de diverse taakgroepen. Het moderamen zal met de preekvoorzieners nog eens doornemen welke informatie de gastpredikanten van tevoren krijgen over de identiteit van de gemeente en de gebruiken en gewoontes.

Voor de gemeenteavond van 27 november werd de agenda opgesteld. Daarna werden sommige diensten en activiteiten van de afgelopen periode besproken en daarbij stond dit keer de dienst van 15 september centraal (Kolossenzen 3:18-25 en 1 Samuel 1: 1-20). De kerkenraadsleden vonden het een fijne dienst met mooie liederen. Sommigen hebben een plotselinge overgang in de preek opgemerkt. Mooi dat bij het gesprek met de kinderen ook een van de schilderijen betrokken werd en dat er juist in de gemeente ook een Hanna geboren was. Het was een leuk gesprek met de kinderen en het is fijn dat er niet zoveel vragen aan hen gesteld worden. Lied 1006, het gezongen Onze Vader, ging erg langzaam. De gemeente let niet altijd even goed op het tempo van het orgel, want dat zette wel vlot in. De zomerdiensten in de Ontmoetingskerk waren mooie diensten. Er was waardering voor de diverse vrouwelijke predikanten die voorgingen. Er waren ook in de afgelopen periode drie begrafenisdiensten. Ook dat waren alle drie warme en goede diensten.

Voor de Top 2000-dienst van 17 november a.s. kunnen nog verzoeknummers worden ingediend bij ds. De Ronde.

Bij de rondvraag vertelde ds. De Ronde dat er voor de rooms-katholieke parochies een nieuwe pastoraal werker, Peter Dirks, wordt bevestigd op 29 september a.s. om 11.00 uur in Oudenbosch.

Ds. De Ronde sluit de vergadering met het lezen van lied 170 uit het liedboek dat mooi past bij de dienst op Startzondag a.s. weekend: De roeping van Samuel.

Marion Kruis.

Zondagse mededelingen aanleveren en/of ontvangen

Voor het aanleveren van mededelingen voor zondagmorgen bestaat sinds begin dit jaar een speciaal e-mailadres: **mededelingen@pknfijnaart.nl**. Omdat dit nog niet altijd door iedereen gebruikt wordt, breng ik het nog eens bij u onder de aandacht:

- Als u informatie of een mededeling hebt voor op de beamers* stuur die dan naar **mededelingen@pknfijnaart.nl**. Uw bericht komt dan binnen bij mij én bij Tiny Bienefelt en Linda van Strien, die beiden 1x per maand de mededelingen verzorgen. Degene van ons die dat weekend aan de beurt is, zal uw mededeling verwerken.
Mededelingen moeten, zoals al jaren gebruikelijk is, **vóór vrijdagavond 18.00 uur** worden aangeleverd. Eerder mag natuurlijk altijd (graag zelfs)! Mededelingen die later worden aangeleverd, worden niet meer verwerkt voor die zondag.
- Het e-mailadres **scriba@pknfijnaart.nl** kunt u gebruiken voor vragen of berichten aan het **moderamen**, de **kerkenraad** of mij als scriba.

* op de beamers kunnen mededelingen van allerlei aard worden getoond, bijv. over een activiteit die u organiseert. De mededelingen die aan het begin van de dienst worden voorgelezen, worden beperkt tot pastorale mededelingen (ziekenhuisopname, geboorte, overlijden e.d.) en mededelingen die met de dienst te maken hebben, zoals de collectedoelen. Een enkele keer wordt een uitzondering gemaakt, bijv. voor de opbrengst van de Bazaar of Fancy Fair of om een speciale dienst onder de aandacht te brengen.

Mocht u op zaterdag de mededelingen al via de mail willen ontvangen, stuur dan even een berichtje naar **mededelingen@pknfijnaart.nl** zodat Tiny, Linda en ik u aan onze verzendlijst kunnen toevoegen. Wij sturen de mededelingen altijd via 'BCC', zodat niemand anders uw e-mailadres te zien krijgt.

Bedankt voor uw medewerking.
Susanne Baan, scriba

Voor aankondiging gemeenteavond 27 november

Op woensdagavond 27 november zal er weer een gemeenteavond worden gehouden. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Verdere informatie volgt via de beamermededelingen en Contactruimte.

6 oktober Israëlzondag

In de maand Tisjrie, de zevende maand in de joodse kalender, viert het volk Israël de “hoge feesten”, het is de meest intensieve tijd van het jaar, naast het Pesach feest. De eerste zondag van oktober viert de kerk Israëlzondag, om duidelijk te maken hoezeer wij als kerk in Jezus Christus verbonden zijn met zijn volk, het joodse volk.



Elk jaar in deze tijd klinkt de sjofar, de ramshoorn. Dat geluid lijkt wel een wekker: *Hé, wakker worden!* Er begint een nieuw jaar! God zal je daden wegen, de goede en de kwade, maar zijn oordeel nog niet bezegelen. Dat gebeurt pas 10 dagen daarna, op Grote Verzoendag, Jom Kippoer. Deze 10 dagen tussen nieuwjaar en verzoendag roepen je op om je te bekéren tot een beter mens-zijn, een mens zoals God je bedoeld heeft.

Het geluid van de sjofar is een indringende klank die in niets lijkt op wat wij meestal onder een trompet of bazuin verstaan. *Als de messias komt, eens, als de bazuinen klinken, dan klinkt er de sjofar. En oi oi oi, wat je dan hoort....!*

In de tijd van de tempel in Jeruzalem, voor en na de ballingschap van Israël, werden deze dagen gevierd met het brengen van offers. Talloze dieren werden geslacht, de zondebok werd de woestijn ingestuurd. Leviticus, het hart van de Tora, staat er vol van. Pelgrims kwamen naar Jeruzalem om Gods aangezicht te zoeken, om verzoening te vragen, Gods zegen af te smeken. Wij vinden al die dierenoffers barbaars, zoiets kàn niet meer vandaag. En het gebeurt ook niet meer, niet bij ons, niet in Israël. Al 2000 jaar worden er geen offers meer gebracht, er is immers geen tempel meer.

Toch blijft in de liturgie van deze periode de oproep: keer je om, keer je in. Herstel je relatie met je medemens, je buurman, je concurrent en je schoonmoeder, en kom dan naar het Heiligdom om *samen* Gods genade af te smeken en verzoening voor je verkeerde daden. Dan kan ook je relatie met God worden hersteld, en kun je opnieuw beginnen met góede daden!

Grote verzoendag is als een wasserij, niet voor je kleren maar vooral voor je ziel. Er wordt gevast, 25 uur lang. Jesaja 57 en 58 wordt gelezen, denk er om: het gaat niet om rituelen, maar om ethiek! Om een leven naar Gods geboden, niet om een schijnvertoning. 's Middags wordt het boek Jona gelezen, immers, voor ieder die zich omkeert is verzoening mogelijk, jood of niet-jood, zelfs voor je vijand!

Op Israëlzondag is het Interkerkelijk Koor Fijnaart te gast in de dienst. Woorden zullen klinken uit Leviticus 16, uit Micha 6 en 7 en uit de Bergrede in Mattheus 5, waar ook Jezus ons éérst terug stuurt om de relatie met onze medemens te herstellen, voordat we de Eeuwige God naderen.

Ik verheug me er op om deze zondag in uw midden te mogen zijn.

Heleen Pasma, Middelburg



Doopdagviering

Misschien is het lang geleden of nog niet zo lang, dat *jij bent gedoopt!* Graag willen wij met jou en je familie nog eens stilstaan bij deze bijzondere dag door op **zondag 20 oktober** jouw doopkaars aan te steken tijdens *een jeugd en gezinsdienst* in De Dorpskerk van Fijnaart.

Het is dan ook de afsluiting van *de vakantiebijbelclub: Schatrijk!*
We zouden het leuk vinden als je komt.

Om alles goed te kunnen regelen ontvangen we graag een berichtje.
Vriendelijke groet namens de taakgroep Gemeentezijn:

Linda van Strien en Janita Bom
gemeentezijn@pknfijnaart.nl

Oproep: Stuur je verzoeknummer in voor de Top-2000-dienst

Voor de Top-2000 dienst van zondagavond 17 november hebben we nog geen verzoeknummers binnengekregen, dus bij deze een nieuwe oproep. Welk liedje uit de geschiedenis van de popmuziek inspireert jou? Geef dat door aan onze taakgroep, dan kunnen we het toevoegen aan de nummers die pianist Jens van Hoof en zangeres Mirte van Hoof gaan spelen in deze speciale dienst. Insturen bij voorkeur voor 7 oktober via het e-mailadres gemeentezijn@pknfijnaart.nl. Geef ook aan waarom deze muziek je raakt en wat het met je geloof te maken heeft. Het idee van een top 2000-dienst is immers dat we ontdekken hoe de inspiratie vanuit de muziek en het christelijk geloof elkaar versterken.

Deel je leven – op bezoek bij generatiegenoten

Vorig jaar heb ik een tweetal avonden georganiseerd met als titel 'deel-je-leven', bedoeld voor de middengeneratie van onze gemeente (30-50 jr). Gewoon bij iemand thuis met gemeenteleden die elkaar soms wel en soms nog niet kennen, praten over hoe het geloof een rol speelt in je dagelijks leven. Ook dit jaar houd ik een tweetal avonden. Op donderdag 24 oktober kunnen we terecht bij Arjan en Monique Leijten (van 19.30 tot 21.00 uur), op donderdag 14 november bij Edward en Geerte Goudriaan (van 20.00 tot 21.30 uur). Dank voor de gastvrijheid! Meld je aan als je één van deze avonden wilt bijwonen, we mikken steeds op een groepje van 6 tot 8 personen voor een leuk gesprek. Graag opgeven via fcderonde@pknfijnaart.nl. Namens de taakgroep gemeente zijn, ds. Franc de Ronde

Portret van een gemeentelid



Elly Elzerman

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Ik vond heel veel verhalen erg mooi. Ik zat op een openbare school en één keer in de week kregen we godsdienstles. Dan hoorde ik al die verhalen en ook op de zondagschool die na de kerkdienst werd gehouden. Ik vond het verhaal van Ruth zo prachtig, omdat zij zomaar naar een vreemd land ging, daar had ik ontzag voor!

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Barabbas willen vragen hoe hij zich voelde toen hij vrijgelaten werd. Voelde hij zich toen beter dan Jezus die wel gekruisigd werd? Was hij blij dat hij de dans ontsprongen was? Kon hij daar vrede mee hebben terwijl hij schuldig was?

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Voor mijn gezondheid! Ik ben een jaar ziek geweest vanwege acute leukemie. Toen ik geïsoleerd lag en het moeilijk had met mijn situatie, snauwde een verpleegkundige tegen me: 'Je moet maar eens naar Job kijken!' Gelukkig stelde een bevriend pastor me later gerust met de woorden: 'Job heeft het ook moeilijk gehad'. Ik kan nog steeds iedere dag blij zijn dat ik er nog ben!

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk hoor ik een preek waar ik wat mee kan in mijn dagelijks leven. Ik neem er iets uit mee, want er wordt een praktisch en blijmoedig geloof verkondigd. Ik ben blij als ik er geweest ben!

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Ik zou de kinderen beslist niet willen missen! Ik leer zelf veel van de voorbeelden in het gesprek met hen. Leuk dat ds. De Ronde vaak iets meebrengt en hen daarmee uit de tent lokt.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Van de kinderen dus, maar ook van de orgelmuziek. Ik word blij als dat vrolijk klinkt. Ik vind het fijn als we nieuwe liederen leren, want er staan zoveel mooie liederen in het nieuwe liedboek, die mogen we niet ongebruikt laten. Als het een keer voorgespeeld wordt, lukt het heus wel. Er zitten altijd wel mensen in de kerk die het kennen en de anderen meenemen met het zingen.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Van de tuin waarin alles zo mooi groeit en bloeit. Van de mensen om mij heen, de vriendschap en de liefde. Van de kleinkinderen die zo spontaan kunnen zijn!

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Dat ze elkaar vasthouden en dat alles bespreekbaar is en er respect is voor elkaars mening. Ik wens hun toe dat ze de kerk ervaren als een veilige plek waar je jezelf mag zijn.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 413, want dat had ik op de zondagsschool geleerd en dat mocht ik in de godsdienstles voorzingen:

*Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.*

*Heer, ontferm U over ons,
open Uwe vaderarmen,
Stort Uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Margot van der Harst.



Op 13 oktober staat de boekentafel opgesteld in de Vijverhof.

Deze keer komen we weer met een nieuwe Bijbel: de Groeibijbel van Piet van Midden. Hierin staan

177 verhalen uit het Oude testament en 78 verhalen uit het Nieuwe Testament. Deze verhalen zijn herverteld vanuit de Hebreeuwse en Griekse tekst met respect voor de Joodse traditie. De auteur geeft hier en daar extra uitleg bij een Bijbelboek of verhaal via achtergrondinformatie. De verhalen zijn in vlotlezend, duidelijk, hedendaags taalgebruik. De kern blijft heel dicht bij de Bijbelse boodschap. Deze Bijbel sluit heel goed aan bij de leefwereld van tieners en jongeren, maar is ook heel geschikt voor volwassenen.

Kom naar de boekentafel om kennis te maken met dit prachtige boek.

Nel, Janneke en Bep



Meet and Eat

Op VRIJDAG_25 oktober zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt.

Geef u op als u het gezellig vindt om eens met elkaar te eten. U kunt zich aanmelden bij:

Addy Roks 0168-462254

VOL=VOL

Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.



Stil werk voor de kerk

De vierde aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft uw tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

Vroeger gingen we allemaal naar de kerk met ons liedboek. Daarvoor nog met het psalmboek en andere liedbundels. Nu staan de liederen die we gaan zingen allemaal keurig klaar op de beamer, compleet met melodie. Daar komen ze niet vanzelf. Daar zijn mensen in de voorafgaande week uren mee bezig geweest.

Die mensen vormen de powerpointgroep en zij krijgen halverwege de week een e-mail van ds. Franc de Ronde of van de gastpredikant waarin hij de liturgie doorgeeft voor de komende zondag. Wie er aan de beurt is om de powerpointpresentatie te maken, gaat ermee aan de slag. Dat kan Tiny Bienefelt, Jeannette Bom, Ad van der Boon, Jeroen van der Most, Jan Nieuwenhuizen of Lonneke de Vrij zijn. Jan Nieuwenhuizen heeft een rooster opgesteld en daarvoor is duidelijk wie de presentatie gaat maken.

Gelukkig hoeven ze niet zelf alle teksten uit te typen. Ze hebben het volledige liedboek op hun computer als een programma waaruit ze kunnen knippen en plakken, evenals de Bijbel. Ad heeft nu weer een nieuw programma waar veel liedboeken compleet op staan. Alles moet echter in hetzelfde formaat op de dia's komen, in het afgesproken lettertype en op de afgesproken manier. Ze willen graag dat het er mooi en verzorgd uitziet. Het kost zeker een halve dag, maar als er veel zoekwerk is, bijvoorbeeld van een onbekend lied, kan het ook veel langer zijn. Soms worden er van een lied vier coupletten gezongen. Als die coupletten bijvoorbeeld acht regels hebben, worden dat acht dia's, want er kunnen vier regels op één dia. Dat levert knip- en plakwerk op, bijsnijden en op maat maken. "Ik denk weleens bij mezelf: de dienst duurt maar een uur, maar de presentatie maken duurt minstens 2 à 3 uur!" zegt Jan Nieuwenhuizen.

Toch vinden ze het leuk werk en hebben ze er voldoening van als ze 's zondags een keurige presentatie gebruikt zien worden. Ze hebben allemaal wel eens een beginnersfoutje gemaakt. Tiny herinnert zich nog dat in een presentatie die zij gemaakt had een dia was weggefallen met de tweede helft van een couplet erop. Iedereen zong voluit het lied en toen de volgende dia kwam, viel bijna iedereen stil. "Alleen degenen die vroeger op school hun versje goed geleerd hadden, konden doorzingen!" lacht Tiny.

Om het risico op vergissingen te verkleinen, stuurt degene die de presentatie heeft gemaakt het resultaat eerst naar de predikant 'ter controle'. Als zijn of haar opmerkingen zijn verwerkt, gaat de presentatie naar de beameraars, de organist en de scriba. De scriba, of een ander in haar plaats, maakt de presentatie compleet met de mededelingen, zet het geheel op een stick en brengt die stick op zondagmorgen mee naar de kerk.

"Toen we in 2010 begonnen met een beamer in de kerk, hadden we die hulpmiddelen nog niet," vertelt Ad. "Jan en ik maakten voorheen de liturgieën en men ging ervan uit dat we dan nu ook wel die presentaties konden maken. We hadden echter alleen een dropbox waar wat losse liederen in zaten, veelal nog zonder muziek erbij." Tiny kwam erbij en ze hebben zichzelf het kunstje geleerd. Nu zijn er dus zes personen, drie ouderen en drie jongeren, die iedere week zorgen voor een mooie, complete presentatie. Als het voor een van hen eens slecht uitkomt, kunnen ze altijd onderling ruilen, dat is nooit een probleem. Voor bijzondere diensten, zoals de kerstnachtdienst, is het een flink karwei om de presentatie te maken. Dan kunnen het zomaar gerust meer dan 60 dia's zijn, soms met plaatjes en foto's of filmpjes. Daar moeten de beameraars dan weer mee aan de slag.

Hoe zij dat doen, leest u de volgende keer!

Marion Kruis.

Taakgroep Jeugd

Van de Kindernevendienst

Begin september hebben we samen nagedacht over hoe je elke dag iets kunt laten zien van je geloof in God. Bijvoorbeeld door vriendelijk voor elkaar te zijn. En door met elkaar te delen. De kinderen hebben dat meteen laten zien door koekjes uit te delen in de kerk die ze zelf hadden versierd tijdens de Kindernevendienst.

In september zijn we ook begonnen met verhalen uit het Bijbelboek Samuel. We hoorden het verhaal over Hannah, die geen kinderen kon krijgen en daarom gepest werd. En we hoorden dat ze toen ging bidden. Met de kinderen maakten we een gebedenboekje.





In oktober gaan we verder met verhalen uit het boek Samuël. Het gaat over de ark van de Heer. De eerste week lezen we dat de Filistijnen de ark van de Heer veroveren. De week erna horen we dat God sterker is dan de god van de Filistijnen en de week erop dat de ark weer terugkomt in Kanaän. We hopen jullie allemaal weer te zien bij de Kindernevendienst Groetjes van de leiding!



27 oktober is er Flame in 't Trefpunt

kinderkerkflame@hotmail.com

Wat:
Gezellig knutselen,
zingen met de muziekgroep,
poppenkast spelletjes
doen, mooie verhalen
horen en natuurlijk
pannenkoeken eten.

Wie:
Voor alle kinderen van de basisschool!
Neem je vriendjes en vriendinnetjes
maar mee!

Waar:
De Dorpskerk te Fijnaart
(Kerkring 15)
Voor meer informatie: (vbc@pknfijnaart.nl)

We hebben dit jaar ook weer een toffe
Kleurwedstrijd. De kleurplaat kun je alvast
downloaden op: www.pknfijnaart.nl
Lever hem uiterlijk vrijdag de 18e in.

Toegang: gratis!

17 oktober
10.00 tot 12.30

18 oktober
10.00 tot 13.00

**Vakantie bijbelclub
SchatRijk!**

Trainingsdag kindernevendienst

Zaterdag 14 september zijn we met een gedeelte van de leiding van de Kindernevendienst naar een JOP-trainingsdag geweest in Heineoord. Onze verwachting? Inspiratie opdoen om de kindernevendienst op een leuke, aantrekkelijke, aansprekende manier voor de kinderen te blijven geven.

Het thema? Back to Basics. Het ochtendprogramma was inderdaad back to basics. Er werd ons een basis survival aangeboden door een echte gids. Midden in de natuur hebben we hier de link gelegd naar de Bijbel, wat heb je echt nodig en wat mis je het meest als God jou alleen op weg stuurt? Hier hebben we gezien dat je eenvoudig een wind- en waterdicht onderkomen kunt maken van wat de natuur ons te bieden heeft. Ook eten en drinken is overal in de natuur te vinden, als je goed kijkt. Zelfs geleerd vuur te maken in de natuur om warm te blijven. Maar veiligheid en vertrouwen is wat we allemaal graag willen voelen en ervaren. Hoe kunnen we de kinderen dit in onze kerk en tijdens de kindernevendienst laten voelen en wat is onze rol hierin.

In de middag zijn we aan de slag gegaan met enkele inspirerende workshops. In gesprek over de Bijbel. We hebben geleerd om veel meer uit te gaan van wat een kind of jongere zelf voor ideeën, gedachten en gevoelens kan hebben bij een Bijbeltekst. Vanuit de leiding moeten we niet teveel willen voorkauwen. De kinderen mogen zelf met hun vragen komen over de Bijbel.

Tevens hebben we nog een creatieve workshop gehad en ook hier ging het er niet om een opdracht zo mooi mogelijk te maken, maar te luisteren naar het Bijbelverhaal en hierbij een voor jou passend werkstuk te maken. Dat maakt dat je zelf over een verhaal gaat nadenken en eruit haalt wat voor jou belangrijk is.

Tot slot: Ja! Wij hebben inspiratie opgedaan om hier in Fijnaart het jeugdwerk weer een boost te geven; aan onze eigen kindernevendienst, maar ook de verbinding te zoeken met alle jeugdwerkers en gemeenteleden. Wij kijken terug op een leerzame, gezellige, interessante en inspirerende dag!

Marloes, Neely Anne en Saskia

Opening jeugdruimte 'De Boei'

Graag nodigen wij u uit om bij de opening van onze nieuwe jeugdruimte boven in de Vijverhof aanwezig te zijn. Deze officiële opening is op **vrijdag 11 oktober 2019** en begint om **20.45 uur** met het doorknippen van een lint door de jeugd. Vervolgens kunt u een kijkje nemen in 'De Boei' onder het genot van een drankje en hapje, gemaakt door de jeugd van onze kerk.

Graag tot dan!

Groetjes, de leiding en taakgroep Jeugd





TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

18 augustus	Onderhoudsfonds	€ 187,05
25 augustus	Instandhouding kerk en eredienst	€ 134,65
1 september	Onderhoud orgels	€ 118,00
1 september	Instandhouding kerk en eredienst	€ 128,10
8 september	Onderhoudsfonds	€ 191,84
26 augustus	Koffiekerk	€ 16,95
9 september	Fendershofdienst	€ 22,25

Giften

In de afgelopen maand zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via de bank € 100,- voor het verjaardagsfonds; via mw. A. van Nieuwenhuijzen € 20,-; via mw. M. Nijhoff € 10,- en € 50,- voor de Fancy fair.

Allen hartelijk dank voor uw giften.

Digitaal collecteren met Givt

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Daarom bestaat er sinds kort de gelegenheid om digitaal te collecten. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt.

Hoe werkt het?

De oplossing van Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een zender in de collectezak. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de zender in de zak en de gift is gedaan. Het lijkt daardoor veel erg op geven met contant geld. Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven. Net als bij contant blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien wat een individu heeft gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar een overzicht krijgt van al zijn giften die door de belastingdienst worden geaccepteerd.

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig met Android of iOS van Apple. Op de smartphone moet de app van Givt geïnstalleerd zijn en het is aan te raden om de installatie voor de dienst te doen, omdat je een aantal stappen moet nemen voordat u kunt geven. Zoek daarvoor in de App Store of Google Play naar Givt of ga naar de site www.givtapp.net/download. Eenmaal geïnstalleerd kunt u direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met

geven. U kunt op een later moment uw verdere registratie afronden. Hierbij zult u een aantal persoonlijke gegevens moeten invoeren (denk hierbij aan adres, mobiele nummer en rekeningnummer) en een machtiging moeten afgeven, zodat er geld van uw rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat u makkelijk door dit proces wordt geleid.

Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de collecte blijven geven. Het mag immers niet zo zijn dat met het verdwijnen van contant geld, het geven aan goede doelen in het nauw kan komen.

Contant geld

Geeft u liever contant? Geen probleem, want naast het geven met de mobiele telefoon kunt u altijd contant geld geven aan de collecte. Ook zullen de collectebonnen blijven bestaan.

Indien u problemen ondervindt met het installeren van de app op uw smartphone kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters of kijkt u even op de website voor een instructiehandleiding.

Met vriendelijke groeten, Edward Goudriaan |

Kerkbalans 2019

Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 93.020,- binnengekomen waarvan inmiddels € 74.860,- ontvangen is. Nog niet van iedereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Mocht u dat nog willen doen, dan kan dat door uw bijdrage over te maken op bankrekening NL86 INGB 0009 638 332

Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart – Kerkbalans. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie elders in dit blad).

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

FANCY FAIR 31 augustus 2019

Dit jaar was het op deze dag prachtig weer. De mensen konden op deze dag ook vanaf de kerktoren over Fijnaart en omstreken kijken en door dat mooie weer was dat een prachtig vergezicht.

We kunnen terugkijken op een geslaagde Fancy Fair. Hoewel de opkomst van mensen wat tegenviel. Maar mocht u op die dag de Fancy Fair niet hebben kunnen bezoeken en toch een bijdrage willen doen, dan kan dat nog altijd door een bedrag te storten op NL02 RABO 0346703433 onder vermelding "Fancy Fair" Er zijn op 31 augustus weer heel veel bloemstukjes verkocht. Ook de oliebollen werden allemaal verkocht. De snuffelmarkt was een drukte van belang en heeft dan ook goed opgebracht. Verder waren er de kaartenverkoop en de handwerkjes. De speciale attractie dit jaar was wel het spijkerbroekhangen. Uiteindelijk bleek Jaap-Kees van Strien de sterkste van de kerk. De allersterkste van allemaal was iemand van buiten de kerk.

In de Vijverhof draaide 's middags het Rad van Avontuur. Dat ging prima in een relaxte sfeer onder het genot van een drankje en iets lekkers bij de koffie.

Om ongeveer 18.00 uur zijn we gestopt en op dat ogenblik is de trekking van de grote verloting verricht door Fiet Lagemaat.

De eerste prijs van €330,00 is gevallen op lotnummer 192.

De tweede prijs van € 170,00 is gevallen op lotnummer 1094.

De prijswinnaars hebben ondertussen de prijzen ontvangen.

De totaalopbrengst is dit jaar **€ 6830,00**. Dit mooie resultaat konden we realiseren door ondersteuning van sponsors, giften, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers van de Fancy Fair.

Hiervoor allen **HEEL, HEEL HARTELIJK DANK!**

18 augustus	Eigen gemeente: Jeugdwerk /meetingpoint	€ 156.47
25 augustus	Voedselbank	€ 184.10
1 september	PKN (Missionair) - Proef de kerk	€ 142.57
8 september	PKN (Jeugdwerk, Kliederkerk)	€ 120.43
15 september	Kerk in Actie: Syrië	€ 171.50

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in oktober om het volgend product: **soep**

Bedankt namens de voedselbank Moerdijk!



Zoals meerdere keren afgelopen jaar, mochten wij deze week als voedselbank weer 3 kratten ingezamelde goederen ontvangen van uw kerk. Inmiddels hebben we meer dan 100 cliënten. We zijn dus erg blij met alle goederen die wij van uw kerk mogen ontvangen!

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet

meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Dankdienst voor gewas en arbeid zondag 10 november

De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar activiteiten rondom de dankdienst voor gewas en arbeid, waaronder het maken van fruitbakjes voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. In deze viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Op deze manier willen wij als gemeente dankbaar zijn voor al hetgeen wij mogen ontvangen.



Op zondag 10 november vindt dit plaats. Het fruit wordt gesponsord door een aantal fruittelers. Alles wat we tekort komen wordt gekocht met korting bij de supermarkt en andere bedrijven. Hier zijn wij erg dankbaar voor en daarom is het niet nodig dat er fruit gebracht wordt. Wil u toch wat geven dan kan dat altijd voor de voedselbank. Achter in de kerk staan bakken waar u lang houdbare producten in kunt leggen, wat zeer op prijs gesteld wordt.

Heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen :Jan den Hollander telefoon 0168-404463 of per mail (jandenhollandervlees@gmail.com)

Op **zaterdag 9 november 2019** tussen 09:00 en 12:00 uur zullen de fruitbakjes in De Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld worden samengesteld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Jan den Hollander.

Daarom gelijktijdig ook een oproep voor het bezorgen van de fruitbakjes op **zondag 10 november 2019**.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

7 oktober	20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters
8 oktober	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
16 oktober	14.15 uur	Ouderensoos
17 oktober	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
22 oktober	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
23 oktober	20.15 uur:	Woensdagavondgespreksgroep
30 oktober	14.15 uur	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Dinteloord over “Gods plan met Israël”

Op donderdag 10 oktober is er in Dinteloord een studieavond georganiseerd door de Commissie Zending en Evangelisatie met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Gods plan met Israël. De bijeenkomst vindt plaats in het Hervormd Centrum, Westvoorstraat 18 in Dinteloord. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Gods plan met Israel

Ds. Kees van Velzen: “Ik ben ervan overtuigd, dat het gebeuren rond Israël een van de grote tekenen van God in onze tijd is. Daarom spreek ik graag over de plaats van Israël in Gods heilsplan, over profetie en vervulling, over de relatie Israël en de kerk, over wat er mis ging in die relatie: vervangingstheologie en anti-judaïsme, over zionisme en christenzionisme, over antisemitisme enz. enz. Israël is een uniek land en een uniek volk en het is het enige volk uit de oudheid dat nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen. De Heere God vertrouwde dit volk Zijn onfeilbare Woord toe. Onze verlosser en Koning Jezus Christus is Jood uit de Joden, geboren en getogen in Israël. Zijn wederkomst en de vestiging van Zijn koningschap over Israël zal plaatsvinden in dezelfde stad als van waar hij vertrok: Jeruzalem.

Achtergrond spreker

Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.



Vroeger waren er afdelingen van Amnesty in Willemstad, Fijnaart en Zevenbergen en sinds 1985 had ook Klundert een werkgroep van Amnesty International. Nu zijn ook wij gestopt bij gebrek aan

leden. Maar de noodzaak van opkomen tegen schendingen van mensenrechten stopt niet. Het Amnesty-werk is erg veranderd en gaat tegenwoordig vooral via internet. Als je gaat naar **www.amnesty.nl** kun je veel informatie vinden en is het heel eenvoudig om bijvoorbeeld een petitie te ondertekenen. Tot nu toe lag er vaak een papieren petitie in de kerk; nu kan iedereen op zijn of haar eigen wijze reageren.

Maar de Amnesty-kaarten blijven. Ze zijn te bestellen bij Bep Rosing. Bij de boekentafel van 13 oktober hoop ik kaarten mee te brengen. Deze komen dan van de afdeling Halderbergen.

Namens Amnesty International en veel onderdrukte mensen in de wereld dank ik iedereen die op de een of andere manier een steentje bijdroeg.

Bep Rosing

In het kader van de viering van het **200-jarig bestaan van ons Protestants kerkgebouw** in de Fenkelstraat 24 te Oudenbosch is er op **Zaterdag 19 oktober 2019** een gospelconcert, uitgevoerd door

Gospelkoor ELIJAH

Entree € 7,50, incl. consumptie
te bestellen op e-mailadres:
diaconie.pknoudenbosch@solconmail.nl
de kaarten liggen dan klaar in de kerk



Aanvang: 19.30 uur
pauze: 20.15 – 20.45 uur
Sluiting concert: ca. 21.30 uur

Voor een ieder die wil; nazit in *de Pastorije*

Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2019

1 oktober	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
2 oktober	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
3 oktober	1 Samuel 23:14-28	Achternvolging
4 oktober	1 Samuel 24:1-8a	Respect
5 oktober	1 Samuel 24:8b-23	(Zonder) kleerscheuren
6 oktober	1 Samuel 25:1-19	Belediging
7 oktober	1 Samuel 25:20-35	Wijs en dwaas
8 oktober	1 Samuel 25:36-44	Hartaanval
9 oktober	1 Samuel 26:1-12	De geschiedenis herhaalt zich
10 oktober	1 Samuel 26:13-25	Confrontatie
11 oktober	1 Samuel 27:1–28:2	Dubbelrol
12 oktober	1 Samuel 28:3-14	Geestelijke strijd
13 oktober	1 Samuel 28:15-25	Verlamd van schrik
14 oktober	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
15 oktober	1 Samuel 30:1-15	Moord en brand
16 oktober	1 Samuel 30:16-31	Eerlijk delen
17 oktober	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
18 oktober	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
19 oktober	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
20 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
21 oktober	2 Samuel 1:1-16	Onverwachte reactie
22 oktober	2 Samuel 1:17-27	Treurnis
23 oktober	2 Samuel 2:1-11	Twee koningen
24 oktober	2 Samuel 2:12-32	Burgeroorlog
25 oktober	2 Samuel 3:1-16	Onderhandelingen
26 oktober	2 Samuel 3:17-27	Wraak voor recht
27 oktober	2 Samuel 3:28-39	Rouwbetoon
28 oktober	2 Samuel 4:1-12	Moordaanslag afgekeurd
29 oktober	2 Samuel 5:1-16	Machtsuitbreiding
30 oktober	Psalms 58	Vraag om vergelding
31 oktober	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet, zoals die Farizeeër ...'