

OVERDENKING

De wind in de zeilen

De laatste jaren ben ik een liefhebber van amateurtoneel geworden. Ik heb hier al veel plezier beleefd aan de voorstellingen van de toneelverenigingen in Heijningen en Standdaarbuiten, aan de musicals in De Parel en Fort Sabina en onlangs nog bij 'Oliver' door Fame in Helwijk. Met overgave op de planken gebracht, goed gespeeld, met gevoel gezongen en mooi aangekleed. Prachtig! Hetzelfde spelplezier kom ik tegen in de toneelstukken die de dichter Vondel 400 jaar geleden schreef voor toneelverenigingen die ook amateurgezelschappen waren. Voor mij als predikant is het bovendien boeiend om te lezen hoe Vondel geloofskwesties in zijn teksten verwerkt en hoe hij Bijbelverhalen actualiseert.

Met Pinksteren ontdekte ik dat Vondel ook liederen schreef voor de doopsgezinde kerk waar hij lid van was. Een van zijn pinksterzangen is een gebed tot de Heilige Geest, bestaande uit 7 coupletten. De tekst is goed te volgen, ondanks de Oudnederlandse spelling en bovendien gemakkelijk mee te zingen op de wijs van Psalm 100:

*'Komt Tortelduyf van 's Hemels dack
En breng ons den Olyven-tack'...*

In dit lied verwerkt Vondel verschillende beelden en namen voor de Heilige Geest die hij ontleent aan de christelijke traditie: Naast Tortelduif ook Vertrouster, vinger Gods, hemeldauw, Fontein, Goddelijk vuur. In het laatste couplet wordt de Geest 'Wind des Heeren', genoemd. Dat is een beeldspraak die uit de Bijbel komt. Het Hebreeuwse woord 'ruach' betekent namelijk zowel 'wind' en 'adem' als 'geest'. Geïnspireerd door de opkomst van de scheepvaart in de Gouden Eeuw vergelijkt Vondel ons geloof vervolgens met een schip dat door deze adem van God wordt voortgedreven. De wind in de zeilen! Zo combineert hij traditionele taal met een eigentijds beeld. Zo werkt en speelt de Geest met ons.

*"Ghy Wint des Heeren weest doch mee
Ons zielen schip in swerelts Zee
Op dat wy vry van schipbreuk dan
Landen in 't hemels Canaän."*

Ds. Franc de Ronde

P.S.: Op mijn blog www.eenwonderlijkbestaan.blog schrijf ik af en toe een stukje over Vondel etc.

KERKDIENSTEN

7 juli *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looime
Koster	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang	1 ^e Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

8 juli, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

14 juli *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Dhr. M. Padmos, Krimpen a/d IJssel
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Leendert van Baren
Koster	Cor Endepoel
Collecte Rondgang	Onderhoud orgel
Uitgang	KerkWebRadio

21 juli *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Mw. G. C. Koks-de Jong, Oud Gastel
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	Jolanda den Hollander
Koster	Ad van der Boon
Collecte Rondgang	Shade Children Foundation
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

28 juli *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Mw. C.E. Bakker, Sommeldijk
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Yvonne Langbroek
Koster	Bram Huitkar
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Eigen gemeente: Stille hulp

4 augustus *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Mw. Ds. C. Biemond-Spek, Bergen op Zoom
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Koster	Anton Bom
Collecte Rondgang	1 ^e Hulp Syrische vluchtelingen 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

11 augustus *Ons West Brabant: RK Parochie St. Bavo, Rijsbergen*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Koster	Jan Kruis
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat: Onderwijs in Zuid-Afrika
Uitgang	Eigen gemeente: Bloemen

12 augustus, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

18 augustus *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Etten Leur*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Eigen gemeente: Jeugdwerk/Meetingpoint

25 augustus *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. D. Slink, Alblasserdam
19.00 uur	Oecumenische Openluchtdienst R.K. Kerk Fijnaart Diaken M. Bastiaansen
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang	Voedselbank
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

26 augustus, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

OECUMENISCHE OPENLUCHTDIENST 25 AUGUSTUS 2019

“IEDEREEN HOORT ERBIJ”

Aanvang: 19.00 uur op het plein voor de R.K. Kerk te Fijnaart.

Medewerking wordt verleend door de gezamenlijke kerkkoren o.l.v. Jack Vermeulen en op de piano door Johan Cnossen.

Voorganger: Diaken Bastiaansen.

Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar het kerkgebouw dus dat hoeft geen belemmering te zijn voor uw aanwezigheid.

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
7 juli	Rianne en Marjoke	Marloes en Neely Anne
14 juli	Claartje	Jolanda
21 juli	Nelleke	Emie
28 juli	Dicky	Claudia
4 augustus	Ad	Tiny
11 augustus	Femke	Saskia
18 augustus	Addie	Marlolein en Marloes
25 augustus	Dicky en Melissa	Neely Anne en Monique

	Bloemendienst	Organist
7 juli	Riet Verhagen	Ad van Sprang
14 juli	Anneleen van Strien	Ad van Sprang
21 juli	Ella Knook	Johan van der Steen
28 juli	Jeanne Moerland	Ad van Sprang
4 augustus	Marion Kruis	Ad van Sprang
11 augustus	Anneke Knook	Barthold Jongejan
18 augustus	Adrie de Bruin	Ad van Sprang
25 augustus	Janita Bom	Barthold Jongejan

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
7 juli	Jan	Peter	Wim T.
14 juli	Jeannette	Piet	Jeannette
21 juli	Tiny	Gerrit	Jolanda
28 juli	Ad	Anton	Wim L.
4 augustus	Tiny	Arjan	Anton
11 augustus	Lonneke	Anton	Susanne
18 augustus	Jan	Peter	Jan den H. en Jan v.D.
25 augustus	Jeannette	Piet	Henk en Jeannette

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

7 juli: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel Onderwijs voor werkende kinderen – Colombia

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

14 juli: Eigen gemeente - KerkWebRadio

Op deze zondag collecteren we voor het in stand houden van de KerkWebRadio. De KerkWebRadio is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

21 juli: Shade Children Foundation

Is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld.

28 juli: Eigen gemeente - Stille Hulp

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

4 augustus: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen

daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

11 augustus: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

11 augustus: Uitgang: Eigen gemeente - Bloemen

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn).

18 augustus: Eigen gemeente - Jeugdwerk/Meetingpoint

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag.

25 augustus: Voedselbank

In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Afscheid ds. Van der Sterre

Eind mei was het dan zover en maakten we ons op om op een gezellige manier afscheid te nemen van onze predikant ds. Van der Sterre. Het was op vrijdagavond al vroeg druk in 't Trefpunt en met een beetje passen en meten bleken er toch zo'n 110 gemeenteleden in te passen. Het werd een gezellige avond, waar diverse groepjes op een goedmoedige manier iets van Hans lieten zien. Zo werd een aantal stellingen van Luther in aangepaste vorm gepresenteerd, kwamen onze twee oudste gemeenteleden Maartje Huther en Sietske de Vries met een evaluatie op zijn doen en laten, zong de cantorij natuurlijk een prachtig lied over hem en deed de beroepingscommissie van acht jaar geleden een boekje open over hoe dat toen ging. Een klapstuk was toch wel dat Frank en Neely Anne een prachtig stuk muziek ten gehore brachten en daarmee werd wel duidelijk dat Frank de opvolger van 'de zingende' dominee is geworden. Menno en Janita presenteerden namens de kerkenraad leuke videoboodschappen van vrienden en gemeenteleden uit voorgaande gemeentes van



Hans en van onze kerkenraadsleden, waarna Menno prachtige cadeaus overhandigde van de gemeente. Er kwam zoveel geld binnen dat niet alleen de reis naar Rome, volledig verzorgd, gegeven kon worden, maar ook nog een iPad, een boe-



kenbon en een theaterbon. Ook werd hem het boek aangeboden met persoonlijke boodschappen van gemeenteleden.

Na de onvervalste meezinger 'het Brabantse land' met aangepaste tekst zat dit onderdeel erop.

's Zondags werd het afscheid voortgezet met een prachtige afscheidsdienst, waarin Hans en Frank samen voorgingen. Het was al vroeg gezellig in de Vijverhof, waar de ruim 70 genodigden vooraf vast aan de koffie gingen. De dienst was bijzonder: mooi, serieus, vrolijk en vlot.

Van de kinderen van de kindernevendienst kreeg hij allerlei leuke attributen waarmee hij de toekomst in kan en Rock Solid en Meeting Point voorzagen hem van een mooi bord en leuke beker, zodat hij kan terugdenken aan alle keren dat hij gezellig in Fijnaart gegeten heeft. Na afloop kreeg Hans, nadat enkele sprekers een kort woord tot hem gericht hadden, uit handen van Menno als blijk van waardering voor al zijn jaren predikantschap het insigne van de PKN in goud.



Toen was het tijd voor koffie met een 'Hans'gebakje en daarna een borreltje. Het was gezellig en lekker vol.

Om drie uur was alles achter de rug en konden we terugkijken op een goed afscheidswEEKEND.

Namens ons voorbereidingsclubje dank aan iedereen die hieraan op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd.

Tanny Verhagen - Anja den Hollander - Adri de Vrij
Menno Bom - Otto Maris - Jan Kruis

Dank voor het afscheid

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het hartverwarmende afscheid op 24 en 26 mei jongstleden. 'Als een dominee komt, zijn de mensen blij, als hij weggaat, vieren ze feest'. Ik heb het geweten. Het afscheidscMité, u allen, hebt er wel werk van gemaakt. Wat een geweldig leuke vrijdagavond hebben wij met elkander beleefd. Thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Grappige toespraken, sketchjes en liedjes, zelfs op muziek van Bach. Ik wist niet hoeveel u opgestoken hebt van Sytze de Vries en Maarten Luther en van al die anderen wier namen voorbij kwamen. Mijn werken in Brabant is voorzeker niet vergeefs geweest.

Verrassend waren ook de videotoespraken, zelfs vanuit Dordrecht. Ik kreeg twee herinneringsboeken met ontroerende woorden, recepten en eetbonnen. En ook andere boeken en -bonnen en cd's en flessen. In mijn woonkamer wuiven de handjes van de kindernevendienst mij nog steeds een afscheid toe. Wat leuk bedacht, net als het servies van Rock Solid en Meetingpoint. Dank! Verleggen ben ik met de grote cadeaus namens de gemeente, uit wel zeer gulle har-

ten. Net als de onderscheiding na de afscheidsdienst, (te) veel eer voor een dominee die drieëndertig jaar zijn prachtige werk heeft mogen doen. Nu ja, het kwam uit uw hart.

Dank, nogmaals heel veel dank.
Het ga u allen goed. Ga met God en Hij zal met u zijn.

Hartelijke groet, uw emeritus - predikant Hans van der Sterre

Thema-avond over Het zelfgekozen levenseinde

Er zijn onderwerpen waar je niet zo gemakkelijk eens even over praat met elkaar. Je leest er eens over, je ziet het langskomen op televisie en je denkt er eens over na, maar een echt gesprek erover schuif je al gauw een eindje voor je uit. Zo'n onderwerp is 'Het zelfgekozen levenseinde'. Daarom heeft de taakgroep Pastoraat het plan opgevat om daar een thema-avond over te organiseren. We hebben vorig jaar via ds. Van der Sterre contact gekregen met dr. K. Rovers uit Dordrecht. Hij is scan-arts en heeft voor ons een PowerPointpresentatie over het zelfgekozen levenseinde. In de presentatie worden begrippen als euthanasie, palliatieve sedatie en voltooid leven verklaard en besproken vanuit een protestantse levensvisie. De mensen die in het pastoraat van onze kerk bezig zijn en de kerkenraadsleden hebben op een avond deze presentatie al een keer gezien en waren het roerend met elkaar eens dat we u hiervoor willen uitnodigen.

U bent van harte welkom op 18 september a.s. in De Vijverhof.

We beginnen de avond om 20.00 uur, maar van tevoren drinken we alvast een kopje koffie of thee.

We gaan eerst luisteren naar dr. Rovers en daarna is er ruimte voor gesprek en vragen. Rond 22.00 uur hopen we de avond af te sluiten en kunnen we onder het genot van een glaasje nog wat met elkaar npraten.

De datum 18 september is nog ver weg, maar wij hopen dat u deze avond alvast in uw agenda zet, want na de zomerperiode is het heel gauw 18 september!

Namens de taakgroep Pastoraat,
Marion Kruis.

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 18 juni 2019

Voorzitter Menno Bom heette iedereen van harte welkom en opende de vergadering met het lezen van Lucas 7: 36-50 en met gebed. De scriba heeft een jaarverslag over 2018 opgesteld en dat werd goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag van de vorige kerkenraadsvergadering werd eveneens zonder wijzigingen vastgesteld.

De taakgroep Beheer vertelde dat GIVT (elektronisch geven aan de collectes) in gebruik is genomen. Er komt nog een keer uitleg bij de mededelingen en in Contactruimte. De nieuwe beamers zijn geïnstalleerd en in gebruik genomen. De beamers zijn aangeschaft uit de opbrengst van het verjaardagsfonds. De verbouwing van de bovenzaal is klaar en nu kan er geschilderd worden. De taakgroep Kerk en Wereld heeft een protocol opgesteld voor het omgaan met hulpvragen, want er moet vaak snel beslist worden. De taakgroep Jeugd heeft de geslaagde eindexamenkandidaten een kaart gestuurd en vergadert a.s. maandag. De taakgroep Gemeentezijn heeft ook in de komende week vergadering en is vooral bezig met de nieuwe uitgave van 'Kom in de kring' en met het startweekend van 22 september. De taakgroep Pastoraat heeft afspraken gemaakt over de werkwijze voor de periode dat alleen ds. De Ronde pastoraatswerk doet. Hij zal in deze Contactruimte daar zelf over schrijven. Op 18 september is er een thema-avond over het zelfgekozen levenseinde. Ook hierover staat in deze Contactruimte meer informatie. Komende winter worden er weer wijkavonden georganiseerd.

Het volgende agendapunt was het vervolg op de bespreking op de gemeente-avond van het onderwerp 'Zegenen van levensverbintenissen'. Rekening houdend met de vragen en opmerkingen vanuit de gemeente, besloot de kerkenraad het proces aan te passen. Er komen wel drie avonden, maar dichterbij elkaar. Voor de eerste avond gaat de kerkenraad op zoek naar een gastspreker die op grond van de Bijbel tegen het zegenen van homoseksuele relaties is, voor de tweede avond naar een gastspreker die op grond van de Bijbel voor het zegenen van homoseksuele relaties is en op de derde avond bespreken we hoe wij er als gemeenteleden over denken. Dit neemt de kerkenraad mee in haar verdere overwegingen omtrent dit onderwerp.

Omdat het Heilig Avondmaal het afgelopen jaar in de kring gevierd is, was het tijd voor de afgesproken evaluatie. De kerkenraadsleden waren het erover eens dat de leden van de taakgroep Kerk en Wereld de viering stijlvol en keurig regelen en dat het mooi is dat we op deze manier allemaal tegelijkertijd de maaltijd kunnen vieren. Er zijn voorin en achterin genoeg zitplaatsen en iedereen kan daardoor naar eigen voorkeur een plaats zoeken. De mensen die naar voren gaan, moeten daar voldoende tijd voor krijgen. Gemeenteleden of gasten die niet aan het Avondmaal willen deelnemen, zijn van harte welkom in de

kring en kunnen brood en wijn doorgeven zonder er zelf van te nemen. De kinderen begrijpen goed wat er van hen verlangd wordt en het is mooi dat de diakenen rondgaan met de bekers druivensap. De informatie over de wijze van vieren zal in het kort mondeling door de predikant worden gegeven.

Voor het traject van het zoeken naar een opvolger voor ds. Van der Sterre werd een klein comité samengesteld dat een profielschets van een pastoraal werker gaat maken en een proces gaat vaststellen. Menno Bom, Adri de Vrij, Janita Bom en Yvonne Langbroek vormen het klein comité en zij komen na de zomervakantie met een voorstel voor de profielschets en het proces terug op de kerkenraad.

Voorafgaande aan feestelijke diensten zoals met Kerst, Pasen en Pinksteren worden vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst bekende liederen gezongen. De laatste tijd gebeurt het nogal eens dat mensen dat niet weten en het vervelende gevoel hebben dat ze 'te laat' zijn en dat het zingen daardoor ook soms rommelig wordt. De kerkenraad besloot dit zingen voortaan vanaf 10.00 uur te doen. Het is aan de predikant om te beslissen of dit voor de mededelingen of tijdens de dienst plaatsvindt. De dienst kan iets langer worden.

Ds. Van der Sterre was assessor (plaatsvervangend voorzitter) van de kerkenraad en in zijn plaats benoemde de kerkenraad Wim Tolenaars.

Vanuit de organisten en de taakgroep Beheer lag er een voorstel voor onderhoud van de orgels in beide kerkgebouwen en voor uitbreiding van het orgel in De Dorpskerk. Naar aanleiding van de communicatie over dit onderhoud heeft de taakgroep Beheer een toezegging ontvangen voor een gift die geheel bestemd is voor het onderhoud van het orgel in De Dorpskerk, inclusief eventuele uitbreidingen. De kerkenraad is natuurlijk zeer verrast en blij met deze toezegging! Voor het onderhoud worden alle pijpen gedemonteerd. De organisten ervaren het aantal registers als beperkt. Voor uitbreiding is in de kast geen ruimte, maar de orgelbouwer, de heer Van Dueren heeft gewezen op de mogelijkheid van elektronische uitbreiding. De voordelen daarvan zijn dat er een forse uitbreiding van het aantal registers en draagkracht mogelijk is en dat het bestaande orgel intact blijft. Er kan dus ook zonder de hybridevariant gespeeld blijven worden en het orgel blijft er hetzelfde uitzien. De organisten zijn unaniem enthousiast over deze oplossing. De kerkenraad ging akkoord met dit voorstel.

Vervolgens werden de jaarrekeningen van de taakgroepen Kerk en Wereld en Beheer besproken en goedgekeurd. Na de zomervakantie worden ze opgenomen in Contactruimte.

Tenslotte werden de diensten en activiteiten van de afgelopen periode kort besproken en kreeg deze keer de Pinksterdienst extra aandacht. De kerkenraadsleden vonden het een mooie en vlotte dienst. Er werd een verbinding gelegd tussen het Oude en het Nieuwe Testament en de preek was boeiend en goed om lang over na te denken (Joh. 14: 15-26). De samenzang ging snel met orgel en trompet en men heeft dat als fijn ervaren. Alleen met een onbekend lied wordt het moeilijker snel te zingen. Leuk dat het gesprekje met de kinderen zijn

vervolg kreeg aan het eind van de preek. De Hemelvaartsdienst in Willemstad is ook als heel positief ervaren, evenals de High tea na afloop.

Het afscheid van ds. Van der Sterre was op vrijdagavond heel erg leuk! De afscheidsdienst was mooi en sfeervol. Nadat de kinderen terug waren in de dienst duurde het voor hen nog wel lang. Er zijn veel complimenten gehoord, van de gemeenteleden, maar ook van de genodigden.

Bij de rondvraag vermeldde Susanne Baan nog dat de bhv'ers volgens een bijgewerkt plan gaan werken en dat er volgende week voor hen weer een herhalingsbijeenkomst is.

Nicky van Dam sloot de vergadering door een stukje te lezen met de titel Liefde, gebaseerd op 1 Korinthe 13: 4-7.

Marion Kruis



Portret van een gemeentelid - *Tiny Marks*

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het verhaal van de goede Herder. De herder was een van zijn schapen kwijt en hij zocht tot hij het weer terug vond. Je mag altijd geloven dat het met jou ook zo gaat: als jij verdwaalt, zoekt God tot Hij jou vindt en dan brengt Hij je weer terug naar de kudde.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan de barmhartige Samaritaan willen vragen waarom hij de gewonde Joodse man hielp en verzorgde, terwijl Samaritanen en Joden een hekel aan elkaar hadden. Ik zou hem ook vertellen dat ik hem erom bewonder dat hij de man hielp en niet halfdood liet liggen.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben er dankbaar voor dat wij in een land wonen waar je niet wordt vervolgd omdat je christen bent.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk is er meer tijd voor de kinderen, zodat ze rustig naar een verhaal kunnen luisteren en de verwerking ervan afkrijgen. In mijn droomkerk treedt er zo nu en dan een bandje op dat opwekkingsliederen zingt en daardoor wordt het allemaal wat losser. In mijn droomkerk is het niet alleen druk op christelijke feestdagen.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Ik zou het orgelspel beslist niet willen missen. Als ik de kerk binnenkom terwijl het orgel speelt, ben ik meteen al blij! Ik zou ook de preek niet willen missen, want die geeft mij stof tot nadenken.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik word blij als er veel mensen zijn. Ik vind het ook fijn als ik mensen zie die ziek zijn geweest en nu weer de dienst in de kerk kunnen meemaken. Ik ben ook enthousiast als er een leuke kindernevendienst is geweest en er verteld wordt wat er is gedaan met de kinderen.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Als ik een wat mindere, vervelende dag heb, gebeurt er ook altijd iets moois. Dat noem ik het gouden moment van die dag. Dat maakt mij blij, omdat ik weet dat iedere dag, hoe moeilijk ook, altijd een klein mooi moment heeft. Dat te weten, geeft mij rust!

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Een goede gezondheid en vertrouwen op God.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 341:

*Wij geloven allen in één God die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is; ons als kinderen aanvaardde.
Hij wil dagelijks ons voeden, 't vege lijf ons wel bewaren,
onze ziel voor onheil hoeden en geen leed mag ons wedervaren.
Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht;
de Heer heeft alles in zijn macht.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Wim de Loome

Stil werk voor de kerk



De derde aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

Misschien is het u weleens opgevallen hoe keurig alles onderhouden is op de begraafplaats. Er is gemaaid, gewied en gesnoeid en als je rondkijkt, begrijp je dat het er alleen maar zo kan uitzien als er regelmatig handen mee bezig zijn. En dat klopt: iedere dinsdagmorgen is er een groep mannen bezig met alle onderhoudswerkzaamheden op het gebied van groei, bloei en snoei.

Samenwerken

In de pauze van hun werkzaamheden tref ik Jos Nijhoff, Piet Breure, Sjaan Konings en Cor Endepoel aan in 't Trefpunt bij de koffie en de worstenbroodjes. Ze vertellen dat ze vandaag maar met een klein clubje zijn. Huibert Knook, Cees Oostdijck en Piet de Lange ontbreken helaas deze keer. Als ik vertel dat ik wil schrijven over hun stille werk voor de kerk merkt Piet op dat ze niet zo stil zijn: 'Meestal maken we veel herrie!' Al jarenlang werken deze mannen samen om het groen op de begraafplaats te onderhouden, maar ook alles wat groeit en bloeit rondom de twee kerkgebouwen. Leen Sonneveld is op vrijdag rond De Dorpskerk ook actief met wieden. De groep heeft geen naam en de samenstelling ervan is door de jaren heen wel steeds veranderd. Ze weten zelf niet hoe lang ze al met elkaar werken. Jos vertelt: 'Eén naam moeten we hier wel even noemen: met de kennis en ervaring van Jaap de Vrij hebben we nieuwe paden en drainage aangelegd op de begraafplaats.'

Seizoenen

Ieder seizoen brengt zijn werk mee. Vanmorgen zijn Cor en Sjaan bezig geweest met het snoeien van het groen langs het pad naar De Ontmoetingskerk, Jos was aan het maaien op de begraafplaats en Piet was daar bezig met de

rozen. Hij vertelt daarover: 'De rozen stonden in de tuin rond De Dorpskerk en toen daar vorig jaar alles opnieuw werd ingedeeld, was er geen plaats meer voor de rozen. We hebben ze allemaal overgezet naar de begraafplaats en kijk eens hoe prachtig ze bloeien! Na deze eerste bloei snoei ik ze terug en dan krijgen we een tweede bloei.' In de herfst en winter is er veel werk aan het opruimen van de afgevallen bladeren.

Lang en kort

Met elkaar pakken ze alles aan en als er een klus is waar groter materiaal voor nodig is, halen ze dat erbij. Bijvoorbeeld voor het opruimen van de door de bliksem getroffen grote boom op de hoek van de begraafplaats werd een verreiker gecharterd, evenals voor het snoeien van de grote perenboom bij De Dorpskerk. 'Soms maken we het passend,' vertelt Cor. 'Toen de beukenhaag te hoog werd en we hem niet meer konden snoeien zonder trap, hebben we hem teruggebracht tot ooghoogte.' 'Het is wel belangrijk op wiens lengte je dan afstemt,' grapt Sjaan. Zo heeft iedere lengte zijn voor- en nadelen, want als de club mannen de spullen voor de fancy fair gaan ophalen die bij Henk van der Weert liggen opgeslagen, kan alleen de kortste het lage zoldertje op! Eén maal per jaar komt Arie Verhagen met groot materiaal om al het opgespaarde afval af te voeren.

Voor de grote klussen in de tuin van de pastorie zijn de mannen ook beschikbaar en moet er eens een grote kast gesjouwd worden, dan zeggen ze ook geen 'nee'.

Openen en sluiten

Jos is er altijd bij als er een nieuw graf gedolven wordt om er zeker van te zijn dat alles gebeurt zoals het is afgesproken. Na afloop van een begrafenis gaat hij kijken of alles netjes in orde is. Tijdens de begrafenis heeft hij vaak de zorg voor de koffie en thee, daarbij nogal eens geassisteerd door Cor. Jos gaat iedere morgen en iedere avond het hek van de begraafplaats openen en sluiten. Als hij met vakantie gaat, heeft hij in de vader van zijn schoondochter een vervanger.

Vroeger werd de begraafplaats niet afgesloten, maar sinds er een keer een maaier gestolen is, gebeurt dat wel. De mannen houden alles in de gaten. Als de grond eens wat inzakt bij een graf, vullen zij aarde aan. Ze zetten ook wel eens een grafsteen recht die scheef zakt.

Slapen

Enkele weken geleden kreeg Jos op een middag het bericht dat er iemand op de begraafplaats lag te slapen. Jos ging erheen en vond inderdaad een man die met zijn gitaar naast zich op het gras lag te slapen. Toen Jos hem wakker maakte en vroeg waarom hij daar lag, antwoordde de man: 'Dit is mijn graf.' Jos antwoordde: 'Nee, deze plek is al besteld. Je kunt beter gaan, want straks wordt de begraafplaats afgesloten. Als je door het hek bent, moet je rechts afslaan, dan vind je daar een bankje en daar kun je gitaar gaan spelen. Dat is beter dan hier blijven liggen.' De man volgde het advies meteen op.

Als er sprake is van uitgaven, werken de mannen samen met de taakgroep Beheer. Bijvoorbeeld als de grasmaaier een onderhoudsbeurt nodig heeft of als er iets aangeschaft moet worden.

Geschenk

Deze mannen zijn al lang geen jonge kerels meer. De oudste is al 83 jaar! Hij zegt: 'Het is een geschenk dat ik zo oud ben en dit nog kan doen. En trouwens: het is toch veel leuker dan thuis binnen zitten?' Meteen zegt een ander daarop: 'Ja, want dan zitten we vaak nog in de weg ook!'

Marion Kruis



In juli is er geen boekentafel. Dat betekent niet dat u geen boeken kunt kopen, maar dat u dan altijd contact kunt zoeken met ons. We kunnen dan samen zoeken in onze uitgebreide voorraad of een

bestelling voor u doen.

Op 21 augustus kunt u ons in De Ontmoetingskerk vinden. Zoekt u iets voor opening of sluiting van vergaderingen of iets ter bemoediging of iets voor bezoek bij zieken of ouderen, dan kunnen we u adviseren.

We hebben mooie gedichtenbundeltjes. Kom eens kijken bij de boekentafel.

Nel. Janneke en Bep

Taakgroep Jeugd

Oppasdienst

Tijdens de erediensten is er, zoals u weet, een oppasdienst voor de kinderen onder de vier jaar. We hebben een aantal vaste oppassers. Helaas is dat aantal oppassers de laatste jaren flink geslonken en is er nog maar een klein clubje over. Na een aantal oproepen in de kerk en in Contactruimte hebben zich helaas nog maar weinig nieuwe mensen gemeld.

Daarom hebben we met de taakgroep Jeugd een nieuw oppassysteem bedacht. Achter in de kerk op de prikborden hangen de roosters van september tot en met december. Het idee is dat u zich op deze lijsten zelf kunt inroosteren op een dag dat het u uitkomt. Dit mag voor één of meerdere diensten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Gerda van Dorp via 06-23962571. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Taakgroep Jeugd

SchatRijk (Vakantie Bijbel Club)



In de herfstvakantie wordt er weer een VBC gehouden voor alle kinderen in de basisschoolleefijd. Dit jaar op donderdag en vrijdagochtend 17 en 18 oktober.

Achter de schermen zijn we met een aantal enthousiaste mensen begonnen met de voorbereidingen, maar voor de dagen zelf kunnen we ook nog wel mensen (jong/oud) gebruiken.

Zou u/jij willen helpen bij dit feest? Dit kan van alles zijn: helpen bij het knutselen, muziek, het spel op vrijdag, limonade schenken, oppassen op de kleintjes, foto's maken enz. Ook als je maar één dag zou kunnen. Oh ja, mannen kunnen natuurlijk ook helpen, graag zelfs!

Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur een mailtje naar vbc@pknfijnaart.nl of meld je aan bij één van de werkgroepleden.

Voor iedereen die mee wil helpen, wordt weer een medewerkersavond georganiseerd.

Groetjes van de VBC-werkgroep,
Nicky, Sjeel, Debby en Emie

Van de kindernevendienst

De vakantie komt eraan! Misschien ga je op reis of je blijft thuis en gaat op pad om leuke dingen te doen. Ook de leerlingen van Jezus gaan op reis. Er zijn er wel 72 die in tweetallen op reis gaan om over God te vertellen. Het mooie van hun reis is dat ze de boodschap meekrijgen om de mensen die ze ontmoeten, vrede te wensen. Want was is er mooier dan vrede op aarde?

God wil dat we goed voor elkaar zijn en Jezus wil ons dat leren. In Lucas lees je daarover verhalen in de vorm van een gelijkenis, zoals de barmhartige Samaritaan. Met dat soort verhalen wil Jezus de mensen leren hoe ze goed samen kunnen leven, hoe je anderen kunt helpen. Niet alleen bekenden, maar ook vreemden. Wat zou je bijvoorbeeld doen als je op weg naar huis iemand tegenkomt met een lekke band? Je kent hem niet. Ga je helpen of rijd je door?

Na verhalen uit Lucas gaan we lezen over de apostel Paulus. Hij maakte reizen om mensen over God en Jezus te vertellen, hij vertelde de mensen daar hoe mooi het is om in God te geloven. Niet iedereen was daar blij mee en hij werd erom gevangen gezet. Maar Paulus bleef volhouden, juist door zijn geloof hield hij zich staande in de gevangenis in Rome. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven aan andere christenen. We lezen in augustus de brief die hij schrijft aan christenen in de plaats Kolosse. Hij wil ze moed geven, hij wil ze duidelijk maken dat geloven in God niet altijd makkelijk is, maar dat God ons niet loslaat. God wil met ons een nieuw begin maken. Ook nu nog horen steeds weer nieuwe mensen over God. Er zijn nog steeds christenen op reis om over God en Jezus te vertellen. We zullen het tijdens de kindernevendienst onder andere hebben over wat je zelf kunt doen om iets van je geloof te laten zien aan anderen.

We hopen je ook in de vakantie te zien in de kerk en wensen iedereen een fijne zomer!

De leiding



kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

19 mei	Instandhouding kerk en eredienst	€ 160,10
26 mei	Onderhoudsfonds	€ 291,52
2 juni	Instandhouding kerk en eredienst	€ 168,85
2 juni	Onderhoudsfonds	€ 104,04
9 juni	Instandhouding kerk en eredienst	€ 160,28

De **koffiebusjes** zijn eind mei weer geleegd. Daarin zat een totale opbrengst van € 118,87 over de afgelopen 3 maanden.

Gift

Er is een gift van € 50,- ontvangen via de heer P. Breure voor het onderhoud van de begraafplaats. Hartelijk dank daarvoor.

Kerkbalans 2019

Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 92.895,00 binnengekomen, waarvan inmiddels € 65.539 via de bank ontvangen is.

Nog niet van iedereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Degenen die buiten het lopersgebied wonen, kunnen hun bijdrage overmaken op de daarvoor bestemde bankrekening. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie hieronder).

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Fancy fair op zaterdag 31 augustus

Zoals u misschien weet, wordt ieder jaar op de laatste zaterdag van augustus de fancy fair gehouden. Dit jaar komt vlak voor die tijd nog een Contactruimte uit en dus zullen we u daarin specifiek informeren over de activiteiten die we op die zaterdag ontplooiën.

Ondertussen zullen we de verkoop van de jaarlijkse loterij weer op gang brengen, dus als u ons daarmee wilt ondersteunen, stellen we dat zeer op prijs.



Hebt u het abonnement op Contactruimte al betaald?

Twee maanden geleden hebben we u verzocht het abonnementsgeld voor Contactruimte over te maken op onze bankrekening NL02 INGB 0009 638 292 bij de ING bank. Een groot aantal abonnees heeft dit al gedaan. De overigen waren wellicht van plan dit binnenkort te doen of hebben het over het hoofd gezien.

In tegenstelling tot andere jaren hebben we dit jaar geen acceptgirokaart gestuurd voor het abonnement op Contactruimte. Dit doen we i.v.m. kostenbesparingen. Het aanmaken van de kaarten alleen al kost zo'n € 250,- (en als u de kaart gebruikt nog eens € 0,50 per kaart).

**Wij verzoeken u het abonnementsgeld à
€ 9,95 voor 2019 over te maken naar
NL02 INGB 0009 638 292 bij de ING bank.**



Er is ook een mogelijkheid het bedrag van € 9,95 te laten incasseren, misschien gelijktijdig met de bijdrage van solidariteitskas die volgende maand verschijnt. Dan kunt u het niet vergeten en krijgt u later ook geen vervelende aanmaningen. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Op dit moment zijn er nog zo'n 60 abonnees die hun bijdrage voor 2018(!) nog niet betaald hebben. Wilt u nog eens nagaan of u de bijdrage van € 9,95 voor 2018 overgemaakt hebt? Binnenkort zullen we een herinnering sturen voor de openstaande posten of het bedrag meenemen in de incasso als u daarvoor toestemming geeft.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

19 mei	Stichting Chris	€ 192.67
26 mei	Amnesty International	€ 666.88
2 juni	PKN: Steun voor kleine kerkgemeenschappen	€ 113.45
9 juni	Kerk in Actie: Pinksterzending China	€ 256.82
16 juni	Kerk in Actie: Noodhulp/werken aan vrede (Nigeria)	€ 205.90

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u bij het doen van uw eigen boodschappen aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct.

Het gaat in juli om koffie en in augustus:

Houdbaar broodbeleg (jam, appelstroop, pindakaas, pasta enz)

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

10 juli	14.15 uur:	Ouderensoos
24 juli	14.15 uur:	Ouderensoos
30 juli	14.30 uur:	Zendingskrans
7 aug.	14.15 uur:	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN



De scholiere Taniya schreef onderstaande brief via Amnesty International naar Amaya uit Nicaragua:

Liefste Amaya,

Je kent me niet, maar ik heb jou gedurende de laatste maanden leren kennen als iemand naar wie ik opkijk. Je bent een van de moedigste mensen die ik ken. Jij en anderen werden gevangengezet, omdat jullie durfden te zeggen wat jullie dachten. Ik herinner me dat ik bij mijn lockerkastje in tranen uitbarstte toen ik bedacht wat je moest doormaken na je arrestatie. Eerst dacht ik: had je dat maar niet gedaan, dan was je nu veilig. Maar de tranen stopten toen ik me realiseerde dat ik geloof in waar jij voor vecht. Ook al heb ik je nooit ontmoet, je leerde me op afstand om geen afstand te nemen van onrecht.

De dingen liepen verkeerd en jij sprak je daarover uit. Met jouw moed inspireerde je anderen rond jou om ook moedig te zijn. Ze zagen allemaal wat ik nu zie: een onbevreesde en liefhebbende ziel. Op school wordt ons aangeleerd om initiatief te nemen, iets wat later in de "echte wereld" genadeloos afgestraft wordt. Ik weiger dit te aanvaarden. Bedankt om te tonen hoe we intimidatie naast ons neerleggen. Ik sta aan jouw zijde en die van jouw vrienden en andere studenten.

Hou vol! We zullen elkaar snel ontmoeten.

Taniya

Bep Rosing

Zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste volgorde.

1. *E.B. Muisrat* was blind.
2. Isaak groef de put *Oerbocht*.
3. *Baas Mol* wilde koning worden in plaats van David.
4. *Chris Aas* was een zoon van Jakob.
5. *Ad Polpit* was de man van Debora.
6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster *Valetina*.
7. *Paus Droefiti*, een vriend van Paulus, was ernstig ziek maar werd weer beter.
8. *Ali Meb* probeerde het volk Israël te vervloeken.
9. Koning Og had een bed van *rijze*.
10. Daniël werd ook wel *Abel Tessa sr.* genoemd.
11. Volgens 2 Samuel 21 doodde *Han Clean* de reus Goliat.
12. Marta en Maria waren zussen van *zr. Saula*.

De eerste letters van de oplossingen vormen het woord ...???

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Janneke van Baren*

Bezorging Contactruimte

Met ingang van het kerkblad voor september is er een vacature in de wijk Molstraat/Appelaarseweg. Het betreft op dit moment 20 adressen. Wie wil deze wijk overnemen van Evert Jan Willigenburg? Graag dan contact opnemen met Ad van der Boon of Jan Nieuwenhuizen.

Bijbelleesrooster voor de maand juli 2019

1 juli	Psalm 76	De HEER strijdt voor zijn volk
2 juli	Handelingen 4:32-37	Samenleving
3 juli	Handelingen 5:1-11	Bedrog
4 juli	Handelingen 5:12-26	Niet te stuiten
5 juli	Handelingen 5:27-42	Risico
6 juli	Psalm 42	Dorst
7 juli	Lucas 10:1-16	Herauten
8 juli	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect
9 juli	Lucas 10:25-37	Vragen naar de bekende weg?
10 juli	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
11 juli	Psalm 25	Geestelijke TomTom
12 juli	Kolossenzen 1:1-14	Kolossaal!
13 juli	Kolossenzen 1:15-23	Dank aan de Schepper
14 juli	Kolossenzen 1:24-2:5	Blijmoedig lijden
15 juli	Kolossenzen 2:6-15	Sterven en leven
16 juli	Kolossenzen 2:16-3:4	Eet en drink, want morgen leven we
17 juli	Kolossenzen 3:5-17	Oud en nieuw
18 juli	Kolossenzen 3:18-4:6	Huisregels
19 juli	Kolossenzen 4:7-18	Hartelijke groeten
20 juli	Psalm 79	Smeekgebed
21 juli	1 Samuel 1:1-20	Gebedsverhoring
22 juli	1 Samuel 1:21-2:11	Magnificat van Hanna
23 juli	1 Samuel 2:12-26	Misbruikschandaal
24 juli	1 Samuel 2:27-36	Onheilsprofetie
25 juli	1 Samuel 3:1-14	Roeping
26 juli	1 Samuel 3:15-4:1a	Groei
27 juli	Psalm 108	Rust en vertrouwen
28 juli	Lucas 11:1-13	Gebedsonderwijs
29 juli	Lucas 11:14-28	Met stomheid geslagen?
30 juli	Lucas 11:29-36	Meer dan Jona
31 juli	Lucas 11:37-44	Wat verdient de schoonheidsprijs?

Bijbelleesrooster voor de maand augustus 2019

1 augustus	Lucas 11:45-54	Wie beledigt wie?
2 augustus	Lucas 12:1-12	Wat de Geest je ingeeft
3 augustus	1 Samuel 4:1b-11	De HEER laat zich (niet) meenemen
4 augustus	1 Samuel 4:12-22	De eer is weg
5 augustus	1 Samuel 5:1-12	Wie is de sterkste?
6 augustus	1 Samuel 6:1-12	Comeback
7 augustus	1 Samuel 6:13-7:1	Bewaarplaats
8 augustus	1 Samuel 7:2-17	Eben-Haëzer
9 augustus	Lucas 12:13-21	Waar is jouw schat?
10 augustus	Lucas 12:22-34	Zorgen en zorg
11 augustus	1 Samuel 8:1-9	Wie is koning?
12 augustus	1 Samuel 8:10-22	Waarschuwing
13 augustus	1 Samuel 9:1-14	Op zoek
14 augustus	1 Samuel 9:15-10:1	Gezalfd
15 augustus	1 Samuel 10:2-16	Nog geheim
16 augustus	1 Samuel 10:17-27	Sauls grootheid
17 augustus	Lucas 12:35-48	Onverwachts, maar niet onverwacht
18 augustus	Lucas 12:49-59	Vrede op aarde?
19 augustus	1 Samuel 11:1-13	Koningsnummer
20 augustus	1 Samuel 11:14-12:17	Troonrede
21 augustus	1 Samuel 12:18-25	Bemoediging
22 augustus	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog ...
23 augustus	Lucas 13:10-17	Goeddoen op sabbat
24 augustus	Lucas 13:18-21	Klein begin
25 augustus	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
26 augustus	Lucas 13:31-35	Drie dagen
27 augustus	1 Samuel 13:1-15a	De wacht aangezegd
28 augustus	1 Samuel 13:15b-22	Wapenembargo
29 augustus	1 Samuel 13:23-14:15	Heldendaad
30 augustus	1 Samuel 14:16-23	Verwarring
31 augustus	1 Samuel 14:24-35	De strijd gestaakt

Oplossing Anagram: 1. Bartimeüs - 2. Rechobot - 3. Absalom - 4. Issachar - 5. Lappidot - 6. Leviatan - 7. Epafroditus 8. Bileam - 9. ijzer - 10. Beltesassar - 11. Elchanan - 12. Lazarus -
Het woord is: BRAILLEBIJBEL