

OVERDENKING

Ga met God en Hij zal met je zijn

1. *Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.*
2. *Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.*
3. *Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.*
4. *Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.*

(Liedboek 2013, Gezang 416)

Dubbel

Dit is mijn laatste meditatie in *Contactruimte*. Op 29 mei 2019 ga ik met emeritaat. Ik ga 'trekken van Drees' (voor de jonge lezers: ik krijg AOW). En ik word 'emeritus', dat betekent: ik ben 'uitgediend'. De gangbare betekenis in het Nederlands is, zo las ik, 'rustend'.

Een nieuwe fase in mijn leven breekt aan. Hoe ik dat beleef? Dubbel. Enerzijds verheug ik me op de vrijheid die komt. Anderzijds voel ik weemoed. Afscheid nemen van zoveel lieve mensen, met wie ik een eindje mocht meelopen, is verdrietig. Scheiden doet lijden, ja zo is het. En toch: zo is het leven.

Alleen in het lied

Hoe kan ik beter eindigen dan met een lied. 'De Allerheiligste troont op de lofzangen Israëls', zo staat het in Psalm 22 vers 4. Dat weet ook de dichter J.W. Schulte Nordholt. Maar hij kan God niet zien. 'De rook van mijn woorden stijgt omhoog en verhult Hem. Hij is verborgen boven mijn stem'. Hoe kun je dan toch geloven? 'Maar alleen maar mijn zingen geeft mij de zekerheid dat Hij er is'. Ja, zo heb ik dat ook vaak beleefd, hoe een lied je uittilt boven jezelf. 'Alleen in het lied kan ik geloven', moet Willem Barnard gezegd hebben. Een man naar mijn hart.

Christengroet

Tot slot daarom een lied, Gezang 416, het lied uit het nieuwe Liedboek dat in korte tijd zo geliefd is geworden. 'Ga met God en Hij zal met je zijn', is een vertaling van 'God be with you till we meet again' van Jeremiah Rankin (1828-1904) uit het Engelse Liedboek. De Nederlandse vertaling is van ds. Gert Landman. Een oudere vertaling, in Joh. de Heer (289), heeft als beginregel

'God zij met u tot ons wederzien'. Het lied is geschreven als een Christengroet ('Christian farewell'), gebaseerd op 'good-bye'. In het laat Middelenengels werd het geschreven als Godbwyte of God.b.w.ye. 'God be with you' of in het Nederlands: God zij met u.

Wakker gekust

De melodie is van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Die Engelsen kunnen toch van die heerlijke melodieën schrijven. De melodie is ijzersterk én eenvoudig. Je kunt het zo meezingen. Iemand schreef: 'Het is alsof het lied al op de bodem van je ziel heeft liggen sluimeren om alleen nog maar wakker gekust te worden'.

Reiszegen

In de tekst herkennen we de Engels-Keltische traditie van de reiszegen. Zoals bv. die van St. Patrick – vaak meegegeven aan het eind van een rouwdienst: 'De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen, de Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken, de Eeuwige zij naast u als goede vriend, de Eeuwige zij om u heen als beschermende mantel, de Eeuwige zij in u als liefde en vrede'.

Vleugels

'Ga met God, en Hij zal met je zijn', zo zingen wij elkaar toe. Hij zal je nabij zijn, met zijn raad, zijn troost, zijn zegen. In gevaar, in bange tijden over jou zijn vleugels spreiden. 'De Heer zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden', het zijn woorden, afkomstig uit Psalm 91, de psalm die op de eerste zondag in de Passietijd gezongen wordt bij de lezing van de verzoeking in de woestijn. En dan, als de aardse baan ten einde loopt? Couplet drie en vier ontroeren mij elke keer weer. Hij, de Eeuwige, zal: 'in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen'. In de dood, je leven gespaard, alleen een dichter kan dit zo verwoorden. 'Tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten'. Och, mocht dat eens waar worden!

Emotie

Zo zingen arme stervelingen elkaar Gods zegen toe, beloven elkaar Gods nabijheid. Kan dat? Ja, zingende gebeurt het. Het is mij nog nooit gelukt Gezang 416 met volle, krachtige stem tot een goed einde te brengen. Op zondag 26 mei wil ik het toch weer proberen. Samen met u – zo willen we het elkander toezingen. Dank voor uw liefde, mij achteneenhalf jaar op de Fijne Aarde be-toond. 'Ga met God en Hij zal met u zijn'.

Uw dominee Hans van der Sterre

KERKDIENSTEN

5 mei *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Kees Oostdijck
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	2 ^e Voedselbank Onderhoudsfonds

12 mei *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afscheid en bevestigingsdienst ambtsdragers; FLAME</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looze
Collecte Rondgang	Onderhoud orgel
Uitgang	PKN: Op school geloof ontdekken

13 mei, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

19 mei *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Specialdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in de De Ontmoetingskerk , Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien; 19.00 uur: Nicky van Dam
Koster 19.00 uur	Henk Nijhoff
Collecte Rondgang	Stichting Chris
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

26 mei *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.30 uur!	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afscheidsdienst Ds. J.H. van der Sterre</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld en Tiny Bienefelt
Collecte Rondgang	Amnesty International
Uitgang	Onderhoudsfonds

30 mei Hemelvaartsdag

10.00 uur	Dienst in Willemstad
-----------	-----------------------------

Hemelvaartsdienst 30 mei

Uitnodiging: Donderdag 30 mei, 10.00 uur, Protestantse Gemeente Willemstad, Koepelkerk. De dienst op Hemelvaartsdag is dit jaar een gezamenlijke feestelijke dienst in Willemstad, waaraan de protestantse gemeenten van Fijnaart, Willemstad, Roosendaal en de gereformeerde kerk van Dinteloord meedoen. De dienst wordt verzorgd door 4 predikanten, te weten:

- Ds. Wouter van Laar (Willemstad)
- Ds. André van den Bor (Roosendaal)
- Ds. Franc de Ronde (Fijnaart)
- Ds. Evelien Barendregt (Dinteloord)

Met medewerking van het koor: VIP, Voices In Praise uit Roosendaal.

Van harte uitgenodigd!

Voor vervoer wordt zo nodig gezorgd. Neem daarover contact op met Tanny Verhagen, 0168 462894, ook als u wilt rijden. We vinden het belangrijk dat iedereen in de gelegenheid is hiernaar toe te gaan.

Ds. Franc de Ronde

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
5 mei	Rianne en Addie	Saskia
12 mei	Nelleke en Melissa	FLAME
19 mei	Claartje en Dicky	Monique en Emie
26 mei	Anne en Femke	Marjolein en Saskia
30 mei	Willemstad	Willemstad

	Bloemendienst	Organist
5 mei	Hetty Bom	Johan van der Steen
12 mei	Paula de Rooij	Barthold Jongejan
19 mei	Willy Oostdijck	Johan van der Steen <i>19.00 uur: Ad van Sprang</i>
26 mei	Fred Luijk	Ad van Sprang
30 mei	Willemstad	Willemstad

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
5 mei	Jeanette	Gerrit	Henk en Wim
12 mei	Ad	Peter	Willian en Corry-Anne
19 mei	Lonneke	Arjan	Wim T. en Saskia
26 mei	Jan	Anton	Anton en Corry-Anne
30 mei	Willemstad	Willemstad	Willemstad

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

5 mei: Voedselbank

In Moerdijk is al heel wat jaren een voedselbank actief. Armoede is namelijk een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkterrein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van de voedselbank van harte.

12 mei: Protestantse Kerk - Op school geloof ontdekken

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school/kerkvieringen. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof te ontdekken.

Donderdag 19 mei: Stichting Chris

Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamenteel, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma's en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. Waar in de praktijk zeer veel gebruik van wordt gemaakt!

Grondslag: Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

26 mei: Amnesty International / Doel in overleg met ds. H van der Sterre

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Over de hele wereld zijn mensen slachtoffer van schendingen van hun mensenrechten. Ze worden gevangengezet of gediscrimineerd vanwege hun mening, geloof of seksuele oriëntatie. Of worden slachtoffer van politiegeweld, marteling of bedreiging. Mensen worden veroordeeld op basis van verzonnen aanklachten na oneerlijke processen of krijgen de doodstraf. Het scala aan wereldwijde mensenrechtenschendingen is enorm. Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle internationaal erkende mensenrechten geniet. Dit doel wordt door ds. H. van der Sterre warm aanbevolen voor zijn afscheidsdienst!

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



Zaterdag 6 april: Dordrechts Museum

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 25 maart 2019 is overleden mevrouw **Antonia de Ruiter - de Wit** in de leeftijd van 92 jaar.

Toos de Wit werd geboren aan de Oude Heijningsedijk als twee na jongste in een gezin dat twaalf kinderen zou omvatten. Op 24 juni 1953 trad ze in het huwelijk met Huib de Ruiter met wie ze tot zijn overlijden op 28 december 2013 meer dan zestig goede jaren heeft gedeeld. Drie kinderen mochten ze op zien groeien: Gesina, Lidia en Bert, terwijl ze later van hun partners en van de klein- en achterkleinkinderen hebben mogen genieten.

Mevrouw De Ruiter was een zorgzame, lieve, zachtmoedige en creatieve vrouw, die zichzelf nooit op de voorgrond plaatste. Dankbaar is ze geweest voor de 'verlenging', na zware operaties, zo rond 2008, die ze, als door een wonder mocht overleven en waardoor ze, wel wat gehandicapt in het lopen, voor haar man kon blijven zorgen. Na zijn sterven heeft ze toch nog goede jaren beleefd. In hartelijke contacten met haar twee overgebleven zusters Dina Kers-de Wit, en later, Mart van Gelderen-de Wit. Ze ging naar de Vrouwenbond en naar de Soos en in haar huis bewonderde ik de kleurrijke artistieke creaties, die ze maakte op de Creacub in de Fendertshof.

Belangrijk in haar leven was ook haar geloof dat naar voren kwam in een stil maar vast vertrouwen. Zoals ze eens heeft gezegd: 'Aan het einde van de baan, laat God zijn kinderen niet staan'. Of, zoals zoon Bert in de afscheidsdienst ontroerend speelde op zijn cornet: 'Bist du bei mir' (J.S Bach). Als U bij me bent, dan ga ik in vreugde.

God zij Gesina en Wim, Lidia en Marc, Bert en Sandra, de kleinkinderen Bernard en Evelien, Anette en Dennis, Frédéric en Dieuwertje, Vincent en Shirley, Robert en Maud, Anton en Demi, de achterkleinkinderen Lieke, Dieuweke en Lauren, Julia en Jasmijn, Valerie, Tetsuo en Miyako en ook de zusters en schoonzusters met zijn trouw nabij.

Ds. Van der Sterre



Op 5 april 2019 is in Hospice 'Roosdonck' in Roosendaal overleden de heer **Evert Jan Willigenburg** in de leeftijd van tachtig jaar.

Eef werd geboren op 1 juni 1938 in het huis naast de smederij aan de Molenstraat, alwaar hij zijn hele leven heeft gewoond. Net als zijn vader oefende hij het ambacht uit van smid tot hij in 1980 is gaan werken bij de Staalbouw in Fijnaart. In 1961 trouwde hij met Cor Punt die hem vier kinderen schonk, Heleen, Marian, Kees en Evert-Jan. Later kwamen daar partners bij en twee kleinkinderen op wie hij zeer gesteld is geweest. Een zware periode was

de jarenlange ziekte van zijn vrouw, die hij, tot haar overlijden in 2002, met zorgzame liefde heeft omringd.

Eef had een groot praktisch talent, wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Jarenlang was hij actief bij de Vrijwillige Brandweer, die hem, kort voor zijn overlijden, buiten voor het Hospice, nog een ontroerend saluut heeft gebracht en ook de auto naar de begraafplaats escorteerde.

De heer Willigenburg was niet alleen begaafd op het gebied van elektronica, zijn hart ging ook uit naar oude trekkers, die hij, met een clubje liefhebbers, verzamelde, opkalefaterde en tentoonde.

In de afscheidsdienst hebben we het gedicht 'Voetstappen in het zand' gelezen. Over God die, zoals ook Eef ervaren heeft, ons draagt, juist als het moeilijk wordt. Want God is liefde, zegt de Eerste Johannesbrief, in een prachtige lezing, door de kinderen aangereikt.

We bidden dat God Heleen en Jos, Marian en Mirjam, Kees, Evert Jan en de kleinkinderen Fenna en Marthe met zijn liefde zal omringen.

Ds. Van der Sterre

Bericht van fam. De Ronde

Neely Anne heeft bijna 3 weken in het ziekenhuis gelegen, eerst in Rotterdam voor het terugplaatsen van haar eigen stamcellen, vervolgens voor revalidatie in Dordrecht. De behandeling is goed verlopen en dat betekent dat het einde van het medische traject nu in zicht komt. Neely Anne was heel blij om weer naar huis te kunnen en wij allemaal natuurlijk. De komende tijd moet ze nog rustig aan doen om weer op krachten te komen.

De vele kaarten en bezoeken die ze thuis en in het ziekenhuis heeft ontvangen en de nodige hulp die we tijdens het zorgverlof kregen, hebben ons enorm gesteund. We voelen ons gezegend en gedragen door uw gebeden, Neely Anne en Franc de Ronde

Hartelijk dank

Wij willen graag iedereen bedanken voor de aanwezigheid, de kaarten en de belangstelling die we kregen rond het overlijden van onze lieve moeder Toos de Ruiter – de Wit. Dit voelt voor ons als een warme deken.

Hartelijk dank hiervoor, ook namens mijn beide zussen, Bert en Sandra de Ruiter

Hartelijk dank

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele bezoeken, kaarten, bloemen, telefoontjes en berichten via de sociale media die wij mochten ontvangen tijdens de ziekenhuisopname van Jan en de periode daarna thuis. Dat zovelen met je meeleven, doet je geweldig goed.

Jan en Mila Tolenaars

Hartelijk dank



Beste gemeenteleden,
Wij willen iedereen bedanken voor alle telefoontjes, kaarten, ballonnen, snoepjes en bloemen die wij hebben gekregen toen onze zoon Bart Ploeg in het ziekenhuis lag. Het deed ons goed, dat zoveel mensen met ons meeleeften.

In het Radboudziekenhuis in Nijmegen is Bart geopereerd aan scoliose. Inmiddels gaat het erg goed met Bart. De operatie heeft hem goed geholpen. Hij kan zich nu veel beter bewegen! Het zal niet lang duren of Bart kan weer gewoon naar zijn dagbesteding in Roosendaal.

Met vriendelijke groet, Bart, Kees, Petra, Laura, Bas en Anouk Ploeg

Hartelijk dank

Langs deze weg willen Henk en ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor alle aandacht, bezoeken, bloemen, kaarten en soep die we kregen tijdens Henk zijn ziekteperiode.

Dank allemaal!

Henk en Conny Dekker

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818CK Breda;
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 1, 4761BN Zevenbergen
- Het Mauritshof, Prins Willemstraat 4, 4791JR Klundert
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendaal, Kalsdonksestraat 89, 4702ZB Roosendaal
- Bravisziekenhuis,
 - locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708AE Roosendaal
 - locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624VT Bergen op Zoom



.....en ons langs diverse schilderijen loodste



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Zaterdag 6 april 2019



Voor deze dag had ds. Hans van der Sterre de gemeentelieden uitgenodigd, als afscheidscadeau vanwege zijn aanstaande emeritaat, om in Dordrecht een bezoek te brengen aan het Dordrechts Museum. Daar was de tentoonstelling *'Werk, bid en bewonder, een nieuwe kijk op kunst en calvinisme'*. Daar was zoveel belangstelling voor dat inschrijving al snel niet meer mogelijk was. Uiteindelijk bestond de groep uit ± 45 personen. Om 13.50 uur stonden we gereed bij de ingang. Hans legde uit dat twee groepen van 15 personen gevormd werden die onder leiding van een gids het museum in gingen. De overige 15 deelnemers zouden op eigen gelegenheid het museum bezoeken.

In het museum was zoveel te zien dat de gids een keuze maakte en ons langs diverse schilderijen loodste. Met de nodige toelichtingen werd ons duidelijk dat de zwarte kleding een symbool van rijkdom was en niet een uiting van somberheid. Het was in die tijd de duurste kleding, omdat de stof eerst blauw en daarna zwart moest worden geveerd. Een andere misvatting was dat ijdelheid – 'des duivels oorkussen' – niet voorkwam in de gereformeerde kringen in die tijd. Zo liet Eleazar Swalmius van de



kloosterkerk in Den Haag zich portretteren door de beste schilder in die tijd: Rembrandt dus!

Overigens verschenen predikantsportretten op prenten, zodat gelovigen hun idolen thuis aan de muur konden hangen. Tsjja, de tijden zijn wel wat veranderd!

Ook werd de nodige aandacht besteed aan de Synode van Dordrecht (13 november 1618 – 29 mei 1619) die tijdens het Twaalfjarig bestand (1609 – 1621) werd gehouden. De voorgeschiedenis van de Synode is de theologische strijd tussen de remonstrant Arminius en de contraremonstrant Gomarus. Hun discussie ging over de predestinatie



(voorbeschikking), waarbij de gemoederen zo hoog opliepen dat prins Maurits een synode bijeen riep om het pleit te beslechten. Theologen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Zwitserland en Engeland, werden uitgenodigd. Na zeven maanden vergaderen, waarbij het Latijn de voertaal was, besloot men de opvattingen van de remonstranten te verwerpen.

Ook in de politiek werd deze tweestrijd zichtbaar. Johan van Oldebarnevelt koos voor de remonstrantse opvatting en Maurits voor de contraremonstrantse. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen!



De Synode van Dordrecht maakte ook geschiedenis met het besluit de bijbel vanuit de brontalen Grieks en Hebreeuws in het Nederlands te vertalen. Die zogeheten Statenvertaling werd in 1637 voltooid. Daarvan was in het museum het eerste exemplaar te zien.

Zo rond half vier was de rondgang afgelopen en gingen we nog wat napraten in lunchroom *Den Witten Haen*. Het was een kleine wandeling daarnaar toe en onderweg liepen we via het plein voor het Hof van Nederland, waar een industriële robot staat, die zo



geprogrammeerd is dat hij met een kroontjespen de gehele tekst van de eerste versie van de Nederlandse Statenbijbel kalligrafeert op grote rollen papier. Eind mei 2019 zou het klaar moeten zijn.

In de lunchroom kregen we nog koffie/thee met

en later kon er ook nog een ander drankje worden genuttigd. Anneke Knook sprak onze dank uit en overhandigde Hans een grote bos bloemen. Rond half vijf vertrokken we naar huis, moe, maar het was een bijzonder interessante, gezellige en geslaagde middag. Heel veel dank, Hans!

Susanne Baan en Jan Nieuwenhuizen

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering van 26 maart 2019

Voorzitter Menno Bom opende de vergadering en gaf het woord aan ds. Van der Sterre voor het agendapunt 'Bezinning'. Ds. Van der Sterre las Mattheüs 6:1-6 en ook een korte uitleg over vasten van ds. De Reuver uit het blad Nieuw Begin. Na gebed en lied 537 stond de kerkenraad stil bij wat de Passietijd voor ieder persoonlijk betekent.

Bij de algemene mededelingen werd afgesproken dat Menno Bom onze gemeente zal vertegenwoordigen bij de intrededienst van ds. Vastenhoud in Dinteloord op 31 maart a.s.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 19 februari jl. werden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Het volgende agendapunt was 'Mededelingen vanuit de predikanten en taakgroepen'. Ds. Van der Sterre heeft wat taken van ds. De Ronde overgenomen i.v.m. diens zorgverlof. Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen voor de excursie naar de tentoonstelling 'Werk, bid en bewonder' in het Dordrechts museum, het afscheidscadeau aan de gemeente van ds. Van der Sterre. De taakgroep Beheer meldde dat Edward Goudriaan tijdelijk het beheer van de collectebonnen heeft overgenomen van Jan Tolenaars i.v.m. ziekte. De taakgroep is bezig met de richtlijnen voor het archief en het opschonen van het archief op grond van die richtlijnen. De taakgroep is nog op zoek naar vrijwilligers voor de verbouwing van de bovenzaal. De taakgroep Pastoraat meldde dat er veel gemeenteleden ziek zijn en bezig zijn met onderzoeken in ziekenhuizen. Ook is er sprake van een zeer ernstig ongeval. De taakgroep Jeugd is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de oppas. Er gaan 15 jongeren van Rock Solid met Nicky en Nelleke naar the Passion in Klundert op 12 april a.s. Er helpen ook mensen uit de taakgroep Jeugd mee aan de verbouwing van de bovenzaal.

De vacatures binnen kerkenraad en taakgroepen zijn op één na vervuld. De bevestigings- en afscheidsdienst zal plaatsvinden op 12 mei a.s.

Ds. Van der Sterre en Menno Bom hebben samen voorstellen gemaakt m.b.t. de voorgestelde consideraties (betreffende voorstellen tot wijzigingen van de kerkorde). Dankzij hun duidelijke voorstellen hoefde de kerkenraad niet lang stil te staan bij deze ingewikkelde materie. De voorstellen werden aangenomen en de scribe zal daarvan bericht sturen naar de classis.

Vervolgens kwam het punt 'Opvolging ds. Van der Sterre' aan de orde. Er werd gesproken over vervulling van de vacature door een pastoraal werker of een predikant. Om financiële redenen kan een predikant voor minder uren aangesteld worden dan een pastoraal werker. Er zijn naast de uren van ds. De Ronde nog veel uren nodig voor pastoraat. Er zijn pastoraal werkers met een preekbevoegdheid, maar er kan ook gewerkt worden met gastpredikanten. Een pastoraal werker kan ingezet worden voor pastoraat, rouwdiensten en Fen-

dertshofdiensten. Voor de jeugd is de taakgroep Jeugd in gesprek met omringende gemeentes om eventueel gezamenlijk te gaan werken met een jeugdwerker. De kerkenraad kan beslissen of een pastoraal werker wordt aangetrokken via een sollicitatieprocedure of via een beroepsprocedure. De kerkenraad kan in een profielschets duidelijk maken welk type pastoraal werker bij de gemeente past. Een pastoraal werker wordt aangesteld voor een bepaalde periode en met een afgebakende taak. Hij of zij komt in dienst van de gemeente. De kerkenraad heeft het voornemen een pastoraal werker aan te trekken in de vacature van ds. Van der Sterre en dit voornemen tot besluit zal aan de gemeente worden voorgelegd op de gemeenteavond van 10 april a.s. Op de kerkenraadsvergadering van 14 mei a.s. kan dan een besluit genomen worden. Vervolgens werd de agenda voor de gemeenteavond van 10 april vastgesteld. Omdat er in de vorige kerkenraadsvergadering is afgesproken dat er voortaan één dienst uitbreider zal worden geëvalueerd, werd de doopdagdienst van 24 maart besproken. De volgende positieve punten werden genoemd: leuk dat ds. Van der Sterre door de hele kerk ging met de microfoon om te vragen naar ervaringen waarbij geduld op de proef werd gesteld; humor geeft de dienst een ontspannen sfeer; beamerplaatjes bij de preek worden gewaardeerd; sterk begin van de preek over de schietpartij in Utrecht; knap van de organist om zo te spelen dat het lied pas uit was toen alle kaarsen brandden. Als verbeterpunten werden genoemd: de minder bekende versie van het Onze Vader werd erg langzaam gezongen; een korte preek hoort bij een jeugddienst, maar daardoor heeft de kindernevendienst voor de jongste kinderen weinig tijd; de liederen waren nogal 'zwaar' voor een jeugddienst.

Bij de rondvraag kwam ter sprake dat de ontvangst van de kerkwebradio nu weer goed is dankzij een aanpassing. Veel mensen luisteren nu via internet. Tanny Verhagen regelt het vervoer voor de mensen die niet op eigen gelegenheid op Hemelvaartsdag naar de gezamenlijke dienst in Willemstad kunnen gaan.

Tenslotte werden Marloes Stoop en Kees Oostdijck bedankt voor hun inzet voor de taakgroepen Kerk & Wereld en Pastoraat. Op hun beurt bedankten zij voor wat ze geleerd hebben, voor het vertrouwen in hen en voor de collegialiteit en samenwerking.

Kees Oostdijck besloot de vergadering met gebed en Menno Bom bedankte de aanwezigen voor hun inbreng.

Marion Kruis

Samenvatting gemeenteavond op woensdag 10 april 2019 De Vijverhof

Er zijn ca. 60 gemeenteleden aanwezig (10 gemeenteleden hebben zich afgemeld).

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. H.A. (Menno) Bom heet iedereen welkom, fijn dat er zoveel zijn. Hij meldt de afwezigen en noemt specifiek ds. Franc de Ronde. Neely Anne is weer thuis en het gaat goed met haar. Franc heeft nog zorgverlof en wilde nu graag bij haar thuis zijn.

Ds. J.H. van der Sterre krijgt het woord voor de opening en bezinning. Hij benoemt dat dit de laatste keer is dat hij als voorganger een gemeenteavond mag openen. Hij vertelt in zijn opening over de naderende Goede Week. Noemt ook het werk van Schuldhulpmaatje en koppelt dat aan Jezus' vergeving en liefde. Ds. Van der Sterre leest Psalm 103 (uit '150 psalmen vrij' van Huub Oosterhuis). Verzoening gaat uit van God zelf; Hij verwacht niet dat de mensen hem gunstig stemmen. Hij is een God van vergeving. Hij behandelt ons niet naar onze zonden, er is altijd een weg terug. Daarin wil Jezus mensen laten delen. Jezus getuigt in gelijkenissen en verhalen van Gods grenzeloze goedheid en barmhartigheid.

Zo leeft Jezus en zo sterft hij. Hij blijft consequent de liefde leven en wil niet 'zijn eigen hachje redden'. God zegt: zo moet je leven, voor anderen, ook al kost het je je leven. Wie zo leeft, is sterker dan de dood. Want Jezus staat op. Jullie moeten net zo leven als Ik, zegt Jezus. Eén gebod geef ik; heb elkaar lief. (Zie 1 Cor 13). In Christus verzoent God de wereld met zichzelf. Jezus wees niet alleen een weg uit de schuld, maar betaalde zelf die schuld met zijn leven. Volgende week zullen we dat van dag tot dag met elkaar beleven. Jezus de gekruisigde, maar ook de opgestane, Hij is -met eerbied gezegd- ons Schuldhulpmaatje.

Ds. Van der Sterre sluit de opening af met gebed.

De voorzitter neemt de agenda door en gaat verder met de mededelingen:

- **Hemelvaartsdienst** in Willemstad
- **Verbouwing bovenzaal:** nog vrijwilligers nodig; melden bij Wim Langbroek
- **Vacatures** grotendeels is ingevuld, nog een vacature pastoraal medewerker wijk 5.
- **Kinderoppas** (Wim Tolenaars licht toe): dringend extra mensen nodig; melden bij Wim of Nicky, ook als u maar 1 of 2x per jaar wilt.
- **Givt:** Filmpje en live-demonstratie. Start over ca. 2 weken (na Pasen)

Het volgende agendapunt is de toelichting op het proces m.b.t. 'Zegenen levensverbintenissen' en 'homofilie en ambt'. De voorzitter geeft een korte toelichting n.a.v. het verenigingsbesluit dat bij de fusie tot stand gekomen is en het doel in het huidige Beleidsplan, waarin een toevoeging is opgenomen: het voornemen om het onderwerp bespreekbaar te maken en draagvlak tot een besluit te creëren. In de kerkenraad zijn er 3 avonden besteed: 1. persoonlijke

ervaringen en meningen, 2. toelichting door de predikanten, visie o.b.v. de Bijbel, 3. nogmaals persoonlijke ronde met opvattingen, vragen n.a.v. de 1^e 2 keer. De gemeente willen we middels een vergelijkbare opzet in dit proces betrekken. In principe:

november 2019: persoonlijke ervaringen, in kleine groepjes

voorjaar 2020: vanuit de Bijbel

najaar 2020: beraad in de gemeente: hoe verder?

Vanuit de gemeente komen vragen en aandachtspunten, die zullen worden meegenomen naar de kerkenraad.

Dan komt de opvolging ds. Van der Sterre aan bod. Er zijn 3 beleidsaspecten en wensen afgewogen:

- a. Taakgroep Pastoraat: kent veel activiteiten. Willen we blijven doen, kan niet met een predikant.
- b. Taakgroep Jeugd: speerpunt in beleidsplan is jeugd; ruimte creëren.
- c. Taakgroep Beheer + van gehele kerkenraad: evenwicht in totale kosten.

Hieruit ontstond het voornemen tot besluit voor het aantrekken van een Pastoraal Werker voor 16 – 24 uur/week (afhankelijk van salaris). Dit voorstel is in overleg met ds. De Ronde opgesteld. Starten met zoeken na het emeritaat van ds. Van der Sterre. Ook hier komen vragen en opmerkingen vanuit de gemeente; die zullen worden meegenomen naar de kerkenraad.

Na de pauze geven diakenen Alex Solleveld en Wim de Looze een korte uiteenzetting over het project 'Schuldhelpmaatje'. Stichting 'Grip op je knip' 25 feb. bij notaris gepasseerd. Wordt na de zomer operationeel. Oproep voor schulphulpmaatjes en coördinator.

De voorzitter bedankt Wim en Lex voor hun presentatie.

De volgende presentatie wordt verzorgd door mw. José Nugteren, zorgondernemer Thomashuis Klundert en haar dochter Rachelle en een van de cliënten. Het Thomashuis is het doel van de bazaar Koningsdag.

Mw. Nugteren vertelt over het ontstaan van de Thomashuizen, de aantallen en de manier waarop de franchise-ondernemers hun Thomashuis runnen, mede door het bepalen van de eigen doelgroep (verstandelijk beperkt, maar bijv. met/zonder medische verzorging). Het personeel verschilt daarom per Thomashuis.

Dochter Rachelle vertelt over hoe zij het Thomashuis van haar ouders heeft ervaren als dochter; het heeft o.a. veel betekend voor haar sociale ontwikkeling.

Het Thomashuis wil graag deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Hiervoor hebben zij naast een bus, o.a. aangepaste fietsen nodig. Het geldt dat wij inzamelen op Koningsdag, willen zij bij de aanschaf van een duofiets leggen. Op 27 april zullen de mensen (ook de bewoners) op de bazaar zijn.

Van de rondvraag wordt door twee gemeenteleden gebruik gemaakt:

- *Sophie de Vette*: Dienst op Hemelvaartsdag in Willemstad: kan ik onze lector afzeggen? Antw.: Franc heeft contact met Willemstad; wordt nagevraagd.
- *Piet de Lange*: kan het liturgisch bloemstuk op een andere plaats? Staat nu achter de bloemen en dat is jammer. Antw.: Wordt meegenomen.

Ds. Van der Sterre (*vervangt ds. F.C. de Ronde die zorgverlof heeft*) eindigt de avond met een dankgebed en Luthers avondgebed. Hij geeft nog aan dat hij zijn laatste periode in onze gemeente met een dubbel gevoel beleeft. Hij leest de volledige tekst van Lied 416 door Alfred Bronswijk uit 'Van harte', steeds beginnend met de zin: 'God zij met je heel je levensweg'.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, wenst ieder wel thuis en nodigt uit voor het afsluitende drankje, waar door vele gemeenteleden gebruik van wordt gemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Susanne Baan, scriba

*P.S. Het volledige verslag van de avond is op te vragen bij de scriba:
scriba@pknfijnaart.nl*



Portret van een gemeentelid - Saskia van der Eijk

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Als kind luisterde ik graag naar allerlei Bijbelverhalen, maar het verhaal van Job vond ik vooral heel bijzonder, omdat ik niet kon begrijpen dat Job zo'n sterk geloof behield terwijl hij zoveel meemaakte en alles kwijtraakte.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan de discipelen willen vragen hoe het kwam dat zij zomaar alles achter lieten om Jezus te volgen. Dat doe je toch niet? Ze kenden hem nauwelijks! Ze hadden niet zoveel als wij nu, maar ze hadden toch ook hun vertrouwde omgeving en mensen van wie ze hielden. Wat maakte hun geloof in Jezus zo groot dat ze hem volgden?

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Natuurlijk voor mijn gezin: een lieve man en heerlijke kinderen. Daar ben ik heel erg blij mee en heel trots op! Ik ben ook dankbaar voor de warmte van mijn familie om mij heen. Ik heb helaas ook al jong geleerd hoe belangrijk een goede gezondheid is en besef misschien daardoor extra hoe waardevol we voor elkaar zijn!

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk zitten heel veel mensen: die kunnen zichzelf zijn en die voelen zich thuis. Met elkaar zingen we veel bekende liederen en we voelen de saamhorigheid.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De zondagse dienst die voor mij een rustpunt is in de drukke week en het gevoel dat dat voor de andere mensen ook zo is. Daar komen we allemaal voor en dat delen we met elkaar. Het is fijn dat we bij elkaar betrokken zijn en omzien naar elkaar. Dat voel ik in deze tijden heel goed en dat zou ik echt niet kunnen en willen missen. Je bent met elkaar de kerk.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik ben graag bezig met de projecten voor de kinderen. Ik vind het leuk om ze uit te denken en te organiseren. Het is fijn als we merken dat ons enthousiasme gedeeld wordt in de kerk en we leuke reacties krijgen. Het is mooi dat we de kinderen zo kunnen betrekken bij wat er in de kerk gebeurt. Ik ben ook blij en enthousiast als iedereen zijn talenten mag tonen: bijvoorbeeld de blazers bij het orgel, Sira die zingt en het kerkorkest.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Geloof is een gevoel en ik heb dat gevoel dat God in de buurt is, altijd bij me. Ik kan altijd terecht bij Hem, met moeilijke, maar ook met leuke dingen.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Het allerbelangrijkste: een goede gezondheid! Daarnaast wens ik iedereen dat hij zichzelf kan zijn. Dat moeten we uitdragen: je bent welkom, ongeacht wie je bent en wat je kunt!

Welk lied zing je heel graag?

Lied 382 uit de Evangelische liedbundel:

*Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent, zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.*

*Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer uw woord dat het licht overwint.*

*Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.*

*Staan wij oog in oog met U, Heer,
Daalt uw stralende licht op ons neer,
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Claudia Leinenga

Stil werk voor de kerk



De eerste aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze rubriek gerust door aan de redactie.

Op vrijdagmorgen om 9.00 uur is er koffie in de Vijverhof. Koffie voor mensen die daar en in de kerk al een of twee uur bezig zijn. Er is al gestofzuigd, het kaarsvet is van de liturgische tafel gepeetst, de preekstoel is gestoft, de toiletten zijn schoongemaakt en nog veel meer werk is er al gedaan.

Terwijl Mijntje Nijhoff de koffie inschenkt, vertelt ze dat ze 's morgens al om 7.00 uur in de kerk begint op vrijdag. Samen met Marjoke de Looze die wat later komt of de andere week met Cor Sonneveld, zorgt ze voor een schoon interieur van de kerk. Is dat niet veel te veel werk voor twee mensen? 'Dat is het zeker!' antwoordt Mijntje. 'Wat zou het geweldig zijn als er wat meer handen waren om te helpen. We hebben er al vaak om gevraagd!'

De tuin

Ondertussen schuiven er meer mensen aan voor de koffie. Dat blijken de mensen te zijn die de Vijverhof schoonmaken: Lenie Konings en Nel van Dorp. Lenie vertelt: 'We hebben twee teams voor de Vijverhof, dus we komen om de twee weken. Volgende week zitten hier Aagje Nijhoff, Elly Maris en Lenie Vogelaar aan de koffie.'

Terwijl de gevulde koeken uitgedeeld worden, komt er nog iemand binnen: Leen Sonneveld blijkt buiten in de tuin bezig te zijn. Hij schoffelt de perken en houdt de paden onkruidvrij. Sinds de tuin rondom de kerk vorig jaar ingrijpend is veranderd, heeft hij er minder werk aan. Hij doet dit al minstens 15 jaar.

Mijntje vertelt dat er lang geleden iemand voor het eerst kwam meehelpen om de kerk schoon te maken. Ze vroeg: 'Wat kan ik gaan doen?' Mijntje antwoordde: 'Ga jij maar met de tuin beginnen.' De vrouw keek haar stomverbaasd aan: 'Moet ik in de tuin gaan werken?' Toen begreep Mijntje de verwarring, want zij bedoelde het gedeelte voor de preekstoel. Dat wordt 'tuin' genoemd, omdat daar vroeger een hek omheen stond. Dat hek herinnert zich bijna niemand meer, maar dat gedeelte heet nog wel steeds de tuin. 'Toen ben ik het maar gaan doen!' zegt Leen Sonneveld droog.

Poetsen

Vroeger waren er vier ploegen om De Dorpskerk schoon te houden. Toen was er meer werk, want er werden meer diensten gehouden, er kwamen veel meer mensen en de kerk was groter. Met de laatste verbouwing is er achterin de kerk een stopcontact bijgekomen en dat maakt het stofzuigen gemakkelijker. 'Vier ploegen hoeft niet meer, maar we hebben echt meer handen nodig,' zegt Marjoke. Gelukkig komt Nel Breure af en toe al het koper poetsen: aan de doopvont, de lezenaar en de preekstoel zitten koperen ornamenten die moeten blijven glimmen, evenals de kaarsenstandaards en de wandlampjes.

Gezellige sfeer

De dames die in de Vijverhof bezig zijn, weten ook wel wat ze te doen hebben: de tafels en stoelen, de vloeren, de keuken, de hal, de trap en de toiletten, de ramen en deuren en de kinderoppasruimte. Hebt u er 's zondagsmorgens onder het koffiedrinken weleens bij stilgestaan dat dat wekelijks gebeurt? 'We doen het ook voor de gezelligheid,' zegt Nel van Dorp. 'Het is altijd een gezellige sfeer en samen bezig zijn geeft ook voldoening. Fijn als er ook bij ons iemand bij komt, zodat we twee teams van drie mensen hebben!'

In 't Trefpunt zorgen Jos Nijhoff en Dit Konings ervoor dat het schoon en opgeruimd is en Henk Nijhoff neemt tijdelijk waar in de zorg voor De Ontmoetingskerk.

Dubbeltjes en kwartjes

Na de koffie gaan de dames gauw weer verder. Mijntje wijst op wat ze in de kerkbanken vindt: zonnebrillen, snoepjes, een kam en een boodschappenbriefje. Ze vertelt: 'Bij de laatste verbouwing zijn de achterste banken weggehaald. In de verwarmingsroostertjes zaten heel veel oude dubbeltjes en kwartjes uit het guldentijdperk.' Ik vraag haar hoe lang ze dit al doet: 'Ik doe het al 32 jaar met plezier en als ik het kan, komen daar nog wel wat jaartjes bij!'

Wie wil zich bij deze enthousiaste ploeg aansluiten? Vele handen maken licht werk en je hoeft niet om 7.00 uur te beginnen! Mijntje: 'Als er meer mensen komen helpen, zijn we eerder klaar en kan ik dus ook later beginnen!'

Marion Kruis

Verslag Paasviering Ouderensoos in 't Trefpunt

We waren met 19 personen aanwezig. Bij binnenkomst troffen we mooi aangeklede tafels aan met o.a. bloemen. Het zag er verzorgd uit.

Het thema was: Onbegrijpelijke liefde. De leiding was in handen van Bep en ds. Van der Sterre opende voor de laatste keer de middag met gebed.

We hadden een gedrukte liturgie waardoor we de liederen en teksten konden meelesen.

We zongen 'Duizend duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer'. En ook 'Als hij van liefde spreekt, zijn hand legt op mijn hoofd. Dan durf ik verder gaan, op wat hij heeft beloofd'. Zo werkten we de liturgie af tot de pauze. Gezellig om elkaar te vragen naar het wel en wee onder het genot van koffie of thee met heerlijke cake.

Na de pauze zongen we 'U zij de glorie, opgestane Heer'. Dat lied stond centraal in de overdenking van ds. Van der Sterre.

De gezamenlijke maaltijd was in één woord heerlijk. We lieten het ons goed smaken.

Tot slot zongen we 'Christus onze Heer verrees'. Het was een fijne middag.

Dicky Baas

Zendingskrans – verslag uitstapje

We gingen nieuwsgierig naar Oud-Beijerland, omdat we ijverig gehaakt, gebreid en genaaid hadden voor arme mensen in Roemenië, die, wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen, zoveel moeten ontberen. Het werd ons pijnlijk duidelijk hoe noodzakelijk onze ijver voor deze mensen is.

In Oud-Beijerland staat een grote loods. Alle spullen werden getoond tijdens de rondleiding. Elk half jaar wordt er ± 70.000 kg kleding naar Roemenië getransporteerd. Eerst wordt alles gesorteerd op maat en kwaliteit, voor jongens, meisjes, mannen of vrouwen. De mooiste spullen worden in een winkel verkocht tegen een klein prijsje. Kleding met mankementen wordt eerst gerepareerd.

Vaak zijn er geen medicijnen of ze zijn erg duur. Ook daar probeert S.O.S. te helpen. Verder worden ook voedselpakketten, zaaigoed en schoolspullen, zoals pen en papier, verzonden. Wordt er gestolen dan stopt de hulpverlening voor drie jaar. Op dit moment worden vijf scholen en zeven crèches ondersteund. De verstrekking van de spullen gaat via een bonnensysteem.

Door de armoede is er aan veel gebrek. Zo gaat er nu ook gezorgd worden voor o.a. rollators, kinderwagens, dekbedden met overtrekken zodat er geregeld verschoond kan worden. Kortom, alles wat wij weggoien, is daar nog goed bruikbaar. Alles is daar zeer welkom. Zelfs punten van Douwe Egberts! Samengevat, het uitstapje was zeer motiverend, inspirerend en activerend. Wat zijn we in onze situatie rijk vergeleken met onze naasten in Roemenië.

Dicky Baas



Op zondag 19 mei willen we weer met onze boeken in de Vijverhof staan. Heeft u iets te lezen nodig voor de zomer? Misschien zoekt u een boekje als cadeautje voor iemand die niet op vakantie kan.

We hebben heel mooie kaarten. Ook is er weer een doos met gratis boeken. We vinden het fijn als u bij de boekentafel een praatje komt maken.

Nel, Janneke en Bep



Meet and Eat

Op 10 mei zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt'.

Opgeven bij:

Addy Roks 0168-462254; *E-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl*

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Tot dan, het Meet and Eat team

Taakgroep Jeugd

Examenkandidaten 2019

In de tweede week van mei is het weer tijd voor examens! Een spannende tijd waarin scholieren hun best doen om hun welverdiende diploma te halen!



Als taakgroep Jeugd komen wij graag in contact met de jongeren die examens doen dit schooljaar.

Dit kan voor een middelbare school of een vervolgopleiding zijn.

Als u iemand weet die examens doet, wilt u dit dan **uiterlijk 5 mei 2019** doorgeven aan Gerda van Dorp, telefoonnummer: 06-23962571. U kunt ook mailen naar jeugd@pknfijnart.nl.

Hartelijk dank!

Van de kindernevendienst

In de maand mei gaan we lezen uit het Oude en het Nieuwe Testament. We beginnen met het Bijbelboek Genesis, het eerste boek uit het Oude Testament. Daarin gaat het onder andere over Abram, die later de naam Abraham krijgt. Abram wordt door God geroepen om zijn land te verlaten en op weg te gaan naar een voor hem onbekend land, het land Kanaän. Een reis van wel 700 kilometer. God belooft dat dat land voor Abram en zijn familie zal zijn. Abram gaat op reis met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot. In de loop van de reis komen Abram en Lot voor een keuze te staan. In de Samenleesbijbel staat een leuk spel hierover beschreven. Leg 6 voorwerpen op tafel, ga met een paar vrienden erbij zitten en laat iemand als eerste 3 voorwerpen kiezen. Er blijven 3 voorwerpen over voor de anderen. De eerste persoon heeft niet alleen voor zichzelf gekozen, maar ook voor de anderen. Dat gebeurt ook in het verhaal van Abram en Lot, ze moeten land gaan verdelen en gaan uit elkaar. In de kindernevendienst hoor je daar meer over en zullen we het over lastige keuzes hebben.

We sluiten af met Genesis 15, waarin God belooft dat Abram een kind zal krijgen en dat er zo veel nakomelingen komen. God zegt tegen Abram: "Kijk eens naar de hemel. Tel de sterren eens, als je dat kunt. Zo veel nakomelingen zul je krijgen." Probeer het zelf ook maar eens, sterren tellen. Dat zijn er veel hè? Ontelbaar veel. Zo groot wordt het volk van Abram.

Hierna start ons Pinksterproject, daarvoor lezen we uit het Bijbelboek Johannes. In het eerste verhaal vertelt Jezus aan zijn leerlingen dat hij naar zijn Vader in de hemel gaat. Ze voelen zich in de steek gelaten, maar Jezus belooft dat er een helper voor hem in de plaats komt, de Heilige Geest. Over die helper zullen we het hebben tijdens de kindernevendienst.

Op Hemelvaartsdag ben je van harte welkom in de koepelkerk in Willemstad, een prachtige achtkantige kerk! Ook nieuwsgierig naar deze kerk? Kom ook die dag gezellig meedoen! We hopen je weer te zien in de kerk.

De leiding

Verantwoording collecten

10 maart	Onderhoud orgels	€ 178,80
24 maart	Onderhoudsfonds	€ 189,10
31 maart	Onderhoud orgels	€ 158,03
7 april	Onderhoudsfonds	€ 174,25
7 april	Instandhouding kerk en eredienst	€ 132,35
14 april	Onderhoudsfonds	€ 219,04
11 maart	Fendertshofdienst	€ 37,65
25 maart	Koffiekerk	€ 19,30
8 april	Fendertshofdienst	€ 28,65

Verjaardagsfonds

Deze maand hebben de bringers van de verjaardagsgroet weer de giften ingeleverd. Het 1e kwartaal van 2019 heeft een bedrag van € 837,60 opgebracht. Alle lopers en gevers weer bedankt voor dit mooie resultaat.

Kerkbalans 2019

Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 92.280,- binnengekomen waarvan inmiddels € 51.288,- op de bankrekening bijgeschreven is. Nog niet van iedereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Degenen die buiten het lopersgebied wonen, kunnen hun bijdrage overmaken op de daarvoor bestemde bankrekening. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren (zie elders in dit blad). Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.



Contactruimte

In tegenstelling tot andere jaren sturen we dit jaar geen acceptgirokaart voor het abonnementsgeld van Contactruimte. Dit doen we i.v.m. kostenbesparingen. Het aanmaken van de kaarten alleen al kost zo'n € 250,- (en als u de kaart gebruikt nog eens € 0,50 per kaart). Wij verzoeken u het abonnementsgeld à € 9,95 voor 2019 over te maken naar NL02 INGB 0009 638 292 bij de ING bank. Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Tevens willen we vermelden dat voor het jaar 2018 zo'n 60 abonnees nog niet betaald hebben. Wilt u nog eens nagaan of u de bijdrage van € 9,95 voor 2018 overgemaakt heeft? Binnenkort zullen we een herinnering sturen voor de openstaande posten. Stelt u het niet meer op prijs Contactruimte te ontvangen, dan gaarne een berichtje naar een van de kerkrentmeesters.

Givt, geven met je smartphone

Op de gemeenteavond van 10 april hebben we met een korte demonstratie aangekondigd dat we binnenkort starten met Givt, een app om met je smartphone aan collectedoelen te geven.

Waarom Givt?

Mensen hebben steeds minder contant geld op zak. Dat is logisch, want bijna overal kun je elektronisch betalen en er zijn zelfs plekken waar je helemaal niet meer met contant geld terecht kan. Deze ontwikkeling is niet tegen te houden, maar heeft wel als nadeel dat collectes steeds minder opbrengen. Givt biedt dé oplossing voor het meedoen aan de collecte zonder contant geld.

Hoe werkt Givt?

U installeert de Givt app op uw telefoon (smartphone). Givt is te downloaden via de App Store en de Google Play Store. Na installeren stelt u de app in een paar eenvoudige stappen in en kunt u geven met uw telefoon. Tijdens de kerkdienst bepaalt u hoeveel u per collecte wilt geven en door een zender in de collectezak wordt dit door ons geregistreerd.

Als er twee rondgangen en een uitgangscollecte in de dienst zijn, dan ziet u op de beamer het doel aangegeven. Bijvoorbeeld (I) onderhoud kerk, (II) diaconie en rondgang (III) eredienst. U geeft de bedragen dan in die volgorde in in de app. Bij de eerste rondgang scant de zender in de collectezak de telefoon en boekt alle bedragen af. In het Dashboard van Givt zien taakgroep Beheer en taakgroep Kerk en Wereld precies de giften per collecte opgesomd.

Een keer per week worden de collecten van uw bankrekening afgeschreven. Heeft u een fout gemaakt in het bedrag, dan kunt u dit bedrag uiteraard via de bank storneren (intrekken).

Wanneer start Givt in onze kerk?

We wachten op dit moment op de laatste zenders van Givt. Zodra deze binnen zijn en alles goed is getest, zullen we starten met deze nieuwe vorm van collecteren. Deze komt niet in plaats van, maar naast het contante geld en de collectebonnen. Aan u dus de keuze!

U kunt meer lezen op onze website www.pknfijnnaart.nl of op www.givtapp.net. Zodra we starten zullen we u daarover via de mededelingen op de beamer informeren.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.



12 april: Sedermaaltijd in 't Trefpunt

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

24 maart	Kerk in Actie: Kinderen in de knel - India	€ 296.40
31 maart	Kerk in Actie: Noodhulp slachtoffers cycloon Idai	€ 464.33
7 april	Kerk in Actie: 40-dagentijd, zending, Rwanda	€ 211.35
14 april	PKN: Jongeren doorleven het paasverhaal	€ 158,01

Door de deelnemers van de Sobere Maaltijd is een bedrag van € 210,- opgehaald, dat ook bestemd is voor de hulp na de natuurramp Idai.

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de Voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in april om het volgend product: *Ontbijtkoek*

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.



De dienst met Hemelvaart (20 mei) wordt gehouden in Willemstad. Ook voor deze dienst kunt u gebruik maken van de kerkauto.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':
Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

1 mei	14.15 uur:	Ouderensoos
6 mei	19.30 uur:	Zangkring
6 mei	20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters
7 mei	20.00 uur	Vergadering Moderamen
14 mei	20.00 uur	Vergadering Kerkenraad
15 mei	14.15 uur:	Ouderensoos
28 mei	14.30 uur:	Zendingskrans
29 mei	14.15 uur:	Ouderensoos



6 april 2019: Dordrechts Museum

DIVERSE MEDEDELINGEN

Is Amnesty een westerse organisatie?



Amnesty International is een wereldwijde organisatie met leden en afdelingen op alle continenten. Wel is het zo dat de meeste leden van Amnesty zich in het rijkere Noorden en Westen bevinden.

Het werkterrein van Amnesty is niet typisch westers. Amnesty gaat uit van universeel geldende mensenrechten, die onafhankelijk van een cultuur gelden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarop Amnesty haar werk baseert, is onderschreven door alle lidstaten van de Verenigde Naties, dus door nagenoeg alle landen ter wereld.

Bep Rosing

“Open Doors”, staat op de bres voor vervolgte christenen

Omdat alle landen het handvest van de VN hebben ondertekend, zou er overal vrijheid moeten zijn. Toch is dat helaas niet het geval. In veel landen is sprake van discriminatie op grond van o.a. ras, geartheid en geloof. Soms gaat dat zo ver, dat velen gevaar, zelfs levensgevaar, lopen.

Wonende in Nederland is het een voorrecht dat we in vrijheid ons geloof kunnen belijden. In veel landen is dat in toenemende mate niet het geval. De 60 jaar bestaande organisatie “Open Doors” heeft een “Ranglijst Christenvolging 2019” samengesteld, waarop maar liefst 50 landen voorkomen. Noord Korea neemt de 1e plaats in. Verder prijken op die lijst o.a. China, Rusland, India en alle landen met een overwegend Islamitische bevolking. Zie “Open Doors.nl/ranglijst”. Op dit moment vraagt “Open Doors” extra aandacht voor de situatie in India. In april en mei gaat de bevolking daar naar de stembus. Veel christenen leven daarom tussen hoop en vrees. Sinds de Hindoe partij BJP in 2014 aan de macht is gekomen, is de vervolging van christenen (en Islamieten) sterk toegenomen. Volgens deze radicale partij moet hindoeïsme de staatsgodsdienst worden en zowel christenen als moslims passen niet in dat plaatje. Daardoor steeg India naar de 10e plaats op de meervermelde ranglijst.

Lid worden van “Open Doors” is niet moeilijk. Dat kan schriftelijk, antwoordnummer 2047, 3840 XA Ermelo, telefonisch, 0341 465000 en per mail, info@opendoors.nl.

Bidden voor onze vervolgte zusters en broeders is ook van belang.

Ger Stam

Bijbelleesrooster voor de maand mei 2019

1 mei	Psalm 144	Geluk voor het volk
2 mei	Hooglied 1:1-7	Verlangen
3 mei	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden
4 mei	Hooglied 2:1-7	Voor mij is er maar één
5 mei	Hooglied 2:8-15	Samenkomst
6 mei	Hooglied 2:16–3:5	Zoeken
7 mei	Hooglied 3:6-11	Bewondering
8 mei	Hooglied 4:1-11	Lichaamstaal
9 mei	Hooglied 4:12–5:1	Paradijs ...
10 mei	Hooglied 5:2-8	Aangeraakt
11 mei	Hooglied 5:9–6:3	De ware
12 mei	Psalm 148	Collectieve lof
13 mei	Hooglied 6:4-12	Stralen
14 mei	Hooglied 7:1-6	Knap
15 mei	Hooglied 7:7–8:4	Genieten van elkaar
16 mei	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
17 mei	Psalm 64	Verbaal geweld
18 mei	Jakobus 1:1-18	Verankerd geloof
19 mei	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
20 mei	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
21 mei	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
22 mei	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
23 mei	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
24 mei	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
25 mei	Jakobus 4:11-17	Let op je woorden
26 mei	Jakobus 5:1-6	Rijkdom
27 mei	Jakobus 5:7-12	Geduld
28 mei	Jakobus 5:13-20	Help bidden, want bidden helpt
29 mei	Handelingen 1:1-8	Verbondenheid
30 mei	Handelingen 1:9-14	Hemelvaart: Vurig en eensgezind
31 mei	Handelingen 1:15-26	Lotgeval