

# OVERDENKING

## Geen beperking? *Over het lot van Esther*

Het Bijbelboek Esther begint met een feest georganiseerd door koning Ahasveros, waarbij één regel gold: Geen beperking. Bedoeld wordt onbeperkt alcohol drinken. Dat klinkt als een aanlokkelijk aanbod, maar het is wel duidelijk dat daar een gevaarlijke kant aan zit. Drinken tot je erbij neervalt. Op de schuurfeesten in onze regio zijn ze ervan teruggekomen, begreep ik, in plaats van onbeperkt drank naar binnen gieten, betaal je voor een bepaald aantal consumpties. Dat voorkomt verspilling en het is eerlijker voor wie minder grote dorst heeft.

Het feest/drinkgelag dat de koning voor het volk organiseert, duurt 7 dagen. Zodoende wil hij het volk tevreden houden, bedwelen om ze te laten vergeten dat hij daarvoor met zijn machthebbers een feest hield dat maar liefst 180 (!) dagen duurde. Dat is een half jaar lang feest vieren op kosten van de belastingbetaler. In veel reclames en advertenties wordt 'geen beperking' voorgespiegeld als het grote gebod van onze tijd. De ware vrijheid is dan dat je eindeloos geniet en er geen belemmeringen zijn om je ambities te verwezenlijken. Een leven zonder beperkingen lijkt een ideaal plaatje, maar als het niet haalbaar is, levert dat frustratie en stress op of je gaat over je eigen grenzen heen. Het is pas echt een prestatie wanneer het je lukt om te leven met je beperkingen. Ieder mens moet dat leren. Ons leven is immers eindig. Een mooi Duits spreekwoord zegt: *'In der Beschränkung zeigt sich der Meister.'*

Dan helpt het als je gaat ervaren dat het goed is dat er wel beperkingen zijn. Gods geboden zijn bedoeld als begrenzingen die de wereld leefbaar houden. Zo moet je ze ook lezen. Daarom ben ik bijvoorbeeld voor het aan banden leggen van topsalarissen. En ook het vliegverkeer zal begrensd moeten worden, als we de CO<sub>2</sub>-uitstoot willen beperken.

Tijdens het feestmaal van koning Ahasveros is er één iemand die een grens stelt. Dat is koningin Vasti. Als de koning wil dat ze komt opdraven om haar schoonheid te laten zien, weigert ze. Ze zegt nee. Een dappere daad in een wereld waarin mannen met macht gewend zijn om hun zin te krijgen. Vasti is een voorloper van de 'Metoo' beweging.

En Esther? Zij komt pas later in beeld. Als zij meedoet aan een schoonheidswedstrijd en de nieuwe vrouw van de koning wordt, lijkt ze gedwee in de pas te lopen. Maar als het Joodse volk met uitroeiing wordt bedreigd is er iemand die



tegen haar zegt: "Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze het koningschap bereikt hebt."

Het is aan jou om de beperkte tijd die je gegeven is, de plek die je inneemt, te gebruiken om iets ten goede te veranderen in je lot en dat van je lotgenoten. In het Bijbelboek Esther komt de naam van God niet voor, maar de naam Ester betekent 'verborgen' en zo is haar God aanwezig. Op een verborgen manier. En dat opent onbeperkte mogelijkheden.

Voor wie meer wil weten. Op 19 en 20 maart wordt in Westmalle een conferentie gehouden over de betekenis van het Bijbelboek Esther, georganiseerd door de provinciale werkgroep Kerk en Israël. Zie ook de website [www.Joods-Christelijke dialoog.nl](http://www.Joods-Christelijke_dialoog.nl)

Ds. F.C. de Ronde

## **KERKDIENTEN**

**3 februari**      *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): RK Parochie, Rijsbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Kerk- en schooldienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijck en Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds K&W, Stichting Chris

**10 februari**      *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Etten Leur*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. T. Moll, Sassenheim
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Collecte Rondgang Uitgang	1 <sup>e</sup> Werelddiaconaat 2 <sup>e</sup> Instandhouding kerk en eredienst Onderhoud orgel

**11 februari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre**

**17 februari**      *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang Uitgang	K&W, Shade Children Foundation K&W, Mercy Ships

**24 februari**      *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	<i>You Tube</i> -dienst in <b>De Ontmoetingskerk</b> Mw. Petra Blom, Hekendorp
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst K&W, Prot. Kerk, missionair

<b>25 februari, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof</b>
--

**ROOSTERS**

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
3 februari	Addy, Melissa	Kerk- en schooldienst
10 februari	Dicky, Anne	Claudia, Marloes
17 februari	Ad, Femke	Tiny
24 februari	Rianne, Judith	Monique, Emie

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
3 februari	Marianne Solleveld	Johan van der Steen
10 februari	Jenke de Lint	Ad van Sprang
17 februari	Tiny Verhagen	Barthold Jongejan
24 februari	Joke Frijters	Ad van Sprang

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>BHV dienst</b>
3 februari	Jeannette	Piet	Saskia, Wim T.
10 februari	Tiny	Peter	Henk, Wim L.
17 februari	Ad	William	William, Corry-Anne
24 februari	Lonneke	Arjan	Susanne, Jeanette

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### **3 februari: Stichting Chris**

Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamenteel, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma's en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat- en e-coaching. Waar in de praktijk zeer veel gebruik van wordt gemaakt!

### **Grondslag**

Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

### **10 februari: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Bangladesh)**

#### **“Water staat Bengalen aan de lippen”**

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroeveren zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Geef ook om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen.

### **17 februari: Shade Children Foundation (rondgang)**

Shade Children Foundation is een Nederlandse Stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen ingezameld. Geef ook, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

### **17 februari: Mercy Ships (uitgang)**

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen.

### **24 februari: Protestantse Kerk (missionair) 'De Bijbel dichterbij'**

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld, lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



## TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

### Deel je leven – op bezoek bij generatiegenoten

Op de woensdagavonden 6 en 20 februari houden we twee bijeenkomsten voor de generatie 30-50 over levensvragen en levensfasen met als thema's 'Rust en onrust' en 'Hoe ga je om met...'. Van 20.00 tot 21.30 uur. Gespreksleider is ds. Franc de Ronde. Graag bij hem aanmelden of via [fcderonde@pknfijnart.nl](mailto:fcderonde@pknfijnart.nl) (locatie wordt dan gedeeld)

### Kerk en schooldienst

De dienst van 3 februari wordt voorbereid in samenwerking met de Juliana-school. We lezen in het Johannesevangelie hoe Jezus allerlei mensen tegenkomt en hoe ze zijn leerlingen worden. Het thema is 'Kom erbij!'. Laat dat een oproep zijn voor iedereen om deze dienst mee te maken.

### Doopdienst

In de morgendienst van 24 februari hopen we 2 dopelingen te verwelkomen: Sam, zoon van Marcel en Virginia Voeten-Nieuwkerk en Luuk, zoon van Jeroen Bom en Steffie van Alphen.

### YouTube-dienst Het Vlindercircus



Zondagavond 24 februari is er een speciale dienst in De Ontmoetingskerk waarin gebruik gemaakt wordt van filmpjes die dankzij het bekende YouTube beschikbaar zijn. Muziek en teksten (o.a. van Sela) worden via de beamer getoond. Centraal staat een korte film (ca. 20 minuten) getiteld 'Het Vlindercircus' waarin het gaat over welk beeld we van onszelf, van elkaar en van God hebben.

Mw. Petra Blom zal deze dienst leiden, zij is in haar kerk in Haastrecht begonnen met deze YouTube-diensten. Zij schrijft hierover: "Sinds januari 2017 verzorg ik YouTube-diensten in kerkelijke gemeenten. Dit mag ik doen vanuit een verlangen gemeenten kennis te laten maken met de vele online middelen die er voor handen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat God ook op deze manier tot ons wil spreken. Met name de doelgroep jongeren en (jong)volwassenen, maar zeker ook de ouderen geven aan geraakt te zijn door deze vorm van vieren, aanspreken en beleven."



24 februari aanvang 19.00 uur in De Ontmoetingskerk

## **Excursie Dordrechts Museum**

Beste gemeenteleden,

In verband met mijn afscheid van de gemeente van Fijnaart, bied ik u een afscheidscadeau aan. Graag nodig ik u uit voor een bezoek met rondleiding aan de tentoonstelling:

### **‘Werk, bid en bewonder, een nieuwe kijk op kunst en calvinisme’**

op zaterdag 6 april van 14.00-15.00 uur

in het Dordrechts Museum.

Na afloop drinken we wat in Lunchroom ‘In den Witten Haen’

Het museum wil weten hoevelen er komen.

Opgave vooraf bij Ds. Van der Sterre

### **Bazaar Koningsdag 27 april 2019**

De bazaarcommissie voor Koningsdag 2019 is weer gestart met de voorbereidingen.

Om samen met u weer een gezellige dag met een hoge opbrengst te organiseren, hebben we uw/jouw hulp nodig.

Spullen voor de rommelmarkt (geen meubilair) kunt u het brengen bij de fam. van Strien, Blaaksedijk 13. Als u het niet zelf kunt brengen, kunt u bellen met 0168-465494, dan wordt het bij u opgehaald.

Wilt u/jij gewoon gezellig mee werken op die dag? Graag

Wilt u/jij iets bakken? Graag

Leuke ideeën altijd welkom!

Helpt u/jij mee om er weer een succes van te maken???

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,

Adri de Vrij (462996)



### Samenvatting kerkenraadsvergadering 23 oktober 2018

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. De bezinning wordt deze avond gekoppeld aan het bespreken van de onderwerpen 'Zegenen levensverbintenissen' en 'Homofilie en ambt'. Er zullen meerdere avonden aan besteed worden. Het doel van deze avond is vooral om te bekijken hoe de kerkenraadsleden op dit moment over deze onderwerpen denken; wat er leeft, of er ervaringen zijn etc. Dit doen we in het kader van de afspraken in het huidige beleidsplan, waarin staat: "Het voornemen is om binnen de looptijd van dit beleidsplan in de gehele gemeente voldoende draagvlak te creëren om het gesprek over zegenen van levensverbintenissen aan te gaan." In kleine groepjes wordt een aantal stellingen besproken. De genoemde 'antwoorden' worden genoteerd, naderhand plenair benoemd en na de vergadering samengevat in een aparte bijlage.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genoteerd, volgen de algemene mededelingen, waarin o.a. het voorstel van het moderamen om, behalve filmpjes t.b.v. specifieke collectedoelinden, enkele mededelingen ook tijdens de collecte via de beamers te tonen. De kerkenraad stemt in met dit voorstel, waarbij dia's of een evt. filmpje over een specifiek collectedoel altijd voorrang krijgen.

Over de notulen van de kerkenraadsvergadering van 11 september wordt 1 vraag gesteld en na beantwoording daarvan worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over (voorbereidingen voor) de Top2000-dienst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, (financiën m.b.t.) de herinrichting van de bovensaal van De Dorpskerk voor de jeugd, zorgen om het stoppen van de stuurgroep van de Vakantiebijbelclub (VBC), het meer betrekken van de jeugd in diensten door hen regelmatig een taak te geven.

Vervolgens wordt het voorliggende concept van het preekrooster 2019 na een paar kleine wijzigingen vastgesteld. Tevens wordt het collecterooster voor 2019 vastgesteld.

In 2019 zal een aantal kerkenraadsleden aftreden (zie berichtgeving in eerdere versies van CR). De kerkenraad stemt in met het door de scriba voorgestelde tijdspad m.b.t. de invulling van de naderende vacatures.

De taakgroep Beheer stelt voor om Edward Goudriaan te benoemen in het bestuur van de Stichting Jan Puntgelden. De kerkenraad stemt unaniem in met dit voorstel.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' worden o.a. genoemd: complimenten voor de Startdienst en voor de recent gehouden jeugddienst. De dienst(en) (specifiek de preek) die



betrekking hebben op de Dordtse Synode worden (wordt) soms al lastige materie ervaren.

Van de rondvraag wordt door enkele kerkenraadsleden gebruik gemaakt, o.a. met betrekking tot de boekentafel van het NBG en de vraag om Neely Anne (de echtgenote van ds. De Ronde) in gebed te gedenken vanwege haar ziekte.

Ds. De Ronde leest enkele verzen uit Hebrëeën 6, waarna afgesloten wordt met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en wenst allen wel thuis.

Susanne Baan, scriba.

### **Wijziging taken scriba**

Zoals aan u via de wekelijkse mededelingen doorgegeven, blijf ik voorlopig aan als scriba. Er komen echter wel een paar wijzigingen in mijn 'takenpakket'. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Elly Maris na 5 jaar gestopt is als notuliste bij de kerkenraad en het moderamen. Ik neem nu het notuleren van die vergaderingen op me, maar dat kan ik -qua tijd- alleen aan als een aantal van mijn andere taken wordt overgenomen. Hieronder leest u daar iets meer over.

Namens de kerkenraad,  
Susanne Baan, scriba

### **Nieuw e-mailadres voor mededelingen!**

Zoals u in het voorgaande stukje hebt kunnen lezen, gaat een aantal van mijn taken, geheel of gedeeltelijk, worden overgenomen. Een daarvan is het opstellen van de wekelijkse mededelingen/afkondigingen. Zowel de mededelingen die voor de dienst via de beamers getoond worden als de afkondigingen die aan het begin van de dienst worden voorgelezen. Twee keer per maand zullen die door andere kerkenraadsleden gemaakt gaan worden: Tiny Bienefelt en Linda van Strien. Om zeker te weten dat degene die aan de beurt is voor die zondag de juiste/volledige mededelingen ontvangt, is een **apart e-mailadres** aangemaakt: **mededelingen@pknfijnaart.nl**. Mededelingen die daar naar toe worden gestuurd worden door ons alle drie ontvangen. Wij vragen u daarom om vanaf nu de mededelingen van uw taakgroep, commissie, activiteit etc. naar dit e-mailadres te mailen.

Mededelingen moeten, zoals al gebruikelijk was, vóór vrijdagavond 18.00 uur worden aangeleverd. Mededelingen die later worden aangeleverd worden niet meer verwerkt voor die zondag.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Susanne Baan, scriba

## Portret van een gemeentelid



Wil Driesprong

*Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?*

Als kind vond ik het Paasverhaal het mooiste. Na al dat vreselijke lijden was er het feest van de opstanding!

*Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?*

Ik zou wel aan Johannes de Doper willen vragen hoe hij zo standvastig in zijn geloof kon zijn en zoveel mensen tot het geloof kon brengen. Ik praat ook over mijn geloof met anderen, maar ze willen het soms niet aanpakken.

*Waar ben je dankbaar voor in je leven?*

Ik ben er heel dankbaar voor dat ik God heb leren kennen. Ik ben ook dankbaar dat het met de kinderen en kleinkinderen goed gaat. Er zijn altijd wel kleine dingen, maar voor het grootste deel gaat het goed. Ik ben ook blij dat er voor mijn man zulke goede opvang is en dat ik zo'n fijn huis heb!

*Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?*

In mijn droomkerk hoor je mooie preken en wordt er heel veel gezongen. Er is veel jeugd, er wordt heel veel voor hen gedaan. Het is er druk en er komen ook veel mensen die er eerst niet waren en die blijven komen.

*Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?*

Ik zou het zingen niet willen missen, want dat doe ik zo graag! Het dopen van de kinderen en de doopdagvieringen vind ik ook zo mooi om mee te maken, die zou ik ook niet willen missen.

*Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?*

Ik word blij en enthousiast van een volle kerk en ik vind het prachtig als je een kind het Onze Vader mee hoort bidden. Het orgelspel maakt me ook blij; het liefst praat ik niet voor de dienst, want dan kan ik er fijn naar luisteren.

*Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?*

Als ik 's morgens de gordijnen open doe en ik zie de zon en de lucht in verschillende kleuren, dat vind ik zo prachtig! Dat kan alleen God gemaakt hebben!

*Wat wens je je medegemeenteleden toe?*

Een groot vertrouwen op God, want dan kom je niets te kort!

*Welk lied zing je heel graag?*

*Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,  
er is een God, er is een God.*

*Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,  
er is een God die hoort.*

*Ga steeds naar hem om hulp en om raad,  
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.*

*Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,  
er is een God die hoort.*

*God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,  
Heer van het al, Heer van het al.*

*Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,  
heerser van 't gans heelal.*

*Want onze Schepper, koning der aard',  
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.*

*Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,  
hij is de God die hoort.*

*Van oost tot west, van zuid tot noord,  
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.*

*Wordt 's Heren liefde alom gehoord,  
mensenkind, zegt het voort.*

*Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,  
maar zoek het heil bij Jezus alleen.*

*Dat al uw hoop op hem is gericht,  
Jezus is 't eeuwig licht.*

*Aan wie geef je de pen door?*

Aan Dicky Baas.

### **Wie zijn onze organisten?**

*In de vorige Contactruimte zijn we begonnen aan onze serie over de organisten van onze kerk. Aan het woord kwam toen Barthold Jongejan. In dit nummer is de beurt aan Johan van der Steen en valt opnieuw op welk belangrijk aandeel de organist heeft in de dienst.*



Johan en Colinda van der Steen wonen sinds 2011 in Standdaarbuiten. Ze hebben twee dochters: Simone (11 jaar) en Daniëlle (7 jaar).

Johan groeide op in Ridderkerk en bij hem thuis stond een klein elektronisch orgel. Zijn moeder speelde er soms op en zijn broer ook weleens, maar het stond de meeste tijd ongebruikt. Toen Johan eens een hersenschudding opliep en hij

niet naar school kon, kroop hij maar eens achter het orgeltje. Hij leerde zichzelf noten lezen en ontdekte dat hij het spelen heel leuk vond. ‘Vanaf die tijd had muziek mijn belangstelling,’ vertelt Johan. ‘Ik volgde blokfluitles op school en toen ik later naar de muziekschool ging en een instrument mocht kiezen, koos ik trompet.’ Hij had drie jaar trompetles toen in klas 5 de meester ging trouwen en hem vroeg in de trouwdienst psalm 134 op zijn trompet te spelen. ‘Van de zenuwen deed ik het veel te langzaam,’ vertelt Johan, ‘het is leuk dat het in de Goede Herderkerk was, waar ik later ook weleens in diensten speelde.’

### **Bij de tekst beginnen**

Het gezin ging in Bolnes naar de Boezemkerk en daar was Nico Kruithof organist. Hij had geen tijd om Johan les te geven, maar Johans ouders kenden nog een andere organist. ‘Ik kreeg les van hem. Ik was toen 11 jaar en hij was al op hoge leeftijd, kon heel goed luisteren, maar weinig meer zien. Na anderhalf jaar overleed hij helaas. Gelukkig wilde Nico Kruithof mij toen wel les geven. In eerste instantie moest ik meer dingen afleren dan aanleren. Door het slechte zicht van mijn vorige leraar had hij niet gezien dat ik mijzelf bij het spelen verkeerde dingen had aangeleerd.’ Nico Kruithof liet hem met allerlei muziek kennismaken en zo ontdekte Johan dat het vrije improvisatiespel hem het beste ligt. Johan vertelt: ‘Er zijn twee typen organisten: concertorganisten en organisten die gemeentezang begeleiden. Ik ben geen concertorganist, want ik ben niet technisch begaafd. Ik wil er gevoel inleggen. Nico Kruithof heeft me geleerd bij de tekst te beginnen, want daaruit kun je opmaken wat het in de muziek gaat worden. Een loflied klinkt heel anders dan een gebed.’

### **Vaste organist**

Johan ging informatica studeren en stopte met de orgellessen toen hij 21 jaar was. Hij gebruikte het orgelspelen nog vaak om te ontspannen na hard leren. Hij nam weleens een dienst voor zijn rekening en toen hij 25 jaar was, werd hij vaste organist in dezelfde kerk als Nico Kruithof. ‘Ik woonde er vlakbij en speelde iedere zondagmorgen. Nico deed de middagdiensten, die waren er toen nog. Er werden alleen psalmen gezongen, wel ritmisch gelukkig!’

Toen Colinda in beeld kwam, was hij niet altijd meer in Bolnes en kon hij niet altijd de organist zijn. Uiteindelijk verhuisden zij naar Standdaarbuiten en speelde hij nog 1x per maand in Bolnes. Zijn moeder woonde daar nog en ze gingen dan meteen bij haar op bezoek. Toen moeder in de Blomhof in Standdaarbuiten ging wonen, stopte het spelen in Bolnes.

### **Vervanging**

Johan werkt als teamleider bij Centric in Gouda. Hij en zijn team ontwerpen software voor Nederlandse gemeentes. Hij heeft het goed naar zijn zin. Het orgelspelen is dus vrijetijdsbesteding.

Toen Johan en Colinda een half jaar in Standdaarbuiten woonden en regelmatig in De Dorpskerk waren gezien, werd Dick van der Giesen ziek en kon een poosje niet spelen. Dat Johan orgel kon spelen, was al rondgefluisterd, want hij werd gevraagd Dick te vervangen. Dicks herstel viel zo ongeveer samen met

de fusie in 2013 en toen waren er dus vier organisten: Dick van der Giesen, Han van der Mast, Ad van Sprang en Johan van der Steen. Ze speelden volgens een rooster. Helaas is kort na de fusie Han van der Mast plotseling overleden en vorig jaar overleed ook Dick van der Giesen geheel onverwacht. Dat er meerdere organisten nodig zijn, bleek maar weer toen Ad van Sprang door een ongeluk langere tijd niet kon spelen. Johan en Barthold konden het gelukkig samen oplossen.

### **Graag improviseren**

“Ik speel ook ongeveer een keer per maand in de Gereformeerde kerk van Zevenbergen. Daar is een kleine kerkzaal met een elektronisch orgel. Daarop speel je weer heel anders dan op een mechanisch orgel. De kerkmuziek gaat wel veranderen. Kijk maar eens wat wij al hebben: een gemeenteorkest, blazers bij het orgel, de piano bij de cantorij, incidenteel gemeenteleden die een muzikale bijdrage leveren. Vroeger was er alleen een orgel en daar stond verder niemand bij stil.” Johan vertelt dat de voorbereiding wel meevalt. Hij leest en speelt alles door en besteedt extra zorg aan een onbekend lied. Op zondagmorgen speelt hij alles nog een keer door. Hij voelt zich heel sterk betrokken bij het geheel en hij vindt het heel fijn als hij kan improviseren op iets dat in de dienst gezegd wordt. Bijvoorbeeld een melodietje dat bij hem opkomt bij het gesprek met de kinderen of een passend stukje Marco Borsato tijdens de collecte. Dat zijn de muzikale grapjes die het extra leuk maken. “Ik vind het begeleiden niet moeilijk en ik doe het heel graag. Ik ben rustig en heel geconcentreerd bezig. Ik ben niet alleen aan het spelen, maar vooral ook aan het luisteren naar hoe er meegezongen wordt.”

Marion Kruis



### **Meet and Eat**

Op VRIJDAG 22 februari zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt.

Geef u op als u het gezellig vindt om eens met elkaar te eten.

U zich kunt aanmelden bij:

Addy Roks 0168-462254 of via ([a.roks-kwist@outlook.com](mailto:a.roks-kwist@outlook.com))

**VOL=VOL**

*Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage.*

## **HAGAR, de vreemdelinge, Heleen Pasma**

**Een verhalenavond in Fijnaart,  
op woensdag 27 februari 2019, 20.00 uur in 't Trefpunt**

Ongewenste vreemdelingen, wat doen we ermee? We proberen ze zoveel mogelijk buiten de deur te houden. De roep om de grenzen te sluiten klinkt vaak luid en duidelijk, want ... *wir schaffen das nicht* ...

Vreemdelingen, soms noemen we hen anders. Dan zeggen we: 'arbeidsmigranten'. Die hebben we nodig voor het werk dat wij niet meer willen doen. Hard werken voor weinig geld moeten zij, onder soms minimale woonomstandigheden. We gebruiken hen, maar kijken ook vaak op hen neer ...

Een van de bijbelse vreemdelingen, een arbeidsmigrante uit Egypte, is Hagar, slavin van Sara. Ze wordt gebruikt en er wordt op haar neergekeken. Terugziend op haar leven vertelt Hagar haar verhaal. Over het woestijnleven met haar meesteres Sara en haar man Abraham, de vader van Hagars zoon Ismaël. Een verhaal over vernedering en verstikkende jaloezie. Over weglopen en terugkeren, over broederschap en weer opnieuw de ongewenste vreemdelinge zijn ... Maar ook over vertrouwen en troost.

*Heleen Pasma uit Middelburg schreef het verhaal van Hagar op, dichtbij de Hebreeuwse tekst en geïnspireerd door de mondelinge verhalen in de joodse traditie. Eind november 2018 verscheen bij Uitgeverij Narratio het boekje 'Hagar en andere verhalen, in de schaduw van de Schriften', waarvan Hagar het titelverhaal is.*

In alle verhalen zijn de figuren en situaties ontleend aan de bijbel, maar ze zijn anders in het licht gezet. Zoals Manasse, Aäron, de Emmaüsgangers, Zacheus en anderen. Want zoals het voor een foto verschil maakt welke belichting je kiest, zo geldt dat ook voor (bijbel)verhalen.

De activiteitencommissie verwacht weer een boeiende avond.  
Voor het dekken van de onkosten vragen wij € 3,00 van u.



Op 17 februari willen we weer met de boeken in de Vijverhof staan. We hebben onze bijbels en liedboeken op de tafel liggen en verder gedichtenbundeltjes en misschien nog een paar kalenders en dagboekjes. We hebben boeken die mooi zijn als cadeau bij dopen. Kom eens kijken; er is vast ook een kratje met boeken, die gratis weg kunnen. We leggen veel kinder- en jeugdboeken neer; boeken die spelenderwijs verhalen uit de Bijbel vertellen, geschikt voor heel kleine of wat grotere kinderen en bundeltjes met kindergebeden.

Nel, Janneke, Bep



**€238,-**

*Dit is de mooie opbrengst van **de kledingcontainer** in 2018  
(voor het jeugdwerk van onze kerk)*

De kledingcontainer staat bij:  
familie Bom - Zwingelspaansedijk 10 (de container staat buiten op het erf)  
Telefoonnr. 0168 462064

*Wat mag wel/niet in de kledingcontainer:*

**Wel (in gesloten, grijze huisvuilniszak, grote zakken passen niet door de opening)**

Kleding, schoenen (per paar gebonden), laarzen (per paar gebonden), beddengoed, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, kleding, ondergoed, riemen, (sport)sokken (per paar), (strop)dassen, zachte knuffels, tafellakens, tassen, theedoeken en vitrage.

### **Niet**

Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, hard speelgoed, vloerbedekking, voden, zwaar vervuild textiel (olie, verf e.d.), afval.

De kleding die het Leger des Heils inzamelt, verkoopt ze aan textielsorteerbijbedrijven, of tegen sociale prijzen in hun tweedehands kledingwinkels. Het geld dat ze daarmee verdienen, gebruiken ze om projecten van het Leger des Heils te ondersteunen. Van de kleding houden ze een deel apart om uit te delen bij rampen en noodsituaties.

Informatie kunt u vinden op: [www.reshare.nl](http://www.reshare.nl)



# Taakgroep Jeugd

## Van de kindernevendienst

De maand februari starten we met de school- en kerkdienst. Het is een jeugd-dienst waaraan leerlingen van de Julianaschool meedoen. Er is dan geen kindernevendienst.

De zondagen daarna gaan we lezen uit het bijbelboek Ester. De verhalen gaan over het Joodse meisje Ester. Zij leefde in de 5<sup>e</sup> eeuw voor Christus in het Perzische rijk. Dit koninkrijk had wel 127 provincies en strekte zich uit van India tot Afrika. De kaart ervan is te zien in de Samenleesbijbel. Koning Ahasveros was een van de koningen van het Perzische rijk. We zullen het hebben over Ester die koningin wordt en over het Joodse volk dat bedreigd wordt. Ook benieuwd hoe het afloopt met de Joodse Ester en de rest van het Joodse volk? Kom gezellig naar de kindernevendienst! We hopen je weer te zien in kerk.

De leiding.



## TAAKGROEP BEHEER

### Verantwoording collecten

2/12	instandhouding kerk en eredienst	€ 210,95
2/12	onderhoudsfonds	€ 222,72
9/12	onderhoudsfonds	€ 130,00
16/12	instandhouding kerk en eredienst	€ 142,60
23/12	onderhoudsfonds	€ 153,90
24/12	instandhouding kerk en eredienst	€ 214,99
25/12	onderhoudsfonds	€ 391,62
30/12	instandhouding kerk en eredienst	€ 120,90
31/12	Oudejaarscollecte	€ 133,00
	per bank overgemaakt t/m 12/1:	€ 1743,50
6/1	instandhouding kerk en eredienst	€ 170,58
6/1	onderhoud kerkorgels	€ 113,83
13/1	instandhouding kerk en eredienst	€ 162,10
22/10	Koffiekerk	€ 25,45
12/11	Fendertshofdienst	€ 29,80
26/11	Koffiekerk	€ 15,45
10/12	Fendertshofdienst	€ 18,90



## **Giften**

In de afgelopen periode zijn er giften voor de kerk ontvangen :  
via Ds. Van der Sterre € 100,- ,via mw. A. van Nieuwenhuizen € 20,- en € 10,-,  
via de bank 1x € 1000,-. Voor de kerstmarkt € 20,- en € 50,- voor de kerk via  
Hetty Bom.  
Allen hartelijk dank.

## **Kerkbalans 2018**

Momenteel loopt de actie Kerkbalans voor het jaar 2019, de eerste bedragen  
zijn al weer ontvangen. Voor het afgelopen jaar staat er nog een bedrag van  
€ 1189,18 aan toezeggingen open. Er is tot nu toe (12/1) een totaalbedrag van  
€ 92.751,32 door de gemeente overgemaakt voor het jaar 2018 en we vertrou-  
wen erop dat het restant binnenkort nog binnenkomt. Hartelijk dank voor uw  
bijdragen.

## **Verjaardagsfonds**

De bringers van de verjaardagsgroet hebben deze maand weer hun zakjes  
ingeleverd van het 4e kwartaal. Daarin zat de heel mooie opbrengst van  
€ 1308,99.

De totale opbrengst kwam hierdoor voor 2018 op € 4069,72  
Lopers en gevers hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars,  
penningmeester taakgroep Beheer

## **Een machtiging afgeven**

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u  
daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wan-  
neer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdra-  
gen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het  
goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden).  
Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u  
gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende  
herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of  
inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan  
Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

## **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793  
CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overge-  
maakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerk-  
rentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

## Actie Kerkbalans 2018



In het vorige kerkblad schreven we al over de Actie Kerkbalans. Op het moment dat u dit leest, hebben onze medewerkers aan de Actie Kerkbalans de envelop met de folder mogelijk al bij u afgegeven. Binnenkort komen zij de envelop weer ophalen. We vragen u gul te geven voor uw kerk!

Kerk zijn we samen. In 2018 gaf onze gemeente ruim € 90.000 aan de Actie Kerkbalans. Hiermee konden we een actieve gemeente zijn. Naast de vaste onderhoudskosten hebben we van dat geld de bestrating en beplanting van De Dorpskerk vernieuwd. In 2019 staat groot onderhoud aan de orgels (€ 15.000,-) en een eigen ruimte voor de jeugd (€ 9.000,-) op de planning. Een deel van deze kosten hopen we te kunnen betalen met een stijging van uw vrijwillige bijdrage.

### *Slim geven!*

**Door slim te geven kunt u de kerk, afhankelijk van uw persoonlijke situatie 10 tot wel 50% meer geven, zonder dat het u netto meer kost!**

Normaal zijn uw giften gedeeltelijk aftrekbaar. Alleen het deel boven het drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen) is aftrekbaar. Met een maximum van 10%. Besluit u periodiek te geven, dan mag u dit geheel aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Voor een periodieke gift moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

- U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de kerk (ANBI-instelling)
- U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook
- U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar, bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of faillissement.

Wilt u de kerk helpen met een hogere bijdrage zonder dat het u netto meer kost? Ga dan naar [pknfijnaart.nl/geef](http://pknfijnaart.nl/geef). U vindt hier onder andere de schenkalculator en het formulier om periodiek geven te regelen. Uiteraard kunt u dit ook per mail opvragen via [kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl](mailto:kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl) of spreekt u een van de taakgroepleden aan.

Heeft u uw bijdrage al ingevuld, maar overweegt u dit toch nog om te zetten naar een periodieke gift? Neem contact met ons op. We kunnen dit altijd nog voor u in orde maken.

Namens taakgroep Beheer,  
Menno Bom

PS: Kijk op [www.pknfijnaart.nl/geef](http://www.pknfijnaart.nl/geef) voor een toelichting en bereken uw situatie!

### **BESTRATING EN BEPLANTING De Dorpskerk**



Nadat afgelopen jaar de bestrating, zoals u weet, is vernieuwd en hersteld, is onlangs door de vrijwilligers de beplanting bij en rondom de parkeerplaatsen aan de voorzijde van De Dorpskerk aangebracht. Rondom de parkeerplaatsen is een zgn. beukenhaag geplaatst en aan de voorzijde aan beide zijden van het toegangspad, juist achter de poort, zijn 2 sierpeerenbomen geplant. De sierpeer hebben we gekozen om zijn mooie bloemtuilen en zijn herfstverkleuring in gele en rode tinten. De bomen worden niet breed en worden ca 8 tot 12 meter hoog.

Daarmee zijn de bestratings- en beplantingswerkzaamheden afgerond.

De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor u die slecht ter been bent. We willen u echter verzoeken de auto alleen te parkeren ter plaatse van de parkeervakken zodanig dat het pad naar De Vijverhof vrij blijft voor eventueel verkeer van hulpdiensten zoals een ziekenauto en brandweerwagen. Bij niet te 'ruim' parkeren is er plaats voor 6 auto's.

Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters

## Kerstmarkt 8 december 2018

Het was deze keer anders dan we ons hadden voorgesteld. We hebben afspraken gemaakt met de Ondernemersvereniging van Fijnaart, die op dezelfde zaterdag ook kerstmarkt zouden houden op de Voorstraat vanaf vier uur in de middag. Omdat slecht weer werd verwacht heeft de Ondernemersvereniging besloten om de kerstmarkt op de Voorstraat af te gelasten. Dat kwam bij ons als een verrassing vrijdagavond laat binnen. We waren klaar voor de Kerstmarkt nieuwe stijl. De dames die elk jaar de bloemstukjes maken hadden er dit jaar extra veel gemaakt om eventueel nog tijdens de Kerstmarkt in een kraam voor de kerk te kunnen verkopen. Dat kon echter niet doorgaan omdat de kraampjes niet waren geplaatst vanwege de zeer harde wind. We hadden voor de kerk een draaimolen voor de kinderen, die anders op de Voorstraat had gestaan. Dit was een cadeau van de Ondernemersvereniging. In de Vijverhof hebben we wel een jaarlijkse voorbereiding kunnen doen, maar misschien door de aankondiging via de social media bleef het wat lang redelijk stil in de Vijverhof. In de loop van de middag kwamen de mensen een kijkje nemen en gingen spontaan kerststukjes kopen, pannenkoeken of erwtensoep eten of kochten die om mee te nemen naar huis. Ook ging het Rad van avontuur weer draaien. Op een zeker moment was het zo druk dat we stoelen tekort kwamen. Dit heeft allemaal geresulteerd in een opbrengst van ruim €2400,00. Toch een resultaat dat boven verwachting was. Nel van Dorp heeft weer liters overheerlijke erwtensoep gemaakt. Dit was de laatste keer dat Nel dat voor de kerstmarkt heeft gedaan. Wij willen Nel hierbij zeer hartelijk danken voor die vele jaren dat zij dit heeft gedaan. Ook is er gesmuld van de heerlijke pannenkoeken die door Dicky Baas werden gebakken..

Dan waren er ook weer zelfgemaakte kerstkaarten te koop bij Riet Speelman en dit keer was ook Sandra De Ruiten aanwezig met zelfgemaakte handwerkstukjes en kaarten.

Het "Vijverhofteam" heeft iedereen goed voorzien van spijs en drank. De door gemeenteleden gebakken cake was heerlijk bij de koffie of werd als prijs bij het rad verloot. Er werden zelfs potjes Kweeperenjam aangeleverd die gemaakt was van kweeperen van de boom die op het terrein van De Dorpskerk staat.

Onze waardering gaat ook uit naar de dames en heer die zorgden dat de lootjes verkocht werden. We zijn rond de klok van 18.00 uur in de avond gestopt. Het bouw- en sjouwteam had vrijdagmiddag al het voorbereidende werk gedaan. De "Vijverhof" was weer sfeervol versierd met quilts door Willy en Ellie. Na afloop werd de uitdrukking 'vele handen maken licht werk' toegepast en konden we nog gaan luisteren naar optredens van orkesten en koren in de kerk. Dat evenement was ook zeer geslaagd en werd afgesloten met een optreden van ons eigen gemeenteorkest.

Iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht of op een andere wijze een bijdrage heeft geleverd: **HARTELIJK BEDANKT!**

Namens de kerkrentmeesters, Henk Nijhoff

9 december	Protestantse kerk Nederland: Pastoraat nieuwe stijl	€ 181.66
16 december	Eigen gemeente: Stille Hulp	€ 130.10
23 december	Pastoraat: Bloemen	€ 209.91
24 december	Mercy Ships	€ 338.50
25 december	Kerk in Actie: Kinderen in de knel	€ 319.19
30 december	Jeugdwerk: Meetingpoint	€ 153.15
31 december	Eigen gemeente: KerkWebRadio	€ 64.40
6 januari	Kerk in Actie: Noodhulp Indonesië	€ 388.29
13 januari	Eigen gemeente: Jeugdwerk	€ 235.05

Gift van 20,- ontvangen via A. Knook. De diaconie vult de collecte voor de noodhulp aan Indonesië aan tot 500,- euro

### Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

### Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in februari om het volgende product: houdbaar broodbeleg (jam, appelstroop, pindakaas, pasta...enz.)

### Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94.

### Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':  
Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## AGENDA

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

4 februari	19.30 uur:	Zangkring
4 februari	20.00 uur	Taakgroep Beheer
5 februari	20.00 uur	Moderamen
6 februari	09.00 uur	Gebedskring
13 februari	14.15 uur:	Oudersensoos
18 februari	19.30 uur:	Zangkring
19 februari	20.00 uur	Kerkenraad
20 februari	20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand'
21 februari	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
27 februari	14.15 uur:	Oudersensoos
27 februari	20.00 uur	Heleen Pasma, lezing "Hagar de vreemdelinge" in 't Trefpunt

## DIVERSE MEDEDELINGEN



Wat doet Amnesty voor vluchtelingen?

Amnesty onderzoekt schendingen van mensenrechten van vluchtelingen en migranten: in conflictgebieden, in de regio, aan de grenzen van Europa en in Nederland. We voeren actie om bij politieke leiders aan te dringen op bescherming van vluchtelingen. We lobbyen bij de Nederlandse overheid om aan te dringen op meer steun aan opvanglanden in de regio's waar vluchtelingen vandaan komen. En we creëren bewustwording over de rechten van vluchtelingen. We organiseren hiervoor door het hele land bijeenkomsten over vluchtelingen en mensenrechten. Daarnaast dringt Amnesty bij de Nederlandse overheid aan op betrouwbare asielprocedures; vluchtelingen mogen niet worden geweigerd en niet teruggestuurd naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging. We voeren actie om vreemdelingendetentie in ons land zo veel mogelijk te beperken. En Amnesty werkt voor de mensenrechten van migranten, speciaal de noodzakelijke voorzieningen voor ongedocumenteerden (illegalen).

Bep Rosing

## Bijbelleesrooster voor de maand februari 2019

1 februari	Ester 6:1-14	Zelfoverschatting
2 februari	Ester 7:1–8:2	De rollen worden omgekeerd
3 februari	Psalm 82	Rechtspraak
4 februari	Jeremia 1:1-10	Jong en (niet) enthousiast
5 februari	Jeremia 1:11-19	Kijk-bijbeltekst
6 februari	Jeremia 2:1-13	Israël gaat vreemd
7 februari	Jeremia 2:14-22	Waardoor ging het mis?
8 februari	Jeremia 2:23-29	Aanklacht van God
9 februari	Jeremia 2:30-37	Wie is je minnaar?
10 februari	Lucas 5:1-11	Goede vangst
11 februari	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
12 februari	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
13 februari	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
14 februari	Psalm 36	Kostbare liefde
15 februari	Jeremia 3:1-11	Dubbelhartig
16 februari	Jeremia 3:12-21	Oproep
17 februari	Jeremia 3:22–4:2	Bekering
18 februari	Jeremia 4:3-18	Slechtnieuwsgesprek
19 februari	Jeremia 4:19-31	Weeën
20 februari	Jeremia 5:1-14	Overspel
21 februari	Jeremia 5:15-31	De oorzaak van de ellende
22 februari	Psalm 137	Aan de rivieren van Babel
23 februari	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?
24 februari	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
25 februari	Ester 9:16-23	Verlenging
26 februari	Ester 9:24-28	Feestvreugde
27 februari	Ester 9:29–10:3	Volksvertegenwoordiger
28 februari	Psalm 94	De HEER is trouw