

OVERDENKING

Een geschiedenis van tranen

Doe mijn tranen in uw kruik. Zijn ze niet in uw boek? (Psalm 56)

In de Adventsperiode zullen we in de kerk lezen uit de Openbaring van Johannes over de afloop van de geschiedenis. Daarnaast volgen we met het kinderproject de aanloop naar Kerst aan de hand van Zacharias en Elisabeth en Jozef en Maria. Verhaallijnen die nogal ver uit elkaar lijken te liggen. Maar het spannende van de Bijbel is juist dat de gebeurtenissen die daar beschreven staan, met ons leven hier en nu te maken hebben. Hoe de God van toen, betrokken is op onze tijd en tevens de God van de toekomst is. In Openbaring wordt God daarom degene genoemd 'die was en die is en die komen zal'.

Het is een boek vol dreiging en rampscenario's. De oorspronkelijke titel Apocalyps is in onze taal synoniem geworden voor de ondergang van de wereld. Maar let op, het gaat niet over het einde der tijden, maar over alle tijden. Over wat er in de tijd van Johannes bezig is te gebeuren en in onze tijd opnieuw.

Openbaring/Apocalyps betekent namelijk onthulling. Iets wat verborgen aanwezig was, komt aan het licht. Met alleen de krant lezen, het journaal of nieuwssites bekijken ben je nog niet goed op de hoogte, achter de schermen is er meer aan de hand. Dat wordt door Johannes in visioenen gezien. Er is een strijd gaande tussen goed en kwaad.

Johannes is aangedaan en tot tranen toe bewogen door de loop van de geschiedenis. Hij trekt zich het lot van de slachtoffers aan. Wie zou niet wenen? Kostbare mensenlevens die worden weggerukt. In de Openbaring wordt de stem van de slachtoffers gehoord, zij roepen tot God en tot ons.

De laatste tijd ben ik evenals u te vaak opgeschrikt door verkeersongelukken die in onze omgeving gebeuren. Kostbare mensenlevens die door een noodlot-tig ongeval opeens ten einde komen, vaak veel te jong. Dagelijks gebeurt dit in Nederland en naast de verkeersdoden raakt het nog zoveel mensen meer die als gewonde, nabestaande of getuige voor de rest van hun leven getekend zijn. Wanneer mensen mij daar jaren later over vertellen, dan kan ik niet anders dan ontzet zijn. Wat een verdriet gaat er verborgen achter een kort nieuwsbericht.

Het wordt tijd dat we weer gaan beseffen hoe gevaarlijk het verkeer is, dat zijn geen risico's die we voor lief moeten nemen. Te hard en roekeloos rijden, gevaarlijk inhalen, met alcohol of drugs achter het stuur, het is uit den boze. Wees gewoon heel voorzichtig met je auto, motor, tractor.

Ongestoord onderweg. Dat is de boodschap van de verkeersveiligheidscampagne die ons de komende jaren terecht wijst op het gevaar van mobieltjes in het verkeer. Uit dat ding. Let op de weg en laat je niet afleiden. Dat is in lijn met de boodschap van het christelijk geloof. Laat je niet op het verkeerde spoor brengen. Let op Jezus, hij wijst ons een route door de geschiedenis. Naar een nieuw Jeruzalem. Dan worden alle tranen afgewist.

Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

4 november *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref.kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Dankdag Gewas Arbeid</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang	1 ^e Oogstcollecte 2 ^e Pastoraat/fruitbakjes
Uitgang	Onderhoudsfonds

11 november *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Zendingsdienst; Meetingpoint en FLAME; m.m.v. het gemeenteorkest</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Collecte Rondgang	Zending: Familie Kieviet in Senegal
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

12 november, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde
Heilig Avondmaal

18 november *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur	SPECIALdienst in De Ontmoetingskerk <i>Top 2000 dienst: Mirte en Jens van Hoof</i>
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat
Uitgang	Kerk in Actie: Noodhulpfonds ACT Alliance

25 november *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar</i>
Voorgangers	Ds. F.C. de Ronde en Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijck en Dina Korteweg
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Eigen gemeente: KerkWebRadio

26 november, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

2 december *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e Adventszondag; Doopdagviering</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Jeugdwerk: Flame 2 ^e Onderhoudsfonds

9 december *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e Adventszondag; Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Dina Korteweg
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang Uitgang	PKN: Pastoraat nieuwe stijl Onderhoudsfonds

10 december, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

16 december *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>3^e Adventszondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Kerstzangdienst in Rooms Katholieke kerk
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Eigen gemeente: Stille Hulp

17 november, 15.00 uur: Oecumenische kerstviering Fendertshof
Diaken M. Bastiaansen en Ds. J.H. van der Sterre

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
4 november	Ria en Angelique	NeelyAnne, Saskia
11 november	Rianne en Claartje	Flame
18 november	Addie en Judith	Marjolein
25 november	Nelleke en Dicky	Claudia, NeelyAnne
2 december	Anne, Femke en Melissa	Saskia, Tiny
9 december	Ad en Judith	Monique, Marjolein
16 december	Ria en Nelleke	NeelyAnne, Saskia

	Bloemendienst	Organist
4 november	Jeanne Moerland	Johan van der Steen
11 november	Tiny Bienefelt	Gemeenteorkest
18 november	Anneke Knook	Johan van der Steen
25 november	Riet Jongbloed/Hetty Bom	Ad van Sprang
2 december	Mineke Huitkar	Johan van der Steen
9 december	Willy Oostdijck	Ad van Sprang
16 december	Tanny Verhagen	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
4 november	Jan	Anton	Anton, Jeanette
11 november	Tiny	Peter	Susanne, Anton
18 november	Jeannette	Piet	Henk, Jan v. Dam
25 november	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>	Henk, Saskia
2 december	Jeroen	Gerrit	Wim T., Corry-Anne
9 december	Ad	Willian	Willian, Wim L.
16 december	Lonneke	Arjan	Henk, Saskia

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

4 november: Pastoraat: Dankdag voor gewas en arbeid

Ter gelegenheid van 'Dankdag voor gewas en arbeid' worden er als groet van de gemeente fruitbakjes samengesteld, die verspreid worden onder gemeentelieden. Wij ervaren dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook met het gesprek dat plaats vindt tijdens het bezoek. Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mede mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. Helpt u mee?

11 november: Zendingdienst: Familie Kieviet in Senegal

De familie Kieviet is 3 jaar geleden al eens eerder in een zendingdienst geweest.

Tabitha en Jan wonen en werken in Senegal. Ze zijn onderdeel van het internationale team van CAMA. Tabitha werkt als arts in de kliniek Keru Yakaar (huis van hoop). Deze christelijke kliniek is bekend in heel de stad en biedt goede medische zorg voor een betaalbare prijs. Jan werkt vooral aan projecten, de kernbegrippen in de keuze van projecten zijn: Jezus moet centraal staan, het moet de mensen in Senegal echt helpen en het moet in dienst staan van het CAMA-team.

Tijdens de zendingdienst van zondag 11 november zal Krijn Kieviet meer toelichten over de werkzaamheden van Jan en Tabitha.

Mocht u meer willen lezen over het werk van de familie Kieviet dan verwijzen wij u naar hun website www.kieviet.org

18 november: Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat (Nederland) "Perspectief voor (ex)gedetineerden"

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenschappen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Geeft u

ook om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?

18 november: Kerk in Actie: Wereldwijd Nood-hulpfonds ACT Alliance

Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance. Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffen en uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.

25 november: Eigen gemeente: KerkWebRadio

Op zondag 25 november 2018 collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

2 december: Eigen gemeente: Jeugdwerk Flame

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk (Flame) van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?

9 december: Protestante kerk Nederland: Pastoraat nieuwe stijl

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals 'Nieuwe wegen in het pastoraat'. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.

16 december: Eigen gemeente: Stille Hulp

Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



11 november - Zendingsdienst

In de zendingsdienst van 11 november zal dhr. Krijn Kieviet op uitnodiging van de taakgroep Kerk en Wereld vertellen over het ontwikkelingswerk van zijn familie in Senegal. 3 jaar geleden is hij al eens bij ons geweest en op boeiende wijze liet hij ons toen zien en horen hoe het is om als christen in Senegal te wonen en te werken. Ons eigen gemeenteorkest is al weer hard aan het oefenen om aan deze dienst muzikale medewerking te verlenen.

Meet and Eat

Op VRIJDAG 23 november zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden. Aanvang 18.00. uur. Locatie: 't Trefpunt.

U zich kunt aanmelden bij Addy Roks:

0168-462254 of via a.roks-kwist@kpnplanet.nl. **VOL=VOL**

Dus vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geef u op.



Gedachteniszondag 2016



Op 25 november is het gedachteniszondag. We gedenken als gemeente dan degenen die ons dit jaar ontvallen zijn en die we moeten toevertrouwen aan de Eeuwige. Hun nabestaanden worden in het bijzonder uitgenodigd voor deze dienst waarin hun namen genoemd zullen worden in het vertrouwen dat hun leven veilig is bij God.

Liturgisch bloemschikken



Wij willen weer een cursus liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van het bloemstuk.

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken, dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar en daarom pakken we het in oktober en november 2018 en in het voorjaar 2019 nogmaals op.

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee. We hebben de volgende avonden gereserveerd:

In 2018 7 november en 28 november. De data in 2019 zijn nog niet bekend.
Houd hiervoor Contactruimte in de gaten.
Aanvang 19.30 uur in 't Trefpunt.
Graag opgeven bij:
Anja den Hollander (0616660631) en Jolanda den Hollander(0622589495)
Email: oostenrijk73@gmail.com of jandenhollandervlees@gmail.com



Op 11 november en 9 december willen we met de boekentafel in de Vijverhof staan.
We hopen dat u komt kijken naar wat we hebben voor advent en kerst, boeken voor groot en klein.

Speciale aandacht vragen we voor de boeken van Dirk van de Glind. In *Volwassen geloven en denken* schrijft hij:

Religies zouden 'oefenplaatsen voor onze menselijkheid' moeten zijn: 'Wanneer een religie of godsdienst in deze zin humaniserend is, helpt ze om de weg terug te vinden naar onze ziel, helpt ze om te overwinnen en los te laten wat ons frustreert en belemmert, helpt ze ons in onze kracht te gaan staan en het leven in vertrouwen en goedheid te leven'. Het moet in religie niet gaan om visies van daar en dan, maar om een stevig gewortelde blik op de verlangens en noden van het hier en nu.

Dirk van de Glind komt op woensdag 31 oktober vertellen over zijn boeken. Johan Massier, de voor-voor-voor-vorige predikant van onze gereformeerde kerk schreef het indrukwekkende boek *Levenskunstenaar* over hun zoon Peter. Hierin gaat het om een bijzondere vorm van levenskunst. Toen het er op aankwam, toen vechten tegen de leukemie niet meer hoefde en leven geen leven meer was, werd sterven voor Peter "doodeenvoudig". De lessen die Peter ons over de dood aanreikt, kunnen ook ons helpen.

We zien u graag bij onze boekentafel,
Nel, Janneke en Bep

UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op **woensdag 14 november 2018** in De Vijverhof.

Aanvang 20.00 uur.

Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.

Omdat de agenda nog niet definitief is vastgesteld in de kerkenraad vindt u deze hier nog niet. De punten die naast de gebruikelijke bezinning, mededelingen en rondvraag o.a. aan bod zullen komen zijn:

- muziek
- jaarrekening 2017 en begroting 2019 van de taakgroepen Beheer en Kerk&Wereld

Na afloop volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Via de mededelingen op de beamer zullen wij u verder informeren over de volledige agenda.

Namens de kerkenraad,
Susanne Baan, scriba

Bijzondere Top2000 kerkdienst op zondag 18 november in De Ontmoetingskerk



Op zondagavond 18 november aanstaande vindt er een Top2000 kerkdienst plaats in De Ontmoetingskerk. Pianist Jens en zangeres Mirte van Hoof brengen de muziek ten gehore. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2. Voorganger is ds. F.C. de Ronde.

Nummers met inhoud

In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God. Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, verlies en troost. Er zit muziek in het geloof en er zit veel geloof in deze muziek.



Top2000kerkdienst.nl

Op de website www.Top2000kerkdienst.nl staat een overzicht van alle diensten door het hele land. Vorig jaar deden er ruim 200 kerken mee.

Praktische gegevens

De toegang van deze Top2000 kerkdienst is gratis. Wel zal er gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er nog een hapje en een drankje.
Mirte en Jens van Hoof

Datum: 18 november 2018

Aanvang: 19.00 tot ca. 20.00 uur

KERSTMARKT in DE VIJVERHOF zaterdag 8 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Ook dit jaar nodigen we iedereen weer hartelijk uit een bezoekje te komen brengen aan de jaarlijkse kerstmarkt op 8 december in de Vijverhof, waar u weer kunt genieten van een heerlijk kopje koffie of thee of een glaasje fris.

Verder is er ook warme glühwein, witte en rode wijn, rosé en bier.

Wij hopen weer op een gezellige drukte (zodat het Rad weer volop kan draaien), een prettige sfeer en een goede opbrengst.

We zouden het erg waarderen als u **koek of cake** zou willen bakken voor bij de koffie en thee of voor bij het Rad van Avontuur. Ook **kerstspulletjes** voor de verkoop kunnen we goed gebruiken. U kunt deze vanaf 09.00 uur afgeven in de Vijverhof of vooraf even contact leggen met Henk Nijhoff, 0168-463357 of 0649115532. Ook **bloembakjes e.d.** die gebruikt kunnen worden voor het maken van kerststukjes kunt u inleveren bij Jeanne Moerland, Tiny Verhagen of Hetty Bom.

**Wij rekenen op uw medewerking en
hopen dat u tijdens de Kerstmarkt aanwezig kunt zijn!**

Nels erwtensoep volgens het Torenpolderrecept.

Deze overheerlijke erwtensoep kunt u ook, om thuis te eten, vooraf bestellen bij Nel van Dorp, Leeuwerikstraat 26, tel. 463639 (eventueel kunt u ook porties van een ½ liter afnemen).

De ingrediënten voor deze soep worden geschonken door gemeenteleden.

Nel kookt de erwtensoep, vriest ze in en levert ze, indien gewenst, bij u thuis af, maar het is ook mogelijk om van deze heerlijke soep te smullen tijdens de kerstmarkt in de Vijverhof.

Dit jaar zal er ook op 8 december een kerstmarkt op de Voorstraat zijn, georganiseerd door de ondernemersvereniging. Het begin op de Voorstraat pas om 16.00 uur en eindigt om 22.00 uur. We willen ook daarbij als kerk ons gezicht laten zien. Hoe we dat gaan doen is nog niet helemaal bekend, omdat daar nog besprekingen over gevoerd zullen worden.

Het is wel de bedoeling dat er optredens zijn in de Dorpskerk van koren en orkesten. Ook daar ligt de coördinatie bij de ondernemersvereniging in overleg met onze taakgroep Beheer.

Maar daar er geen Contactruimte meer uitkomt voor de kerstmarkt wil ik deze activiteit toch alvast noemen. Via de mededelingen en de website www.pknfijnaart.nl zullen we meer aan u bekend maken.

Bezorging Contactruimte

Hoeveel jaar is ons niet bekend, maar meer dan 25 jaar heeft Jaap Versluijs het kerkblad bezorgd op diverse adressen in de polder. In verband met zijn gezondheid heeft hij nu besloten om ermee te stoppen. Dat valt te begrijpen. De laatste twee edities van het kerkblad heeft Cor Endepoel al rondgebracht. Jaap, dank voor de vele jaren dat je het kerkblad hebt bezorgd.

Dit betekent dat we nu op zoek zijn naar een vervanger. Het is geen kleine wijk, integendeel het is zeer uitgebreid. Er zijn adressen aan de Drogedijk, Kraaiendijk, Stadsdijk, Volkerakweg en NoordLangeweg. Is er iemand die deze wijk op zich wil nemen. Graag contact opnemen met Ad van der Boon of Jan Nieuwenhuizen.

Jaap nogmaals bedankt. Het ga je goed.

Portret van een gemeentelid: Jan Kruis



Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het verhaal van Jozef. Zijn gedrag tegenover zijn broers maakte indruk op mij en ook dat hij door hen in de put werd gegooid en verkocht. Bij Potifar ging het hem eerst voor de wind, maar liep het later ook weer mis. De dromen van de schenker en de bakker vond ik zo bijzonder, die zag ik gewoon voor me. Het eindigde heel mooi, zowel voor Jozef als voor zijn vader en broers.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Abraham willen vragen: Waar heb je het geloof vandaan gehaald om je zoon te kunnen gaan offeren? Dat zou mij echt te ver gaan, dat zou ik niet kunnen. Dan maar ongehoorzaam.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben dankbaar voor ons gezin, voor alles wat we gekregen hebben en voor elkaar hebben gebokst en voor het geloofsleven dat we samen hebben.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk hangt de sfeer van Huub Oosterhuis en Nico ter Linden en de pionierspredikant Jos van Oord. Dit komt tot uitdrukking in de liederen die we er zingen en de preken die we er horen. Net zoals in onze kerk is voor mij Jezus het grote voorbeeld.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het orgel en het zingen met elkaar en een korte overdenking die handvatten geeft om de Bijbel te verstaan en te vertalen naar nu.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik word blij in de kerk als er een open sfeer heerst waarin we bij elkaar kunnen zijn met ons geloof, hoe verschillend dat ook is. Ik word ook blij van liederen zingen waar ik achter kan staan. Het gebeurt regelmatig dat we liederen zingen die ik zelf niet zou hebben uitgekozen, maar ik heb uit een eerder Portret in Contactruimte geleerd dat we ook voor elkaar kunnen zingen. Ik word ook blij van het contact met elkaar: een praatje, hulp naar elkaar, koffiedrinken, een kaartje sturen, bij elkaar langsgaan. Ik ben blij dat ik bij de club hoor.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Van de natuur, vooral van het water. Daarin zie ik God en daar kan ik heel stil en heel gelukkig van worden.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Een blij en warm geloof waarin ze kunnen genieten van alles wat ze gekregen hebben. Ik wens mijn medegemeenteleden ook toe dat ze mensen treffen die hen bijstaan als het eens een periode moeilijk is in hun leven.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 978 uit het nieuwe liedboek:

*Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.*

*Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.*

Aan wie geef je de pen door? Aan Marjan Luijk.

Taakgroep Jeugd

“Het is niet vanzelfsprekend dat je alles kunt”.....

Flessenactie was succesvol

Hartelijk dank!



Op de zaterdag van ons startweekend zijn ruim 40 jongeren en ouderen met 4 tractoren Fijnaart ingegaan om lege flessen op te halen. Dit werd een groot succes. Er zijn 1.992 frisdrankflessen ingezameld en 16 kratten met lege bierflesjes en nog eens 204 losse bierflesjes. In totaal dus 2.580 flessen.

Daarnaast werden diverse donaties ontvangen, van particulieren, maar ook van onze taakgroep Kerk en Wereld en van de boekentafel. Dit heeft tot de mooie opbrengst van € 906,- geleid. Hiervan is € 453,- voor BOSK, de vereniging die kinderen en volwassenen helpt die zijn geboren met een lichamelijke beperking en € 453,- voor het nieuwe jeugdthunk in de Vijverhof.

Samen met de andere sponsorbedragen die het Steptemberteam bij elkaar gelopen en gefietst heeft, is de totale opbrengst voor BOSK uitgekomen op € 1.801,-. Een prachtig resultaat!

Hartelijk dank aan alle gevers, maar ook aan allen die zaterdagmiddag onvermoeibaar op stap waren om de flessen in te zamelen en om deze de dagen erna te sorteren en in te leveren.

Het heeft zeker een saamhorigheidsgevoel gegeven en van diverse kanten hoorden we ook hoe goed het is om met elkaar zoiets te doen voor een goed doel. Kortom: voor herhaling vatbaar.

Nicky van Dam en Arne Goudriaan

Van de kindernevendienst

We gaan verder volgens het leesrooster van 'Vertel het maar'. We lichten er deze keer twee bijzondere zondagen uit en we vertellen wat over ons Adventsproject.

Woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Op die dag danken we God voor al het voedsel dat we krijgen, voor ons dagelijks brood. In de kindernevendienst gaan we al met dit thema op 4 november aan de slag. We hebben hier voedsel in overvloed, maar er zijn in Nederland ook nog steeds mensen die weinig te eten hebben en de voedselbank nodig hebben. En er zijn landen waar hongersnood is. Aan de hand van een leuke werkvorm gaan we hierover met de kinderen in gesprek. Na afloop hebben we vast wat uit te delen.

De laatste zondag van november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag voordat met advent een nieuw kerkelijk jaar begint. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Op die zondag worden in de kerk alle namen genoemd van de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We gedenken hen en geloven dat de dood niet het einde is. God heeft de dood overwonnen, met Hem mogen we toelevan naar Gods nieuwe toekomst. Met de kinderen gaan we het hebben over wat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde betekenen.

Daarna gaat ons adventsproject van start. Het thema dit jaar is: Lichtdragers van God. We lezen deze adventsperiode uit het Lucas-evangelie. Samen met Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes leven we toe naar de geboorte van Jezus. Jezus komt om Licht te brengen in de wereld. Zacharias zingt daarvan in zijn lofzang (Lucas 1:78-79): 'Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede'. We hopen dat de vijf genoemde mensen die in dit project centraal staan voor ons allemaal een lichtend voorbeeld mogen zijn. Net als zij, zijn ook wij Lichtdragers van God. Wat dat inhoudt en hoe je dat kunt laten zien, leren we tijdens de kindernevendienst.

Je bent er toch ook weer bij!

De leiding



kinderkerkflame@hotmail.com

Zondagmorgen 11 november (10-11 uur) is er weer Flame !
in 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66)

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen
Jullie zijn weer van harte welkom ! (groep 1 t/m 7)
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee !
kinderkerkflame@hotmail.com

Laatste jaar van de Schoenendoos-actie! Nog steeds geschikt voor alle leeftijden!

Na 25 jaar gaat de Actie 'Schoenmaatjes' van Edukans stoppen! Dit jaar wordt de actie voor de laatste keer georganiseerd. Vanaf 2019 komt 'Schoolmaatjes' in de plaats van Actie Schoenmaatjes. Wat zou het mooi zijn als er dit jaar héél veel gevulde schoenendozen verstuurd kunnen worden naar kinderen elders op de wereld die in armoede leven en voor wie naar school gaan helemaal niet vanzelfsprekend is. De kinderen die een gevulde schoenendoos krijgen, kunnen met hun nieuwe spulletjes – soms voor het eerst – echt meedoen op school. En ze beseffen: er wordt aan mij gedacht.



Versier een schoenendoos en vul deze met spulletjes zoals toiletartikelen, een speelgoedje, een knuffel en natuurlijk schoolspullen.

We willen u vragen om een gevulde schoenendoos in de kerk af te geven. Dit kan t/m 18 november. Achter in de kerk vindt u schoenendozen en folders. U mag een schoenendoos meenemen en thuis vullen. Als u zelf nog een lege schoenendoos hebt, wilt u die dan gebruiken?

Op de flyer staat wat u wel en juist niet in de schoenendoos kunt stoppen.

U kunt ook geld geven voor de verzendkosten van de dozen. Ook mag u losse spulletjes (alles uiteraard nieuw/netjes en schoon) inleveren. Voor deze spullen staat een grote doos achterin de kerk. De spullen zijn voor kinderen tussen 2 en 14 jaar. Edukans gebruikt deze spullen om dozen aan te vullen of extra dozen te vullen. Denk aan:

- toiletspullen zoals zeep, shampoo, handdoek, washand, tandenborstel, tandpasta, kam, borstel, haarspeldjes of –elastiekjes, spiegeltje, kettinkje;

- schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, schaar, puntenslijper, liniaaltje, etui, lijm, schrijfblok, kleurboek;
- kleine speelgoedjes zoals balletje, knikkers, autootje, jojo, springtouw, puzzeltje, muziekinstrumentje, plastic of houten diertjes, bouwblokjes, kraaltjes;
- andere dingen waar een kind plezier van kan hebben, zoals kleine knuffels (geen varken), knutselspulletjes (bijv. vouwblaadjes, figuurscharen, verfdoojsje, stickertjes), een T-shirtje, petje.

Let op:

GEEN oorlogsspeelgoed of –kleding (bijv. shirt of pet met camouflageprint).

GEEN ‘eng’ speelgoed zoals een plastic slang, spin.

GEEN spullen/speelgoed met batterijen.

GEEN snoep of ander eten (koekjes e.d.).

Let op:

* Lees de folder goed om te weten welke spullen wel en welke niet in de schoendoos mogen.

* PLAK DE DOOS NIET DICHT OF PAK HEM NIET IN (bijv. met inpakpapier).

Alle dozen worden namelijk door Edukans vóór verzending geopend en gecontroleerd. Doe er liever een ‘postbode-elastiek’ omheen.

Er is helaas geen Machtigingsformulier voor de verzendkosten meer. Ga naar de site van Edukans www.schoenmaatjes.nl, hier kunt u de barcode activeren. De barcode plakt u op de doos en hierop geeft u aan of het voor een jongen of een meisje is en voor welke leeftijdscategorie.

Lukt bovenstaande niet, geef hem dan af aan een lid van taakgroep Kerk en Wereld, wij zullen u dan helpen.

Voor meer informatie over de actie kunt u kijken op www.edukans.nl bij ‘schoenacties’ en/of ‘schoenmaatjes’.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Marloes Stoop 0623943307 of via kerkenwereld@pknfijnaart.nl

Wij hopen met Edukans dat jullie er een fantastisch laatste Schoenmaatjesjaar van willen maken



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

23/9 onderhoudsfonds	€ 165,40
30/9 onderhoudsfonds	€ 189,22
7/10 onderhoudsfonds	€ 102,90
7/10 instandhouding kerk en eredienst	€ 167,40

24/9 Koffiekerk	€ 14,50
8/10 Fendertshofdienst	€ 23,60
7/10 Zangdienst	€ 51,05

Giften

In de afgelopen periode zijn er giften voor de kerk ontvangen : via mw. L. Nouwen en mw. A. de Vrij beiden € 20 . Hartelijk dank.

Verjaardagsfonds

Begin oktober zijn de zakjes van het verjaardagsfonds weer ingeleverd voor het 3e kwartaal. Dit had weer een mooie opbrengst van € 983,83. Alle gevers en bringers van de verjaardagsgroet hartelijk dank.

Kerkbalans 2018

Van het door de gemeente tot nu toegezegde bedrag van € 92730 is er inmiddels € 80522 binnengekomen. Degene die in het voorjaar de looper gemist heeft of om een andere reden nog geen toezegging of betaling gedaan heeft, kan dat natuurlijk altijd nog doen op de genoemde bankrekening achterin Contactruimte.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 06 15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Kerktelefoon

Er zijn al enkele weken problemen met het geluid van de kerktelefoon via de KWR [kerkwebradio]. Het geluid valt regelmatig weg bij u thuis. Dit heeft te maken met een update van KPN op het telefoonnet c.q. centrale.

KPN wil/kan vanaf medio juni 2019 geen uitzendingen meer verzorgen via de telefoonlijn, maar deze storing komt wel erg vroeg, vooral ook, omdat het nog geen juni 2019 is. Er is wel een mogelijkheid om de kerkdienst te blijven beluisteren via het kastje bij u thuis en wel via een ADSL-lijn, m.a.w. via internet. Dat gaat vele malen beter en zeer zeker zonder storingen. Ik weet dat niet iederéén internet heeft. Wellicht is dit het overwegen waard, want dan vervallen uw gesprekskosten ook nog eens en u heeft een beter geluid.

Hieronder een bericht van de leverancier van de KWR-kastjes met een mogelijkheid om wel de kerkdiensten te kunnen blijven beluisteren. De vraag is dan of de luisteraars die nog geen internet hebben wellicht wel willen overwegen een 3-in-1-abonnement te nemen.

Waar internet geen optie is, zou je kunnen denken aan een 3G router van Koekman Mobiel. Hier zit een abonnementtje van € 10,00 per maand bij, ruim voldoende om de kerkdiensten te kunnen volgen. Uw KWR's kunnen hier op aangesloten worden met een ethernetkabel.

Ik weet dat dit erg vervelend is, maar we proberen er alles aan te doen om u toch van de kerkdiensten te kunnen laten genieten. Mochten er vragen zijn dan kunt u mij bereiken op onderstaand telefoonnummer.

Anton Bom, 06-51987121.

TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

23 september	Vredesweek: Versterk de kerk in het Midden-Oosten	€ 268,07
30 september	Eigen gemeente: Pastoraat/bloemen	€ 129,67
7 oktober	PKN: Kerk en Israël (Israëlzondag)	€ 192,27
14 oktober	Kerk en Wereld: noodhulp Sulawesi/Indonesië *	€ 576,-

*Kerk en Wereld vult de collecte voor Noodhulp Sulawesi/Indonesië aan tot € 750,-.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk/Ontmoetingskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. **Het gaat in november om ontbijtkoek en in december om wasmiddel en afwasmiddel.**

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel naar de kerk, te voet, per fiets of met de auto-voetgangers, fietsen en auto's richting onze kerk. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 46 28 94.

Dankdienst voor gewas en arbeid Zondag 4 november



De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar activiteiten rondom de dankdienst voor gewas en arbeid, waaronder het maken van fruitbakjes voor gemeenteleden van 79 jaar en ouder. In deze viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Op deze manier willen wij als gemeente dankbaar zijn voor al hetgeen wij mogen ontvangen. Op zondag 4 november vindt dit plaats. Het fruit wordt gesponsord door een aantal fruittelers. Alles wat we tekort komen wordt gekocht met korting bij de supermarkt en andere bedrijven. Hier zijn wij erg dankbaar voor en daarom is het niet nodig dat er fruit gebracht wordt. Wil U toch wat geven dan kan dat altijd voor de voedselbank. Achter in de kerk staan bakken waar u lang houdbare producten in kunt leggen, wat zeer op prijs gesteld wordt. Heeft U nog vragen dan kunt U mij bellen : Jan den Hollander, telefoon 0168-404463 of per e-mail (jandenhollandervlees@gmail.com)



Op **zaterdag 3 november 2018** tussen 09:00 en 12:00 uur zullen de fruitbakjes in de Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld worden samengesteld. Indien U ons daarbij wilt helpen, bent U van harte welkom. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Jan den Hollander.

Daarom gelijktijdig ook een oproep voor het bezorgen van de fruitbakjes op **zondag 4 november 2018**.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

5 november	19.30 uur:	Zangkring
6 november	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
7 november	9.00 uur:	Gebedskring
14 november	14.15 uur:	Ouderensoos
15 november	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
19 november	19.30 uur:	Zangkring
26 november	20.00 uur:	Gesprekskring, Appelaarseweg 2
27 november	14.30 uur:	Zendingskrans
27 november	20.00 uur:	25+kring, Appelaarseweg 2
28 november	14.15 uur:	Ouderensoos
28 november	20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand'
3 december	19.30 uur:	Zangkring
5 december	9.00 uur:	Gebedskring
11 december	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
12 december	14.15 uur:	Ouderensoos
17 december	19.30 uur:	Zangkring
18 december	15.00 uur:	Ouderensoos: Kerstviering

DIVERSE MEDEDELINGEN



Myanmar

Aung Ko Htwe was dertien jaar oud toen het leger van Myanmar hem ontvoerde. Hij was een kindsoldaat en vertelde over zijn ervaringen in een radio-interview. Een rechter oordeelde dat hij daarmee de staat in gevaar bracht. Hij is nu 26 jaar en zit een celstraf van tweeënhalf jaar uit.

Een rechter veroordeelde Aung Ko Htwe afgelopen maart tot twee jaar gevangenisstraf vanwege het interview. Hij kreeg eerder al zes maanden cel, omdat hij verklaarde geen vertrouwen te hebben in het rechtssysteem en weigerde mee te werken. Ook zou hij op een kopie van de grondwet van Myanmar hebben getrapt. Hiervoor kan hij nu nog een extra straf van drie jaar krijgen.

In november of december kunt u uw handtekening zetten voor twee journalisten in ditzelfde land. De laatste jaren is in Myanmar weer weinig of geen respect voor de mensenrechten.

Bep Rosing

Vervolgde Christenen

Wat goed dat veel personen en organisaties opkomen voor mensen die het moeilijk hebben, worden gediscrimineerd en vervolgd. Hier aandacht voor de organisatie "Open Doors". Open Doors vraagt aandacht en komt op voor onze vervolgte zusters en broeders in de gehele wereld. In een groeiend aantal landen kunnen christenen hun geloof niet in vrijheid belijden, worden zij gediscrimineerd en lopen gevaar, ja soms levensgevaar.

Op www.opendoors.nl is de door Open Doors gemaakte lange Ranglijst Christenvolging vermeld. Noord-Korea prijkt op nummer 1. Maar, om een voorbeeld te vermelden, zelfs het voorheen veilige land als India scoort tamelijk hoog. Lid worden van deze goede organisatie is heel eenvoudig. Bel 0341 465000 of stuur een e-mail naar <info@opendoors.nl>

Ger Stam

Gratis adventskalender: *Het wordt licht*



Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke pagina staat een bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag om over na te denken.

In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: "Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in de donkerste tijd van het jaar. Ook in de wereld om ons heen en in onszelf kan het soms donker zijn. Het adventsrooster helpt je om uit te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de geboorte van Jezus is gekomen."

De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares Rietje Bakker. Rietje: "Kunst gaat om woorden als 'verwonderen' en 'verbeelden'. Ik hoop dat de schilderijen in deze kalender mensen helpen om de reis te maken van je hoofd naar je hart."

De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl. Op veel plaatsen is het mogelijk om de kalender ook te bestellen via een vrijwilliger van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Contactpersoon: Janneke van Balen

Bijbelleesrooster voor de maanden november en december 2018

1 november	Openbaring 3:1-6	1 december	Lucas 1:26-38
2 november	Openbaring 3:7-13	2 december	Openbaring 8:1-13
3 november	Openbaring 3:14-22	3 december	Openbaring 9:1-12
4 november	Openbaring 4:1-11	4 december	Openbaring 9:13-21
5 november	Psalm 21	5 december	Openbaring 10:1-11
6 november	Marcus 11:27-33	6 december	Openbaring 11:1-14
7 november	Marcus 12:1-12	7 december	Openbaring 11:15-19
8 november	Marcus 12:13-17	8 december	Lucas 1:39-56
9 november	Marcus 12:18-27	9 december	Openbaring 12:1-12
10 november	Marcus 12:28-34	10 december	Openbaring 12:13-18
11 november	Openbaring 5:1-14	11 december	Openbaring 13:1-10
12 november	Openbaring 6:1-8	12 december	Openbaring 13:11-18
13 november	Openbaring 6:9-17	13 december	Openbaring 14:1-13
14 november	Openbaring 7:1-17	14 december	Openbaring 14:14-20
15 november	Rechters 17:1-13	15 december	Openbaring 15:1-8
16 november	Rechters 18:1-10	16 december	Openbaring 16:1-11
17 november	Rechters 18:11-31	17 december	Openbaring 16:12-21
18 november	Psalm 16	18 december	Openbaring 17:1-8
19 november	Marcus 12:35-44	19 december	Openbaring 17:9-18
20 november	Marcus 13:1-13	20 december	Openbaring 18:1-8
21 november	Marcus 13:14-27	21 december	Openbaring 18:9-24
22 november	Marcus 13:28-37	22 december	Openbaring 19:1-10
23 november	Rechters 19:1-10a	23 december	Lucas 1:57-66
24 november	Rechters 19:10b-30	24 december	Lucas 1:67-80
25 november	Rechters 20:1-11	25 december	Lucas 2:1-21
26 november	Rechters 20:12-28	26 december	Handelingen 6:8-15
27 november	Rechters 20:29-35	27 december	Handelingen 7:1-16
28 november	Rechters 20:36-48	28 december	Handelingen 7:17-34
29 november	Rechters 21:1-25	29 december	Handelingen 7:35-43
30 november	Lucas 1:1-25	30 december	Handelingen 7:44-60
		31 december	Psalm 147