

# OVERDENKING

## De liefde zal het ons leren.

In de vakantie kom ik, zoals veel mensen, meer dan anders in aanraking met christelijke kunst. In kerken en musea kom je schilderijen, beeldhouwwerken, gebrandschilderde ramen, iconen tegen ("Niet weer een kerk" zuchten mijn kinderen dan). In Antwerpen zag ik een meesterwerk van middeleeuwse houtsnijkunst. Een afbeelding van Jezus met de discipel Johannes. Het verbeeldt het moment bij het laatste avondmaal dat Johannes tegen de borst van Jezus aanligt. Johannes wordt daar de leerling genoemd van wie Jezus hield. Hij staat daarin model voor de geloofsgemeenschap.



Het onvoorstelbaar knappe aan dit beeld is dat het uit een stuk hout is gesneden. Het is de kunstenaar gelukt om het hout zo te bewerken dat er 2 personen uit tevoorschijn zijn gekomen die in-ig met elkaar verbonden zijn. Hand in hand, een arm om de schouder. We hebben het allemaal nodig. De Johannesfiguur is in rust, de Jezusfiguur kijkt je dringend aan: hoe zit het tussen jou en mij?

In de protestantse traditie zijn we minder vertrouwd met deze religieuze kunst, wij hebben een Beeldenstorm gehad, ergens is dat een gemis, maar daar zit wel een gedachte achter: wij hebben geen beelden in de kerk, maar laat de

gemeenschap zelf lichaam van Christus zijn.

De Efezebrief zegt dat de kerk 1 lichaam vormt en dat dit lichaam naar Christus toegroeit. Dit is geen groei in omvang, maar een groei in liefde. "Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde." (Efeze 4:16)

Deze zomer overleed plotseling ds. Henri Veldhuis, predikant te Culemborg. Hij schreef onder meer het boek 'Kijk op geloof', dat heel helder uitlegt wat het christelijk geloof inhoudt, voor belijdeniscatechese heb ik het meerdere keren gebruikt. Van hem heb ik veel geleerd of eigenlijk was er één punt dat hij in zijn preken en publicaties steeds centraal stelde. De liefde van Christus.

De liefde die een veilige ruimte creëert, een geloofsgemeenschap die naar de Heer toegroeit, zoals het middeleeuwse kunstwerk laat zien, één lichaam, uit het goede hout gesneden.

Van Henri Veldhuis heb ik geleerd dat deze liefde niet soft of sentimenteel is. Christus kijkt je immers dringend aan. Het is vlak voor Jezus' lijden en sterven. Als iemand je zo aanziet dan kun je er niet onder uit. Er wordt iets van je gevraagd: Trouw zijn aan de waarheid, recht doen, de vrede dienen.

“Als Jezus iemand bedekt met de mantel van zijn liefde, betekent dat nooit het toedekken van zonde en onrecht. Zijn ontferming maakt de noodzaak van bekering niet overbodig. Kwetsbare mensen maakt hij niet zielig, maar hij stelt ze, als het nodig is, verantwoordelijk.” (Kijk op geloof, p. 117)

Ds. Franc de Ronde

## KERKDIENTEN

**2 september** *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5):  
Protestantse. gemeente, Willemstad*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Edward Goudriaan
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Onderhoudsfonds 2 <sup>e</sup> K&W: Eigen gemeente, stille hulp
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

**9 september** *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>FLAME en Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	K&W: Jeugdwerk JOP Onderhoudsfonds

**10 september, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde**

**16 september** *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijck
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst K&W: Kerktelefoon

**23 september** *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Startzondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde en Diaken M. Bastiaansen
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	K&W: Vredesweek Onderhoudsfonds
19.00 uur	<b>Zangdienst in De Ontmoetingskerk</b> Ds. J.H. van der Sterre
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander

**24 september, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof**

**30 september** *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Dina Korteweg
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds K&W: Pastoraat / bloemen

**ROOSTERS**

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
2 september	Nelleke, Melissa	Monique, Neely Anne
9 september	Anne, Judith	Flame
16 september	Addie, Angelique	Marjolein, Claudia
23 september	Ad, Claartje, Femke	Neely Anne, Saskia
30 september	Rianne, Ria	Tiny, Monique

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
2 september	Jana Peeraer	Johan van der Steen
9 september	Marjan v.d. Zwaag	Barthold Jongejan
16 september	Jenke de Lint	Barthold Jongelan
23 september	Tiny Verhagen	Johan van der Steen
30 september	Hanny v.d. Kemp	Ad van Sprang

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>BHV dienst</b>
2 september	Jeroen	Gerrit	Willian, Cory-Anne
9 september	Ad	Willian	Wim L., Willian
16 september	Lonneke	Arjan	Henk, Susanne
23 september	Jan	Anton	Anton, Wim T.
30 september	Tiny	Peter	Jan, Jolanda

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestante gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### **Zondag 2 september: Eigen gemeente: Stille Hulp**

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

### **Zondag 9 september: PKN: Jeugdwerk JOP: Jeugdwerkmaterialen**

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website [jop.nl](http://jop.nl) zijn honderden programma's en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.

### **Zondag 16 september: Eigen gemeente: Kerktelefoon**

De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

### **Zondag 23 september: Vredesweek: Werken aan vrede is urgenter dan ooit.**

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder

meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

### **Zondag 30 september: Eigen gemeente: Pastoraat/ bloemen**

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden.

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat uw wilt steunen.*



## **TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN**

### **Berichten van ds. De Ronde**

-Op 23 augustus 1948 werd in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. De Nederlandse kerken zijn hier dus vanaf het begin bij betrokken en in de Nieuwe Kerk, de plek van oprichting, is de 70<sup>e</sup> verjaardag gevierd met een internationale kerkdienst. Wereldwijd zijn er 350 kerken uit meer dan 100 landen aangesloten bij de World Council of Churches (afkorting WCC). Deze kerken zijn over theologische en culturele verschillen heen met elkaar verbonden, ze leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar. De Wereldraad zet zich in voor samenwerking tussen kerken en voor vrede en recht in de wereld.

-Zondag 2 september is door de Wereldraad van Kerken uitgeroepen tot Scheppingszondag. We lezen een gedeelte uit de Efezebrief en zingen liederen die met het thema 'Schepping' te maken hebben.

-Op zondag 16 september hopen Jaap Punt en Sanne van Etten hun zoon Willem ten doop te houden. Het is mooi om daar als gemeente getuige van te zijn en zo ook herinnerd te worden aan onze eigen doop.

-22 en 23 september is het startweekend. Eén keer in de drie jaar doen we dat gezamenlijk met onze broeders en zusters van de R.K. parochie. Zondag 23 september hebben we een gezamenlijke kerkdienst in De Dorpskerk, waarin ik samen met diaken Bastiaansen voor zal gaan. Thema: Een goed gesprek.

-Op 20 september beginnen we weer met een nieuw seizoen van de Bijbelgespreksgroep, steeds de derde donderdag van de maand om 15.30 uur in de Vijverhof. We zullen ons verdiepen in Bijbelgedeeltes uit het Nieuwe Testament.

## **Verslag van een project**

In het afgelopen seizoen hebben stagiaire Gerarde Koks-de Jong, ds. Franc de Ronde en vrijwilligers van de taakgroep Pastoraat gesprekken gevoerd met gemeenteleden uit de middengeneratie van 30 tot 50 jaar. Dit om inzicht te krijgen in de pastorale behoeften van deze doelgroep. Hoe staan ze in het leven, in het geloof en in de kerk? De geanonimiseerde gegevens zijn door Gerarde opgenomen in een onderzoeksverslag en de resultaten daarvan hebben we op 27 juni gedeeld met degenen die bij dit project betrokken zijn geweest. Hieronder volgt een samenvatting van het verslag.

### **Plan van aanpak:**

Uit het ledenregister zijn willekeurig 24 adressen geselecteerd van leden tussen de 30 en de 50 jaar. Deze adressen hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. 15 adressen hebben meegedaan aan het project, best een goede respons. Op een aantal adressen hebben zelfs 2 personen meegedaan, 1 persoon heeft zichzelf aangemeld.

Bij alle gesprekken is dezelfde methode gebruikt. Met behulp van woordenlijsten werd de deelnemers gevraagd antwoord te geven op de volgende vijf vragen.

**1 Noem enkele onderwerpen die je op dit moment bezig houden.**

**2 Welke van de genoemde onderwerpen zijn belangrijk geweest voor je kijk op het leven, je geloof of ongelooft?**

**3 Waar heb jij steun gevonden bij het nadenken over levensvragen?**

**4 Welke woorden passen bij wat jij zou willen omschrijven als je eigen geloof?**

**5 Welke betekenis zou de kerk voor jou kunnen hebben?**

Vervolgens heeft Gerarde door middel van een kwalitatieve data-analyse de interviews verwerkt. De gesprekken zijn ingedeeld op woorden en thema's. Deze woorden/thema's zijn geteld.

### **Conclusies**

De 30 tot 50 generatie is een drukke generatie. Ze zijn bezig met hun gezin, werk en vaak de gezondheid en zorg voor hun ouders.

Velen hebben het christelijk geloof vanuit hun opvoeding meegekregen.

Vaak werd deze opvoeding gemarkeerd met een zogenaamd schakelmoment.

Een moment waarop geloven iets persoonlijks wordt. Door het ziek worden of overlijden van ouders, zelf met ziekte te maken hebben, belijdenis doen, een gezin opvoeden, geboorte van kinderen, via vrienden of de kerk. Het funda-

ment is de opvoeding van de ouders, de persoonlijke belijdenis kwam vaak op een ander moment.

Enkele geïnterviewden gaven aan geen geloofsopvoeding gehad te hebben van hun ouders. Partner of grootouders waren in die gevallen de link naar de kerkgemeenschap.

In het nadenken over levensvragen is deze generatie vooral relationeel gericht; ouders, partner of vrienden.

Kerkbezoek wordt regelmatig genoemd. Vooral als moment in de week waar inspiratie gevonden kan worden. Samen zingen, het doet iets. Na de kerkdienst koffiedrinken. Een enkeling sprak over de preek, dat deze stof tot nadenken gaf om mee te nemen de rest van de week.

Deze generatie omschrijft hun geloof vooral als een manier van leven, een lifestyle. Gelovig zijn is verweven met alles wat men in het leven tegenkomt. Deze manier van leven geeft steun in moeilijke dagen en is een persoonlijke manier van zin geven aan het leven. Tegelijk zorgt het ook voor twijfel omdat de interpretatieruimte van wat geloven is ruimer is geworden. Hoe het leven gelovig vormgeven? En met name: hoe deze manier van leven overdragen aan de jongere generatie.

Dit komt terug bij de laatste vraag:

De samenkomsten op zondag zijn belangrijk. Deze zijn de basis voor de gemeenschap. De samenkomsten laten zien dat men niet alleen is in deze manier van leven. De gemeenschap om de eredienst heen is ook van belang, deze generatie vindt namelijk steun in levensvragen bij vrienden en bekenden. Deze generatie geeft duidelijk aan niet de zondagsbijeenkomst te willen missen, wel stellen ze vragen bij de vorm van deze bijeenkomst. Met name met het oog op de jongeren. Andere muziek? Korter preken? Ze zijn er erg mee bezig hoe ze de opvoeding als fundament voor geloven kunnen doorgeven aan hun kinderen. Of hoe ze ermee om moeten gaan als hun kinderen niet meer naar de kerk gaan.

### **Aanbevelingen**

Aan dit project zijn tenslotte aanbevelingen gekoppeld, waarmee we de komende tijd aan de slag kunnen gaan. Het was zinvol om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn en ook de slotbijeenkomst op 27 juni hebben we als inspirerend ervaren.

Gerarde Koks-de Jong en ds. Franc de Ronde

### **Verslag van het uitstapje van de Ouderensoos.**

25-07-2018 een datum voor een heel gezellige middag in de Leeuwerikstraat 26.

Met een groep van 18 mensen kwamen we rond 3 uur aan.

We werden al verwacht, want de tafels en stoelen stonden al klaar op het terras, heerlijk in de schaduw van de berkenboom, gadedeslagen door het Ransuiltje dat trouw elke dag in de boom komt zitten.

We begonnen gezellig met een kopje thee of koffie, het was een uitgelezen dag, niet te warm of te koud. Natuurlijk hebben we weer een gezellige puzzel opgelost.

Dit alles onder het genot van een kopje koffie met een zelfgebakken plak cake, aangekleed met vruchten en slagroom.

Later op de middag kregen we een glaasje fris geserveerd.

Ook een heerlijk likijsje, dat was goed tegen de warmte.

Een lekkere kop groentesoep kregen we daarna geserveerd.

Daarna een bolletje vleessalade met gezellige garnering. Toen kregen we nog een soort tosti.

De bitterbal lieten we ons ook goed smaken. Dit alles onder gezellig gekeuvel.

De volgende verrassing was een glaasje verse vruchten met sap. Dat is wat wij bowl noemen.

Nel heeft tijdens de maaltijd met ons enkele verzen en gedachten uit het nieuwe liedboek voorgelezen. Als afsluiting van deze dag baden we met elkaar het "Onze Vader".

Inmiddels was het half zeven op de klok, wij waren verzadigd en met veel voldoening gingen we allen weer naar huis of werden met de auto thuis gebracht. Allemaal bedankt, het was een onvergetelijke middag om dit met elkaar te beleven.

Het was een mooie afsluiting van een geweldig seizoen.

Een van de dames van de ouderensoos.



Voor en na de startdienst op 23 september wil de boekentafel zichtbaar aanwezig zijn. We beraden ons nog over de manier waarop we ons presenteren. Kom in ieder geval maar eens kijken.

Steek je licht op bij de boekentafel!

Nel, Janneke en Bep

### **Meet and Eat**

Op VRIJDAG 14 september zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt.

U / jij kunt je aanmelden tot 10 sept. bij Addy Roks.0168-462254

[a.roks-kwist@kpnplanet.nl](mailto:a.roks-kwist@kpnplanet.nl)

Dus vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten.

*Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.*





## Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering 22 mei 2018

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan ds. Van der Sterre voor zijn bezining. Hij leest voorafgaand daaraan een deel uit Galaten 5 ("... laat u leiden door de kracht van de Geest").

Menno heet de nieuwe ambtsdragers, te weten mw. Linda van Strien-Backer en de heren Edward Goudriaan en Wim de Looime welkom en hoopt dat zij zich spoedig zullen thuis voelen in de kerkenraad.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de algemene mededelingen. Hierbij wordt m.n. melding gemaakt van de werkgroep en vorderingen m.b.t. de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

In het verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 april 2018 worden een plaatsnaam en achternaam toegevoegd ter verduidelijking, waarna het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over de verbouwing van De Ontmoetingskerk en over voorbereidingen voor enkele diensten.

De jaarrekeningen van de taakgroepen Beheer en Kerk&Wereld waren vooraf aan de kerkenraadsleden toegezonden en worden toegelicht. **Beheer:** 2017 is financieel gezien een goed jaar geweest. Er is sprake van een positief saldo van € 84.117,-, dat met name ontstaan is door de verkoop van de kerk in Standdaarbuiten. Zou die verkoop niet hebben plaatsgevonden, dan was sprake geweest van een negatief resultaat van € 14.000,-. Zowel de baten als de lasten zijn in 2017 binnen de begroting gebleven. Voor 2018 is de verwachting dat het resultaat minder zal zijn.

**K&W:** hoewel sprake is van een tekort, is dat tekort nog wel aanvaardbaar. De opbrengst van de collectes in 2017 is gestegen, in 2018 ziet het daar niet naar uit en dat baart de taakgroep zorgen. Beide jaarrekeningen worden door de kerkenraad vastgesteld.

Zoals in de vorige vergadering was aangegeven is deelname aan het project SchuldHulpMaatje van de Gemeente Moerdijk een agendapunt. Na (ook vooraf) geïnformeerd te zijn over het project gaat de kerkenraad akkoord met een intentieverklaring. Die houdt in dat de kerkenraad, via een aan te stellen persoon, deelneemt aan de werkgroep die de verdere stappen moet uitvoeren en zich verder positief opstelt bij evt. verdere ontwikkelingen. Lex geeft aan dat de diaconie achter deze plannen staat en dat hij als contactpersoon namens onze diaconie wil functioneren. Ook hiermee gaat de kerkenraad akkoord.

Ter voorbereiding op het komende jaar wordt nagedacht over de aandachtspunten. Daartoe worden diverse vergaderonderwerpen aangedragen, o.a. het emeritaat van ds. Van der Sterre, de ICT-infrastructuur binnen de kerk,

kinderzegening, homofilie en sluiten van levensverbintenissen, voltooid leven, invulling van 'moderne' diensten.

Ds. De Ronde heeft op verzoek een taakomschrijving voor de Liturgische Werkgroep opgesteld. Daarin heeft hij zowel de taken weergegeven als de uitwerking/voorbereiding van een aantal diensten in het jaar. Hij licht e.e.a. toe. De kerkenraad stelt de taakomschrijving vast.

Vanuit het moderamen wordt aan de kerkenraad voorgesteld om de huidige situatie t.a.v. de bankbezetting te wijzigen in die zin, dat in het vervolg 2 (i.p.v. 3) ouderlingen aanwezig zijn (naast 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters). De kerkenraad neemt dit voorgenomen besluit van het moderamen over.

Na eerdere toezegging door Anton Bom (Zwingelspaan) heeft ook Piet de Lange desgevraagd aangegeven de functie van preekvoorzieners op zich te willen nemen. Het moderamen stelt voor deze beide gemeenteleden als zodanig aan te stellen. Zij volgen de huidige preekvoorzieners op, t.w. de dames Analeen van Strien en Ad Verhagen. De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel. Er zal een overdracht geregeld worden.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt o.a. genoemd: complimenten aan ds. De Ronde voor de dienst bij het afscheid van mevr. Korteweg-Flikweert, mooie dienst op Pinksterzondag, alsmede de laatste doopdienst (13 mei) en de door stagiaire Gerarde Koks geleide dienst. Als verbeterpunten worden genoemd dat het fijn zou zijn als alle liederen van notenschrift voorzien zijn en dat het belangrijk is dat de mensen achter de beamer vooraf de techniek controleren, dit omdat het tijdens een dienst niet lukte om een filmpje te vertonen.

Bij de rondvraag worden enkele vragen gesteld, waaronder een vraag over een eventuele teambuildingsactiviteit, Actie Schoenendoos, overhandiging van de cheque van de Bazaar.

Jan Tolenaars sluit de vergadering met het uitspreken van een dankgebed, waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng, allen wel thuis wenst en de vergadering sluit.

Susanne Baan, scriba.



**'Een goed gesprek'**  
**Oecumenisch startweekend 22 & 23 september 2018**

Zaterdag:

Jeugdactiviteit door jeugdraad



Iedereen wordt vanaf 17.00 uur in 't Trefpunt welkom geheten met een drankje!

Start van de BBQ is om 18.00 uur,

Voor deelname graag aanmelden op de intekenlijst, deze vindt u elke zondag in de kerk. Wilt u een salade maken? Graag! Geef u dan a.u.b op via de lijst of rechtstreeks bij Addy Roks.

Jeugd gratis

Vanaf 18 jaar: €13,= p.p.

Zondag:

Kerkdienst in De Dorpskerk met aansluitend voor oud en jong een kerkelijke speurtocht . Voor de jongeren onder ons is er ook een buitenactiviteit.

Welkom namens: Oecumenisch Beraad, Opendeur Commissie en de taakgroep Gemeentezijn

Vragen? Linda van Strien en Janita Bom  
gemeentezijn@pknfijnaart.nl

## Portret van een gemeentelid



Corry-Anne de Geus

*Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?*

Ik vond als kind alle verhalen uit de kinderbijbel erg mooi. Sinds ik een musical over Jozef heb gezien, springt dat verhaal er voor mij uit. In die musical werd het hele verhaal met prachtige liederen uitgebeeld.

*Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?*

Ik vraag me altijd af hoe het kan dat er zoveel verschillen zijn in voorspoed en geluk tussen gezinnen. In het ene gezin loopt alles op rolletjes en kan het geluk niet op en in het andere gezin zijn er steeds tegenvallers en teleurstellingen. Ik zou aan God zelf willen vragen wat de bedoeling hiervan is.

*Waar ben je dankbaar voor in je leven?*

Ik ben dankbaar voor ons gezin en voor de verbinding die we met elkaar hebben. We hebben het heel erg goed met z'n vieren, we hebben familie en vrijheid en aan niets gebrek. Ik ben er dankbaar voor dat we geen zorgen hebben.

*Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?*

In mijn droomkerk wordt er veel door gemeenteleden gemusiceerd en door kinderen gezongen. Er is ruimte en respect voor ieders geloof. Onze kerk lijkt al heel veel op mijn droomkerk! We boffen met de organisten en we mogen wat mij betreft nog veel meer uit de Evangelische liedbundel meegalmen. Op de gewone zondagen kunnen we best meer met muziek en zang doen, niet alleen met bijzondere diensten.

*Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?*

Natuurlijk de muziek en het zingen, maar ook de uitleg voor de kinderen. Daar kan ik vaak wat mee. Bijvoorbeeld laatst de uitleg van ds. Van der Sterre over de ventilator die frisse wind maakt die je niet ziet, maar wel voelt, zoals je ook de Heilige Geest niet ziet, maar wel voelt.

*Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?*

Van de spontane dingen die tegenwoordig gelukkig kunnen. Het is niet allemaal meer zo stijf en zo strak als vroeger. Ik word ook blij van mooie, nieuwe liederen uit het Liedboek en van gemeenteleden die actief zijn in de dienst, bijvoorbeeld door de lezingen te doen. Ik vond het ook mooi hoe de kinderen afscheid namen van de kindernevendienst en dat ze gingen collecteren!

*Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?*

Van de kleine momenten van elke dag waarop ik besef hoe goed ik het heb.

*Wat wens je je medegemeenteleden toe?*

Het allerbeste, een goede gezondheid en een waardering van ieders talenten!

*Welk lied zing je heel graag?*

Lied 270 uit de Evangelische liedbundel:

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar  
wat wij hier beleden, samen met elkaar.  
Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk,  
wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden samen met elkaar.  
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

*Aan wie geef je de pen door?*

Aan Kees Ploeg.

## Liturgisch bloemschikken



Wij willen weer een cursus liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van het bloemstuk.

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken, dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar en daarom pakken we het in oktober en november 2018 en in het voorjaar 2019 nogmaals op.

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee. We hebben de volgende avonden gereserveerd:

In 2018 zijn het 17 oktober, 7 november en 28 november.

De data in 2019 zijn nog niet bekend. Houd hiervoor *Contactruimte* in de gaten.

Aanvang 19:30 uur in 't Trefpunt.

Graag opgeven bij:

Anja den Hollander (0616660631) en Jolanda den Hollander (0622589495).

Email: oostenrijk73@gmail.com of jandenhollandervlees@gmail.com



- **Spaar uw lege flessen en doneer!**

zie pagina 21 van dit blad.

## Hoeverunners Homerun 2018

In het weekend van 23 en 24 juni vond de Homerun plaats. 240 kilometer hardlopen in 24 uur voor het Ronald Mc Donald Kinderfonds. Voor deze wedstrijd is het team de Hoeverunners opgericht. Zij lopen hard voor de Hoeve in Beetsterzwaag. Hier kunnen zieke kinderen vakantie vieren of ouders logeren wiens kinderen in Friesland aan het revalideren zijn.



Het Brabantse gedeelte van team de Hoeverunners, Andre, René, Anita, Jurgen, Miranda, Conny, Marc, Ronald en Kees zijn zaterdagmorgen eerst naar Klundert geweest. Om de paalzitters Ben Ploeg en Roeland de Gast in Klundert aan te moedigen. Deze paalzitters hadden als goede doel de Hoeverunners uitgezocht! En hiervoor in elk geval al ruim € 3000,- opgehaald. Een aanmoediging van ons kon dan ook zeker niet ontbreken.



Daarna zijn we vertrokken naar Utrecht. Om daar met het gehele team om 14.30 uur te starten met de Homerun.

Wat is Nederland mooi om te lopen. We zijn vele kleine en grote plaatsen gepasseerd. Na 40 km te hebben gelopen met het Brabantse team ging de volgende groep van de Hoeverunners 40 km lopen. Zo vond er om de 40 km een wisseling plaats. Op de wisselpunten was er goed gezorgd voor de inwendige mens. De pasta's, fruit, drinken stonden allemaal klaar. Met op de achtergrond de op zwepende muziek van de DJ blijft de adrenaline door je lijf pompen. Het lopen is voor iedereen goed verlopen, al ging op een gegeven moment de vermoeidheid wel meespeelen. Maar opgeven is geen optie!



Daarna kwam het moment dichterbij dat we in Utrecht aan zouden gaan komen om gehuldigd te worden op het podium. Een gedeelte van het team heeft de laatste km opgehouden om ervoor te zorgen dat Petra Ploeg en Anita Van Dam van Beers met Laura, Anouk, Bart en Bas bij de huldiging aanwezig konden zijn. Dit was een totale verrassing voor mij, omdat we hadden afgesproken dat Bart en Bas thuis zouden blijven. Iedereen begrijpt wel dat dit voor mij het ultieme moment was om dit met het team te delen en dat de ontlasting nog groter was, om ze vervolgens het podium mee op te nemen.

Met de muziekeuze door de Hoeverunners van Gigi D'Agostino - L'Amour Toujours is iedereen los gegaan op het podium. U begrijpt dat met dit moment de ontlasting groot was met het team. Vele fotografen hebben dit moment vastgelegd. Vervolgens stelen Bart en Bas de show door in de late editie van shownieuws SBS6 te verschijnen...

Ik wil namens alle Hoeverunners alle mensen bedanken binnen en buiten de kerk die iets hebben gedaan voor ons team. Om niemand te vergeten noemen wij geen namen. Iedere bijdrage heeft zijn eigen verhaal en we zijn super trots op wat iedereen voor ons heeft betekend. Zonder uw/jullie steun hadden wij als

team deze onvergetelijke ervaring niet kunnen bereiken en beleven! Het definitieve bedrag, dat wij hebben opgehaald, zal binnenkort bekend zijn. De teller staat nu op € 18.230,-. Wanneer het bedrag definitief is, zal ik dit delen via Facebook

Kees Ploeg



## **TAAKGROEP JEUGD**

**Wat heeft ons jongerenwerk met Bosk te maken?  
Spaar uw lege flessen en doe mee!**



In de maand september zal weer de actie Stepتمبر van de Stichting BOSK worden gehouden, waarin allerlei activiteiten worden ontplooid. Met die activiteiten wordt aandacht gevraagd voor mensen met een aangeboren lichamelijke beperking (Cerebrale Parese). Daarbij gaat het om bewustwording (<http://www.ditiscp.nl>), maar ook om geld bij elkaar te halen voor het o zo noodzakelijke onderzoek en de praktische steun aan mensen en ouders van kinderen met CP.

Onze jongeren waren bezig met het voorbereiden van een ophaalactie van lege flessen, om op die manier wat geld in het laatje te krijgen om hun nieuwe jeugdhonk in de bovenzaal van de Vijverhof 'jongerenproof' te krijgen.

Toen de Jeugdraad hoorde van Steptember, is besloten om deze actie uit te breiden naar Steptember en om niet alleen met jongeren een middagje flessen op te halen, maar ook met u! Dus wij vragen u om hieraan een middag mee te doen.

Kortom: doe mee **op zaterdag 22 september** en haal met ons **tussen half 2 en 5 uur** zoveel mogelijk lege flessen op in Fijnaart. U kunt zich hiervoor opgeven via [jeugd@pknfijnaart.nl](mailto:jeugd@pknfijnaart.nl)

En spaar natuurlijk uw lege flessen van de voorgaande weken op.

Aansluitend gaan we naar de barbecue in het kader van het startweekend.

Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u uw flessen ook nog op zondag 23 en zondag 30 september inleveren in De Dorpskerk. De opbrengst wordt fifty-fifty verdeeld tussen Steptember en het nieuwe jeugdhonk.

Wij rekenen op u!

namens de jeugd raad en het Steptemberteam,

Nicky van Dam

Arne Goudriaan

### **Van de kindernevendienst**

In september lezen we uit het Bijbelboek Daniël. De verhalen uit dit Bijbelboek spelen zich af in de tijd van de Babylonische ballingschap. De koning van Babel, Nebukadnessar heeft in 586 voor Christus de stad Jeruzalem ingenomen en verwoest. De inwoners moesten vluchten en een deel van de mensen werd naar Babel gebracht. Daniël is de hoofdpersoon in deze verhalen, ook hij moest naar Babel. Aspenaz, de dienaar van de koning kiest vier jonge mannen uit die voor de koning moeten komen werken. Daniël is een van hen. In het paleis gelden echter andere regels en worden andere goden vereerd. Daniël wil trouw blijven aan de God van Israël en de Joodse regels blijven naleven. Dat lukt Daniël! Zelfs koning Nebukadnessar leert uiteindelijk God kennen. Je hoort in de kindernevendienst hoe God Daniël helpt.

Het wordt nog wel spannend in de loop van het verhaal. Daniël is wijs, legt bijvoorbeeld dromen van de koning uit en wordt minister. Maar anderen worden jaloers op Daniël en smeden een plan om Daniël te pakken en in de leeuwenkuil te krijgen. In die tijd werd er op leeuwen gejaagd en gebruikten koningen een put om leeuwen te vangen. In zo'n put willen ze Daniël dus zien te krijgen. Dat kan alleen met toestemming van de koning. De koning is inmiddels blij met Daniël, dus moeten ze een plan smeden. Welke list ze bedenken, welk plan ze hebben en hoe het afloopt met Daniël hoor je in de kindernevendienst.

Jij komt toch ook weer meedoen!

De leiding.





**Zondagmorgen 9 september** (10-11 uur) is er **WEER** Flame !!  
in 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66)

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen  
Jullie zijn weer van harte welkom!! (groep 1 t/m 7)  
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee !  
[kinderkerkflame@hotmail.com](mailto:kinderkerkflame@hotmail.com)

## **Doe mee voor een gezellige bovenzaal !**

zie pagina 21 van dit blad.



## **TAAKGROEP BEHEER**

### ***Verantwoording collecten***

17/6 onderhoudsfonds	€ 126,87
1/7 instandhouding kerk en eredienst	€ 153,85
1/7 onderhoudsfonds	€ 134,70
8/7 instandhouding kerk en eredienst	€ 162,26
15/7 onderhoudsfonds	€ 146,43
22/7 instandhouding kerk en eredienst	€ 122,40
29/7 instandhouding kerk en eredienst	€ 149,81
5/8 onderhoudsfonds	€ 103,53
5/8 instandhouding kerk en eredienst	€ 84,15

Over de periode juni t/m augustus zijn de koffiebusjes in de Vijverhof en 't Trefpunt weer geleegd. Ditmaal was de opbrengst € 86,80

24/6 zangdienst	€ 24,60
11/6 Fendertshofdienst	€ 34,40
9/7 Fendertshofdienst	€ 23,40

### **Giften**

In de afgelopen periode zijn er weer giften voor de kerk ontvangen: via de bank € 100,-, € 50,- en nog een keer € 50,-. Via Ds. Van der Sterre € 20,-, via mw. T. Bienefelt € 250,-, via mw. L. Vogelaar € 50,-, via mw. A. Knook € 100,-, via mw. A. van Nieuwenhuijzen € 10,- en via mw. M. Nijhoff € 20,-.

### **Kerkbalans 2018**

Van het door de gemeente tot nu toegezegde bedrag van € 92055,- is er inmiddels € 72673,- binnengekomen. Degenen die in het voorjaar de looper gemist heeft of om een andere reden nog geen toezegging of betaling gedaan heeft kan dat natuurlijk altijd nog doen op de genoemde bankrekening achterin Contactruimte.

### **Een machtiging afgeven:**

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. geïncasseerd mogen worden. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt er een bedrag van inmiddels € 0,50 ingehouden. Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen) en voor u is het gemakkelijker: u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus. Als u voor het afgeven van een machtiging een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

### **Abonnement Contactruimte:**

Na diverse herinneringen zijn er nog steeds 13 abonnees die hun abonnement over 2017 (en sommigen ook daarvoor) niet voldaan hebben. Mochten we voor 15 september geen € 9,95 (en liefst ook het bedrag voor 2018) van u ontvangen hebben dan is dit het laatste exemplaar van Contactruimte dat u ontvangen heeft. In dat geval gaan we ervan uit dat u geen prijs meer stelt op het kerkblad.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars  
penningmeester taakgroep Beheer

### **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 0168-462450. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

### **Bestrating rondom De Dorpskerk.**

Zoals eerder aangekondigd is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het vernieuwen van de bestrating en herstraten rondom De Dorpskerk. Aan de voorzijde is er nu meer parkeermogelijkheid voor mensen die wat slechter ter been zijn. De stallingsmogelijkheid voor de fietsen is verplaatst naar de linker zijkant van het kerkgebouw. Dus graag uw fiets op deze plaats GOED OP SLOT stallen. Ook zijn op deze plaats 2 stalen beugels waaraan u uw (elektrische) fiets extra goed kunt vastzetten middels een ketting o.i.d., die u zelf moet meebrengen. In het geval er eventueel te weinig plaats is, is er, zoals er altijd al de mogelijkheid was, bij De Vijverhof ook een stallingsmogelijkheid voor uw fiets. Later dit jaar wordt aan de voorzijde rondom de parkeerplaatsen nog beplanting aangebracht.

Met vriendelijke groet,  
Namens het College van kerkrentmeesters, Wim Langbroek

## **Open monumentendag 8 september a.s. 10:00 – 17:00 uur**

In Nederland zijn er vier soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Rijksmonumenten zijn minimaal vijftig jaar oud. Andere monumenten kunnen ook jonger zijn dan 50 jaar. Maar voor allemaal geldt dat ze van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor mensen of de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Dat laatste betekent dat het monument een (belangrijke) rol heeft gespeeld in onze (vaderlandse) geschiedenis. Ze worden daarom beschermd om ze voor de toekomst te bewaren. Het is immers veel leuker om van een monument te leren dan uit een geschiedenisboekje (toch)? Ieder monument heeft een verhaal te vertellen.

En er zijn nogal wat monumenten! De Nederlandse rijksoverheid beschermt ruim 62.000 monumenten, waarvan 33.111 woonhuizen, 6.491 boerderijen, 3.686 kerkgebouwen, 1.237 molens, 965 kastelen en landhuizen, 1.440 openbare gebouwen, 804 verdedigingswerken en 1400 archeologische monumenten. Daarnaast zijn er ongeveer 40.000 provinciale en gemeentelijke monumenten en ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten. We hebben het hier trouwens niet alleen over monumentale gebouwen. Zelfs een urinoir kan monumentaal zijn!

Onze kerkgebouwen zijn monumenten, te weten De Dorpskerk is een rijksmonument en De Ontmoetingskerk is een gemeentelijk monument.

We zijn trots op onze gebouwen en we hebben gemeend dit jaar tijdens open monumentendag De Dorpskerk, als rijksmonument, voor bezichtiging open te stellen op 8 september a.s. van 10:00 – 17:00 uur.

**Wellicht zijn er gemeenteleden die als gastvrouw of gastheer willen meehelpen. We zouden het op prijs stellen als we de bezoekers tegen betaling een kopje koffie of thee, met eventueel wat lekkers erbij, kunnen aanbieden. Ook zullen er bezoekers zijn die naast de informatie die we op papier verstrekken, nog aanvullende informatie wensen. Met voldoende mensen kunnen wij hen van dienst zijn.**

**Als u ons wilt helpen dan graag even een telefoontje of berichtje naar Wim Langbroek, tel.:0168-462132 of 0653838837 of e-mail: [w.langbroek51@ziggo.nl](mailto:w.langbroek51@ziggo.nl).**

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeentezijn / College van kerkrentmeesters, Wim Langbroek

## Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

20 mei	Kerk in Actie: "Bijbel"onderwijs Bangladesh	€ 241,40
27 mei	Jeugdwerk: Meetingpoint	€ 125,32
3 juni	NBG: Bijbels voor gevangenen in Suriname	€ 150,80
10 juni	Kerk in Actie: Werelddiaconaat(Guatemala)	€ 255,84
17 juni	Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat	€ 183,82
24 juni	Kerk in Actie: Wereldwijd Noodhulpfonds Alliance	€ 145,15
24 juni	Voedselbank	€ 105,85
1 juli	PKN Jeugdwerk JOP	€ 158,95
8 juli	Jeugdwerk: Kindernevendienst	€ 126,47
15 juli	Kerktelefoon	€ 108,60
22 juli	Kerk in Actie: Vluchtelingen Bangladesh	€ 170,23
29 juli	Eigen gemeente: Pastoraat/bezoekwerk	€ 119,65
5 aug.	Shade Children Foundation	€ 148,82
12 aug.	Kerk in Actie: Zending Kameroen	€ 133,30
12 aug.	Kerk in Actie: Noodhulpfonds ACT Alliance	€ 91,60

### Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

### Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk/Ontmoetingskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's-zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in **september** om het volgend product: **Houdbare melk**.

## Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto's richting onze kerk. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk, en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 46 28 94.

## Hoe krijg je grip op je knip?

Ondanks de groeiende economie en toename van onze welvaart, profiteert niet iedereen hiervan. In onze gemeente Moerdijk zijn er circa 2500 huishoudens die met regelmaat te maken hebben met de deurwaarder en langere tijd grotere bedragen aan schulden hebben. Veelal zijn dit mensen met alleen een AOW-uitkering, langdurig zieken, ZZP-ers, mensen in een echtscheiding, maar ook de schulden bij studenten laten een stijgende lijn zien.



Reden voor onze kerk om vanuit onze christelijke roeping hier wat aan te doen. Samen met 6 andere kerken hebben we de intentie om ook in de gemeente Moerdijk een afdeling van 'Schuldhulpmaatjes' op te richten. Vanuit deze, nog op te richten, stichting wordt hulp verleend aan mensen die in de schulden dreigen te komen of een schuldsaneringstraject achter de rug hebben. We richten ons op de preventieve en nazorg, niet op de professionele schuldsanering. Soms komen mensen er alleen niet meer uit en belanden zij in een vicieuze cirkel waarbij schulden hun hele leven beheersen. Gelukkig zijn er mensen die belangeloos willen helpen. Meer informatie is te vinden op de site van Schuldhulpmaatjes (<https://schuldhulpmaatje.nl>).

In het kader van het armoedebeleid is ook de Gemeente Moerdijk erbij betrokken. Als voorbereidende werkgroep zijn we nog op zoek naar een voorzitter van deze, nog op te richten, stichting en naar een coördinator. De coördinator koppelt een hulpvraag aan een maatje. Het schuldhulpmaatje verzorgt de feitelijke hulp. Interesse voor deze uitdagende functies? Reageer snel naar [bram.den.hollander@outlook.com](mailto:bram.den.hollander@outlook.com). Ook uw inzet is hierbij van harte welkom

## Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':  
Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## AGENDA

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

4 september	09.00 uur:	Gebedskring (locatie nog niet bekend)
11 september	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad
18 september	20.00 uur	Gesprekskring, Appelaarseweg 2 (Zie 'Kom in de Kring')
19 september	14.15 uur:	Ouderensoos
20 september	15.30 uur:	Donderdagmiddag bijbelgespreksgroep
25 september	14.30 uur:	Zendingskrans

## DIVERSE MEDEDELINGEN



Bij de startdienst op 23 september komt Amnesty vragen om uw handtekening voor Vitalina Koval uit Oekraïne. Op Wereldvrouwendag , 8 maart 2018, had zij meegelopen in een vreedzame demonstratie voor de rechten van vrouwen. Toen werd ze aangevallen en kreeg ze een chemische rode verf in haar ogen. Gelukkig was haar zicht niet aangetast. Dit was niet de eerste keer. Op Vrouwendag 2017 was ze aangevallen door een groep mannen. Steeds ontvangt ze bedreigingen en met haar klachten bij de politie wordt niets gedaan.

Amnesty International maakt zich zorgen over het feit dat het in veel landen steeds gevaarlijker wordt om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen activisten te maken met intimidatie, geweld en gevangenisstraf. Door een handtekening voor Vitalina Koval vragen we aan regeringen wereldwijd vreedzame activisten vrij te laten demonstreren.

Op de Amnesty-tafel zijn verder kaarten en kaarsen te koop.

Dank voor uw handtekening en aandacht.

Bep Rosing

## Kom in beweging voor mensen met CP!

zie pagina 21 van dit blad.

### Zingen bij het orgel

In Moerdijk, in de Protestantse Kerk, zingen we graag de liederen van de kerk. Een aantal keren per jaar zingen we op zondagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur een aantal liederen in samenzang. Halverwege drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.

De eerstvolgende keer dat we weer gaan zingen is op zondag 14 oktober 2018. Deze avond zingen we de 'liederen bij de levensparels'. De levensparels is een gebedsarmband met een aantal thema's voor ons gebed, een initiatief van de Zweedse lutherse bisschop Martin Lönnebo.

Bij elk van deze levensparels heeft ds. Den Harder een lied geschreven op een melodie die in de kerk bekend is. Wij nodigen u graag uit deze zangavond bij te wonen. De liederen krijgt u op papier uitgereikt en daar zit ook een uitleg bij over de combinatie van de liederen met de gebruikte melodieën. U hebt dan de gelegenheid om u thuis nog eens te verdiepen in de liederen en de melodieën. Organist is dhr. J. van Nes.

De protestantse gemeente in Moerdijk is een kleine gemeente. Wilt u om ons de gelegenheid te geven alles goed voor te bereiden uiterlijk op 7 oktober laten weten dat u komt, want als er veel mensen meer komen dan gebruikelijk moeten er meer liturgieën worden gemaakt dan voor andere zangavonden. U kunt dat persoonlijk doen of in overleg met meerdere mensen op het e-mailadres: [fadenharder@yahoo.com](mailto:fadenharder@yahoo.com). Geeft u dan op voor hoeveel mensen u zich aanmeldt.

Graag tot 14 oktober 2018 om 18.30 uur in Moerdijk



## **Eind oktober 2017 verruilde boerendochter Carola Schouten haar kamerzetel voor het ministerspluche. De Bijbel is in haar leven nooit ver weg. Wat heeft zij aan dat boek nu ze minister is?**

“De Bijbel, daar lees ik te weinig in”, erkent Carola Schouten. “Het schiet er gauw bij in. Zo’n digitaal NBG-leesrooster is op zich wel handig, maar als ik bijbel lees wil ik dat niet vluchtig doen, maar aandachtig. Bijbellezen werkt heel relativerend. Dat merkte ik tijdens de kabinetsformatie, toen ik in Numeri las over de zwerftocht van het volk Israël. Ik spande me in om zo ongeveer ‘Nederland te redden’, maar ontdekte dat God bij het redden van Israël niet afhankelijk was van mensen. Ik ben geneigd te denken dat resultaten afhangen van mijn inspanningen, maar de Bijbel relativeert die neiging enorm. Afhankelijkheid vind ik heel moeilijk. Maar als ik de controle durf los te laten en durf te vertrouwen op God, krijg ik rust.”

### **Beklemmend**

Carola’s vader overleed toen ze nog maar negen jaar was. Tijdens haar studie woonde ze in Israël, waar ze uitzocht of haar geloof wel echt van haar zelf was. “Ik vond het idee dat er géén God zou zijn, beklemmend. Daar kon ik gewoon niet bij. Het leven en de wereld zouden voor mij heel leeg zijn zonder een God.” Ze kwam zwanger uit Israël terug en kreeg een zoon die ze alleen opvoedde. Hoe deed ze dat, terwijl ze ook de steun van een vader moest missen? “Ik zou het niet gered hebben zonder de mensen om mij heen. Die waren er als ik hen nodig had, praktisch of emotioneel. Kracht en hoop haalde ik uit hun liefde én uit mijn geloof, ook al kreeg ik op waaromvragen geen antwoord.”

### **Minister met de Bijbel**

Spreuken 12: 10 zegt: “Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee”. Varkens moeten kunnen wroeten, koeien horen in de wei, maar dat gebeurt juist steeds minder. Raakt Carola met zo’n Bijbeltekst dan niet in conflict? Ze schiet in de lach: “De Bijbel zegt niet hoe groot een stal mag zijn, dat scheelt alvast! Wel vinden we er waarden in over onze omgang met vee en natuur. Laatst bezocht ik een boer met wel 200 koeien, die het toch zo heeft geregeld dat zijn koeien in de wei lopen en hij aan natuurbeheer doet. Voor moderne problemen zijn dus oplossingen te vinden die goed zijn voor de boer én de natuur. En dat is precies wat mij drijft.”



## Bijbellesrooster voor de maand september 2018

1 september	Deuteronomium 2:16-25	Volksverhuizingen
2 september	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting
3 september	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
4 september	Psalm 20	Overwinningslied
5 september	Deuteronomium 2:26-37	De koninklijke weg geweigerd
6 september	Deuteronomium 3:1-11	Museumbed
7 september	Deuteronomium 3:12-22	Iedereen moet meedoen
8 september	Deuteronomium 3:23–4:4	Onverhoord gebed
9 september	Deuteronomium 4:5-20	Bewondering van buitenlanders
10 september	Deuteronomium 4:21-31	Verantwoordelijkheid
11 september	Deuteronomium 4:32-43	Bevoorrecht volk
12 september	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
13 september	Romeinen 15:14-33	Nieuwe wegen
14 september	Marcus 8:27–9:1	Petrus: rots of Satan?
15 september	Marcus 9:2-13	Hemel op aarde
16 september	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing
17 september	Rechters 7:1-12	Gideonsbende
18 september	Rechters 7:13-8:3	Wie krijgt de eer?
19 september	Rechters 8:4-21	Geweld-daden
20 september	Rechters 8:22-32	De echte heerser
21 september	Deuteronomium 12:1-12	Grenzen
22 september	Deuteronomium 12:13-28	Vlees en bloed
23 september	Deuteronomium 12:29–13:6	Hart en ziel
24 september	Deuteronomium 13:7-19	Dien alleen de HEER
25 september	Rechters 8:33–9:21	Onbeheerst
26 september	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal
27 september	Rechters 9:50-10:5	In het heetst van de strijd
28 september	Marcus 9:30-41	Klein=groot
29 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
30 september	Rechters 10:6-18	Redding is niet vanzelfsprekend