

# OVERDENKING

## Het licht is een genot

Doet u wel genoeg leuke dingen? Een rabbijns verhaal zegt dat, als wij bij de hemelpoort komen, ons de vraag wordt gesteld of wij van het goede dat wij ontvingen, wel hebben genoten. Ik ben daar niet zo goed in, in genieten. Ik ben, denk ik, te calvinistisch.

### *Calvinistisch*

Er was een tijd, lang geleden, dat het woord “calvinistisch” een eretitel was. Ooit waren er mensen trots op aangeduid te worden als “kloeke calvinist”. Na-zaat van de kerkhervormer Calvijn. Maar ‘calvinistisch’ heeft geen positieve klank meer. Lees Maarten 't Harts beschrijving van calvinistische ouderlingen: ‘Op de rode gezichten zie ik veel glazen jenever bijgetekend in de vorm van fijne adertjes. Voor deze mensen is het calvinisme uitgedacht, de mannen met de dunne lippen, met varkensoogjes en vlekkerig rode wangen’. ‘Calvinistisch’ betekent tegenwoordig: behoudend, streng, rechtlijnig, kreterig, betweterig, tegen de zon, lekker eten en het onbekommerde.

### *Wijn*

Was Calvijn zo ‘calvinistisch’? Prof. Herman Selderhuis heeft in zijn boek ‘Calvijn een mens’ geprobeerd te laten zien dat Calvijn geen zuurpruim was, maar een mens, soms streng maar op andere momenten zeldzaam meelevend en pastoraal. Van Calvijn mag je genieten, maar wel met mate. Je mag van de natuur genieten. ‘Anders zou God ook geen geuren en kleuren aan de natuur gegeven hebben’, zegt hij. Ergens schrijft Calvijn: ‘We zouden ook alleen water kunnen drinken. Maar omdat God ook wijn gegeven heeft, mogen we daarvan - met mate - genieten’. Je mag er van genieten zolang je het niet-vanzelfsprekende, het wonderlijke ervan beseft en er dus God voor blijft danken. Toch maakt dat calvinisten wat terughoudend om zich volop aan genietingen over te geven.

### *Geniet*

Toch is er veel veranderd. De levensstijl van kerkmensen onderscheidt zich nauwelijks meer van niet-kerkmensen. Of het moest zijn dat kerkmensen misschien een groter schuldgevoel hebben. Vanwege het milieu en de CO2 en het dierenwelzijn en de armoede en de honger in de Derde Wereld. Wie kan echt genieten? Toch zegt de bijbel en de christelijke traditie: ‘Geniet het leven’. Prof. De Kruijf schrijft: ‘Het leven is in allerlei opzichten moeilijk genoeg, doe er niet moedwillig een schepje bovenop door te denken dat levensgenot eigenlijk misplaatst is. God gunt ons leven en vrolijkheid! Al wat kan dienen om mensen blij te maken is goed’. De Kruijf verwijst daarbij naar Prediker: ‘Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang

met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van het leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag (Prediker 9: 7-9). Het woordje 'dus' waarmee het advies begint, herbergt tragiek als achtergrond: 'Alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon en hoe triest ook dat hun hart, hun leven lang, vol kwaad en dwaasheid is en dat hun leven eindigt bij de doden' (Pred. 3: 9). Dus eet je brood enz.

### *Zeven*

Zeven maal komt de oproep tot vreugde in Prediker terug. Zeven maal: Wees blij en geniet! In Hoofdstuk 2: 24: "Het is daarom maar het beste voor een mens dat hij zich aan spijs en drank te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven". In 3: 22: "Daarom is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt". En zo nog vier maal tot in hoofdstuk 11: 9. Het leven is kort, de ouderdom slaat snel toe. Verheug je, want weet dat God je rekenschap zal vragen. Heb je je levenswerk goed gedaan, door daar waar het je ten deel viel, de vreugde te beleven? Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt onder de zon, dus geniet van elke dag. Het één is waar - de lucht en leegte - maar het andere ook - geniet op alle dagen van je leven. God ziet dat met welgevallen aan. En doe ondertussen wat je hand vindt om te doen.

### *Oppervlakkig*

Wat zegt u? Lijkt dat oppervlakkig? Maar het kan ook het hoogste zijn waartoe een sterveling op deze aarde kan komen. Zin vinden, genieten, soms moet het worden bevochten. Bevochten op ellende en zwaarmoedigheid. Hoop die veroverd moet worden op wanhoop. Geloof, ingepolderd, na strijd, gewonnen op ongeloof. Dat is dan een geschenk, genade om, 'nochtans', zo te kunnen leven. Waardoor een mens kan zeggen: Mij ontbreekt niets (Psalm 23). Geen oppervlakkigheid, maar de diepste zin. Hoogste wijsheid. Het mag een les zijn. Om de tijd te gebruiken. Niet te lang uit te stellen. Om te planten en te rooien en te helen, te breken en te bouwen, te lachen en te dansen, te ontvlammen en te omhelzen. Met een warm hart en open ogen. En tel uw zegeningen, één voor één. Want alles heeft zijn tijd.

### *Bruiloft*

En wij, wij die leven tweeduizend jaar na de geboorte van die andere prediker, Jezus Christus. Leerde Hij ooit anders? Volgens de evangelist Johannes begon hij zijn werk op een bruiloft waar niet weinig gedronken werd. Hij hield van het leven als geen ander. Hij die het leven was. Hij vroeg erom te mogen leven op aarde. Over levenslust gesproken. Hij heeft niet alleen met zin geleefd maar is bovendien, om ons leven zin te geven, voor dat leven van ons gestorven. Onze tijd is sindsdien Christustijd. Zin heeft het, zin, bevochten door Hem. Het

leven moge soms leeg zijn en duister, Hij is het Licht. 'Wat een weldaad voor de ogen, om de zon te zien!' (Prediker 11: 7). Geniet ervan, deze zomer, God heeft het ons gegeven.

Een goede zomertijd wenst u, Ds. Hans van der Sterre

## **KERKDIENSTEN**

**1 juli** *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Afscheid kindernevendienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Edward Goudriaan
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Onderhoudsfonds 2 <sup>e</sup> PKN Jeugdwerk JOP
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

**8 juli** *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Bijzonderheden	<i>FLAME</i>
Voorganger	Ds. T. Moll, Sassenheim
Ambtsdrager van dienst	Kees Oostdijk
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Koster	Fred Luijk
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Jeugdwerk: kindernevendienst

**9 juli, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde**

**15 juli** *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Koster	Maarten Schouls
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Kerktelefoon

**22 juli** *Ons West Brabant: Protestantse kerk, Fijnaart*

10.00 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Koster	Anton Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Eigen gemeente: Stille hulp Instandhouding kerk en eredienst

**29 juli** *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Voorganger	Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Koster	Ad van der Boon
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Pastoraat/bezoekwerk

**5 augustus** *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Linda van Strien
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looze
Koster	Frans Brouwer
Collecte Rondgang Uitgang	1 <sup>e</sup> Shade Children Foundation 2 <sup>e</sup> Onderhoudsfonds Instandhouding kerk en eredienst

**12 augustus** *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	<b>De Ontmoetingskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Koster	Cor Endepoel
Collecte Rondgang Uitgang	Zending: Kameroen Noodhulpfonds ACT Alliance

<b>13 augustus, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre</b>
---

**19 augustus** *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	<b>Oecumenische dienst</b> op kerkplein voor de Rooms Katholieke kerk
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Pastoraat: bloemen

**26 augustus** *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Dina Korteweg
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconale vakantieweken 'Hydepark' Onderhoudsfonds

<b>26 augustus, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof</b>
--

**ROOSTERS**

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
1 juli	Marloes en Claartje	Saskia
8 juli	Rianne en Femke	FLAME
15 juli	Addie en Ria Mattee	Claudia
22 juli	Nelleke en Ad Verhagen	Tiny
29 juli	Anne en Dicky Baas	Monique
5 augustus	Claartje en Judith	Marjolein
12 augustus	Rianne en Angelique	Saskia
19 augustus	Dicky en Anne	Neely Anne
26 augustus	Ria en Femke	Claudia

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
1 juli	Adrie de Bruin	Barthold Jongejan
8 juli	Marianne Solleveld	Ad van Sprang
15 juli	Nel Goudriaan	Johan van der Steen
22 juli	Sandra Leijten	Ad van Sprang
29 juli	Riet Jongbloed	Ad van Sprang
5 augustus	Marjo van Dueren den H.	Ad van Sprang
12 augustus	Anneke Knook	Ad van Sprang
19 augustus	Sophie de Vette	Barthold Jongejan
26 augustus	Joke Frijters	Ad van Sprang

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>	<b>BHV dienst</b>
1 juli	Ad	Anton	Anton en Henk
8 juli	Lonneke	Peter	Susanne en Wim L.
15 juli	Jan	Piet	Anton en Wim L.
22 juli	Tiny	Gerrit	Jolanda en Jan
29 juli	Jeroen	Willian	Corry-Anne en Willian
5 augustus	Ad	Arjan	Jolanda en Jan
12 augustus	Lonneke	Anton	Anton en Wim L.
19 augustus	Jan	Peter	Susanne en Henk
26 augustus	Tiny	Piet	Henk en Wim L.

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

### **1 juli: PKN Jeugdwerk JOP: Met school naar de kerk**

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Helpt u mee?

### **8 juli: Jeugdwerk/Kindernevendienst**

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties!

### **15 juli: Kerktelefoon**

De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

### **22 juli: Eigen gemeente: Stille hulp**

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

### **29 juli: Eigen gemeente: Pastoraat/bezoekwerk**

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Het bezoekwerk door pastoraat wordt dan ook zeer gewaardeerd en is voor velen een steun in de rug.

### **5 augustus: Shade Children Foundation**

Shade Children Foundation is een Nederlandse stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. In dit tehuis worden kinderen voor soms een korte, maar veelal een langere periode verzorgd en ondergebracht omdat is gebleken dat dit niet mogelijk is door ouders, verzorgers of andere familie. We hebben al enkele malen een presentatie in de kerk gehad van deze organisatie en voor hen geld ingezameld. Geeft u ook, zodat nog veel kinderen in het kindertehuis kunnen verblijven.

### **12 augustus: Kerk in Actie: Zending/Kameroen**

School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen. In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en

kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Geef uw bijdrage, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.

### **12 augustus: Kerk in Actie: Noodhulpfonds ACT Alliance**

Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance. Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffen en uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.

### **19 augustus: Eigen gemeente: Pastoraat/bloemen**

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

### **26 augustus: Diaconale vakantieweken 'Hydepark'**

Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of een lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Hydepark verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt als financiële bijdrage in de kosten van de diaconale vakantieweken in het Hydepark

*U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.*



# TAAKGROEP PASTORAAT

## WIJ GEDENKEN



Wij gedenken **Willem Wessels**. Hij overleed 20 mei, op de zondag van Pinksteren, in de leeftijd van 82 jaar.

Wim werd geboren te Rotterdam, als kind maakte hij daar het bombardement en de bezetting mee.

Tijdens het schaatsen leerde hij zijn grote liefde Corrie kennen. Zij trouwden in 1958. Twee zoons kregen zij: Martin en Wilco. In 1976 verhuisden ze naar Oudenbosch en later naar Standdaarbuiten.

Wim werkte in de techniek en benutte zijn handigheid en inzicht ook voor de kerk in Standdaarbuiten. Hij was een kenner en liefhebber van muziek en kon zeer genieten van het orgel.

Hij zal herinnerd worden als een zorgzame en aanwezige man, vader en schoonvader, een enthousiaste opa, een gangmaker en een levenslustig en sociaal betrokken mens.

In de afscheidsdienst die vrijdag 25 mei in de aula van het crematorium te Roosendaal is gehouden zijn dierbare herinneringen opgehaald en luisterden we naar Psalm 103: "Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden."

In dit geloof gedenken wij Wim Wessels.



Wij gedenken **Hendrika Cornelia Konings-de Wit**.

Henny werd op eerste Kerstdag 1946 geboren en groeide met haar broer Arie op aan de Stadsedijk. Ze doorliep de huishoudschool en via het korfballearde ze Koos Konings kennen.

In 1968 trouwden zij en gingen wonen aan de Edvard Griegstraat 17. Twee dochters kregen zij, Annette en Coriene.

Henny was een lieve vrouw, die het thuis graag gezellig maakte en toegewijd was in de zorg voor haar gezin. Ze ging graag op in sport en spel en genoot er van om oma te zijn voor kleindochter Celeste.

De laatste jaren kampte zij met de onrust die de ziekte van Alzheimer teweeg bracht. Het was moeilijk voor haar dat ze niet meer thuis kon wonen. In de Maurits Hof in Klundert is zij 23 mei overleden.

In de dankdienst voor haar leven die dinsdag 29 mei gehouden is, hebben we de woorden van Christus gelezen die op de kaart stonden: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."

In dit geloof gedenken wij Henny Konings-de Wit.



Wij gedenken **Bernarda Juliana Wilhelmina van Emden-Konings**.

Narda werd 26 juni 1946 geboren, groeide op als op een na jongste in het grote gezin Konings aan de Kerkring.

Na de huishoudschool ging ze werken en ze leerde Joop van Emden kennen. Zij trouwden en gingen in Klundert wonen. Samen trokken ze er graag op uit om uitstapjes te maken.

Narda had een opgewekt karakter, ook toen ze in haar leven met tegenslag te maken kreeg. Ze was een lieve zus, schoonzus en tante die hartelijk meeleeft met de familie.

Toen Joop met pensioen ging, verhuisden ze naar de Edvard Griegstraat 26 in Fijnaart. De laatste jaren kampte ze veel met gezondheidsproblemen en moest ze vaak naar het ziekenhuis. Joop stond haar trouw terzijde.

Sinds een paar weken was ze opgenomen in de Weihoek, waar ze zaterdagmorgen 2 juni onverwachts is overleden in de leeftijd van 71 jaar.

In de dienst die donderdag 7 juni voorafgaand aan de begrafenis gehouden is, hebben we haar leven herdacht in het geloof dat er een God is die met ons meegaat.

Dat Joop en alle anderen die haar zullen missen dat zullen ervaren.



Wij gedenken **Willem Gerrit van Slingerland**.

Willem groeide op in Rotterdam Kralingen. Al jong ontmoette hij zijn grote liefde Hannie van der Velden. Zij trouwden in 1959. Willem heeft als verkoper in de woninginrichting gewerkt,

waarbij zijn verteltalent goed van pas kwam.

Willem en Hannie zijn in hun huwelijk vaak verhuisd. In Fijnaart woonden ze eerst aan de Boerendijk, later aan de Plataanstraat en tenslotte in de Brabantse Bellefleur.

Willem liet zich kennen als een beminnelijk en humoristisch mens. Hij hechtte aan goede manieren en hield van schilderkunst en jazzmuziek. Met de scooter trok hij er graag op uit.

Toen Willem aan zijn stembanden geopereerd moest worden, braken er zorgelijke tijden aan. Dankzij een prothese kon hij weer praten. Groot was de klap toen hij opnieuw ziek bleek te zijn. Op 8 juni is hij gestorven.

In de dienst die woensdag 13 juni in De Ontmoetingskerk gehouden is, hebben we gelezen uit de levenswijsheid van Prediker 9: "Dus eet je brood met vreugde. God ziet alles wat je doet al lang met welbehagen aan."

In dit geloof gedenken wij Willem Gerrit van Slingerland.

## Dank

*'Zoveel soorten van verdriet,  
ik noem ze niet,  
maar één, het afstand doen en scheiden.  
En niet het snijden doet zo'n pijn,  
maar het afgesneden zijn'.*

*Vasalis*

Veel dank voor uw aandacht en medeleven rondom het ziekbed en overlijden van mijn lieve man.

Annie Klaassen-Blokland



# TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

## Van de KERKENRAADSTAFEL

### Samenvatting kerkenraadsvergadering 10 april 2018

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ds. De Ronde leest Spreuken 22 vanaf vers 17 en legt daarmee een link naar een van de bespreekpunten van vanavond: het project Schuldhulpmaatje. Hij gaat voor in gebed, waarna Nicky en Wim als bezinningsonderwerp een brainstormsessie presenteren over verwachtingen van de jeugd van de volwassenen en andersom. Liggen deze verwachtingen ver bij elkaar vandaan? Wederzijds begrip is nodig. Wim haalt daarbij aan: Timotheüs 4: 9-13. Met een groepje jongeren hebben Nicky en Wim besproken hoe hun ideale kerkdienst eruit ziet. Daar zijn negen punten uitgekomen, m.n. over muziek in de kerkdienst en 'de ideale preek'. De kerkenraadsleden schrijven op post-it-velletjes welke muziek zij willen in de kerkdienst en wat voor hen de ideale preek is. Nicky en Wim gaan deze ideeën en gedachten naast die van de jeugd leggen en gaan bekijken wat er gecombineerd kan worden tot een dienst waarin zowel jongeren als ouderen zich thuis voelen.



Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de algemene mededelingen. Daarover zijn geen bijzonderheden te melden.

N.a.v. het verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 februari 2018 wordt een punt verduidelijkt, waarna de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over twee doopaanvragen, de basiscatechese, de stageactiviteiten van Gerarde Koks-de Jong, de voortgang van de verbouwing van De Ontmoetingskerk, de wijkavonden die afgerond en allemaal goed verlopen zijn, het kamp voor de jeugd, de beschikbare ruimtes voor de jeugdbijeenkomsten, het DPGM (Diaconaal Platform Gemeente Moerdijk) inzake de vraag over het meedoen met het project Schuldhulpmaatje. Dit laatste punt zal op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering op de agenda worden gezet.

Het onderwerp van een (mogelijk) gewijzigde vorm van viering van het Heilig Avondmaal is ook nu weer een agendapunt. Voor het besluit daaromtrent verwijs ik u naar het verslag van de gemeenteavond van 11 april in het kerkblad van mei. Over een jaar evalueert de kerkenraad de viering van het Heilig Avondmaal.

Vanuit het Oecumenisch Beraad is een voorstel gedaan over een aantal diensten: de dienst in de Week van gebed voor de eenheid elk jaar als gezamenlijke dienst, om en om in de beide kerken (PKN en RK) en de Startdienst 1x3 jaar gezamenlijk, ook om en om in de beide kerken. De kerkenraad neemt het voorstel aan.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt o.a. genoemd: de extra kaars (voor alle ongedoopte kinderen) bij de doopdagviering was een mooi gebaar. Deze kaars zal blijven.

Leuk dat de catechese kinderen bij de dienst op Witte Donderdag waren betrokken. Met de groep van Rock Solid is ook aandacht besteed aan de Stille Week. De kruisjes die de kinderen gekleed hadden, stonden met de diensten op de liturgische tafel. Complimenten voor de zang van Sira in de Paasmorgendienst.

Verder worden de naderende diensten met bevestiging nieuwe ambtsdragers en belijdenis (Pinksteren) kort besproken.

Omdat het voor Emie Hendrikse en Peter van der Eijk de laatste kerkenraadsvergadering is, bedankt de voorzitter hen met woorden van dank en een fles wijn. Léander van Holten, die aftreedt als diaken, is niet aanwezig en zal later bedankt worden.

Bij de rondvraag worden geen vragen gesteld. Emie en Peter maken van de gelegenheid gebruik om een afscheids- en dankwoord uit te spreken.

Als afsluiting leest Wim Tolenaars een variant op Psalm 139, waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en de vergadering sluit.

Susanne Baan, scriba.

### **Preekvoorzieners**

Een aantal keer per jaar gaat een andere dan een van onze eigen predikanten voor in een dienst. Deze zgn. 'gastpredikanten' worden gebeld en gevraagd als voorganger door onze preekvoorzieners. Momenteel zijn dat de dames Ad Verhagen en Annaleen van Strien.

Enige tijd geleden hebben zij de kerkenraad laten weten te willen stoppen als preekvoorzieners. Daarop is de kerkenraad op zoek gegaan naar vervangers en deze zijn inmiddels gevonden: Piet de Lange en Anton Bom zullen het werk van Ad en Annaleen als preekvoorzieners gaan overnemen. Daar is de kerkenraad erg blij mee.

De kerkenraad bedankt Ad en Annaleen hartelijk voor hun jarenlange inzet voor onze gemeente.

Namens de kerkenraad,  
Susanne Baan, scriba



## Portret van een gemeentelid - *Tonnie Maris*

*Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?*

Ik vond de Bijbelverhalen waarin dieren voorkwamen erg mooi. We hadden op onze boerderij koeien, kippen, poezen en een hond, dus de verhalen over Noach en Jona spraken me aan. Een heel spannend verhaal vond ik David en Goliath: de kleine die het van de grote won!

*Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?*

Ik heb op mijn 18e mijn vader verloren, hij was 49 jaar. Hij heeft haast niets van mijn leven meegemaakt. Ik zou aan God willen vragen of hij nu ook weet van de fijne, mooie dingen van mij en van ons gezin.

*Waar ben je dankbaar voor in je leven?*

Voor mijn leven zoals het tot nu toe gaat, voor ons gezin. We hebben elkaar en we zijn allemaal in goede gezondheid! Het gaat goed met ons en de kinderen en daar zijn we heel dankbaar voor, want je hoort zo vaak dat het ook heel anders kan gaan.

*Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?*

Mijn droomkerk is een kerk waar jong en oud komt en waar voor iedereen wat te doen is. Ik weet hoe moeilijk het is om de jeugd in de kerk te krijgen. De dienst met de mobiele telefoons vond ik een mooi initiatief! In mijn droomkerk gaat de preek over de actualiteit en ik kan wat ik hoor, toepassen in het dagelijks leven. Het is een soort spiegelverhaal, maar dan voor volwassenen. In mijn droomkerk hoor je ook heel veel muziek!

*Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?*

De muziek: het orgel en de blazers. Liederen die uit volle borst meegezongen kunnen worden. Het mag van mij door de kerk galmen!

*Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?*

Van de muzikale dingen die ik daarnet heb genoemd. Ik word ook enthousiast van de activiteiten met de kinderen of als Sira bijvoorbeeld zingt! Prachtig, echt een kippenvelmoment.

*Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?*

Ik vind de kerkdienst op zondag zo'n heerlijk uur van rust: even stilstaan bij andere zaken in je leven dan werk en drukte. Even alleen maar luisteren en zingen. Zulke momenten probeer ik ook thuis te hebben. Alleen is dat toch wat moeilijker. In de vakantie gaat dat weer wat gemakkelijker, dan ben je relaxed. Ik neem me dan voor om dat thuis voort te zetten. Dat valt niet mee, maar als het lukt is dat waar ik blij van word.

*Wat wens je je medegemeenteleden toe?*

Ik wens mijn medegemeenteleden geluk en gezondheid en begrip en respect voor elkaar!

*Welk lied zing je heel graag?*

Nummer 218 uit de Evangelische liedbundel:

*Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.*

*Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is  
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.*

*Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!*

*Aan wie geef je de pen door?*

Aan Corry-Anne de Geus.



Op 15 juli is de boekentafel te vinden in 't Trefpunt. Behalve cadeauboekjes willen we ideeën aandragen voor de zomervakantie en voor de start van het nieuwe seizoen.

We vinden het fijn u te ontmoeten voor een praatje en om u goede informatie te geven. De boeken hoeven niet altijd contant betaald te worden, u kunt ook een nota meekrijgen met ons bankrekeningnummer.

Tot ziens bij de boekentafel,  
Nel, Janneke en Bep



# **‘Een goed gesprek’**

**Oecumenisch startweekend 22 & 23 september 2018**

**Zaterdag: Jeugdactiviteit met 's avonds de bekende BBQ**

**Zondag: Kerkdienst in De Dorpskerk met aansluitend een activiteit tot 13.00 uur**

**Welkom namens:**

**Oecumenisch Beraad, Opendeur Commissie en Gemeente Zijn**

Aanvullende informatie: zie volgende Contactruimte



# TAAKGROEP JEUGD

## Hulp gevraagd bij survivalen!

In de herfstvakantie is het weer zo ver: de vakantiebijbelclub. Dit jaar zal de vakantiebijbelclub gehouden worden op donderdag en vrijdag 18 en 19 oktober. Het thema dit jaar is (T)op Survival. Wil jij ook meehelpen? We zoeken nog mensen die mee willen helpen met knutselen, het vertellen van een bijbelverhaal, het spannende tienerprogramma en nog meer!



Wil je meer informatie of je aanmelden om mee te helpen? Stuur een mailtje naar [vbc@pknfijnaart.com](mailto:vbc@pknfijnaart.com) of meld je aan bij één van de stuurgroepleden.

Voor iedereen die mee wil helpen, wordt weer een medewerkersavond georganiseerd op 3 september.

We hopen op jouw aanmelding!

De stuurgroep,

Gerda van Dorp, Sandra van Dorp, Colinda van der Steen, Hanneke den Engelse, Nicky van Dam en Nelleke Tolenaars

## Van de kindernevendienst

In de zomervakantie gaat de kindernevendienst uiteraard gewoon door! We gaan eerst lezen uit de brief aan de christenen in Efeze en daarna uit het Bijbelboek Daniël.

De brief aan de christenen in de stad Efeze wordt geschreven door de apostel Paulus. Hij is door Jezus uitgezonden om over God te vertellen. Hij legt de mensen in de brief uit wat het betekent dat God er voor ons is. Hij vertelt over Jezus, over zijn dood en opstanding. Dankzij Jezus hebben we God leren kennen. Paulus schrijft dat de mensen bij God mogen horen en dat God goed voor ons zorgt. Dat vieren we ook met elkaar in de kerk, elke zondag weer. We danken God voor alle goede dingen, we bidden als er dingen niet goed gaan en vragen om vergeving voor de fouten die we gemaakt hebben. Bedenk maar eens waarom jij het fijn vindt in de kerk en waarom? En waarom ga je naar de kerk?

Paulus schrijft ook dat dankzij de komst van Jezus, Gods boodschap van vrede niet meer alleen voor het volk Israël was, maar voor alle volken. In de oudste groep zullen we uitleggen wat Paulus hiermee bedoelt. We maken daarvoor een reis door de tijd van het Oude Testament (de schepping en de aartsvaders) tot en met het Nieuwe Testament (de komst van Jezus en de Heilige Geest). Het mooie is dat Paulus ook bidt voor de gemeente in Efeze. Dat doen wij in de kerk ook. We bidden voor onze kerk, voor mensen die ziek zijn. Waar zou jij graag voor willen bidden? En bid je wel eens zelf?

Tenslotte zullen we het hebben over hoe we als christenen kunnen leven. Paulus zegt dat we moeten proberen om Jezus te volgen. Hij is een mooi voorbeeld voor ons. Wat kun jij van Jezus leren?

Daarna gaan we verder in het boek Daniël. De verhalen uit dit Bijbelboek spelen zich af in de tijd van de Babylonische ballingschap. De koning van Babel, Nebukadnezar heeft in 586 voor Christus de stad Jeruzalem ingenomen en verwoest. De inwoners moesten vluchten en een deel van de mensen werd naar Babel gebracht. Daniël is de hoofdpersoon in deze verhalen, ook hij moest naar Babel. Hij wil God trouw blijven, in Hem blijven geloven. Dat is niet makkelijk, want de koning wil dat ze hem dienen en gaan geloven in de goden van Babel. Toch houdt Daniël vol. Knap hè? Zelfs koning Nebukadnezar leert uiteindelijk God kennen. Hoe dat gebeurt hoor je in de kindernevendienst.

We hopen jullie weer te zien in de kerk en we wensen iedereen een fijne vakantie.

De leiding

## **FLAME**

Zondagmorgen 8 juli (10-11 uur) is er weer Flame !!

In 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66)

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Jullie zijn weer van harte welkom!! (groep 1 t/m 7). Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!



*kinderkerkflame@hotmail.com*



## TAAKGROEP BEHEER

### **Verantwoording collecten**

13 mei	Onderhoudsfonds	€ 253,26
20 mei	Instandhouding kerk en eredienst	€ 210,07
27 mei	Onderhoudsfonds	€ 209,95
3 juni	Onderhoudsfonds	€ 111,73
3 juni	Instandhouding kerk en eredienst	€ 165,85
10 juni	Instandhouding kerk en eredienst	€ 144,93

Over de periode april en mei zijn de **koffiebusjes** in De Vijverhof weer geleegd. Ditmaal was de opbrengst € 103,15.

### **Gift**

Via mw. Adrie. van Nieuwenhuijzen € 20 voor de kerk en via dhr. Piet de Lange een gift van € 50,00 t.b.v. onderhoud kerk.  
Hartelijk dank.

### **Collectebonnen**

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 0168 462450. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

### **Kerkbalans 2018**

Van het door de gemeente toegezegde bedrag van € 91.995,- is inmiddels € 66.543,- binnengekomen. Degenen die in het voorjaar de looper gemist hebben of om een andere reden nog geen toezegging of betaling gedaan hebben, kunnen dat natuurlijk altijd nog doen op de bankrekening, die achterin Contactruimte genoemd wordt.

### **Een machtiging afgeven**

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende

herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail [jjtolenaars@hetnet.nl](mailto:jjtolenaars@hetnet.nl).

### **Abonnement Contactruimte**

Helaas kwamen de acceptgiro's vorige maand een paar dagen te laat. Deze keer wordt de acceptgiro/factuur wel toegevoegd voor het abonnement van 2018 ad € 9,95. U mag natuurlijk ook op een andere manier betalen, heel graag zelfs, want het aanmaken en incasseren van de acceptgiro wordt elk jaar duurder. Per transactie wordt er nu al € 0,50 in rekening gebracht (vorig jaar nog € 0,45 en in 2016 € 0,35). Voor degenen die reeds betaald hebben, zullen we de acceptgirokaart uiteraard achterwege laten.

Met vriendelijke groet,  
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

### **FANCY FAIR zaterdag 25 augustus 2018**

Zoals gewoonlijk organiseren we ook dit jaar weer op de laatste zaterdag van augustus de Fancy Fair rondom De Dorpskerk en in De Vijverhof. We hopen er weer een gezellige dag van te maken. We hebben nog steeds mensen nodig die willen helpen om dit evenement tot een succes te maken. Ook dit jaar willen we de opbrengst weer bestemmen voor de bestrating rondom de kerk. Misschien is het zelfs zo dat de bestrating al getest kan worden op 25 augustus, dus kom dat eens gezellig proberen waarbij u ook kunt deelnemen aan de activiteiten.

We vinden het heel fijn als we prijzen en prijsjes voor het Rad van Avontuur mogen ontvangen. Deze kunt u inleveren op vrijdagmiddag 24 augustus vanaf 14.00 uur of zaterdagmorgen 25 augustus vanaf 9.00 uur in de Vijverhof.

Als u iets lekkers wilt bakken voor bij de koffie stellen we dat ook zeker op prijs. Voor de Snuffelmarkt willen we graag bruikbare spulletjes ontvangen (geen meubels). Ook kleding is van harte welkom. U kunt dit brengen vanaf 9.00 uur op zaterdag 25 augustus. U kunt ook tevoren een afspraak maken om spullen in te leveren met Lenie Vogelaar, Pr. Bernhardstraat 3, tel. 464585 of Addy Roks, Hoge Heijningsedijk 12, tel. 462254 of Henk Nijhoff, Karmijn 10, tel. 0649115532.

Verder zijn er weer tal van activiteiten, zoals de verkoop van bloemstukjes, oliebollen, kaarten en nog tal van andere activiteiten die op dit moment nog ontwikkeld worden.

Verder kunt u in De Vijverhof genieten van een bakje koffie of thee met cake of van frisdrank, een wijntje of biertje, terwijl u ondertussen kunt deelnemen aan het Rad van Avontuur.

De verkoop van de loten van de grote verloting gaat binnenkort van start. De loten kosten € 2,50 per stuk. 1e prijs is € 330,00 en 2e prijs € 170,00.

De trekking is op zaterdag 25 augustus bij het slot van de Fancy Fair om 18.00 uur in de Vijverhof.

We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat u op die dag aanwezig kunt zijn. Graag tot dan!!!!

Er is dit jaar geen talentenveiling, maar we hopen dat we die volgend jaar weer kunnen organiseren.



## **TAAKGROEP KERK en WERELD**

### **Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld**

10 mei	Eigen gemeente: Kerktelefoon	€ 93,65
13 mei	Diaconale vakantieweken "Hydepark"	€ 110,67

### **Iedere bijdrage telt**

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

### **Voedselbankproduct van de maand**

Achter in De Dorpskerk/Ontmoetingskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in juli om het volgend product: koffie en in augustus: houdbaar broodbeleg (jam, appelstroop, pindakaas, pasta, enz.)

## Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto's richting onze kerk. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 46 28 94.

### Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: [www.pknfijnaart.nl](http://www.pknfijnaart.nl).

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

## AGENDA

*(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)*

1 juli	20.00 uur	Vergadering taakgroep Beheer
11 juli	14.15 uur:	Ouderensoos
25 juli	14.15 uur:	Ouderensoos
31 juli	14.30 uur:	Zendingskrans
28 aug.	20.00 uur:	Vergadering Moderamen
29 aug.	14.15 uur:	Ouderensoos

## DIVERSE MEDEDELINGEN



### Liu Xia (China)

In een extreem zorgelijk telefoongesprek vertelde Liu Xia, de weduwe van de vorig jaar overleden Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, dat ze bereid is om te sterven. Liu Xia is ernstig depressief. Sinds haar echtgenoot in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor zijn inzet voor de mensenrechten in China, staat Liu Xia onder illegaal huisarrest.

Amnesty-leden gaan weer actie voeren voor haar. ([www.amnesty.nl](http://www.amnesty.nl))

In het telefoongesprek zei Liu Xia dat ze bereid is om te sterven als de Chinese autoriteiten haar niet toestaan het land te verlaten. Liu Xia: *'Ik heb niets meer om bang voor te zijn. Als ik niet weg kan, zal ik in mijn huis sterven. Doodgaan is nu makkelijker dan leven.'*

De autoriteiten zouden haar herhaaldelijk hebben beloofd dat ze naar het buitenland mag om medische hulp te krijgen voor haar depressies. Maar het waren tot nu toe loze beloftes.

Bep Rosing

### Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG



Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op.

#### *Hoop*

Volgens Van den Broeke is het belangrijk dat het Bijbelgenootschap de betekenis van 'hoop' laat zien. 'Dat hebben we hard nodig. De Bijbel geeft ons een visioen van gerechtigheid en vrede en roept ons op tot een barmhartige samenleving. Daaruit kunnen we hoop putten om te blijven bewegen in de richting van het goede. Tegelijkertijd laat de Bijbel ook zien dat ons dat niet altijd lukt. Mensen schieten te kort. Met de levenslessen uit de Bijbel kunnen we allemaal ons voordeel doen.'

#### *Nieuwe bijbellezers*

Van den Broeke verwacht dat de Bijbel ook nu nieuwe lezers kan bereiken: 'We moeten in gesprek gaan met lezers én potentiële lezers van de Bijbel. Die zijn er, want kerken krimpen niet alleen maar. Er worden ook veel nieuwe men-

sen bereikt, onder meer via 'pioniersplekken' van de PKN, kerkplantingen van andere kerkgenootschappen en migrantenkerken. Daar kunnen we op inspelen met uitgaven die nieuwe lezers helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek.'

Ds. Karin van den Broeke (1963) studeerde rechten en theologie en was predikant in Kruiningen, in Leiden (studentenpastor) en tegenwoordig in de protestantse gemeente 'De Ontmoeting' in Noord-Beveland. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke functies, onder meer in het stichtingsbestuur van dagblad Trouw en in het Executive Committee van de Wereldraad van Kerken.

Een interview met haar is te lezen op [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: Janneke van Baren*



## Bijbelleesrooster voor de maanden juli en augustus 2018

1 juli	Job 42:1-17	Happy end
2 juli	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
3 juli	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
4 juli	Marcus 5:1-20	Bezeten
5 juli	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer!
6 juli	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
7 juli	Psalm 123	Oogopslag
8 juli	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
9 juli	Marcus 6:14-29	Dodendans
10 juli	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
11 juli	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
12 juli	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
13 juli	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
14 juli	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
15 juli	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
16 juli	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
17 juli	Psalm 14	Dwaasheid
18 juli	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
19 juli	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
20 juli	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
21 juli	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
22 juli	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
23 juli	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
24 juli	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
25 juli	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
26 juli	Rechters 1:1-21	Veroveringen
27 juli	Rechters 1:22-36	Strijd
28 juli	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
29 juli	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
30 juli	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
31 juli	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?

1 augustus	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
2 augustus	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
3 augustus	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
4 augustus	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
5 augustus	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
6 augustus	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
7 augustus	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
8 augustus	Rechters 4:17-24	Vastgepind
9 augustus	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
10 augustus	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
11 augustus	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
12 augustus	Efeziërs 4:1-16	Liefde en verdraagzaamheid
13 augustus	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
14 augustus	Efeziërs 4:25-5:2	Verandering
15 augustus	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
16 augustus	Marcus 6:45-56	Waterloop
17 augustus	Marcus 7:1-23	Onreinheid komt van binnenuit
18 augustus	Marcus 7:24-30	Kruimels
19 augustus	Rechters 6:1-10	Eigen schuld
20 augustus	Rechters 6:11-24	Offer van een bange held
21 augustus	Rechters 6:25-40	Tekens
22 augustus	Marcus 7:31-37	Gebarentaal
23 augustus	Marcus 8:1-13	Vermenigvuldigen en delen
24 augustus	Marcus 8:14-26	Zuurdeseem en onbegrip
25 augustus	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
26 augustus	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
27 augustus	Deuteronomium 1:1-8	Op herhaling
28 augustus	Deuteronomium 1:9-18	Staatsinrichting
29 augustus	Deuteronomium 1:19-33	Woestijnreis
30 augustus	Deuteronomium 1:34-2:1	Luisterhouding
31 augustus	Deuteronomium 2:2-15	Omtrekkende bewegingen