

OVERDENKING

Strijd de goede strijd – 1 Timotheüs 6: 12

Strijd

Het leven van een christen is niet zonder strijd. 'Strijd de goede strijd van het geloof', schrijft Paulus in 1 Timotheüs 6 vers 12 aan Timotheüs. Over de strijd van de christen verscheen onlangs een bijzonder boekje. Het heet 'Heilige Strijd' en het werd geschreven door professor Beatrice de Graaf. Mevrouw De Graaf is hoogleraar in Utrecht en internationaal gerespecteerd expert op het gebied van terrorisme. Ze deed onderzoek naar terrorisme zoals dat van de IS en ook naar de beleving van onveiligheid in de Westerse wereld. Maar ze is niet alleen wetenschapper, ze is ook kerkelijk meelevend. 's Zondags laat ze zich voeden in de Utrechtse Jacobikerk. En zo liet ze zich roepen om voor de Protestantse Kerk in Nederland dit boekje te schrijven waarin ze christenen wil leren welke strijd ze moeten voeren in onze onveilige wereld.

Veilig - onveilig

Veel mensen hebben het gevoel dat onze wereld steeds onveiliger wordt. Hier-tegenover stelt mevrouw De Graaf evenwel dat Nederland echter relatief veilig is en ook dat ons land steeds veiliger wordt. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor Statistiek. Het aantal geregistreerde misdrijven daalt al jaren. Zo waren er in 2015 één miljoen misdrijven maar in 2005, tien jaar eerder, veel meer, nl. 1,3 miljoen. Ook het aantal mensen dat slachtoffer werd van criminaliteit, daalt. In 2016 minder dan twee op de tien, in 2005 nog drie op de tien, een daling van 40%. Anderzijds voelt 35% van de mensen zich wel eens onveilig. Men is bang voor oorlog, vluchtelingen en terrorisme. Angst en onveiligheid verdelen de samenleving in groepen. Bijna de helft van de bevolking ervaart spanningen tussen bevolkingsgroepen. Waar komen die gevoelens vandaan? In de eerste plaats speelt een rol dat 'de vijand' onzichtbaar en ongrijpbaar is geworden. De terrorist kan overal toeslaan. Ook de media spelen een rol. De aanslag van 'nine-eleven', 9/11, op de Twintowers in New York, was diezelfde avond te zien op de Nederlandse tv en hield ons land niet minder in de ban dan het geval was in de Verenigde Staten. Een aanslag, hoe ver weg ook, raakt ons alsof het hier in ons land gepleegd wordt.

Spook

Hoe wordt het spook van de angst in onze wereld beteugeld? In de eerste plaats door risico's zoveel mogelijk te beperken. Veiligheidsbeleid is risicobeleid geworden. Het hele land hangt vol met camera's. Veiligheidsprotocollen op vliegvelden zijn ongekennd streng. Een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (de zgn. Sleepwet) moet het mogelijk maken het media-verkeer van velen in de gaten te houden. Een tweede manier om de angst te bezweren is door wat ons bedreigt te benoemen met een groot woord: 'het

kwaad'. En van dat kwaad denkt men de oorzaak te weten. De oorzaak van het kwaad is bijv. de Islam of het zijn de vluchtelingen. Het sluiten van alle moskeeën in ons land zal, zo menen sommigen, onze veiligheid vergroten.

Zondebok

Volgens mevrouw De Graaf liggen de nadelen van deze benadering voor de hand. Risicobeleid staat vaak op gespannen voet met onze privacy, terwijl het spreken in grote woorden, over 'het kwaad', geen recht doet aan de gecompliceerde feitelijke situatie, waarin veel meer factoren een rol spelen. Verder is er natuurlijk het gevaar een bevolkingsroep tot zondebok te bestempelen. Of we ons op deze manier echt veiliger zullen gaan voelen, valt zeer te betwijfelen.

De strijd is aan God

Christenen staan anders in deze wereld. Zij vinden hun veiligheid niet in een tot het uiterste opgevoerd risicomangement, maar ten diepste in God. Vanuit haar geloof zegt Beatrice de Graaf: Christus heeft, aan het kruis, het kwaad overwonnen. Al staat V-day (de definitieve Victorie, de overwinning) nog uit, het is al wel D-day geweest (Decision-day, de beslissingsdag, de landing van de geallieerden in Normandië in de Tweede Wereldoorlog). De strijd is aan God. Veiligheid is niet het grootste goed. Het moet altijd worden begrensd door de waarden uit Micha 6: 8: trouw, recht en nederigheid, die de strijd begrenzen en richting geven. Een luchthaven waar alles in het teken staat van veiligheid zal teveel passagiers tegenhouden en uitsluiten en aan groepsdiscriminatie doen. Een buurt waar de orde niet wordt gehandhaafd is net zo onleefbaar als een staat waar mensen achter gesloten luiken leven. Er zijn andere kwetsbare groepen die onze aandacht verdienen. Ouderen of eenzamen in achterstandswijken en vervolgte christenen en minderheden in Irak en Syrië. In het licht van het geloof zijn dit de zaken waarover we ons echt zouden moeten bekommeren.

Slangen en duiven

Zo leven christenen in een spanningsveld. Tussen enerzijds de democratische rechtsorde die ons denken over veiligheid, dreiging en kwaad begrenst en anderzijds de hoop op Gods Koninkrijk en ons weten van het einde van het kwaad. Zo 'dubbel-denken' wij, door de christelijke principes van liefde en hoop te vertalen naar een eigen heilige strijd tegen het kwaad.

Dat dubbel-denken vindt mevrouw De Graaf bij de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr (1892-1971), die o.a. de presidenten Carter, Obama en Clinton heeft geïnspireerd. Volgens Niebuhr is het nastreven van universele waarden, gekoppeld aan een geloof in de maakbaarheid van mens en samenleving, gedoemd te falen. Sterker nog, met zulke universele ideologieën zetten we zo weer de deur open voor dictators en meedogenloze utopisten. Niebuhr verwijst naar Mattheüs 10:16 waar Jezus zegt 'Wees voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven'. Net als de slang die paraat, slagvaardig, maar ook slim is,

moeten christenen in een context van gevaar, vervolging en verleiding behoedzaam zijn, voorzichtig, wijs en sluw. Anderzijds moeten christenen bij al die behoedzaamheid niet te angstig of te listig worden, ze mogen argeloos en open als de duiven blijven. Duiven vliegen immers recht op hun doel af. Vrije en open samenlevingen moeten dus niet te naïef uitgaan van het goede in de mens, dan worden ze overrompeld door het kwaad. Maar ze moeten ook niet cynisch en leugenachtig worden. Openheid en onbevangenheid zijn nodig om recht te doen aan ware humaniteit. We moeten ons dus niet overgeven aan de slangen onder ons en evenmin aan de tirannie van angst en overtrokken veiligheidsmaatregelen van 'eigen volk eerst'. In Gods Koninkrijk gaat het om liefde en genade.

Fakkeldragers en liturgen van hoop

Welke strijd heeft een christen dan te voeren? Dat brengt professor De Graaf bij het onderscheid tussen de grote strijd en de kleine strijd. Van Augustinus leerde ze dat christenen allereerst de grote strijd hebben te voeren. De grote strijd, is de strijd in ons hart, de strijd tegen de zonde. De strijd uit 1 Timotheüs 6. Die 'heilige strijd', vanuit Christus' overwinning, kleurt de christelijke bijdrage aan de kleine strijd, de strijd voor veiligheid in het aardse domein waar we tekenen van hoop mogen oprichten. Van wezenlijk belang bij dit alles is het vieren van de liturgie. In de liturgie, in de dienst van Woord en Tafel, in Kyrië en Gloria, in de Gebeden, in Doop en Avondmaal, vieren wij dat er een einde komt aan het kwaad en dat de dood niet het laatste woord heeft. 'christenen zijn fakkeldragers en liturgen van de hoop'. Blijf maar bidden en zingen, soms boven jezelf uit, zoals Beatrice de Graaf dat doet in de Jacobikerk in Utrecht. Want het is Pasen geweest, dat wil zeggen: de strijd is gestreden!

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENTEN

6 mei *Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Gerarde Koks-de Jong (<i>stagiaire</i>)
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	2 ^e Stille Hulp Onderhoudsfonds

10 mei

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Hemelvaartsdag</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Kerktelefoon Instandhouding kerk en eredienst

13 mei *Ons West Brabant: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME en MeetingPoint; Doopdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Dina Korteweg
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Diaconale 'Hydepark'

14 mei, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde
--

20 mei *Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pinksteren; belijdenis; medewerking van koor 'Voices' uit Hoogvliet</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Linda van Strien
Collecte Rondgang Uitgang	(Bijbel)onderwijs Bangladesh Instandhouding kerk en eredienst

27 mei *Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur	SPECIALdienst in De Ontmoetingskerk Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Dina Korteweg
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Jeugdwerk 'Meetingpoint'

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 mei	Anne en Dicky Baas	Marjolein
10 mei (<i>H.vaart</i>)	Addie	Saskia
13 mei	Nelleke en Angelique	FLAME
20 mei (<i>Pinkst.</i>)	Rianne en Ria Matthee	Claudia en Tiny
27 mei	Claartje en Judith	Monique en Jolanda

	Bloemendienst	Organist
6 mei	Willy Oostdijck	Johan van der Steen
10 mei (<i>H.vaart</i>)	Annaleen van Strien	Ad van Sprang
13 mei	Ella Knook	Ad van Sprang
20 mei (<i>Pinkst.</i>)	Colinda van Steen	Johan van der Steen
27 mei	Janita Bom	Ad van Sprang

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
6 mei	Ad	Gerrit	
10 mei (<i>H.vaart</i>)	Jan	Willian	
13 mei	Tiny	Arjan	
20 mei (<i>Pinkst.</i>)	Jeroen	Anton	
27 mei	Ad	Peter	

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestante gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

6 mei: Eigen gemeentewerk: Stille Hulp

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

10 mei: Kerktelefoon

Op Hemelvaartsdag 10 mei collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet

meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

13 mei: Diaconale vakantieweken ‘Hydepark’

Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Hydepark verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt als financiële bijdrage in de kosten van de diaconale vakantieweken in het Hydepark

20 mei (Pinksteren): KIA - (Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoegelooft om christen te worden. Zij zijn kansloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Myensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

27 mei: Jeugdwerk: Meetingpoint

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties!

Helpt u mee?

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat uw wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Vakantie ds. De Ronde.

In de meivakantie heeft ds. De Ronde vakantie. Van maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei is hij afwezig. Ds. Van der Sterre neemt waar.

Vakantie ds. Van der Sterre.

Ds. Van der Sterre heeft vakantie van maandag 28 mei t/m zondag 8 juli. Dan neemt ds. De Ronde waar.

Samenvatting gemeenteavond op woensdag 11 april 2018 De Vijverhof.

Er zijn ruim 50 gemeenteleden aanwezig (6 gemeenteleden hebben zich afgemeld en 1 komt iets later).

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Menno Bom, heet iedereen welkom, en geeft het woord aan ds. Van der Sterre voor de opening. Hij leest uit Prediker 12 (Bijbel in gewone taal): dat moedigt ons aan om -als we jong zijn- van het leven te genieten. *Denk aan God die je gemaakt heeft.* Ons bestaan is een geschenk door God gegeven, geniet ervan. Ds. Van der Sterre sluit de opening af met gebed.

De voorzitter neemt de agenda door en noemt de afmeldingen.

Bezinning door Ds. J.H. van der Sterre en ds. F.C. de Ronde over voltooid leven. Zij geven een uiteenzetting o.b.v. Psalm 71:9. 'Verstoot mij niet nu ik oud word, verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt' en bespreken het onderwerp aan de hand van 4 uitgangspunten:

- a. Herkenbaar probleem. Ds. Van der Sterre refereert aan ouderen voor wie het leven niet meer hoeft en van wie hij soms een verzoek krijgt om te bidden dat ze worden weggenomen.
- b. 'Uit vrije wil', een landelijke stuurgroep met als uitgangspunt: zelfbeschikking.
- c. Manifest 'Waardig ouder worden'.
- d. Compromis opgenomen in regeerakkoord
 - Wat zegt de Bijbel? Kent het probleem niet als zodanig; oud worden is een zegen. En: het leven is een geschenk.
 - Beide predikanten hebben kritiek op de wet Voltooid leven, waaronder:
 - de mens beschikt niet over zichzelf; wij behoren toe aan God.
 - wekt de suggestie dat ouderen tot last zijn; zij dragen niet meer bij aan de samenleving
 - gevaar voor misbruik
 - biedt de huidige euthanasiewet al niet voldoende mogelijkheden?

Er volgen twee vragen aan de aanwezigen:

- *Wie heeft ervaring met de problematiek van het voltooid leven en wil er iets over zeggen?*

Diverse gemeenteleden reageren, zowel vanuit privé- als beroepsmatige ervaring. Ook wordt de vraag gesteld: hoe gaan we er vanuit ons geloof mee om, als christen? Voor alles is een tijd, dus ook voor oud zijn. Ds. De Ronde: dat is Prediker 3. Een mens mag verlangen naar de dood en daar mag je om bidden. Maar moet dat ook wettelijk mogelijk worden? Vanuit christelijk oogpunt vinden de predikanten dat niet.

- *Hoe kunnen we zorgen dat mensen zich de laatste periode van hun leven waardevol blijven voelen?*

Ook hierop reageren enkele gemeenteleden, met bijvoorbeeld het citaat: “u bent nog waardevol voor mij, want u kunt nog voor mij bidden.”, het gaat om ‘er zijn voor de mensen’ en: ‘als christen: we zijn voor **God** waardevol; hij heeft ons geschapen en er ook voor gezorgd dat wij oud kunnen worden. Refereert aan Anna, die bleef leven om Jezus te kunnen zien.’, citaat van een hoogbejaarde: “Zolang ik mijn handen kan vouwen heeft mijn leven zin.”

De predikanten geven nog aan: niet instemmen met behandeling is iets anders dan euthanasie, euthanasie is iets anders dan voltooid leven; dit laatste gaat nl. over mensen die gezond zijn.

Kees Ploeg verzorgt een presentatie over het doel van de bazaar op Koningsdag; de RonaldMc Donald Hoeve in Beetsterzwaag. Kees en zijn gezin, met 2 dochters en 2 verstandelijk en lichamelijk beperkte zoons, komen er graag vanwege de vele faciliteiten. Het vakantiehuis is volledig aangepast, ook buiten en in de directe omgeving zoals de speeltuin, rolstoelpaden etc. Kees zoekt sponsors voor de nieuwe belevingstuin (met o.a. muziekspeelgoed) en het nog beter rolstoeltoegankelijk maken van de speeltuin. Hij geeft aan heel blij te zijn dat hij geld hiervoor krijgt van de bazaar op Koningsdag. Hij zal dan zelf ook aanwezig zijn in 't Trefpunt. Ook gaat hij Homerun doen (voor meer informatie: www.home-run.nl team Hoeve Runners) waar hij een filmpje over laat zien en uitleg geeft.

Er is gelegenheid om vragen te stellen. Daar wordt door enkele gemeenteleden gebruik van gemaakt.

Namens de kerkenraad wordt Kees hartelijk bedankt voor zijn presentatie. Hij ontvangt een fles wijn.

Na de pauze volgen de mededelingen. Deze betreffen:

- **privacywetgeving**; AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei a.s. Is aandacht voor en mogelijk komen er vragen/acties richting gemeenteleden.
- terugkoppeling **wijkavonden**. Het thema was: muziek. Er werden liederen getoond via de beamer, waarop men kon reageren a.d.h.v. een aantal vragen. Het waren geslaagde avonden, waaruit ook de vraag ontstond om vaker een avond rondom muziek te houden. Pastoraat beraadt zich daarover. Eindconclusie was een goed gevoel; het was echt samen gemeente zijn.
- **Classis**: is gewijzigd van 75 naar 11 in heel Nederland. Nu zijn er *ringen* waarin men bijeen gaat komen.

- **verbouwing** voorste ruimte Ontmoetingskerk i.v.m. verhuur aan Omzien. is in volle gang.

Update andere viering Heilig Avondmaal

De voorzitter kijkt terug naar het doorlopen traject en benoemt dit kort: Gisteravond is de kerkenraad tot een besluit gekomen voor de viering in de beide kerken. Na een jaar zal de viering in de kerkenraad geëvalueerd worden. De kerkenraad wil graag benadrukken dat het niet om de vorm, maar om de inhoud gaat en sluit aan bij de laatste woorden van de preek van ds. De Ronde op Witte Donderdag: "Maar allemaal ontvang je van hem brood en wijn, zijn vriendschap, zijn vergeving, verzoent je schuld, zijn vrede wordt je gegeven, komt in je, vervult en voedt je, verbindt je met elkaar. Laten we als gemeente ook verbonden blijven bij het Heilig Avondmaal."

Ds. de Ronde krijgt het woord om iets te vertellen over het interview-project met de zgn. middengeneratie (30-50 jaar), dat gedaan wordt vanuit het beleidsplan. Voor die leeftijdsgroep wordt niet heel veel gedaan in de gemeente. Om te weten wat hen aanspreekt of waar zij behoefte aan hebben, is een beeld nodig van hoe zij in het leven staan en in het geloof staan. Ca. 20 adressen zijn geselecteerd en benaderd voor een interview. De gesprekken zijn in jan/feb. gevoerd door mensen uit de taakgroep Pastoraat en door/m.b.v. stagiaire Gerarde Koks-de Jong. De resultaten moeten nog uitgewerkt worden. Dan zullen verbanden gelegd en conclusies getrokken worden en zullen aanbevelingen gedaan worden. Later zal nog een terugkoppeling volgen. Ds. de Ronde laat de gebruikte vragen zien en geeft daar toelichting bij.

Bij de rondvraag worden enkele vragen gesteld, waaronder:

- Waarom komen er niet meer mensen naar de zangdiensten? Uit de wijkavonden en het interview in Contactruimte blijkt vaak dat muziek en zang als belangrijk worden genoemd
- Waarom zijn er ook bij de diensten in De Stille Week zo weinig gemeenteleden?

De vraag wordt meegenomen naar de kerkenraad.

Als afsluiting leest ds. De Ronde een Avondgebed (NLB blz. 566), waarna we gezamenlijk Lied 243 de verzen 1, 2, 4 en 7 zingen: *O Heer mijn God, ook deze nacht.*

Na afloop wordt nog door vele gemeenteleden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groeten,
Susanne Baan, scriba

*P.S. Het volledige verslag van de avond is op te vragen bij de scriba:
scriba@pknfijnaart.nl*

Blijf op de hoogte....

Iedere zondag worden er mededelingen gedaan. We horen dan over het wel en wee in de gemeente, zodat we met elkaar mee kunnen leven.

Daarnaast zien we op de beamer informatie over activiteiten die de komende weken plaats zullen vinden. Wellicht weer even een herinnering om eraan mee te doen.

Het kan dan wel zijn dat je thuiskomt en je afvraagt hoe het ook alweer zat. Daar is een oplossing voor. Geef je op om de mededelingen en activiteiteninformatie te ontvangen via de mail. Daarnaast kan het altijd handig zijn als we u en jou via de mail nog even kunnen wijzen op een activiteit.

Je kunt je opgeven bij de scriba: scriba@pknfijnaart.nl



Vanwege de bijzondere zondagen staan we pas op 27 mei met onze boeken in de Vijverhof. Mocht u eerder iets nodig hebben dan kan u contact opnemen met een van ons.

Intussen heeft u onze boeken kunnen zien op Koningsdag, bij de bazaar in het Trefpunt.

Tot ziens, Nel, Janneke en Bep

Christenvervolging.

Op 27 mei a.s. is het de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Op die dag wordt extra aandacht gevraagd voor onze vervolgde christenzusters en –broeders.

In 'Opendoors.nl/zondag' staan o.m. gebedspunten.

Kort daarna, van 1 op 2 juni is er De Nacht van Gebed 2018.

In 'Opendoors.nl/nacht' staat meer informatie.

Ger Stam

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering 27 februari 2018

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ds. Van der Sterre heeft voor zijn bezinning de Passietijd als onderwerp heeft gekozen. Passietijd = Sterven en opstaan. Ds. Van der Sterre begint met het lezen van een aantal coupletten van Lied 346 (Huub Oosterhuis), waarna ook het vasten aan de orde komt en de tegenwoordige invulling daarvan, ook binnen de Protestantse kerk, dit jaar ook vorm gegeven in de Veertigdagencampagne 'Onvoorwaardelijke liefde'. Ds. Van der Sterre sluit de bezinning af met gebed.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de mededelingen, waarbij o.a. de mogelijke 5-jaarlijkse herdenking van de watersnood wordt genoemd.

N.a.v. het verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 januari 2018 wordt 1 kleine opmerking gemaakt, waarna de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over de reeds gehouden wijkavonden, voorbereiding op Jeugd- en gezinsdienst en Sedermaaltijd, belijdeniscatechisanten, dopelingen, lopende zaken als Actie Kerkbalans, jaarrekeningen en project SchuldHulpMaatje i.s.m. de gemeente Moerdijk, contacten met jeugdouders uit omliggende gemeentes.

M.b.t. de vacatures in de kerkenraad wordt gemeld dat 2 gemeenteleden zich bereid hebben verklaard een ambt op zich te nemen als ouderling Gemeente Zijn resp. diaken. Een gemeentelid heeft het verzoek tot invulling van de functie van ouderling-kerkrentmeester nog in beraad. Voor de taakgroep Beheer is een nieuw lid gevonden. De kerkenraad is dankbaar dat het zoeken naar nieuwe ambtsdragers zo voorspoedig verloopt.

Het onderwerp van een (mogelijk) gewijzigde vorm van viering van het Heilig Avondmaal is al meerdere keren aan de orde geweest in moderamen en kerkenraad en ook tijdens de gemeenteavond in november 2017. Het uitgangspunt voor wijziging van de vorm van het Heilig Avondmaal werd ingegeven door de gedachte dat het door allen tegelijk en gezamenlijk wordt gevierd. Omdat alle besprekingen nog niet tot een eensluidend standpunt hadden geleid, werd een klein comité samengesteld. Dit comité heeft een verder voorstel uitgewerkt dat in de vergadering wordt voorgelegd en met de opmerkingen uit deze vergadering opnieuw wordt bekeken en in het moderamen besproken zal worden.

Het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt gecombineerd met de rondvraag. Er wordt o.m. vermeld dat de dienst van 25 februari en de kerk- en schooldienst als mooie, fijne diensten ervaren zijn.

Er wordt gevraagd om aandacht voor de gebedsdienst van zondagavond a.s. en naar de stand van zaken m.b.t. de 'middengeneratie' (30-50 jaar). Daar zijn ds. De Ronde en stagiaire Gerarde Koks- de Jong mee bezig.

Als afsluiting leest Marloes Stoop 'Gebed om stilte', waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en de vergadering sluit.

Susanne Baan, scriba.

Portret van een gemeentelid – Piet Bom



Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het verhaal van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Hij voorspelde wat er ging gebeuren. Hij brak het brood en deelde dat uit aan de leerlingen en vertelde dat Hij net zo gebroken zou worden. Ik kon het volgen en snapte de boodschap, maar ik was diep onder de indruk.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Jezus voorspelde aan Petrus dat hij hem zou gaan verloochenen en terwijl Petrus dus gewaarschuwd was, deed hij het! Ik zou aan Jezus willen vragen hoe dit kon gebeuren: Petrus was zijn beste vriend!

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben er dankbaar voor dat ik een gezond leven heb mogen leiden, dat ik mijn vrouw ontmoet heb en dat we kinderen en kleinkinderen hebben gekregen. Allemaal gaven van de Heer! Ik heb een foto van vier generaties Bom: mijn vader, ik zelf, mijn zoon en mijn kleinzoon: zeker dankbaar! Ook voor het feit dat mijn vader 92 jaar geworden is in een goede geestelijke gezondheid.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk klinkt muziek van deze tijd. Ik vind orgelspel mooi, maar we hebben wel wat afwisseling nodig. Ik vind het heerlijk als de blazers er zijn, daar kan ik lekker op zingen. Ook andere instrumenten kunnen we gebruiken in de kerk.

In mijn droomkerk wordt het woord van God in begrijpelijke taal gebracht. Vroeger vond ik het in de kerk echt niet fijn, ik begreep er niets van. Zoals onze predikanten nu preken, heb ik er wat aan. Zij mogen de predikanten in mijn droomkerk zijn!

Mijn droomkerk zit ook helemaal vol en het zingen klinkt massaal! Alle mensen ontmoeten elkaar in vrede en zijn samen.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het zingen en het gevoel van samen gemeente zijn. Ook het koffiedrinken met elkaar schept verbondenheid. Deo betekent God en die letters kunnen staan voor Doel-Emotie-Ontmoeting.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Dat blijkt eigenlijk al uit de beschrijving van mijn droomkerk: ik word blij van muziek en samenzang en een duidelijke preek.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Het maakt voor mij niet uit of het weekend is of week: mijn geloof tempert de sneltreinvaart waarin het leven zich afspeelt. Geloof laat zien dat er ook een ander doel is in het leven en laat je nadenken waar het nu eigenlijk om gaat. Ik was ook carrièregericht en er moest altijd veel. Nu ben ik er veel meer op gericht om zoveel mogelijk waardevolle dingen uit het leven te halen en mijn geloof geeft me daarbij de zekerheid dat het goed komt en dat maakt me blij.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Ik wens hen toe dat ze zo lang mogelijk naar de kerk kunnen blijven komen voor de ontmoeting met elkaar en voor het zingen, luisteren en bidden met elkaar.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 226 uit de Evangelische liedbundel:

*Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.*

*Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest
en de kracht van uw liefde.
Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik u steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Willy Oostdijk.

TAAKGROEP JEUGD

Van de kindernevendienst

We lezen de eerste zondag van mei over de ark van Noach. Er kwam een grote watersnood op aarde, maar Noach en zijn gezin, samen met twee van alle dieren, zaten veilig en droog in de ark. God laat ons met dit verhaal zien dat Hij een nieuw begin wil maken. De aarde is schoongeveegd, het water gaat zakken en Noach en de dieren kunnen weer van de ark af. Aan het eind van het verhaal doet God de belofte dat er nooit meer een grote overstroming komt die de hele aarde verwoest. En hij geeft ons een teken van Zijn trouw: de regenboog. Als je die aan de hemel ziet, kun je dus aan Gods verbond met ons denken. Hij laat ons nooit in de steek!

Na deze zondag vieren we Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart denken we eraan dat Jezus na zijn opstanding terugkeert naar zijn Vader in de hemel. Hij laat ons echter niet alleen. Hij geeft zijn leerlingen de opdracht te wachten in Jeruzalem, omdat God heeft beloofd dat ze de Heilige Geest zullen krijgen. De Heilige Geest zal hun kracht geven om ook in andere delen van de wereld te vertellen over Jezus. Zo zijn de verhalen over Jezus uiteindelijk ook bij ons in Nederland terecht gekomen.

De laatste zondag van mei starten we met lezen uit het Bijbelboek Job. Job woont in het land Ur. Hij is heel rijk en trouw aan God. Op een dag gaat het mis, Job raakt alles kwijt wat hij heeft. Hij is heel verdrietig, maar geeft God nergens de schuld van. Hij blijft God danken. Zou jij dat ook doen? Wat is eigenlijk het ergste dat jou is overkomen en hoe ben je daarmee omgegaan? Bij alle verhalen hebben we natuurlijk ook weer leuke opdrachten of werkjes!

We hopen jullie weer te zien in de kerk.

De leiding

Vakantiebijbelclub 2018: (T)op Survival

Het duurt nog een tijd voor het herfstvakantie is, maar achter de schermen is de stuurgroep voor de vakantiebijbelclub alweer volop aan de slag. Samen denken we na over de invulling van het thema, de locatie, het programma en nog veel meer. Dit jaar zal de vakantiebijbelclub gehouden worden in de herfstvakantie op donderdag en vrijdag 18 en 19 oktober. We organiseren leuke activiteiten voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Omdat het tienerprogramma dit jaar heel gaaf is, nodigen we dit jaar ook klas 1 en 2 van de middelbare school uit om te komen.

Wil je ook meehelpen? Er is altijd iets dat je kunt doen, van pannenkoeken bakken tot helpen met knutselen, van oppassen tot zingen. Laat weten aan één van de stuurgroepleden op welke dag(en) je beschikbaar bent of stuur een mail naar vbc@pknfijnart.com

We hopen op jullie hulp!

De stuurgroep: Gerda van Dorp, Sandra van Dorp, Colinda van der Steen, Hanneke den Engelse, Nicky van Dam en Nelleke Tolenaars.



TAAKGROEP BEHEER

Verbouwing Ontmoetingskerk

Zoals op de gemeenteavonden op 29 november en 11 april is verteld, wordt het voorste gedeelte van De Ontmoetingskerk (tot de muur van de kerkzaal) verhuurd aan OMZIEN Uitvaartbegeleiding. In de voormalige consistorie en ruimte voor kinderoppas worden 2 rouwkamers gecreëerd. In deze situatie kan Uitvaartonderneming OMZIEN nabestaanden de mogelijkheid bieden op een door hen gewenst tijdstip de overledene te bezoeken. Op de gemeenteavonden hebben we u ook geïnformeerd over de consequenties die dat heeft, zoals het gebruik van 't Trefpunt als consistorie en ruimte voor kinderoppas en het vervallen van de bovenzaal voor gebruik door de jeugd. Zoals op de gemeenteavond van november ook aangegeven, wordt de verbouwing door onze gemeente gefinancierd, maar door OMZIEN in een meerjarige overeenkomst terugbetaald. We doen dit als gemeente om de exploitatie van onze gebouwen rendabeler te maken, zoals ook in het beleidsplan is overeengekomen.

Nu de verbouwing inmiddels in volle gang is, lijkt het ons goed om u ook buiten de gemeenteavonden om nog een keer te informeren over de voortgang. Er zijn inmiddels aanpassingen gedaan aan de tussenwanden, hal en toilet. Ook is er waar mogelijk al geschilderd. De rouwkamers worden afzonderlijk toegankelijk vanuit de kerkzaal. Er is daarom vanuit de kerkzaal een tweede doorgang (deur) gecreëerd, die uitkomt in de voormalige ruimte voor kinderoppas. De komende weken wordt dit verder afgewerkt en wordt de stroomvoorziening voor zowel de kerkzaal als ook de rouwkamers aangepast. Tevens wordt de geluidsinstallatie verplaatst naar de kerkzaal.

In verband met de werkzaamheden aan de elektriciteit en het geluid, is besloten om de kerkdiensten op Hemelvaartsdag en zondag 13 mei te verplaatsen naar De Dorpskerk. Dit is inmiddels in het rooster in deze Contactruimte aangepast. Het is te onzeker dat alles voor die dagen al goed werkt en is getest. Dat risico wilden we niet lopen.

Mocht u naar aanleiding van de verbouwing of anderszins vragen hebben, schroom niet ons aan te spreken!

Met vriendelijke groet,
Namens de taakgroep Beheer, Menno Bom

Verantwoording collecten

18 mrt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 117,30
18 mrt. Specialdienst W. Bevelander	€ 128,70
25 mrt. Onderhoudsfonds	€ 185,11
1 apr. Paascollecte	€ 388,07*)
8 apr. Instandhouding kerk en eredienst	€ 215,22
15 apr. Onderhoudsfonds	€ 228,50
26 mrt. Koffiekerk	€ 32,05
9 apr. Koffiekerk	€ 30,80
12 mrt Fendertshofdienst	€ 25,05

*) Via de bank is er voor de paascollecte € 1078,- binnengekomen. Tesaamen met de rondgangcollecte op 1e paasdag is het totaal € 1466,- geworden. Wel moeten de aanmaakkosten van de acceptgiro's nog in rekening gebracht worden door de PKN (vorig jaar bracht de paascollecte € 1673,33 op).

Verjaardagsfonds

In het eerste kwartaal van 2018 heeft het verjaardagsfonds een bedrag van € 755,21 opgeleverd. Alle bezorgers van de verjaardagsgroet en de gevers hartelijk dank!

Kerkebalans 2018

Van het door de gemeente tot nu toegezegde bedrag van € 91.150,- is inmiddels € 53.220,- binnengekomen.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkebalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt een bedrag € 0,45 ingehouden) en voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 0168 462450. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerke-rentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Bedrijfshulpverleningscursus.

Binnenkort willen we weer een opleiding voor Basis Bedrijfshulpverlener organiseren voor mensen die bereid zijn om in de kerk als BHV'er op te treden, mocht dat nodig zijn. (BHV is tegenwoordig een wettelijke eis, ook in de kerk)

Vorig jaar zijn we al gestart met een opleiding waar helaas maar weinig mensen aan meededen. Gelukkig hebben ook mensen zich aangemeld die al in het bezit van een certificaat BHV zijn en dus via hun werkgever het certificaat geldig houden en dus ook de herhalingslessen volgen.

Ook nu zijn er misschien mensen die al een geldig certificaat BHV hebben en zich nog niet hebben aangemeld. Die hoeven de opleiding niet te volgen, maar kunnen zich wel melden als BHV'er. Mensen die een EHBO-diploma hebben maar geen BHV'er zijn, kunnen zich opgeven voor het gedeelte Brandbestrijding en Ontruiming. Het doel is dat er tijdens diensten in de kerk altijd BHV'ers aanwezig zijn. Voor een volledig certificaat neemt het volgen van de opleiding 2 x acht uur in beslag. Dit kan ook verdeeld worden 4 x 4 uren. Alles in overleg met de instructeurs.

Dus hebt u interesse, geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij Henk Nijhoff.

Henk.nijhoff@hetnet.nl of 0649115532.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

11 maart	Kerk in Actie: Nieuwe start! Oeganda	€ 310,55
18 maart	Kerk in Actie: Kinderen in de knel! Zuid-India	€ 208,82
25 maart	Kerk in Actie: Kwetsbare kinderen, N-Oeganda	€ 274,-
1 april	JOP : jong protestant	€ 240,23
8 april	Voedselbank	€ 152,16

Giften

Een gift van € 20,- en € 35,- ontvangen. Daarnaast een gift van € 50,- ontvangen via Anneke Knook.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in mei om het volgende product: Ontbijtkoek

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto's richting onze kerk. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

2 mei	9.15-10.00u	Gebedskring, Esdoornpad 21
2 mei	14.15 uur:	Ouderensoos
3 mei	9.30 uur:	Dondermorgengespreksgroep, 't Trefpunt
7 mei	19.30 uur:	Zangkring
8 mei	20.00 uur:	Vergadering moderamen
9 mei	14.15 uur:	Ouderensoos
13 mei	20.00 uur:	Zondagavondgespreksgroep, Appelaarseweg 2
16 mei	18.30 uur:	Zangkring - <i>Slotavond</i>
18 mei	19.30 uur:	Vergadering PPT-ers
22 mei	20.00 uur:	Vergadering kerkenraad
23 mei	14.15 uur:	Ouderensoos
29 mei	14.00 uur:	Zendingskrans

DIVERSE MEDEDELINGEN



De Ecuadoraanse Patricia Gualinga wordt niet langer bedreigd. De leider van de inheemse Quichua-indianen vertelde aan Amnesty-medewerkers dat zij nu bescherming krijgt. Dat gebeurde nadat Amnesty een wereldwijde spoedactie voor haar had uitgezet. De actie volgde nadat een man stenen door de ramen van Gualinga's huis had gegooid, terwijl hij doodsbedreigingen riep.

Hoewel het nu rustig is rond Patricia Gualinga, maakt zij zich zorgen, omdat na drie maanden nog geen vorderingen zijn gemaakt in het onderzoek naar de aanval. Gualinga vertelde Amnesty dat de Openbaar Aanklager haar de toegang weigert tot het bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld. Daar zitten ook beelden bij van camera's die dicht bij haar huis hangen. Daarop is wellicht te zien wie de aanvaller is.

Patricia Gualinga is leider van de Quichua indianen. De grond van hun voorouders ligt in het oosten van Ecuador. Hun land wordt bedreigd door de winning van grondstoffen, waaronder olie. Veel inheemse leiders hebben hun bezorgdheid geuit over de bodemexploitatie en hebben gezegd dat ze zijn lastiggevalen en bedreigd vanwege hun mensenrechtenwerk. Amnesty blijft de zaak van Patricia Gualinga volgen. Toch is het GOED NIEUWS.

Bep Rosing

De PAASGROETENKAARTEN zijn op 12 maart verstuurd naar het Justitiepastoraat van de Penitentiare Inrichting Norgerhaven in Norg.

Bijbelleesrooster voor de maand mei 2018

1 mei	Spreuken 28:1-16	Tegenstellingen
2 mei	Spreuken 28:17-28	Van rijkdom word je niet wijzer
3 mei	Spreuken 29:1-14	Wijsheid duurt het langst
4 mei	Spreuken 29:15-27	Opvoedkunde
5 mei	Spreuken 30:1-9	Wijs en bescheiden
6 mei	Genesis 8:1-14	Drooglegging
7 mei	Genesis 8:15-22	Buitenlucht!
8 mei	Spreuken 30:10-14	Wijs en bescheiden
9 mei	Spreuken 30:15-33	Dierkundeles
10 mei	Psalm 93	Hemelvaart
11 mei	Genesis 9:1-7	Tegen bloedvergieten
12 mei	Genesis 9:8-17	Regenboogcoalitie
13 mei	Genesis 9:18-28	De mantel der liefde
14 mei	Spreuken 31:1-9	Moeders wijsheid
15 mei	Joël 2:18-27	Het komt goed
16 mei	Joël 3:1-5	Pinksteren
17 mei	Joël 4:1-8	Straf voor Israels vijanden
18 mei	Joël 4:9-21	Oordeel
19 mei	Genesis 10:1-32	Op de kaart gezet
20 mei	Genesis 11:1-9	Babylonische spraakverwarring
21 mei	Spreuken 31:10-31	Leve de actieve vrouw
22 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
23 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
24 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
25 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
26 mei	Romeinen 12:1-8	Gaaf!
27 mei	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
28 mei	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
29 mei	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat je zien door naastenliefde
30 mei	Psalm 11	Veiligheid en justitie
31 mei	Marcus 2:1-12	Een gat in het dak