

OVERDENKING

‘Dan draagt mij uw muziek – over het huwelijk van geloof en muziek’

Troon

'De Allerheiligste troont op de lofzangen van Israël', zo staat het in psalm 22 vers 4. In de joodse gemeente en in de Christelijke kerk heeft altijd muziek geklonken. Altijd is er gezongen en zijn er psalmen en hymnen en geestelijke liederen ten gehore gebracht.

Niet om de tijd te doden of als afwisseling van het gesproken woord. Geloof kan niet zonder muziek! 'Alleen maar mijn zingen geeft mij de zekerheid dat Hij er is'. Dat zegt de dichter Schulte Nordholt. Willem Barnard zegt iets dergelijks: 'Alleen in het lied kan ik geloven'. Ja, echt, muziek, zingen helpt je geloven! In het lied, in de muziek word je opgetild. Je stijgt uit boven jezelf. De diepste waarheden van ons geloof zijn samen te vatten in een paar zangregels zoals 'Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart' of 'De steppe zal bloeien' of 'Samen in de naam van Jezus' of 'Als je geen liefde hebt voor elkaar' of 'Er is een land van louter licht'. 'Als eens mijn laatste adem stokt dan draagt mij uw muziek'.

Baby

Wat gelovigen allang wisten, heeft nu ook de wetenschap aangetoond. Na het geloof is er niets dat ons dieper raakt dan muziek. Dat zegt niet alleen een eenvoudige dorpsdominee, dat horen we ook van geleerde mensen als professor Dick Swaab ('Wij zijn ons brein') en professor Erik Scherder (bekend van 'De Wereld Draait Door'). Zij zeggen: vrijwel alle mensen zijn muzikaal. Baby's van twee dagen horen al ritme. Dat zal wel zijn, omdat we voor onze geboorte in de baarmoeder de geruststellende hartenklop van onze moeder horen. Muziek, met anderen tezamen beluisterd of uitgevoerd, activeert netwerken in ons brein waarbij het knuffelhormoon oxytocine geproduceerd wordt, waardoor we verbinding met anderen ervaren. Daarnaast komt ook dopamine vrij, dat de aanmaak van cortisol vermindert, waardoor we minder stress beleven.

Harp

Zo kan muziek helpen bij stemmingsstoornissen. Muziek bezit de macht, om de aanvechting, de 'tristitia', te verdrijven. De somberheid, de melancholie. Het is het verhaal van David spelend voor Saul. Nog iets. Ritmes en klanken stimuleren de hersengebieden die de motoriek aansturen, zodat parkinsonpatiënten soms een vloeiende cadans bij het lopen terugkrijgen, zoals we hoorden en zagen bij die trompettist uit de Fendertshof, onlangs overleden. En dat stotteraars vloeiend kunnen zingen, heb ik zelf ervaren. En wie heeft niet met ontroering gezien hoe een demente patiënt ineens 'Daar ruist langs de wolken' mee ging zingen?

Sterreclame

Juist vanwege die macht van de muziek die een mens meenemen kan, is er altijd ook aarzeling geweest om muziek en muziekinstrumenten in de kerk toe te laten. Denk aan de Ster-reclame - de deuntjes nestelen zich ongemerkt in je hoofd (de 'oorwurm'). Geluid komt ongemerkt bij ons binnen, muziek komt direct bij je hart. Frau Musica die ons met haar zang 'Je 't aime', 'Ik hou van jou' verleidt en op verkeerde wegen voert...

Laat zich 't orgel overal

Wilde daarom de Reformatie geen orgelspel horen tijdens de kerkdienst? Psalm 150 in de oude berijming mocht dan zingen: 'Laat zich 't orgel overal, bij het juichend vreugdgeschal, tot des Heeren glorie paren'. Zo innig is de liefdesverhouding tussen het orgel en het Nederlandse protestantisme niet altijd geweest. De gereformeerden waren zelfs tegen het gebruik van het orgel in de kerkdienst. Dat was in overeenstemming met de gewoonte in de Rooms-Katholieke kerk. Ook vóór de Reformatie werd het orgel alleen bespeeld voor en na de dienst en slechts zelden tijdens de viering. De Synode van Dordt van 1574 bepaalde dat alleen ná de dienst orgelspel te horen zou zijn. Orgelspel was te vergelijken met het spreken in tongen: het was onverstaanbaar en onbegrijpelijk. Bovendien deed orgelspel de preek vergeten. Ten derde leidde orgelspel tot bijgeloof en lichtvaardigheid. Orgelmuziek was werelds, in de kerk werd daarom gezongen met een voorzanger. Sommige synodebesturen wilden dat de orgels uit de kerkgebouwen verwijderd werden, maar omdat de orgels van de overheid waren, gebeurde dit niet. Pas in 1638 werd in Dordt de orgelbegeleiding tijdens de kerkdienst ingevoerd.

Frau Musica

Het is goed dat we ook die andere traditie hebben, die van Luther. Reformatie betekende voor hem niet alleen: zelf de Bijbel gaan lezen en de persoonlijke band met de Heer beleven, maar ook: zingen en musiceren. Dat was omdat hij zelf zo van musiceren hield en in het klooster de psalmen had leren zingen. 'Een schoolmeester die niet zingen kan, zie ik niet aan' en 'jonge mensen mogen geen predikant worden als ze zich niet flink in de Musica geoefend hebben', zei Luther. Luther noemde Frau Musica de zuster van de Theologia. De muziek kwam direct na de theologie.

Niets is sterker

Luther schreef: 'Niets op aarde heeft meer kracht om treurende vrolijk te maken, terneergeslagenen op te beuren, hoogmoedigen tot deemoed te bewegen, opgewonden en onbeheerste liefde tot bedaren te brengen, afgunst en haat te verminderen (en wie kan alle bewegingen van het menselijke hart opsommen, waardoor de mensen worden geregeerd en die hen opwekken tot deugd of tot kwaad), deze zelfde bewegingen van het innerlijk in bedwang te houden en te sturen, zeg ik, niets is sterker dan de muziek'.

Laten wij maar blijven zingen en musiceren. Tot eer van God en vreugde van mensen. Hier op aarde, en eens – ‘dan draagt mij Uw muziek’ – hierboven, als wij Hem loven, in een loflied zonder einde.

Inmiddels zijn de wijkavonden begonnen. Thema: ‘Muziek, die je raakt’. De eerste avonden werden, zo hoorden we al, gewaardeerd! Weet u welkom!

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENTEN

4 maart *Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>3^e zondag Passietijd; Biddag voor Gewas en Arbeid</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Oecumenische dienst i.v.m. Wereldgebedsdag in De Ontmoetingskerk: diaken M. Bastiaansen
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijk
Koster (19.00)	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	1 ^e Kerk in Actie 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

11 maart *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>4^e zondag Passietijd Doopdagviering. Jeugd- en gezinsdienst MeetingPoint</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	Kerk in Actie
Uitgang	Onderhoudsfonds

12 maart, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

18 maart *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>5^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Gerarde Koks-de Jong (<i>stagiaire</i>)
19.00 uur	Specialdienst in De Ontmoetingskerk Wim Bevelander
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Koster (19.00)	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk in Actie Instandhouding kerk en eredienst

25 maart *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Palmzondag</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Lex Solleveld
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk in Actie Onderhoudsfonds

26 maart, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

29 maart – Witte Donderdag

19.30 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Kerk in Actie

30 maart – Goede Vrijdag

19.30 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Kees Oostdijk
Gastheer / gastvrouw	Dina Korteweg
Koster	Bas van Dueren den Hollander

31 maart – Stille Zaterdag

19.30 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Koster	Bas van Dueren den Hollander

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
4 maart	Nelleke en Rianne	Tiny en Linda
11 maart	Addy, Angelique en Judith	Marjolein en Claudia
18 maart	Marloes en Geerte	Linda en Neely Anne
25 maart	Claartje en Femke	Tiny en Myrthe

	Bloemendienst	Organist
4 maart	Marjo van Dueren den H.	Ad van Sprang (10.00) Johan v. d. Steen (19.00)
11 maart	Paula de Rooij	Johan van der Steen
18 maart	Hanny van der Kemp	Ad van Sprang
25 maart	Cor Endepoel	Ad van Sprang
29 maart	Ad van Sprang
30 maart	Ad van Sprang
31 maart	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
4 maart (10.00)	Tiny	Gerrit	Wim L., Susanne B.
4 maart (19.00)	Jeroen	Willian	Wim L., Willian de G.
11 maart	Ad	Arjan	Henk N., Jolanda den H.
18 maart	Edward	Anton	Anton B., Jan den H.
25 maart	Jan	Peter	Henk N., Susanne B.
29 maart	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>	Jan den H., Susanne B.
30 maart	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>	Susanne B.
31 maart	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>	Susanne B.

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestante Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun delen we met wie dat nodig hebben.

4 maart: Kerk in Actie: Sterke vrouwen opleiden op Papoea. (Passietijd) (Papoea)

Overall in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

11 maart: Kerk in Actie: Een nieuwe start! (Passietijd) (Oeganda)

De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen

18 maart: Kerk in Actie: Kinderen in de knel. Ouders kiezen voor onderwijs. (Passietijd) (Zuid-India)

In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textiefabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze

de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.

25 maart: Kerk in Actie: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. Palmzondag (Passietijd) (Noord-Oeganda)

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Witte Donderdag 29 maart: Kerk in Actie: Wereldwijd Noodhulpfonds ACT Alliance

Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance. Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffen en uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

WERELDGEBEDSDAG 4 MAART 2018

Elk jaar vindt opnieuw de Oecumenische Wereldgebedsdag plaats. Dit jaar is dat op 4 maart om 19.00 uur in De Ontmoetingskerk met als voorganger diaken M. Bastiaansen.

Het is een viering samengesteld door vrouwen uit Suriname met als thema:

EN GOD ZAG DAT HET GOED WAS

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en de Europese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ook ons 90-jarige bestaan!

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt dit jaar geld voor diverse doelen in Suriname ingezameld.

Het Nederlandse Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten.

Stichting Unu Pikin: biedt werk aan mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking.

Het Parelhuis: vangt met hiv besmette jonge kinderen op.

Opleiding nieuwe gezondheidszorgassistenten: t.b.v. gezondheidszorg in het binnenland.

Voorscholen in het binnenland: De voorschool geeft peuters tot 4 jaar een voorsprong.

De Open Deur Commissie nodigt U van harte uit voor deze Oecumenische Wereldgebedsdag.

Open Deur Commissie, Ad Verhagen



“De wind is buiten adem...”

Zondagavond 18 maart komt oud-Fijnaarter Wim Bevelander weer naar Fijnaart voor een Specialdienst.

Wim is een veelgevraagd spreker in allerlei kerken in Nederland. Dit spreken combineert hij vrijwel altijd met het zingen van zijn eigen nummers. Deze liederen spreken jong en oud aan, vooral in combinatie met de introducties of korte bijbelstudie die Wim daarbij geeft.

Deze avond zullen er vooral veel liedjes langskomen van zijn recente CD *“De wind is buiten adem”*. De teksten hebben een hoog poëtisch gehalte met hier en daar de kenmerkende mild kritische, maar altijd opbouwende toon. Kortom, een aanrader voor mensen die houden van diepgang in combinatie met afwisseling en lekkere eigentijdse muziek; liedjes die velen zullen bemoedigen, inspireren en helpen om stil te staan bij de dingen in het leven die er toe doen.

De specialdienst begint om 19.00 uur in De Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat 64/66, maar de kerkdeuren zijn vanaf 18:30 uur al open. Na afloop ben je nog welkom voor een drankje en even napraten.

Op zijn site www.wimbevelander.nl kun je alvast wat liedjes horen.

Stille Week 2018

U bent van harte uitgenodigd om de vieringen in de Stille Week mee te maken. Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus voor zijn sterven brood en wijn deelde met zijn discipelen en vieren we het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag lezen we het Lijdensevangelie, zoals de evangelist Marcus het heeft opgeschreven. Op Stille Zaterdag beginnen we ingetogen, maar dan wordt het licht van de Paaskaars al binnengebracht. Tijdens deze Paaswake lezen we de Schriftgedeeltes waarin de levenbrengende boodschap van de verrijzenis doorklinkt en gedenken we onze doop: met Christus gestorven en opgestaan. De cantorij hoopt dit jaar weer medewerking aan deze vieringen te kunnen verlenen. Aanvang steeds om 19.30 uur in De Ontmoetingskerk.

Van de KERKENRAADSTAFEL

Voorankondiging gemeenteavond

Op woensdagavond 11 april zal er weer een gemeenteavond worden gehouden. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Verdere informatie volgt.



Samenvatting kerkenraadsvergadering 12 december 2017

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ds. Van der Sterre sluit aan met zijn bezinning, ontleend aan Lucas 1:38: "Ik wil God dienen, laat er met mij gebeuren wat U gezegd hebt". Op de vraag Wat is Advent? heeft iemand ooit gezegd: "Advent is het onderhouden van je verlangen naar bevrijding, vasthouden aan het verlangen naar een andere tijd". Ds. Van der Sterre legt in de vergadering de vraag voor wat ons verlangen en ons verwachten is als christen van de toekomst en vraagt de kerkenraadsleden dit twee aan twee te bespreken. Ds. Van der Sterre sluit de bezinning af met gebed.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genoteerd, volgen de mededelingen, waarbij o.a. gemeld wordt dat Jaap de Vrij erg blij is met de erepenning die hij recent ontving voor zijn 40-jarig kerkrentmeesterschap.

N.a.v. het verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 november 2017 worden een paar kleine aandachtspunten genoemd, waarna de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en de actiepuntenlijst geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a.:

- ds. De Ronde, stagiaire Gerarde Koks en het pastoraat zijn bezig met voorbereidingen voor de gesprekken met de 'middengeneratie' (30-50-jaar),
- per 1-1-2018 treedt het BHV-plan in werking (feitelijk al vanaf Kerst),
- m.b.t. de voorgenomen verhuur van het voorste deel van De Ontmoetingskerk aan Uitvaartonderneming OMZIEN kan de kerkenraad verdere gesprekken aangaan,
- de kerstmarkt was een groot succes. Mogelijk kan deze beter aansluiten bij die op de Voorstraat,
- voorbereidingen van de wijkavonden en, vanuit de jeugd, van een jeugdkamp.

Tijdens de gemeenteavond op 29 november is de stand van zaken rondom de nieuwe vorm van viering van het Heilig Avondmaal in de kring (De Dorpskerk 11 juni jl.) aan de orde geweest. De reacties van die avond zijn samengevat en naar aanleiding daarvan wordt uitvoerig van gedachten gewisseld en worden mogelijke aandachtspunten genoemd. Afgesproken wordt dat tot de volgende gemeenteavond geen wijziging m.b.t. de vorm van viering van het Heilig Avondmaal wordt doorgevoerd en dat een voorstel ter zake wordt geconcipeerd voor het moderamen, dat daarna aan de kerkenraad zal worden voorgelegd en opnieuw aan de gemeente, op een volgende gemeenteavond. Overigens wordt bij de evaluatie van de gemeenteavond gemeld dat het jammer was dat er weinig gemeenteleden aanwezig waren. Dat neemt echter niet weg dat

de avond, waarin ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht vertelde van zijn werk als gevangenispredikant, goed verlopen is.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt namens een taakgroep lid opgemerkt dat weinig kerkenraadsleden acte de présence geven bij bijeenkomsten, zoals o.a. Lutheravonden, Meet and Eat. Verder wordt de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar als mooie dienst genoemd.

Van de rondvraag wordt door een aantal kerkenraadsleden gebruik gemaakt, waarbij o.a. gevraagd wordt om een duidelijker plaats en meer aandacht voor het liturgisch bloemstuk en om (een vorm van) aandacht/waardering voor vrijwilligers 'achter de schermen'.

Dina Korteweg sluit de vergadering af met gebed, waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en de vergadering sluit.

Susanne Baan, scriba.

Zangkring: 5 en 19 maart



Elke de twee weken komen we bij elkaar in de Vijverhof om met elkaar te zingen. Je hoeft niet perfect te kunnen zingen, het gaat erom dat we een loflied zingen voor onze God! Na een korte opening zingen we liederen die we om de beurt opgeven. Bij

nieuwere liederen gebruiken we een CD. Tussendoor drinken we ook nog een bakkie en praten we even bij.

Zingt u of jij graag dan bent u/jij van harte welkom bij de zangkring.

Mocht er iemand zijn die zou willen begeleiden op keyboard/piano of gitaar, die is ook van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur.

Contactpersoon: Mini Agterdenbos, Kerkring 10a, tel 0168-464778

7 maart 2018 Sobere maaltijd in de 40-dagen tijd/Passietijd

Het Oecumenisch Beraad nodigt u van harte uit voor een Sobere Maaltijd.

Deze maaltijd vindt plaats in het kader van een gezamenlijke oecumenische ontmoeting in de aanloop naar het paasfeest. Ook om in de Passietijd tijdens een sobere maaltijd stil te staan bij onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit. Er zullen momenten van gebed en bezinning zijn en samen eten schept ook verbondenheid.

De maaltijd wordt bereid met eerlijke producten en is eenvoudig maar voedzaam. De opbrengst van de maaltijd gaat naar een project van één van onze kerken. Op de avond besteden we daar extra aandacht aan. Dit jaar gaat de opbrengst naar Households in Distress



Vastenactie 2018: Even minderen voor een ander

Voor ons Vastenactieproject 2018 gaan we naar Mbala, een van de armste districten in het uiterste noorden van Zambia met een gemiddeld inkomen van € 6,90 per huishouden. De hiv/aids epidemie die 30 jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders. De zusters van het Heilige Hart van Jezus en Maria zetten zich in waar de nood het hoogst is. De zusters gaan de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in Distress-programma dat we dit jaar via de Vastenactie steunen.

Contactpersonen	Jeanne van Ham - jannevanham@home.nl Addy Roks - a.roks-kwist@kpnplanet.nl
Wanneer?	Woensdag 7 maart.
Waar?	Jacobushof RK Kerk, Molenstraat 26, Fijnaart.
Aanvang	18:00, tot ± 19:30 uur.
Kosten	Een vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,00.



Op **zondag 11 maart** hoopt de boekentafel u te zien. Omdat het dan een jeugd- en gezinsdienst is, hebben we extra veel boeken voor kinderen en jongeren neergelegd. Voor de Passietijd hebben

we gedichtenbundeltjes en andere informatie.

U kunt nog steeds komen snuffelen in de doos met gratis boeken. Kom ook eens kijken naar de mooie boeken van Dirk van de Glind. Informatie over zijn boeken is te vinden op internet <www.dirkvandeglind.nl>.

Nel, Janneke en Bep



Bloemschikken

Op **woensdag 14 maart** gaan we weer bloemschikken in 't Trefpunt onder leiding van Simon Nieuwkoop. Aanvang 19.30 uur. Komt u ook?

U kunt zelf een bakje en/of tuinmateriaal meebrengen, maar er zijn voldoende verse bloemen en eventueel bakjes. Graag aanmelden als u komt!

Aanmelden bij: Addy Roks 462254 mail a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Paasviering voor ouderen in 't Trefpunt

De ouderensoos en het ouderenpastoraat nodigen u hierbij uit voor de paasviering op **dinsdag 20 maart a.s.** Het is de bedoeling dat wij 's middags vanaf 3 uur bijeen zijn. We overdenken het lijden, sterven en de opstanding van

Christus. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. U bent allen van harte welkom.

Voor vervoer kan worden gezorgd. Als u wilt komen, kunt u dat doorgeven aan de leiding van de ouderensoos of aan een van de leden van het ouderenspastoraat. Graag vóór 19 maart 2018.

Vanaf half drie staat de deur van 't Trefpunt open.

Addy Rokx tel: 462254
Nel Zegelaar tel: 462125

Nel van Dorp tel: 463639
Bep v.d. Mast tel: 462632

Vrijdag 23 maart, 19.00 uur in het 't Trefpunt

Op vrijdagavond 23 maart willen wij, de commissie gemeenteactiviteiten, een **Sedermaaltijd** houden. Ds. Hans van der Sterre zal uitleg geven bij de rituele onderdelen die bij deze maaltijd horen.

Sederavond of Seideravond is een avond aan het begin van het Pesachfeest. In Israël duurt dit feest 7 dagen, maar buiten Israël 8.

De gebruiken bij de Sedermaaltijd in grote lijnen: Aan een feestelijk gedekte tafel wordt tijdens de maaltijd uit de Haggadah (= vertelling) gelezen. Al lezend in de Haggadah komt de volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde. Geen brood, maar matzes zijn onderdeel van deze maaltijd. Er worden 6 speciale gerechtjes gegeten in een bepaalde volgorde die allemaal herinneren



aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij worden er, ook weer in een speciale volgorde, 4 glazen wijn geschonken en gedronken, die allemaal een speciale betekenis hebben. Op welke manier de rituelen in het Nieuwe Testament ook verwijzen naar de komst en het offer van Jezus proberen we zo goed mogelijk uit te leggen bij het benoemen van de ingrediënten van de Sedermaaltijd. Want er zijn wel degelijk redenen genoeg voor christenen om samen te genieten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. Wij hopen een klein steentje bij te kunnen dragen om u dat te helpen ontdekken.

Na de uitleg van de Sedermaaltijd en het eten van de kleine gerechtjes die daarbij horen, hebben we nog een gezellig samenzijn.

U kunt zich tot 19 maart aanmelden bij:

Nel Goudriaan, tel.: 463132 of

Ad van der Boon, tel.: 464621

Voor het bereiden van de maaltijd vragen wij een financiële bijdrage van € 7,-.



Portret van een gemeentelid - Tiny Bienefelt

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Ik vond alle verhalen mooi, maar de gelijkenissen spraken me in het bijzonder aan. Daar zat altijd een boodschap in. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertelde de juffrouw zo mooi op school: juist de man van wie je het niet verwachtte, hielp de zieltogende man die naast de weg lag. Hij begreep wat naastenliefde is.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Paulus willen vragen waarom hij de vrouw niet gelijkwaardig achtte aan de man. Ze mochten er zijn, maar dat was het dan. Tot op de dag van vandaag is dat nog hier en daar zo. Ik zou het fijn vinden als hij me dat uitlegde.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben dankbaar voor ons gezin, de kinderen en de kleinkinderen. Ook voor de vrienden met wie we veel kunnen delen. We kunnen er voor elkaar zijn in voor- en tegenspoed. Ik ben ook dankbaar dat ik het pastorale werk mag doen. Ik kom bij de ouderen en dan heb je vaak te maken met ziekte en overlijden. Dat vind ik moeilijk, maar het is ook heel mooi om een stukje met de mensen te mogen meelopen en te voelen dat je welkom bent. Ik leer ook veel van de gesprekken die we met elkaar voeren.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is een gastvrije kerk. Met de kerstmarkt hadden we bijvoorbeeld zo'n gastvrije kerk: iedereen kon binnenlopen, het was er warm, er brandden kaarsen, er klonk muziek, er was iets te drinken en er was gelegenheid voor een praatje. Na de kerstnachtdienst nog even iets blijven drinken was ook zo'n moment. We moeten maar meer van die gelegenheden aangrijpen, zodat we als kerk meer naar buiten treden.

In mijn droomkerk zoeken we ook naar nieuwe vormen. We hoeven niet bang te zijn voor iets nieuws, maar het een kans geven en dan ervaren hoe het is. Het gaat meer om de inhoud dan om de vorm.

In mijn droomkerk zit de kerk altijd zo vol als met de kerk- en schooldienst. Heel veel kinderen met hun vaders en moeders. Ook de jongeren van 12-20 jaar zijn er regelmatig in een dienst die op hun leefwereld is gericht en waarin ze zelf inbreng hebben gehad.

In mijn droomkerk ziet de een de ander als medegelovige, ook als die uit een andere kerk komt. De oecumene is in mijn droomkerk belangrijk en er wordt enthousiast gewerkt aan het gevoel van eenheid.

In mijn droomkerk zingen we heel veel, vooral uit het liedboek, want daar staan zoveel mooie oude én nieuwe liederen in.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De muziek en vooral het orgelspel. Soms jubelt het orgel en dat vind ik echt God lof brengen. Ik geniet ook erg van de trompettisten en van het gelegenhedesorkest van gemeenteleden.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik word blij als ik merk dat mensen aandacht hebben voor elkaar, dat ze het initiatief nemen om een kaartje te sturen of om even bij iemand langs te gaan. Omzien naar elkaar vind ik heel belangrijk!

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Van de natuur die straks in de lente weer gaat groeien en bloeien. Daar zie ik de hand van de Schepper in: het gaat alsmaar door en houdt niet op.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Gezondheid en mensen om hen heen die van hen houden. Ik wens iedereen toe dat ze voelen dat ze deel uitmaken van die gemeente die een opdracht heeft: je inzetten voor je medemens. Dat kan op heel veel manieren: Voedselbank, Serious Request, stille hulp en diaconie.

Welk lied zing je heel graag?

Psalm 139

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.*

*Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.*

*Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Huib van der Kemp.

Mark Heirman sprak over religieus geweld bij joden, christenen en moslims



De Belgische schrijver was op 7 februari op uitnodiging van de commissie gemeenteactiviteiten in ons midden om te spreken over bovenstaand onderwerp. Er waren zo'n 25 mensen aanwezig, die benieuwd waren naar het verhaal van deze Vlaamse cultuurfilosoof en polemoloog.

Een polemoloog bestudeert de oorlog en kijkt hoe met die inzichten de vrede gediend kan worden. Al snel bleek dat Heirman een enorme kennis heeft van de wereldgeschiedenis, waarbij hij steeds naar de politiek, de religie en de oorlog kijkt.

Volgens hem komt er thans, met name in de Arabische wereld, heel veel geweld voor en sinds 20 jaar ook veel terroristisch geweld vanuit een Arabische achtergrond.

Voor hem is religieus geweld het geweld dat wordt gepleegd door mensen die ervan overtuigd zijn dat hun God dat van hen vraagt en dat hun grootste beloning daarvoor het hiernamaals is.

Zowel bij joden, christenen als moslims kom je in hun godsdiensten veel liefde tegen, maar ook onmiskenbaar veel geweld.

Terugkijkend in de geschiedenis hebben vooral de christenen veel oorlogen gevoerd. In Europa zijn verschrikkelijke oorlogen geweest, maar daarbij is wel te zien dat daaruit lering is getrokken en dat naarmate de democratie in deze landen op een hoger plan kwam, conflicten op een andere manier worden opgelost.

Helaas is dat wereldwijd nog niet zover. Meestal zijn de echte oorzaken van geweld en oorlog terug te voeren op andere elementen (de bevolking wordt niet gehoord, deelt niet mee, wordt onderdrukt), maar daarbij komen ook religieuze elementen kijken, die het idealistischer maken.

Religie brengt het mooiste, maar ook het slechtste in mensen naar boven, aldus Heirman.

Hij vertelt dat een oorlog nooit vanuit een democratisch land is begonnen; wel mengen deze landen zich in conflicten (vredesmissies) om zo te proberen erger te voorkomen, maar helaas lukt dat niet altijd.

Hij en vele andere wetenschappers publiceren veel over oorzaken van conflicten en mogelijkheden om die te voorkomen of weg te nemen. Op die manier proberen zij invloed te hebben binnen politieke kringen.

Hij besluit met de hoopvolle constatering vanuit de wereldgeschiedenis dat op wereldniveau momenteel -hoe erg ze ook zijn- veel minder conflicten en oorlogen woeden dan ooit. Er is echter nog veel werk aan de winkel.

Het was een leerzame avond met een bevlogen wetenschapper.

Jan Kruis

Bazaar Koningsdag 27 april 2018

Ook dit jaar gaan we weer met elkaar Koningsdag vieren met een gezellige bazaar en rommelmarkt in het 't Trefpunt en daarbuiten. Komt u ook???

Het goede doel dit jaar, naast de opbrengst voor de kerk, is voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Deze hoeve is een vakantieoord voor gezinnen/groepen waarvan een kind zorgintensief is. De Hoeve is voor het gehele gezin een fijne plek. De binnenplaats van De Hoeve moet worden aangekleed en passend gemaakt worden voor kinderen/jongeren met een beperking. Het plan is een snoezel-belevingstuin te maken, een rolstoeldraaimolen, muziekbloemen, regenmaker enz. Uit onze gemeente gaat de fam. Ploeg er op vakantie en zij maken zich sterk om daarvoor geld in te zamelen. Voor meer informatie zie www.kinderfondsdehoeve in Beetsterzwaag

Heeft u spullen voor de rommelmarkt, geen meubilair, u kunt het brengen bij de fam. van Strien, Blaaksedijk 13, of even een belletje en dan wordt het bij u opgehaald. (0168-465494)

Wilt u/jij gewoon gezellig meewerken op die dag?? Graag

Wilt u/jij iets bakken? Graag

Leuke ideeën altijd welkom!!!!!!!!!!!!

Helpt u/jij mee om er weer een succes van te maken???

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,

Adri de Vrij (462996)

Taakgroep Jeugd

Beste gemeente,

Zoals u in het beleidsplan kunt lezen, is jeugd een van de speerpunten van onze kerk. In 1 Timotheüs 4:12 staat: *“Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.”* Jeugd, jongeren, tieners zijn heel belangrijk voor God. In de Bijbel komen ontzettend veel tieners voor die een relatie met God hadden en een enorm werk voor Hem deden: Jozef, Samuel, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Daniel, Maria – allemaal geroepen als kind of als tiener, en op jonge leeftijd in dienst van God. Het is dus belangrijk dat wij tieners en jongeren serieus nemen en tijd in hen investeren om hen te helpen groeien in hun relatie met God. De jeugd is de kerk van de toekomst! Mede daarom wil ik u de volgende vragen nogmaals stellen: vanuit taakgroep Jeugd zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die een paar keer per jaar willen oppassen op de allerkleinsten. Daarnaast zoeken we ook nog mensen die willen helpen bij een van de jeugdclubs, zoals bijvoorbeeld MeetingPoint of Flame. U kunt te allen

tijde Nicky van Dam of mijzelf benaderen als u zich wilt aanmelden voor een jeugdclub of als u er wellicht vragen over heeft.

Namens de jeugdouders, W. Tolenaars
Sirkelslag

Hallo allemaal,

Op vrijdag 2 februari hebben we met een gedeelte van de jeugd meegedaan aan Sirkelslag. Sirkelslag is een jaarlijkse landelijke competitie. Met de originele spellen moeten de jongeren leren samenwerken om een zo hoog mogelijke score te halen. De thema's worden gebaseerd op een bijbelverhaal wat door de spellen op een ludieke en duidelijke manier wordt uitgebeeld. Een voorbeeld van een spel is "de schoonheidsbehandeling". Gebaseerd op het verhaal van Esther die zich voorbereid op een leven als een van de vrouwen van de koning. Tijdens dit spel zit de ene helft van de groep op een stoel, hun gezicht is vol gespoten met slagroom. De andere helft van de groep moet op 2 meter afstand chips gooien. Het aantal chipjes dat aan de slagroom blijft plakken is het aantal punten. Dit jaar zijn we geëindigd als 346e van de 565 teams. Dat is helemaal geen verkeerde score. Volgend jaar doen we weer mee en hopen we met nog meer jongeren een nog hogere plaats te halen!

Tot volgend jaar bij Sirkelslag!

Van de kindernevendienst

Heb je al kennis gemaakt met dokter Zorgstra? Tijdens ons 40-dagentijdproject laat dokter Zorgstra zien hoe je voor elkaar kunt zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door met iemand te praten, door iemand eten te geven of door ervoor te zorgen dat iemand die gevluht is, zich hier thuis kan gaan voelen. Het kan ook om iets kleins gaan als een gevallen klasgenootje helpen om weer op te staan. Kun je zelf nog meer voorbeelden bedenken?

In de Bijbel lezen we deze maand verhalen uit het evangelie volgens Marcus en het evangelie van Johannes. In deze verhalen zien we telkens terug dat God voor Jezus zorgt, juist in tijden dat Jezus het moeilijk heeft. En we leren hoe God ook voor ons zorgt.

De laatste zondag van maart is Palmzondag. We vieren dan dat Jezus feestelijk wordt binnengehaald in Jeruzalem. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zien hem als de redder van de wereld die op aarde is gekomen om ons te bevrijden van zonden. Maar niet iedereen is blij met zijn komst, de orde wordt immers aardig verstoord in de stad.

Op Palmzondag hebben we voorafgaand aan de kerkdienst ons jaarlijkse paasontbijt. Daarna gaan we met zijn allen naar de kerk. We hopen jullie weer te zien!

De leiding





TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

28 jan. Onderhoudsfonds	€ 198,75
4 feb. Instandhouding kerk en eredienst	€ 204,16
11 feb. Onderhoudsfonds	€ 97,36
11 feb. Instandhouding kerk en eredienst	€ 127,96

Gift

Via mw. H. Bom € 50,- voor de kerk.

Hartelijk dank.

Actie Kerkbalans 2018

De toezeggingen tot op heden bedragen € 89.300,- waarvan inmiddels al ruim € 38.000,- bijgeschreven is op de bank. Uiteindelijk is er in 2017 € 92.395,50 toegezegd waarvan nu nog zo'n € 1500,- open staat. Degenen die hun toezegging nog niet voldaan hebben, krijgen binnenkort nog een herinnering op de mat. We hopen en we rekenen er eigenlijk ook een beetje op dat we voor 2018 het bedrag van 2017 kunnen verbeteren, maar als kerkrentmeesters zijn we al heel blij met hetgeen tot nu toe ontvangen is. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt een bedrag € 0,45 ingehouden) en voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 0168 462450. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Met vriendelijke groet,
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

21 januari	PKN: Oecumene (Zondag van de eenheid)	253.40
21 januari	Kerk in Actie: Noodhulpfonds ACT Alliance	177.65
28 januari	PKN: Catechese en educatie	132.94
4 februari	Kerk in Actie: Ghanese kindsclaven bevrijd	320.11

Gift van € 20.- ontvangen voor de voedselbank.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in **maart** om het volgend product: **Houdbare melk**.

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsers en auto's richting onze kerk. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 46 28 94.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnvaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.

- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspreekkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

- 5 mrt. 19.30 uur: Zangkring
7 mrt. 9.15-10.00 uur: Gebedskring, Esdoornpad 21
7 mrt. 14.15 uur: Ouderensoos
8 mrt. 9.30 uur: Dondermorgengespreksgroep, 't Trefpunt
8 mrt. 20.00 uur: Vergadering taakgroep Gemeentezijn
11 mrt. 20.00 uur: Zondagavondgesprekkring, Appelaarseweg 2
13 mrt. 20.00 uur: Vergadering Moderamen
15 mrt. 15.30 uur: Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep.
18 mrt. 19.00 uur; *Specialdienst* met Wim Bevelander in
De Ontmoetingskerk
19 mrt. 19.30 uur: Zangkring
20 mrt. **15.00 uur:** Ouderensoos: **Paasviering**
21 mrt. 20.15 uur: 'Geloven met hart en ziel en verstand', 't Trefpunt
23 mrt. 19.00 uur: Sedermaaltijd, 't Trefpunt
27 mrt. 14.30 uur: Zendingsskrans

DIVERSE MEDEDELINGEN

Kids in Actie
Kinderconcert
met Elly & Rikkert
Zaterdag 10 maart 2018
Nederlands Hervormde Kerk
Kerkring 1
KLUNDERT

Kaarten kosten 3 euro
en zijn te bestellen via
www.zingenindekerk.nl
Aanvang
14:30 uur

Kijk voor meer info en aanmelden op:
www.zingenindekerk.nl

Zingenindekerk.nl
Protestantse Kerk
kerk in actie

Zaterdag 10 maart Kinderconcert Elly & Rikkert in Klundert

Op zaterdagmiddag 10 maart komen Elly en Rikkert een kinderconcert geven in de Hervormde Kerk te Klundert (adres: Kerkring 1). Het concert begint om 14:30 uur en zal ongeveer 75 minuten duren. Dit concert is onderdeel van de Kids-in-Actie concerten van Kerk in Actie en daarom zullen duif Rainbow en oma Duif ook aanwezig zijn. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom, onder begeleiding van een ouder/opa/oma of... Voor kinderen onder de 4 jaar is oppas aanwezig.

Een kaartje kost € 3,-. Van harte uitgenodigd! Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes zie www.zingenindekerk.nl of neem contact op met Leonie Hollemans (0168-850576).



8 maart is Wereldvrouwendag

Daarom ligt er op 11 maart in de Vijverhof een petitie die ondertekend kan worden voor Azza Solimanoliman. Deze Egyptische vrouw strijdt voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Voor haar vreedzame werk dreigt ze een lange gevangenisstraf te krijgen. Steun haar met uw handtekening. Hartelijk dank voor uw aandacht voor het werk van mensenrechtenactivisten.

Bep Rosing

Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade

Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade. De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De populaire 23e psalm begint met: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Deze psalm gaat over leiding, zorg en liefde, dwars door donkere tijden heen. Dat sluit aan bij de zes meest gebruikte inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl. Naast liefde, licht en genade waren dat vrede, wijsheid en hoop. De Psalmen waren bovendien het op één na meest geraadpleegde bijbelboek.

‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’

Bron: NBG

Contactpersoon: Janneke van Baren

Bijbelleesrooster voor de maand maart 2018

1 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
2 maart	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
3 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen
4 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
5 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
6 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
7 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
8 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
9 maart	Jozua 4:15–5:1	Vertel het aan de kinderen
10 maart	Jozua 5:2-12	Inhaalslag
11 maart	Psalm 6	Gebed om genade
12 maart	Jozua 5:13–6:14	Omlopen
13 maart	Jozua 6:15-27	De muur valt
14 maart	Jozua 7:1-15	Wat ging er fout?
15 maart	Jozua 7:16-26	Straf op de zonde
16 maart	Jozua 8:1-13a	List
17 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning
18 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
19 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
20 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
21 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen
22 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
23 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
24 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God
25 maart	Marcus 11:1-11	Hooggespannen verwachting
26 maart	Marcus 11:12-25(26)	De kracht van het gebed
27 maart	Psalm 7	Tegenstellingen
28 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat dat kost!
29 maart	Marcus 14:12-52	Maaltijd en meer
30 maart	Marcus 14:53–15:47	Gods Zoon lijdt
31 maart	Genesis 1:1–2:4a	Dagwerk