

OVERDENKING



Blijven zingen van het Licht

Groot en stralend

In het nieuwe liedboek (van 2013) heeft 'Daar is uit 's werelds duistere wolken' (Liedboek 1973 Gezang 26) een nieuwe tekst gekregen. De vorige tekst was van Nicolaas Beets en dateerde uit de negentiende eeuw. De nieuwe woorden zijn van theoloog, dominee en dichter André Troost. De nieuwe tekst is niet alleen moderner van taal, maar, zo viel mij op, zet de woorden echt in onze wereld. De wereld van het journaal en het wereldnieuws. De berichten over oorlog, atoomdreiging, terrorisme en de ontregeling van het klimaat. De eerste regels van Troost zijn: 'Er is uit 's werelds duistere wolken een groot licht stralend opgegaan, wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan'. Dat zijn grootse woorden. Maar, let op hoe hij ze, in couplet twee, uitwerkt, met het oog op, zou je kunnen zeggen, het journaal. 'De loden last die op ons drukte, de stang, het juk, ons ongeluk, de zweep, de stok, die diep deed bukken, verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, verbrand (zijn) de laarzen der soldaten en elke mantel rood van bloed, geen wapentuig meer door de straten – de velden vol van overvloed' (Liedboek 2013 Lied 482 vers 2).

Een kind als teken

In het donker zijn er oude woorden. Over zonlicht in het duister. Wij leven van woorden die opgeschreven staan. De woorden uit het lied, ze komen uit Jesaja 9. We schrijven 739 voor Christus. Jeruzalem wordt bedreigd. Vanuit Assyrië. En koning Achaz van Jeruzalem zit in het nauw. Dodelijk bedreigd wordt hij. Op dat moment krijgt de profeet Jesaja van God de opdracht om naar de bevende, angstige Achaz te gaan. Vertrouw op God, zegt Jesaja. Maar Achaz blijft bang, doodsbang. Dan zegt Jesaja: God zelf zal je een teken geven. Er is een jonge vrouw zwanger en de zoon die ze zal baren, zal heten: 'Immanuel – God met ons'. Die jonge vrouw, dat zal wel de vrouw van Achaz zijn. Niet het kind is het teken, maar hoe die heten zal: Immanuel - God met ons. Over de Immanuel van het Oude Testament lezen we in Jesaja verder niet meer. Maar als Lucas schrijft over het stralende licht over de velden van Efratha, dan weet hij: Immanuel, dat is Jézus, het Licht der lichten, de Zon die nimmer zal doven.

Heeft het zin?

Maar, kun je zeggen, wat voor nut heeft het dit lied nu al te zingen? In een wereld, nog steeds, vol mensen onder de druk van een loden last en onge-

luk, een wereld vol stokken en hakmessen, met bloed besmeurde uniformen en wapentuig door de straten... Het is een visioen, zo kun je zeggen. Eens zullen zij in het zonlicht staan, eens wordt het waar, het visioen van Jesaja 9, eens zal het zo zijn, in Gods nieuwe wereld. Maar, heeft het zin daarvan te zingen?

Professor Beatrice de Graaf

Ja, zegt mevrouw Beatrice de Graaf. Prof. De Graaf, hoogleraar in Utrecht, is internationaal gerespecteerd expert op het gebied van terrorisme. Ze deed onderzoek naar terrorisme zoals dat van de IS en weet alles van de terugkeer van het 'kwaad', zoals velen dat beleven. Ze deelde haar kennis in De Wereld Draait Door. Maar tegelijk is ze meelevend lid van een Protestantse gemeente. In een indrukwekkend interview met Tijs van den Brink ('Verlangen naar veiligheid', 29 okt 2017, NPO 2) vertelde ze hoe belangrijk de liturgie voor haar is. Natuurlijk, wetenschap, beleid en bestuur moeten er alles aan doen om het kwaad te bestrijden. Maar even belangrijk is dat christenen tekenen van hoop oprichten. In de liturgie, in de dienst van Woord en Tafel, in Kyrië en Gloria, in de Gebeden en in Doop en Avondmaal, vieren wij dat er een einde komt aan het kwaad en dat de dood niet het laatste woord heeft. Mevrouw De Graaf vertelde van het 'Wonder van Leipzig': inwoners van Leipzig die na een vredesvesper in de Nicolaïkerk met waxinelichtjes, langs militairen met geweren op scherp(!), de straat opgingen en zo een bijdrage leverden aan de val van de Muur in 1989. En ze liet een foto zien uit april van dit jaar, van Egyptische Kopten, die, na een aanslag, met dodelijk slachtoffers, extra beveiliging bij hun kerk aanbrachten, maar ook met een houten kruis door de straten gingen. Want, zo zeiden die Kopten, het zal hun niet lukken ons tegen te houden naar de kerk te gaan. We blijven christenen en we blijven bidden. Zo benadrukt Beatrice de Graaf de liturgie van de hoop. 'Christenen zijn fakkeldragers en liturgen van de hoop'. Blijven bidden en blijven zingen, soms boven jezelf uit, zoals zij dat doet in de Jacobikerk in Utrecht. Want het is Pasen geweest, dat wil zeggen: de strijd is gestreden. Zulke mensen bemoedigen mij.

Blijven zingen

'Godlof, een kind is ons geboren, een held zal onze koning zijn, die raadsman, God-met-ons zal heten – die zoon zal ons tot vader zijn!' We kunnen het niet laten daarvan te zingen, soms met tranen in de ogen. 'Er is uit 's werelds duistere wolken een groot licht stralend opgegaan, wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan'.

Gezegende Kerstdagen, Licht van God en liederen van Hoop in 2018, wenst u, Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENSTEN

24 december Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. Kerk (vrijg.), Z'bergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>4^e Adventszondag</i>
Voorganger	Gerarde Koks-de Jong (<i>stagiaire</i>)
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijk
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Diaconie

24 december Moerdijk FM: Protestantse Gemeente Fijnaart

22.00 uur 21.45 uur: samenzang	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstmiddagdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Léander van Holten
Collecte Rondgang Uitgang	Serious Request Onderhoudsfonds

25 december

10.00 uur 9.45 uur: samenzang	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstgezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Kinderen in de knel Instandhouding kerk en eredienst

31 december Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Oudejaarscollecte Diaconie

31 december

19.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Oudjaarsdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Oudejaarscollecte Diaconie

7 januari*Moerdijk FM:*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Nieuwjaarsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Lex Solleveld
Koster	Huib van der Kemp
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Onderhoudsfonds 2 ^e Bloemen Pastoraat Instandhouding kerk en eredienst

8 januari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

14 januari*Moerdijk FM:*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Léander van Holten
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Jeugdwerk-Flame

21 januari*Moerdijk FM:*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	De Ontmoetingskerk: <i>Week van de Eenheid</i> Ds. F.C. de Ronde en diaken M. Bastiaansen
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Emie Hendrikse
Koster 19.00u	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	PKN collecte, Zondag voor de Eenheid Kerk in Actie: Noodhulpfonds ACT Alliance

22 januari, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

28 januari *Moerdijk FM:*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.A. Bos, Papendrecht
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds PKN collecte, catechese en educatie

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
24 dec.	Addie en Judith	Claudia en Saskia
25 dec.	Claartje, Nelleke en Amber	Kerstgezinsdienst
31 dec.	Geerte en Amber	Tiny
7 januari	Marloes en Angelique	Monique en Linda
14 januari	Addie en Judith	Marjolein en Neely Anne
21 jan. (10.00u)	Claartje en Anne	Saskia en Myrthe
28 januari	Geerte en Femke	Claudia en Tiny

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
24 dec. (10.00u)	Jeroen	Willian	Henk, Wim
24 dec. (22.00u)	Ad	Arjan	Henk, Susanne
25 dec.	Edward	Anton	Wim, Susanne
31 dec. (10.00u)	Jan	Peter	Henk, Wim
31 dec. (19.00u)	Tiny	Gerrit	Henk
7 januari	Edward	Willian	Henk, Jolanda
14 januari	Jan	Arjan	Henk, Jolanda
21 jan. (10.00u)	Tiny	Anton	Jan, Wim
21 jan. (19.00u)	Jeroen	Peter	Jan, Wim
28 januari	Ad	Gerrit	Henk, Wim

	Bloemendienst	Organist
24 dec. (10.00u)	Adrie de Bruijn	Ad van Sprang
24 dec. (19.00u)	Adrie de Bruijn	Dick van der Giesen
25 dec.	Adrie de Bruijn	Johan van der Steen
31 dec. (10.00u)	Adri de Vrij	Ad van Sprang
31 dec. (19.00u)	Adri de Vrij	Johan van der Steen
7 januari	Jenke de Lint	Johan van der Steen
14 januari	Jana Peeraer	Ad van Sprang
21 jan. (10.00u)	Anneke Knook	Johan van der Steen
21 jan. (19.00u)	Anneke Knook	Ad van Sprang
28 januari	Fred Luijk	Dick van der Giesen

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestantse gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

24 december: Kerk in Actie: Alle kinderen naar school in India

In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen: in de bouw, kledingindustrie, horeca, huishouding of steengroeven of in de landbouw. Deze kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen met 6.160 gezinnen in Tamil Nadu en Andhra Pradesh. Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA heeft negen overbruggingscholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren.

24 december: KERSTNACHTDIENST: Serious Request

3FM Serious Request 2017 haalt geld op om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Met de opbrengst van de actie sporen Rode-Kruishulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen ze hen weer thuis



25 december: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kin-

deren en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

31 december: Dorcas: Zendingskrans

Al meer dan 55 jaar bestaat de zendingskrans. Bij de oprichting had niemand dat kunnen bedenken, maar dit belangrijke stukje werk is heel goed aangeslagen in ons dorp. Thuis maken de deelnemers kinderklleding voor Dorcas. Die voorziet de kwetsbare en allerarmste kinderen van Oost-Europa en Afrika van kleding.

Kleding is net als voedsel een eerste levensbehoefte en zorgt ervoor dat de kinderen worden beschermd tegen warmte en kou.

31 december: Oudjaarsdienst: Eigen gemeentewerk: Kerktelefoon

De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden

7 januari: Eigen gemeentewerk: Bloemen pastoraat

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn).

14 januari: Eigen gemeentewerk: Jeugdwerk / Flame

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk /Flame

21 januari: PKN collecte - Oecumene (Zondag voor de eenheid)

Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden.

21 januari: Kerk in Actie: Wereldwijd Noodhulpfonds ACT Alliance.

Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance. Dit noodhulpfonds is in het leven ge-

roepen om als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffen en uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.

28 januari: PKN collecte - Catechese en educatie

Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerkzijn. De opleiding wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

Ouderschapsverlof ds. De Ronde

Beste gemeenteleden

In het jaar 2018 ga ik een dag in de week minder werken in het kader van ouderschapsverlof (onbetaald). Evenals bij andere bedrijfstakken bestaat die mogelijkheid ook voor predikanten en het komende jaar wil ik daar gebruik van maken. De kerkenraad heeft daarmee ingestemd.

In de praktijk betekent dit dat vrijdag zoveel mogelijk mijn vrije dag wordt, dat ik gedurende het komende jaar een aantal kerkdiensten minder zal voor- gaan en een aantal vergaderingen niet hoeft bij te wonen. Voor mijn bezoek- werk kan het tot gevolg hebben dat ik soms minder ruimte in mijn agenda heb om afspraken te maken. Daarom wil ik juist vragen om wel contact met mij op te nemen, als u mij wilt spreken. Voor 80% van de werktijd blijf ik immers gewoon beschikbaar.

Met hartelijke groet, ds. Franc de Ronde

Recht door zee...

is dit jaar het thema van de oecumenische gebedsdienst voor de eenheid van de Christenen.

Diaken M. Bastiaansen en ds. F. C. de Ronde gaan hierin voor.

21 januari, aanvang 19.00 uur in De Ontmoetingskerk.

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;

- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 1, 4761 BN Zevenbergen

- Het Mauritshof, Prins Willemstraat 4, 4791 JR Klundert

- Regionaal Behandelcentrum Wiekendaal, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal

- Bravisziekenhuis,

- locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal

- locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom



Verhuisd

Mw. Boezaart-de Ruiters, Vijverstraat 6, > Dr. Poelstraat 23, 4758AM Stand-
daarbuiten.

Mw. C.A.L. Nieuwkerk-Voogt, Jan Punthof 49, > Kerkring 129, 4793ES

Mw. S.J. Strootman, Ds. Sanderslaan 4, Willemstad > Abdijstaat 31, 4816JK
Breda.

Fam. Breure-Coomans, Oude Heijningsedijk 20a, > Langs de Kreek 4,
4793BG

Mw. N. van Dam, Zoete kroon 12, > Kadedijk 80, 4793GD

Vertrokken

Mw. M.J.H. Bosters, Zilvermeeuw 11, > Steinstraat 33, 4791JA Klundert.

Dhr. R.J. Schreuders, Oudemolensedijk 29, > Noordzeedijk 49, 4754AG Stampersgat.

Fam. Langbroek-Nieuwkerk, Langeweg 33, > De Roterij 23, 4671KJ Dinteloord.

Dhr. W.J.P. Goudriaan, Rembrandtstraat 2D > Beneluxlaan 79, 5042WL Tilburg.

Nieuw ingekomen

Dhr. R. de Wit, Europaweg 29, 4671ET Dinteloord > Friesestraat 42, 4794AD Heijningen.

Dhr. E. van Blanken, Flintdijk 94, Roosendaal > Eksterstraat 13, 4793GW Fijnaart.

Dhr. J. Eeuwijk, Westdijk 6, Willemstad > Stadsedijk 53, 4794RL Heijningen

Mw. M.M. van Gelderen-de Wit, Kerkring 62, 4793ES Fijnaart.

Mw. M.J.C. Feenstra, Merelstraat 3, 4793HB

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

04 jan. Mw. A. Geilings-Agterdenbos, Kerkring 143, 4793ES

08 jan. Mw. A. Verhagen-van den Berg, Eksterstraat 6, 4793GW

11 jan. Mw. C.J. van Poortvliet-de Vos, Kerkring 101, 4793ES

12 jan. Dhr. M.A. Malee, Wilhelminastraat 37, 4793EM

12 jan. Mw. L.C. Knook-de Kok, Jan Punthof 77, 4793GS

13 jan. Mw. H.J. Schreuders-Straasheijm, Wilhelminastraat 7, 4793EL

15 jan. Mw. J. van de Ree-Agterdenbos, Jan Punthof 71, 4793GS

16 jan. Mw. S. Knook-Verhoeven, Potenblokseweg 7, 4794RM Heijningen

19 jan. Mw. A. van de Ree-van Enthoven, Jan Punthof 19, 4793GR

23 jan. Mw. A. van Brandwijk-Verhoeven, Kerkring 111, 4793ES

27 jan. Mw. J.L. van Luik-Goudswaard, Rode Kruisstraat 1, 4793BW

27 jan. Mw. D.G. Ardon-Konings, Jan Punthof 45, 4793GS

31 jan. Dhr. A.H.G. Polak, Kerkring 135, 4793ES

Hartelijk dank

Iedereen bedankt voor de felicitaties met ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Joop en Narda van Emden

Hartelijk dank

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling middels een bezoekje, bloemen, kaarten of telefoontjes die ik gekregen heb tijdens mijn ziekte het afgelopen jaar. Ook namens Jos bedankt. Het was hartverwarmend en doet je goed als zoveel mensen aan je denken.

Hartelijke groet, Annie Tolenaars-van de Ree

Hartelijk dank

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, bezoekjes, kaarten, mailtjes en lieve woorden die ik mocht ontvangen na mijn ontslag uit het ziekenhuis, het was hartverwarmend.

Lieve groet van Jolanda den Hollander

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Wijkavonden

In de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen er in alle wijken weer wijkavonden gehouden worden. Dit keer zal op de wijkavonden het thema Muziek centraal staan. We gaan naar verschillende soorten muziek luisteren en zullen erbij stilstaan hoe muziek mensen aanspreekt en hoe verschillend dat kan zijn.

U ontvangt natuurlijk nog een uitnodiging, maar we geven u alvast de data door, zodat u er rekening mee kunt houden.

De wijkavonden/wijkmiddagen staan gepland op de volgende data en worden op diverse locaties gehouden:

Wijk 1: 8 februari

Brabantse Bellefleur: nader te bepalen datum

Wijk 2: 21 maart

Wijk 3: 30 januari in Fijnaart en 20 februari in Standdaarbuiten

Wijk 4: 7 maart

Wijk 5: 20 februari (voor de straten van wijk 5)

26 februari Fendertshof ('s middags)

6 maart Jan Punthof ('s middags)

Als u niet meer weet in welke wijk u woont, kunt u dat vinden in het gele boekje *Kom in de kring* dat u in september ontvangen hebt.

De avonden beginnen om 20.00 uur en rond 22.00 uur besluiten we de avond. Natuurlijk hopen we dat u erbij bent!

Medewerkers Pastoraat



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

2017 in De Vij-

*Er zijn ca. 40 leden
afgemeld.*



Samenvatting gemeentevond op woensdag 29 november verhof

aanwezig, 12 gemeenteleden hebben zich

Voorzitter Menno Bom heet iedereen welkom, speciaal de spreker van vanavond, ds. Aage Smilde, noemt de afmeldingen en geeft het woord aan ds. Van der Sterre.

Ds. Van der Sterre leest Matteus 25: 36b 'Ik was gevangen en jullie kwamen naar mij toe'. Deze tekst is een bron van inspiratie voor het gevangeniswezen. Twee zaken zijn belangrijk voor de uitleg van deze toch wel moeilijke tekst: 1. het oordeel/de lijdensgeschiedenis: Christus heeft het oordeel gedragen: het oordeel ligt achter ons. 2. Het oordeel is nu gaande; de Mensenzoon staat voor de deur vandaag; hij is de hongerige, zieke, naakte, gevangene. Dat geeft ons de opdracht om medemens te zijn; één deel daarvan is het bezoeken van de gevangenen.

Ds. Van der Sterre sluit zijn bezinning af met gebed.

Vervolgens introduceert hij ds. Smilde en noemt daarbij een aantal voorbeelden van waar en in welke functie deze gewerkt heeft, zoals Duitsland, Saoedi-Arabië, Rotterdam, Dordrecht, als schippers-, studenten- en gemeentepredikant en zijn hele leven in het pastoraat aan gevangenen.

Ds. Smilde neemt het woord over en vertelt levendig over zijn veelal buitenlandse- ervaringen in het verleden en over zijn tegenwoordige werk voor Stichting Epafra: het bezoeken van Nederlandse gedetineerden in het buitenland, zoals hij ooit deed in bijv. Saoedi-Arabië, waar hij in het geheim moest werken; een dominee mocht eigenlijk niet i.v.m. de islam.

Ds. Smilde vertelt dat hij graag 'aan de rand van de kerk' werkt. Hij vertelt over zijn werk in het Huis van Bewaring en de gevangenis in Dordrecht, waar hij namens de kerk gedetacheerd was. Het feit dat hij namens de kerk kwam, gaf vertrouwen aan gevangenen: hij was de man bij wie je veilig kon praten. Ook beschrijft ds. Smilde de praktische gang van zaken, zoals hoe hij binnen moest komen -door allerlei vormen van beveiliging- en hoe gesprekken met de gevangenen gepland werden, maar ook over de verschillende afdelingen, het soort gevangenen, contacten met andere geestelijken zoals een pastoor en imam. En ook over de administratie; het vastleggen van de gesprekken (en soms het dilemma van het wel/niet doorgeven van in vertrouwen gehoorde informatie) en de overleggen met de directie, psycholoog, psychiater etc., die soms een ander beeld hadden van een gevangene.

In Dordrecht had ds. Smilde vooral te maken met drugshandelaren en – verslaafden; jong, vrij labiel en beïnvloedbaar, die de Bijbel vaak niet of nauwelijks kenden en n.a.v. de gesprekken wel eens om de Bijbel vroegen of: “Kunt u mij leren bidden?”. Ds. Smilde kon veel met hen bereiken. Soms had hij te maken met zwaardere criminelen. Toen heeft hij zich wel eens bedreigd gevoeld.

Naast de gesprekken leidde ds. Smilde ook kerkdiensten, waarna werd nagepraat, ook met vrijwilligers van verschillende kerkgenootschappen.

Vanaf zijn emeritaat t/m vandaag werkt ds. Smilde voor de Stichting Epafra. Regelmatig bezoekt hij Nederlandse gevangenen in Duitsland. Er zitten ca. 450 Nederlanders in Duitse gevangenissen.

Hij besluit zijn enerverende verhaal met de opmerking dat hij genoten heeft van de persoonlijke, individuele contacten en de gesprekskringen en kerkdiensten.

De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Daar wordt door een aantal gemeenteleden gebruik van gemaakt. Tot slot wordt aan ds. Smilde een waardecheque ten bate van Stichting Epafra overhandigd, waar hij erg blij mee is. Zijn vrouw, die meegekomen is, wordt verrast met een boeket bloemen.

Na de pauze neemt de voorzitter de overige agendapunten door die vervolgens worden doorgelopen en toegelicht.

Evaluatie van de eenmalige andere viering van het Heilig Avondmaal (in een kring in De Dorpskerk). Het gaat vanavond om a. het proces naar de beslissing: dit had beter gekund en b. ervaringen aanhoren. Diverse gemeenteleden maken gebruik van de gelegenheid om hun mening of ervaring te vertellen. Deze worden meegenomen naar de kerkenraad. Er zal later op terug gekomen worden.

De jaarrekening 2016 + Begroting 2018 van de Taakgroep Kerk & Wereld worden toegelicht door taakgroepvoorzitter Lex Solleveld. Rentebaten en dividenden lopen terug. In 2018 is een tekort van € 7.000,00 begroot. Er worden enkele ideeën voor meer inkomsten geopperd en enkele vragen gesteld. De jaarrekening is ter inzage bij de penningmeester en via de scriba op te vragen.

De jaarrekening 2016 + Begroting 2018 van de Taakgroep Beheer worden toegelicht door penningmeester Jan Tolenaars.

Bij het agendapunt mededelingen noemt de voorzitter een update van:

- de Nota Kerk 2025: er komen 11 classes i.p.v. 75, elk met een classispredikant; er zit niet meer van alle gemeentes een afgevaardigde in de classis.
- de aanleg van de kerktuin en parkeerplaatsen rondom De Dorpskerk; zal in het voorjaar mee verder gegaan worden.
- het kerkgebouw in Standdaarbuiten is, zoals eerder gecommuniceerd via Contactruimte, inmiddels verkocht. De opbrengst was €100.000,--. Een aantal nog in de kerk aanwezige stukken is in bruikleen bij de eigenaar. Afspraken zijn gemaakt over het t.z.t. overbrengen naar De Dorpskerk.

- het BHV-plan: per 1-1-2018 is het streven om tijdens elke dienst 2 BHV-ers in de kerk te hebben. Er zullen ontruimingsoefeningen gedaan gaan worden. Als nieuwe onderwerpen wordt medegedeeld:
- Er zijn gesprekken met uitvaartonderneming OMZIEN over het (ver)huren van het voorste deel van De Ontmoetingskerk (aan de kant van de Wilhelminastraat). Er is een intentieverklaring getekend. Een aantal aanwezigen stelt enkele vragen.
- Ds. De Ronde gaat in 2018 ouderschapsverlof opnemen: hij gaat 1 dag per week minder werken. Meer informatie vindt u elders in Contactruimte. Tot slot wordt door 3 gemeenteleden gebruik gemaakt van de rondvraag:
- Peter Baan:
 1. Kunnen er meer beameraars komen?
 2. M.b.t. computers/digitale infrastructuur: er is al veel over gesproken, maar er is niet veel gebeurd. Voor de mensen die ermee moeten werken is dat vervelend. Het moet goed werken.
- Reactie: Beheer is er mee bezig. Er zijn duidelijke afspraken over op tijd dingen aanleveren (daar ging het laatst mis). Op technisch vlak wordt er nu met 3 personen aandacht aan besteed: update van de website, van de Power-Point en ook komt er een nieuwe computer.
- Jan Kruis: kerkenraadsverslag in Contactruimte: jammer dat het zo laat is. Reactie: dit heeft te maken met de eerst vereiste goedkeuring door de kerkenraad. Jan noemt een idee ter verbetering.
- Wim Langbroek doet een oproep voor de kerstmarkt op 9 december: van 10-18u in De Vijverhof + aansluitend op de Voorstraat (tot 22.00).
- Ds. De Ronde sluit de avond af met een avondgebed uit het liedboek 2013: pag. 584.

Na afloop wordt nog door vele gemeenteleden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Susanne Baan, scriba

P.S.

1. Het volledige verslag van de avond is op te vragen bij de scriba: scriba@pknfijnaart.nl
2. De volgende gemeenteavond staat gepland voor woensdag 11 april 2018.

Vacatures kerkenraad 2018

Binnenkort ontstaan er weer vacatures in de kerkenraad.

In 2018 zijn vier kerkenraadsleden aftredend, t.w.

- Peter van der Eijk, ouderling-kerkrentmeester
- Emie Hendrikse, ouderling GemeenteZijn
- Léander van Holten, diaken
- Marion Kruis-Pols, wijkouderling.

Marion heeft aangegeven te willen aanblijven, daar zijn we als kerkenraad erg blij mee!

Wij vragen u voor de drie andere vacatures namen in te dienen. Formulieren daarvoor liggen vanaf zondag 17 december op de leestafel in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Wilt u het door u ingevulde formulier **uiterlijk zondag 7 januari 2017** in de stembus doen?

N.B. U kunt ook namen indienen van gemeenteleden die nu al taakgroep lid zijn; zij zouden ambtsdrager kunnen worden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Susanne Baan, scriba

Portret van een gemeentelid - Ds. Hans van der Sterre



Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Ik heb op school alle verhalen gehoord, maar ik herinner me er niet een in het bijzonder. Later ben ik het verhaal van de verheerlijking op de berg erg mooi gaan vinden: het visioen van de wereld zoals God die heeft bedoeld. En ook het verhaal van de

Emmaüsgangers. Jezus loopt een eindje mee. Voor mij is dat pastoraat: een eindje met mensen meelopen.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Jezus willen vragen: Hoe was het toen U rondliep op aarde?

Er moet iets van Hem zijn uitgegaan, want discipelen lieten alles achter en volgden Hem. Ik zou ook aan Hem willen vragen: Hoe zit alles in elkaar? Waarom overkomt mensen zoveel lijden? Waarom is het voor mensen zo verschillend? Hij heeft zelf het lijden gekend!

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben dankbaar voor het leven zelf. Ik heb in mei jl. mijn beste vriend begraven die nog maar 64 jaar was. Naarmate ik ouder word, voel ik meer dankbaarheid. Ik ben ook dankbaar voor mijn gezondheid. Ik ben geboren in het ziekenhuis, maar heb daarna nooit meer in een ziekenhuis gelegen. Ik ben er ook dankbaar voor dat ik dit werk mag doen: werken met mensen en bezig zijn met het grote geheimenis. Ik ben ook dankbaar voor de mensen om mij heen in Dordrecht en Fijnaart die aandacht en zorg voor mij hebben.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is de ongedeelde kerk waarin alle verschillen zijn bijgelegd. Er is maar één God en al die verschillen heeft Hij niet bedoeld. In mijn

droomkerk zie ik ook meer van het charismatische: de ziekenzalving, de handoplegging, het profeteren. Die gaven van de Heilige Geest zijn bij ons op de achtergrond geraakt. In mijn droomkerk worden ook andere vormen van kerk-zijn toegepast: specialdiensten, kind-op-schootdiensten, andere muziekstijlen. Het is veelkleurig, er wordt geëxperimenteerd en het is voor alle verschillende doelgroepen.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het zingen. Iemand zei: alleen in het lied kan ik geloven. Zingen tilt je boven jezelf en je geloof uit. Ik word erdoor geïnspireerd en gevoed.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik word blij van de betrokken en zorgzame mensen. De predikanten staan altijd in het volle licht en krijgen complimenten. Achter de schermen zetten velen zich in zonder veel gezien te worden. Zij houden de kerk draaiende, soms al tientallen jaren!

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik word blij van zo iemand als Beatrice de Graaf die haar kennis verbindt met haar geloof. In haar boek geeft ze inzicht in de angst voor terrorisme: het kwaad is overwonnen. Ik word ook blij van Huub Oosterhuis die het geloof vertaalt naar de gewone wereld en voor recht en gerechtigheid pleit. Het geloof geeft voedsel in vraagstukken en geeft richting aan. Denk aan de wet op het voltooide leven: je bent niet zelf de eigenaar van je leven, want Hem behoren wij toe.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Dat ze in vreugde en geïnspireerd uit het geloof leven! God is goed en groot en Hij kan wel ergens tegen en daarom wens ik hen toe dat ze zichzelf ruimte geven als ze gaan twijfelen. Het gaat niet om ons geloof in Hem, maar om Zijn geloof in ons.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 608 - Het lied van de opstanding:

*De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.*

*De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één en voorgoed, die keren in stoeten.*

*Als beken vol water, als beken vol toesnellend water
schieterend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen, die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.*

*De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven,
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven!*

Aan wie geef je de pen door?
Aan Sjaak van Beek.

Zondagavondgespreksgroep 7 januari – welkom!

In het nieuwe jaar hopen we weer verder te gaan met de gespreksgroep. Zondag 7 januari zijn jullie weer van harte welkom. We zullen die avond stilstaan bij het negende hoofdstuk uit het boekje “Tien waarden om in te geloven” van Bernard Luttkhuis. Dit boekje gaat in op tien kernwaarden van het christelijk geloof. Het boekje biedt stof tot nadenken en vooral gespreksstof. Zo gaat hoofdstuk 9 over Volharding.

Wij zouden het leuk vinden als er weer nieuwe mensen aansluiten! Je kunt natuurlijk ook gewoon een keer sfeer komen proeven. Kijken of het bij je past.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart). De avond start om 20.00u en duurt tot ongeveer 21.30u.

Wil je wat meer informatie? Bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260) of mail: jcvanstrien@live.nl

Woensdagochtend Gebedskring

Voor januari is de datum nog niet bekend, dus mocht je mee willen doen, geef dat dan even door aan Mini of Emie (kunnen we je laten weten wanneer het is).

Normaal gesproken is het iedere 1e woensdagochtend van de maand. We komen we met een groepje gemeenteleden bij elkaar in de Vijverhof om voorbede te doen. Daarnaast wordt gedankt voor blijde dingen. We bidden ook voor het werk in de gemeente en de nood in de wereld. Als er zieken zijn in uw omgeving of u bent zelf ziek en u zou het fijn vinden als er voor u gebeden wordt, geef het dan door aan onderstaande personen of bijvoorbeeld via uw wijkouderling/predikant.

Als je weet dat er voor een bepaalde situatie gebeden wordt, dan kan dat je helpen de situatie te dragen.

We zijn een heel kleine groep en zoeken meer 'bidders'. Wie komt er bij? Schroom niet en kom. Het is van 9.15 tot 10.00 uur.
Hartelijk welkom en hopelijk tot ziens!

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij:
Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10A
of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426



Op zondag 14 januari willen we de boekentafel weer voor u klaarzetten in de Vijverhof. U weet toch dat we vaak boeken hebben in de uitverkoop? Kom eens kijken of er iets voor u bij is. We kunnen ook helpen en adviseren bij de aankoop van een dagkalender of van gedichten en stukjes die geschikt zijn voor het openen en sluiten van een bijeenkomst. De boekentafel is echt van alle markten thuis.
We zien u graag, ook al is het maar voor een praatje.

Nel, Janneke en Bep

De film 'Lion', zondagmiddag 14 jan. 15.30 uur in 't Trefpunt

Op deze middag willen wij de film 'Lion' vertonen, waarna we samen soep en broodjes eten en nog wat kunnen napraten over de film.

Lion is de prachtige verfilming van de bestseller "Mijn lange weg naar huis". De Indiase jongen Saroo Brierley komt als 5-jarige jongen per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en familie. Na wekenlang in Calcutta te hebben rondgezworven wordt hij geadopteerd door een Australisch echtpaar. Als hij 30 jaar is, gaat Saroo op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte.

Omdat we voor soep en broodjes moeten zorgen vragen wij u om u uiterlijk 8 jan. op te geven voor deze middag.

Nel Goudriaan: tel. 463132, Ad v. d. Boon: tel. 464621

Bloemschikken



Op de woensdagen in 2018 - 17 januari, 14 februari en 14 maart - gaan we weer bloemschikken in 't Trefpunt. Aanvang 19:30 uur. Dit onder leiding van Simon Nieuwkoop. Komt u ook?

U kunt zelf een bakje en/of tuinmateriaal mee brengen, maar er zijn voldoende verse bloemen en eventueel bakjes. Graag aanmelden als u komt!

Aanmelden bij: Addy Roks 462254 mail a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Meet and Eat

In 2018 zal op 26 januari, 23 februari en 13 april er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt.

E-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u zich dan snel op en vraag gerust een kennisje/buurvrouw of buurman mee. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Opgeven bij Addy Roks, 0168-462254



Verslag lezing Heleen Pasma op 22 nov. jl. in 't Trefpunt

Tijdens deze bijzonder boeiende avond vertelde Heleen dat de Bijbel vaak wordt gelezen met zeer uiteenlopende 'brillen' op. Als voorbeeld noemde zij 'Protestantse', 'Katholieke', 'Westerse' (en) feministische bril.

Dankzij haar 20-jarige studie bijbels-Hebreeuws was zij in staat een 'Joodse' bril op te zetten en daardoor kreeg zij meer inzicht in hoe verschillend de bijbelvertalingen zijn in vergelijking met de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Zij legde uit dat ieder mens de bijbel met een 'eigen bril' kan lezen, maar dat er begrip en ruimte moet zijn voor andere opvattingen.

De woorden van Jezus zijn ingebed in zijn tijd en taal met als achtergrond de Thora en de mondelinge overdracht van generatie op generatie. De oerverhalen over goed en kwaad zijn ook in deze tijd te begrijpen en met een bevrijdende blik kan het bijbellezen meer plezier geven.

Hierna toonde Heleen een afbeelding van een gebrandschilderd Vredesraam van Marc Chagall in de kerk van Sarrebourg in Frankrijk. Hij gebruikte voor dit raam beelden uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Een uit het grondvlak oprijzend boeket van kleuren als een levensboom. Veel rood, in een omgeving van helder- en donkerblauw, met centraal, in een diep donkerblauw midden, een oog, als de bron van je ziel waarlangs je op verschillende wegen naar binnen kunt gaan.

Kies de weg die bij jou past om tot je kern en tot vrede te komen.

Het was een bijzonder boeiende avond.

Fiet Lagemaat

Verbazende vermenigvuldiging

"Geef wat je van mij gehoord hebt door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen" schrijft Paulus aan Timoteüs. Toen we deze zomer thuis



kwamen in Senegal na familiebezoek in Nederland ontdekten we dat dit in de kerk waar Jan voor de zomer een discipelschapscursus had gegeven waarheid was geworden. De 12 gemeenteleden (waarvan de meesten korter dan twee jaar christen zijn) die de cursus hadden gevolgd hadden op hun beurt aan 27 (!) anderen de cursus gegeven.

De relatie met de dominee van deze kleine, maar dynamische stadskerk is door de jaren heen steeds hechter geworden. Zelf is dominee Pape opgegroeid als toegewijd moslim en hij is bijzonder begiftigd in het bruggen slaan met de moslims om hem heen. Elke zondag zijn er nieuwe bezoekers die geïnteresseerd zijn geraakt in het Evangelie. Achter de schermen zet Jan zich in zodat de gemeenteleden toegerust zijn om nieuwe gelovigen en discipelen te begeleiden.

Binnen de gezondheidszorg begint Tabitha nu een zelfde soort rol te krijgen. Het doorgeven aan betrouwbare mensen die zelf weer doorgeven aan anderen. Ze werkt momenteel aan de oprichting van een stichting voor christelijke gezondheidswerkers in Senegal. Via dit platform zal ze straks met een aantal teamleden christelijke klinieken in het hele land bezoeken om hen te helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren en hoe ze het getuigenis van Jezus kunnen inpassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Uiteraard gaat patiëntenzorg gewoon door, maar trainen van andere professionals geeft op de lange termijn een grotere en duurzamere kwaliteitsverbetering.

In de muziek zijn we nog niet op het niveau dat we al een kleine groep mensen kunnen gaan trainen. In december hopen we een groot evenement voor christelijke artiesten te organiseren rondom de thema's professionaliteit en ethiek. Wanneer we dan met zo'n honderd talenten en enkele gevestigde namen bij elkaar zijn, hopen we ook een aantal mensen te identificeren waar we meer in kunnen investeren.

Het heeft vijf jaar geduurd voor we de juiste contacten, ervaring en het vertrouwen hadden om deze fase van intensief doorgeven te beginnen. Het is een nieuwe fase waarin wat door de jaren heen is opgebouwd en geïnvesteerd vermenigvuldigd mag worden. Weet dat uw gebed en steun hier een onmisbare bijdrage aan levert. We danken u allen voor uw betrokkenheid!

Jan en Tabitha Kieviet en hun kinderen Maria (2008) en Simon (2011) werken sinds 2012 namens Cama Zending in Senegal. Tabitha als arts, Jan als zendeling. Meer informatie op www.kieviet.org



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

15 okt. Onderhoudsfonds	€ 111,08
22 okt. Instandhouding kerk en eredienst	€ 176,70
5 nov. Oogstcollecte	€ 682,90
(ook is er tijdens het rondbrengen van de fruitbakjes nog € 34,50 ingezameld door de bezorgers en de kinderen)	
5 nov. Instandhouding kerk en eredienst	€ 159,40
12 nov. Onderhoudsfonds	€ 139,75
19 nov. Instandhouding kerk en eredienst	€ 149,80
26 nov. Instandhouding kerk en eredienst	€ 371,94
3 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 186,45
3 dec. Onderhoudsfonds	€ 117,05

En verder:

24 okt. Koffiekerk € 23,50, 13 nov. Fendertshofdienst € 47,00 en 27 nov. Koffiekerk € 21,60

Ook zijn de koffiebusjes in De Vijverhof weer geleeagd: De opbrengst daarvan was € 122,92

Kerkbalans 2017

De toezeggingen voor kerkbalans 2017 bedragen tot nu toe € 91.851,50, waarvan inmiddels € 85.613,10 binnengekomen is. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. U kunt nog steeds uw toezegging afgeven (mocht die om een of andere reden nog niet doorgegeven zijn) aan een der kerkrentmeesters of een mail sturen naar jjtolenaars@hetnet.nl.

Giften

In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk ontvangen: via mw. A. de Vrij € 50,00, mw. A. van Nieuwenhuijzen € 20,00, mw. M. Nijhoff € 15,00, via mw. N. van Dorp € 10,00. Einde kerkelijk jaar via de rondgangcollecte € 50,00, via Ds. Van der Sterre € 50,00 en via mw. T. Bienefelt, € 250 voor de kerk.

Ook zijn er giften via de bank binnengekomen voor Dankdag voor gewas en arbeid: totaal voor € 300.

Alle gevers weer hartelijk dank.

Herinnering betaling Contactruimte

Voor het huidige jaar zijn er ongeveer nog 50 abonnees die hun bijdrage van € 9,95 nog niet voldaan hebben. Een aantal heeft hier al een herinnering voor in de brievenbus gekregen, de overigen zullen binnenkort volgen. Gaarne uw betaling op bankrekeningnummer NL02INGB0009638292. Bedankt voor uw medewerking.

Solidariteitskas

Elk jaar ontvangt u ook een acceptgiro voor een betaling aan de solidariteitskas van € 10,00 t.b.v. de onderlinge hulpverlening van de plaatselijke kerkgemeentes. De helft van die € 10,00 moet worden afgedragen aan de landelijke kerk of u nu bijdraagt of niet. Tot nu toe heeft slechts zo'n 50 % van de leden werkelijk bijgedragen. Wij doen een beroep op uw solidariteit. Wilt u dit ook mededelen aan uw kinderen, kennissen die Contactruimte niet lezen.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en welke bedragen u wilt bijdragen voor kerkbalans, Contactruimte en solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt er een bedrag € 0,45 ingehouden) en voor u gemakkelijker: u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester Taakgroep Beheer

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 0168 462450. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgeemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Onderstaande begroting is goedgekeurd in de kerkraadsvergadering van 7 november 2017 en gepresenteerd tijdens de gemeenteavond van 29 november 2017. Als u nog vragen op opmerkingen hebt, kunt u de volledige begroting inzien die ter inzage ligt bij penningmeester Jan Tolenaars. Voor afspraken kunt u contact opnemen via e-mail: jjtolenaars@hetnet.nl of per telefoon: 06-15332198.

Protestantse Gemeente	Begroting 2018	versie 3 (01-02-2006)	
Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten			
Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)			
	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
baten			
baten onroerende zaken	€ 20.016	€ 17.480	€ 19.269
rentebaten en dividenden	€ 7.500	€ 10.500	€ 14.335
bijdragen levend geld	€ 127.500	€ 127.200	€ 129.014
totaal baten	€ 155.016	€ 155.180	€ 162.618
lasten			
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 40.960	€ 37.075	€ 35.677
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 900	€ 1.100	€ 723
afschrijvingen	€ 5.765	€ 2.370	€ 2.004
pastoraat	€ 114.800	€ 127.300	€ 124.520
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 4.500	€ 4.500	€ 2.492
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.950	€ 9.050	€ 8.337
salarissen	€ 3.300	€ 3.250	€ 3.061
kosten beheer en administratie	€ 7.400	€ 8.300	€ 7.565
rentelasten/bankkosten	€ 1.500	€ 1.650	€ 1.512
totaal lasten	€ 188.075	€ 194.595	€ 185.891
Saldo baten - lasten	€ 33.059-	€ 39.415-	€ 23.273-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 16.500-	€ 16.500-	€ 21.495-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 16.500	€ 25.000	€ 21.136
Saldo begraafplaats	€ 13.000	€ 5.500	€ 3.726-
Saldo Vijverhof, drukkerij en kerkblad	€ 6.300	€ 3.500	€ 3.266
Saldo overige lasten en baten	€ 2.497	€ -	€ 4.994
totaal	€ 21.797	€ 17.500	€ 4.175
Resultaat	€ 11.262-	€ 21.915-	€ 19.098-
Bestemming van het resultaat boekjaar	2018		
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
Algemene reserve	€ -	€ 11.262-	
Totaal	€ -	€ 11.262-	
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 11.262-		

BHV: BedrijfsHulpVerlening

Zoals o.a. op de gemeenteavond van 29 november is aangegeven, zijn ook kerken tegenwoordig verplicht om BHV te bieden. De afgelopen 2 jaar is hierop geanticipeerd door BHV-ers op te leiden en al gecertificeerde BHV-ers op te roepen en te vragen deze taak ook binnen de kerk te willen uitvoeren. Na een aantal besprekingen is een BHV-plan opgesteld. Zoals u bij de roosters in het begin van het kerkblad kunt zien, staan er m.i.v. 24 december steeds 2 BHV-ers ingepland. Zij kunnen hulp verlenen bij:

- EHBO en reanimatie, zo nodig met gebruik van een AED
- het blussen van beginnende brand
- ontruiming

De komende tijd zult u regelmatig verder geïnformeerd worden hoe we als gemeente met hulpverleningssituaties kunnen omgaan.

Coördinator is Henk Nijhoff

Actie Kerkbalans 2018



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.



Het thema voor Actie Kerkbalans 2018 is 'Geef voor je kerk'. Met vele vrijwilligers halen we ook in onze gemeente geld op voor onze plaatselijke kerk, waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor uw kerk, zodat uw kerk kan geven aan anderen!

Kerk zijn we samen. In 2017 heeft onze gemeente ruim € 91.000 toegezegd aan de actie Kerkbalans. Dat is ongeveer 50% van onze totale begroting, die we verder aanvullen met opbrengsten uit collectes en diverse andere activiteiten. Een groot deel van dit geld besteden we aan pastoraat, erediensten en het jongerenwerk, om te zorgen dat we een actieve kerk zijn en blijven. Tevens hebben we met deze opbrengst en de hulp van onze vrijwilligers de kerktuin gerenoveerd en nieuwe verlichting voor De Dorpskerk geplaatst. Binnenkort zal de renovatie worden afgerond met nieuwe bestrating rond De Dorpskerk.

Dankzij uw bijdrage...

- konden we invulling geven aan vele mooie erediensten.
- schonken we (bijna) iedere zondag koffie voor onze gemeenteleden.
- konden onze predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers vele mensen pastoraal ondersteunen.

Om te zorgen dat we dit kunnen blijven doen, de noodzakelijke investeringen kunnen doen en het tekort beperkt kunnen houden, doen we ook nu weer een beroep om bij te dragen.

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Geheel afhankelijk van uw situatie, kunt u op deze wijze de kerk 10% (oplopend tot wel 50%) meer geven, zonder dat het u netto meer kost!

Wilt u meer weten over deze vorm van geven, ga dan naar www.pknfijnaart.nl/geef. U vindt hier onder andere de schenkcalculator en het formulier om periodiek geven te regelen. Uiteraard kunt u dit ook per mail opvragen via kerkrentmeester@pknfijnaart.nl of spreekt u een van de taakgroepleden aan. We hopen van harte dat u dit wilt overwegen en staan u graag te woord voor vragen.

Namens Taakgroep Beheer, Menno Bom

P.S.

Kijk op www.pknfijnaart.nl/geef voor een toelichting en bereken uw persoonlijke situatie!



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

8 oktober	Eigen gemeente: Bloemen pastoraat	€ 121,70
15 oktober	Kerk in Actie: Werelddiaconaat	€ 156,-
22 oktober	Eigen gemeente: Vakantie Bijbel Club	€ 258,96
29 oktober	Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)	€ 348,40
5 november	Pastoraat: Dankdag voor gewas en arbeid	€ 247,82
12 november	Zendingsdienst: Shade Children Foundation	€ 500,-
19 november	Kerk in Actie: Versterk de kerk in Syrië	€ 200,-
26 november	Kerk in Actie: Op de bres voor vluchtelingen-kinderen	€ 229,34

Gift van € 20,- en € 10,- ontvangen voor Edukans.

Alle gevers hartelijk dank voor uw gift !

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in **januari** om het volgende product: **koffie**.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

Beste gemeenteleden,

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw gaven tijdens de collecte op 7 november jl. De opbrengst was overweldigend!

Het geld zal besteed worden aan het educatiefonds zodat wij alle tien kinderen volgend jaar naar de middelbare school kunnen laten gaan. Ook dankzij uw bijdrage geven we deze kinderen de kans op vervolgonderwijs.

De wijnactie die wij op 7 november gestart zijn, is nog in volle gang. Mocht u wijn willen bestellen met daarop een gepersonaliseerd etiket (variant 2) of een fles met een etiket waar u zelf een handgeschreven boodschap (variant 1) op kunt zetten, kunt u met mij contact opnemen of via de website www.shadechildrenfoundation.nl het bestelformulier invullen.

Voor vragen of extra informatie mag u altijd contact met mij opnemen!

Graag sluiten wij af met de groet die Kenianen uitspreken als je iets (belangrijks) voor hen gedaan hebt:

Asante sana!
(Dank u wel)

Namens het Bestuur van Stichting Shade Children Foundation Nederland,
Christiaan Kooijman, Van Gaasbeekstraat 42 ,4791 EK Klundert
Christiaan239@gmail.com ; 06-81424153

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

7 jan. 20.00 uur:	Zondagavondgesprekkring, Appelaarseweg 2
8 jan. 19.30 uur:	Zangkring
8 jan. 20.00 uur	Taakgroep Beheer
9 jan. 20.00 uur	Vergadering moderamen
10 jan. 14.15 uur:	Ouderensoos
11 jan. 9.30 uur:	Dondermorgengespreksgroep, 't Trefpunt
14 jan. 15.30 uur:	Film 'Lion', 't Trefpunt
18 jan. 15.30 uur:	Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep.
22 jan. 19.30 uur:	Zangkring
23 jan. 20.00 uur	Vergadering kerkenraad
24 jan. 14.15 uur:	Ouderensoos
24 jan. 20.15 uur:	'Geloven met hart en ziel en verstand', 't Trefpunt
30 jan. 14.30 uur:	Zendingskrans

DIVERSE MEDEDELINGEN



Op 10 december 2016 voerden duizenden Nederlanders actie tegen onrecht tijdens de jaarlijkse Schrijfmarathon. Hoe gaat het nu met de mensen voor wie we toen schreven?

Annies leven loopt gevaar omdat ze albinisme heeft. Mensen willen haar lichaamsdelen gebruiken voor het bereiden van een 'magische' drank.

Meer dan een half miljoen mensen zetten zich in voor Annie en andere mensen met albinisme in Malawi. Er was veel aandacht voor de zaak, toch waren er ook afgelopen maanden weer gruwelijke moorden op mensen met albinisme. Inmiddels heeft de regering van Malawi afspraken gemaakt om misdaden tegen mensen met albinisme beter te onderzoeken en strenger te bestraffen. De organisatie voor mensen met albinisme (APAM) zei ons: 'De morele steun van Amnesty heeft ons geholpen om vertrouwen te krijgen in onze strijd. De materialen van de Schrijfmarathon hebben geholpen om de levens te verbeteren van de slachtoffers en hun families.'

Ook in december 2017 hebben duizenden mensen met de hand een of meer brieven geschreven. Met elkaar staan we op voor de verdrukten in de wereld.

Dank voor wat u in het afgelopen jaar deed.

Bep Rosing

Dwalen door verhalen

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert *Dwalen door verhalen*, een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen.

Twintig thema's uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. 'Op die manier helpt *Dwalen door verhalen* om in gesprek te raken van hart tot hart,' zegt beeldend kunstenaar Hadewey Buitenwerf uit Krimpen aan den IJssel, die het boek schreef en illustreerde. Ze droeg het boek op aan haar moeder, die op latere leeftijd vergeetachtig en dement werd. 'Een dieper gesprek voeren is dan gewoon lastig', vervolgt ze. 'Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe kom je bij het gevoel? Vaak liggen daar zoveel bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.'

Onderwerpen

In *Dwalen door verhalen* worden thema's als eten, verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van jongs af kennen. Zo is het bezoek dat Abraham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor een gesprek over visite. Het verhaal over Jozef en Maria die Jezus kwijtraken, geeft de aanzet om te praten over ongerustheid.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Janneke van Baren

Passage Fijnaart

Vele jaren hebt u in *Contactruimte* kunnen lezen wanneer onze bijeenkomsten waren en wat ze inhielden. Helaas heeft dit niet mogen resulteren in nieuwe aanwas.

Mochten wij vorig jaar nog ons 65-jarig bestaan vieren, nu is toch besloten om per 1 januari 2018 de vereniging op te heffen. Wij vinden dat spijtig, maar gezien het ledental, alsmede de leeftijd van de dames, rest ons geen andere keus.

Namens het bestuur van Passage,
Nolly van Beek

Bijbelleesrooster voor de maand januari 2018

1 januari	Psalm 1	<i>Twee wegen</i>
2 januari	Habakuk 1:1-11	<i>Dreiging</i>
3 januari	Habakuk 1:12-2:4	<i>Leesbaar antwoord</i>
4 januari	Habakuk 2:5-20	<i>Tegen zinloos geweld</i>
5 januari	Habakuk 3:1-19	<i>Altijd blijven juichen?</i>
6 januari	Romeinen 1:1-15	<i>Zichtbaar geloof</i>
7 januari	Romeinen 1:16-32	<i>Tegen beter weten in</i>
8 januari	Romeinen 2:1-16	<i>Niets om je voor te schamen</i>
9 januari	Romeinen 2:17-29	<i>Hand in eigen boezem</i>
10 januari	Romeinen 3:1-8	<i>Gods trouw</i>
11 januari	Romeinen 3:9-20	<i>Schuldig</i>
12 januari	Romeinen 3:21-31	<i>Wet van het geloof</i>
13 januari	Romeinen 4:1-12	<i>Vader van gelovigen</i>
14 januari	Romeinen 4:13-25	<i>Niet zien, maar toch geloven</i>
15 januari	Psalm 66	<i>Wereldwijde uitnodiging</i>
16 januari	Spreuken 16:1-15	<i>De HEER en de mens</i>
17 januari	Spreuken 16:16-33	<i>De koning en de wijze</i>
18 januari	Psalm 3	<i>Beschermheer</i>
19 januari	1 Korintiërs 5:1-13	<i>Tucht over ontucht</i>
20 januari	1 Korintiërs 6:1-11	<i>Christelijk recht</i>
21 januari	1 Korintiërs 6:12-20	<i>De ware tempeldienst</i>
22 januari	Spreuken 17:1-15	<i>Vrede bewaren</i>
23 januari	Spreuken 17:16-28	<i>Recht</i>
24 januari	Spreuken 18:1-11	<i>Zeggen en zwijgen</i>
25 januari	Spreuken 18:12-24	<i>Toegankelijk</i>
26 januari	Psalm 5	<i>Gebed om recht</i>
27 januari	Marcus 1:1-15	<i>Water in de woestijn</i>
28 januari	Marcus 1:16-31	<i>Ontzag voor gezag</i>
29 januari	Marcus 1:32-45	<i>Beterschap!</i>
30 januari	Spreuken 19:1-12	<i>Arm en rijk</i>
31 januari	Spreuken 19:13-29	<i>Opvoedkunde</i>

Bezorging **Contactruimte**

In het vorige kerkblad stond dat mw. Huijzers wilde stoppen met het bezorgen van het kerkblad. Dhr. Chiem de Vos meldde zich en wilde wel wat meer adressen bezorgen. Die twee wijken zijn nu samengevoegd. Mw. Huijzers, bedankt voor uw werkzaamheden en Chiem bedankt voor het aanbod. Succes.



De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen,
een goede jaarwisseling en een gelukkig 2018.
De redactie van *Contactruimte* sluit zich daar graag bij aan.



