

OVERDENKING

De Noodtoestand

Overall was water en alles was donker (Genesis 1:2, Bijbel in Gewone Taal)
In gesprekken met oudere gemeenteleden die uit Heijningen afkomstig zijn, komt bijna altijd de watersnoodramp van 1953 aan de orde. 1 februari is dat 65 jaar geleden. Van deze verhalen ben ik sterk onder de indruk. Het zijn ervaringen die mensen op het netvlies staan gebrand, herinneringen aan vluchten over een dijk, angstige uren in het donker, van ouders die net op tijd gealarmeerd werden omdat een baby ging huilen en het onvervangbare verlies van 76 mensen die hier verdronken zijn.

In het boek 'Een herinnering, Watersnoodramp 1953 Fijnaart en Heijningen' staan een aantal van deze persoonlijke verhalen opgetekend. Aangrijpend vind ik het ooggetuigenverslag over een gezin van 10 personen dat naar zolder vluchtte, het water steeds verder naar boven zag stijgen en in grote onzekerheid verkeerde of er op tijd hulp zou komen. Ze hebben gebeden om bewaring en het lied 'Als g'in nood gezeten zit' gezongen. Gelukkig konden zij dat naverellen. Professor H. Kuitert die ten tijde van de ramp beginnend predikant in Zeeland was, kon echter ook vertellen over mensen die drijvend op een losgeslagen dak een geloofslid zongen, maar, zei hij er bij, 'die mensen zijn wel omgekomen'.

Voor Kuitert is dat een van de aanleidingen geweest om zijn geloof in Gods voorzienigheid los te laten en ik denk dat voor veel betrokkenen gold dat ze niet meer op dezelfde manier konden geloven in Gods leiding. Aan de andere kant zijn er mensen die dankbaar waren voor hun redding en hun dank ongetwijfeld bij de Heer gebracht hebben.

Beide ervaringen hebben recht van spreken, maar hoe breng je bij elkaar dat de een wel en de ander niet bewaard werd. Een vrouw van 98 vertelt over haar twee kinderen die toen verdronken, een verlies dat ze nu die 65 jaar met zich mee draagt...

In het geloof hebben we daar geen antwoord op. We kunnen wel leren hoe de Bijbel omgaat met soortgelijke ervaringen. Veel verhalen in het Oude en Nieuwe Testament zijn namelijk geschreven vanuit een situatie van verwoesting, dreiging en in nood gezeten zijn. De mens bevindt zich dan tussen hoop en vrees. Zo ook in de Psalm die we bij de uitvaart van onze geliefde organist Dick van der Giesen hebben gelezen en gezongen:

*Klom ik op naar de hemel- u tref ik daar aan,
Lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. (Psalm 139:8)*

Op zondag 4 februari lezen we in de kerk samen met de leerlingen van de Juliana-school over de Schepping. Genesis 1 maakt een indeling in zeven dagen. Voor de eerste dag is er echter een dag 0. Dan is er alleen nog maar een drei-

gende, doodse sfeer. De Bijbel in Gewone Taal vertaalt dat op een manier die sterk aan de ramp van 65 jaar geleden doet denken: "De aarde was leeg en verlaten. Overal was water en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water."(Genesis 1:2)

Over deze toestand van leegte en verlatenheid kon het volk Israël dus uit eigen ervaring vertellen en op persoonlijk niveau kunt u er misschien ook over meepraten: leeg en verlaten zijn.

Door het verhaal van de schepping op deze manier te vertellen, getuigt Genesis 1 van een God die iets kan beginnen met een aarde die woest en ledig is en dus ook met mensen die zich leeg en verlaten voelen. Door licht en donker te scheiden, planten en dieren te voorschijn te roepen en tenslotte de mens als schepsel dat mee mag helpen om de aarde bewoonbaar te maken.

Ds. F.C. de Ronde

KERKDIENSTEN

4 februari *Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerk- en schooldienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang	Hulp Ghanese kindslaven
Uitgang	Beheer

11 februari *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	FLAME
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Kees Oostdijck
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	2 ^e Stille hulp Onderhoudsfonds

12 februari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

18 februari *Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Dina Korteweg
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	Noodhulp Syrië Onderhoudsfonds

25 februari *Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang Uitgang	SchuldHulpMaatjesproject Instandhouding kerk en eredienst

26 februari, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof
--

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
4 februari	Nelleke, Judith en Angeli- que	Linda en Neely Anne
11 februari	Marloes en Rianne	FLAME
18 februari	Addie en Geerte	Marjolein en Myrthe
25 februari	Claartje en Femke	Monique en Saskia

	Bloemendienst	Organist
4 februari	Marianne Solleveld	Johan van der Steen
11 februari	Joke Frijters	Ad van Sprang
18 februari	Sophie de Vette	Ad van Sprang
25 februari	Riet Verhagen	Johan van der Steen

	PPT-dienst	Beamerdienst	BHV dienst
4 februari	Jeroen	Willian	Willian de G., Anton B.
11 februari	Ad	Arjan	Wim de L., Jolanda d. H.
18 februari	Edward	Anton	Anton B., Wim de L.
25 februari	Jan	Peter	Anton B., Jolanda d. H.

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestante gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

4 februari: Kerk in Actie: Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp.

11 februari: Collecte eigen gemeentewerk: Stille Hulp

Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe.

18 februari: Kerk in Actie: Met je kinderen op de vlucht - (40dagentijd) (noodhulp Syrië).

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Collecteer mee voor deze levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese vluchtelingenkampen.



25 februari: Kerk in Actie: Uit de schulden - (40 dagentijd) Binnenlands diaconaat

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt', vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schuldhulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wijze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen leven.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat uw wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op vrijdag 22 december 2017 is in zijn woning aan de Karmijn overleden **Jaap de Vrij** in de leeftijd van drieënzeventig, op vijf dagen na, vierenzeventig, jaar.

Jaap de Vrij werd geboren op 27 december 1943 als oudste van vier kinderen aan de Noordschans in Klundert. Na de Middelbare Landbouwschool werkte hij als projectleider, bij ruilverkavelingsprojecten en bij de aanleg van nieuwe natuurgebieden, zoals Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland. Velen in Fijnaart en omstreken kennen Jaap echter vanwege zijn jarenlange inzet, vaak als boekhouder of penningmeester, voor maatschappelijke en kerkelijke instellingen zoals de Dorpsraad, de Voedselbank en de kerk. Activiteiten die bekroond werden met een lintje van de koning en, veertien dagen voor zijn overlijden, een onderscheiding van de kerkrentmeesters van de Protestantse kerk voor meer dan veertig jaren trouwe dienst. Jaap was een zachtmoedige en liefdevolle man die genoot van het gezinsleven, van de kinderen en kleinkinderen, zijn oogappels. Het bericht, onverwacht, van de ernstige, ongeneeslijke ziekte heeft hij evenwel met een bewonderenswaardige overgave kunnen accepteren. 'Vertrouw maar... je bent geborgen in Gods liefde', zo stond boven de rouwkaart en vertrouwend op die belofte hebben we hem in een afgeladen Dorpskerk, die getuigde van de dierbare plaats die hij had in de harten van velen, uit handen gegeven. En we hebben het lied van Bonhoeffer gezongen. 'Door goede mach-

ten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag'.
God zij Adri, Lonneke en Ben, Marion, Pleun, Fien en Kees en de vele anderen, die hem missen, met zijn troost nabij.

Ds. J.H. van der Sterre



Op 11 januari 2018 is in zijn appartement in de Fendertshof overleden de heer **Cees Stam** in de leeftijd van 88 jaar.

Cees Stam, die een broer was van onder anderen Corrie Hollemans-Stam en van Henk en Ger, werd geboren aan de Kadedijk op 10 oktober 1929. Hij werkte een paar jaar bij zijn vader in de smederij in welke periode hij het haantje op de kerktoeren van de in de oorlog zwaar beschadigde Dorpskerk smeedde. Daarna werkte hij als tekenaar-constructeur en uitvoerder bij Werkspoor bij Shell op Pernis. Op 12 mei 1954 trouwde hij met Naantje Konings van wier overlijden in 1991 hij veel verdriet heeft gehad. Ze schonk hem twee dochters, Jannigje en Jana. Later mochten ze zich verheugen in schoonzoons en drie kleinkinderen voor wie hij een lieve opa was bij wie alles kon. Maar ook zelf kon hij, die altijd bezig en aan het klussen was, (bijna) alles. Minutieuze houten scheepsmodellen getuigen van zijn technisch vakmanschap. Maar de grootste liefde was zijn trompet. Hij speelde in 'Oranjevaan' en was bijna vijftientig jaar lid en erelid van Harmonieorkest 'Harvano' ('Harmonie van Ouderen'). Een donkere schaduw over zijn leven legde de ziekte van Parkinson. Wat voelden hij en wij ons soms machteloos als die lieve, vriendelijke en ook dappere heer Stam toch niet kon zeggen wat hij bedoelde. Maar op een filmpje zie je zijn twinkelande ogen als hij 'Lang zal die leven' speelt. In de afscheidsdienst waaraan 'Harvano' zijn medewerking verleende, speelden ze voor hun erelid o.a. 'Without words' ('Zonder woorden'). Cees was een man van weinig woorden. Hij uitte zich in de muziek. Er is een lied dat zingt: 'Als ik van alles scheiden moet, dan draagt mij Uw muziek'. Misschien speelt Cees al weer mee in het hemelse orkest.

God zij Jannigje en Michael, Jana en Harry, Alexander, Sabine en Laureen met zijn troost nabij.

Ds. J.H. van der Sterre



Op 12 januari is ons gemeentelid en onze organist **Dick van der Giesen** op 65-jarige leeftijd overleden.

Voor zijn naasten was wel bekend dat zijn gezondheid de afgelopen maanden achteruit was gegaan, maar zijn sterven kwam voor ons geheel onverwachts.

Dingeman (roepnaam: Dick) groeide op in het gezin Van der Giesen als broertje van Will en Cor. Al jong ontdekte hij zijn muzikaliteit op het harmonium van

opoe. Als 10-jarige jongen werd hij organist in de kerk. Hij volgde het conservatorium in Rotterdam en Den Haag, leerde het bruisende stadsleven kennen, maar uiteindelijk kwam hij weer gewoon in Fijnaart wonen. Hier heeft hij vele koren en muziekgezelschappen begeleid op orgel en piano. Met zijn kennis en kunde op het gebied van geestelijke en populaire muziek, zijn geniale en geestige improvisaties en zijn hartelijke en vriendelijke persoonlijkheid heeft hij onze harten veroverd.

Wij hebben met Dick een mooi mens in ons midden gehad, uitbundig en kleurrijk, maar hij kon het ook moeilijk met zichzelf hebben en in zichzelf gekeerd zijn. Zijn familie is daarom dankbaar dat Jeanne van Ham hem de afgelopen jaren begeleidt heeft. Bij de afscheidsdienst die op 19 januari in De Dorpskerk gehouden is, hebben we veel van zijn geliefde liederen gespeeld en gezongen en we hebben de woorden uit Psalm 139 gelezen die ook op de kaart stonden: Heer die mij ziet, zoals ik ben.

In dit vertrouwen willen wij Dick van der Giesen gedenken. Wij zijn God dankbaar voor wat Dick voor onze kerk heeft betekend, we zullen hem erg missen en bidden om troost en kracht voor zijn zus Will en zwager Leen, Eric en Marjan met hun kinderen, broer Cor, Jeanne van Ham, Mijntje Nijhoff en we noemen hier ook muzikvriend Rick die bij de uitvaart een prachtige vertolking van een lied van Ramses Shaffy verzorgde.

Ds. F.C. de Ronde



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Berichten van ds. Franc de Ronde

Op 4 februari hebben we een kerkdienst in samenwerking met de Julianaschool. We lezen dan uit Genesis 1 over de zeven dagen van de Schepping, de leerlingen hebben daar werkstukken bij gemaakt. Omdat het 1 februari 65 jaar geleden is dat met name Heijningen zwaar werd getroffen door de Watersnoodramp, zal gemeentelid Chiem de Vos daar in deze dienst ook iets over vertellen.

In februari begint de Passietijd, waarin we toeleven naar Pasen, ook de kindernevendienst besteedt daar aandacht aan.

Momenteel zijn we bezig om samen met stagiaire Gerarde Koks-de Jong gesprekken te voeren met gemeenteleden uit de leeftijdsgroep 30 tot 50 jaar rondom de vraag 'wat houdt je bezig?'. Hiervoor hebben we ca. 25 adressen binnen deze doelgroep benaderd. We vinden het namelijk belangrijk contact te hebben met de middengeneratie. Voor de toekomst van onze gemeente is hun

inbreng van levensbelang en we verwachten zo een goede indruk te krijgen van wat er bij hen leeft.

Ook de wijkavonden zijn van start gegaan. Hopelijk bent u op de avond of eventueel middag in uw wijk van de partij.

Overweeg je om een keer belijdenis te doen, neem dan contact met mij op. We hopen binnenkort weer een groep op te starten.

Zet vast in uw agenda, in de Specialdienst op 18 maart komt Wim Bevelander weer naar Fijnaart.

Francois de Ronde, (fcderronde@pknfijnaart.nl)

Filmmiddag

Zondagmiddag 14 januari jl. heeft de jaarlijkse filmmiddag, georganiseerd door de commissie gemeentearchief, weer plaatsgevonden. Er waren zo'n 20 bezoekers op afgekomen die werden ontvangen met een kopje koffie of thee met een heerlijk eigen gebakken koekje (een mix van roomboter, suiker, bloem en gember).

Daarna kwam operator Ad van der Boon in actie om de film op te starten en iedereen kon genieten van de film 'Lion', vernoemd naar de verbasterde naam Seruh van hoofdpersoon Saroo. De Indiase Saroo viel als 5-jarige in slaap in een stilstaande trein en kon de trein pas in Calcutta, 1600 km van zijn woonplaats, verlaten. Daar op zoek naar moeder en broer, rondzwervend tussen mensen die het niet goed met hem voor hadden, kwam hij uiteindelijk terecht bij een Australische familie die hem adopteerde.

25 jaar later ging hij toch op zoek naar zijn herkomst en via allerlei hulpmiddelen, zoals Google Earth, heeft hij zijn moeder na veel moeite teruggevonden. Een waargebeurd, hartverscheurend en emotioneel verhaal met ook humoristische momenten waar iedereen twee uur ademloos van heeft genoten.

Na de film kon er gediscussieerd en nagepraat worden onder het genot van een drankje. Gekookt hoefde er helemaal niet meer bij thuiskomst, want de commissie had voor heerlijke tomatensoep met 'borrelnootjes' en belegde broodjes gezorgd. Een zeer geslaagde middag waar we weer eens op een andere manier met elkaar in contact kwamen. Bedankt.

Jan Tolenaars

Woensdag 7 februari 2018, 20.00 uur in 't Trefpunt



Voor deze woensdagavond hebben wij de Belgische schrijver Mark Heirman uitgenodigd om te spreken over 'Religieus geweld bij joden, christenen en moslims'. Een onderwerp dat in februari 2018 zijn actualiteit zeker niet heeft verloren.

Mark Heirman (1947) is Vlaams cultuurfilosoof en polemoloog met katholieke roots. Zijn meest recente publicatie is *De condor en de kolibrie. Oorlog en vrede in 2015*. Ook schreef hij boeken over Maria Magdalena, de franciscaanse spiritualiteit en de lijkwade van Turijn. In 2011 werd Heirmans boek

De franciscaanse belofte uitgeroepen tot het beste religieuze boek. In 2016 verscheen zijn boek *1000 jaar slaaf. De vloek van Zwart-Afrika*.

Zoals altijd serveren wij u een gratis kopje koffie met een koekje.

Om de kosten enigszins te dekken vragen wij een bijdrage van € 3.-

Van de KERKENRAADSTAFEL

Noot bij de verslagen van de kerkenraad

Soms bereikt mij de vraag waarom verslagen van kerkenraadsvergaderingen vaak zo laat, soms pas maanden na de vergaderdatum, in Contactruimte verschijnen. De belangrijkste reden daarvan is dat een verslag pas wordt geplaatst nadat de notulen van de vergadering zijn goedgekeurd in de volgende kerkenraadsvergadering. Daar kan wel eens wat tijd tussen zitten, vooral in de zomervakantie.

Daarnaast vindt een kerkenraadsvergadering soms net in de week ná de inleverdatum voor Contactruimte plaats, waardoor er weer een maand of soms langer -zoals aan het einde van het jaar, wanneer er in drie maanden maar twee kerkbladen verschijnen- overheen gaat.

In dit kerkblad vindt u daarom nu twee verslagen.

Susanne Baan, scriba



Samenvatting kerkenraadsvergadering 26 september 2017

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens is het woord aan ds. Van der Sterre voor de bezinning. Hij leest 1 Korinthiërs 9: 19-24 en spreekt een gebed uit. In de gelezen tekst gaat het met name over aanpassen. Het leven is aanpassen en zo ook het geloof. Petrus beschrijft dat uitvoerig in genoemde tekst. Elsbeth Gruteke (predikante in de Jeruzalemkerk in Amsterdam) schreef er een column

over in het Christelijk Weekblad. Verwijzend naar de huidige tijd kan gesteld worden dat nieuwkomers (soms) moeite hebben om aan te passen, ook in onze kerk, maar zijn wij als christenen bereid om aan te passen en in hoeverre zijn we daartoe bereid?

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, wordt bij de mededelingen o.a. genoemd: de ontvangst van het jaarverslag 2016 van PKN, datumwijziging van de boekentafel, de nieuwsbrief van de Classis waarin valt te lezen dat De Generale Synode heeft besloten het aantal classes terug te brengen van 75 naar 11, wat de kerkenraad verbaast gezien de tegen dit voornemen ingebrachte standpunten van diverse gemeenten, waaronder onze gemeente.

N.a.v. het verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 juli 2017 wordt een vraag gesteld en beantwoord over de kerk- en schooldienst in februari 2018. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, de actiepuntenlijst geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over bezigheden rondom 500 jaar Reformatie/Lutherjaar (vanuit de vergadering wordt Franc gecompimenteerd met het boekje 'Waar in Zijn Naam Gebeden is', over 500 jaar Reformatie in de gemeente Moerdijk, waarvan hij de samenstelling coördineerde), een doopaanvraag, het in gesprek komen met generatie 25-60 jaar binnen de gemeente door ds. De Ronde en stagiaire Gerarde Koks-de Jong, mogelijke gezamenlijke activiteiten voor de jeugd met omliggende gemeentes.

Aangezien Oudejaarsdag dit jaar op zondag valt, wordt besproken of er – volgens het rooster- twee diensten gehouden zullen worden of dat één dienst volstaat. De kerkenraad stemt in met het voorstel van het moderamen om beide diensten te houden.

Het volgende agendapunt betreft gastpredikanten. Het bleek o.m. dat de huidige 'vaste' procedure voor het uitnodigen van gastpredikanten niet bij iedereen bekend is/was. Na uitvoerige gedachtewisseling in het moderamen heeft het moderamen een voorstel geformuleerd dat aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Het gaat daarbij m.n. om de volgorde van het uitnodigen van gastpredikanten en het al dan niet nogmaals uitnodigen van gastpredikanten die zijn voorgegaan. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt o.a. aangegeven dat de wijze waarop in de Startdienst het evangelie werd verkondigd (de predikant met een pet op) niet door iedereen als positief is gezien. Na een gedachtewisseling, waarbij de jeugdouders uiteenzetten wat de beweegredenen zijn geweest om de kerkdienst voor de jeugd aantrekkelijk te maken, blijkt dat zowel binnen de kerkenraad als onder de gemeenteleden de reacties verdeeld waren, zowel positief als negatief.

Een kerkenraadslid maakt een opmerking over de hoeveelheid Opwekkingsliederen in de diensten. De predikanten zullen proberen een balans te vinden in de te zingen liederen.

De rondvraag is deze keer meer een mededelingenronde achteraf, waarbij o.a. wordt aangegeven dat de kerkelijke zendtijd ná de fusie van RTVM/Moerdijk FM met een aantal regionale omroepen tot 'Ons West-Brabant') blijft bestaan, dit in tegenstelling tot eerdere berichten.

Ter afsluiting leest Marion Kruis een gebed voor uit de bundel 'Help ons U te vinden'. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Susanne Baan, scriba



Samenvatting kerkenraadsvergadering 7 november 2017

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft ds. De Ronde het woord voor de bezinning waarvoor hij, volgens het leesrooster en mede met het oog op de komende laatste zondag van het kerkelijk jaar Matteus 22: 23-33 heeft gekozen. In de Evangelien vinden we o.m. de woorden van Jezus over het komende koninkrijk van God, waaruit troost te putten is en uit de tekst: 'in leven en in sterven, we zijn van de Heer'. Ds. de Ronde noemt in het bijzonder Jaap en Adri de Vrij en besluit zijn bezinning met gebed.

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de mededelingen, waarbij o.a. het preekrooster 2018, het vergaderrooster 2018 en het collecterooster 2018 worden vastgesteld. De datum van de gemeenteavond wordt vastgesteld op 11 april 2018.

N.a.v. het verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 september 2017 wordt opgemerkt dat organist Johan van der Steen tot de Liturgische Werkgroep is toegetreten. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, de actiepuntenlijst geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over voorbereidingen voor de Zendingsdienst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de kerstmarkt met aansluiting op de kerstmarkt op de Voorstraat op 9 dec., verspreiding van de amaryllisbollen en de in het voorjaar (januari/februari) te houden wijkavonden. Het gekozen thema daarvoor is 'Muziek'.

Verder wordt melding gemaakt van: een nieuw werkplan dat is opgesteld voor de Liturgische Werkgroep, ouderschapsverlof van ds. De Ronde in 2018, opvolging t.a.v. niet-betalende gemeenteleden namens Beheer i.o.m. Pastoraat, Jaap de Vrij die vanwege ziekte zijn 'kerkelijke' taken neerlegt, de Taakgroep Jeugd die zelf haar budget, dat jaarlijks wordt vastgesteld, gaat beheren (en daarvoor verantwoording aflegt aan de diaconie), helaas weinig belangstelling voor de 16+groep..

Alex Solleveld vermeldt vanuit de classis dat bij de ontwikkelingen rondom Kerk 2025 toch rekening gehouden blijkt te zijn met de reacties van de diverse gemeenten. Verwezen wordt in dit opzicht naar de website.

Naderende vacatures in de kerkenraad: aftredend en niet herkiesbaar zijn Emie Hendrikse (wijkouderling), Peter van der Eijk (ouderling-kerkrentmeester) en Léander van Holten (diaken). Hij heeft aangegeven taakgroep lid van K&W te willen worden. Marion Kruis heeft zich voor een volgende periode beschikbaar gesteld.

De scribe heeft een tijdpad opgesteld m.b.t. de voorbereidingen voor invulling van de komende vacatures. De kerkenraad stemt in met dit voorstel, dat het moderamen ter goedkeuring aan de kerkenraad voorlegt.

Over het plaatsen van ingekomen stukken in Contactruimte zijn geregeld vragen binnen gekomen. Een aantal kerkenraadsleden, waaronder de voorzitter, heeft overleg gehad met de twee eindredacteuren, waarna een voorstel is geformuleerd voor het moderamen en dat na instemming van het moderamen aan de kerkenraad wordt voorgelegd. De kerkenraad neemt het voorliggende voorstel, met een kleine toevoeging, over.

De kerkenraad stemt in met het voorstel van benoeming van Menno Bom in het bestuur van Beheer Stichting Jan Puntgelden, ter vervanging van dhr. Henk Nijhoff.

Vanuit de Taakgroep Beheer wordt de kerkenraad, op basis van een bij de agenda gevoegde notitie, gevraagd in te stemmen met verhuur van (een gedeelte) van De Ontmoetingskerk aan Uitvaartbegeleiding OMZIEN. Het gaat om het voorste gedeelte van de kerk (aan de straatkant). In het verzoek zijn consequenties en mogelijk bijkomende voordelen verwoord. Na uitgebreide gedachtewisseling, vragen en opmerkingen over o.m. investeringen, vervanging van een plek voor de jeugd, investeringen, opbrengsten, duur van de overeenkomst, gaat de kerkenraad akkoord met het voornemen. Het plan zal tijdens de gemeenteavond ter informatie worden voorgelegd.

De begrotingen 2018 van de Taakgroep Beheer resp. de Taakgroep Kerk & Wereld worden toegelicht; beiden hebben een negatief saldo. Na enkele vragen en tips worden beide begrotingen vastgesteld, onder dank aan de opstellers ervan.

Bij het agendapunt 'Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken' wordt vermeld dat de Vakantie Bijbel Club (VBC) weer een groot succes was. Men zou nog wel extra hulp kunnen gebruiken. Bij de afsluiting en doopdagviering in de zondagmorgendienst was het jammer dat het liedje dat door de VBC was ingestudeerd niet goed uit de verf kwam en dat in die dienst meerdere onbekende liederen gezongen werden. E.e.a. zal meegenomen worden naar de Liturgische Werkgroep.

De dienstvoorbereiding met de predikant wordt als erg waardevol genoemd.

Een aantal activiteiten in het kader van het Lutherjaar is of wordt nog door kerkenraadsleden bijgewoond.

Op 17 december verleent het 'gemeenteorkest' medewerking aan de kerstzangdienst 'Fijnaart zingt voor Kerst'.

Van de rondvraag wordt door twee kerkenraadsleden gebruik gemaakt, waarbij ds. De Ronde o.a. de vraag stelt of stagiaire Gerarde Koks-de Jong de ochtenddienst van 24 december a.s. van hem mag overnemen.

Susanne Baan sluit de vergadering af met lezing van het gedicht uit het boekje 'Waar in zijn Naam gebeden is', waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en de vergadering sluit.

Susanne Baan, scriba



Op 11 februari is de boekentafel weer te vinden in de Vijverhof. Op weg naar Pasen hebben we boeken met verhalen en gedichten voor de komende periode en er liggen nog steeds boeken bij die we

over hebben: opruiming: gratis boeken! Kom kijken of er iets voor u bij zit. Neem het mee voor uzelf of om door te geven aan iemand anders.

Hartelijk welkom bij de boekentafel: om te kijken, te kopen of voor een praatje, Nel, Janneke en Bep

Portret van een gemeentelid: *Sjaak van Beek*



Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het verhaal van David en Goliath: het kleine ventje tegenover die grote reus. Ik was zelf ook niet groot en dat verhaal gaf mij een sterk gevoel. Dat had ik ook bij het verhaal van Simson. Hij was zo sterk en dat zat hem in zijn haar. Mijn vader knipte zelf het haar van mijn zes broers en mij en als hij het te kort dreigde te knippen, liepen we gewoon weg! Het verhaal van Jozef met zijn broers vond ik ook mooi, maar gelukkig gingen mijn broers en ik anders met elkaar om!

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou wel aan een van de discipelen willen vragen hoe het was om met Jezus rond te lopen, want het was toch bijzonder om zomaar alles achter te laten en met Hem mee te gaan. Of aan Johannes of hij meer wil vertellen over de voor- tekenen die hij gezien heeft.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben er dankbaar voor dat we in een vreedzaam land mogen leven, waarin we niets te kort komen. Ik ben er dankbaar voor dat mijn ouders al zo'n hoge leeftijd bereikt hebben en dat het gezin waarin ik geboren ben en ons eigen gezin nog helemaal compleet is

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is een volle kerk met mensen die allemaal in dezelfde God geloven en waar het juiste verhaal verteld wordt. Mensen hebben er zo vaak hun eigen verhaal van gemaakt en hun eigen regeltjes bij verzonnen. De Bijbel vertelt het echte verhaal.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De zegen is heel bijzonder om mee te krijgen voor de komende week. Ik vind het fijn als het vol is in de kerk en de mensen uit volle borst meezingen met het orgel dat voluit bespeeld wordt! En een predikant die boeiend kan vertellen.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Dat vertelde ik al bij de vorige vraag.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik ben blij dat ik op ieder moment bij God terecht kan. Je kunt altijd je zorgen uiten en altijd je verhaal kwijt. Je kunt zelf bepalen wanneer je Hem opzoekt.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Ik wens iedereen alle goedheid, voorspoed en gezondheid. De laatste jaren besef ik hoe belangrijk dat is. Ik ben met mijn neus op de feiten gedrukt en weet nu dat het niet vanzelfsprekend is dat het goed met je gaat. Ik wens iedereen saamhorigheid: met elkaar samenwerken en elkaar opvangen in moeilijke situaties.

Welk lied zing je heel graag?

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge. Ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen een welbehagen,

in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

Aan wie geef je de pen door?

Aan Tiny Bienefelt.



Bloemschikken

Helaas moeten we het bloemschikken uitstellen. Er is iets misgegaan met het inlichten van Simon Nieuwkoop en daardoor heeft hij niet op het juiste moment de data kunnen noteren in zijn agenda.

We gaan weer van start op 14 maart!

Meet and Eat

Op vrijdag 23 februari a.s. zullen wij weer een heerlijke maaltijd serveren in 't Trefpunt. Aanvang 18:00 uur.

Vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u zich dan snel op en vraag gerust een kennisje/buurvrouw of buurman mee.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Opgeven bij Addy Roks 0168-462254



Nieuw project voor het handwerk van de zendingskrans

Omdat er een heleboel veranderingen zijn bij Dorcas en er geen verzendingen meer plaatsvinden van het handwerk, moest de zendingskrans op zoek naar een nieuw project. Gelukkig hebben we dat gevonden in de Stichting Ondersteuning Sovata (SOS).

Stichting ondersteuning Sovata stelt zich ten doel om via kleinschalige en middelgrote projecten hulp te verlenen en woonsituaties te verbeteren in achterstandsgebieden van Roemenië en in het bijzonder Sovata en Sarateni. Kinderen moeten naar school kunnen en de dag zonder honger beginnen. Oudere mensen moeten betere medische hulp, voeding en huisvesting krijgen.

SOS tracht haar doel vooral te bereiken door het verwerven van donaties en het inzamelen van humanitaire goederen en vooral in de vorm van kleding, schoeisel, dekens en schoolartikelen. Twee maal per jaar, in april en oktober, wordt er een hulpgoederentransport naar Sovata georganiseerd. De hulpgoederen worden persoonlijk uitgereikt aan scholen, crèches en de gezinnen in Sovata en Sarateni. Gedurende het jaar worden diverse bezoeken gebracht voor overleg ter plaatse en controle m.b.t. de voortgang van de lopende projecten.

Persoonlijk heb ik in december kennis mogen maken met de vrijwilligers van SOS. Ik ben naar de loods in Oud-Beijerland geweest en heb de eerste zakken met kleding, die door de dames van de zendingskrans gemaakt zijn, weggebracht. Ik ben zeer onder de indruk van het prachtige werk dat deze mensen doen. Er is zoveel armoede op een paar duizend kilometer van ons dorp Fijnaart. De komende tijd zult u vast meer horen over SOS.

Als u ons wilt helpen om voor dit prachtige project te breien, haken of naaien dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende keer dat we bij elkaar komen is 27 maart 2018, om 14.30 uur in de Vijverhof. En als u het leuk vindt om met een groepje dames te handwerken, dan kan dat elke maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur in het breicafé van het pluspunt in de Fendertshof. Hier kunt u ook gratis wol, breinaalden en/of patronen krijgen. Ook in het breicafé handwerken ze voor Stichting Ondersteuning Sovata.

Namens de dames van de zendingskrans,
Sandra van Dorp
Tel. 0168463081; e-mail:sandravandorp@comveeweb.nl



JeugdruBriek

Van de kindernevendienst

Het nieuwe jaar is alweer een tijdje begonnen en hoewel het nog winter is, zijn de eerste tekenen van de lente alweer zichtbaar. Bij ons in de tuin zie je al de nieuwe knoppen van bomen en planten. Rijp om uit te groeien tot een mooie bloem en daarna misschien wel tot een lekkere appel. Tenminste, als onze oogst lukt.

In het verhaal dat we de eerste zondag van februari zullen lezen, staat ook iets over zaadjes die uitkomen en graan dat geoogst wordt. Het is in een verhaal dat Jezus vertelt. We noemen dat een gelijkenis. Jezus vertelt in die gelijkenis onder andere over een heel klein zaadje, een mosterdzaadje. Het bijzondere is dat juist dat kleine zaadje een heel grote plant kan worden. Wonderlijk hè? Dat er zoveel groeit en bloeit. Ons geloof kan net zo wonderlijk zijn en ook groeien. Hoe je geloof kan groeien hoor je in de kindernevendienst.

De tweede zondag in februari lezen we over de komst van Johannes. Johannes staat bekend als Johannes de Doper, omdat hij Jezus heeft gedoopt. We lezen dat God de aarde heeft geschapen. Er gaat gelukkig veel goed. Denk maar aan goede vriendjes die je hebt of dat je een fijn huis hebt. Maar er zijn ook mensen die het minder goed hebben, die missen vrienden, leven in oorlog of hebben honger. Johannes is op aarde gekomen om te vertellen dat het eens beter zal zijn, als het Koninkrijk van God komt. Johannes is het die de mensen laat zien dat het Jezus is die op aarde komt om een begin te maken met dat nieuwe koninkrijk.

De derde zondag starten we met ons 40-dagentijdproject. De 40-dagentijd begint op Aswoensdag en loopt tot Pasen. Het is een tijd waarin we toeleven naar Pasen, naar de opstandig van Jezus. Het is voor veel mensen een tijd waarin ze vasten. Ze eten bijvoorbeeld minder snoep, drinken geen alcohol of gaan minder op Facebook. Als er daarmee geld wordt gespaard,

gaat dat naar een goed doel. Kun jij met iets minderen deze periode? Heb je een goed doel waarvoor je zou willen sparen? Een mooie tijd om daar eens bij stil te staan. Hoe het project in de kerk eruit ziet is nog een verrassing. Kom je naar de kerk om dat te ontdekken?

We hopen jullie weer te zien in de kindernevendienst!
De leiding

FLAME

Zondagmorgen 11 februari (10-11 uur) is er weer Flame in 't Trefpunt, Wilhelminastraat 66.

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Jullie zijn weer van harte welkom!! (groep 1 t/m 7). Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!



kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

10 dec. Onderhoudsfonds	€ 214,35
17 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 146,10
24 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 183,35
24 dec. (kerstnacht) Onderhoudsfonds	€ 180,05
25 dec. Onderhoudsfonds	€ 205,75
31 dec. Oudejaarscollecte (ochtend)	€ 247,60
31 dec. Oudejaarscollecte (avond)	€ 129,00
7 jan. Instandhouding kerk en eredienst	€ 119,40
7 jan. Onderhoudsfonds	€ 194,71
14 jan. Instandhouding kerk en eredienst	€ 237,70

Giften

In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via mw. L. Vogelaar € 50,- en via mw. M. Kruis € 50,- en € 40,-. Een gift via de bank van € 250,-, via mw. T. Bienefelt € 10,- voor de kerstmarkt, via ds. De Ronde € 50,- voor de kerk, via dhr. M. Bom: € 26,- voor de kerk en € 20,- oudejaarscollecte, via ds. Van der Sterre € 20,- voor de kerk en via ds. De Ronde € 50,- voor de diaconie.

Verjaardagsfonds

De inhoud van de zakjes van het verjaardagsfonds over het 4e kwartaal zijn weer geteld. Dit keer weer een mooie opbrengst van € 1174,38. Dat brengt het totaal van het gehele jaar 2017 op € 4478,95 (vorig jaar € 3979,28 na aftrek kosten).

Alle medewerkers van het verjaardagsfonds en gevers bedankt voor dit mooie resultaat.

De **oudejaarscollecte** heeft via de bank en de collecte in de kerk tot op vandaag (17/1/18) een totaalbedrag van € 2331,40 opgebracht. Alle gevers bedankt.

Koffiebusjes

In januari zijn de koffiebusjes ook weer geledigd. Daarin zat deze keer een bedrag € 124,60.

Tijdens de **Fendertshofdiensten** wordt ook altijd gecollecteerd voor de kerk. De opbrengsten daarvan waren:

9 okt. € 30,- (nagekomen), 11 dec. € 21,14 en 8 jan. € 19,05.

Alle gevers wederom bedankt.

Kerkbalans

Het uiteindelijke bedrag dat gedurende het jaar 2017 voor de kerkbalans is toegezegd is opgelopen tot € 92395,50. Daarvan staat nu nog ruim € 2000 open. Echter door extra giften van gemeenteleden is het binnengekomen bedrag wel opgelopen tot ruim € 95.000,00. We hopen echter dat degenen die hun toezegging nog niet overgemaakt hebben dat spoedig zullen doen. Uw kerk schrijft nog steeds rode cijfers al zijn de tekorten iets minder groot dan een aantal jaar geleden. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. Deze maand kunt u de uitnodiging voor 2018 ontvangen.

Een machtiging afgeven

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van kerkbalans, Contactruimte en solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt er een bedrag € 0,45 ingehouden) en voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de bus.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester Taakgroep Beheer

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart, tel. 0168 462450. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Actie Kerkbalans 2018

A banner for 'Actie Kerkbalans 2018'. On the left, a red speech bubble contains the text 'Geef voor je kerk'. In the center is a map of the Netherlands. On the right, there is a text box with the following content: 'Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.' To the right of the text box is a red silhouette of a church steeple with the text 'Actie Kerkbalans 2018' below it.

Geef voor je kerk

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie Kerkbalans 2018

In het vorige kerkblad schreef ik al over de Actie Kerkbalans 2018 met het thema 'Geef voor je kerk'. Op het moment dat u dit leest, hebben onze medewerkers aan de Actie Kerkbalans de envelop met de folder al bij u afgegeven. Binnenkort komen zij de envelop weer ophalen. We vragen u gul te geven voor uw kerk!

Graag wil ik u nog een keer wijzen op de mogelijkheid van periodiek geven. Doet u dat, dan kunt u uw gift volledig (i.p.v. gedeeltelijk) als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Geheel afhankelijk van uw situatie, kunt u op deze wijze de kerk 10% (oplopend tot wel 50%) meer geven, zonder dat het u netto meer kost!

Wil u meer weten over deze vorm van geven, ga dan naar pknfijnaart.nl/geef. U vindt hier onder andere de schenkcalculator en het formulier om periodiek geven te regelen. Uiteraard kunt u dit ook per mail opvragen via kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of spreekt u een van de taakgroepleden aan.

Heeft u uw bijdrage al ingevuld, maar overweegt u dit toch nog om te zetten naar een periodieke gift? Neem contact met ons op. We kunnen dit ook nu nog voor u in orde maken.

Namens de Taakgroep Beheer,
Menno Bom

PS: kijk op www.pknfijnaart.nl/geef voor een toelichting en bereken uw persoonlijke situatie!

Kerstmarkt 9 december 2017

Dit jaar was het weer anders dan voorgaand jaar. Omdat dit jaar op dezelfde dag dat wij normaal Kerstmarkt houden ook op de Voorstraat Kerstmarkt werd gehouden. Dit was vanaf 16.00 uur terwijl wij al vanaf 10.00 uur actief waren. Wij hebben besloten ook mee te doen met de Kerstmarkt die op de Voorstraat werd gehouden. Samen met de Taakgroep Gemeentezijn hebben we er onze schouders onder gezet. Er was een levende kerststal met echte schapen. Ook werden in een kraampje voor De Dorpskerk kerststukjes verkocht en de kerk was weer open voor bezoekers. Die werden opgevangen door leden van de Taakgroep Gemeentezijn en ds. Franc de Ronde. Ook was er een mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. In de kerk heeft het koor The Voices twee keer opgetreden. Ook kwam er nog een organist die spontaan het orgel bespeelde. Voor de kerststukjes op de Voorstraat is door de groep dames, die de stukjes gemaakt hebben, nog een extra inspanning geleverd om meer stukjes te hebben dan anders. We kunnen spreken van een groot succes. Ook kunnen we terugkijken op een geslaagde kerstmarkt. De "Vijverhof" was weer sfeervol versierd met quilts.

Nel van Dorp heeft weer liters overheerlijke erwtensoep gemaakt. De erwtensoep van Nel uit de Torenpolder is een begrip en vond dan ook gretig aftrek..

Dan waren er ook weer zelfgemaakte kerstkaarten te koop en was Sandra de Ruiters aanwezig met zelfgemaakte werkstukjes. Er zijn ook weer veel kerstspulletjes van eigenaar gewisseld.

Het "Vijverhofteam" heeft iedereen goed voorzien van spijs en drank. De door gemeenteleden gebakken cake was heerlijk bij de koffie of werd als prijs bij het rad verloot.

In een gezellige en gemoedelijke sfeer konden we het rad laten draaien. Onze waardering gaat ook uit naar de dames die zorgden dat de lootjes verkocht werden.

We zijn rond de klok van 6.00 uur in de avond gestopt.

Het bouw- en sjouwteam had vrijdagmiddag al het voorbereidend werk gedaan.

Na afloop werd de uitdrukking "vele handen maken licht werk" toegepast en konden we nog lekker even nagenieten van deze gezellige dag.

Het nettoresultaat van deze kerstmarkt is deze keer € 2450,00.

Iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht of op een andere wijze een bijdrage heeft geleverd: HARTELIJK BEDANKT!

Namens de kerkrentmeesters,
Henk Nijhoff



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

3 december	Kerk in Actie: Missionair werk en kerkgroei	€ 141,25
10 december	PKN: Schippersdiaconaat	€ 136,14
17 december	Kerk in Actie: Vredesweek	€ 189,56
24 december	Kerk in Actie: Alle kinderen naar school in India	€ 131,79
24 december	Kerstnachtdienst: Serious Request	€ 484,63
25 december	Kerk in Actie: Kinderen in de Knel	€ 313,61
31 december	Oudjaarsdienst: Kerktelefoon	€ 56,40
7 januari	Eigen gemeente: Bloemen pastoraat	€ 174,07
14 januari	Flame	€ 178,10

We hebben een gift van € 1.000,- ontvangen voor het jeugdwerk binnen onze eigen gemeente. Daarnaast een gift van € 1.000,- ontvangen voor Edukans (Schoenmaatje) en een gift van € 1.000,- voor de Open Deur Commissie.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in **februari** om het volgende product:

houdbaar broodbeleg (jam, appelstroop, pindakaas, pasta...enz.)

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

4 feb. 20.00 uur:	Zondagavondgesprekskring, Appelaarseweg 2
5 feb. 19.30 uur:	Zangkring
5 feb. 20.00 uur:	Taakgroep Beheer
6 feb. 20.00 uur:	Moderamen
7 feb. 9.15 uur:	Gebedskring
7 feb. 14.15 uur:	Ouderensoos
8 feb. 9.30 uur:	Dondermorgengespreksgroep, 't Trefpunt
19 feb. 19.30 uur:	Zangkring
21 feb. 14.15 uur:	Ouderensoos
21 feb. 20.15 uur:	'Geloven met hart en ziel en verstand', 't Trefpunt
22 feb. 15.30 uur:	Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep.
27 feb. 20.00 uur:	Kerkenraad

DIVERSE MEDEDELINGEN

25 jarig jubileum



Zit je zondag 17 december nietsvermoedend in de kerk, neemt de voorzitter van de kerkenraad, Menno Bom, na afloop van de dienst, het woord. En dan, nadat hij enkele zinnen gesproken heeft, kijken Corrie en ik elkaar aan. We voelen langzamerhand aan waar de voorzitter op doelt. En ja hoor, of Jan even naar voren wil komen.

In december 1992 hield de toenmalige redactie op met haar werkzaamheden en of de scriba het maar wilde overnemen! Zo is het dus begonnen.

In december 2017 was ik 25 jaar redacteur, al vind ik dat woord wel erg 'duur staan' voor iemand die de kopij 'op een rijtje' zet.

Als dank voor dit jubileum ontving ik het aandenken dat hier is afgebeeld. Onder de ingeslepen voorpagina van het kerkblad staat de tekst:

1992 – 2017

25 jaar redacteur

Kerkblad van de

Protestantse Gemeente te

Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

Ook op deze plaats nogmaals mijn dank aan de kerkenraad. Het 'plastic' heeft een mooi plaatsje gekregen op mijn bureau.

Jan Nieuwenhuizen



Over de hele wereld zijn mensen slachtoffer van schendingen van hun mensenrechten. Ze worden gevangengezet of gediscrimineerd vanwege hun mening, geloof of seksuele oriëntatie. Of worden

slachtoffer van politiegeweld, marteling of bedreiging. Mensen worden veroordeeld op basis van verzonnen aanklachten na oneerlijke processen of krijgen de doodstraf. Het scala aan wereldwijde mensenrechtenschendingen is enorm. Als ik een petitie ontvang uit Amsterdam, kom ik u weer vragen om een handtekening.

Bep Rosing-Punt

Bijbelleesrooster voor de maand februari 2018

1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid
2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarnemingen
3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels
4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot
5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank
6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!
7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst
8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel
9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je/de woorden!
10 februari	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende
11 februari	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt
12 februari	Joël 2:1-11	Aanstormend leger
13 februari	Joël 2:12-17	Oproep
14 februari	Psalm 57	Schuilplaats
15 februari	Jesaja 56:9-57:6	Bijbeltekst: ' we gieten ons vol met drank.'
16 februari	Jesaja 57:7-13	Bedgeheimen
17 februari	Jesaja 57:14-21	Er komt vrede!
18 februari	Jesaja 58:1-5	Vast goed!
19 februari	Jesaja 58:6-14	Geen woorden maar daden
20 februari	Jona 1:1-16	Reisdoel
21 februari	Jona 2:1-11	Gebed in het donker
22 februari	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging
23 februari	Jona 4:1-11	Heet hoofd
24 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
25 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
26 februari	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
27 februari	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
28 februari	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld