

OVERDENKING

Toen was geloof heel gewoon

Knevel

In een tv-programma deze zomer 'Toen was geloof heel gewoon' onderzocht Andries Knevel, presentator van de EO, hoe het geloof in Nederland in vijftig jaar veranderd is. Natuurlijk ging het ook over de vraag waarom mensen minder naar de kerk gaan dan een halve eeuw geleden.

Eerlijk

Niet alleen Andries Knevel heeft zich over deze vragen gebogen. Ook Stefan Paas, professor in zending en evangelisatie. Hij schreef een boek. Het heet "Vreemdelingen en priesters", christelijke missie in een postchristelijke omgeving'. Paas, opgegroeid in de Biblebelt (Nijkerk en Veenendaal), beschrijft de geloofsschok toen hij in Amsterdam kwam wonen. Was geloven in de Biblebelt vrij normaal, in Amsterdam, waar hij notabene als kerkstichter aan de slag ging, worden gelovigen gezien als een uitstervend ras zonderlingen. Slechts 3% van de Amsterdammers is kerkelijk betrokken. Dat was een schok. Maar ook dat Paas in Amsterdam in contact kwam met ongelovigen die, naar hij merkte, toch echt een gelukkig en zinvol leven leidden én nog goed waren voor hun omgeving ook. Wat moest, juist in onze tijd waarin geloven niet meer als 'noodzakelijk' wordt ervaren en christenen in de praktijk geen betere mensen zijn dan niet-christenen, zijn taak zijn? Een van de zaken die ik van Paas leerde is dat we onszelf niet schuldig moeten voelen als het gaat om geloven en evangelisatie. Eerlijk en ontspannend nl. is Paas' constatering dat gedurende twintig eeuwen christendom doorgaans niet meer dan tien tot hooguit vijftien procent van de bevolking actief-meelevend-gelovig was. Zeker, ook ik, ik ben babyboomer, heb de tijd van na de oorlog meegemaakt. Nieuwbouwwijken met overal nieuwe kerken, volle kerken. Ik heb zelf ook geloofsbelijdenis gedaan tussen dertig anderen. En soms kan ik er nostalgisch van worden. Maar, zegt Paas, zo actief geloven, was, als je de geschiedenis overziet, nooit de regel.

Ballingschap en priesterschap

Paas behandelt in zijn boek de ballingschap en ook de Eerste Petrusbrief. Geedelten uit de Bijbel die voor ons herkenbaar zijn! In de verhalen van de ballingschap lezen we over de trauma's, de vragen en de boosheid ook, die de wegvoering van Israël naar Babel met zich meebracht. Maar in de ballingschap groeit ook een nieuwe 'eigenheid', een nieuw geloof, als men leert (over)leven in een onverschillige of vijandige omgeving. Zo leert men zelfs getuigen: 'Zoekt de vrede voor de stad en bidt voor haar, want in haar vrede ligt jullie vrede' (Jeremia 29: 4-7). Juist in Babel, in de engte, als minderheid, worden ze zich bewust van de kracht van hun geschiedenis, van het hart van hun geloof. Dat er een God is die 'is' en er 'zal zijn', die steeds weer opnieuw toe

komst schenkt. Ja, hun getuigenis gaat, juist aan Babylons stromen, verder dan ooit. In Babel schrijven ze de scheppingsverhalen, waarin ze God tekenen als de Enige, als de Schepper van het Universum, van hemel en aarde.

Petrusbrief

Inspiratie vindt Paas ook in de Eerste Petrusbrief waarin Petrus spreekt 'tot de uitverkoren vreemdelingen die in de verstrooiing zijn' (1 Petrus 1: 1). Christenen wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze zijn 'anders', zonder de macht om de samenleving naar hun hand te zetten. Maar Petrus noemt deze vreemdelingen niet minder dan een koninkrijk van priesters. Wij zijn priesters. Wat is dan onze taak? Nu, zoals u weet, heeft een priester een verbindende rol. Hij staat in tussen God en mens. Hij vertegenwoordigt God bij de mensen en, omgekeerd, vertegenwoordigt hij mensen bij God.

Dank U

Het eerste wat de priester doet, is dus, dat hij de mensen vertegenwoordigt bij God. Hoe doet hij dat? Nu, zegt Paas, allereerst door God te danken. Dank is de grondtoon van het Christenleven. In de kerkdienst, waar we bij elkaar komen, om de grote daden Gods te verkondigen. In het gebed thuis. We danken God dat Hij er is, we prijzen God om Wie Hij is. Om wat Hij doet. En dat doen we ook, en dat is interessant bij Paas, namens de wereld die God niet kent. Wij kunnen God ook plaatsvervangend eren. Ouders gaan naar de kerk voor hun kinderen, kinderen voor hun ouders, burens voor elkaar. Paas denkt aan Paulus die in 1 Cor. 7 vers 14 schrijft: 'Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe, en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens'. Boeiende woorden. Zo zijn christenen in voortdurende aandacht betrokken op hun omgeving en op wat mensen bezighoudt. Zo groeit hun liefde voor anderen en wordt hun gebed sterker en rijker.

Betrokken

Dan bespreekt Paas de tweede vorm van vertegenwoordiging: als priester vertegenwoordigt de kerk God voor de mensen. Wij moeten iets van Christus laten zien. De gemeente tot wie Petrus schrijft, was geen gemeente van volmaakte mensen. Maar ze is geworteld in het voorbeeld van Christus. De christelijke gemeente is zegenend, dienend en biddend, betrokken op haar omgeving. Petrus bidt dat de heiligen 'op grond van uw goede werken', God mogen gaan verheerlijken (1 Petrus 2: 12). Laat maar zien, in je gedrag, in je aandacht voor mensen, dat er een God is die deze wereld lief heeft. De beide aspecten van het priesterschap vormen voor Paas de kern van de missionaire gemeente, die bestaat uit vreemdelingen.

Liefde wordt ooit gewoon

'Toen was geloof heel gewoon', zei Andries Knevel. Ja, er zijn grote veranderingen. Net als in de ballingschap en net als in de tijd van Petrus. Christenen

zijn vreemdelingen, maar ook: een koninklijk priesterschap! Paas schrijft: 'Een gemeente van priesters richt tekenen op van gerechtigheid en dienstbaarheid (bezoeken van eenzamen, verzoening tussen vijanden, hulp aan de armen, werken aan gerechtigheid), zonder te verwachten dat dit direct een betere wereld zal voortbrengen. Maar zij investeert hierin, omdat zij gelooft dat liefde, vrede en recht ooit de gewoonste zaken van de wereld zullen zijn.... Maar vanuit een spiritualiteit van tekens en voorproefjes is dit gedrag niets meer of minder dan verheerlijking van God die zijn koninkrijk laat komen. We doen het niet om succes te hebben, we doen het om te laten zien wat de werkelijkheid is waarin we geloven en waarop we hopen'.

Veel geloofsinspiratie in het nieuwe kerkelijke - geloofs - jaar wenst u
Ds. Van der Sterre

KERKDIENSTEN

1 oktober *Moerdijk FM (FM: 106,3 Kabel 87,5): Protestantse gemeente Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	Israëlzondag
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Collecte Rondgang	1 ^e Kerk en Israël 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

8 oktober *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>MeetingPoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	<i>Specialdienst: U2-dienst</i> in De Ontmoetingskerk
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Koster: 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Instandhouding kerk en eredienst
Uitgang	Diaconie

9 oktober, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

15 oktober *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk
Ambtsdrager van dienst	Kees Oostdijck
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	KIA: Werelddiaconaat Onderhoudsfonds

22 oktober *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdagviering; Jeugd- en gezinsdienst; Afsluiting VBC</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Emie Hendrikse
Collecte Rondgang Uitgang	Vakantie Bijbel Club Instandhouding kerk en eredienst

25 september, 15.00 uur: Koffiekerk
--

29 oktober *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang Uitgang	NBG Instandhouding kerk en eredienst

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 oktober	Addie, Femke	Saskia en Marjolein
8 oktober	Geerte, Gerda, Amber	Linda en Monique
15 oktober	Nelleke, Angelique	Neely Anne en Tiny
22 oktober	Marloes, Claartje	Claudia en Linda
29 oktober	Anne, Judith	Monique en Saskia

	PPT-dienst	Beamerdienst
1 oktober	Tiny	Gerrit
8 oktober	Jeroen	Willian
15 oktober	Ad	Arjan
22 oktober	Edward	Peter
29 oktober	Jan	Anton

	Bloemendienst	Organist
1 oktober	Janita Bom	Dick van der Giesen
8 oktober	Ella Knook	Johan van der Steen
15 oktober	Dit Konings	Dick van der Giesen
22 oktober	Willy Oostdijck	Ad van Sprang
29 oktober	Marjan van der Zwaag	Dick van der Giesen

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestante gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

1 oktober: PKN: Kerk en Israël (Israëlzondag)

De kerk is 'geworteld in het Joodse geloof'. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

8 oktober: Collecte eigen gemeentewerk: bloemen pastoraat

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

15 oktober: Kerk in Actie: Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan

Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen.

22 oktober: Collecte eigen gemeente werk: VBC

In de herfstvakantie is er weer de Vakantie Bijbelclub, de kinderen gaan weer van alles doen: knutselen/bijbelverhaal/zingen. enz., verder een aansprekend theater. We willen collecteren voor de onkosten van het goede werk van de VBC.

29 oktober: Diaconale collecte Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van de bijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

In dit Lutherjaar wil een aantal kerken in de gemeente Moerdijk de herdenking meer bekendheid geven. We vieren dat de Heer hervormers zoals Maarten Luther gebruikt heeft

refo
500
moerdijk

om de kerk terug te brengen op het Bijbelse spoor. Het past om dit samen te organiseren en tegelijk elkaar beter te leren kennen.

U2-dienst – Zondag 8 oktober

I still haven't found what I'm looking for.



Specialdienst in de Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64 te Fijnaart, op zondag 8 oktober: Een U2-dienst met liveband met Arjan Oostdijck, Ed Hubregtse en Jens van Hoof brengt de beste nummers van U2: 'Grace', 'Walk On', 'Stil haven't found what I'm looking for' en andere klassiekers. Inspirerende muziek! Van 19.00 tot 20.00 uur in De Ontmoetingskerk. Kom met velen!

refo
500
moerdijk

Filmavond – Woensdag 11 oktober

Stap in de wereld van Luther en zie met eigen ogen wat een bijzondere man hij geweest is. In 't Trefpunt, Wilhelminastraat 66 te Fijnaart, wordt op 11 oktober de film Luther vertoond. De filmavond begint om 19.30 uur. Naast koffie en thee wordt er ook Lutherwijn geschonken!



Lezing over Maarten Luther – 12 oktober

Ds. Wouter van Laar zal op donderdagavond 12 oktober in Willemstad een lezing houden waarin hij een algemene inleiding geeft over het leven van Maarten Luther (1483-1546).

refo
500
moerdijk

De avond begint om 20.00 uur in De Gaard (Voorstraat 40).



Foto-expositie 500 jaar kerkelijk leven in Klundert – vanaf 14 oktober

Op 14 oktober wordt De Stad Klundert officieel geopend. De Stad Klundert is de nieuwe naam voor het cultureel centrum oftewel de voormalige RK kerk van Klundert. Op deze dag is voor het eerst de foto-expositie te zien met beelden van protestants en katholiek kerkelijk leven. De expositie is tot eind november te bezichtigen tijdens openingstijden.

Filmavond voor jongeren – Zaterdag 21 oktober



Hoe was het om jong te zijn in de tijd van Luther? De film 'Storm. Letters van vuur' neemt je helemaal mee. Op 11 oktober wordt de film vertoond in gebouw De Ring, Kerkring 22 in Klundert.

refo
500
moerdijk

De filmavond begint om 20.00 uur en is voor jongeren vanaf 12 jaar.

Theater in de Koepelkerk – Vrijdag 27 oktober

Op 27 oktober vindt in de Koepelkerk van Willemstad de voorstelling ‘Kom naar voren!’ plaats. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda geven daarin een humoristische kijk op Maarten Luther en zijn tijdgenoten in een afwisselende, muzikale voorstelling. **Wie gaat er mee naar Willemstad?**



refo
500
moerdijk

We hopen dat er ook uit onze gemeente een grote groep naar toe gaat. De voorstelling begint om 20.00 uur. Toegangsrij: € 5,-



Reformatiezondag in Klundert – 29 oktober

De kerken in de gemeente Moerdijk vieren 500 jaar Reformatie. In Klundert gebeurt dit op 29 oktober in een feestelijke dienst in de Hervormde kerk aan de Kerkring. De dienst begint om 10.00 uur.

refo
500
moerdijk

Hervormingsavond – 31 oktober

De Noordhavenkerk in Zevenbergen viert de Reformatie op Hervormingsdag 31 oktober. Op die dag is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther met zijn 95 stellingen naar buiten kwam. Het was het startpunt van een enorme verandering van kerk en samenleving. De Hervormingsavond begint om 19.30 uur.



refo
500
moerdijk

Lezing over de Reformatie in Willemstad – 31 oktober



Op Hervormingsdag 31 oktober komt dr. Piet van Veldhuizen, oud-predikant van Willemstad, een lezing geven, met als titel: *“Het blijft behelpen. Vijf eeuwen Reformatie weerspiegeld in de Willemstadse kerken”* Hartelijk welkom om 20.00 uur in de Koepelkerk te Willemstad.

refo
500
moerdijk



Reformatiezondag in Willemstad – 5 november

In 1607 was de Koepelkerk gereed, de eerste kerk in Nederland die speciaal voor de protestantse eredienst was gebouwd. Daar wordt de Reformatie herdacht op 5 november. Om 10.00 uur is er een feestelijke dienst. En om 17.00 uur is in dezelfde

refo
500
moerdijk

kerk een concert van het Luthers projectkoor. Kerkdienst en concert zijn vrij toegankelijk.

Maaltijd en quiz - 10 november

10 november gaan de kerken van de gemeente Moerdijk een wedstrijd aan: wie heeft de meeste kennis in huis? Eerst is er een gezamenlijke maaltijd, die om 18.00 uur begint. Een

refo
500
moerdijk

gezellige avond voor iedereen die in kerk en geloof geïnteresseerd is. Locatie: gebouw Het Anker naast de NH kerk in Zevenbergen.



Het boekje 'WAAR IN ZIJN NAAM GEBEDEN IS' ter herdenking van 500 jaar Reformatie in de gemeente Moerdijk in 2017 is mede mogelijk gemaakt door



Een kleine foto-impresie van de startzondag



Over de komende kerkdiensten

Zondag 1 oktober is het de jaarlijkse Israëlzondag. Deze valt dit jaar een dag na Grote Verzoendag (Jom Kippoer), in de synagoge de belangrijkste dag van het jaar, die in het teken staat van berouw en bekering. De lezingen uit Ezechiël 18:15-32 en Matteüs 21:23-32 sluiten daarbij aan. De ons bekende sopraan Ellen Deelen zal het mooie Hebreeuwse lied Jerushalaim ten gehore brengen. In de kerk liggen gratis maandkranten Israëel Aktueel. Deze speciaal voor de Israëlzondag uitgegeven krant kan worden meegenomen.

Zondag 8 oktober wil ik stil staan bij een tekst die eigenlijk nooit op het dienstrooster staat en veel weg heeft van 'visserslatijn'. Matteüs 17:24-27 waar Jezus aan Petrus de opdracht geeft om een vis te vangen.

Iedere kerkdienst wordt er uit de Heilige Schrift gelezen, zeker protestanten geloven dat God dan door zijn Woord spreekt.

29 oktober, de zondag voor Hervormingsdag is Bijbelzondag. De belangrijkste verdienste van Luther is wel dat hij de Bijbel herontdekte als een bevrijdende boodschap. Moderne mensen willen nog wel eens wijzen op tegenstrijdigheden in de Bijbel, maar dat is niet nieuw, ook Jezus werd daarmee geconfronteerd, welk antwoord geeft hij?

Ds. F.C. de Ronde

Dienstvoorbereiding

Op woensdag 4 oktober is er weer een dienstvoorbereiding. We lezen en bespreken daarin de Schriftlezing van de volgende zondag. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Vijverhof. Aanmelden bij ds. De Ronde.

Kerk-Quiz

Ter afsluiting van de herdenking van 500 jaar Protestantisme is er op vrijdagavond 10 november een kerkquiz in Het Anker in Zevenbergen. De verschillende kerken in de gemeente Moerdijk doen daar aan mee. Onze kerk mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Lijkt het u/jou leuk om mee te doen of wil je iemand kandideren, geef het door aan ds. De Ronde.

Ouderensoos

Woensdag 6 september is de Ouderensoos weer begonnen in de Vijverhof. Onder het genot van thee en koffie met iets lekkers hadden we veel bij te praten en daarom was de opzet van de middag anders dan anders. Er was een fotopuzzel van Fijnaart die we samen hebben opgelost en die ook de nodige verhalen losmaakte. We besloten deze bijzondere middag met een broodmaaltijd. 20 september is de volgende soos en we hopen elkaar dan weer te zien.

Hartelijke groet,

Addy Roks, Nel Zegelaar, Nel van Dorp, Bep van der Mast

Meet and Eat

In 2017, op 13 oktober en 24 november, zullen er weer heerlijke gerechten geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt.

e-mail: gemeentezijn@pknfijnart.nl



Vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u zich dan snel op en vraag gerust een kennisje/buurvrouw of buurman mee.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Opgeven bij Addy Roks, 0168-462254



Op zondag 15 oktober kunt u de boekentafel vinden in De Vijverhof. We waarderen het zeer als u eens komt kijken en een praatje komt maken. Het is echt niet nodig om iets te kopen: het is alleen al prettig

voor u om te zien wat er allemaal is en voor ons om er over te kunnen vertellen.

Behalve veel kinderboeken hebben we bijvoorbeeld gedichtenbundeltjes en mooie boekjes die je als troost of bemoediging cadeau kunt geven

Welkom bij onze boekentafel.

Nel, Janneke en Bep



Portret van een gemeentelid - Arjan Leijten

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Het verhaal van de ark van Noach. Ik zie nog voor me hoe het verteld en afgebeeld werd: al die paartjes van dieren die in de ark gingen. Ik vond het mooi dat het einde en het nieuwe begin zo dicht bij elkaar lagen. Het was eigenlijk een verschrikkelijk verhaal natuurlijk, maar toch mooi door hoe er verteld werd dat er een duif met een groen takje terugkwam bij de ark: een nieuw begin!

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou graag aan God willen vragen hoe het kan dat Hij bij alle mensen is.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Voor mijn gezin: mijn vrouw en mijn kinderen. We zijn gezond, we hebben familie, we komen helemaal niets te kort en hebben niets te klagen. Ik ben ook heel dankbaar voor de ouders die ik gehad heb en zij hebben mij een fantastische jeugd gegeven!

Ik ben er ook dankbaar voor dat wij weer teruggekeerd zijn naar de kerk. Ik ben blij dat ik al die avonden belijdeniscatechisatie met ds. Franc de Ronde heb gedaan!

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is een kerk zonder onderscheid: alle mensen zijn gelijk en zij gaan los en gemakkelijk met elkaar om. Ze kunnen vrij en open met elkaar communiceren. De preek gaat over dingen waar ik iets mee kan in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat verhaal laatst over die duim waarop geslagen was en die dan niet uit wraak op die andere duim ging slaan. Daar dacht ik nog een aantal keren aan terug!

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De preek en de schriftlezingen.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik word blij van de opwekkingsliederen en van de interactie met de kinderen.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik word er blij van dat ik op ieder moment van de dag bij Hem terecht kan. Ik kan 24 uur per dag mijn verhaal bij de God kwijt die ik voor 100% vertrouw!

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Natuurlijk gezondheid! Maar ik wens iedereen ook mensen om hem heen toe, want eenzaamheid is een van de ergste dingen die er zijn.

Welk lied zing je heel graag? Lied 518 Opwekking:

*Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.*

*Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.*

*Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.*

*Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot*

*ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.*

Aan wie geef je de pen door?
Aan Edward Goudriaan.



Jeugdrubriek

Begrip gevraagd vanuit de kindernevendienst

Beste gemeenteleden,

Het komt geregeld voor dat er nog spullen van de kindernevendienst op de koffietafels liggen na afloop van de dienst. Daarvoor vragen we uw begrip. Tijdens de kindernevendienst lezen we een verhaal, praten daar met elkaar over en met de jongste groep knutselen we daarna vaak iets. Omdat we onze tijd goed willen gebruiken en zelf ook de rest van de dienst willen bijwonen, ruimen we pas na afloop van de dienst onze spullen op.

De leiding van de kindernevendienst

Van de kindernevendienst

Beste jongens en meisjes,

De afgelopen tijd hebben we uit Jeremia gelezen, een Bijbelboek uit het Oude Testament. In oktober gaan we lezen in het Nieuwe Testament. Jezus trekt met zijn leerlingen rond om te vertellen over God. Hij wil laten zien dat God sterker is dan de dood, dat er toekomst is voor onze wereld als je in God gelooft. Dat doet Jezus door wonderen te verrichten.

In het verhaal dat we de eerste zondag in oktober lezen, wordt een dood jongetje weer tot leven gewekt door Jezus. Wat is zijn moeder blij! De mensen die erbij zijn, snappen nu pas hoe bijzonder Jezus moet zijn. Wij kunnen geen wonderen verrichten, maar denk er maar eens over na wat je wel voor iemand kunt doen die ziek is of verdrietig.

De tweede zondag lezen we over 10 mannen die melaats zijn. Ze hebben een ziekte die hun huid kapot maakt. Ze komen naar Jezus toe en zeggen: "Mees-ter, heb medelijden met ons!" En weer gebeurt er een wonder, alle tien worden ze genezen. Als er zoiets moois gebeurt ben je natuurlijk blij. Er is echter maar één man die Jezus bedankt, de andere negen vinden dat blijkbaar niet

nodig. Dit verhaal leert ons om dankbaar te zijn en dat ook aan God te vertellen. Waarvoor ben jij dankbaar? En hoe kun je dat aan God vertellen?

De derde zondag vertelt Jezus een verhaal over een rechter die steeds weigerde een vrouw te helpen waarvan haar man was overleden. De vrouw geeft echter niet op en gaat telkens terug naar de rechter om te vragen waar ze recht op heeft. Zal de rechter haar toch gaan helpen? Ben jij een doorzetter? En waarom vertelt Jezus dit verhaal? Daarover gaan we het hebben in de kindernevendienst.

De vierde zondag is de afsluiting van de Vakantie Bijbel Club. In de kerkdienst mogen jullie dan laten horen en zien wat jullie gedaan hebben tijdens de Vakantie Bijbel Club. In de kindernevendienst gaat het over Jezus die op aarde is gekomen om onze zonden te vergeven. Dat doet hij ook in het verhaal dat we deze zondag lezen. Mensen doen moeite om een man die niet kan lopen bij Jezus te brengen. Hun moeite loont, Jezus vergeeft de verlamde man, hij mag bij God horen. De man geneest en kan weer lopen. Wat een wonder weer! Ook wij doen weleens dingen waar we spijt van hebben. We mogen daarvoor bij God om vergeving vragen.

De laatste zondag van oktober lezen we over een bruiloftsfeest. De zoon van de koning gaat trouwen. Als er een feestje is, vind je het meestal leuk dat je ook mag komen. Maar in dit verhaal willen de uitgenodigde mensen helemaal niet komen. De koning lost het op door op straat gewoon maar mensen te vragen. Dan barst het feest los, maar één iemand heeft geen mooie kleren aan. De koning stuurt hem weg. Dat is gemeen. Eerst uitgenodigd en dan toch niet welkom. Wat Jezus met dit verhaal wil zeggen, hoor je tijdens de kindernevendienst.

We hopen dat je weer gezellig mee komt doen.

De leiding



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten:

16 juli	Instandhouding kerk en eredienst	€ 185,81
20 aug.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 94,75
27 aug.	Onderhoudsfonds	€ 172,55
3 sep.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 184,54
3 sep.	Onderhoudsfonds	€ 122,77
3 sep.	Zangdienst	€ 27,60
10 sep.	Instandhouding kerk en eredienst	€ 193,98
10 juli	Fendertshofdienst	€ 23,40
14 aug.	Fendertshofdienst	€ 38,25

De **koffiebusjes** zijn geleege in augustus (zomerdiensten) € 34,05

Kerkbalans 2017

De toezeggingen voor Kerkbalans 2017 bedragen tot nu toe € 91.651,50 waarvan inmiddels ruim € 76.000,- binnengekomen is. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. U kunt nog steeds uw toezegging afgeven (mocht die om een of andere reden nog niet doorgegeven zijn) aan een der kerkrentmeesters of een mail sturen naar jjtolenaars@hetnet.nl

Giften

In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via mw. A. Knook € 100,- en via ds. Van de Sterre € 30,-. Ook is er nog € 100,- overgemaakt via de bank voor het verjaardagsfonds.

Alle gevers weer hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester Taakgroep Beheer

FANCY FAIR, 26 augustus 2017

We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde fancy fair met heel mooi weer. Het was gezellig rondom alle activiteiten, zoals de verkoop van bloemstukjes, oliebollen, kaarten, haakwerkjes en de snuffelmarktspulletjes, het springkussen, eendjesvissen en de grote sjoelbak. En de nieuwe attractie van dit jaar was wel de verkoop van overheerlijke pizza's die door het gezin van Menno en Jeanette Bom-van Sighem werden gebakken.

Verder is er 's morgens in de Vijverhof voor het eerst de talentenveiling gehouden onder leiding van Wim Langbroek. Hij zal daar zelf ook nog wat over schrijven.

In De Vijverhof draaide 's middags het Rad van Avontuur. Dat ging prima in een relaxte sfeer onder het genot van een drankje en iets lekkers voor bij de koffie. Er waren dit jaar vele bezoekers bij al onze activiteiten. De oliebollen waren compleet uitverkocht.

Om ongeveer 18.00 uur zijn we gestopt en op dat ogenblik is de trekking van de Grote verloting verricht door Ds. De Ronde.

De eerste prijs van € 330,00 is gevallen op lotnummer 792. (Familie Driesprong, Eksterstraat 14, 4793GW Fijnaart, ondertussen Jan Punthof 93, 4793GS)

De tweede prijs van € 170,00 is gevallen op lotnummer 561. (Familie Boertjes, Korte Kerkstraat 6, 4793EW Fijnaart.)

De opbrengst is dit jaar echt een topper. Nadat alles nog eens is nagerekend komen we uit op ruim € 7800,00. Echt een prachtig resultaat, wat mogelijk geworden is door ondersteuning van sponsors, giften, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers van de fancy fair.

Hiervoor allen HEEL, HEEL HARTELIJK DANK!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Talentenveiling.

Het was wennen en best spannend, zo'n eerste keer talentenveiling. Het was voor ons allen nieuw. Totaal waren er uiteindelijk 47 talenten te veilen. En om 11.00 uur en ook nog tijdens de veiling waren er 16 bieders. Een paar aangeboden talenten hebben we vanwege te weinig belangstelling niet kunnen veilen, die komen de volgende keer aan bod. Want daar zijn we het allemaal over eens: de talentenveiling is zeker voor herhaling vatbaar!

De opbrengst, als onderdeel van de totaalopbrengst de fancy fair was bijna € 800,00! Een prachtig bedrag, u allen zeer hartelijk dank.

We hopen dat u, aanbieders/bieders, met elkaar na afloop van de veiling de nodige afspraken heeft kunnen maken. Is dit niet het geval of heeft u nog vragen dan hoor ik dat graag.

T.a.v. één talent wil ik het volgende onder de aandacht brengen.

Op de talentenveiling is er een mini-orgelconcert door organist Johan van der Steen aangeboden. Daar hebben 4 personen op geboden; voor € 10,00 entree wonen zij een van de volgende miniconcerten bij:

1. Zondag 12 november a.s. aansluitend aan de morgendienst, na eerst een kopje koffie gedronken te hebben, in De Dorpskerk.
2. Zondag 19 november a.s. aansluitend aan de zangavonddienst, ook na eerst een kopje koffie te hebben gedronken, in De Ontmoetingskerk.

Wilt u ook graag aanwezig zijn? Dat kan, u kunt u aanmelden tot 8 november bij Johan en Colinda van der Steen, Havenstraat 15 in Standdaarbuiten. Stuur een mailtje naar cojovandersteen@gmail.com of bel 0618045097.

U wilt dit prachtige miniconcert toch niet missen? Van harte aanbevolen en de opbrengst is voor de kerk, als aanvulling op de opbrengst van de talentenveiling.

Namen de kerkrentmeesters, Wim Langbroek.

Afscheid

Mw. Annie Tolenaars heeft vele jaren de Dorpskerk mee helpen schoonmaken. Iedere vrijdagmorgen was zij trouw aanwezig. Helaas is dit vanwege haar gezondheid niet meer mogelijk.

Het team heeft afgelopen week afscheid van haar genomen met heel mooie bos bloemen.

We danken haar voor haar inzet in al die jaren.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

30 juli	Dorcas, Roma kinderen krijgen kans op school	143,99
6 augustus	Vakantieweken "Nieuw Hydepark"	119,81
13 augustus	Kerk in Actie: Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid	276,28
20 augustus	Kerk in Actie	179,-
27 augustus	Kerk in Actie: Kinderen in de knel Colombia	143,99
3 september	PKN: Zending/Missionair werk en kerkgroei	157,67
10 september	PKN: Zending/jeugdwerk	131,10

Gift van € 150,- ontvangen uit dankbaarheid ten behoeve van pastoraat.
Daarnaast een donatie van € 100,- en € 200,- voor het vluchtelingenwerk.
Alle gevers hartelijk dank voor Uw gift !

Verder is er totaal € 148,- van het Leger des Heils ontvangen door de kleding-
inzamelingscontainer die staat bij de fam. Bom, Zwingelspaansedijk 10 in Fijn-
aart t.b.v. het jeugdwerk. U kunt hier altijd terecht om kleding in te leveren.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi be-
drag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit.
Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medele-
ven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal
zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de
voedselbank Moerdijk. Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschap-
pen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product
extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzame-
len wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één be-
paald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houd-
baar) basisproduct. Het gaat in september om het volgend product: **soep**.

Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':
Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.
- Veel luisterplezier.

Wij vragen hulp voor Younos Sunny, gevlucht uit Pakistan

Younos woont sinds half juni in Fijnaart. Zijn vrouw, zoon en 2 dochters in de leeftijd van 12, 14 en 15 jaar komen de tweede helft van september ook naar Nederland.

Voor de inrichting van zijn huis zijn spullen nodig. Onder andere:

- Keuken: koffiezetapparaat, frituurpan, borden, glazen, kopjes, theekan, waterkoker diverse pannen en schalen etc.
- badkamer: douchegordijn, handdoeken, wasmand, badmat, toiletborstel
- woonkamer: eettafel + stoelen en plafond/wandlampjes
- diverse: schoonmaakmiddelen, emmers, droogmolen, etc.
- slaapkamer: kledingkasten, beddengoed etc.

Heeft u bruikbare spullen over, dan graag telefonisch contact opnemen.
Namens de diaconie, **Helmut Lange Tel.: 0651426155.**

Bij voorbaat dank. Helmut Lange.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)

- | | | |
|---------|-----------------|---|
| 2 okt. | 20.00 uur: | Vergadering Jeugdraad |
| 4 okt. | 9.15-10.00 uur: | Gebedskring |
| 4 okt. | 14.15 uur: | Ouderensoos |
| 9 okt. | 19.30 uur: | Zangkring |
| 9 okt. | 20.00 uur: | Vergadering kerkrentmeesters |
| 11 okt. | 19.30 uur: | Filmavond Luther, 't Trefpunt |
| 12 okt. | 9.30 uur: | Dondermorgen gespreksgroep |
| 17 okt. | 20.00 uur: | Vergadering Moderamen |
| 18 okt. | 14.15 uur: | Ouderensoos |
| 22 okt. | 20.00 uur: | Zondagavond-gesprekkring, Appelaarseweg 2 |
| 23 okt. | 19.30 uur: | Zangkring |
| 25 okt. | 20.15 uur: | 'Geloven met hart en ziel en verstand', 't Trefpunt |

DIVERSE MEDEDELINGEN



Het geweld in Myanmar moet stoppen. In minder dan twee weken zijn in Myanmar 270.000 Rohingya, een moslimminderheid, op de vlucht geslagen. Dat gebeurde, nadat op 25 augustus gewapende Rohingya legerposten aanvielen. Het leger reageerde met een grootschalige militaire operatie waarbij veel burgerslachtoffers vielen. Satellietbeelden tonen dat dorpen van Rohingya zijn platgebrand. Berichten over moorden stromen binnen.

Veel Rohingya proberen met vissersboten buurland Bangladesh te bereiken. Onder hen zijn zwaargewonden en kinderen. Nog eens duizenden anderen zijn naar verluidd gestrand in de bergen. Ze krijgen geen hulp omdat humanitaire organisaties worden tegengehouden.

De Rohingya worden al decennia achtergesteld. De afgelopen jaren werden zij veelvuldig slachtoffer van verkrachtingen en martelingen door de Myanmarese veiligheidstroepen. Het genadeloze geweld tegen de Rohingya door het leger van Myanmar en de veiligheidstroepen moet onmiddellijk stoppen!

Amnesty International voert actie op internet. Verdere informatie is te vinden op: www.amnesty.nl/akties.

Bep Rosing

Passage Fijnaart

Woensdag 18 oktober om 19.45 uur in 't Trefpunt

Dhr. W. Langbroek uit Fijnaart vertelt over het Rode Kruis.



JUBILEUMJAAR GOSPELKOOR RECLAIM uit KLUNDERT

In oktober 2017 hoopt Gospelkoor Reclaim haar 25-jarig jubileum te vieren. Wat zijn we intens dankbaar en blij dat wij al zolang mogen zingen van ons geloof in een grote God! Wat zijn er véél kerkdeuren opengegaan waar we een stukje blijdschap en bemoediging mochten uitzingen! We hopen en bidden dat er nog vele gezegende jaren mogen volgen. Wij nodigen jullie/u dan ook van harte uit om eens een muzikaal kijkje te komen nemen op een oefenavond. Misschien schuilt er wel een enthousiaste zanger/zangeres in jou/u. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 19.45-21.45 uur in de D-zaal van de Gerefor-

meerde kerk te Klundert. Iedere dinsdagavond staat de koffie/thee vanaf 19.30 uur klaar. Alle zangstemmen zijn van harte welkom. We zijn ook dringend op zoek naar een reserve-pianist en een gitarist.

Neem eens een kijkje op onze website: www.reclaim-klundert.nl. Wij hopen in oktober een jubileumfeest te houden voor de leden en op 11 november a.s. een jubileumconcert voor iedereen!! Wij houden u graag op de hoogte waar u ons binnenkort kunt beluisteren:



23 september: Zingen voor Israël (19.30 uur) (kerkelijk centrum "de Baai", Ettenleur)

29 oktober: Zingend Geloven Dienst (middagdienst Ger. kerk Klundert)

Op naar weer een mooi muzikaal jaar!

Namens gospelkoor Reclaim,
Annemieke den Hollander

PRESENTATIE VICTORY4ALL-REIS 2017

Op zondag 5 november a.s. zal er een presentatie gehouden worden door de werkgroep all4victory over de werkvakantie in Zuid-Afrika. De bijeenkomst begint met koffie drinken met gebak na de kerkdiensten. Dit zal ongeveer vanaf 11.30 uur plaatsvinden.



De presentatie zal gehouden worden in gebouw "de Ring" aan de Kerkring te Klundert. U wordt meegenomen in vogelvlucht langs alle projecten en werkzaamheden van deze zomer. E.e.a. zal kort toegelicht worden door de werkgroepleden zelf. Na afloop van de presentatie bent u natuurlijk in de gelegenheid om vragen te stellen en/of nog in gesprek te gaan met de werkgroepleden. Wij willen u allen op deze manier nogmaals enorm bedanken voor de bijzondere steun en bijdragen van de afgelopen 1,5 jaar.

U kunt het scholenproject nog blijven steunen middels het doneren van uw stiegeld bij Albert Heijn (Klundert) en giften rechtstreeks aan Victory4all.

Wij zien uit naar uw komst en sluiten nogmaals af met:

All4victory=Victory4all (voor vragen: ah.denhollander@planet.nl)

Namens de werkgroep, Annemieke den Hollander

zo 1	Matteüs 20:29–21:9	Roep
ma 2	Matteüs 21:10-22	Zoeken naar vrucht
di 3	Matteüs 21:23-32	Legitimatie
wo 4	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
do 5	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
vr 6	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
za 7	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
zo 8	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
ma 9	Ezechiël 20:13-26	Israël in de woestijn
di 10	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
wo 11	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
do 12	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
vr 13	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
za 14	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
zo 15	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
ma 16	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
di 17	Ezechiël 22:17-31	Afval
wo 18	Psalm 135	Macht
do 19	Jeremia 7:1-15	Tempelrede
vr 20	Jeremia 7:16-28	Verboden te bidden
za 21	Jeremia 7:29–8:3	Verboden te feesten
zo 22	Jeremia 8:4-17	Valse gerustheid
ma 23	Jeremia 8:18-23	Tranen met tuiten
di 24	Jeremia 9:1-15	Afkeer
wo 25	Jeremia 9:16-25	Klaaglied
do 26	Genesis 11:27–12:9	Vertreksein
vr 27	Genesis 12:10–13:1	Vertrouwenscrisis
za 28	Genesis 13:2-18	Uit elkaar
zo 29	Genesis 14:1-12	Teruggepak
ma 30	Genesis 14:13-24	Abram gezegend
di 31	Genesis 15:1-21	Hogere sterrenkunde