

OVERDENKING

Kom, Schepper God, o heilige Geest.

1. Kom Schepper God, o heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
 2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
 4. Gij zijt door gaven zeventvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieders land.
5. Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.
 6. Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
7. Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Lied 670, tekst Maarten Luther, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt

Stille nacht

Wie een voorbijganger vraagt een bekend Kerstlied te noemen, hoort al gauw 'Stille nacht, heilige nacht'. Maar vraag je naar een bekend Pinksterlied, dan blijft het stil. Toch is er één Pinksterlied dat in bekendheid boven anderen uitsteekt: Veni Creator Spiritus. Dat is latijn voor 'Kom, Schepper Geest'. In twee bewerkingen staat het in ons Liedboek. Lied 360 geeft de meer Gregoriaanse versie, terwijl Lied 670 de bewerking biedt die Luther maakte.

Luther

Luther, die niet alleen opgeleid was tot theoloog maar ook tot musicus, heeft het oude lied bewerkt en vertaald. Luther is veel met liederen bezig geweest.

Bestaande liederen vertaalde of bewerkte hij. En ook kon hij zelf liederen componeren, zowel tekst als melodie! Ruim veertig liederen staan op Luthers naam, waarvan er veertien in ons Liedboek 2013. Luther wilde heel nadrukkelijk de gemeente aan het zingen brengen. Niet alleen als afwisseling in de dienst van lezing en preek, van bediening van het Woord en van de Sacramenten, maar ook om het Woord van God door middel van het lied náást het gesproken woord 'in zwang' te brengen, zoals Luther dat noemde. Met de bedoeling dat de gemeente ook zelf draagster van het Woord zou worden en zo het evangelie, de vreugdevolle boodschap van Godswege op de lippen zou nemen. Om het zo, al zingende aan de man en de vrouw te brengen, maar ook naar binnen toe: tot in de diepte van het eigen hart, van leven en beleven.

Geheim

Wat is het geheim van dit lied met zijn eeuwenoude tekst en melodie? Ds. Hans Mudde heeft hierover destijds prachtige dingen geschreven. Dit lied is een vraag, een gebed. En ik denk, schrijft Mudde, dat het, als het over de Heilige Geest gaat, ook niet anders kan. De Geest is niet in onszelf aanwezig. Niet in het diepst van onze gedachten of in de grond van ons bestaan. Nee, de Geest moet telkens weer komen, van gene zijde. Het is als met het geloof. Naar het woord van Augustinus: 'geloven is bidden om geloof'. Ook geloof heb je niet als een vanzelfsprekende zaak, laat staan dat je dat ook nog eens in je vingers zou kunnen krijgen. Luther roept God om te komen, als Schepper. 'Daal in de mensenharten neer'. Breng aan onze harten een bezoek, maak woning in onze mensenharten en vul ze met genade. Genade, Gods gave bij uitstek!

Zalf

Waarom zou God zo doen? Want 'uw naam is Trooster' - een geestelijke zalf, een balsem, aan ons gegeven: een levende bron, liefde, vuur. Zo zet Luther de Geest neer als gave van God, waarin God zelf tot ons komt: zalf, zalving, want Christus is de Gezalfde. Wat zijn vervolgens de acties die de Geest aan ons moet verrichten? 'Ontsteek een licht in ons verstand', 'Geef liefde aan ons hart' (hart is de gehele mens) en 'Houd dat zwakke vlees van ons, de gebrekkigheid en de gebrokenheid van ons bestaan, vast, met uw kracht en uw goedheid'. Verstand, hart en dat wankele en broze bestaan van ons. Op die drie niveaus wordt om daadwerkelijke hulp gevraagd van de kant van de Geest: licht - liefde - houvast.

Hokus-pokus

Precies in het midden van het lied dat zeven coupletten telt, in de middelste strofe, gaat het dan om de zevenvoudige gave van de Geest, bekend van Jesaja 11 vers 2. 'Geest van de Ene, geest van wijsheid en verstand, geest van beraad en sterkte, geest van kennis en ontzag voor de Ene'. Zo wordt opnieuw duidelijk waar het Luther in zijn lied om te doen was voor de mensen van zijn tijd, voor die gemeente daar voor hem, in de Stadskerk van Wittenberg waar hij zo dikwijls preekte: het Woord van de Vader moest doorklinken in alle landen,

wereldwijd, om te beginnen in de Duitse landen van zijn tijd. Zo dicht Luther zijn Pinksterlied. 'Maak ons geloof zo vol en schoon, dat het de Vader leert verstaan en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, o Geest, van beiden uitgegaan'. Het is altijd weer een gebed, een gebed om de Geest. Niet dat die moet zorgen voor allerlei hokus pokus of wat voor vreemde wonderen ook.

Scheut liefde

Maar 'gewoon': om dat zo gebrekkige en breekbare bestaan van ons enigszins in de steigers te zetten en tenminste van enig houvast te voorzien. Een beetje licht in ons verstand, opdat we geen al te gekke of domme dingen doen. Een scheut liefde in het bestaan, wijzelf en onze medemensen kunnen niet zonder, wil ons bestaan nog een beetje de moeite waard zijn. Daar dichtte Luther voor. Hij kende zijn pappenheimers en hij kende zichzelf. 'Kom Schepper God, o Heilige Geest'. Dat moesten ze maar zingen op het Pinksterfeest, samen als kerk, telkens weer. En wij, wij zingen het, met Luther, biddend mee, ook na vijfhonderd jaar.

Kom God, heilige Geest!

Ds. J.H. van der Sterre

KERKDIENTEN

7 mei *Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME</i>
Voorganger	Ds. A.G.E. Klap, Heikant
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Peter van der Eijk
Collecte Rondgang	1 ^e Instandhouding kerk en eredienst 2 ^e Missionair werk en kerkgroei
Uitgang	Onderhoudsfonds

8 mei, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

14 mei *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang	Diaconie
Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst

21 mei *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	<i>Specialdienst</i> in De Ontmoetingskerk
	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Koster 19.00 uur:	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Kerk en Wereld

25 mei - Hemelvaartsdag

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Koster	Bert de Lint
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie Instandhouding kerk en eredienst

28 mei *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Kees Oostdijck
Koster	Fred Luyk
Collecte Rondgang Uitgang	Instandhouding kerk en eredienst Diaconie

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
7 mei	Anne, Femke	Flame
14 mei	Geerte, Angelique	Linda, Tiny
21 mei	Addie, Robin	Saskia, Claudia
25 mei	Claartje	Neely-Anne
28 mei	Nelleke, Judith	Monique, Myrthe

	PPT-dienst	Beamerdienst
7 mei	Jan	Anton
14 mei	Edward	Peter
21 mei	Ad	Gerrit
25 mei (<i>H.vaartd.</i>)	Jeroen	William (<i>Ontmoetingskerk</i>)
28 mei	Tiny	Arjan (<i>Ontmoetingskerk</i>)

	Bloemendienst	Organist
7 mei	Fred Luijk	Johan van der Steen
14 mei	Sandra Leijten	Ad van Sprang
21 mei	Riet Jongbloed	Dick van der Giesen
25 mei	Annaleen van Strien	Ad van Sprang
28 mei	Adrie de Bruijn	Johan van der Steen

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.

7 mei: Missionair Werk en Kerkgroei:

Help de 'nieuwe' kerk in Zwijndrecht.

Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, dat inmiddels pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden. Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de maatschappelijke activiteiten in de wijk. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en een spel. Ook voor volwassenen is er een activiteit waarbij de Bijbel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar Het Badhuis doet ook mee met andere activiteiten in de wijk. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat voorop.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis. Helpt u mee?

14 mei: eigen gemeentewerk: jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de

collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?



21 mei: Diaconale collecte eigen gemeentewerk

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt als bijdrage in de organisatiekosten van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. De diaconie betaalt jaarlijks een verplichte financiële bijdrage (quotum) aan de Protestantse Kerk in Nederland.

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor het diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

25 mei: Diaconale vakantieweken 'Het Roosevelthuis'

Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen.

Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang.

28 mei: Diaconale collecte Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat uw wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Kledingcontainer Leger des Heils,

De opbrengst (kleding kilo prijs) gemiddeld €28,= per volle container komt ten goede aan het jeugdwerk van onze kerk.

Staat bij familie Bom - Zwingelspaansedijk 10 (de container staat buiten op het erf)

Wat mag wel/niet in de kledingcontainer:

Wel (in gesloten vuilniszak)

Kleding, schoenen (per paar gebonden), laarzen (per paar gebonden), beddengoed, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, ondergoed, riemen, (sport) sokken (per paar), (strop)dassen, zachte knuffels, tafellakens, tassen, theedoeken en vitrage.

Niet

Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, hard speelgoed, vloerbedekking, voden, zwaar vervuild textiel (olie, verf e.d.), afval.

De kleding die het Leger des Heils inzamelt verkopen ze aan textielsorteerbijbedrijven, of tegen sociale prijzen in hun tweedehandskledingwinkels. Het geld dat ze daarmee verdienen, gebruiken ze om projecten van het Leger des Heils te ondersteunen. Van de kleding houden ze een deel apart om uit te delen bij rampen en noodsituaties.

Informatie kunt u vinden op: www.reshare.nl

Heeft u een vraag stel hem aan ons; Anton en Janita Bom

Tel. 0168 462064 of janitabom@hoeverustenburg.nl



The Passion; Het verhaal van Jezus met BN'ers

Afgelopen Witte Donderdag hebben wij in 't Trefpunt op groot scherm naar *the Passion* 2017 gekeken.

The Passion was dit jaar in Leeuwarden.

Bijzonder om met een groep; jong en oud dit speciale muzikaal-bijbels evenement te zien en een stukje mee te beleven!
Wij kijken uit naar volgend jaar!

The Passion leeft opnieuw in heel Nederland.
Witte Donderdag beleefden ruim 3 miljoen mensen de muzikale paasvertelling The Passion via NPO 1 en Radio 2. Op het Wilhelminaplein maakten ruim 12.000 mensen het evenement live mee.

EO-directeur Arjan Lock: "Het is opnieuw gelukt om miljoenen mensen in aanraking te brengen met het bijzondere verhaal van Jezus en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Bij honderden kerken, buurthuizen en cafés gingen de deuren gisteravond open en werd gezamenlijk naar de uitzending gekeken. Meer dan ooit hebben we gemerkt dat het verhaal van Jezus mensen in het hart raakt."

Zakelijk directeur KRO-NCRV Yvonne de Haan: "Ook in deze Friese editie van The Passion heeft het eeuwenoude Paasverhaal het grote publiek weer weten te inspireren. Het raakt mij om te zien dat het publiek weer massaal is samengekomen bij de televisie, in de kerk, op het plein en door de straten van Leeuwarden met het kruis. Het paasverhaal raakt nooit uitverteld."

Taakgroep Gemeente Zijn

STARTWEEKEND

Startweekend! 17/18 september 2017

In september van dit jaar hopen we weer een mooi Startweekend te gaan organiseren.

Hiervoor willen we ook dit jaar weer een commissie samenstellen om een en ander te organiseren. We zouden het leuk vinden als jong en oud in deze commissie vertegenwoordigd is.

Vindt je het leuk om mee te denken, of vind je het leuk om praktisch wat te betekenen?

Of heb je misschien wel een heel erg leuk idee?

Laat het ons weten!

Namens de taakgroep Gemeente Zijn

Emie Hendrikse (464426 / gemeentezijn@pknfijnaart.nl)

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering 7 maart 2017

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan ds. De Ronde. Na een korte lezing over het uitvoeren van de geboden (einde van de Bergrede) betreft hij in deze bezinning zijn studieverlof, waarin hij zich vooral verdiept heeft in Dietrich Bonhoeffer, Duits kerkleider, theoloog en verzetsstrijder tegen het nazisme. Bonhoeffer vroeg zich af wat de kerk moet doen met de geboden. Hoe ben je als christen in de praktijk? Ds. De Ronde besluit zijn bezinning met lezing van Mattheus 7:24 – 8:1 en het uitspreken van een gebed.

Na het persoonlijk rondje, dat nieuw is als agendapunt en waarvan hetgeen verteld wordt niet wordt genotuleerd, worden twee korte mededelingen gedaan.

Vervolgens worden het verslag en de actiepuntenlijst van de kerkenraadsvergadering van 31 januari 2017 doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, de actiepuntenlijst geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over het verzoek van een studente hbo-theologie om in het kader van haar master gedurende ca. 1½ jaar als stagiaire in onze gemeente te mogen werken; het gaat om 6-8 uur per week. Haar verzoek is besproken door beide predikanten en Adri de Vrij, voorzitter van de Taakgroep Pastoraat en zal nogmaals besproken worden in aanwezigheid van de voorzitter en jeugdouderling(en). In principe is de KR positief over de inzet van een stagiaire. Verder wordt, n.a.v. een voorstel van ds. Van der Sterre, de afscheid- en bevestigingsdienst van 26 maart a.s. besproken.

Er zijn geen vragen n.a.v. de ingekomen en uitgaande post.

Een afvaardiging van de KR heeft de vergadering van de classis op 16 februari jl. bijgewoond, die geheel gewijd was aan de Nota 'Kerk 2025', waarin m.n. het voorlopige besluit van de synode tot herindeling van de gemeenten en de daaruit voortkomende noodzakelijke wijzigingen in structuur en kerkorde uitgelegd worden. Door de classis wordt gevraagd om een reactie vanuit de kerkenraden. In het moderamen (21-02-2017) is uitvoerig over de komende wijzigingen gesproken, wat geresulteerd heeft in een conceptbrief, die wordt besproken. De KR kan zich vinden in het door het moderamen ingenomen standpunt en de inhoud van de brief. Omdat ds. De Ronde niet aanwezig was vanwege zijn studieverlof in de maand februari, zal hem, mede vanwege zijn kennis m.b.t. de kerkorde, worden gevraagd de conceptbrief kritisch te bekijken, waarna een definitieve reactie naar de classis verzonden kan worden.

M.b.t. het beleidsplan komen nog enkele opmerkingen naar voren. Deze zullen verwerkt worden, waarna het concept-beleidsplan ter inzage wordt gelegd voor c.q. opgevraagd kan worden door gemeenteleden en op de gemeentevond van 5 april a.s. zal worden toegelicht. De samenstellers van het beleidsplan worden gecompimenteerd met de fraaie vormgeving.

I.v.m. de vacatures hebben de voorzitter en Adri de Vrij enkele voorgedragen gemeenteleden bezocht. De kerkenraad is blij dat de bestaande vacatures zijn ingevuld: als wijkouderlingen mevr. Dina Korteweg-Spoelstra en de heer Kees Oostdijck, als pastoraal medewerkers mevr. Marjoke de Loomeden Boer en mevr. Ria Matthee-Wessels.

Adri de Vrij geeft een korte mondelinge toelichting op de totstandkoming van het concept Taakomschrijving Pastoraat. De taakomschrijving wordt alleen als intern stuk binnen het pastoraat gebruikt.

De agenda van de gemeenteavond wordt besproken en vastgesteld en zal door de scriba aan de gemeente worden bekend gemaakt. De voorzitter vraagt de KR-leden nu alvast na te denken over de invulling van de gemeenteavond in november.

De werkwijze m.b.t. mededelingen vóór en in de dienst wordt geëvalueerd. Besloten wordt o.a. het lezen van de mededelingen om 9.45 uur via de kerkradio te stoppen, de te zingen liederen tijdens de kerkdienst tweemaal te laten noemen door de predikant, de gemeente via *Contactruimte* te wijzen op andere mogelijkheden om de kerkdienst te volgen (b.v. via internet).

N.a.v. de diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken wordt aangegeven dat het als mooi werd ervaren dat bij de doopdagviering behalve de roepnaam ook de doopnamen van de kinderen werden genoemd. Verder wordt gevraagd enige aandacht te geven aan het liturgisch bloemstuk, bijv. door predikant, persoonlijk ('bloemendames') of evt. op papier (bij het bloemstuk)

Er zijn geen vragen bij de rondvraag, alleen compliment voor de samenstellers van de PowerPointpresentaties tijdens de kerkdiensten.

Emie Hendrikse sluit de vergadering met een tekst van de 40-dagen-app van Kerk in Actie, waarop dagelijks een korte tekst wordt vermeld (op 6 maart was dat uit 1 Cor. 4:20): 'Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht'.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen wel thuis.

Susanne Baan, scriba.

Samenvatting gemeenteavond op woensdag 5 april 2017 in 't Trefpunt.

Er zijn ca. 50 leden aanwezig (10 gemeenteleden hebben zich afgemeld en 3 komen iets later).

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Menno Bom, heet iedereen welkom, noemt de afmeldingen, waaronder ds. Van der Sterre (heeft predikant-gerelateerde verplichtingen in Dordrecht) en geeft het woord aan ds. De Ronde.

Ds. De Ronde heeft in de maand februari studieverlof gehad. Hij vertelt dat hij dit wisselend heeft ervaren: fijn om de tijd te hebben om echt te studeren en lezen, maar hij miste ook wel het contact met de gemeenteleden. Zijn verlof heeft hij vooral besteed aan het bestuderen van 2 boeken, m.n. *De tien geboeden* van de Franstalige rabbijn Marc-Alain Ouaknin en *Niet in Gods naam* van

Jonathan Sacks, wat een pleidooi is tegen religieus geweld en waarin het vooral gaat over: Hebt uw naaste lief als uzelf. Ds. De Ronde sluit zijn bezinning af met gebed.

Vervolgens vertelt Arieke Knook aan de hand van een presentatie over haar vrijwilligerswerk als SEH-verpleegkundige (SpoedEisende Hulp) in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

Als gemeente hebben we destijds gehoor gegeven aan haar oproep om Strep-sils in te zamelen. Arieke heeft uiteindelijk in totaal 70 kg Strep-sils mee kunnen nemen. Er is ook een gift gedaan, waarvan o.a. zijn aangeschaft: krukjes voor wachtende patiënten, plastic mapjes voor de patiëntenpapieren, antibiotica.

Namens de kerkenraad wordt Arieke hartelijk bedankt voor het vertellen van haar indrukwekkende ervaringen. Zij ontvangt een bos bloemen en tevens een cheque van € 250,00, waar zij heel blij mee is. Het geld zal, naar wens van Arieke, overgemaakt worden naar de stichting waardoor Arieke was uitgezonden.

Na de pauze volgen enkele mededelingen:

- voor het kerkgebouw in Standdaarbuiten is de termijn voor uitbrengen van biedingen gesloten. Er zijn biedingen ontvangen. De Taakgroep Beheer is zich aan het beraden over vervolgstappen. Na bespreking in de kerkenraad volgt meer informatie.

- de kerktuin rondom De Dorpskerk wordt opgeknapt, hierover is al een paar keer gecommuniceerd in *Contactruimte*. Het gaat in het begin vooral om het opknappen van het talud, egaliseren en opnieuw inzaaien. De voorzitter laat een eerste schets zien. Later komt ook het verzakte straatwerk aan bod. Ook aan parkeerplaatsen vóór de kerk wordt gedacht. Plannen worden nu verder ontwikkeld, daarna worden gemeenteleden weer geïnformeerd. Giften en de collectes voor de kerktuin worden van harte aanbevolen. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor geldwerving.

De voorzitter neemt in vogelvlucht het concept Beleidsplan 2017-2021 en het proces van de totstandkoming door. Het principe was: op een A4-tje. Concept waarvan is uitgegaan: gouden cirkel ('golden circle'): waarom, hoe, wat. De voorzitter refereert aan de gemeenteavond vorig jaar en de zondag daarna; het meedenken door gemeenteleden wat zij belangrijk vinden aan de hand van de 12 plaatjes.

- Waarom: samen geloven en kerk zijn.
- Hoe: mede gekeken naar de visienota 'Waar een woord is, is een weg'. Er zijn 7 aspecten van gemeente zijn geformuleerd.
- Wat: de 4 belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

Verder nog 1 A4-tje per taakgroep + de structuur van de KR + de verenigingsbesluiten.

Per taakgroep: waar staan we nu en waar willen we naar toe en wat zijn onze doelen (hoe gaan we dat doen). De voorzitter neemt de hoofdpunten per taakgroep door.

Het doel is om het plan 1x per jaar te evalueren.

Eenmaal vastgesteld komt het beleidsplan op de website. Het concept is nu al op te vragen bij de scriba: scriba@pknfijnaart.nl

Er komen diverse reacties en vragen van aanwezigen die worden beantwoord meegenomen naar de kerkenraad. De voorzitter geeft aan dat de invulling van een aantal items nog niet precies duidelijk is; daar zijn gedachten over, die de komende maanden vorm gaan krijgen.

Er wordt nog een vraag gesteld over de nieuw aangetrokken pastoraal medewerkster (hiermee wordt de stagiaire Gerarde de Jong bedoeld): heeft zij ook taken? Antwoord van de voorzitter: zij staat los van beleidsplan, maar krijgt wel taken in het pastoraat. Er is ook een gesprek geweest met de jeugdouders voor een mogelijke rol daarin.

Peter van der Eijk geeft een toelichting op de Nota 'Kerk 2025, Waar een woord is is een weg'. Hierover is vorig jaar op de gemeenteavond ook al iets verteld. Omdat er veranderingen in de landelijke kerk op stapel staan vindt de kerkenraad het belangrijk dit met de gemeente te delen. Peter licht o.a. toe: verandering in de organisatiestructuur en andere gemeentevormen. Als kerkenraad/gemeente hebben we zorgen over een aantal punten; dit is middels een brief kenbaar gemaakt aan de classis. Ook op dit onderwerp komen diverse reacties en vragen van aanwezigen.

Van de rondvraag wordt door meerdere gemeenteleden gebruik gemaakt, waarbij vragen gesteld worden over o.a. belijdeniscatechisanten, BHV, de 'andere manier van vergaderen' door de kerkenraad en het voorstel om op een andere manier het Heilig Avondmaal te vieren.

Bij de sluiting refereert ds. De Ronde aan de nood van de wereld, de ellende die ook op deze avond naar voren is gekomen en waar we als gemeente een plaats willen innemen. We willen open staan voor de nood in wereld. Ds. De Ronde leest als gebed Lied 1006: Onze Vader, waarna we gezamenlijk lied 538 vers 1 en 4 zingen: 'Een mens te zijn op aarde'.

Na afloop wordt nog door vele gemeenteleden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groeten, Susanne Baan, scriba

*P.S. Het volledige verslag van de avond is op te vragen bij de scriba:
scriba@pknijnaart.nl*



Portret van een gemeentelid - Joke Frijters

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Ik vond als kind het verhaal van David en Goliath heel erg mooi. Op een slimme manier voor elkaar krijgen wat je wilt in plaats van met bruto geweld. Ik hoorde het verhaal thuis, op school en op de zondagsschool: Wie niet sterk is, moet slim zijn!

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou wel aan Paulus willen vragen wat hij allemaal beleefd heeft op al die reizen: andere mensen, andere culturen. Het moet heel bijzonder geweest zijn!

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Voor de kracht die het geloof mij heeft gegeven om door te gaan toen het zo heel erg moeilijk was in mijn leven. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb en vooral voor mijn gezin!

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Ik heb geen droomkerk nodig, want ik vind het goed zoals het nu bij ons in de kerk gaat. De verschillende stromingen kunnen naast elkaar meedoen en respect voor elkaar opbrengen. Leuk dat we een oudere en een jongere predikant hebben, dat zorgt voor een prettige balans.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het samen zingen. Ik kom ook voor de bezinning en om samen te bidden, maar het zingen zou ik echt niet willen missen. Het orkest van gemeenteleden dat een poosje geleden heeft gespeeld vond ik ook heel fijn.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Ik vind het geweldig dat er zoveel mensen zijn die het werk in de kerk oppakken. Alle vacatures in het pastoraat zijn weer vervuld. We hebben zelf ook gemerkt hoe fijn het is als er vanuit de gemeente belangstelling voor je is.

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik voel de kracht om de week door te komen, want je geloof neem je mee, ook in het dagelijks leven. Ik probeer het uit te dragen door het voor te leven. Ik probeer mensen op een rustige, gepaste manier te benaderen en als dat lukt, word ik daar blij van.

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Ik wens iedereen alle goeds en ik hoop dat iedereen uit het geloof troost en kracht kan putten voor zijn leven.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 382 uit de Evangelische liedbundel:

*Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent, zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.*

*Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.*

*Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.*

*Staan wij oog in oog met U Heer,
Daalt uw stralende licht op ons neer,
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.*

Aan wie geef je de pen door?

Aan Gerda van Dorp



Op 27 april was een deel van onze boeken te zien bij de Bazaar.

Op zondag 14 mei willen we weer voor u klaarstaan met boeken en kaarten en CD's in de Vijverhof.

Kom eens kijken bij onze gedichtenbundeltjes of bij de ruime voorraad kinderboeken.

U bent ook van harte welkom voor een praatje of een bestelling.

Nel, Janneke en Bep



Informatie voor sponsors van de fietstocht op 3 juni 2017

Fietsen op zaterdag voor Pinksteren.

De Dorpskerk organiseert samen met H. Jacobus de Meerdere en nog bijna 20 katholieke en protestantse kerken in de regio ook dit jaar weer een sponsorfietstocht. Traditiegetrouw wordt deze tocht de zaterdag voor Pinksteren verreden, dit jaar dus op 3 juni.

De fietstocht leidt langs de verschillende deelnemende kerken in West-Brabant. Afhankelijk van de afstand die de fietsers zullen afleggen worden er meer of minder kerken aangedaan.

De fietsers kunnen een keuze maken uit de afstanden 35, 45, 60 of 120 km.

Doel van de sponsorfietstocht.

In de eerste plaats moet de fietstocht gewoon gezellig zijn!

In de tweede plaats is het erom te doen zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te fietsen voor een goed doel. De fietsers zoeken zelf hun sponsors. Dit kunnen bijvoorbeeld familieleden, kennissen, burens, collega's en bedrijven zijn.

Project dat wij graag ondersteunen.

Tovertafel voor het Kompas. Dit is een soort "lamp" die beelden weergeeft op de tafel.

Dementerenden worden zo geprikkeld om daaraan mee te doen.

Het is wat moeilijk uit te leggen, maar als je googled op "tovertafel dementie", krijg je heel veel informatie.

Ook staan daar diverse filmpjes op over het gebruik van dit project.

Meer informatie nodig?

Als (potentiële) sponsors meer informatie nodig hebben, dan kan dit gevraagd worden aan

Jeanne van Ham 0168-464133

Addy Roks 0168-462254



Jeugdruwbriek

Van de kindernevendienst

We kijken terug op een mooi paasproject, waarin de klok ons meenam naar het moment dat alles verandert: Pasen. Na Pasen gaat het in de kindernevendienst over Mozes.

De eerste zondag van mei is er Flame. De tweede zondag lezen we verder over Mozes. Mozes kan het niet langer aanzien dat zijn volk Israël wordt onderdrukt door de farao van Egypte. Ze moeten als slaven zwaar werk doen. Mozes wordt zo boos, dat hij een van de slavendrijvers doodt. Dat mag natuurlijk niet, we leren om elkaar geen pijn te doen. Mozes snapt dat ook en slaat op de vlucht naar Midjan. Daar trouwt hij en krijgt een zoon. Hij is gelukkig, maar mist zijn volk Israël. Hij voelt zich een vreemdeling. Toch laat God hem niet in de steek. God komt naar Mozes toe, spreekt tot hem via een brandende doornstruik die niet verbrandt. Bijzonder hè? God zegt: 'Ik ben de God van je vader, ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.' God ziet dat zijn volk Israël het moeilijk heeft in Egypte, Hij wil ze bevrijden. Hij geeft Mozes de opdracht om naar de farao, de baas van Egypte te gaan. Mozes ziet dat eigenlijk niet zitten, maar toch gaat hij omdat hij weet dat God bij hem is. Net als Mozes hebben wij God ook nodig.

De derde zondag van mei starten we met ons Pinksterproject. We gaan verder in Marcus, het Bijbelboek dat we ook gelezen hebben tijdens ons Paasproject. Jezus is opgestaan en de eerste die Hem ziet is Maria van Magdala: 'Hij leeft!' Ze is ooggetuige. Ze vertelt het mooie nieuws aan de volgelingen van Jezus, maar zij geloven haar niet. En wij? Wij mogen geloven wat Maria heeft gezien, zonder dat we het zelf gezien hebben.

25 mei is het Hemelvaart, ook dan ben je welkom bij de kindernevendienst! Jezus komt bij zijn discipelen en zegt dat ze ongelovig zijn. Ze geloofden immers niet wat Maria had verteld, dat Jezus uit de dood was opgestaan. Maar daarna geeft Jezus zijn discipelen de opdracht om het goede nieuws van Pasen aan andere mensen te vertellen. Iedereen mag horen over Jezus die voor onze zonden is gestorven. Dan zit de taak van Jezus erop, hij mag naar Zijn vader in de Hemel. Maar hij laat ons niet in de steek, dankzij zijn discipelen weten we over Jezus en mogen ook wij geloven.

De laatste zondag van mei gaat het over Titus. Titus zit op het Griekse eiland Kreta. Hij heeft de taak gekregen mannen aan te wijzen als leiders van de kerk. En die leiders moeten een voorbeeld zijn voor anderen, voor hoe je als Christen zou moeten leven. Kunnen we dat aan iemand zien, dat hij in God gelooft? Zie je dat alleen op zondag, of ook doordeweeks? Vragen die we bespreken in de kindernevendienst.

Jij komt toch ook weer!

De leiding.



Afgelopen Flame zijn we met een flinke groep hartelijk ontvangen bij Jan en Jolanda den Hollander. We hebben na het verhaal van "Het verloren schaap", lammetjes gekeken en geaaid.



Zondagmorgen 7 mei (10-11 uur) is er weer Flame!!

In 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66)

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen

Jullie zijn weer van harte welkom! (groep 1 t/m 7)

Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!

kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

19/3 Kerk	€ 230,65
26/3 onderhoudsfonds (kerktuin)	€ 175,86
2/4 Instandhouding kerk en eredienst	€ 183,80
2/4 onderhoudsfonds (kerktuin)	€ 128,79
9/4 Instandhouding kerk en eredienst	€ 155,90
16/4 paascollecte	€ 529,75

Via de bank voor de paascollecte • € 1017,00

Kerkbalans 2017

De toezeggingen voor kerkbalans 2017 bedragen tot nu toe € 91.326,50 waarvan er inmiddels ruim € 50.000 binnengekomen is. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. U kunt nog steeds uw toezegging afgeven (mocht die om een of andere reden nog niet doorgegeven zijn) aan een der kerkrentmeesters of een mail sturen naar jjtolenaars@hetnet.nl.

Giften:

In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen via mev. A. Knook-de Vrij € 50, via ds. Van der Sterre € 20 en € 10 en via ds. De Ronde € 40.

Verjaardagsfonds

De opbrengst van het verjaardagsfonds over het 1e kwartaal van 2017 bedraagt € 929,71.

Alle gevers weer hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Jan Tolenaars
penningmeester Taakgroep Beheer

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Bedrijfshulpverleningscursus. (BHV-cursus)

Binnenkort willen we weer een opleiding voor Basis Bedrijfshulpverlener organiseren voor mensen die bereid zijn om in de kerk als BHV'er op te treden mocht dat nodig zijn (dit is tegenwoordig een wettelijke eis).

Vorig jaar zijn we al gestart met een opleiding waar helaas maar weinig mensen aan meededen. Gelukkig hebben ook mensen zich aangemeld die al in het bezit zijn van een certificaat BHV en dus via hun werkgever het certificaat geldig houden en dus ook de herhalingslessen volgen.

Ook nu zijn er misschien mensen die al een geldig certificaat BHV hebben en zich nog niet hebben aangemeld. Die hoeven de opleiding niet te volgen, maar kunnen zich uiteraard wel melden als BHV'er. Mensen die een EHBO-diploma hebben maar geen BHV'er zijn, kunnen zich opgeven voor het gedeelte Brandbestrijding en Ontruiming. Het doel is dat er tijdens diensten in de kerk altijd BHV'ers aanwezig zijn. Voor een volledig certificaat neemt het volgen van de opleiding 2 x acht uur in beslag. Dit kan ook verdeeld worden in 4 x 4 uren. Alles in overleg met de instructeurs.

Dus hebt u interesse, geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij Henk Nijhoff.

Henk.nijhoff@hetnet.nl of 0649115532.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

19 maart	Kerk in Actie: Steun ouderen in Moldavië	€404,87
26 maart	Kerk in Actie: Mensen in de knel/Pauluskerk	€275,20
2 april	Kerk in Actie: Toekomst voor jongeren in Zuid-Afrika	€332,30
9 april	Kerk in Actie: Steun mensen met handicap in Myanmar	€256,30

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Voedselbankproduct van de maand

In 2016 was een collecte bestemd voor de Voedselbank Moerdijk met een uitgiftepunt in Fijnaart. Toch zou het mooier zijn om concreet voedsel te geven. Daarom heeft u vanaf januari 2017 de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank. Deze producten worden dan naar de Voedselbank Moerdijk gebracht.

Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's-zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in mei om het volgende product: **ontbijtkoek**



Schoenendoosactie 2016.

Afgelopen november heeft onze gemeente weer meegedaan aan Actie Schoenmaatjes. De inzamelingsactie van Edukans waarbij schoenendozen gevuld worden met schoolspullen en toiletartikelen. Deze dozen worden dan verstuurd naar kinderen in landen waar zij deze spullen heel hard nodig hebben. In totaal zijn er in 2016 68.131 schoenendozen verzameld die zijn verzonden naar Ghana, Irak, Albanië en Sri Lanka.

Hartelijk dank aan iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen!

Voor meer informatie en voor foto's of een video kijk op: www.edukans.nl



Kerkomroep

U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende 'stappenplan':

Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl.

- Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
- Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.
- Vul 'Fijnaart' in en na 'Enter' komt u op onze internetpagina terecht.
- Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop.

Veel luisterplezier.

AGENDA

3 mei	9.15 uur:	Gebedskring, Vijverhof
3 mei	14.15 uur:	Oudersensoos, Vijverhof
8 mei	20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
9 mei	20.00 uur:	Vergadering Moderamen, 't Trefpunt
11 mei	9.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', 't Trefpunt
15 mei	20.00 uur:	Vergadering Jeugdraad, 't Trefpunt
15 mei	18.30 uur:	Zangkring, slotavond
17 mei	14.15 uur:	Oudersensoos, 't Trefpunt
21 mei	20.00 uur:	Gesprekskring, Appelaarseweg
23 mei	20.00 uur:	Vergadering Kerkenraad, 't Trefpunt
30 mei	14.30 uur:	Zendingskrans, Vijverhof

DIVERSE MEDEDELINGEN



Ineens komen er allerlei petitities. We weten het wel: dat er veel nood is in de wereld. Wij kunnen met onze handtekening Amnesty International steunen door onze handtekening te zetten onder petitities, die als

smeekschrift of protest verzonden worden naar regeringen.

De petitie van 27 april was voor de grote groep journalisten die in Turkije gevangen zitten.

Op 14 mei komt er in de Vijverhof een petitie voor Eduardo Cardet. Hij maakte na het overlijden van Fidel Castro opmerkingen over hem.

Deze leider van de Christelijke Bevrijdings Beweging in Cuba zei dat Castro niet zo geliefd geweest was in zijn land en dat de rouw na zijn dood was opgelegd. Eduardo Cardet is veroordeeld tot drie jaar gevangenschap omdat hij zijn mening uitsprak.

Binnenkort komt er een petitie over de grote nood van de mensen in Syrië.

Amnesty International baseert de acties op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Doet u mee? Bep Rosing



Bijbel-filippine

Vul de woorden en uitdrukkingen in volgens de gegeven cryptische omschrijvingen. Breng vervolgens de letters over naar gelijk genummerde vakjes in het diagram. Bij juiste invulling lees je daar een tekst uit de Bijbel in Gewone Taal. Waar vind je deze tekst?

*Vul je oplossing **vóór 24 mei 2017** in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal. Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar: Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Bijbelfilippine'.*

A. Toegankelijke bevalling in de Bijbel (10)

23		14	27		30	6	34	19	22
----	--	----	----	--	----	---	----	----	----

B. Parlementair bijbelboek (11)

32	11	9	13	8	15	34	12	35	16	19
----	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----

C. Zo heb je de wet in je vingers (4,7)

33	34	18	9	35	21		4	1	16	12
----	----	----	---	----	----	--	---	---	----	----

D. Meerstemmigheid bij de bepaling van de boeken van de Bijbel (5)

31	11	27	5	27
----	----	----	---	----

E. De hoge kosten die Adam betaalde voor Eva (3,3,3,3,3)

21	16	9	29	34			34	33	25	26	19	15	26	
----	----	---	----	----	--	--	----	----	----	----	----	----	----	--

F. Parasieten op de muur van Belsassar? (5,3,2,4)

33	14	28	2	27	30	30	27	7	8	3	30	19	24
----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----

G. Niet lossen na carnaval (6)

10	30		33	8	12
----	----	--	----	---	----

H. Judas was een gokker op afstand (8)

17	18	6	6	30	20	2	29
----	----	---	---	----	----	---	----

Oplossing:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35										

Contactpersoon: Janneke van Baren

Passage Fijnaart (evt.)

Woensdag 17 mei om 19.45 uur in 't Trefpunt.

Dhr. H. van Leur uit Sliedrecht. Hij legt een relatie tussen smaak en chocolaterie.

Bijbelleesrooster voor de maand mei 2017

ma 1	Johannes 21:15-25	Liefdesverklaringen
di 2	Spreuken 13:1-12	Leeflessen
wo 3	Spreuken 13:13-25	Keuzemogelijkheden?
do 4	Johannes 9:1-12	Zichtbaar teken
vr 5	Johannes 9:13-23	Vertroebeling
za 6	Johannes 9:24-41	Ziende blind
zo 7	Johannes 10:1-10	Spraakherkenning
ma 8	Johannes 10:11-21	Herder of huurling
di 9	Spreuken 14.1-18	Wat is wijsheid?
wo 10	Spreuken 14:19-35	Positief en negatief
do 11	Psalm 114	Natuurlijke reactie
vr 12	1 Petrus 3:13-22	Hoopgevend
za 13	1 Petrus 4:1-11	Leef tot eer van God
zo 14	1 Petrus 4:12-19	Lijden en vreugde
ma 15	1 Petrus 5:1-14	Gezagsverhoudingen
di 16	Judas 1-13	Afschrikwekkende voorbeelden
wo 17	Judas 14-25	Houvast
do 18	Johannes 15:1-17	Groei en bloei
vr 19	Johannes 15:18-27	Te verwachten haat
za 20	Johannes 16:1-16	(Geen) afscheidsrede
zo 21	Johannes 16:17-28	Wee-klagen
ma 22	Johannes 16:29–17:8	Groeiend begrip
di 23	Johannes 17:9-19	Wereldvreemd
wo 24	Johannes 17:20-26	Gebed om eenheid
do 25	Psalm 89:1-19	Trouw in de hemel
vr 26	Psalm 89:20-38	Psalm over David
za 27	Psalm 89:39-53	Wending
zo 28	2 Johannes	Liefdesbrief
ma 29	3 Johannes	Persoonlijke brief
di 30	Ezechiël 8:1-18	Met de haren erbij gesleept
wo 31	Ezechiël 9:1-11	Gemerkt