

OVERDENKING

Goede mensen worden beter

Zijn godsdiensten slecht voor de mens? Moeten ze worden afgeschaft? Als dat al zou kunnen natuurlijk, want zoals we weten, is de mens ongeneeslijk religieus. Godsdiensten hebben bij nogal wat mensen geen beste naam. Hun heilige boeken evenmin. Jeroen Pauw zei in een tv-uitzending dat het toch wel duidelijk was: die heilige boeken... allemaal geweld. De islam krijgt de meeste kritiek, maar het christendom blijft evenmin buiten schot.

Jericho

In de bijbel staan immers verhalen die wij niet meer onberoerd kunnen lezen. Om een voorbeeld te geven. Op de belijdeniscatechisatie kregen we het over Jericho. Als de Israëlieten zeven dagen om de stad getrokken zijn en op de ramshoorn hebben geblazen, stort de stadsmuur in. De inname van Jericho, met dat zeven dagen om de stad trekken en het blazen op de ramshoorns, zonder dat er gevochten wordt, heeft, zeggen bijbelgeleerden, iets van een liturgische viering, het is een soort kerkdienst. Dat is mooi, tot we lezen, dat alles wat leeft, gedood moet worden, 'zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als bejaarden, zowel runderen als schapen en ezels' (Jozua 6 vers 21). Nu valt die tekst theologisch te verklaren: de Israëlieten mochten niets voor zichzelf houden, alles moest aan God worden gewijd. En waar moesten ze met die mensen en dieren naar toe? Maar als ik zo'n tekst lees, lopen de rillingen mij over de rug. In een God die zo met mensen en dieren omgaat, kan ik moeilijk geloven.

Professor Dekker

Zijn godsdiensten slecht voor de mens, net als hun heilige boeken? Ik werd getroffen door een artikel van prof. Gerard Dekker, emeritus godsdienstsocioloog van de Vrije Universiteit. Ik heb nog les van hem gehad. In het Christelijk Weekblad (van 3 februari 2017), gaat hij in op de vraag of godsdiensten aanzetten tot geweld of dat ze, zoals andere mensen zeggen, in principe juist de vrede bevorderen. Volgens prof. Dekker kun je nooit algemene uitspraken doen. Een godsdienst staat namelijk nooit op zichzelf, maar is ingebed in de cultuur van de samenleving, waarbinnen die godsdienst is ontstaan en vorm heeft gekregen. Godsdienst kan binnen zo'n cultuur een belangrijk element zijn, maar is niet allesbepalend. Godsdienst neemt nl. ook altijd het karakter, de kleur aan van de cultuur waarin ze zich ontwikkelt. Daarom is het zinloos over dé islam of hét christendom te spreken en over de vraag of die godsdienst gewelddadig of juist vredelievend is.

Goede mensen worden beter, slechte mensen worden slechter

Mensen bouwen, onder invloed van hun opvoeding en omgeving, een levensvisie, een levens- en wereldbeschouwing op. Als ze godsdienstig zijn, is gods-

dienst daarvan een onderdeel. Zeker, mensen beroepen zich voor hun gedrag soms op hun geloof, op hun godsdienst. Dan staan ze, voor hun gevoel, sterker, omdat ze, zeggen ze, iets doen op gezag van God. Maar de eerste drijfveer ligt vaak niet in hun godsdienstige overtuiging. Je zou kunnen zeggen: godsdienst versterkt ons handelen. En dat kan ten goede zijn, maar ook ten kwade. Zoals iemand eens zei: Godsdienst maakt goede mensen beter en slechte mensen slechter. Die uitspraak trof mij. Ik denk, met prof. Dekker, dat het waar is.

Passietijd

Het geloof kan iets moois zijn. Als het zin geeft en verbinding brengt tussen mensen en hun leert wat over te hebben voor elkaar. Een goede godsdienst is een groot geschenk, ook voor een samenleving. Op één voorwaarde. Dat die godsdienst niet uitgaat van geweld, maar van liefde. 'Wat ons drijft, is de liefde van Christus' (2 Kor 5:14). Dat schreef Paulus. Hij was niet zo'n heel best mens, hij vervolgde de christenen. Maar hij werd een beter mens toen hij Christus had leren kennen. Niet met geweld zijn wij verlost, maar door de macht van de liefde, de liefde van Hem die zich voor ons heeft gegeven. 'Het ware paaslam is geslacht en zonder klacht gestorven, de offerande is gebracht, de vrede is verworven. Aan de deurpost spreekt het bloed ons van genade, God is goed, zijn dag licht aan, zingt vrolijk halleluja'. Aldus Maarten Luther in Lied 618 vers 5. Moge de tijd van Passie en Pasen ons opnieuw dit geheimenis te binnen brengen en ons leren te leven uit die liefde.

Ds. Van der Sterre

KERKDIENTEN

5 maart *Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.), Zevenbergen*

| | |
|------------------------|---|
| 10.00 uur | De Dorpskerk |
| Bijzonderheden | <i>1^e Zondag Passietijd; Bidstond gewas / arbeid</i> |
| Voorganger | Ds. F.C. de Ronde |
| 19.00 uur | De Ontmoetingskerk <i>Oecumenische Wereldgebedsdag</i> Ds. F.C. de Ronde |
| Ambtsdrager van dienst | Jan Tolenaars |
| Gastheer / gastvrouw | Marjolein Roks |
| Koster 19.00 uur | Bas van Dueren den Hollander |
| Collecte Rondgang | 1 ^e Binnenlands diaconaat 2 ^e Instandhouding kerk en eredienst |
| Uitgang | Onderhoudsfonds |

12 maart *Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad*

| | |
|------------------------------|---|
| 10.00 uur | De Dorpskerk |
| Bijzonderheden | <i>2^e Zondag Passietijd; Meetingpoint en Flame</i> |
| Voorganger | Ds. J.H. van der Sterre |
| Ambtsdrager van dienst | Menno Bom |
| Gastheer / gastvrouw | Peter van der Eijk |
| Collecte Rondgang Uitgang | Voorjaarszendingsweek Kerk |

| |
|--|
| 13 maart, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde |
|--|

19 maart *Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart*

| | |
|------------------------------|---|
| 10.00 uur | De Dorpskerk |
| Bijzonderheden | <i>3^e Zondag Passietijd; Doopdienst</i> |
| Voorganger | Ds. F.C. de Ronde |
| 19.00 uur | De Ontmoetingskerk: Specialdienst - Ds. F.C. de Ronde |
| Ambtsdrager van dienst | Adri de Vrij |
| Gastheer / gastvrouw | Jan Tolenaars |
| Koster 19.00 uur | Bas van Dueren den Hollander |
| Collecte Rondgang Uitgang | Werelddiaconaat: steun Moldavië Kerk |

26 maart *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

| | |
|------------------------------|---|
| 10.00 uur | De Dorpskerk |
| Bijzonderheden | <i>4^e Zondag Passietijd</i> |
| Voorganger | Ds. J.H. van der Sterre |
| Ambtsdrager van dienst | Nicky van Dam |
| Gastheer / gastvrouw | Marion Kruis |
| Collecte Rondgang Uitgang | Mensen in de knel in Nederland Onderhoudsfonds |

| |
|--|
| 26 maart, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof |
|--|

ROOSTERS

| | Kinderoppas | Kindernevendienst |
|----------|--------------------|--------------------------|
| 5 maart | Claartje en Nel | Tiny en NeelyAnne |
| 12 maart | Christy en Dina | Flame |
| 19 maart | Anne en Angelique | Jolanda en Claudia |
| 26 maart | Geerte en Judith | Monique en NeelyAnne |

| | PPT-dienst | Beamerdienst |
|----------|-------------------|---------------------|
| 5 maart | Jan | Peter |
| 12 maart | Tiny | Gerrit |
| 19 maart | Jeroen | William |
| 26 maart | Ad | Arjan |

| | Bloemendienst | Organist |
|----------|----------------------|--|
| 5 maart | Riet Verhagen | Ad van Sprang <i>19.00 uur: Johan van der Steen</i> |
| 12 maart | Marion Kruis | Johan van der Steen |
| 19 maart | Janita Bom | Dick van der Giesen |
| 26 maart | Hetty Bom | Ad van Sprang |

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

We zijn op weg naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Geïnspireerd door Jezus Christus geloven we in delen. Het delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.

5 maart: Kerk in Actie: Steun kinderen en jongeren in De Glind

In Jeugdorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Voor 10 euro kan één kind zwemles volgen.

Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee?

12 maart: Kerk in Actie: Steun gezinnen in Guatemala

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: 'conflict oplossen', 'goed burgerschap', 'mensenrechten' en 'spiritualiteit'. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier

passend op te reageren. Voor 94 euro volgt één cursist een training conflict oplossen.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee?

19 maart: Kerk in Actie: Steun ouderen in Moldavië

In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen Bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een 'tafeltje-dekje' service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zij zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service.

Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?

26 maart: Kerk in Actie: Steun mensen in de knel

Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken. Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt. Voor 7 euro kan één persoon een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk.

Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de knel waar zij onderdak hebben, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Doet u ook mee?

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat uw wilt steunen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Together Worship

Zondag 19 maart 19.00 uur in De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64, Fijn-aart (4793 EP)

“Een dienst om nooit te vergeten”

Samen delen en aanbidden

Remco Hakkert, band & vocals bieden een dienst waarin prachtige liederen centraal staan. De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymns tot Opwekking), een woord en solo's van Remco, schriftlezing en gebed. De dienst is zo gevarieerd dat het jong en oud samenbindt.

“Laat iedereen de Heer prijzen, nu en altijd! Laat iedereen zingen voor de Heer, van het oosten tot het westen”. (Psalm 113: 2,3)



Van de KERKENRAADSTAFEL

Samenvatting kerkenraadsvergadering 13 december 2016

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan ds. De Ronde voor de bezinning. Ds. de Ronde vraagt ieder voor zichzelf de tekst te lezen en eventueel te markeren, waarna de tekst interactief besproken wordt. Ds. De Ronde sluit de bezinning af met gebed.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Na enkele korte mededelingen over het beleidsplan en de vacatures worden het verslag en de actiepuntenlijst van de kerkenraadsvergadering van 8 november doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, de actiepuntenlijst geactualiseerd.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over de belangstelling voor de kerk in Standdaarbuiten, een aantal (jeugd)activiteiten rondom Kerst, voorbereidingen voor de actie Kerkbals en voor de structurele inzamelingsactie voor de Voedselbank. In januari zal belijdeniscatechisatie starten.

Er zijn geen vragen n.a.v. de toegestuurde verslagen en/of de ingekomen en uitgaande post.

Het onderwerp Kinderzegening wordt ter besluitvorming besproken. Op de gemeenteavond is het voornemen aangegeven dat het eenmalige besluit van de

kerkenraad voor de toekomst maatgevend zal zijn. Er zal dus per aanvraag bekeken en overlegd worden in de kerkenraad of er kinderzegening zal plaatsvinden. Kinderdoop blijft het uitgangspunt, maar als er goede redenen zijn is kinderzegening als toeleiding tot de doop mogelijk. Het is een manier om ongedoopte kinderen als geloofsleerlingen een plek te geven in de kerk. Na gedachteswisseling mede op basis van de reacties op de gemeente-avond wordt unaniem besloten om het voornemen besluit te maken.

Vervolgens komt het agendapunt 'Liturgieën bij speciale diensten' aan de orde. Het door het moderamen opgestelde voorstel wordt besproken, waarna besloten wordt dat in principe alle liturgieën via de beamer getoond zullen worden, behalve bij de laatste zondag kerkelijk jaar, de Stille week en begrafenissen en trouwdiensten. Redenen om tot beameren over te gaan zijn m.n. meegaan met de moderne tijd, de mogelijkheid eventueel extra dingen te laten zien en ook minder tijdsdruk voor de predikanten.

Voorzitter Menno Bom heeft een voorstel gemaakt m.b.t. een andere manier van vergaderen. Hij licht dit voorstel toe, waarna er wat vragen en reacties komen. Vanaf januari 2017 zullen we volgens deze nieuwe opzet gaan vergaderen.

Bij het volgende agendapunt wordt van gedachten gewisseld over een andere manier van viering van het Heilig Avondmaal. Ds. De Ronde heeft een voorstel gemaakt dat verder uitgewerkt zal gaan worden.

N.a.v. de diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken wordt o.a. het 'gemeente-orkest' genoemd: voor herhaling vatbaar. Verder wordt gesproken over de voorbereidingen van de diensten en activiteiten rond en na Kerst en in januari.

Er zijn geen vragen bij de rondvraag, alleen 1 opmerking: de opbrengst van kerstmarkt bleek bij storting van het geld € 100,00 meer te zijn dan eerder gemeld, totaal dus € 2300,00.

Wim Tolenaars sluit de vergadering met een symbolisch verhaaltje over een computervirus op de 'harde schijf' dat bestreden kan worden door het antivirusprogramma 'zoon van God' te downloaden

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

Susanne Baan, scriba.



Portret van een gemeentelid - Dit Konings

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Iedere avond las mijn moeder na het eten aan tafel uit de Bijbel. Daar was ik als kind niet altijd met mijn gedachten bij. Op zondagmiddag las ze voor uit de kinderbijbel. Dan hoorde ik ieder woord! We zaten met z'n vijven rondom de rookstoel op de grond. Het mooiste verhaal vond ik toen Mozes in het biezen mandje. Ik vond het zo erg en zo zielig; later begreep ik het verhaal beter.

Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?
Ik zou aan God willen vragen: 'Waarom grijpt U niet in?' Er gebeuren zo veel verschrikkelijke dingen, ver weg, maar ook dichtbij: ziektes, rampen, haat. Ik weet wel dat God hier ook verdriet van heeft en de mensen veroorzaken het vaak zelf, maar dan zou ik toch wel heel graag die vraag willen stellen.

Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik ben er dankbaar voor dat ik het geloof van mijn ouders heb meegekregen. Als kind zag ik dat niet, want ik vond het niet altijd even leuk om twee keer op zondag verplicht mee te moeten. Ik dacht weleens: ik ga nooit meer naar de kerk. Nu ben ik er heel blij mee en probeer ik het mee te geven aan mijn kinderen.

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn wens is een kerk waarin we in harmonie met en naast elkaar mogen leven: jong en oud en waar geen verschil tussen mensen is. Een kerk waarin iedereen in zijn waarde gelaten wordt.

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Ik kan het hele plaatje niet missen: de preek, hoewel die mij de ene keer meer aanspreekt dan de andere keer, het zingen met elkaar en de muziek. Ook het koffiedrinken na de dienst zou ik niet willen missen.

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Van de muziek, vooral van het samengestelde orkest dat we pas hadden. Het klonk zo mooi: al die talenten bij elkaar! Ik kan ook erg genieten van de kerstuitvoering van de kinderen. Maar bovenal van de zegen die ik elke week mee krijg, ook al heb ik niet alles gehoord!

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Ik ben blij dat ik 12 jaar met veel toewijding ouderling heb mogen zijn. Ik ben zo dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Ik zag er weleens tegenop, maar heb me altijd door God gesteund gevoeld: Ga met God en Hij zal bij je zijn!

Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Ik wens iedereen een gezond en gelukkig leven, in harmonie met elkaar, waarin we kunnen uitzien naar Gods koninkrijk.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 770 uit de bundel Opwekking:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

*Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

*De toekomst is zeker, ja eendeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.*

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

*O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

*Aan wie geef je de pen door?
Aan mevrouw Anna Bevelander.*



Bloemschikken

Op woensdagavond 8 en 29 maart gaan we weer bloemschikken in 't Trefpunt onder leiding van Simon Nieuwkoop. Aanvang 19.30 uur. Komt u ook? U kunt zelf een bakje en/of tuinmateriaal mee brengen, maar er zijn voldoende verse bloemen en eventueel bakjes. Aanmelden bij: Addy Roks 462254. Mail: a.roks-

kwist@kpnplanet.nl

Meet and Eat

Op 18 maart zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden. Aanvang 18.00. uur. Locatie: Trefpunt.

U / jij kunt je aanmelden bij Addy Roks.0168-462254 (a.roks-kwist@kpnplanet.nl)

Dus vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u zich dan snel mogelijk op en vraag gerust een kennisje, buurvrouw of buurman mee.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.



15 maart 2017: Sobere maaltijd in de 40-dagen tijd

Het oecumenische beraad nodigt u van harte uit voor een Sobere Maaltijd. Deze maaltijd vindt plaats in het kader van een gezamenlijke oecumenische ontmoeting in de aanloop naar het Paasfeest. Het is goed om in de 40-dagentijd tijdens een sobere maaltijd stil te staan bij ons dagelijkse omgaan met soberheid en solidariteit. Er zullen momenten van gebed en bezinning zijn en samen eten schept ook verbondenheid.

De maaltijd wordt bereid met eerlijke producten en is eenvoudig maar voedzaam. De opbrengst van de maaltijd gaat naar een project van één van onze kerken. Op de avond besteden we daar extra aandacht aan. Ook wordt de dvd Pasen met de Zandtovenaer vertoond.

Contactpersonen:

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------|
| Jeanne van Ham | jannevanham@home.nl | Tel 0168464133 |
| Addy Roks | a.roks-kwist@kpnplanet.nl | Tel 0168462254 |

| | |
|-----------------|---|
| Wanneer? | Woensdag 15 maart. |
| Waar? | Jacobushof RK Kerk Molenstraat 26 Fijnaart. |
| Aanvang | 18:00 tot ± 19:30 uur. |
| Kosten | Een vrijwillige bijdrage vanaf € 5,00. |

Inleveren bij een van de contactpersonen of in de brievenbus van de kerk.

Aanmelden voor Sobere maaltijd in de 40-dagentijd op woensdag 15 maart
Jacobushof, RK Kerk Fijnaart

Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Sedermaaltijd, vrijdag 7 april, 19.00 uur in 't Trefpunt

Op vrijdagavond 7 april willen wij, de activiteitencommissie, een **Sedermaaltijd** houden. Ds. Franc de Ronde zal uitleg geven bij de rituele onderdelen die bij deze maaltijd horen.

Sederavond of Seideravond is een avond aan het begin van het Pesachfeest. In Israël duurt dit feest 7 dagen, maar buiten Israël 8.

De gebruiken bij de Sedermaaltijd in grote lijnen:

Aan een feestelijk gedekte tafel wordt er tijdens de maaltijd uit de Haggadah (= vertelling) gelezen. Al lezend in de Haggadah komt de volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde. Geen brood, maar matzes zijn onderdeel van deze maaltijd. Er worden 6 speciale gerechtjes gegeten in een bepaalde volgorde die allemaal herinneren aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij worden er, ook weer in een speciale volgorde, 4 glazen wijn ge-

schonken en gedronken, die allemaal een speciale betekenis hebben. Op welke manier de rituelen in het Nieuwe Testament ook verwijzen naar de komst en het offer van Jezus proberen we zo goed mogelijk uit te leggen bij het benoemen van de ingrediënten van de Sedermaaltijd. Want er zijn wel degelijk redenen genoeg voor christenen om samen te genieten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. Wij hopen een klein steentje bij te kunnen dragen om u dat te helpen ontdekken.

Na de uitleg van de Sedermaaltijd en het eten van de kleine gerechtjes die daarbij horen, hebben we nog een gezellig samenzijn.

U kunt zich tot 26 maart aanmelden bij:

Nel Goudriaan, tel.: 463132 of Ad van der Boon, tel.: 464621

Voor het bereiden van de maaltijd vragen wij een financiële bijdrage van € 5,-.

Bazaar Koningsdag 27 april 2017

Ook dit jaar gaan we weer met elkaar Koningsdag vieren met een gezellige bazaar in het Trefpunt en daarbuiten. Kom je ook?

Het goede doel dit jaar, naast de opbrengst voor de kerk, is voor Victory4All in Klundert. Deze organisatie gaat met vrijwilligers (ook dit jaar weer uit Klundert) naar de sloppenwijken in Zuid-Afrika om daar krotjes op te knappen, met kinderen sprotoprojecten te doen en scholen te bouwen. Nadere informatie volgt via de taakgroep Kerk en Wereld.

Heb je spullen voor de rommelmarkt, geen meubilair, u kunt het brengen bij de fam. van Strien, Blaaksedijk 13, of belt u even en dan wordt het bij u opgehaald. (0168-465494)

Wil je meehelpen op die dag? Graag, voor de boekenstand zoeken we nog twee of drie vrijwilligers.

Wil je iets bakken? Graag

Leuke ideeën altijd welkom!

Help je mee om er weer een succes van te maken?

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie,

Adri de Vrij (462996)



JeugdruBriek

Van de kindernevendienst

Zondag 5 maart starten we met ons paasproject. Het moment dat alles verandert. We gaan op weg naar Pasen. Die tijd noemen we lijdenstijd of 40-dagentijd. We lezen deze periode uit het oudste evangelie, dat is het evangelie van Marcus. God is naar ons toegekomen in Jezus. Met Pasen gedenken we dat Jezus voor onze zonden is gestorven, maar dat de dood niet het laatste woord heeft. Hij is opgestaan, er is hoop voor een nieuwe toekomst, voor Gods toekomst. Wij mogen leven vanuit de hoop dat alles verandert. In de kerk gaan

we aan de hand van een klok op weg naar Pasen. We hebben ook weer een mooi projectlied.

De eerste zondag van maart is het thema 'precies op tijd'. De vrouw uit het bijbelverhaal dat we vandaag lezen, geeft Jezus een zalving met dure olie, als teken dat ze Jezus erkent als haar Koning. Dat komt precies op het goede moment. Voor de vrouw is het een kostbaar geschenk, want rijk was ze niet. Ook Jezus geeft ons een kostbaar geschenk, hoe dat zit hoor je in de kindernevendienst.

De tweede zondag is het thema 'waardevolle momenten'. Voor Jezus is het Pesachmaal, ook wel bekend als het laatste avondmaal, een waardevol moment. Voor zijn lijden en sterven wil hij nog één keer samen eten. Het breken en delen van het brood, zoals we dat nog steeds doen in de kerk, wordt ingesteld. Op die manier zijn we nog steeds verbonden met Jezus en dat is waardevoller dan je misschien denkt.

De derde zondag is het thema 'het is bijna tijd'. Jezus moet een groot offer brengen voor onze zonden. Hij is bang en in al zijn angst gaat hij bidden tot God. Hij krijgt moed om door te gaan. Ook wij zien weleens ergens tegenop. Het houden van een spreekbeurt kan spannend zijn, soms kun je niet slapen. Dan mag je bidden net als Jezus, om God om kracht te vragen. Dan sta je er niet alleen voor.

De vierde zondag is het thema het beslissende moment. Jezus wordt gevangen genomen, zelfs zijn leerlingen laten hem in de steek. Maar Jezus blijft volhouden dat hij de Messias, de Zoon van God, is. Daarmee geeft hij zichzelf over. Juist door zich gewonnen te geven, zal Hij overwinnen. Dat klinkt ingewikkeld hè? Bij een spelletje geef je je liever ook niet zomaar gewonnen. In de kindernevendienst hoor je hoe dat zit.

Ga met ons mee op weg naar Pasen, naar het moment dat alles verandert!

De leiding



Zondagmorgen 12 maart (10-11 uur) is er weer Flame !
in 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66)

Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Je bent van harte welkom !
(groep 1 t/m 7) Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee !

kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 15 jan. | Kerk (avonddienst) | € 46,75 |
| 29 jan. | Instandhouding kerk en eredienst | € 228,00 |
| 5 febr. | Instandhouding kerk en eredienst | € 147,15 |
| 5 febr. | Onderhoudsfonds (opknappen kerktuin) | € 187,19 |
| 12 febr. | Instandhouding kerk en eredienst | € 204,80 |
| 9 jan. | Fendertshofdienst | € 24,90 |

Giften

In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via mw. H. Bom € 50,- en via mevr. A. van Nieuwenhuijzen € 25,-. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Kerkbalans 2017

Tot aan dit schrijven (13 februari '17) is er voor het jaar 2017 in totaal voor € 88.580,50 aan kerkbalansgiften toegezegd. Bijna € 6000,- hoger dan er in de dienst van 5 feb. jl. is afgekondigd. De rechtstreeks gestorte bedragen zonder toezeggingsformulier waren daarin niet meegenomen. Ook waren op dat moment nog niet alle antwoorden binnengekomen (nu trouwens ook nog niet, dus als kerkrentmeesters hopen we dat dit bedrag nog verder gaat toenemen). Nu al is er ruim € 30.000,- bijgeschreven op de diverse bankrekeningen. Dank aan alle gevers en lopers die dit resultaat mogelijk gemaakt hebben.

Voor 2016 is er een bedrag ontvangen van € 89.392,30 (€ 1322,- aan toezeggingen is nog niet binnengekomen). Dat betekent dat de opbrengst van de kerkbalans constant blijft. Als gemeente mogen we daar trots op zijn, want er is een afnemend ledenaantal. De landelijke tendens geeft aan dat er elk jaar minder gegeven wordt (een afname van 10% t.o.v. 2010).

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester commissie van beheer

40-dagentijd

We zijn op weg naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus die lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar ook een periode om stil te staan bij hoe sterk en dapper wij eigenlijk als mensen zijn.

Overall ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper, deel als Jezus. Dat is het thema van de 40-dagentijdcampagne dit jaar.

Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus.

Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Tijdens de 40-dagentijd verdiepen we ons elke week tijdens de eredienst in een vorm van sterk en dapper zijn:

1. **Liefhebben**

Sterk en dapper is jezelf en elkaar liefhebben. Hoe brengt het geven en ontvangen van liefde u verder?

2. **Accepteren**

Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren. Accepteert u het als het even niet gaat zoals u zou willen?

3. **Overdenken**

Sterk en dapper is keuzes overdenken. Bent u tevreden met de door u gemaakte keuzes?

4. **Delen**

Sterk en dapper is delen wat uzelf en anderen verder helpt. Wat kunt u delen om een ander sterk en dapper te laten zijn?

5. **Bevestigen**

Sterk en dapper is anderen bevestiging geven. Bevestigt u wel eens aan een ander dat hij sterk of dapper is?

6. **Stimuleren**

Sterk en dapper is elkaar stimuleren. Wat kunt u doen om iemand anders te stimuleren om sterk en dapper te zijn?

40-dagentijdapp

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de handige en inspirerende 40-dagentijdapp. Deze app leidt u door de 40-dagentijd met inspirerende teksten, favoriete spreuken van predikanten, gebeden, foto's en praktische tips. De 40-dagentijdapp helpt u om iedere dag stil te staan bij stappen die u kunt zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen. U vindt meer informatie op: www.kerkinactie.nl/40-dagentijdapp.

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

| | | |
|-------------|---|----------|
| 22 januari | PKN: Catechese en educatie | € 126,67 |
| 22 januari | Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië | € 241,25 |
| 29 januari | PKN: Missionair werk en kerkgroei | € 145,36 |
| 5 februari | Kerk in Actie: Werelddiaconaat | € 282,45 |
| 12 februari | Collecte eigen gemeentewerk (pastoraat) | € 154,55 |

Kerkomroep

Indien het bijvoorbeeld wegens ziekte, gebreken of ouderdom niet mogelijk is om naar onze kerk te komen, dan bestaat de mogelijkheid om onze erediensten mee te maken via internet, zowel 'live' als achteraf via een archief. De erediensten kunnen namelijk tot een aantal weken na datum nog worden beluisterd. Dit kunt u als volgt doen:

1. Ga naar de website van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten: www.pknfijnaart.nl.
2. Klik vervolgens op 'Kerkradio'.
3. Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl. U komt nu automatisch op onze internetpagina van www.kerkomroep.nl.
4. Wanneer u de pagina van onze kerk heeft gevonden, heeft u de mogelijkheid tussen live- en archiefdiensten.
5. Kies vervolgens welke dienst u wilt beluisteren. Klik hiervoor op de groene afspreekop.
6. Eventueel kunt u een (belangrijke!) kerkdienst opslaan op de harde schijf van uw computer door te klikken op het icoontje van de diskette
7. Veel luisterplezier.

Wie niet beschikt over een internetverbinding kan kerkteléfono aanvragen. Door middel van de kerkteléfono kunt u de kerkdiensten namelijk ook thuis volgen. Voor het aanvragen van kerkteléfono en bij vragen en/of klachten kunt u zich wenden tot de beheerder van kerkwebradio:
Anton Bom, telefoonnummer: 0651 98 71 21.

Kerkauto

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto's richting onze kerk. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk en weer terugbrengen.

Voor meer informatie over de kerkauto kunt u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168 46 28 94.

Zendingsbusjes bestemd voor Daniel Mwangi

In de vorige *Contactruimte* hebben wij Daniel Mwangi aan u voorgesteld. De taakgroep Kerk en Wereld gaat Daniel maandelijks (via Stichting Shade Children Foundation) steunen. De opbrengst van de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk gaat bijvoorbeeld specifiek naar dit doel. Ook kunt u Daniel steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van Daniel Mwangi.

Voedselbankproduct van de maand

In 2016 was een collecte bestemd voor de Voedselbank Moerdijk met een uitgiftepunt in Fijnaart. Toch zou het mooier zijn om concreet voedsel te geven. Daarom heeft u vanaf januari 2017 de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank. Deze producten worden dan naar de Voedselbank Moerdijk gebracht.

Wij hopen dat u bij het doen van uw eigen boodschappen aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in maart om het volgende product: **houdbare melk**.

Recordopbrengst inzamelingsacties!

In 2016 hebben veel mensen zich met hartstocht, tijd en aandacht ingezet voor de inzamelingsactie van Kerk in Actie/GZB. Alle moeite is niet voor niets geweest. Onze verkopers hebben voor € 41.289,- verkocht aan verzamelaars en handelaren. Een recordopbrengst voor partners van Kerk in Actie en GZB. Miljoenen postzegels, duizenden ansicht- en geboortekaarten, honderden mobieltjes en cartridges en kilo's oud geld gingen door de handen van tientallen vrijwilligers.

Wat gebeurt er eigenlijk met uw ingeleverde materiaal waardoor het zoveel opbrengt? Het begint thuis, waar u dit materiaal apart in een tasje doet en meeneemt naar de kerk. De diaconie brengt dit vervolgens naar één van de regionale inleverpunten. Vaak een hele auto vol. Van daaruit gaan de dozen naar het landelijk dienstencentrum in Utrecht, naar Kerk in Actie om vervolgens door de coördinatoren verder uitgezocht te worden. Vervolgens wordt alles gesorteerd en klaargemaakt voor verkoop op beurzen of marktplaats.

En dan ... kunnen we aan het einde van de rit met elkaar delen dat met de gezamenlijke inzet € 41.289,- is opgehaald! Een bijdrage die onmisbaar is in het leven van mensen ver weg. Want dankzij de verkoop van uw oude postzegels, kaarten, mobieltjes en oud geld worden wereldwijd partners bijgestaan door Kerk in Actie en de GZB. Hartelijk dank voor uw inspanning!

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk?

Wat kunt u nog meer doen?

Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen. Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de

andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboorte-kaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Addy Roks (telefoonnummer 0168 462254) of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

70.000 schoendozen voor kinderen ver weg!

In 2016 deden honderden scholen, kerken en bedrijven mee aan Edukans Schoenmaatjes. We kunnen 70.000 kinderen in Albanië, Irak en Ghana verrassen met een mooi versierde en gevulde schoendoos. Een onvergetelijk cadeau voor kinderen ver weg!

Biddag voor gewas en arbeid (8 maart 2017)

(Ontleend aan de brochure in het kader van biddag, dankdag en zondag van de arbeid, uitgegeven door de Raad van Kerken)

Lezingen: Prediker 2:20-27, Psalm 145 en Mattheüs 6:19-23

Gezwoeg

Op de biddag voor gewas en arbeid valt de tekst uit Prediker met de deur in huis: 'Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon.' De woorden 'gezwoegd onder de zon' geven aan dat het maar niet even gaat om het ontspannen aanhaken van een tuintje. De-gene die hier bezig wordt geschetst, legt er al zijn of haar levenskracht in. Die urgentie ligt in de tekst besloten. De 'vertwijfeling' waar vers 20 mee opent, is dan ook existentieel.

Kluwen

Het gaat met 'gezwoeg' om het onontwarbare kluwen van: het bewerken van de aarde, de verzorging van dieren, het ruilen dan wel verhandelen van producten, de zorg voor huisgenoten en naasten, de rol in het gemeenschapsverband en de slaapverdrijvende gedachten over dit alles. Dit hele kluwen van inspanningen, taken en verantwoordelijkheden kan zo'n beslag leggen dat het de zin van een mensenleven uit gaat maken. De verteller heeft de moed om precies hierover de vertwijfeling toe te laten en de vraag te stellen of het leven op deze wijze niet op een treurig stemmende wijze leeg is.

Keerzijde

De positieve keerzijde wordt in vers 26 geschetst. Een mens die God behaagt is, te midden van de inspanningen die het leven met zich mee brengt, in staat om te leven uit de royaliteit van God. In het 16e vers van Psalm 145 wordt dit bezongen: 'Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft.' De mens die hier aan voorbij zwoegt bestempelt Prediker als een 'zondaar'. Het is de mens die op zoek naar enige vastigheid de leegte vult met het verzamelen van bezit. De zondaar verkrijgt zich letterlijk op zijn of haar bezit. Bezit sugge-

reert wel het veilig stellen van levensbehoeften, maar doet ondertussen iets anders: leidt af van de royaliteit van God en van onszelf.

Verzamelen

De tekst uit Mattheüs 6 sluit naadloos aan op die uit Prediker. De verbindende schakel is het woord 'verzamelen'. In het 'verzamelen van schatten op aarde' uit vers 19 resoneert het verzamelen van de zondaar uit Prediker. Met de woorden uit vers 21 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn' wordt uitgesproken dat je moet bedenken dat je schat zeggenschap over jou heeft. Het gaat om de vraag naar de gerichtheid van je wezen. De noodzaak van het letterlijk niet uit het oog verliezen van die vraag is aan de orde in vers 22. Je wezen moet ondubbelzinnig op God gericht zijn is de boodschap en slaat terug op het verzamelen van schatten in de hemel, wat een zegswijze was voor het doen van gerechtigheid.

Biddag

De kluwen van inspanningen zoals die ter sprake komt bij Prediker, raakt aan de wijze waarop velen in de huidige participatiesamenleving betaald werk, zorg en mantelzorg moeten zien te combineren. Het is goed om daar op de biddag eens bij stil te staan.



Op 12 maart, de tweede zondag in de passietijd, kunt u de boekentafel vinden in de Vijverhof. Kom eens kijken naar onze gedichtenbundeltjes of kom alleen een praatje maken.

Een aankoop kan contant afgerekend worden of later betaald worden via internet; daarvoor krijgt u een nota mee.

We zien u graag bij onze boekentafel.

Nel, Janneke en Bep

AGENDA

| | | |
|---------|------------|--|
| 6 mrt. | 19.30 uur: | Zangkring, Vijverhof |
| 7 mrt. | 20.00 uur: | Vergadering Kerkenraad, Vijverhof |
| 9 mrt. | 9.30 uur: | Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt |
| 9 mrt. | 20.00 uur | Vergadering taakgroep Gemeente Zijn, Trefpunt |
| 12 mrt. | 20.00 uur: | 25+ kring, Appelaarseweg 2 |
| 13 mrt. | 20.00 uur: | Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof |
| 15 mrt. | 14.15 uur: | Ouderensoos, Vijverhof |
| 16 mrt. | 15.30 uur | Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof |
| 20 mrt. | 19.30 uur: | Zangkring, Vijverhof |
| 21 mrt. | 20.00 uur: | Vergadering Moderamen, Vijverhof |
| 22 mrt. | 20.15 uur: | Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt |
| 23 mrt. | ????? | Vergadering Jeugdraad, ?????????? |
| 29 mrt. | 14.15 uur: | Ouderensoos, Vijverhof |

DIVERSE MEDEDELINGEN

Bijbelleesrooster voor de maand maart 2017

| | | |
|-------|-------------------|--------------------------------------|
| wo 1 | Matteüs 6:1-15 | <i>Niet voor de schijn</i> |
| do 2 | Matteüs 6:16-23 | <i>Vast goed</i> |
| vr 3 | Matteüs 6:24-34 | <i>Prioriteitenlijst</i> |
| za 4 | Matteüs 7:1-12 | <i>Feedback</i> |
| zo 5 | Psalm 91 | <i>Don't worry</i> |
| ma 6 | Matteüs 7:13-23 | <i>Fundament</i> |
| di 7 | Matteüs 7:24-8:1 | <i>Indrukwekkend</i> |
| wo 8 | Psalm 126 | <i>Een droom wordt werkelijkheid</i> |
| do 9 | Spreuken 12:1-9 | <i>Omgaan met kritiek</i> |
| vr 10 | Spreuken 12:10-19 | <i>Stille wijsheid</i> |
| za 11 | Spreuken 12:20-28 | <i>Verstandig of dwaas</i> |
| zo 12 | Psalm 99 | <i>Koninklijke waardigheid</i> |
| ma 13 | Zacharia 1:1-6 | <i>Nieuwe kansen</i> |
| di 14 | Zacharia 1:7-17 | <i>Stilte voor de storm</i> |
| wo 15 | Zacharia 2:1-9 | <i>Ommuurde stad</i> |
| do 16 | Zacharia 2:10-17 | <i>Uitreisbevel</i> |
| vr 17 | Zacharia 3:1-10 | <i>Schone kleren</i> |
| za 18 | Zacharia 4:1-14 | <i>Niet door eigen kracht</i> |
| zo 19 | Zacharia 5:1-11 | <i>Wat in het vat zit</i> |
| ma 20 | Zacharia 6:1-8 | <i>Paardenrace</i> |
| di 21 | Zacharia 6:9-15 | <i>Kroning</i> |
| wo 22 | Zacharia 7:1-14 | <i>Treurig</i> |
| do 23 | Zacharia 8:1-8 | <i>Het komt goed</i> |
| vr 24 | Zacharia 8:9-17 | <i>Hou vol!</i> |
| za 25 | Zacharia 8:18-23 | <i>Feest!</i> |
| zo 26 | Johannes 6:1-15 | <i>Brood nodig</i> |
| ma 27 | Johannes 6:16-29 | <i>Waterloop</i> |
| di 28 | Johannes 6:30-40 | <i>Levend brood</i> |
| wo 29 | Johannes 6:41-59 | <i>Discussie</i> |
| do 30 | Johannes 6:60-71 | <i>Harde woorden?</i> |
| vr 31 | Psalm 43 | <i>Hoop op God</i> |

Passage Fijnaart

Woensdag 15 maart om 19.45 uur in 't Trefpunt.

Mw. Lonke de Vrij is uitvaartbegeleider.

Zij komt de avond vullen met het thema "Omzien".



Omdat 8 maart de Internationale Vrouwendag is, komt Amnesty 12 maart met een petitie die u kunt ondertekenen. Ik heb nog geen gegevens over de

vrouw waar we deze keer voor op kunnen komen. Net als bijna alle organisaties gaat Amnesty tegenwoordig vooral digitaal. Dat betekent dat er bijna geen papieren petitie's meer komen. Als je naar de site gaat, zie je een aanvraag in je telefoon of computer en teken je met een muisklik. Amnesty is digitaal te vinden op www.amnesty.nl.

Hartelijk dank, Bep Rosing

Open dag Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Op zaterdagmorgen 18 maart 2017 kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden die gegeven wordt in verenigingsgebouw "De Hoeksteen" aan de Ring 13 te Middelharnis.

Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om te komen tot:

- Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde belijdenis.
- Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
- Kennis te dragen van de geschiedenis van kerk en zending.
- Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
- Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt.

De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een morgen vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten. De docenten ds. M.A. Post, ds. T.W. van Bennekom, ds. P. van der Kraan en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 18 maart van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9.30 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12.30 uur worden de lessen beëindigd.

De nieuwe cursus vangt aan begin september 2017. Voor actuele informatie kunt u ook de website: www.cursustvg.nl raadplegen. Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Yerseke, tel. 0113-603407 of via e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.