

OVERDENKING

Wij zijn de tijden.

*Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden!
Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.*

Deze zinnen sprak kerkvader Augustinus in een preek die hij rond het jaar 410 gehouden heeft, toen hij bisschop was in de plaats Hippo, gelegen in het huidige Tunesië en onderdeel van het Romeinse Rijk. Zijn kerkgangers waren bezorgd, want Rome was aangevallen en geplunderd door de barbaren. Het waren overigens wel barbaren die zich tot het christendom hadden bekeerd, de kerken in Rome hadden ze met rust gelaten. Voor Augustinus een teken dat aardse koninkrijken komen en gaan, maar dat Gods Rijk blijft bestaan.



Zijn parochianen waren daar niet zo gerust op. Zij zagen Rome als bolwerk van beschaving, de wereldmacht die eeuwenlang voor rust en orde had gezorgd. Hun manier van leven was in gevaar. Weliswaar vormden deze barbaren voor de bewoners van Hippo geen directe bedreiging, maar het nieuws bereikte hen wel en er kwamen ook vluchtelingen uit Europa aan die vertelden over de verschrikkingen die ze hadden meegemaakt.

Je zou kunnen beweren dat Augustinus met zijn relativerende woorden het kerkvolk in slaap probeert te sussen door reële angsten te bagatelliseren. Maar zo'n predikant was Augustinus bepaald niet, hij ging geen onderwerp uit de weg en praatte niemand naar de mond. Als zijn preken geen indruk hadden gemaakt, waren ze niet overgeschreven en bewaard gebleven.

Augustinus doet in zijn preek 2 dingen die vandaag de dag opnieuw van groot belang zijn:

1. Hij wijst de mensen op hun verantwoordelijkheid. Degenen die steen en been klagen over de tijd waarin ze leven, worden uitgedaagd: 'Leef liever goed, dan worden de tijden vanzelf goed'. Dat geldt in een democratie ook voor de politiek, daar is nogal eens onvrede over, maar binnenkort zijn er weer verkiezingen en kiezen we zelf degenen die ons vertegenwoordigen.

2. Augustinus houdt vast aan de christelijke hoop. Voor de gemeente van Christus is niet het laatste wereldnieuws beslissend, maar de veelbelovende boodschap van het evangelie. Dat God als Schepper het werk van zijn handen niet loslaat, in zijn Zoon het lijden van de mensheid op zich neemt en door zijn Geest toewerkt naar zijn dag die komt. Zo houden in onze tijd de veelgeplaagde christenen in het Midden-Oosten het vol. Van die volharding in geloof en gebed mogen wij wel wat leren.

In januari heb ik een aantal keren over het scheppingsverhaal in Genesis 1 gepreekt, waar de aarde goed (in het Hebreeuws 'tov') wordt genoemd en na de schepping van de mens op de 6e dag zelfs zeer goed. Israël heeft echter niet deze 6e dag, maar de 7e dag geheiligd, want dat was de dag dat God rust van zijn werken, ten teken dat eens alles meer dan goed zal zijn.

Ds. F.C. de Ronde

KERKDIENSTEN

5 februari *Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. T. Moll, Sassenheim
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Collecte Rondgang	1 ^e Diaconie: Werelddiaconaat 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Kerk

12 februari *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Diaconie

13 februari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

19 februari *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdagviering; Jeugd-/gezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marjolein Roks
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Jeugdwerk eigen gemeente

26 februari *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. L.C. van der Eijk, Maasdijk
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Tiny Bienefelt
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Diaconie

27 februari, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
5 februari	Geerte en Angelique	Tiny en Linda
12 februari	Addy en Robin	Saskia en Tiny
19 februari	Nelleke en Amber	Myrthe en Jolanda
26 februari	Marloes en Femke	Saskia en Claudia

	PPT-dienst	Beamerdienst
5 februari	Tiny	Gerrit
12 februari	Jeroen	William
19 februari	Ad	Arjan
26 februari	Edward	Anton

	Bloemendienst	Organist
5 februari	Sophie de Vette	Ad van Sprang
12 februari	Tiny Bienefelt	Johan van der Steen
19 februari	Dit Konings	Dick van der Giesen
26 februari	Marjo van Dueren den H.	Johan van der Steen

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we als protestante gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun delen we met wie dat nodig hebben.

5 februari : Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Indonesië 2017)

Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat. In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben.

12 februari: Collecte eigen gemeentewerk: bloemen pastoraat

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op 12 februari voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

19 februari: Collecte eigen gemeentewerk: jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Stand-

daarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties!
Helpt u mee?

26 februari: Collecte eigen gemeentewerk: kerktelefoon

Op deze zondag collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op zondag 18 december 2016 is op zijn kamer in het Kompas overleden, de heer **Pieter Konings** in de leeftijd van 86 jaar.

Piet werd geboren in Fijnaart op 9 oktober 1930 als derde in een gezin van elf kinderen. Al jong ging hij van school om als bakkersknecht in het grote gezin brood op de plank te brengen. En velen kennen dhr. Konings uit de jaren waarin hij als ziekenfondsbede aan de deur de premie kwam innen. Piet had humor en ging graag met mensen om. Hij tuinierde en biljarte en maakte tot zijn tachtigste lange fietstochten. De ziekte van Parkinson en een toenemende versluiting van geest maakten daar helaas gaandeweg een einde aan. De laatste jaren zijn niet gemakkelijk geweest.

In de dienst van Dankbaarheid en Bemoediging hebben we de trouwtekst gelezen. 'Dat liefde en trouw u nooit verlaten' (Spreuken 3 vers 3). Woorden die voor zijn vrouw Leny, die hem met intense zorg heeft omringd, diepe betekenis hebben gekregen. Moge God haar en hun zoon en schoondochter Jack en Gerda en de kleinkinderen Marleen en Sandra met Zijn liefde en trouw omringen in de tijd die komt.



Op 25 december 2016 is op haar kamer in de Fendertshof overleden mw. **Lijntje Hendrika Noordijk-Agterdenbos** in de leeftijd van vierennegentig jaar.

Lijntje Agterdenbos werd geboren op 6 augustus 1922 op de Oude Heijningsedijk in Heijningen. In 1951 trouwde ze met Johan Noordijk met wie ze twee dochters mocht krijgen, Beppie en Connie, en later klein- en achterkleinkinderen. Mevrouw Noordijk hield van kleur. Ze had een pittig karakter en kon vanuit rake observaties, direct en humoristisch (kleurrijk) reageren. In de afscheidsdienst hoorden we hoe goed mw. Noordijk en haar (klein-) kinderen het met elkaar hebben gehad, misschien het meest in de laatste periode, toen mw. Noordijk de warmte en zachtheid in haar hart steeds meer ruimte kon geven. Aan haar sterfbed hebben we Psalm 23 gelezen. Over de Goede Herder die

een mens voorgaat op al zijn wegen. Om eens terug te keren in het huis van de HEER 'tot in lengte van dagen'. En zo is zij op Eerste Kerstdag, toen we vierden hoe Jezus naar de aarde kwam, na een goed en lang leven, in vrede naar haar Schepper teruggekeerd. Moge God de kinderen en kleinkinderen die hun (groot-)moeder met hartelijke liefde hebben omringd, als een Goede Herder nabij zijn.



Op 28 december 2016 is op haar kamer op het Kompas overleden mevrouw **Lena Adriana de Regt-de Vos** in de leeftijd van drieëntachtig jaar.

Lenie de Vos werd geboren op 26 september 1933 te Ooltgensplaat, als jongste in een gezin van drie meisjes. Nog jong verhuisde ze naar de Voorstraat in De Fendert waar haar vader eigenaar werd van een drukkerij. In 1955 trouwde ze met Ad de Regt uit Zevenbergen. Vanaf 1963 woonden ze, met hun drie kinderen, in de Frans Halsstraat. Mevrouw De Regt was een actieve vrouw die graag met mensen omging en graag zong. Ze was trots op haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Na een herseninfarct in 2010 woonde ze met haar man in de Fendertshof. Met ontroering zagen we, hoe lief ze elkander hadden en graag samen waren, ook al woonden ze helaas gescheiden. In de afscheidsdienst hebben we dan ook hun trouwtekst gelezen. 'Here der heerscharen, welzalig (dat wil zeggen: je bent goed af) de mens die op U vertrouwt' (Psalm 84 vers 13). Dat deze woorden ook haar man Ad, de kinderen Ada en Jan, Anja en Ries, André en Jacqueline, de kleinkinderen Richard en Laura, Stefan en Jhalisa, Joyce en Sander, Tim, Max en Merel Minou en achterkleinkind Noah troost zullen geven in de tijd die komt.



Op de laatste dag van 2016 is thuis aan de Kerkring onverwacht overleden de heer **Dankert Arie Maris** in de leeftijd van vijfentachtig jaar.

Dankert Maris werd geboren op 21 april 1931 als enig kind, op een boerderij aan de Volkerakweg in Heijningen. In 1955 trouwde hij met Riet Punt. Ze kregen twee dochters en later kleinkinderen en een achterkleinkind op wie hij zeer gesteld was. Dhr. Maris heeft in zijn leven veel gedaan. Zo was hij behalve boer, tot 1985, toen ze verhuisden naar de Beukenlaan, ouderling en actief vrijwilliger bij de Heemkundige kring, waarvoor hij in maart 2016 een zilveren insigne ontving. Het overlijden in 2007 van zijn vrouw was een groot gemis. Dankbaar was hij daarna voor de gouden momenten: de trouwe telefoontjes en regelmatige logeerpartijen van de dochters, waarbij ze klussen deden en van elkander genoten. Dhr. Maris was een gelovig man en trouw kerkganger. In de Dankdienst voor zijn leven hebben we gelezen van het huis met de vele woningen. Moge God ook Corrie en Jakob, Mieke en Hans, de kleinkinderen Irene en Daniël, Thijs, Marionne en Sam, Rick en Manon en achterkleinkind Naud tot een woning zijn.

Ds. Van der Sterre

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Conferentie over Kerk en Israël

14 - 15 maart 2017, Westmalle

Thema: Geweldig geloof of gelovig geweld?



Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2017 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.

De organisatie is in handen van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant en Limburg en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen. De conferentie wordt gehouden in Huize Ter Dennen in Westmalle, België. Sprekers zijn dr. Marc Heirman, dr. Marcel Poorthuis, rabbijn Albert Ringer, dr. Karolien Vermeulen, rabbijn Corrie Zeidler, dr. Lucien van Liere.

Inschrijvingen (voor 28 februari) en inlichtingen bij:

dhr. D. K. Wielenga, tel: 00 286 30 09, e-mail: dkwielenga@onsbrabantnet.nl

Het deelnamebedrag is: € 125,-, dit is inclusief een overnachting.

Inclusief twee overnachtingen betaalt u € 140,-. Wie niet overnacht, betaalt € 105,-; deelname één dag kost € 60,-.

Het studententarief is € 75,- (inclusief een overnachting).

Studieverlof februari 2017

In februari heb ik een maand studieverlof en ben ik vrijgesteld van mijn normale werkzaamheden in de gemeente. Predikanten van de PKN krijgen namelijk een keer per zes jaar de vrijheid om zich een aantal weken te verdiepen in een onderwerp naar keuze. Omdat u graag wilt weten waar ik me mee bezig ga houden, licht ik hieronder een tipje van de sluier op. Dank aan collega Van der Sterre die mijn pastorale werk deze maand zal waarnemen.

In 1945 schreef Bonhoeffer in zijn gevangenisbrieven over de toekomst van het christelijk geloof. Hij voorzag dat de rol van religie in een mondige wereld steeds marginaler zou worden. Hij zag in zijn omgeving dat mensen het geloof nauwelijks nog nodig leken te hebben in hun dagelijks leven. Het is de vraag of deze verwachting van Bonhoeffer helemaal uitgekomen is. Weliswaar is het ledental van de kerken in Nederland gedaald, aan de andere kant is er de opkomt van solo-religieuzen en het ietsisme.

Voor Bonhoeffer stond vast dat het christelijk geloof te veel een randverschijnsel in ons leven is geworden en alleen wordt ingezet bij de problemen die we als mensen (nog) niet kunnen oplossen. Wanneer we het geloof in Christus een centrale plaats willen geven in ons persoonlijke en sociale leven (de kerk midden in het dorp), dan moeten we de traditionele religieuze begrippen opnieuw vertalen naar de werkelijkheid waarin wij leven.

Tijdens het komende studieverlof volg ik onder meer een cursus over Peter Rollins, een Noord-Ierse theoloog die de ideeën van Bonhoeffer een eigentijdse en praktische invulling geeft. Door studie te maken van Leviticus 19, waarin de heiliging van het leven concreet wordt gemaakt, wil ik de relevantie onderzoeken van deze voorschriften uit het oude Israël voor onze tijd.

Na mijn studieverlof hoop ik verslag te doen van mijn bevindingen aan de kerkenraad en de gemeente.

Ds. Franc de Ronde

Voor aankondiging

Speciale dienst met Remco Hakkert: **Together Worship**

Zondag 19 maart 19.00 uur in De Ontmoetingskerk.

“Laat iedereen de Heer prijzen, nu en altijd! Laat iedereen zingen voor de Heer, van het oosten tot het westen”. (Psalm 113: 2,3)

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting kerkenraadsvergadering 8 november 2016

De voorzitter opent de vergadering met Bijbellezing en gebed en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Na enkele korte mededelingen is het Beleidsplan 2017-2020 het eerste agendapunt. In groepjes, waarin van elke taakgroep iemand vertegenwoordigd is, worden de ingeleverde concepten per taakgroep bekeken en sterke punten én verbeterpunten benoemd, waarna een plenaire terugkoppeling plaatsvindt.

Het verslag en de actiepuntenlijst van de kerkenraadsvergadering van 27 september worden doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over de belangstelling voor de kerk in Standdaarbuiten, de gemeenteavond, een aantal jeugdactiviteiten en voorbereidingen voor de kerstmarkt.

Er zijn enkele vragen n.a.v. de toegestuurde verslagen, waaronder een vraag over een andere manier van viering van het Heilig Avondmaal. Dit komt t.z.t. terug.

Bij de ingekomen en uitgaande post wordt o.a. een brief van de Gemeente Moerdijk inzake een onderzoek naar draagvlak voor het verruimen van de openingstijden van winkels (op zondag) onder de aandacht gebracht. Na bespreking van deze brief is de conclusie dat binnen de kerkenraad hiervoor geen

draagvlak bestaat, wat door de scriba zal worden teruggekoppeld naar de Gemeente Moerdijk.

De begrotingen 2017 van de taakgroep Beheer resp. de taakgroep Kerk & Wereld worden voorgelegd. De begroting van Beheer laat een negatief resultaat zien van € 21.915,-. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene reserve van het boekjaar 2017. Vanuit de kerkenraad zijn er geen vragen en de (voorlopige) Begroting 2017 taakgroep Beheer wordt goedgekeurd door de kerkenraad. Ook de Begroting van de taakgroep Kerk & Wereld geeft een negatieve uitkomst te zien, t.w. € 3.550,-. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene reserve van het boekjaar 2017. De kerkenraad keurt de (voorlopige) Begroting 2017 taakgroep Kerk & Wereld goed. Beide begrotingen zullen op de eerstvolgende gemeenteavond aan de gemeente worden voorgelegd.

M.b.t. de huidige vacatures (2 wijkouderlingen) en naderende vacatures (de eerste ambtstermijn van Adri, Nicky en Marjolein loopt af) binnen de kerkenraad is een tijdpad opgesteld. Afsproken wordt na de kerkenraadsvergadering van 13 december a.s. gemeenteleden op te roepen om namen van kandidaten in te dienen. Als het voorstel verder gevolgd wordt, zou de procedure (i.c. de bevestiging) eind maart/begin april afgerond kunnen worden. Desgevraagd geven Adri en Nicky aan hun ambtstermijn te willen verlengen. Aan Marjolein zal dit nog gevraagd worden.

Naar aanleiding van de diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken wordt alleen de doopdienst genoemd. Deze is wisselend ervaren.

Van de rondvraag wordt door slechts enkele kerkenraadsleden gebruik gemaakt met een paar korte vragen, waaronder over het collecterooster 2017 dat alsnog wordt vastgesteld.

Adri de Vrij sluit de vergadering af met een gedicht van Marinus v. d. Berg: "Ik geloof dat God niet anders is". Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

Susanne Baan, scriba

Gemeenteavond 5 april

De kerkenraad is voornemens op woensdagavond 5 april weer een gemeenteavond te houden. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Meer informatie volgt in *Contactruimte* van maart.

Portret van een gemeentelid: *Lijntje de Wit*



1. Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Op school vertelde de meester elke morgen een Bijbelverhaal. Hij vertelde heel beeldend en ik genoot van veel verhalen. Het mooiste vond ik het verhaal van Naomi, Orpa en Ruth. Ik snapte maar niet dat Ruth niet met Orpa terugging, maar met Naomi mee ging naar dat vreemde land. Dan moet je toch wel een heel sterke vrouw zijn!

2. Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou graag aan Maria willen vragen: 'Hoe heb je die negen maanden beleefd? Bij wie kon je je emoties kwijt?' Ze moet zich toch eenzaam hebben gevoeld en er moet heel veel in haar hoofd zijn omgegaan.

3. Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Ik ben heel dankbaar voor wat mijn ouders mij meegegeven hebben. Ze lieten mij altijd de goede kant van het leven zien en leerden mij niet bij de pakken neer te zitten. Ook in de oorlog en ook na de watersnoodramp gingen ze dapper door. Mijn moeder zong altijd psalmen en gezangen. Ze was coupeuse en zat achter de naaimachine altijd te zingen.

4. Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

Mijn droomkerk is de kerk die we nu hebben en waar mensen van goede wil komen. Met elkaar meeleven, er zijn voor jong en oud en iedere dag je droomkerk waar maken!

5. Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Dat blijde gevoel van samen luisteren en samen zingen. Van kind af aan heb ik daarvan genoten. Na de kerk gingen we dan ook nog naar oma en dan gingen we daar weer zingen bij het orgel. Heerlijk vond ik dat!

6. Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Van het koor, het orgel, het gezamenlijke koffie drinken. Je neemt alles mee en kunt dan blijmoedig de week in. Ook de dingen die klein lijken, tellen allemaal mee. Er zijn zoveel dingen die waardevol zijn!

7. Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Van het weten en geloven dat je er nooit alleen voor staat. De Geest gaat altijd met je mee. Ik heb veel meegemaakt en dat vaak ervaren. Waar ik ook naar toe ga, ik hoef niet alleen te zijn. Dat leerde ik al uit het verhaal van Ruth waar ik het bij vraag 1 over had.

8. *Wat wens je je medegemeenteleden toe?*

Ik wens hun toe dat ze beseffen dat je er niet alleen op zondag toe doet. De rest van de week ook, in wat voor sfeer of omgeving je ook zit.

9. *Welk lied zing je heel graag?*

Lied 981

*Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.*

*Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.*

*Gij voedt de vogels in de bomen,
gij kleedt de bloemen op het veld,
O Heer, Gij zijt ons onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.*

*Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.*

*Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.*

10. *Aan wie geef je de pen door?*

Aan Dit Konings.

Bloemschikken



Op woensdagavond 8 februari gaan we weer bloemschikken in 't Trefpunt onder leiding van Simon Nieuwkoop. Aanvang 19.30 uur.

Komt u ook? U kunt zelf een bakje en/of tuinmateriaal meebrengen, maar er zijn voldoende verse bloemen en eventueel bakjes.

Aanmelden bij: Addy Roks (462254) of per mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl



Meet and Eat

Op 18 februari zal er weer een heerlijke maaltijd geserveerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: 't Trefpunt.

U / jij kunt je aanmelden bij Addy Roks.0168-462254
(a.roks-kwist@kpnplanet.nl)

Vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u zich dan snel op en vraag gerust een kennisje, buurvrouw of buurman mee.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Oecumenische bezinning rond 'Laudato si' in Fijnaart

De encycliciek 'Laudato si' ontleent zijn naam aan de regels van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied, "Geprezen zijt Gij, mijn Heer". Franciscus herinnert ons eraan dat de aarde, ons gemeenschappelijke huis, "als een zuster is met wie we ons leven delen en een fijne moeder die haar armen opent om ons te omhelzen".

Wij zelf "zijn stof van de aarde; ons lichaam zelf is samengesteld uit elementen van de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar water schenkt ons leven en voedt ons".

"Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar hebben toegebracht door ons onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God haar geschonken heeft". Haar kreet, samen met die van de armen, beroert ons geweten om "onze zonden tegen de schepping te erkennen".

Bovenstaande citaten uit de brief vertellen hoe wij omgaan met onze aarde en hoe juist de armsten daar het meest onder te lijden hebben!

Jan van der Wulp, van de Gereformeerde kerk in Zevenbergen, houdt een inleiding over 'Laudato si'. Daarna is er een gesprek over enkele korte teksten uit de brief van de paus. Piet de Meijer, pastoraal werker, zal erbij zijn.

Waar? In de Jacobushof, Molenstraat 26, Fijnaart.

Wanneer? 21 februari om 19.30 uur

De Open Deur Commissie

WERELDBEBEDSDAG 5 MAART 2017

Elk jaar opnieuw vindt de Oecumenische Wereldgebedsdag plaats. Dit jaar is dat op 5 maart a.s. om 19.00 uur in De Ontmoetingskerk met als voorganger ds. F.C. de Ronde.

Het is een viering samengesteld door vrouwen uit de Filipijnen met als thema: EERLIJK!?

God is de oorsprong van de hele schepping. God gaf de Filipijnen heel veel: de mensen die er wonen, de prachtige natuur, het klimaat en heel veel grondstoffen. God zorgt voor iedereen, ook voor degenen die Hem niet erkennen. Gods rechtvaardigheid staat haaks op de Filipijnse maatschappij waar momenteel sterke en invloedrijke families de middelen, die God aan allen heeft geschonken, gebruiken voor zichzelf en hun familieleden.

Jezus zei in Johannes 10 vers 10: "Een dief komt om te roven, te slachten en te vernietigen, maar IK ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid."

De Open Deur Commissie nodigt U van harte uit voor deze Oecumenische Wereldgebedsdag.

De Fendertshof vraagt vrijwilligers

Wij kennen allemaal de Fendertshof als de overburen van onze kerk, maar in een aantal gevallen ook omdat daar een familielid woont, omdat u er werkt of al vrijwilligerswerk doet. Hoewel de overheid heeft toegezegd dat er meer geld voor de zorg beschikbaar zal komen, zal dat niet betekenen dat ineens alle tekorten in de zorg zijn opgelost.

De Fendertshof heeft dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Het gaat daarbij om 1 of 2 uurtjes per week, waarin wij de taken kunnen doen die daar nu blijven liggen, maar die wel heel belangrijk zijn.

Voor de volgende activiteiten worden nog mensen gezocht.

In het Kompas:

1. Op maandagavond van 18.30/19.00 tot 20.00 uur koffie schenken en gezellig een kopje meedrinken.
2. Ontbijt klaarmaken op woensdag- of vrijdagmorgen van 8.15 tot 10.15 uur.
3. Helpen met de warme maaltijden van 12.15 tot 13.00 uur; op alle dagen is daarvoor nog hulp nodig.
4. Met de bewoners koken, d.w.z. met hen voor de warme maaltijd zorgen; eenmaal per 14 dagen van 14.30 tot 17.30 uur.
5. Gaan wandelen met een bewoner; dit kan op alle dagen in de morgen of de middag.

In de Fendertshof zelf:

6. Op zaterdag of zondag een rondje koffie schenken 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur of 's middags van 14.00 tot 15.00 uur of 's avonds van 19.00 tot 20.30 uur.
7. In een van de woongroepen samen met een bewoner de krant lezen of een gezelschapsspel doen. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Wie gaat de uitdaging aan? Het zijn welbestede uren waarin je zal ervaren dat het ertoe doet en dat het ook gezellig is.

Bel me gerust voor meer informatie of rechtstreeks naar Annet van Houtum van de Fendertshof op nummer 0168-331500.

Jan Kruis, 06 18597709



Van de kindernevendienst

- De eerste zondag in februari gaat het over zout. In Mattheüs 3 lezen we dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: 'Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.' Ook zegt Jezus: 'Jullie zijn het licht in deze wereld.' Jezus bedoelt hiermee, dat het leven met Hem smaakvol is. Hij is een licht voor ons, Hij laat ons niet in de steek. Als je het moeilijk hebt, het leven even niet zo lekker gaat, juist dan is God er voor je, dat is Licht. En wij mogen dat Licht uitstralen, leven met God. In de kindernevendienst gaan we deeg maken, daar moet zout bij om het lekker te maken. De oudste groep gaat het hebben over zout als goud. Vroeger was zout namelijk veel geld waard.
- De tweede zondag lezen we in Mattheüs 5 met welk doel Jezus op aarde is gekomen. Hij heeft laten zien hoe je volgens de wet van Mozes, de tien geboden, moet leven. Dat vraagt Hij ook van ons. Die wetten zijn er om ons te helpen goed te leven. Hij heeft ons bijvoorbeeld geleerd dat ruzie verkeerd is en dat je het goed moet maken als je toch ruzie hebt gemaakt. Weet jij de tien geboden? Zoek ze maar eens op in de Bijbel. Is het moeilijk of makkelijk om je daaraan te houden?
- De derde zondag lezen we verder in Mattheüs 5. Daarin staat dat onze hemelse Vader (God) goed is voor iedereen en dat wij daarom ook goed moeten zijn voor alle mensen. Dat is best een lastige opgave. Het is makkelijker om iemand aan wie je een hekel hebt de rug toe te keren, dan om wat aardigs tegen zo iemand te zeggen. In de kindernevendienst lezen we een soort stripverhaal met grappige voorbeelden van hoe je toch aardig kunt reageren op iemand die gemeen tegen je doet. Je zult verrast zijn.
- De vierde zondag gaat over genieten. In Mattheüs 6 staat dat we ons veel te druk maken over bijvoorbeeld wat we gaan eten of welke kleren we aan moeten trekken. We kunnen ons beter bezighouden met echt belangrijke dingen, ons richten op God. Hij is er voor ons, Hij helpt ons, ook als we het moeilijk hebben. Dat is pas genieten.

Kom je ook weer gezellig meedoen?

De leiding



kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

4 dec. Onderhoudsfonds	€ 102,27
11 dec. Onderhoudsfonds	€ 204,60
18 dec. Instandhouding kerk en eredienst	€ 174,31
24 dec. Kerk	€ 218,83
25 dec. Onderhoudsfonds	€ 540,12
31 dec. Oudejaarscollecte	€ 140,31
1 jan. Kerk	€ 91,50
8 jan. Onderhoudsfonds	€ 191,66
8 jan. Instandhouding kerk en eredienst	€ 134,52

Fendertshofdiensten: 14 nov. € 34,15; 28 nov. € 23,60; 12 dec. € 37,44

Giften

In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via mw. T. Bienefelt € 10,- en € 40,-; via mw. A. de Vrij € 20,-; via ds. Van der Sterre € 25,-; via mw. A. Knook € 50,-; via ds. De Ronde € 80,- en via de bank € 400,-.

Alle gevers hartelijk dank.

Voor het **verjaardagsfonds** is er in het 4e kwartaal van 2016 een bedrag van € 981,78 bijeengebracht.

Alle bringers van de verjaardagsgroet en gevers hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Kerkbalans 2016

Tot aan dit schrijven (18 januari '17) is er voor het jaar 2016 in totaal €88.782,90 aan kerkbalansgiften binnengekomen. Voor 2015 was het bedrag iets hoger, nl. € 88.923,90, maar aan gedane toezeggingen moet er nog € 1832,50 binnenkomen, dus de stand van vorig jaar zal waarschijnlijk overschreden worden. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft: hartelijk bedankt namens de kerk, want zonder is onze kerk en eredienst niet in stand te houden. Laten we met z'n allen proberen dit bedrag voor 2017 minstens te evenaren.

Oudejaarsjaarscollecte

Dit jaar heeft de oudejaarscollecte een bedrag van € 2648,31 opgebracht (Dit bedrag kan nog stijgen want hier en daar druppelt nog wat na). Dit is een stijging van € 170,- t.o.v. vorig jaar, ondanks de tegenvallende collecte in de kerk op oudjaarsavond. Dank aan alle gevers.

Contactruimte

Momenteel zijn er 36 abonnees die hun bijdrage voor 2016 nog niet hebben voldaan. Degenen die nog geen herinnering op de mat gekregen hebben, zullen die binnenkort ontvangen, maar u kunt dat ook voorkomen door € 9,- over te maken naar rekeningnummer NL02INGB00009638292.

De acceptgiro

Er wordt door gemeenteleden nog steeds veel gebruik gemaakt van de acceptgiro (die wij ook meesturen bij de acties die aangemaakt worden door PKN). Voor u is het een gemakkelijke manier van betalen, maar voor de kerk wordt het steeds duurder. Voor elke betaling die u met een acceptgirokaart doet, betaalt de kerk tegenwoordig € 0,45 (wordt elk jaar hoger) aan bankkosten tegen van € 0,15 voor een betaling via telebankieren. Op jaarbasis kost ons dat honderden euro's.

Nu schijnt de acceptgiro in 2018 te verdwijnen. Het bespaart kosten als u overweegt en als de mogelijkheid daar is, voortaan te betalen via telebankieren of uw bank te machtigen de betalingen automatisch uit te laten voeren. Voorlopig krijgt u de betaalkaarten nog wel thuis.

Met vriendelijke groet,

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer

Antislip op het bruggetje

Misschien heeft u het al ontdekt. Het bruggetje achter De Dorpskerk is voorzien van een antislipmat. Daarvoor moest het gedeelte dat er nog op zat van de vorige antislipvoorziening worden verwijderd. Zowel het verwijderen van het oude materiaal als het aanbrengen van de nieuwe mat is voortvarend uitgevoerd door de ploeg vrijwilligers die de kou daarvoor heeft getrotseerd.

Kerkbalans

Als u dit leest, heeft u de enveloppe voor Kerkbalans al ontvangen. Op zaterdag 21 januari is de start geweest en op zaterdag 4 februari willen we weer graag alle enveloppen binnen hebben. Dus als de enveloppe nu nog niet is opgehaald: **Vul a.u.b. het formulier voor de toezegging in** en zet de enveloppe klaar voor de looper die bij u langs komt. Bij voorbaat dank.

Het is mogelijk om belastingvoordeel te halen uit uw gift aan de kerk. Bij een "gewone" gift is er een drempel van 1% van uw inkomen. Wat daarboven zit mag u aftrekken bij uw inkomstenbelastingaangifte. Bij een zogenoemde "periodieke" gift is het voordeel dat er geen drempel is. U kunt dus het hele bedrag aftrekken van de belasting. Dit betekent dat u een overeenkomst sluit voor tenminste vijf jaar voor wat u in die vijf jaar als gift aan de kerk geeft. Dit wordt op een formulier vastgelegd. Mocht u binnen die vijf jaar overlijden dan stopt de overeenkomst automatisch. Dus uw kinderen of partner zijn niet verder aansprakelijk voor de overeenkomst. Mocht u belangstelling hebben voor zo'n overeenkomst, vraag dan een van de kerkrentmeesters. Die wijst u de weg. U kunt ook kijken op pknfijnaart.nl/geef.

Bazaar Koningsdag 27 april

De commissie is weer opgestart met als doel er met elkaar weer een gezellige dag van te maken, met als resultaat een mooi geldbedrag voor kerk en een goed diaconaal doel. We gaan richting de veertigste bazaar, velen van u waren er jaren bij om te helpen of geld uit te geven, daar zijn we blij mee.

Vele handen maken licht werk dus als u wat tijd heeft, voor, op en na Koningsdag?

Wilt u/jij meehelpen? Graag.

Heeft u/jij creatieve ideeën? Graag.

Wilt u/jij bakken? Cake, appeltaart, koekjes voor Rad of verkoop? Graag.

Heeft u/jij rommel en/of boeken voor de markt? Geen groot meubilair.

U/jij kunt het brengen bij Jaap-Kees van Strien, Blaaksedijk 13 of een belletje en dan wordt het opgehaald, tel: 0168-465494.

Vragen, opgeven of ideeën? Neem contact op met een van de u bekende commissieleden.

Doet u/jij mee?

Namens de bazaarcommissie, Adri de Vrij, 06-14211449



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

4 dec.	Diaconale collecte 1e Pastoraat	€ 129,08
	2 ^e	€ 149,08
11 dec.	Diaconale collecte eigen gemeentewerk	€ 139,35
18 dec.	Kerk in Actie "Versterk de Kerk" Kameroen	€ 264,97
24 dec.	Serious Request (Kerstmachtdienst) (€733,45)	
	Collecte aangevuld door Kerk en Wereld tot	€1000,-
25 dec.	Kerstcollecte "Geef liefde in Pakistan"	€ 267,30
31 dec.	Eigen gemeente (jeugdwerk)	€ 56,15
1 jan.	Eigen gemeente (kerktelefoon)	€ 56,35
8 jan.	Diaconale collecte PKN: samen werken aan oecumene	€ 165,10
	Collectebusjes (kerktelefoon) 2016	€ 593,20

Gift van € 7,- ontvangen voor de fruitbakjes via Dhr. A. Bom. Verder een gift van € 50,- ontvangen voor Kerk en Wereld via mw. A. Knook-de Vrij

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Maandelijkse inzamelingsactie Voedselbank Moerdijk

In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Dit komt vaak door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding of schulden. Vaak stapelen deze problemen zich op. Het kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen.

Voor de diaconie is dit alles reden geweest om vanuit onze gemeente een maandelijkse inzameling te beginnen voor de voedselbank. Vanaf 2017 willen we één product per maand gaan inzamelen voor de voedselbank.

Voor de maand februari willen we u vragen houdbaar broodbeleg (jam, appelstroop, pindakaas, pasta...enz.) in te zamelen. In de ontmoetingsruimte achter in de kerk vindt u een krat waarin u de producten kunt inleveren. Alvast bedankt namens de voedselbank!

Oproep vrijwilligers 'kerkauto'



Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsers en auto's richting de kerk. Allemaal (met) mensen die de dienst willen meemaken. Nu kan het zijn, dat het niet mogelijk is, om lopend, op de fiets of met de auto naar de kerk te komen.

— Voor mensen die graag willen komen, maar dit niet meer zelf kunnen, wil de taakgroep Kerk en Wereld graag vrijwilligers vragen die mensen met de (eigen) auto naar de kerk willen brengen. Voor verdere informatie over de kerkauto en opgeven als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Tanny Verhagen. U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 0168-462894



Op 19 februari is de boekentafel niet alleen te vinden in De Vijverhof, maar ook op de grote tafel bij de ingang van de kerk. Daar laten we onze kinderbijbels zien en kunnen we uitleg en advies geven. Misschien

is het een goed idee om voor kinderen en/of kleinkinderen een mooie kinderbijbel aan te schaffen. Wij hebben ze voor verschillende leeftijden en prijzen.

De winst van onze boekverkoop doneren we aan onze eigen kerkgemeenschap. In 2016 hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan de kosten voor de startdienst.

We zijn u graag van dienst bij onze boekentafel.
Nel, Janneke en Bep

Graag stellen wij aan u voor: Daniel Mwangi



Wij zijn het bestuur van de Stichting Shade Children Foundation, een kindertehuis in Kenia dat al eerder ruimhartig door u gesteund is.

Wij waren heel blij toen wij geïnformeerd werden door de diaconie dat zij een van onze kinderen maandelijks gaat ondersteunen, want daarmee ondersteunt u niet alleen dit specifieke kind, maar alle kinderen in Shade. Van de maandelijkse sponsoring gaat namelijk de eerste € 15,- naar het algemeen budget, dat besteed wordt aan eten, huur, water, elektriciteit, salarissen huismoeders, medische kosten, etc. Daarnaast wordt er € 10,- per maand gespaard voor het specifieke kind, in dit geval Daniel, voor toekomstige studiekosten.

Daniel Mwangi is geboren op 22 november 2007. In Kenia krijgen kinderen altijd een Engelse naam en een naam in de stamtaal, Mwangi dus. In 2011 kwam hij in Shade wonen, samen met zijn broer Rueben. Zij zijn de jongste twee uit een gezin van zeven, dat in de problemen kwam nadat de ouders scheidden en de moeder achterbleef met de kinderen, zonder inkomen.

De jongens werden in verwaarloosde toestand aangetroffen en werden bij Shade ondergebracht. Gelukkig is het contact met de moeder sinds enige tijd hersteld en gaan de jongens in de schoolvakanties bij haar logeren (in de sloppenwijken van Nairobi).

Ons beleid is erop gericht dat de familiebanden onderhouden worden, als het niet mogelijk is dat de kinderen permanent bij hun familieleden verblijven, op voorwaarde dat het welzijn van het kind hierdoor niet geschaad wordt. Daniel is een heerlijk joch, dat goed kan dansen en graag de clown uithangt. Hij was langere tijd de jongste in Shade en had het dus even moeilijk toen er twee



jongere jongens in Shade kwamen wonen die de aandacht naar zich toetrokken. Hij is inventief als het gaat om het maken van autootjes en de laatste tijd graag ook een beetje stoer. Het is dan wel gemakkelijk als hij nieuwe slippers uit mag kiezen uit de voorraad die wij uit Nederland meebrachten en dan prinsessenslippers kiest met roze strikjes. Geweldig!



Misschien is het leuk als de kinderen uit de gemeente een brief schrijven (liefst in het Engels) of een tekening maken voor Daniel. Ik kan die dan eind maart meenemen. Gewoon een kaart (van Fijnaart?) is natuurlijk ook leuk. De kinderen vinden het altijd superleuk als ze post uit Nederland krijgen. Last but not least willen wij jullie natuurlijk bedanken voor de (financiële) steun. Deze is meer waard dan geld alleen! Tot zover voor nu.

Namens de Stichting SCF Nederland, Dina van Doesburg, voorzitter

AGENDA

6 febr. 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
7 febr. 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
8 febr. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
9 febr. 9.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
12 febr. 20.00 uur:	25+ kring, Appelaarseweg 2
16 febr. 15.30 uur:	Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof
21 febr. 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
21 febr. 20.00 uur:	Vergadering Moderamen, Vijverhof
22 febr. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
22 febr. 20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt

DIVERSE MEDEDELINGEN



Bijbel in 't kort: eerste hulp bij bijbellezen

Voor wie meer wil weten over de Bijbel, maar er niet mee vertrouwd is, is er nu een handig boekje in zakformaat: *Bijbel in 't kort*. Hiermee helpt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) beginnende bijbellezers op weg.

'*Bijbel in 't kort* is een startersgids', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Ook al is er een Bijbel in Gewone Taal beschikbaar, het blijft een dik boek uit een andere tijd. Steeds minder mensen hebben thuis of op school geleerd hoe je de Bijbel kunt gebruiken. Gelukkig is er wel veel nieuwsgierigheid naar de inhoud ervan. Mensen kopen een Bijbel in Gewone Taal of volgen bijvoorbeeld een Alpha-cursus. Voor hen is *Bijbel in 't kort* een eerste hulp bij bijbellezen.'

Zelf in de Bijbel lezen

Bijbel in 't kort bevat een inleiding op de Bijbel, een overzicht van de inhoud, een beschrijving van bekende bijbelse personen en een lijst met wat de Bijbel zegt over thema's als 'liefde' en 'vriendschap'. Ook staat er een leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen. Wie dat rooster volgt, krijgt een aantal belangrijke bijbelverhalen onder ogen. *Bijbel in 't kort* sluit aan bij de Bijbel in Gewone Taal, maar kan ook gebruikt worden naast andere vertalingen.

Bijbel in 't kort is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen via de website van het Royal Jongbloed:

<http://www.royaljongbloed.nl/product/9789089121042/bijbel-in-t-kort>.

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Janneke van Baren*



Amnesty.nl/groetenkaartje

Stuur een groetenkaartje

Overall ter wereld zitten mensen onterecht vast. Vaak zonder eerlijk proces, toegang tot een advocaat of medische hulp. Ze kwijnen weg in overvolle cellen of helemaal alleen. Vergeten en van al hun rechten ontdaan.

Om die mensen een hart onder de riem te steken, kun je hier een groetenkaart sturen. Zo'n kaart geeft niet alleen morele steun, maar leidt soms ook tot betere bescherming of behandeling in de gevangenis.

Schrijf je kaart snel en eenvoudig online. Amnesty stuurt 'm voor je op.

Bijbelleesrooster voor de maand februari 2017

wo 1	Matteüs 5:38-48	Meer geven dan gevraagd
do 2	Psalm 48	Stad op een berg
vr 3	2 Kronieken 3:1-14	Werk in uitvoering
za 4	2 Kronieken 3:15-4:10	Zuilen van naam
zo 5	2 Kronieken 4:11-5:1	Inrichting
ma 6	Spreuken 10:1-10	Krachttermen
di 7	Spreuken 10:11-21	Spreken is modder, zwijgen is goud
wo 8	Spreuken 10:22-32	Tegenstellingen
do 9	2 Kronieken 5:2-14	De ark op de juiste plaats
vr 10	2 Kronieken 6:1-11	Zo moest het gaan
za 11	2 Kronieken 6:12-21	Luistervraag
zo 12	2 Kronieken 6:22-31	Als/dan vragen
ma 13	2 Kronieken 6:32-42	Gebed met reikwijdte
di 14	2 Kronieken 7:1-10	Liefdevuur
wo 15	2 Kronieken 7:11-22	Antwoord
do 16	Spreuken 11:1-11	Goed of slecht
vr 17	Spreuken 11:12-21	Positief of negatief
za 18	Spreuken 11:22-31	Geven
zo 19	Psalm 83	Strijdlid
ma 20	2 Kronieken 8:1-11	Versterking
di 21	2 Kronieken 8:12-18	Geregelde offers
wo 22	2 Kronieken 9:1-12	Koninklijk bezoek
do 23	2 Kronieken 9:13-31	Alles goud wat er blinkt
vr 24	1 Korintiërs 3:1-9a	Samenwerking
za 25	1 Korintiërs 3:9b-23	Bouwkunde
zo 26	Psalm 62	Rustgevend
ma 27	1 Korintiërs 4:1-13	Oordeel niet
di 28	1 Korintiërs 4:14-21	Geen woorden, maar daden

