

# OVERDENKING

## Stervenskunst

Pas geleden ging ik voor het eerst in mijn leven naar de opera Nabucco van de Italiaanse componist Verdi. Een half-Bijbelse vertelling over de Babylonische koning Nebukadnezar die Jeruzalem veroverde, de joden in ballingschap voerde, maar later tot inkeer kwam. Opera leek mij eerlijk gezegd altijd een ouderwetse kunstvorm, maar tot mijn verrassing werd ik meegenomen door het verhaal en natuurlijk door de geweldige muziek. Naast het bekende slavenkoor maakte ook een van de solo-aria's veel indruk. Daarin bereidt de dochter van de koning zich voor op haar naderende einde, want zij is vanwege haar geloof in de God van Israël ter dood veroordeeld. Zij ziet dan hoe de hemel zich opent en haar ziel verlangt naar de eeuwigheid. Op het laatste moment wordt de prinses echter gered en mag zij haar aardse leven samen met haar geliefde voortzetten.

Dit verlangen naar de hemel in het uur van de dood kom je veel tegen in de christelijke traditie. Verdi was een overtuigd katholiek en dat hoor je terug in zijn muziek. Tegelijkertijd wordt de dood niet verheerlijkt. Dat de dochter van Nebukadnezar niet sterft, maar op het nippertje wordt gered, beleven we als een goed en gelukkig einde. De Bijbel kiest nog duidelijker voor het aardse leven, in het Oude Testament zul je zo'n lied vol doodsverlangen niet vinden. Jezus stierf evenmin vrijwillig, hij is door Pilatus ter dood gebracht.

Hier moest ik aan denken, toen het voorstel van de regering bekend werd gemaakt om euthanasie mogelijk te maken voor mensen die klaar zijn met leven, dus zonder dat er sprake is van een medische noodsituatie. Nu wil ik best uitgaan van de goede intenties van de minister, maar het gevaar is groot dat door deze wetgeving de uitzondering regel gaat worden en het aanbod de vraag oproept.

In liberale kringen hecht men veel waarde aan autonomie en daaruit volgt dan het argument dat ieder mens vrij zou moeten zijn over zijn eigen levenseinde te beschikken. Volgens mij is dat niet realistisch, want zoveel mensen zijn gestorven, voordat ze daar aan toe waren. Ze hadden graag langer geleefd, maar hun leven werd afgebroken door ziekte, een ongeluk of omdat ze vanwege ondraaglijk en uitzichtloos lijden voor euthanasie kozen. Dat blijft een ingrijpend gebeuren dat bij niemand in de koude kleren gaat zitten. Tegenover deze mensen wier leven onvoltooid eindigde, is het niet eerlijk dat mensen die het geluk hebben in relatieve gezondheid oud te worden, ook nog eens de keuze wordt gelaten om hun eigen levenseinde te kiezen. Dat zou de wereld er niet rechtvaardiger op maken. Bovendien denk ik dat zogenaamde keuzevrijheid in de praktijk vooral keuzestress oplevert en op mensen die het al moeilijk hebben de druk legt of hun leven wel waarde heeft.

De (bijna-)sterfscene in 'Nabucco' raakte bij mij een gevoelige snaar, omdat de dood erg dichtbij kwam. Medemensens begeleiden die het leven moeten loslaten, hoort bij mijn werk en roeping als predikant, maar het went nooit. Tegen wil en dank word je met het levenseinde geconfronteerd. Dat is een harde werkelijkheid. Godzijdank belijden we als kerk het geloof dat niemand van ons voor zichzelf leeft en niemand van ons voor zichzelf sterft. "Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, we zijn van de Heer." (Romeinen 14:7-8).

In dit vertrouwen noemen we op gedachteniszondag in de dienst de namen van degenen die ons ontvielen. Zij gingen ons voor in het sterven en moesten zichzelf verliezen. Het evangelie vertelt dat we dat allemaal moeten leren, in de verwachting van het nieuwe leven dat we in Christus ontvangen.

Ds. F.C. de Ronde

## KERKDIENSTEN

**6 november** Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Dankdag gewas en arbeid</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Oogstcollecte 2 <sup>e</sup> Diaconie eigen gemeente
Uitgang	Onderhoudsfonds

**13 november** Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Zendingsdienst; FLAME/Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Collecte Rondgang	Zendingscollecte
Uitgang	Kerk

**14 november, 15.00 uur: Fendertshofdienst (Heilig Avondmaal)**  
**Ds. F.C. de Ronde**

**20 november** Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar</i>
Voorgangers	Ds. F.C. de Ronde en Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Peter van der Eijk
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Diaconie Binnenlands diaconaat

**27 november** Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>1<sup>e</sup> Adventszondag; Doopdagviering Jeugd- en gezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19. 00 uur	<b>Zangdienst in De Ontmoetingskerk</b> Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	10.00 uur: Janita Bom / 19.00 uur: Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Missionair werk en kerkgroei Werelddiaconaat

**29 november, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof****4 december** Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>2<sup>e</sup> Adventszondag; Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Collecte Rondgang Uitgang	1 <sup>e</sup> Kerk      2 <sup>e</sup> Diaconie pastoraat Onderhoudsfonds

**11 december** Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>3<sup>e</sup> Adventszondag</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Susanne Baan
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Diaconie eigen gemeente

**12 december, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre**

**18 december** Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	<b>De Dorpskerk</b>
Bijzonderheden	<i>4<sup>e</sup> Adventszondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	<b>Kerstzangdienst in de Rooms-Katholieke kerk</b>
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	'Versterk de kerk in Kameroen' Kerk

**19 december, 15.00 uur: Oecumenische Fendertshofkerstdienst,  
Diaken M. Bastiaansen en Ds. J.H. van der Sterre**

**20 december, 15.00 uur: Oudersensoos kerstviering  
Ds. F.C. de Ronde**

## **ROOSTERS**

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
6 november	Nel en Anne	Saskia en Linda
13 november	Geerte en Lejanne	FLAME
20 november	Addie en Femke	Jolanda en Tiny
27 november	Nelleke en Angelique	Neely Anne en Saskia
4 december	Marloes, Judith en Amber	Claudia en Linda
11 december	Claartje, Nel en Lejanne	Tiny en Myrthe
18 december	Christy en Angelique	José en Jolanda

	<b>PPT-dienst</b>	<b>Beamerdienst</b>
6 november	Tiny	Bert
13 november	Jan	Anton
20 november	<i>Gedrukte liturgie (Ad/Jan)</i>	<i>Peter (mededelingen)</i>
27 november	Jeroen	Gerrit
4 december	Ad	William
11 december	Edward	Bert
18 december	Tiny	Anton

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
6 november	Jeanne Moerland	Dick van der Giesen
13 november	Tanny Verhagen	Dick van der Giesen
20 november	Riet Jongbloed / Hetty Bom	Ad van Sprang
27 november	Tiny Verhagen	Dick van der Giesen <i>Ad van Sprang (zangdienst)</i>
4 december	Marianne Solleveld	Ad van Sprang
11 december	Mineke Huitkar	Johan van der Steen
18 december	Cor Endepoel	Ad van Sprang

## **Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld**

### **Geroepen om te delen**

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestantse gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun delen we met wie dat nodig hebben.

### **6 november: Diaconale collecte eigen gemeentewerk**

Ter gelegenheid van '*Dankdag voor gewas en arbeid*' worden er fruitbakjes samengesteld, die als groet van de gemeente verdeeld worden onder gemeentelieden. Wij ervaren dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook met het gesprek dat plaatsvindt tijdens het bezoek. Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mede mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. Helpt u mee?

### **13 november: Zendingdienst Victory4All / Jeffreys Bay Zuid-Afrika**

Vanuit Klundert vertrekken Arie en Janny Strootman regelmatig voor lange tijd naar Jeffreys Bay, als zending en voor het onderhoud van gebouwen etc.

Al ruim 13 jaar werkt het team van Victory4all Projects aan een betere toekomst voor ongeveer 600 kinderen uit de sloppenwijken van Jeffreys Bay en Humansdorp. (meer info: [www.ariestrootman.nl](http://www.ariestrootman.nl) en [victory4all.nl](http://victory4all.nl))

Uw gift aan Victory4All Projects, groot of klein, geeft **kinderen uit de sloppenwijken** van Jeffrey's Bay en Humansdorp de mogelijkheid tot goed onderwijs en daarmee **kans op een toekomst** zonder armoede.

Arie & Janny Strootman hopen tijdens deze zendingdienst zelf aanwezig te zijn.

### **20 november: Diaconale collecte Protestantse Kerk Binnenlands Diaconaat**

Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoor-

beeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes.

In inloophuis Open Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en advies en kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële problemen.

Op zondag 20 november collecteren we voor het diaconale werk in Nederland, zoals dat van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad. Geeft u ook?

### **27 november: Diaconale collecte Protestantse Kerk Missionair werk en Kerkgroei**

De Kliederkerk in Gaastmeer, een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is een gemoedelijke vorm van samenzijn voor kinderen, ouders en grootouders. Elke bijeenkomst bestaat uit de drie onderdelen: 'samen ontdekken', 'samen vieren' en 'samen eten'. Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen in hun dagelijks leven. De kliederkerk groeit. Mensen die niet naar de kerk komen, komen wél naar Kliederkerk en nodigen weer andere mensen uit! De Protestantse Kerk wil nog meer mensen bereiken met vernieuwende vormen van kerkzijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom graag een krachtige impuls. Met uw bijdrage aan de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk helpt u de Kliederkerk in Gaastmeer en andere pioniersplekken op een zinvolle manier aanwezig te zijn in hun omgeving.

### **27 november: Diaconale collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat**

Op deze zondag wordt gecollecteerd voor het project 'Fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia' van Kerk in Actie. De fiets, heel gewoon hier in Nederland, kan in Afrika een groot verschil maken. Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Maar de afstanden zijn groot en de wegen slecht, waardoor de centra voor de mensen vaak moeilijk bereikbaar zijn. Het project Bike4Care van CoöP-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt ervoor dat de ruim 800 gezondheidswerkers een fiets krijgen, zodat ze gezinnen die afgelegen op het platteland wonen kunnen bereiken met medische zorg en advies. De gezondheidswerkers krijgen een herkenbaar hesje en ook training in onderhoud. Een kwart van de kosten moeten ze in een jaar terugbetalen, daarna is de fiets van hen. Als alle fietsen zijn afbetaald, krijgt het centrum een fietsambulace. Voor gebruik hiervan wordt een kleine bijdrage van de patiënt gevraagd, zodat de chauffeur een vergoeding krijgt en de fietsambulance onderhouden kan worden. Dankzij de fiets komt gezondheidszorg binnen het bereik van meer mensen. Tegelijk wordt met dit project de eigen verantwoordelijkheid en plattelandsontwikkeling gestimuleerd.

#### **4 december: Diaconale collecte Protestantse kerk Pastoraat**

De kern van pastoraat is 'er zijn voor mensen'. Maar hoe kun je als gemeente omzien naar de mensen die niet meer in de kerk komen? Veel gemeenten zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat. Het accent ligt steeds meer op pastoraat buiten het kerkgebouw en op doelgroepen zoals 'ouders met jonge kinderen'. Steeds vaker maakt men gebruik van social media. Met trainingen en handreikingen rust de Protestantse Kerk pastorale werkers toe om goed in te kunnen spelen op de veranderende situatie. Op de landelijke Pastorale Dag zijn er inspirerende workshops om in de eigen gemeente mee aan de slag te gaan. Met uw bijdrage aan de collecte voor het Pastoraat maakt u het mogelijk dat de vrijwilligers in het pastoraat steeds nieuwe vaardigheden kunnen leren, zodat we als gemeenten op een goede manier omzien naar alle mensen die onze aandacht nodig hebben. Geeft u ook?

#### **11 december: Diaconale collecte eigen gemeentewerk**

Op deze zondag collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

#### **18 december: Diaconale collecte Kerk in Actie Themajaar 'Versterk de kerk': Duurzame landbouw en predikantenopleiding - Kameroen**

Op deze zondag collecteren we voor het project "Duurzame landbouw en predikantenopleiding in Kameroen". Dit project staat centraal binnen het themajaar "Versterk de kerk" van Kerk in Actie. Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma's: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten. De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk Nederland ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.



## TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

### Bij de diensten

- In de doopdienst van 30 oktober werden drie meisjes ten doop gehouden: Mayra van Dueren den Hollander, Fleur Tolenaars en Anne van Dorp. Hun naam verbonden met Gods naam, mogen zij delen in de rotsvaste belofte dat de Heer ons opneemt in zijn verbond.
- De zendingsdienst van 13 november wordt muzikaal ondersteund door een blaasorkest van eigen gemeenteleden die de afgelopen tijd hard aan het oefenen zijn onder leiding van Bert de Ruiter. Dat mag u niet missen.
- Op gedachteniszondag, 20 november, zal ik samen met collega Van der Sterre voorgaan. Wij noemen dan de namen van broeders en zusters die het afgelopen jaar gestorven zijn. Als schriftlezing heb ik gekozen voor Genesis 35, waar Jakob terugkeert in Bethel (deze plaatsnaam betekent in het Hebreeuws 'huis van God') en wordt verteld over de begrafenis van Debora, de voedster van Rebekka onder een boom die 'eik van geweent' wordt genoemd.
- Tijdens adventszondagen, waarop ik voorga, ben ik van plan te lezen uit de messiaanse teksten van de profeet Jesaja.
- Op 27 november is er 's avonds om 19.00 uur een zangdienst in De Ontmoetingskerk met liederen en lezingen die passen bij deze eerste Adventszondag in de sfeer van de Engelse traditie van 'lessons and carols'.

Ds. F.C. de Ronde

### Gedachteniszondag 2016



Op 20 november is het gedachteniszondag. We gedenken als gemeente dan degenen die ons dit jaar ontvallen zijn en die we moeten toevertrouwen aan de Eeuwige. Hun nabestaanden worden in het bijzonder uitgenodigd voor deze dienst waarin hun namen genoemd zullen worden in het vertrouwen dat hun leven veilig is bij God.

5 november	Huibregt Petrus van der Weele	75 jaar
24 november	Pieter Kortlever	84 jaar
7 december	Cornelis Marie Dekkers	87 jaar
13 december	Leonardus Johannes Scheepers	92 jaar
16 december	Johanna Saarloos-Agterdenbos	95 jaar



23 december	Aagje van der Werf-den Hollander	96 jaar
<b>2016 (tot medio oktober):</b>		
6 januari	Pieterella Bos-van de Meeberg	88 jaar
29 januari	Cornelia Jansen-Jansen	76 jaar
1 februari	Adriana Cornelia de Kok-Otto	86 jaar
3 februari	Johanna Adriana Hollemans-Knook	87 jaar
6 februari	Adriana Johanna Vinkestein-van der Roest	93 jaar
18 februari	Johanna Aria Hartmans-Knook	77 jaar
11 maart	Jannetje Knook-Lukas	85 jaar
30 maart	Wilhelmina Groeneveld	78 jaar
28 mei	Neeltje Adriana Huijzers-Nuiten	70 jaar
3 juni	Cornelia Maartje Hollemans-Stam	89 jaar
15 juni	Johanna Lukas-Hack	81 jaar
12 juli	Johanna Tetteroo-van Vliet	59 jaar
23 juli	Anna Adriana Lokers-Steenbergen	69 jaar
17 augustus	Adriana de Vos-Slikboer	95 jaar
28 augustus	Pieterella Moerland-van der Giesen	88 jaar
9 oktober	Adriaan van den Hurk	64 jaar

## ***Van de KERKENRAADSTAFEL***



### **Samenvatting kerkenraadsvergadering 12 juli 2016**

De voorzitter opent de vergadering met lezing van 22:1-14 en gebed en een woord van welkom aan de aanwezigen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Na diverse korte mededelingen worden het verslag en de actiepuntenlijst van de kerkenraadsvergadering van 24 mei doorgenomen. Op een aantal punten wordt om toelichting gevraagd. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen gedaan, o.a. over de kinderzegening die niet door zal gaan met daarbij de vraag hoe we deze kwestie gaan evalueren, 2 nieuwe leden bij de taakgroep Kerk & Wereld, t.w. Bert Hendrikse en Helmut Lange, de nieuwe wijkindeling en een kort verslagje van de extra classisvergadering van 16 juni, de aankomende bevestiging ambtsdragers, doopverzoeken, startweekend, talentenveiling en Specialdiensten en het Lutherjaar, de voorgenomen verkoop van de kerk in Standdaarbuiten.

Er zijn geen vragen over de toegestuurde verslagen.

De jaarrekening 2015 van de Taakgroep Kerk & Wereld wordt ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. Na een aantal vragen wordt de jaarrekening door de kerkenraad goedgekeurd en vastgesteld.

Vervolgens wordt de jaarrekening 2015 van de Taakgroep Beheer definitief vastgesteld. De taakgroep geeft aan dat er een jaarkalender opgesteld zal gaan worden met data voor alle financiële acties.

Ds. De Ronde heeft een voorstel m.b.t. een reactie van de kerkenraad inzake een wijziging van de kerkorde opgesteld en geeft een korte uitleg daarbij. De kerkenraad gaat akkoord met zijn voorstel, waarna dit door de scribe aan de classis zal worden doorgegeven.

Het volgende agendapunt is het beleidsplan. De werkgroep heeft een beleidsplan op een A4-tje gemaakt. Voorzitter Menno Bom licht dit blad toe: het is gebaseerd op The Golden Circle. Er is bij het opstellen/invullen gebruik gemaakt van Kerk2025, de '12 plaatjes' van de gemeenteavond en het Lagerhuisdebat. De Taakgroepen gaan er verder mee aan de slag en geven op de kerkenraadsvergadering van 27 september in 5 minuten een terugkoppeling over hoe ver men is en vervolgens half oktober een verslag daarvan.

Over de ingekomen en uitgaande post zijn geen vragen.

Naar aanleiding van de diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken wordt opgemerkt dat de dienst met ds. De Ronde (senior) wisselend ervaren is, dat de Pinksterdienst met belijdenis mooi gevonden werd (en fijn dat er 4 mensen belijdenis deden), dat het jammer is dat kinderen vaak niet reageren in een gesprekje met een dominee en dat de doopdienst in de avonddienst mooi was. De kinderen konden er ook goed bij, zodat zij het goed konden zien en het kindje zelfs nog een kusje mochten geven.

Van de rondvraag wordt door een kerkenraadslid gebruik gemaakt met een vraag over voorbede door gastpredikanten.

Voor drie aftredende ambtsdragers Anton Dijkshoorn, Piet de Lange en Wim de Loome, is dit de laatste kerkenraadsvergadering. Daarom worden zij door de beide predikanten toegesproken en bedankt voor het werk dat zij gedaan hebben in hun ambt als ouderling. Ook spreken Anton, Piet en Wim nog een afscheidswoordje tot de overige kerkenraadsleden.

Als afsluiting vertelt ds. Van der Sterre over een vriendin, Lous van Alphen-Lindeboom, die onlangs overleden en door hem begraven is. Hij gaat voor in gebed en leest daarna uit een door Lous geschreven boekje De Geest, de vrucht en de gaven het 'Gebed om de vrucht van de geest'.

Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

Susanne Baan, scriba

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

## UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op woensdag 16 november 2016 in de Vijverhof.

Aanvang 20.00 uur.

Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.

## AGENDA

1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad
2. Opening door ds. J.H. van der Sterre
3. Mededelingen
4. Luther, het Lutherjaar
5. *PAUZE*
6. Besluit Kinderzegening
7. Begroting 2016 Taakgroep Kerk & Wereld
8. Begroting 2016 Taakgroep Beheer
9. Rondvraag
10. Sluiting door ds. F.C. de Ronde

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groeten,  
Susanne Baan, scriba

## Portret van een gemeentelid – Anton Bom (Zwingelspaansedijk)



### 1. Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Net zoals in het vorige portret stond: het verhaal van David en Goliath. Ik hoorde het op school en thuis en als we eens mochten kiezen welk verhaal de meester zou gaan vertellen, koos ik dat verhaal. De kleine die

het wint van de grote!

### 2. Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou graag aan God willen vragen: Hoe komt het dat we Uw 10 geboden niet zien als richtlijnen maar als beperkingen en onszelf daardoor die beperkingen ook opleggen?

### 3. Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Er is niets waar ik niet dankbaar voor ben in mijn leven. Zelfs de nare en verdrietige gebeurtenissen hebben mij iets laten zien waar ik dankbaar voor ben. Het meest dankbaar ben ik voor Janita en onze jongens.

### 4. Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk voelt jong en oud zich welkom en thuis. De ouderen accepteren dat er ruimte is voor de inbreng van de jongeren. De pubers hebben aandacht en begrip voor datgene waar de ouderen aan gehecht zijn. In mijn droomkerk is dat merkbaar in de invulling van de diensten. Mooie voorbeelden zijn de dienst op de startzondag en de kerk- en schooldienst. Ik heb genoten van die diensten. Maandelijks zouden we zo'n dienst moeten hebben, waarvan dan ook de jongeren goed op de hoogte zijn, zodat ze komen.

### 5. Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

Het samen zingen en het samen bidden. Dat geeft mij een gevoel van verbondenheid. Ik zou graag willen dat we de boekjes Geroepen om te zingen weer gebruiken. Die gebruikten wij in de voormalig gereformeerde kerk zoals de Evangelische liedbundel in de voormalig hervormde kerk werd gebruikt. Die laatste wordt nu nog gebruikt, maar Geroepen om te zingen nooit meer en daar staan ook nog zoveel mooie liederen in.

### 6. Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Van een vrolijke dienst voor jong en oud! Ook van aandacht voor mensen buiten de kerk, daar is nog veel te doen.

### 7. Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?

Blij word ik van het omgaan met de mensen om me heen: collega's en klanten en anderen. Ik ben dan echt niet anders dan op zondag. Natuurlijk word ik niet altijd blij van de verhalen die ik soms hoor, maar het feit dat iemand soms zijn hart bij me lucht en daar ruimte door krijgt, geeft mij voldoening.

### 8. Wat wens je je medegemeenteleden toe?

Een goed leven in gezondheid en geluk, waarbij het omzien naar elkaar en de ruimte om jezelf te zijn, onder de hoede van Gods kerk, centraal staan.

### 9. Welk lied zing je heel graag?

Dat zijn er heel veel, maar als ik er maar één mag kiezen, is het lied 382 uit de Evangelische liedbundel:

*Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar U bent, zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.*

*Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.*

*Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.*

*Staan wij oog in oog met U Heer,  
daalt uw stralende licht op ons neer,  
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.*

### 10. Aan wie geef je de pen door?

Aan Bert de Ruiter.

### Kerstviering voor de ouderen



Dinsdag 20 december organiseert de ouderensoos de jaarlijkse kerstviering. Aanvang 15.00 uur, maar de deur van de Vijverhof staat vanaf 14.30 uur open.

Het is de bedoeling dat wij aan de hand van een liturgie het kerstevangelie volgen. Dit zal gedaan worden in de vorm van gedichten, liederen en een meditatie.

De viering wordt afgesloten met een maaltijd en eindigt om ongeveer 18.30 uur. Wij nodigen u van harte uit. Voor vervoer belt u naar één van de onderstaande personen.

Graag opgeven voor 18 december:

Nel Zegelaar	tel. 462125	Bep. v.d. Mast	tel. 462632
Addy Roks	tel. 462254	Nel v. Dorp	tel. 463639

## Een berichtje van de Zendingskrans

Op 27 september 2016 hebben we erbij stil gestaan dat de Zendingskrans 55 jaar geleden is begonnen. Tijdens deze middag stond het woord DANKBAARHEID centraal.

We hebben een paar verzen uit Psalm 145 gelezen waar staat: De Here is een groot God en Hem komt alle eer toe. Voor ons mensen is niet te begrijpen hoe groot Hij is. Van generatie op generatie zal men U prijzen om wat U doet. Men zal dan vertellen van Uw grote daden.

God komt alle eer toe, Hem mogen we danken dat we dit stukje zendingswerk al zo lang mogen doen in Fijnaart en dat er nog steeds mensen bereid zijn om ons te helpen.

Tijdens deze middag heeft een medewerkster van Dorcas een presentatie gehouden over het werk van Dorcas. We kijken met elkaar terug op een heel fijne middag. Als u ons wilt helpen, heel graag, we komen 29 november 2016 weer bij elkaar in de Vijverhof. Om 14.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

*Voor Uw trouw, o Heer,  
door alle jaren heen,  
voor Uw zegen elke dag  
danken wij U.*

*Wij danken U, o hoogste Heer,  
ons loflied prijst Uw Naam,  
want U komt toe de hoogste eer,  
wij danken U, o Heer.*

*Voor de mensen Heer,  
trouw door de jaren heen,  
voor hun warmte elke dag  
danken wij U.*

*Voor dit samenzijn  
bouwend op U alleen,  
voor het uitzicht naar die dag  
danken wij U.*

Namens de dames van de Zendingskrans,  
Sandra van Dorp



### Meet and Eat

Op 26 november 2016 zal er weer een heerlijk driegangenmenu geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt.

U/jij kunt je aanmelden bij Addy Roks, tel. 0168-462254 ([gemeentezijn@pknfijnaart.nl](mailto:gemeentezijn@pknfijnaart.nl))

## Liturgisch bloemschikken

Bij voldoende deelname willen we weer een cursus liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt zes avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van het bloemstuk.



De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken en dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar. Daarom hebben we het dan ook tegen de kerst en in het voorjaar nogmaals opgepakt.

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. We hebben de volgende avonden gereserveerd:

In 2016: 9 nov., 7 dec. en in 2017: 8 febr., 8 en 29 maart in het Trefpunt.

Aanvang 19:30 uur! Tot 9 november.

Graag aanmelden bij: Addy Roks 0168-462254 of e-mail:

*e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl*

## Kledingcontainer Leger des Heils



De container staat bij de familie Bom, Zwingelspaansedijk 10, buiten op het erf.

*Wat mag wel/niet in de kledingcontainer:*

### ***Wel (in gesloten vuilniszak)***

Kleding, schoenen (per paar gebonden), laarzen (per paar gebonden), beddengoed, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, kleding, ondergoed, riemen, (sport)sokken (per paar), (strop)dassen, zachte knuffels, tafellakens, tassen, theedoeken en vitrage.

### ***Niet***

Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, hard speelgoed, vloerbedekking, voden, zwaar vervuild textiel (olie, verf e.d.), afval.

De kleding die het Leger des Heils inzamelt, wordt verkocht aan textielsorteerbedrijven of wordt tegen sociale prijzen verkocht in de tweedehandskledingwinkels van het Leger des Heils. De opbrengst gaat naar projecten van het Leger des Heils. Een deel van de kleding wordt apart gehouden om uit te delen bij rampen en noodsituaties.

Informatie kunt u vinden op: [www.reshare.nl](http://www.reshare.nl)

Heeft u een vraag stel hem aan ons: Anton en Janita Bom, tel. 0168 462064 of [janitabom@hoeverustenburg.nl](mailto:janitabom@hoeverustenburg.nl)

## STREPSILS VOOR LESBOS!!!!

Zoals u misschien weet, ga ik voor twee weken naar Lesbos om vrijwilligerswerk te doen in een medische missie voor de stichting "Boat Refugee Foundation". Als Spoedeisende Hulp verpleegkundige (in het Amphia ziekenhuis in Breda) hoop ik in Lesbos mijn kleine steentje bij te dragen aan de opvang van de vele vluchtelingen die daar in kampen zitten te wachten op wat komen gaat. Door de veranderingen in de situatie in Griekenland is de focus van de hulp veranderd van acute opvang aan de kusten in Griekenland naar de meer structurele hulp in de overvolle kampen. Er is veel hulp nodig. Ik zal op 10 november vertrekken en hoop op 25 november weer terug te zijn. Vanuit de bovengenoemde stichting is er veel vraag naar STREPSILS. Vandaar mijn oproep.



Wat zal het geweldig zijn, als ik in november dozen vol Strepsils mee kan nemen! Veel mensen in de kampen hebben last van griepachtige verschijnselen, keelpijn, hoesten en zijn gebaat bij Strepsils. Voor ons een kleine moeite om aan te schaffen en in Lesbos zeer welkom!!

In de hal van De Dorpskerk staat een mand, waarin u tot 8 november een doosje Strepsils kunt deponeren. U kunt ook een doosje bij mijn ouders in de brievenbus doen. (Noordlangeweg 8 Fijnaart)

Voor informatie of andere vragen, Arieke Knook  
arieke.knook@planet.nl, tel. 06 51752524



Jeugdrubriek

### Van de kindernevendienst

De eerste zondag van november lezen we over Jozef die uit de gevangenis is. Hij heeft de voorspellende dromen van de farao uitgelegd. De farao ziet in dat God ervoor gezorgd heeft dat Jozef dit allemaal weet. Niemand is zo wijs en verstandig als Jozef en daarom krijgt Jozef de leiding over het paleis en het volk van de farao in Egypte. Hij wordt onderkoning. We gaan er een leuke puzzel over maken.

De tweede zondag van november is er Flame.

20 november lezen we verder over Jozef. Hij blijft in Egypte wonen en wordt 110 jaar. Vlak voordat hij sterft, zegt hij tegen zijn broers dat God goed voor hen



zal zorgen: "Hij zal jullie uit Egypte leiden, terug naar het beloofde land Kanaan." Dat is hun thuisland, het land van hun vader en voorvaderen. Waar voelen jullie je thuis? En hoe komt het dat je je ergens thuis voelt? Wat is je favoriete plek in huis? Daar zullen we over doorpraten in de kindernevendienst.

27 november starten we met het adventsproject. Het thema is wachten, we wachten op de geboorte van Jezus. Maar wat kan wachten lang duren. In de kerk zullen we tot kerst elke week een speurtocht hebben.

De 1e adventszondag lezen we in Jesaja dat volken hun speren en zwaarden laten smelten, er zal vrede zijn. Daarvoor moeten we wel goede dingen doen. In de kindernevendienst hoor je wat we voor goeds kunnen doen.

De 2e adventszondag lezen we in Jesaja dat er uit de familie van David een nieuwe koning zal komen. De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn, alle volken op de aarde zullen naar hem toekomen. De stad waar hij woont zal een schitterende stad zijn. Om iets nieuws te beginnen moet je vaak wel eerst schoon schip maken. Help je mee met schoonmaken?

De 3e adventszondag lezen we in Jesaja dat er prachtige bomen in de woestijn zullen bloeien en dat er rivieren door het droge land zullen stromen. God zal komen, dan wordt alles anders. Maar we moeten er wel oog voor hebben, niet geblinddoekt rondlopen. Je kent het spelletje vast wel: ik zie ik zie wat jij niet ziet. Kom je kijken?

De 4e adventszondag lezen we over Jesaja die in gesprek is met koning Achaz, de koning van Juda (een deel van het beloofde land Kanaän). De koning moet een teken aan de Heer vragen, maar de koning zegt dat hij dat niet nodig heeft. Daarop zegt Jesaja dat de Heer zelf een teken zal geven: "Een jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon krijgen. Ze zal haar zoon Immanuël noemen (dat betekent 'God met ons'). Maar zijn we wel goed voorbereid op Zijn komst? Wat heb je eigenlijk allemaal nodig als er een baby wordt geboren? Kom je helpen om spulletjes klaar te zetten?"

We hopen jullie te zien in de kerk om mee te speuren en samen met ons op weg te gaan naar het Kerstfeest.

De leiding

### **Flame**

Zondagmorgen 13 november (10-11 uur) is er weer Flame in het 't Trefpunt (Wilhelminastraat 66). Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen.

Je bent van harte welkom! (groep 1 t/m 7)

Een vriendje/vriendinnetje is natuurlijk ook altijd welkom!



## TAAKGROEP BEHEER

### Verantwoording collecten

18 sep. Kerk	€ 241,69
25 sep. Kerk	€ 161,05
2 okt. Kerk	€ 192,10
2 okt. Onderhoudsfonds	€ 131,70
9 okt. Onderhoudsfonds	€ 219,76
16 okt. Onderhoudsfonds	€ 123,97

Ontvangsten voor het **verjaardagsfonds** in het 3e kwartaal € 1317,50.  
Alle gevers en bezorgers weer hartelijk dank voor deze mooie opbrengst.

### Giften

Giften zijn er ontvangen via mw. A. v. Nieuwenhuijzen € 50 uit dankbaarheid voor de kerk; € 50 voor de kerk via mw. M. Kruis; €20 voor de kerk via mw. A. de Vrij en mw. L. Nouwen.

€ 50 voor het onderhoud van de kerk via Ds. De Ronde en € 15 voor de kerk via mw. M. Nijhoff.

### Kerkbalans 2016

Van het door u toegezegde bedrag van €89.616 is de opbrengst tot nu €76.932,49. Dank aan allen die dit bedrag al hebben binnengebracht. Een herinnering aan degenen die hun gedane toezegging begin van dit jaar nog niet hebben overgemaakt. Alvast bedankt voor uw betaling de komende weken, zodat we weinig overlopende posten zullen hebben aan het einde van het jaar. Ook degenen die geen toezegging gedaan hebben, kunnen hun bijdrage storten op NL86INGB0009638332.

Met vriendelijke groet,  
Jan Tolenaars, penningmeester college van kerkrentmeesters

### Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: [collectebonnen@pknfijnaart.nl](mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl)

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

*(Onderstaande bijdrage had in het kerkblad van oktober geplaatst moeten worden, maar is door de redactie 'over het hoofd gezien'. Onze excuses.)*

## **FANCY FAIR 27 augustus 2016**

We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde Fancy Fair met heel mooi en erg warm weer. Het was gezellig rondom alle activiteiten, zoals de verkoop van bloemstukjes, oliebollen, kaarten, haakwerkjes en snuffelmarkt-spulletjes, het springkussen, eendjes vissen en de grote sjoelbak.

In de Vijverhof draaide het Rad van Avontuur. In een relaxte sfeer hebben we het rad rond kunnen laten gaan onder het genot van een drankje en iets lekkers voor bij de koffie. Door het erg warme weer en de late schoolvakantie was het bezoek wat minder dan andere jaren.

Om ongeveer 18.00 uur zijn we gestopt en op dat ogenblik is de trekking van de Grote verloting verricht door ds. F.C. de Ronde.

De 1ste prijs is gewonnen door dhr. D. Maris en de 2de prijs door familie Van Tilborgh. Beide prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd.

De opbrengst was € 5300,00. Dit alles is mogelijk geworden door ondersteuning van een heleboel sponsors, giften, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers van de Fancy Fair.

Hiervoor willen we allen HEEL, HEEL HARTELIJK DANKEN!!!!!!!!!!!!!!!

De Fancy Fair Commissie: Lenie, Albert, Gerrit, Jos, Aagje, Henk.

## **Talentenveiling**

Via de beamer-afkondigingen hebben we u laten weten dat de talentenveiling vanwege te weinig aanmeldingen is afgelast. We moeten het nog nader bespreken, maar we zijn van plan om een aantal aanmeldingen tijdens de kerstmarkt, 10 december a.s., te veilen. We zullen hiervoor de komende tijd in overleg treden met diegenen die een talen(en) hebben aangemeld. We houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet, College van kerkrentmeesters, Wim Langbroek

## **KERSTMARKT in DE VIJVERHOF**

zaterdag 10 december vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur

- Kerststukjes
- Kerstartikelen
- Glühwein
- Rad van Avontuur met lekkere spullen, waarvan u kunt smullen.
- Kerstkaarten
- Erwtensoep
- Boekentafel

Ook dit jaar nodigen we iedereen weer hartelijk uit een bezoekje te komen brengen aan de jaarlijkse kerstmarkt in De Vijverhof, waar u weer kunt genieten van een heerlijk kopje koffie of thee of een glaasje fris. Verder is er ook warme glühwein, witte en rode wijn, rosé en bier.

Wij hopen weer op een gezellige drukte (zodat het Rad weer volop kan draaien), een prettige sfeer en een goede opbrengst.

We zouden het erg waarderen als u koek of cake zou willen bakken voor bij de koffie en thee of voor bij het Rad van Avontuur. Ook kerstspulletjes voor de verkoop kunnen we goed gebruiken. U kunt deze vanaf 9.00 uur afgeven in de Vijverhof of vooraf even contact leggen met Henk Nijhoff, 0168-463357 of 0649115532. Ook bloembakjes e.d. die gebruikt kunnen worden voor het maken van kerststukjes, kunt u inleveren Jeanne Moerland, Tiny Verhagen of Hetty Bom.

*Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat u tijdens de kerstmarkt aanwezig kunt zijn!*

### **Nels erwtensoep volgens het Torenpolderrecept**

Deze overheerlijke erwtensoep kunt u ook, om thuis te eten, vooraf bestellen bij Nel van Dorp, Leeuwerikstraat 26, tel. 463639 (eventueel kunt u ook porties van een halve liter afnemen).

De ingrediënten voor deze soep worden geschonken door gemeenteleden.

Nel kookt de erwtensoep, vriest ze in en levert ze, indien gewenst, bij u thuis af.

### **Wat doen we met de collecten voor “kerk” en “onderhoudsfonds”**

Voor veel mensen is het onduidelijk wat er allemaal gebeurt met de bijdrage aan deze collectes. Daarom willen we hierbij een overzicht geven wat er de laatste tijd is uitgevoerd waar geld voor nodig is.

\* Zoals u nog wel weet, zijn in september de twee kapotte wijzers van de torenklok gerepareerd en op dezelfde dag zijn de kapotte leien op het dak van de toren vervangen. Dit alles moest gebeuren met een grote kraan, die toch het meeste geld van de hele klus kostte. Het huren van zo'n kraan loopt al gauw in de honderden euro's. Zo komt zo'n klus al gauw totaal boven de duizend euro uit.

\* In oktober hebben we de verlichting rondom De Dorpskerk gerepareerd en nieuwe lampen geplaatst. Ook is de installatie nu zo gemaakt dat de verlichting gelijk met de straatverlichting aan en uit gaat.

\* In 't Trefpunt en De Ontmoetingskerk is groot onderhoud geweest aan de brandbeveiliging. Alle oude brandblussers en slangenhaspels zijn afgekeurd en dus vervangen door nieuwe blussers en slangenhaspels. Ook zijn de batterijen en lampen van de vluchtwegaanduiding (groene bordjes) vernieuwd. Zo voldoen we weer aan de eisen die aan de gebouwen gesteld worden door de overheid.

\* In de Vijverhof zijn veel lampen vernieuwd die in de loop van de tijd kapot gegaan waren. Voor de muurlampen hebben we nog een aantal lampen besteld die zuiniger zijn dan de huidige lampen.

\* Verder heeft de Taakgroep Beheer financiële ondersteuning gegeven aan de teambuildingdag van de kerkenraad en is er ondersteuning gegeven aan de Vakantiebijbelclub.

\* Binnenkort zal de kastanje voor De Dorpskerk worden gerooid. Daarbij zullen ook nog coniferen worden gerooid om de kerk letterlijk beter zichtbaar te maken voor de gemeenschap van Fijnaart.

\* Omdat er klachten waren van diverse mensen dat de kussens in de Dorpskerk naar voren schoven zijn onder de kussens antislip matjes geplaatst. Deze moeten voorkomen dat het genoemde verschijnsel zich nog voordoet.

\* Voor de langere termijn is het doel om geld bijeen te brengen voor het opnieuw bestraten van de paden bij De Dorpskerk en het renoveren van (een gedeelte) van het talud aan de kerkvijver.



## TAAKGROEP KERK en WERELD

### Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

11 september	Jeugdwerk: JOP / Sirkelslag	€ 133.50
18 september	Stichting pleegzorgboerderij "De Parelhoeve"	€ 172.99
25 september	Kerk in Actie: Vredesweek	€ 192.57
2 oktober	Israël zondag	€ 274.25
9 oktober	Eigen gemeente (jeugdwerk)	€ 200.04
16 oktober	Wereldvoedseldag	€ 346.30

### Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

### Dankdienst voor gewas en arbeid 6 november 2016

De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar activiteiten rondom de dankdienst voor gewas en arbeid, waaronder het maken van fruitbakjes voor gemeenteleden van 77 jaar en ouder. In deze viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Op deze manier willen wij als gemeente dankbaar zijn voor al wat wij mogen ontvangen.



Op zondag 6 november vindt dit plaats.

Het fruit wordt gesponsord door een aantal fruittelers. Alles wat we tekort komen wordt gekocht met korting bij de supermarkt en andere bedrijven, hier zijn wij erg dankbaar voor en daarom is het niet nodig dat er fruit gebracht wordt.

Wel is het de bedoeling om in december een inzameling te houden voor de voedselbank waar iedereen dan een gift voor kan geven, wat zeer op prijs gesteld wordt. Hebt u nog vragen, dan kunt u mij bellen: Jan den Hollander, telefoon 0168-404463 of per mail ([jandenhollandervlees@gmail.com](mailto:jandenhollandervlees@gmail.com))



Op **zaterdag 5 november 2016** tussen 9.00 uur en 12.00 uur zullen de fruitbakjes in de Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld worden samengesteld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Jan den Hollander. Daarnaast gelijktijdig ook een oproep voor het bezorgen van de fruitbakjes op **zondag 6 november 2016**.

Namens de taakgroep Kerk en Wereld, Jan den Hollander

### **Inzamelingsactie 10-11 december voor de voedselbank**

Kerk en Wereld wil graag een actie houden voor de voedselbank. Deze actie komt in plaats van het fruit en andere artikelen die verzameld werden voor de oogstdankdag. Deze actie wordt sterk bij U aanbevolen in de gedachtenis van Kerst om aan de medemens, die het wat minder heeft in de gemeente Moerdijk, te denken.

De artikelen (men kan elke donatie gebruiken die normaal in de boodschappentas gaat) kunnen gebracht en verzameld worden op **zaterdag 10 december van 10 uur tot 12.30** uur in de Vijverhof en **zondag 11 december voor de kerkdienst**.

Namens de voedselbank danken wij u hier hartelijk voor!  
Kerk en Wereld.



### **De Schoenendoos-actie komt er weer aan!!**

Geschikt voor **alle** leeftijden!

Zoals u al jaren gewend bent van ons, doen wij ook dit jaar weer mee aan de actie 'Schoenmaatjes' van Edukans. De actie houdt in dat kinderen een schoenendoos versieren en daarna vullen met spulletjes zoals toiletartikelen, een speelgoedje, een knuffel en schoolspullen. De schoenendozen worden later verzonden naar kinderen elders op de wereld; kinderen die het veel minder goed hebben dan wij en die ontzettend blij zijn met zo'n gevulde schoenendoos.

We willen u vragen om een gevulde schoenendoos in de kerk af te geven, dit kan t/m 20 november. Achter in de kerk vindt u schoenendozen en folders. U mag een schoenendoos meenemen en thuis vullen, als u zelf nog een lege schoenendoos hebt, wilt u die dan gebruiken? Op de flyer staat wat u wel en juist niet in de schoenendoos kunt stoppen.

U kunt ook geld geven voor de verzendkosten van de dozen. Ook mag u losse spulletjes (alles uiteraard nieuw/netjes en schoon) inleveren. Voor deze spullen staat een grote doos achterin de kerk. De spullen zijn voor kinderen tussen 2 en 14 jaar. Edukans gebruikt deze spullen om dozen aan te vullen of extra dozen te vullen. Denk aan:

- toiletspullen zoals zeep, shampoo, handdoek, washand, tandenborstel, tandpasta, kam, borstel, haarspeldjes of haarelastiekjes, spiegelkje, kettinkje

- schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, schaar, puntenslijper, liniaaltje, etui, lijm, schrijfblok, kleurboek
- kleine speelgoedjes zoals balletje, knikkers, autootje, jojo, springtouw, puzzeltje, muziekinstrumentje, plastic of houten diertjes, bouwblokjes, kraaltjes
- andere dingen waar een kind plezier van kan hebben zoals kleine knuffels (geen varken), knutselspulletjes (bijv. vouwblaadjes, figuurscharen, verfdooasje, stickertjes), een T-shirtje, petje.

*Let op:*

GEEN oorlogsspeelgoed of – kleding (bijv. shirt of pet met camouflageprint)

GEEN ‘eng’ speelgoed zoals een plastic slang, spin

GEEN spullen/speelgoed met batterijen

GEEN snoep of ander eten (koekjes e.d.)

*Let op:*

\* Lees de folder goed om te weten welke spullen wel en welke niet in de schoendoos mogen.

\* **PLAK DE DOOS NIET DICHT OF PAK HEM NIET IN** (bijv. met inpakpapier). Alle dozen worden namelijk door Edukans vóór verzending geopend en gecontroleerd. Doe er liever een ‘postbode-elastiek’ omheen.

\* Doe het machtigingsformulier voor de verzendkosten boven op de doos (en dus niet erin!) of geef het af aan een lid van de taakgroep Kerk en Wereld.

Voor meer informatie over de actie kunt u kijken op [www.edukans.nl](http://www.edukans.nl) bij ‘schoenacties’ en/of ‘schoenmaatjes’. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Marloes Stoop 0623943307 of via [kerkenwereld@pknfijnnaart.nl](mailto:kerkenwereld@pknfijnnaart.nl)  
**IEDEREEN BIJ VOORBAAT AL BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING!**



Op 30 oktober zijn in de hal van de kerk heel veel uitgaven te zien van het Nederlands Bijbelgenootschap. 30 oktober is namelijk Bijbelzondag 2016.

Op 13 november kunt u de boekentafel weer vinden in de Vijverhof. U weet toch de weg? Bij de startzondag hebben we laten zien wat de boekentafel u bieden kan. En dat we boeken hebben voor groot en klein en voor verschillende prijzen.

Deze keer liggen er veel boeken en boekjes voor de kerstperiode.

U bent van harte welkom bij onze tafel.

Nel, Janneke en Bep



## Een kerstgroet voor een gevangene!

Wilt u meedoen aan de kerstgroetenactie van Ark Mission? Bij de boekentafel of bij Bep Rosing kunt u hiervoor informatie vragen. U schrijft volgens de aanwijzingen een eigen kaart en levert die uiterlijk 13 november in bij de boekentafel, bij Dicky Baas of Bep Rosing. De kaarten sturen we zelf als een pakketje op. U hoeft dus geen postzegel te plakken.

Een klein kaartje, een groot gebaar. Doet u mee?

Dank, Bep Rosing

## AGENDA

1 nov. 19.30 uur:	Liturgische werkgroep, Trefpunt
2 nov. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
3 nov. 9.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
4 nov. 20.00 uur:	16+ groep, Bovenzaal Ontmoetingskerk
8 nov. 20.00 uur:	Vergadering kerkenraad
9 nov. 9.15 uur:	Gebedskring, Vijverhof
13 nov. 10.00 uur:	FLAME en Meetingpoint, Trefpunt
16 nov. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
16 nov. 20.00 uur:	Kindernevendienst, Vijverhof
17 nov. 15.30 uur:	Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof
20 nov. 20.00 uur:	25+ kring, Appelaarseweg 2
28 nov. 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
29 nov. 19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Vijverhof
29 nov. 14.30 uur:	Zendingskrans, Vijverhof
30 nov. 20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
30 nov. 20.00 uur:	Alphagroep, Vijverhof
6 dec. 19.30 uur:	Liturgische werkgroep, Trefpunt
7 dec. 9.15 uur:	Gebedskring, Vijverhof
7 dec. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
13 dec. 19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Vijverhof
20 dec. 15.00 uur:	Ouderensoos, Vijverhof: <b>Kerstviering</b>



## DIVERSE MEDEDELINGEN



Op één dag wereldwijd, ouderwets met de hand, brieven schrijven tegen onrecht: dat is Amnesty's Schrijfmarathon. We schrijven brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of werden vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Hoe meer mensen op 10 december aan de Schrijfmarathon meedoen, hoe groter onze vuist tegen onrecht. Machthebbers die de mensenrechten schenden weten dankzij onze brieven dat de wereld over hun schouder meekijkt. Dat werkt. Want niemand wil te boek staan als onderdrukker, folteraar of tiran.

Elke brief is waardevol of je er nu één, drie of dertig schrijft. Je kunt thuis schrijven aan de hand van onze voorbeeldbrieven. Vraag erom aan Bep Rosing.

Je kunt ook aanschuiven bij een schrijfactie bij jou in de buurt. Vanaf 15 november kun je op de kaart zien waar in Nederland schrijfacties plaatsvinden. In Klundert gaan we schrijven op zaterdag 10 december 2016 van 14 tot 16 uur. Kom je meedoen?

Bep Rosing



### **Bijbel wint verkiezing Belangrijkste Boek**

‘De Bijbel is voor Nederlanders het belangrijkste boek. Hieruit blijkt opnieuw dat de Bijbel heel veel mensen weet aan te spreken.’ Dat zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap nu de Nieuwe Bijbelvertaling verkozen is tot het Belangrijkste Boek van Nederland. De verkiezing vond plaats in het kader van het Jaar van het Boek. De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in een nieuwe lay-out. Daarnaast brengt het NBG de Bijbel met een publiekscampagne extra onder de aandacht.



‘De Bijbel is een boek van en voor iedereen. Het gaat over vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, liefde en haat; alles kom je in de Bijbel tegen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf. ‘In de verhalen over personen als Jozef, Job en Petrus komen de grote thema’s uit de wereldliteratuur voorbij. De Bijbel staat aan de basis van onze cultuur en is bepalend voor de godsdienstige traditie van ons land.’

#### *Nieuwe Bijbelvertaling en publiekscampagne*

De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurlijfhebbers als gelovigen aanspreekt. De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004.

Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest gebruikte Bijbel van Nederland. Een nieuwe zwart-witte uitvoering ontworpen door Studio Ron van Roon en uitgegeven door Royal Jongbloed, is sinds 1 oktober overal verkrijgbaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap start gelijktijdig de campagne, 'Jij wordt genoemd in het belangrijkste boek', om aandacht te vragen voor de Bijbel bij een breed publiek.

### *Nederlands Bijbelgenootschap*

Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Met steun van leden en donateurs zorgt het NBG voor betrouwbare en toegankelijke vertalingen van de Bijbel. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Alle vertalingen zijn te vinden op [debijbel.nl](http://debijbel.nl).

Koning Willem-Alexander is beschermheer van het NBG.

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem*

*Contactpersoon: Janneke van Baren*

### **Passage Fijnaart**

Woensdag 23 november om 19.45 uur in 't Trefpunt: Dhr. W. Zondag uit Baarn houdt een lezing over de natuur en cultuur van de landen Noorwegen en Italië.

Donderdag 19 december om 19.30 uur in 't Trefpunt: Kerstviering, verzorgd door de leden van het bestuur.

### **Jubileumconcert Interkerkelijk Koor Fijnaart - 20 november 2016**



Op 15 oktober 2016 bestond het Interkerkelijk Koor Fijnaart 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan geven wij op zondagmiddag 20 november a.s. een jubileumconcert. Het koor staat onder leiding van Aart van der Gronden. Aan het gevarieerde programma wordt zowel door het Kamerorkest Roosendaal, onder leiding van Willem Damsteegt, als door pianist Johan Cnossen medewerking verleend.

Het concert vindt plaats in De Dorpskerk in Fijnaart en begint om 15.00 uur.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze muzikale, feestelijke middag.

## Bijbelleesrooster voor de maanden november en december

### NOVEMBER

di. 1	Genesis 41:37-52	Allerheiligen
wo. 2	Psalm 40	Gered van de dood
do. 3	Genesis 41:53-42:17	Ontmoeting
vr. 4	Genesis 42:18-38	Bewijs gevraagd
za. 5	Genesis 43:1-25	Onverwachte wending
zo. 6	Genesis 43:26-44:13	Bekerfinale
ma.7	Genesis 44:14-34	Door het stof
di. 8	Genesis 45:1-20	Herenigd
wo. 9	Genesis 45:21-46:7(27)	Naar Egypte
do. 10	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
vr. 11	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
za. 12	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
zo. 13	Lucas 20:27-40	God van levenden
ma.14	Lucas 20:41-21:4	Schijn en werkelijkheid
di. 15	Genesis 46:28-47:12	Gosers
wo. 16	Genesis 47:13-27	Handel-wijze
do. 17	Genesis 47:28-48:7	Dubbele zegen
vr. 18	Genesis 48:8-22	Kruiselings
za. 19	Psalm 46	Een vaste burcht
zo. 20	Lucas 21:5-19	Let op
ma. 21	Lucas 21:20-28	En toch komt het goed
di. 22	Lucas 21:29-38	Laat je (niet) verrassen
wo. 23	Genesis 49:1-13	Schijnwerper op Juda
do. 24	Genesis 49:14-28	Zegen op zegen
vr. 25	Genesis 49:29-50:14	Uitvaartregeling
za. 26	Genesis 50:15-26	Open einde
zo. 27	Romeinen 12:1-8	Gaaf!
ma.28	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
di. 29	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
wo. 30	Romeinen 13:8-14	Heb de ander lief

### DECEMBER

do. 1	Psalm 24	Te groot voor een gewone poort
vr. 2	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
za. 3	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
zo. 4	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
ma.5	Romeinen 15:14-33	Nieuwe wegen
di. 6	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
wo.7	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
do. 8	Psalm 141	Geurig gebed
vr. 9	Filippenzen 1:1-11	Verlangen

za. 10	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
zo. 11	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven
ma.12	Filippenzen 2:12-18	Inspanning
di. 13	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
wo.14	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
do. 15	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
vr. 16	Jesaja 6:1-13	Roeping
za. 17	Jesaja 7:1-9	In het nauw
zo. 18	Jesaja 7:10-17	Ongevraagd teken
ma.19	Jesaja 7:18-25	Kaalslag en overvloed
di. 20	Filippenzen 4:1-9	Vreugde
wo. 21	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
do. 22	Jesaja 8:1-10	Billboard
vr. 23	Jesaja 8:11-23a	Maak het verschil
za. 24	Jesaja 8:23b-9:6	Licht in de duisternis
zo. 25	Johannes 1:1-14	Menselijk Woord
ma.26	Jesaja 9:7-16	Getroffen
di. 27	Jesaja 9:17-10:4	Recht en onrecht
wo.28	Jesaja 10:5-19	Niet alleen Israël
do. 29	Jesaja 10:20-27	Terugkeer
vr. 30	Jesaja 10:28-34	Geschreeuw
za. 31	Jesaja 11:1-10	Nieuwe bloei

### **Gemeentegids/Kom in de Kring**

Helaas, het telefoonnummer van Lijntje de Wit, pastoraal medewerker in wijk 5, staat niet juist op het kaft van Kom in de Kring.

Het telefoonnummer van Lijntje is **0168 465058**.

Graag even aanpassen in uw exemplaar.