

OVERDENKING

‘Een vaste burcht is onze God’

(Liedboek 1973 Gezang 401 = Liedboek 2013 Lied 898)

Volgend jaar, in het jaar 2017, zal het vijfhonderd jaar geleden zijn dat Luther 95 stellingen liet spijkeren aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg. Met Luther begon de Reformatie. Luther die ons er niet alleen aan herinnerde dat wij gerechtvaardigd worden door geloof alleen, maar die ons er ook van heeft leren zingen.

Frau Musica

Luther heeft de gemeente het kerklied gegeven. De Reformatie die met hem is gekomen, betekende zeker ook: zingen en musiceren. Dat kwam, doordat hijzelf zo van musiceren hield en doordat hij in het klooster in Erfurt de psalmen had leren zingen. 'Een schoolmeester die niet zingen kan, zie ik niet aan', zei hij, en: 'Jonge mensen mogen geen predikant worden als ze zich niet flink in de Musica geoefend hebben'. Luther noemde Frau Musica de zuster van de Theologia. De muziek kwam direct na de theologie.

Lutherlied

Om de gemeente te laten zingen heeft Luther zelf een aantal liederen gedicht. Het bekendste is wel het 'Lutherlied'. Het ontstond tussen 1526 en 1528. In die jaren kende Luther grote persoonlijke aanvechtingen en ook heerste de pest die persoonlijke vrienden uit zijn leven wegrukte. Luther schreef zelf de levendige, ritmische melodie. Het is eigenlijk een hertaling van Psalm 46. De psalm bestaat uit drie stukken. Het eerste deel (2-4) roept beelden op die verweven zijn met het geloof in de Schepper. Het water, de zee, is een uitloper van de chaos, het woest en ledig bij het begin van de schepping. Laat de chaosmachten zich maar weer breed maken, zegt de psalm. Het zal hun niet lukken. God is onze burcht. Het tweede deel (5-8) doelt waarschijnlijk op de belegering van Jeruzalem door de Assyriërs in 701 voor Christus, ten tijde van koning Hizkia. Ook een afschuwelijke dreiging, maar ook dat gevaar deert de gelovige niet. God is onze burcht. Het laatste deel (9-12) is de finale waarbij alle registers opengaan. God grijpt op aarde in. Hij bant oorlogen uit, bogen verbreekt hij en lansen verbrijzelt hij. 'Staak de strijd en erken dat Ik God ben' (vers 11). Luther heeft deze ontzagwekkende actie herkend in de komst van Jezus.

In de woorden van Luther: 'Vraagt u wie Hij is? Hij heet Jezus Christus, de Heer Zebaoth, er is geen andere God'. Jezus Christus, onze burcht. Geen andere God, dan deze Ene, die zijn macht onthult in de kwetsbare gestalte van Jezus Christus. Hij is verheven onder de volkeren, verheven op de aarde, maar let wel: het is de verhevenheid van het kruis. Dat en zo is de diepste betekenis van God als toevlucht en als sterkte, God met ons.

Internationale

Het Lutherlied werd al snel het lied van de Hervorming en van de Hervormingsdag. En daarmee veranderde in de loop van de tijd de melodie. Het vrije ritme versterkte en het werd een strijdlied. Iemand noemde het de 'Protestantse Internationale'. Zo werd het soms dan ook gezongen. Strijdbaar, begeleid op het volle orgel, met trompetten, tegen Rome met haar macht en dwaling. In ongeschokte zekerheid en met een groot gevoel van eigen gelijk. 'Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken'. En toevallig hadden wij dat woord van God geheel aan onze kant!

We kunnen zeggen: die tijd is voorbij. Wij hebben in onze tijd geen strijd meer met Rome. De Duitse rooms-katholieke bisschoppen gaven onlangs naar aanleiding van 2017 een heel positieve verklaring uit over de Reformatie. Rome en de Reformatie kunnen de Reformatie tot op grote hoogte gezamenlijk gedenken! En triomfantelijk geloven is ons, gelukkig, vreemd geworden.

Aangevochten geloof

Laten wij het lied zingen, zoals Luther het bedoelde. Het Lutherlied is geen triomfmars, maar getuigenis van een gelovig, maar tegelijk aangevochten mens. Luthers lijfarts vertelt hoe ze Luther eens in diepe onmacht aantreffen. Ze haalden hem uit zijn verdoving door om hem heen te gaan staan musiceren en zingen. 'Toen dat gebeurde kwam doctor Luther langzaam bij, zijn zwaarmoedigheid verdween, zodat hij zichzelf met ons mee ging zingen en spelen'.

Eén woordje maar

Al kon Luther aangevochten zijn, tegelijk wist hij dat het woord van God sterker is. 'Eén woordje maar', is genoeg om de duivel te doen vallen. Zo klinkt er ineens een onbezorgdheid en vrolijkheid, die, als je goed luistert, het hele lied draagt. Eén 'woord', dat is het woord van God. En het is Christus. 'Vraagt u wie Hij is? Hij heet Jezus Christus, de Heer Zebaoth, er is geen andere God'. Hij is het Woord van God. Het Woord dat gezongen wordt in de psalm die we zingen, het Woord dat ons optilt en ons de vrijheid geeft van het geborgen zijn bij God. 'Daarom, als je treurig bent en de droefheid wil het winnen, zeg dan: vooruit, ik moet voor mijn Heer Christus een lied spelen op het orgel of een Te Deum of een Benedictus, want de schrift leert me dat hij graag een vrolijk lied en snarenspeel hoort. Grijp maar flink in de toetsen en zing erop los tot de boze gedachten vergaan!'.

Zingende gemeente

Sinds Luther is de gemeente van Christus een zingende gemeente. Zingend van haar geloof in Jezus Christus, zingend van haar geloof in de 'vaste burcht', tegen alle aanvechting in. 'Een vaste burcht is onze God, een wal die 't kwaad kan keren'.

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENSTEN

2 oktober Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Israëlzondag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marjolein Roks
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Collecte Rondgang	1 ^e Israëlzondag 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Kerk

9 oktober Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerk- en schooldienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk: Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Diaconie eigen gemeente

10 oktober, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

16 oktober Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang	KIA: Wereldvoedseldag
Uitgang	Onderhoudsfonds

23 oktober Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Léander van Holten
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	KIA: Zending

24 oktober, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof

30 oktober *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst + Afsluiting van de VBC</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie NBG Hervormingsdag Kerk

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
2 oktober	Geerte en Léjanne	Linda en José
9 oktober	Nelleke, Femke en Addie	<i>Kinderen blijven in de kerk</i>
16 oktober	Marloes en Angelique	Tiny en Neely Anne
23 oktober	Claartje en Judith	Myrthe en Claudia
30 oktober	Dina, Christy en Amber	<i>Kinderen blijven in de kerk</i>

	PPT-dienst	Beamerdienst
2 oktober	Tiny	Bert
9 oktober	Jan	Anton
16 oktober	Jeroen	Peter
23 oktober	Ad	Gerrit
30 oktober	Edward	Willian

	Bloemendienst	Organist
2 oktober	Sandra Leijten	Johan van der Steen
9 oktober	Dit Konings	Ad van Sprang <i>Zangdienst: J. v.d. Steen</i>
16 oktober	Nel Goudriaan	Dick van der Giesen
23 oktober	Paula de Rooij	Dick van der Giesen
30 oktober	Hanny v.d. Kemp	Johan van der Steen

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn we de protestantse gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en financiële steun delen we met wie dat nodig hebben. Samen met u willen we een verschil maken.

2 oktober: Diaconale collecte Protestantse Kerk Israëlzondag

Op 2 oktober, Israëlzondag, staan we stil bij de bron van ons christelijk geloof, de Joodse traditie. Om het gesprek over de Joodse wortels van de kerk te stimuleren, organiseert Kerk en Israël tal van activiteiten. Ieder jaar is er een landelijke ontmoetingsdag, zijn er studiemiddagen en dit jaar is er begin november een symposium over Jezus en Paulus als Joodse hervormers. Paul van Dam, lid van de commissie Kerk en Israël in Houten, vindt het belangrijk om als gemeente terug te gaan naar onze wortels die liggen in het Oude Testament. “Die verhalen laten processen zien die ook in ons eigen leven gaande zijn. Moeite, zorgen en pijn, maar ook intense betrokkenheid van God met mensen. Het zijn verhalen die we keer op keer moeten lezen om de diepte ervan tot ons door te laten dringen.” Ook lokale groepen Kerk en Israël organiseren cursussen en bijeenkomsten die gemeenteleden inspireren met de Joodse bronnen en traditie. Met de opbrengst van de collecte kan de Protestantse Kerk al deze activiteiten ondersteunen.

9 oktober: Diaconale collecte eigen gemeentewerk

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?



16 oktober (Wereldvoedseldag): Diaconale collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig

vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt. Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook?

23 oktober: Diaconale collecte Kerk in Actie Zending

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Op zondag 23 oktober collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dat van JPRM in Nigeria. Geeft u ook aan de collecte?

30 oktober: Diaconale collecte Nederlands Bijbelgenootschap (Hervormingsdag)

Op 30 oktober is het Nationale Bijbelzondag. Dit jaar doen we dat rond het thema 'Vier je Bijbel'. Eén zondag in het jaar waarbij we extra dankbaar zijn voor de Bijbel. In Nederland hebben we meerdere vertalingen, maar wereldwijd is er nog veel vertaalwerk te doen - en daar staan we op Bijbelzondag bij stil. Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt in Nederland voor eigentijdse Bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal en de Samenleesbijbel. Zij maken ook het kinderbijbelblad Alef en organiseren het Bijbelfestival voor gezinnen. Als onderdeel van de United Bible Society draagt het Nederlands Bijbelgenootschap verder bij aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste Bijbelvertaling ooit voor Karakalpakstan, tot de verspreiding van gratis Bijbels aan vluchtelingen in de Oekraïne. Om al het werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kan het Nederlands Bijbelgenootschap niet zonder uw steun. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!



TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 17 augustus 2016 is overleden op haar kamer in de Jan Punthof, **Adriana de Vos-Slikboer**, in de gezegende leeftijd van vijftiennegentig jaar.

Mevrouw De Vos, Zus, zoals ze meestal genoemd werd, werd op 4 augustus 1921 geboren aan de Fortweg in Heijningen, als oudste in een gezin dat zes kinderen zou omvatten. Ze trouwde met Rie de Vos, die zij acht kinderen, zes meisjes en twee jongens, schonk. Met het gezin woonde ze lange jaren aan de Valenciënnesstraat. Ondanks verdriet, ze verloor haar man op negenenvijftigjarige leeftijd en ze moest ook twee schoonzoons ten grave dragen, werd haar leven gekenmerkt door dankbaarheid. 'Mijn kinderen zijn zo goed voor mij', zei ze. Zo was het ook in de Jan Punthof, waar ze bijna dertig jaar met vreugde gewoond heeft. Haar kinderen droegen haar op handen. Elke dag kwam een van hen op bezoek en elke week stonden er verse bloemen. Zij droeg haar kinderen elke avond, op aan haar hemelse Vader.

Veel betekende voor haar het 'Gebed voor mijn kinderen'. 'Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen. Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift'. Dát was mevrouw De Vos, die mij eens vertelde: 'Elke avond zeg ik 'Ik heb een Vader in de hemel''. Levend uit dit vertrouwen is haar leven voor velen van rijke betekenis geweest. Na de dankdienst voor haar leven, waarin we vanzelfsprekend een danklied, het lied 'Dank U voor deze nieuwe morgen', hebben gezongen, hebben we dit blijmoedige kind van God op onze begraafplaats bij haar man te ruste gelegd. We danken God voor wat Hij ons in Zus de Vos heeft geschonken en bidden dat haar leven en geloof ook voor de kinderen en kleinkinderen een bron van geloofsvertrouwen moge zijn.

Ds. Van der Sterre



Op zondag 28 augustus 2016 is in haar woning in de Fendertshof overleden **Pieterella Moerland-van der Giesen** in de leeftijd van achtenachtig jaar.

Pia van der Giesen werd geboren op 11 december 1927 aan de Potenblokseweg in een gezin van zeven kinderen. In 1948 trad ze in het huwelijk met Christiaan Pieter Moerland met wie ze zes kinderen mocht krijgen. Met haar man bouwde ze in Heijningen een verzekeringskantoor op. Chris ging er veel op uit, terwijl zij, ze was intelligent en had een helder verstand, de administratie verzorgde. Zijn plotselinge dood in 1990, juist toen ze wilden gaan afbouwen, was een enorme schok. Hij was slechts 66 jaar.

Mevrouw Moerland was een vrouw met veel talenten. Niet alleen was ze zorgzaam, in het bijzonder voor haar kinderen, ze was ook muzikaal, ze kon goed naaien en lekker koken. Het geloof, waarvan zij zeker ook de ernst beleefde,

nam in haar leven een grote plaats in. In de dienst hebben we uit Romeinen 8 gelezen. 'Want ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here'. Een verzekering, waarvoor Christus de premie betaalde en die geldig is, ook na het aardse leven.

Een van de kinderen maakte een ontroerende video-opname: mevrouw Moerland, zingend en spelend op de Philicorda: 'Neem de wereld, geef mij Jezus'. Moge dit beeld en de woorden van dit geloofslied ook voor de kinderen en kleinkinderen een bron van troost en inspiratie zijn.

Ds. Van der Sterre



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Kerk- en schooldienst

Zondag 9 oktober wordt in De Dorpskerk om 10.00 uur de jaarlijkse Kerk- en schooldienst gehouden. Thema is de 'Tien Woorden'. Richtingwijzers voor het leven zijn het, belangrijke regels. Regels en afspraken kennen we allemaal, bijvoorbeeld in het verkeer, thuis en op school, op tijd komen, je spullen opruimen, elkaar niet pesten maar helpen. Zonder zulke afspraken wordt het leven een chaos.

De Julianaschool in Fijnaart, die het onderwerp aanreikte, is er deze weken al volop mee bezig. Met o.a. een sketch, beamerpresentatie en jonge liederen belooft het een aansprekende dienst te worden. Leerkrachten en leerlingen van basisscholen uit Fijnaart, Heijningen, Standdaarbuiten en Klundert, maar ook ouders, grootouders, broertjes, zusjes, familie, burens, bekenden en alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom!

Ds. Hans van der Sterre

2 oktober Israëlzondag

De eerste zondag van oktober staat binnen de PKN in het teken van de blijvende verbondenheid van de kerk met het volk Israël. Joden over de gehele wereld vieren deze maand het Joods Nieuwjaar (rosh hashana), Grote Verzoendag (Jom Kippoer) en het Loofhuttenfeest (Sukkot).

Het christendom is voortgekomen uit het jodendom en nog steeds kan de kerk niet zonder synagoge bestaan. In de dienst lezen we over aartsvader Jakob, zijn levensverhaal staat model voor de geschiedenis die God met zijn volk is aangegaan en daar mogen wij onszelf aan spiegelen en in herkennen.

Lezing Ilse Akkermans

Op woensdagavond 19 oktober komt Ilse Akkermans in de Jacobushof (R.K.-kerk te Fijnaart) vertellen over haar boek 'Bestemming Soerabaja'. Hoofdpersoon in dit boek is haar vader, Harry Akkermans, die opgroeide in Oudemolen,

daar de oorlogsjaren meemaakte en als 17-jarige jongen na de bevrijding werd uitgezonden naar Nederlands-Indië. Haar boek is grotendeels gebaseerd op de brieven die Harry en zijn familie elkaar toen stuurden.

Toen Ilse Akkermans de oude reiskoffer van haar vader Harry Akkermans vond, met honderden brieven van en aan zijn familie en met hem voor het eerst uitgebreid over zijn verleden sprak, wist ze het zeker: ze moest zijn verhaal opschrijven. 'Een hele generatie jonge militairen zweeg een leven lang over wat zij in Nederlands-Indië had meegemaakt. Met dit boek wil ik het taboe doorbreken van een verzwegen geschiedenis.'

Bij velen zal dit verhaal herkenning oproepen. Daarom organiseert de Open Deurcommissie deze lezing.

Portret van een gemeentelid – Henk Nijhoff



1. Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi?

Mij heeft het verhaal van David tegen Goliath enorm geboeid. Ik weet nog waar ik was toen ik ernaar luisterde op de radio. David was helemaal geen soldaat, maar kwam alleen kijken hoe zijn broers het maakten in het leger van Israël dat tegen de Filistijnen zou gaan vechten. Hij werd kwaad op Goliath omdat die de God van Israël beledigde en zei daarom tegen koning Saul dat hij Goliath zou doden. Dat deed hij door met een steen uit zijn slinger het hoofd van Goliath te raken.

2. Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag?

Ik zou aan Jezus willen vragen: ‘Wat heb ik eraan om juist in U te geloven, terwijl er nog veel meer geloven zijn?’

Ik heb de andere godsdiensten nooit onderzocht. Ik ben vertrouwd geraakt met dit protestantse geloof doordat ik het van mijn ouders heb meegekregen. Ik ben benieuwd wat Jezus op die vraag zou antwoorden.

3. Waar ben je dankbaar voor in je leven?

Vrijheid, gezondheid (voor zover ik het weet), elke dag eten en drinken, eigenlijk alle dingen om je heen die vanzelfsprekend lijken, mijn leven met mijn vrouw Cobi (helaas overleden) en mijn kinderen en kleinkinderen. Verder mijn familie en vrienden. Ook dat ik mijn talenten voor allerlei dingen heb kunnen en mogen inzetten.

4. Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen?

In mijn droomkerk komen we als alle christenen bij elkaar, jong en oud, om samen ons geloof te beleven en te belijden. Dus eigenlijk wat wij nu met hervormd en gereformeerd gedaan hebben, maar dan nog met allerlei takken van christendom erbij.

5. Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen?

De kerkdienst met het woord van God in de preek, maar ook vooral het samen-zijn en het samen zingen. Het liefst blijde teksten op een melodie die iedereen mee kan zingen. We kunnen met behulp van de Cantorij best wat nieuws leren, maar ik vind het niet fijn als er te veel moeilijke nieuwe liederen in één dienst voorkomen.

6. Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?

Van met andere mensen gezamenlijk bezig zijn om allerlei doelen binnen de kerk te bereiken. Voelen dat je erbij hoort. Er zijn veel groepen bezig binnen de kerk. Voor iedereen die mee wil werken, is er iets te doen.

7. *Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week?*

Ik ben dankbaar voor iedere nieuwe morgen en ik ben blij dat ik toch bijna iedere dag wel iets voor de kerk en andere mensen mag betekenen. Vaak zijn dat technische dingen die achter de schermen gebeuren. Ik ben ook veel bezig met de ledenadministratie van de kerk.

8. *Wat wens je je medegemeenteleden toe?*

Dat we in harmonie met elkaar in alle openheid en vrijheid ons geloof mogen beleven en daarbij omzien naar elkaar.

9. *Welk lied zing je heel graag?*

Lied 216 (zong ik altijd samen met Cobi als we in de auto op vakantie naar Frankrijk reden)

*Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.*

*Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.*

*Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.*

10. *Aan wie geef je de pen door?*

Anton Bom (Zwingelspaansedijk)

Activiteitencommissie

Woensdag 2 november 2016, 20.00 uur in 't Trefpunt



Woensdag 2 november komt **ds. Niek van Exel**, voor velen van u geen onbekende, een lezing houden over: ***Delen uit een werkzaam en leerzaam leven.***

Hij was gemeentepredikant, zijn eerste gemeente was Fijnaart, zendingspredikant in Latijns Amerika, directeur van Youth for Christ Nederland en justitiepredikant. Nu met emeritaat, maar nog steeds niet helemaal in ruste.

Graag wil hij met ons delen wat hij in zijn leven is tegengekomen, ontdekt heeft, geleerd heeft en afgeleerd heeft. We maken ons deelgenoot van een boeiend leven en een bezielend spreker.

Welkom op woensdag 2 november a.s.

Meet and Eat



In 2016 (1 okt., 29 okt. en 26 nov.) zullen er weer heerlijke driegangenmenu's geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt.

U / jij kunt je aanmelden bij Addy Roks.0168-462254
(a.roks-kwist@kpnplanet.nl)

Vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u zich dan snel op en vraag gerust een kennisje / buurvrouw of buurman mee.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Liturgisch bloemschikken

Bij voldoende deelname willen we weer een cursus liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van het bloemstuk.

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken en dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar. Daarom hebben we het dan ook tegen de kerst en in het voorjaar nogmaals opgepakt.

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. We hebben de volgende avonden gereserveerd.

In 2016: 12 okt., 9 nov. en 7 dec.

In 2017: 8 febr., 8 maart en 29 maart.

Aanvang 19:30 uur! In het Trefpunt.

Graag opgeven bij: Addy Roks 0168-462254 of
e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl





Kledingcontainer Leger des Heils

Bij de familie Bom, Zwingspaansedijk 10, staat een kledingcontainer. U kunt elke dag van de week uw gebruikte kleding brengen. De container staat buiten op het erf van onze boerderij.

De opbrengst (kleding kiloprijs) gemiddeld € 28,- per volle container, komt ten goede aan het jeugdwerk.

En dat is een mooi extraatje! Dus vul uw vuilniszak met gebruikte kleding en breng de kleding naar Zwingspaansedijk 10!

De kleding die het Leger des Heils inzamelt, wordt verkocht aan textielsorteerbedrijven of wordt tegen sociale prijzen verkocht in de tweedehandskledingwinkels van het Leger des Heils. De opbrengst gaat naar projecten van het Leger des Heils. Een deel van de kleding wordt apart gehouden om uit te delen bij rampen en noodsituaties.

Anton en Janita Bom

Tel. 0168 462064 / janitabom@hoeverustenburg.nl



Jeugdubriek

Kindernevendienst

We lezen in oktober verder over Jakob en Esau. Jakob is nog steeds op de vlucht. Bij een waterput ontmoet hij zijn nicht Rachel, ze zorgt voor de schapen van haar vader Laban (de oom van Jakob). Na het drinken neemt Rachel hem mee naar huis. Hij mag gaan werken bij Laban. Hij wordt verliefd op Rachel en vraagt zijn oom of hij na 7 jaar werken met haar mag trouwen. Oom Laban kan zich geen betere man wensen voor zijn dochter Rachel en gaat akkoord. Na 7 jaar hard werken is het dan zover, Jakob mag trouwen met Rachel. Maar dan loopt het anders dan verwacht, oom Laban wil dat eerst zijn oudste dochter Lea trouwt. Ben je ook zo benieuwd hoe dat afloopt?

De 2e zondag is het scholenzondag, dan is er geen kindernevendienst.

De 3e zondag gaat het over de zonen van Jakob. Jakob heeft 12 zonen gekregen en is inmiddels ook herenigd met zijn broer Esau. Jullie kennen het liedje vast wel: Jozef zoekt zijn grote broers, alle 10 zijn ze jaloers. Op zijn geld en op zijn dromen. Ze zijn zelfs zo jaloers op Jozef dat ze hem willen doden. Maar daar steekt de oudste broer Ruben gelukkig een stokje voor. Ze gooien hem in de put, maar doden hem niet. Als Ruben even weg is, komt er een karavaan met kooplieden aan, ze zijn op weg naar Egypte. Juda, één van de andere broers, neemt de leiding en ze verkopen Jozef aan de kooplieden. Zijn jullie weleens jaloers? Op wie? Wat doe je dan? Daar zullen we het over hebben tijdens de kindernevendienst.

De 4e zondag gaat het over Jozef in Egypte. Hij gaat werken bij Potifar. Potifar ziet in dat de Heer Jozef helpt, want alles wat Jozef doet gaat goed. Potifar krijgt veel vertrouwen in Jozef en Jozef krijgt het beheer over alle bezittingen van Potifar. Maar dan gaat het mis, de vrouw van Potifar zorgt ervoor dat Jozef onschuldig in de gevangenis komt. Dat is niet eerlijk. Hebben jullie weleens straf gekregen voor iets dat je niet gedaan hebt?

De laatste zondag van oktober gaat het over Jozef in de gevangenis. Ook daar is de Heer hem nabij. Hij wordt toezichthouder en legt dromen uit aan medegevangenen, een gave die hij van God heeft gekregen. Ook de farao krijgt dromen, enge voorspellende dromen zelfs. Hij wordt er bang van en Jozef wordt uit de gevangenis gehaald om de dromen uit te leggen. Dromen jullie wel eens eng? Wat doe je dan? En wat betekenen de dromen van de farao? Je hoort het in de kindernevendienst. Jij komt toch ook?!

De leiding



De Bouwplaats! Vakantie Bijbel Club

Gezellig knutselen, met elkaar zingen met de muziekgroep, spelletjes doen, mooie verhalen horen en natuurlijk pannenkoeken eten.

Wanneer?

Donderdag 27 oktober van 13.30 – 16.30 uur. Welkom vanaf 13.15

Vrijdag 28 oktober van 15.30 – 19.00 uur. Welkom vanaf 15.15 (op vrijdag doen we een spel én gaan we pannenkoeken eten!)

Op vrijdagavond zijn de ouders/opa's en oma's van harte welkom vanaf 18.20! Vanaf 18.30 gaan jullie dan aan hen laten zien wat jullie deze feestelijke dagen allemaal hebben gedaan. En na afloop krijg je dan nog wat leuks mee.

Wie?

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom.

Dit jaar hebben we ook weer een speciaal tienerprogramma voor de kinderen van groep 6, 7 en 8.

Waar?

In 't Trefpunt, Wilhelminastraat 64 in Fijnaart, tel. 0168-463326.

Het tienerprogramma is in de Bovenzaal, ingang: groene voordeuren van de Ontmoetingskerk. Toegang: gratis!

Tot ziens!

Groetjes van het VBC-team

Voor meer informatie: Emie Hendrikse, Colinda van der Steen, Sandra van Dorp, Gerda van Dorp (vbc@pknfijnaart.nl; www.pknfijnaart.nl)



kinderkerkflame@hotmail.com

TAAKGROEP BEHEER



Verantwoording collecten

14 aug. Onderhoudsfonds	€ 112,92
21 aug. Kerk	€ 146,82
28 aug. Onderhoudsfonds	€ 102,92
28 aug. Zangdienst	€ 50,42
4 sep. Kerk	€ 136,50
11 sep. Onderhoudsfonds	€ 188,76

Giften

Via bank €150 voor de kerk en €150 vanwege verjaardagen.

Via mw. A. Tolenaars €25 voor de kerk.

Kerkbalans 2016

Van het door u toegezegde bedrag van €89.616,- is de opbrengst tot nu €73.021,88. Dank aan allen die dit bedrag al hebben binnengebracht. Ook degenen die nog geen toezegging gedaan hebben, kunnen hun bijdrage storten op NL86INGB0009638332

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor €40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Herinnering Solidariteitskas en abonnement Contactruimte

U zult wel denken: 'Daar komen die kerkrentmeesters weer met hun vraag om geld'. U moet het niet verkeerd begrijpen, wij zijn blij met elke betaling en gift. Zo kunnen we mede onze kerk en de erediensten in stand houden.

Maar ook elk jaar komen we geld te kort om onze begroting sluitend te krijgen. We proberen te besparen waar mogelijk, maar verzoeken u ook bij te dragen aan de solidariteitskas.

Van elk belijdend en meerderjarig dooplid wordt een bijdrage van €10,- gevraagd waarvan weer €5,- afgedragen (ook als we geen betaling ontvangen)

moet worden aan de landelijke kerk die noodlijdende gemeenten te hulp komt. In juli zijn de acceptgiro's rondgestuurd waarvan inmiddels zo'n 50% binnen is, maar wij verzoeken vriendelijk ook de overige leden hun bijdrage over te maken.

Verder herinneren wij alle abonnees die hun jaarlijkse bijdrage van € 9,- voor *Contactruimte* nog niet hebben betaald voor 2016 dit één dezer weken te doen.

Met vriendelijke groet,
Jan Tolenaars
penningmeester college van kerkrentmeesters

De kerk: “Een plek van betekenis”

Onder deze titel starten we vanaf komende maand een actie waarin een deel van de gemeente benaderd zal worden.

De vraag die hierin centraal staat, is: Wat betekent de kerk voor u?

Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn.

De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.

De mensen die we benaderen, staan ingeschreven als lid bij onze gemeente, maar hebben één of meerdere jaren niet aan Actie Kerkbalans bijgedragen. Hier kunnen natuurlijk allerlei goede redenen voor zijn, echter is het ook belangrijk een gezonde kerk te blijven.

Deze gemeenteleden ontvangen een brief met een formulier waarin kan worden aangegeven wat zij van de kerk verwachten en op welke wijze we hen in de toekomst mogen benaderen.

Taakgroep Beheer

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

7 augustus	Eigen gemeente (bloemen in het pastoraat)	€ 146,85
14 augustus	Kerk in Actie: Zomerezending	€ 167,95
21 augustus	Eigen gemeente (organisatiekosten)	€ 100,85
28 augustus	Kerk in Actie: Versterk de kerk	€ 128,05
4 september	Zendingskrans	€ 126,62
4 september	PKN: Missionair werk en kerkgroei	€ 91,85

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien hebt u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk?

Wat kunt u nog meer doen?

Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen. Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels, in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met mevrouw Addy Roks of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.



Op zondag 23 oktober is de boekentafel te vinden in de Vijverhof. Hopelijk hebt u bij de startdienst kennis gemaakt met onze boekentafel. Wij wilden u toen laten zien dat wij een variatie aan goede boeken in

onze voorraad hebben. Nu hopen we dat u af en toe eens een kijkje komt nemen.

Zondag 30 oktober is de landelijke Bijbelzondag. Op de grote tafel in de hal vindt u dan een keur aan bijbels en liedboeken. Deze zijn te bekijken en eventueel te bestellen en te kopen via de boekentafel. Betalen kan, net als altijd, contant of met een rekening via de bank.

U weet het toch? We zien u graag bij onze boeken.

Nel, Janneke en Bep

AGENDA

5 okt. 9.15 uur:	Gebedskring, Vijverhof
5 okt. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
9 okt. 20.00 uur:	25+gesprekskring, Appelaarseweg 2
11 okt. 20.00 uur:	Kindernevendienst, Trefpunt
17 okt. 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
18 okt. 20.00 uur:	Vergadering Moderamen, Vijverhof
19 okt. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
20 okt. 15.30 uur:	Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof

DIVERSE MEDEDELINGEN



GOED NIEUWS

De Iraanse natuurkundige Omid Kokabee (33) is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf van tien jaar uit. Amnesty beschouwde Kokabee als een gewetensgevangene, omdat hij tijdens zijn verzet nooit geweld heeft gebruikt.

In 2011 werd Kokabee opgepakt, omdat hij verdacht werd van 'het samenspannen tegen de nationale veiligheid'. Later werd hij beschuldigd van 'het communiceren met de vijandige regering van de Verenigde Staten' en 'het maken van illegale en onrechtmatige winst'. In werkelijkheid werd Kokabee veroordeeld, omdat hij weigerde mee te werken aan militaire projecten in Iran en om zijn legale banden met buitenlandse academische instellingen.

Sinds kort kunnen rechters in Iran gevangenen die tot maximaal tien jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld en al twee derde van hun straf hebben uitgezeten, voorwaardelijk vrij laten. Op basis hiervan is de natuurkundige vrijgelaten. Amnesty blijft actievoeren voor zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

Bep Rosing

Bijbelleesrooster voor de maand oktober

za. 1	Lucas 16:19-31	<i>Kloof</i>
zo. 2	Lucas 17:1-10	<i>Vergeven en geloven</i>
ma. 3	Genesis 31:1-16	<i>Voorbereidingen voor de reis</i>
di. 4	Genesis 31:17-35	<i>Verwijten over en weer</i>
wo. 5	Genesis 31:36-32:1	<i>Betekenisvolle stenen</i>
do. 6	Genesis 32:2-22	<i>Zeg het met dieren ...</i>
vr. 7	Genesis 32:23-33	<i>Nachtelijk gevecht</i>
za. 8	Genesis 33:1-17	<i>Onderdanig, maar beslist</i>
zo. 9	Lucas 17:11-19	<i>Echt genezen</i>
ma.10	Lucas 17:20-37	<i>De komst van de Mensenzoon</i>
di. 11	Genesis 33:18-34:18	<i>Seksueel misbruik</i>
wo.12	Genesis 34:19-31	<i>Religieus misbruik</i>
do. 13	Genesis 35:1-29	<i>Terug in Betel</i>
vr. 14	Genesis 36:1-8(43)	<i>Ook Esau telt mee</i>
za. 15	Psalm 121	<i>De Heer is altijd bij je</i>
zo. 16	Lucas 18:1-8	<i>De aanhouder wint</i>
ma.17	Genesis 37:1-17	<i>Dat had je gedroomd!</i>
di. 18	Genesis 37:18-36	<i>Jakob misleid</i>
wo.19	Genesis 38:1-19	<i>Familiedrama</i>
do. 20	Genesis 38:20-30	<i>Schijnheiligheid</i>
vr. 21	Genesis 39:1-23	<i>Vals</i>
za. 22	Genesis 40:1-23	<i>Droom en nachtmerrie</i>
zo. 23	Lucas 18:9-17	<i>Openstaan als een kind</i>
ma.24	Lucas 18:18-30	<i>Volledige overgave</i>
di. 25	Psalm 105:1-15	<i>Wat God belooft, doet hij ook</i>
wo.26	Psalm 105:16-27	<i>Zingen over je geschiedenis</i>
do. 27	Psalm 105:28-45	<i>Plaaglied</i>
vr. 28	Lucas 18:31-43	<i>Blindheid</i>
za. 29	Lucas 19:1-10	<i>Uitzicht voor Zacheüs</i>
zo. 30	Genesis 41:1-16	<i>Droomkoning</i>
ma.31	Genesis 41:17-36	<i>Vette en magere jaren</i>