

OVERDENKING

Aan U behoort, o Heer der heren (Lied 987)

Lievelingslied

Net als eerdere jaren mediteer ik ook deze zomertijd graag over de schepping. Kent u Lied 987? Het is een van mijn lievelingsliederen. 't Is alles een gelijkenis / van meer dan aards geheimenis', zette ik jaren geleden, als motto boven mijn scriptie, waarmee ik mijn theologische studie afrondde. Lied 978 is een loflied, een loflied op Gods schepping. Gods schepping, die je, als je er voor open staat, ziet in hemels licht.

Aan U behoort, o Heer der heren

1. Aan U behoort, o Heer der heren, / de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren, / het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht. / Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2. Gij roept het jonge leven wakker, / een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker / waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam / een kostbaar brood in uwe naam.
3. Gij hebt de bloemen op de velden / met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden / dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis / van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren / en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren / om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, / omdat de hemel mij begroet.

Jan Wit

De tekst is van de dichter Jan Wit (1914 - 1980). Op een zweem van herinnering aan licht na, was Wit een blindgeborene. Het is dan ook wonderbaarlijk - ik heb het in de kerkdienst al vaker gezegd - hoe juist hij beelden, kleurrijke beelden, wist op te roepen, waarin je de schepping gewoon voor je ziet. Nu is dit gezang geen geheel nieuwe schepping. Wit begon met Gezang 288 uit de Hervormde bundel van 1938, een vertaling van een Engels scheppingslied: 'Deez' aard is uw, o Heer der heren!' Maar toen de oorspronkelijke tekst te weinig inspirerend bleek, maakte hij een eigen lied.

De aarde is van de Heer

Het lied zet in met Psalm 24 'De aarde en haar volheid zijn, des Heren koninkrijk domein'. De aarde is van de Heer! De aarde en haar wel en haar wee, klinkt het meteen al in strofe een. De aarde is schitterend, de steile bergen, de koele meren, het vaste land - maar ook de onzekere zee. De zee waarin vluchtelingen in wankele bootjes verdrinken..... Van U getuigen dag en nacht. Zo heeft God de schepping ingericht. Overdag het licht en 's nachts het duister. Het lichtplan van God, dat leven mogelijk maakt. Couplet twee maakt elke keer weer indruk. Gij maakt het jonge leven wakker. Maar dan, ineens, een tuin bloeit rond het open graf. Ik weet nog wanneer dit voor het eerst 'bij mij binnen kwam'. Bij de begra-

fenis van ds. Alje Klamer, de begaafde IKON-pastor, in 1986. Wit schreef: 'De tuin rond het open graf verwijst naar de hof van Jozef van Arimathea en wat mij betreft ook naar onze moderne kerkhoven, die vaak een parkachtig aanzien hebben'. Wat is de mens in deze Gods schepping? Opgaan en ondergaan op de wisseling der seizoenen? Neen, want meteen daarna is er, gelukkig, het beeld van 'de halmen op de akker, waar zich het zaad verloren gaf'. Een Christenmens mag weten dat dat graf een voor in de akker is, een voor waarin een mens gezaaid wordt om, door het donker van de dood heen, vrucht te dragen in Gods Koninkrijk (Joh 12 : 24) !

Zorgeloos

Couplet drie doelt natuurlijk op die heerlijke woorden over de vogels en de bloemen uit Mattheüs 6. 'Weest niet bezorgd'. De ene mens heeft dat al van nature, de andere moet daar soms echt aan herinnerd worden... 't Is alles een gelijkenis, van meer dan aards geheimenis'. Tekenen van de herschepping zijn het. Voorsmaak van de wereld die komt, voorproefje van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin God alles in allen zal zijn.

Gebed

'Laat dan mijn hart U toebehoren, en laat mij door de wereld gaan, met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan'. Wit schrijft: 'In de vierde strofe bidden wij om ook zelf Gods eigendom te mogen zijn, en open genoeg om de tekens die van zijn almacht en liefde getuigen, te midden van de verwarring van deze wereld, te verstaan'. Gods schepping in hemels perspectief. Al is het, zien - soms even. 'Omdat (dan) de hemel mij begroet'.
Geniet ervan, deze zomer!

Een goede zomertijd wenst u, ds. Hans van der Sterre.

KERKDIENSTEN

10 juli Moerdijk FM (FM: 106,3 Kabel 87,5): Protestantse gemeente, Willemstad

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afscheid kindernevendienst? Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Anton Dijkshoorn
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Jeugdwerk eigen gemeente

11 juli, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

17 juli Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Léander van Holten
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Diaconie eigen gemeente

24 juli Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Koster	Cor Endepoel
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Diaconie eigen gemeente

31 juli Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Koster	Frans Brouwer
Collecte Rondgang Uitgang	Stichting 'De Hoop' Onderhoudsfonds

7 augustus *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Marjolein Roks
Koster	Bram Huitkar
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^o Kerk 2 ^o Diaconie Onderhoudsfonds

9 augustus, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre**14 augustus** *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. T. Moll, Sassenheim
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Wim Tolenaars
Koster	Huib van der Kemp
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie Onderhoudsfonds

21 augustus *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur	Oecumenische dienst voorplein Rooms Katholieke kerk
Ambtsdrager van dienst	Tiny Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Koster	Jan Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Diaconie eigen gemeente

22 augustus, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof**28 augustus** *Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk: Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie 'Versterk de kerk in Kameroen' Onderhoudsfonds

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
10 juli	Addie, Angelique	Neely Anne, Jolanda
17 juli	Emie, Lejanne	Saskia, Myrthe
24 juli	Dina, Judith	Myrthe, Claudia
31 juli	Elly, Anne	Jolanda
7 augustus	Claartje, Femke	Linda
14 augustus	Geerte, Christy	José
21 augustus	Nel, Emie	Jolanda
28 augustus	Elly, Addie	Neely Anne

	PPT-dienst	Beamerdienst
10 juli	Ad	Gerrit
17 juli	Edward	Willian
24 juli	Tiny	Bert
31 juli	Jan	Anton
7 augustus	Jeroen	Peter
14 augustus	Ad	Gerrit
21 augustus	Edward	Willian
28 augustus	Jan	Bert

	Bloemendienst	Organist
10 juli	Joke Frijters	Johan van der Steen
17 juli	Jenke de Lint	Dick van der Giesen
24 juli	Riet Verhagen	Ad van Sprang
31 juli	Fred Luijk	Dick van der Giesen
7 augustus	Annaleen van Strien	Johan van der Steen
14 augustus	Jeanne Moerland	Ad van Sprang
21 augustus	Tiny Bienefelt	Ad van Sprang
28 augustus	Hetty Bom	Dick van der Giesen <i>Zangdienst: Ad van Sprang</i>

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

3 juli: Collecte jeugdwerk Protestantse Kerk: Vaders en geloofsopvoeding



De diaconale collecte voor zondag 3 juli 2016 is bestemd voor het project '*Geloofsopvoeding voor vaders*' van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. JOP ondersteunt ouders en kerken met het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie. JOP is dit jaar gestart met een project om vaders actiever bij de geloofsopvoeding te betrekken. Zoals in Duiven, waar op uitnodiging van JOP

acht vaders en tien kinderen bij elkaar kwamen. Tijdens leuke actieve spelen ontstonden verhelderende gesprekken over geloof. Voor de kinderen was het een bijzondere ervaring om te horen hoe hun vaders kerk en geloof beleefden toen ze zelf tiener waren; voor vaders een prachtige gelegenheid om op een andere manier met hun kinderen in gesprek te komen. Met de opbrengst van deze collecte wil JOP meer initiatieven steunen om vaders te ondersteunen in de geloofsopvoeding. Dan wordt geloofsopvoeding van vaders en moeders samen! Doet u mee?

10 juli - Collecte eigen gemeentewerk



De diaconale collecte voor zondag 10 juli 2016 is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen. Want geloofsopvoeding is niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?

17 juli - Collecte eigen gemeentewerk

Op zondag 17 juli 2016 collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

24 juli - Collecte eigen gemeentewerk

De diaconale collecte op zondag 24 juli 2016 wordt gebruikt als bijdrage in de organisatiekosten van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten.

De diaconie betaalt jaarlijks een verplichte financiële bijdrage (quotum) aan de Protestantse Kerk in Nederland. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor het diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal ni-

veau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

31 juli - Collecte binnenlands diaconaat

Stichting De Hoop werkt in heel Nederland. Van vrijblijvende steun in inloophuizen tot opvang voor langere termijn: verschillende organisaties die onderdeel zijn van Stichting De Hoop realiseren samen vele 'huizen van hoop' dicht bij de mensen.

Ze hangen rond op het station of bezetten een bankje in het park: eenzame mensen, dakloos en vaak verslaafd. Het inloophuis van De Hoop in Dordrecht biedt hun een veilige, warme plek. Hier kunnen ze terecht voor een kopje koffie, een maaltijd en een luisterend oor. Als de bezoeker hiervoor belangstelling heeft, wijzen de vrijwilligers hen door naar verdere behandeling binnen De Hoop.

Als diaconie van de Protestantse Gemeente van Heijningen, Fijnaart en Standdaarbuiten willen we graag meehelpen om het werk van Stichting De Hoop doorgang te laten vinden. Helpt u ons mee, zodat Stichting De Hoop ook weer mensen kan helpen? Alvast bedankt.



7 augustus - Collecte eigen gemeentewerk

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op donderdag 7 augustus 2016 voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

14 augustus - Collecte Kerk in Actie (Zending), lekenpredikanten op Nias

Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De *Banua Niha Keriso Protestant*, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en toegerust. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld geld om te investe-



ren in hun bedrijfjes. Op zondag 14 augustus collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van partner *Banua Niha Keriso Protestant*. Geeft u ook?

21 augustus - Collecte eigen gemeentewerk

Vandaag is de collecte bestemd als een bijdrage in de kosten voor het startweekend. Het jaarthema van startzondag 2016 is 'Deel je leven'. Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega's. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken, maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken, maar die ons nodig hebben. We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega's, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen. Helpt u mee om het startweekend tot een succes te maken?

28 augustus - Themajaar 'Versterk de kerk': Duurzame landbouw en predikantenopleiding - Kameroen

Op zondag 28 augustus 2016 collecteren we voor het project "Duurzame landbouw en predikantenopleiding in Kameroen". Dit project staat centraal binnen het themajaar "Versterk de kerk" van Kerk in Actie.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma's: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.

Wat kan de Lutherse Broederkerk doen met uw bijdrage?

- Een schaap dat melk en mest levert kost 45 euro.
- Een stevige kruiwagen (voor transport van de oogst) kost 105 euro.
- Eén jaar opleiding van 1 student kost 2.000 euro (omdat de gemeente die de kandidaat steunt meebetaalt aan de opleiding).

U kunt alle hiervoor genoemde projecten van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk Nederland ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken **Neeltje Adriana Huijzers-Nuiten**. Zij overleed 28 mei op de leeftijd van 70 jaar.

Nel Nuiten werd geboren in Heijningen. Ze groeide op aan de Potenblokseweg en later aan de Veluwestraat als jongste in een gezin van drie kinderen. Veel indruk maakte de watersnood en de navolgende evacuatie.

Na de huishoudschool ging Nel werken bij slagerij Sneep. Ze leerde Wim Huijzers kennen. Ze trouwden en kregen twee zonen: Piet en Anton. Nel was een zorgzame moeder die thuis graag alles regelde. Gastvrij werden de schoondochters opgenomen in het gezin en met plezier paste ze op de kleinkinderen. Ze had het goed met de mensen om haar heen en het gewone leven was haar lief. Nel leefde van harte mee met onze gemeente, ze was dankbaar voor het vrijmoedige vertrouwen dat ze van haar ouders had meegekregen.

Nog maar kort geleden bleek Nel ernstig ziek te zijn. Tot haar verdriet moest ze afscheid nemen van haar dierbaren. In geloof en gebed vond ze de kracht om haar leven in Gods hand te leggen.

Donderdag 2 juni was de uitvaartdienst met medewerking van het Interkerkelijk Koor waarin we het leven en sterven van Nel hebben herdacht en gelezen hebben uit Jesaja 41. "Ik, de Heer, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zegt: vrees niet, Ik help u." In dit geloof willen we Nel gedenken.



Wij gedenken **Cornelia Maartje Hollemans-Stam**. Zij overleed 3 juni op de leeftijd van 89 jaar.

Corrie groeide op aan de Kadedijk, als oudste kind en enige dochter van het gezin Stam. In haar huwelijk verhuisde zij naar een huis aan de overkant, waar zij altijd is blijven wonen en naar haar wens ook gestorven is. Aan het einde van de oorlog maakte Corrie mee dat ze dagenlang met buurtbewoners in de kelder van de smederij moest schuilen voor de beschietingen.

Corrie Stam trouwde met Piet Hollemans. Zij kregen 6 kinderen, voor wie zij een liefdevolle en wijze moeder is geweest. Ze zorgde dat het je aan niets ontbrak. Ook de kleinkinderen en later de achterkleinkinderen kwamen graag bij haar op bezoek.

Na het ziekbed en overlijden van Piet werd ze actief in het verenigingsleven o.a. in het seniorenkoor en de ouderensoos. Corrie was een sterke persoonlijkheid met een zacht karakter, ze had een brede belangstelling en de gave om te genieten van kleine dingen. In onze gemeente was ze een trouwe kerkganger.

Corrie was gehecht aan het leven, het bericht dat ze ernstig ziek was kwam hard aan. Dankbaar was ze voor iedere dag die God haar had geschonken.

Woensdag 8 juni is Corrie begraven en in de dankdienst voor haar leven is er gelezen uit Jesaja 43: "Wees niet bang, want Ik ben bij je." In dit geloof gedenken wij haar leven en sterven.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Bij de diensten

De afgelopen weken hebben we in de kerk gelezen uit Numeri, het boek dat in het Hebreeuws bekend staat als 'bemidbar' wat 'in de woestijn' betekent. Tijdens deze woestijnreis die 40 jaar zou duren worden de Israëlieten beproefd en vaak gedragen ze zich opstandig. De woestijnreis kan dan ook de puberteit van het volk Israël genoemd worden.

In juli hoop ik nog twee keer uit het boek Numeri te preken. Op 10 juli lezen we in de kerk over de verspieders (Numeri 13) die door Mozes worden uitgezonden om het land Kanaän te verkennen. Ze komen terug met lekker smakende vruchten, maar ook met verontrustende berichten. Een dubbele boodschap.

Op 17 juli gaat het over de opvolging van Mozes (Numeri 27:12-23). Zijn termijn is verstreken en hij vraagt aan de Heer of er iemand is die hem kan opvolgen om het volk niet als schapen zonder herder achter te laten. Jozua blijkt hier geschikt voor te zijn, een man vol van geest en hij wordt aangewezen. Als teken van de waardigheid die hij ontvangt, worden hem de handen opgelegd. Een toepasselijke tekst in deze dienst waarin we afscheid nemen van aftredende ambtsdragers en waarin nieuwe ouderlingen worden bevestigd en taakgroepen voorgesteld.

Van 25 juli tot 22 augustus heb ik vakantie. Collega Van der Sterre zal voor mij waarnemen. Op 28 augustus hoop ik weer voor te gaan.

Ds. F.C. de Ronde



Bij deze weer de jaarlijkse aanvraag voor het aanleveren van kopij voor de nieuwe **KOM IN DE KRING**. Zouden jullie de kopij **voor 15 juli** aan mij door kunnen geven?

Ik heb de mij bekende contactpersonen aangehouden. Mocht dat ergens gewijzigd zijn, willen jullie dat aan mij doorgeven?

Verder zijn we bezig met het organiseren van het Startweekend.

De kerkenraad wil het boekje **Kom in de Kring 2016 - 2017** in september verspreiden. Daarom vragen wij u nu al om kopij aan te leveren. Wilt u een wijziging in het aanbod aanbrengen, dan horen we dat graag. Als u de tekst van vorig jaar wilt gebruiken, dan kan dat. Als de data voor het nieuwe seizoen al bekend zijn, dan kunnen die erbij gezet worden.

- Voorwoord, catechisaties, Bijbelgroepen, belijdeniskring e.d. wordt aangeleverd door ds. F.C. de Ronde en/of ds. J.H. van der Sterre
- Startweekend info: door Startweekendcommissie (*Emie Hendrikse / Marjolein Roks/ Janita Bom*)
- 25+kring door *Emie Hendrikse*
- Meeting Point door *Jeugdgraad*.
- Flame door *Bert Hendrikse*
- Rock Solid / Solid Friends door *Jeugdgraad*
- Overige jeugdactiviteiten door *Jeugdouderslingen*
- Vakantie Bijbel Club door *Emie Hendrikse*
- Meet en Eat door *Addy Roks*
- Liturgisch Bloemschikken door *Addy Roks*.
- Geloven met hart en ziel en verstand door *Nel Goudriaan en/of Anneke Knook*
- Ouderensoos en Koffiekerk door *Nel van Dorp*.
- Zendingsskrans door *Sandra van Dorp*.
- Gebedskring en Zangkring door *Mini Agterdenbos*.
- Commissie Gemeenteactiviteiten door *Ad van der Boon*
- Boekentafel door *Nel Goudriaan of Bep Rosing*.
- Oecumenische activiteiten door *Ad Verhagen*.
- Cantorij door *Ella Knook*

Mogen we weer op uw medewerking rekenen? Dat zou prettig zijn. Wilt u de kopij voor **15 juli** mailen naar Emie Hendrikse?

gemeentezijn@pknfijnaart.nl

Als u vragen hebt, belt u dan gerust. Alvast hartelijk dank.

Hartelijke groeten, Emie Hendrikse, 0168-464426

Delen



is het thema van de **start** van **2016**.

De Startzondag zal dit jaar gehouden worden op **25 september**.

Het duurt nog even maar wij zijn al begonnen met de voorbereiding.

Zaterdagavond 24 september starten we met de gebruikelijke **BBQ in 't Trefpunt**.

Na de dienst op zondag is er tijd voor koffie/thee/fris/drankje/hapje.

Verder zijn er verschillende activiteiten en workshops, **rondom de Vijverhof**, tot uiterlijk 14.00 uur.

Wij zoeken mensen

- die hun hobby met ons willen **delen**, in de vorm van een door u gegeven workshop. Denk aan schilderen, sieraden maken, zeepketting, kaarten, borduren, enz.
- die de spelletjes financieel willen sponsoren

Het lijkt ons erg leuk als de **diverse clubs** die zondag willen **delen** wat hun groep doet en is. Denk daarbij aan het maken van een A2 vel of een aantal kleinere vellen, waarop je kunt schrijven / plakken / foto's e.d. over wat jullie doen/ wanneer het is / waar het is / bij wie er informatie te krijgen is, enz. enz.

Wellicht zijn er nog andere ideeën waarop het gepresenteerd kan worden?!

Graag zien wij uw/jullie inbreng terug!

Verdere informatie hoort en ziet u tegen die tijd!

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij de voorbereidingsgroep.

delen
markt
← blij

Vriendelijke groet,

Emie Hendrikse, Marjolein Roks, Neely Anne de Ronde en Janita Bom

www.gemeentezijn@pknfijnaart.nl

Portret van een gemeentelid: *Marion Kruis*



In verband met vakantie van degene aan wie de pen was doorgegeven, heeft de redactie deze keer een redactielid geïnterviewd, zodat u het portret ook in deze Contactruimte niet hoeft te missen.

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Jan en ik kwamen in 1986 in Fijnaart wonen en zijn toen lid geworden van de Gereformeerde kerk. We waren in onze vorige woonplaats ook gereformeerd en we kenden ds. Tim Moll al die toen hier stond, dus het was voor de hand liggend om ons bij deze kerk aan te sluiten.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Ik ben nu sinds twee jaar wijkouderling in wijk 1. Eerder was ik ook wijkouderling in Heijningen en ook twee keer scriba. Ik heb ook nog meegedaan in de kindernevendienst, de cantorij en in de Aanstuurgroep voor de fusie.

Wat beleef je aan onze kerk?

Ik ervaar dat ik erbij hoor. Dat voel ik niet alleen 's zondags in de kerk, maar ook op een vergadering of bij een bezoek. We zijn met elkaar bezig vanuit een gemeenschappelijk gegeven: we zijn lid van de kerk en dat is niet vrijblijvend. Dat bindt ons en daardoor voel ik dat ik erbij hoor.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

Ik was eens op vakantie in Zuid-Engeland. Het was niet in de gemakkelijkste periode van mijn leven. Op een gegeven moment was ik helemaal alleen in National Park The new Forest in Zuid-Engeland. Het was daar zo mooi en zo stil dat ik ervan onder de indruk raakte en voelde dat ik daar toch niet alleen was en dat moment gaf mij weer vertrouwen in de toekomst.

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Dan zou ik de plek missen waar ik in alle rust kan voelen wat geloven voor mij is. De ene keer gebeurt dat door een lied dat we zingen, de andere keer door een gebed of een stuk uit de preek. Dat kan heel verschillend zijn, maar er is eigenlijk altijd iets dat me raakt en dat ik meeneem. Als het eens een keer niet gebeurt, komt dat doordat ik teveel heb meegenomen naar de kerk.

Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?

Een open en gastrijke kerk met lage drempels waar mensen zich thuis voelen en naar toe durven komen. Ook als zij er lang niet geweest zijn of er zelfs nog nooit geweest zijn. Mijn wens is dat mensen die dat willen, voelen dat ze erbij horen en dat wij als gemeente uitstralen: "Kom er maar bij!"

Welk lied zing je heel graag?

Lied 425

*Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Er zijn heel veel mensen in touw voor de kerk. Het wordt lang niet allemaal gezien, maar voor en achter de schermen wordt zoveel werk verzet! Van alle leeftijden zijn er mensen bezig met grote en kleine klussen.

Wat kan er beter?

We moeten zo langzamerhand een beetje gaan leren om buiten de ons bekende paadjes te denken. Die bekende paadjes moeten er ook blijven, maar we mogen er ook weleens een beetje naast stappen en eens een onbekend weggetje inslaan. We zijn op weg naar de kerk in 2025 en dat zal niet meer alleen de kerk zijn zoals wij die nu kennen. Laten we eens op zoek gaan naar andere manieren van kerk zijn!

Aan wie geef je deze pen door?

De pen was al doorgegeven aan Lenie Vogelaar, maar zij was op vakantie. Dus het volgende portret is voor haar!



De Bouwplaats



Je moet er nog even op wachten. Eerst komt de zomervakantie, maar in de herfstvakantie wordt er weer een **Vakantie Bijbel Club** gehouden voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

Dit jaar is het op donderdag- en vrijdagmiddag (27, 28 oktober).

Voor de tieners hebben we weer een speciaal Tienerprogramma!

Het Thema is dit jaar: "De Bouwplaats".

Achter de schermen zijn we met een aantal enthousiaste mensen begonnen met de voorbereidingen, maar voor de dagen zelf kunnen we ook nog wel mensen (jong/oud) gebruiken. **Zou u/jij willen**

helpen bij dit feest?! Dit kan van alles zijn: helpen bij het knutselen, muziek, het spel op vrijdag, limonade schenken, foto's maken, één of twee dagen enz.

Vooraf voor de muziekgroep zoeken we nog versterking. Kunt u of kun jij een instrument spelen? Laat het ons weten. Ook als je maar één dag zou kunnen!

Oh ja, ook mannen kunnen natuurlijk helpen, graag zelfs!

Gelukkig heeft er al een aantal mensen toegezegd te willen helpen, maar er zijn er echt nog meer nodig.

Opgave en info: vbc@pknfijnvaart.nl.

Alvast voor in je agenda: **Medewerkersavond: maandag 3 oktober om 20.00.**

Groetjes van het VBC-team

Gerda van Dorp, Sandra van Dorp, Colinda van der Steen, Emie Hendrikse

DOOPDAGVIERING 5 juni 2016

Opnieuw mocht een aantal kinderen hun doopdag vieren tijdens een jeugd- en gezinsdienst. Deze keer mochten Andrew van Dongen, Lennart de Ronde, Simone van der Steen, Daniëlle van der Steen, Jens Koomans van der Dries, Caroline Breure en Leen Breure hun doopkaars aansteken voorin de kerk. Korter of langer geleden werden zij gedoopt en vandaag stonden we daar samen met hen bij stil.

Terwijl de kinderen hun doopkaars aanstaken aan de paaskaars zongen we het lied: 'Zie de zon, zie de maan...".

De volgende doopdagviering is 4 december.

Emie Hendrikse

Kindernevendienst

We lezen de komende tijd verder uit Numeri. Het volk Israël trekt nog steeds door de woestijn op weg naar het beloofde land. De eerste zondag lezen we over Bileam. De koning van Moab (Balak heet hij) wil Bileam verleiden om er-

voor te zorgen dat het slecht met het volk Israël zal gaan. Maar Bileam kan het niet. God heeft Zijn volk gezegend, God is betrouwbaar, Hij laat ons niet in de steek.

De 2^e zondag van juli gaat het over het eind van Mozes' leiderschap. Mozes vraagt de Heer wie na zijn dood de nieuwe leider van het volk kan worden. De Heer kiest Jozua. Ten overstaan van het hele volk legt Mozes zijn handen op het hoofd van Jozua. De handoplegging is een teken dat het van God gegeven is. Wanneer doen we in de kerk aan handoplegging?

De 3^e zondag lezen we uit Lucas. Jezus is op bezoek bij Maria en Marta. Marta klaagt, ze is maar druk met iedereen te eten en te drinken geven terwijl Maria niets doet. Jezus geeft haar een wijze raad: Marta, Marta altijd in de weer, al dat werken komt een andere keer, luister naar de Heer. De vraag tijdens de kindernevendienst is: waar maak je tijd voor? En maak je ook tijd voor God?

De 4^e zondag lezen we verder in Lucas. In de samenleesbijbel staat bij dit gedeelte uit Lucas: Heb jij wel eens meegemaakt dat je 's avonds laat plotseling bezoek kreeg van iemand die nog niet gegeten had? Wat deed je toen? Jezus heeft ons geleerd gastvrij te zijn, elkaar te helpen. God helpt ons ook, Hij zorgt goed voor ons. Wie heb jij weleens geholpen? En hoe kan een ander jou helpen?

De 5^e zondag in juli gaan we het hebben over: hoe word ik rijk? In Lucas 12 lezen we over een rijke boer. De oogst is zo groot dat zijn voorraadschuren te klein zijn om al het graan op te slaan. Wat zou hij doen? De oogst delen of is zijn hebzucht te groot en gaat hij schuren bijbouwen?

In augustus lezen we verder in Lucas. We kijken uit naar de terugkomst van Jezus op aarde. Ben je daar klaar voor? En hoe kun je daar klaar voor zijn? Wanneer ben jij eigenlijk klaar voor de start?

De 2^e zondag van augustus lezen we in Lucas dat het niet goed gaat met de wereld, mensen worden vijanden van elkaar. Er gaat veel veranderen, maar de mensen zien het niet. Wat zien ze dan wel, waar zijn ze mee bezig? In de tekst wordt het weer genoemd: als er donkere wolken komen dan weten de mensen dat er regen komt, als het waait uit het zuiden dan wordt het warm. Wat zie jij? En wat doe je bij slecht of goed weer?

De 3^e zondag gaat het over de oproep van Jezus om te blijven zoeken naar de weg van God. Ben je bereid die te bewandelen? Hoe doe je dat? Met andere woorden: hoe kom je binnen bij God?

De 4^e zondag van augustus lezen we over een feestelijke maaltijd. De vraag is: waar ga je zitten? Als je bent uitgenodigd op een kinderpartijtje, waar wil je dan het liefste zitten? Naast de jarige, de belangrijkste plek aan tafel? Jezus roept ons in dit Bijbelverhaal juist op niet de beste plek uit te kiezen. Waarom? Dat hoor je in de kindernevendienst.

Fijne vakantie en hopelijk ook tot ziens in de kerk!

De leiding.



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

14 mei	Huwelijksdienst	€ 164,62
22 mei	Onderhoudsfonds	€ 203,62
26 mei	Huwelijksdienst	€ 85,15
29 mei	Rondgang Kerk	€ 203,04
5 juni	Rondgang Kerk	€ 176,77
5 juni	Onderhoudsfonds	€ 125,35
12 juni	Onderhoudsfonds	€ 182,16
	Storting koffiebusjes Vijverhof	€ 132,57
	Dienst Fendertshof april en mei	

Een gift ontvangen per bank € 100

Jaarrekening 2015

Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten	begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
Baten			
baten onroerende zaken	€ 15.500	€ 13.234	€ 15.886
rentebaten en dividenden	€ 12.000	€ 14.941	€ 12483
bijdragen levend geld	€126.250	€132.239	€127.639
subsidies en bijdragen	€ -	€ 60.000	€ 1.773
Lasten			
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 44.805	€ 26.487	€176.565
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 750	€ 1.548	€ 629
Afschrijvingen	€ 2.850	€ 2.194	€ 2.807
Pastoraat	€128.900	€123.288	€136.329
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 5.700	€ 2.036	€ 4.781
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 9.150	€ 8.999	€ 9.397

Salarissen	€ 4.500	€ 4.467	€ 4.363
kosten beheer en administratie	€ 6.640	€ 5.053	€ 5.021
rentelasten/bankkosten	€ 1.250	€ 1.752	€ 1.544
Totaal lasten (b)	€204.545	€175.824	€341.436
Totaal a-b	€ 50.795-	€ 44.590	€183.655-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 25.750-	€ 83.301-	€ 54.442-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 55.000	€ 26.880	€169.943
overige lasten en baten	€ 1.610-	€ 10.269-	€ 3.879
Totaal (c)	€ 17.640	€ 66.690-	€155.380
Resultaat (tot a-b-c)	€ 33.155-	€ 22.100-	€ 28.275-

De jaarrekening 2015 ligt ter inzage bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Voor vragen en inzage kunt u een afspraak maken met Jan Tolenaars, bereikbaar op telefoonnummer 0168-462450 of mobiel 06-15332198 of via de e-mail jjtolenaars@hetnet.nl.

Solidariteitskas 2016

Binnenkort wordt u weer gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas. Daarom wil ik daarover graag enige toelichting geven. De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening van de plaatselijke gemeenten. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van of namens alle belijdende leden en doopleden van de kerk die weer voor 50% afgedragen moet worden aan het landelijk orgaan. De overige opbrengst is voor de eigen gemeente. Er zijn drie geldstromen: op de eerste plaats de directe financiële ondersteuning van plaatselijke gemeenten die door uitvoering van noodzakelijke projecten in onoverkomelijke financiële problemen dreigen te geraken; daarnaast wordt ondersteuning geboden aan pastoraat, dat maar op enkele plaatsen georganiseerd wordt, maar een bredere betekenis heeft voor het geheel van de kerk, zoals het studentenpastoraat en bijvoorbeeld het dovenpastoraat. Tenslotte worden uit de Solidariteitskas regionale projecten ondersteund waarbij gemeenteopbouw centraal staat. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groeten,
Jan Tolenaars

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

TALENTENVEILING

In *Contactruimte* van mei jl. hebben wij de talentenveiling al aangekondigd en u gevraagd alvast na te denken welk(e) talent(en) u heeft te bieden. Welk(e) dienst, product e.d. kunt u aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn: auto wassen, een kledingstuk maken, boodschappen doen, kinderfeestje organiseren, een klus (kamer behangen, de ramen wassen, schilderij ophangen, gras maaien, onkruid wieden e.d.) verrichten, een uitje (rondrit, een rondleiding in je geboorteplaats verzorgen, museum bezoeken, rondvaart e.d.), aanbod ...kg uien, aanbod ...kg aardappelen, één of meerdere appeltaarten, één of meerdere kruidkoeken, één of meerdere cakes enz. enz.. Dit zijn zo maar wat ideeën. U, of in overleg met ons, bepaalt het startbedrag.

De totale opbrengst is voor de kerk. Wij willen het geld graag besteden aan een flinke opknabbeurt van de tuin met talud alsook van de bestrating rondom De Dorpskerk.

Onderstaande antwoordstrook kunt u uitknippen, invullen en afgeven aan of sturen naar onderstaande adressen. Ook kunt u de antwoordstrook in de daartoe bestemde bus in zowel De Dorpskerk als in De Ontmoetingskerk deponeren.

Verder kunt u ook per e-mail uw talent(en) aanbieden: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl

Wij ontvangen uw aanbieding graag vóór 15 september a.s..

De talentenveiling wordt gehouden 15 oktober a.s., aanvang ca. 15:30 uur. Over de plaats en exacte tijd wordt u nog nader geïnformeerd.

Ongeveer twee weken voordat de veiling plaatsvindt, ontvangen alle gemeentelieden het zgn. veilingboekje, met daarin genoemd alle aangeboden talenten met startbedrag, in de brievenbus.

Wij vertrouwen erop dat veel talent wordt aangeboden. Alvast zeer bedankt daarvoor!

Met vriendelijke groet
Namens Taakgroep Beheer

Henk Nijhoff, Karmijn 10, Fijnaart.
Peter v.d. Eijk, Voetbalstraat 7, Fijnaart
Jan Tolenaars, Parelstraat 17, Fijnaart

Corrie Wessels, Dansvlinder 24, Standdaarbuiten.
Jaap de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart
Menno Bom, Wilhelminastraat 29 Fijnaart
Wim Langbroek, Kon. Julianastraat 2, Fijnaart

(knippen)

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:

Biedt het volgende talent(en) aan:

1. Startbedrag:
2. Startbedrag:
3. Startbedrag:
4. Startbedrag:

Wij ontvangen uw aanbieding graag vóór 15 september 2016.

FANCY FAIR zaterdag 27 augustus 2016

Ook dit jaar organiseren we de laatste zaterdag van augustus weer een Fancy Fair rondom De Dorpskerk en in de Vijverhof. Op een aparte pagina van deze *Contactruimte* kunt u lezen wat er allemaal te doen is en hoe laat we daarmee beginnen. We hopen er met z'n allen zoals altijd een heel gezellige dag van te maken. We hebben nog steeds mensen nodig die kunnen helpen om dit evenement weer tot een succes te maken. Deze keer willen we de opbrengst bestemmen voor het onderhouden van de kerkgebouwen die we in beheer hebben. Er is al veel gebeurd, maar er moet ook nog steeds veel gebeuren. We willen dit jaar o.a. ook nog de bestrating rondom De Dorpskerk aanpakken.

De verkoop van de loten voor de grote verloting start binnenkort. De loten kosten € 2,50 per stuk. 1ste prijs € 330,- en 2de prijs € 170,-.

Wij vinden het heel fijn als wij prijzen en prijsjes voor het Rad van Avontuur en (zelfgebakken) lekkers voor bij de koffie en thee ontvangen. U kunt dit vanaf 9.00 uur op 27 augustus inleveren in de Vijverhof.

Voor de snuffelmarkt zouden we graag bruikbare spulletjes van u willen ontvangen (geen meubels!). Ook kleding is van harte welkom. Ook dit kunt u vanaf 9.00 uur inleveren in de Vijverhof of vooraf bij: Lenie Vogelaar, Pr. Bernhard-

straat 3, tel. 464585 - of Addy Roks, Hoge Heijningsedijk 12, tel. 462254 of bij Henk Nijhoff, Karmijn 10, tel. 0649115532.

We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat u 27 augustus aanwezig kunt zijn tijdens de Fancy Fair. Graag tot dan!

De Fancy Fair Commissie: Lenie, Albert, Gerrit, Jos, Aagje, Henk.

FANCY FAIR zaterdag 27 augustus rondom De DORPSKERK

Van 10.00 tot 18.00 uur

- **Bloemenkraam**
- **Oliebollen**
- **Snuffelmarkt**
- **Springkussen**
- **Eendjes vissen**
- **Verkoop zelfgemaakte kaarten**
- **Verkoop poffertjes**
- **Sjoelen**

IN DE VIJVERHOF:

**Koffie, thee of fris met cake
of een andere versnapering**

RAD VAN AVONTUUR

**Kom op tijd want we willen 's morgens al starten met alle activiteiten
en om 18.00 uur stoppen.**

Op dat tijdstip zal ook de trekking van de grote verloting plaatsvinden.

U KOMT TOCH OOK?!

Parkeren bij De Ontmoetingskerk

Misschien is het u al opgevallen, maar vanwege de tijdelijke bushalte voor de begraafplaats is er een parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de begraafplaats en De Ontmoetingskerk. Dit betekent dat er ook tijdens de diensten die komende tijd in De Ontmoetingskerk plaatsvinden niet op de genoemde plaatsen geparkeerd mag worden. Het zou jammer zijn als u uit de kerk komt en een boete van € 90,00 onder uw voorruit vindt.

U kunt o.a. parkeren in de Parelstraat of de Gouden Regenhof of de Nieuwe Dorpsweg.

Beugels voor het vastleggen van fietsen

Bij de Vijverhof en 't Trefpunt zijn beugels geplaatst, die bedoeld zijn om fietsen aan vast te leggen ter voorkoming van diefstal van de fietsen.

Wij verzoeken u hiervan gebruik te maken als u dat zelf nodig vindt. Het is niet meer de bedoeling dat fietsen binnen worden geparkeerd!

We zullen ook nog de verlichting ter plekke verbeteren om diefstal zoveel mogelijk tegen te gaan.

Verjaardagsfonds

Dhr. Teunis Nieuwkerk heeft te kennen gegeven vanwege zijn leeftijd per 1 juli te stoppen als medewerker aan het verjaardagsfonds. Hij heeft heel veel jaren aan het verjaardagsfonds meegewerkt. Daar willen wij hem heel hartelijk voor bedanken. We hebben mw. Willy Oostdijck bereid gevonden om het werk van Teunis over te nemen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

Begraafplaats Wilhelminastraat

Op de begraafplaats is door een geweldige ploeg vrijwilligers weer hard gewerkt aan het onderhoud. Nadat vorig jaar een aantal bomen gerooid zijn door een bedrijf, zijn er dit jaar weer een aantal nieuwe jonge bomen geplant.

Verder zijn er tussen de graven op het achterste deel van de begraafplaats tegels gelegd. Dit werk is nog niet helemaal klaar en zal dan ook nog worden voortgezet na de vakantie. Ook wordt nu gewerkt om de vakaanduidingen te vernieuwen. Als kerkrentmeesters willen we hierbij onze waardering uitspreken voor deze ploeg vrijwilligers die zich iedere dinsdag inzet om dit alles te realiseren.

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

Datum	Project	Bedrag
24 april	Eredienst en kerkmuziek wereldwijd	€ 143,77
1 mei	Missionair en kerkgroei	€ 146,72
5 mei	Nederlands Bijbelgenootschap (NGB)	€ 63,61
8 mei	Stichting 'Het Raakt U'	€ 145,39
15 mei	Kerk in Actie: Pinksterzendingsweek	€ 268,54
22 mei	Voedselbank Moerdijk	€ 130,75
29 mei	Eigen gemeente: Bloemen in het Pastoraat	€ 151,40
5 juni	Kerk in Actie: Werelddiaconaat	€ 222,94
12 juni	PKN Nieuw Hydepark	€ 190,05
19 juni	PKN: Binnenlands diaconaat	€ 124,34
19 juni	ZOA (Wereldvluchtelingendag)	€ 178,15

Via mevrouw Anneke Knook hebben wij een gift ad € 20,00 ontvangen.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Nieuwe taakgroepleden Kerk en Wereld

Als taakgroep Kerk en Wereld zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat twee gemeenteleden bereid zijn gevonden onze taakgroep te komen versterken. Het betreft de heer Bert Hendrikse en de heer Helmut Lange. Indien hiertegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zullen zij D.V. op zondag 17 juli 2016 worden voorgesteld als taakgroepleid Kerk en Wereld.

Kerk in Actie lanceert nieuw initiatief: Kids in actie

Kerk in Actie lanceert een uniek initiatief voor kinderen en (groot)ouders samen: Kids in Actie. Duf Rainbow, de mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen in Nederland uit samen met ouders, opa's of oma's, iets te betekenen voor kinderen ver weg. Kerk in Actie wil zo op een aantrekkelijke manier kinderen en volwassenen betrekken bij het werk van zending en werelddiaconaat. Het doorgeven van het geloof aan (klein)kinderen



is niet altijd eenvoudig. Met Rainbow de duif kan hierover op een eenvoudige manier het gesprek met kinderen gevoerd worden. Gerrit Westerveld, opa van twaalf kleinkinderen en bestuurslid van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland: “Het gesprek met hen aangaan over hoe kinderen in andere landen leven en samen bedenken wat we voor hen kunnen betekenen, vind ik prettig. Het is mooi om hen via Rainbow te laten beleven hoe waardevol het is om te delen met anderen.”

Elly Oma Duif

Rainbow staat er niet alleen voor. Ze krijgt hulp van Oma Duif, Elly Zuiderveld. Elly, bekend van de vele kinderliedjes die ze met haar man Rikkert schrijft en zingt, ondersteunt dit initiatief van harte. “Rainbow heeft prachtige verhalen van over de hele wereld. Ik ga haar helpen die verhalen aan kinderen hier te vertellen.” Elly geeft samen met Rikkert en andere artiesten in kerken in het hele land Kids in Actie-concerten. “Daar zingen we naast vertrouwde liedjes ook speciale Kids in Actie-liedjes. De concerten worden echt een feestje, leuk voor (groot)ouders om samen met hun (klein)kinderen naar toe te komen.”

Reserveer gratis kaarten!

Kinderclub

Kids in Actie is de kinderclub van Kerk in Actie. De club heeft een eigen mascotte: duif Rainbow. Net zoals de duif die de ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, vliegt Rainbow de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken. In het interactieve Huis van Rainbow op kerkinactie.nl/kids kunnen kinderen filmpjes kijken, liedjes luisteren, spelletjes doen en Rainbowkaarten versturen. Ook kunnen zij samen iets doen voor kinderen ver weg, zoals een actie organiseren voor de kinderprojecten van Kerk in Actie.

Welkomspakket

Rainbow is in het echt verkrijgbaar als knuffelduif. Ook is een boekje uitgebracht. In dit fraai geïllustreerde voorleesboek – speciaal gemaakt voor Kids in Actie- vertelt Rainbow over de kinderen die ze op haar reizen ontmoet. Aan de hand van levendige foto's en prikkelende zoekvragen in het boekje kunnen (groot)ouders op een laagdrempelige manier met hun (klein)kind in gesprek over het leven van kinderen elders, over samen delen en over geloven. Het welkomspakket, met daarin de knuffel en het voorleesboekje, krijgen kinderen gratis als ze donateur worden van Kerk in Actie. Rainbow is een waardevol geschenk, dat verschillende generaties samenbindt rond geloven en delen.

Jaarrekening over 2015 van de taakgroep Kerk en Wereld

Voor u ligt een beknopte weergave van de jaarrekening over 2015 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten (verder: taakgroep Kerk en Wereld). Na behandeling in de vergadering van de kerkenraad op 12 juli 2016, ligt de concept-jaarrekening ter inzage. U kunt via het e-mailadres kerkenwereld@pknfijnaart.nl een afspraak maken om de volledige jaarrekening in te zien.

	begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
Baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 7.500	€ 7.790	€ 9.137
Bijdragen gemeenteleden	€ 20.210	€ 20.317	€ 16.892
Totaal baten	€ 27.710	€ 28.107	€ 26.029
Lasten			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 19.249	€ 20.036	€ 13.405
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	€ -	€ 5	€ -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 3.736	€ 2.269	€ 3.287
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 4.130	€ 4.615	€ 4.019
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ -	€ 689	€ 91
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ -	€ 75	€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 4.092	€ 3.418	€ 5.227
Totaal lasten	€ 31.207	€ 31.107	€ 26.029
Resultaat (baten - lasten)	€/- 3.497	€/- 3.000	€ 0

Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3.000 (in de begroting was een negatief resultaat van bijna 3.500 voorzien). Het behaalde negatieve resultaat is geen probleem, maar past bij de doelstelling van de diaconie om de omvang van het eigen vermogen enigszins terug te dringen.

De ontvangen inkomsten van de taakgroep Kerk en Wereld worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van

het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Positief punt is de toename van de opbrengst van (door te zenden) collecten en giften. Als Diaconie zijn we dan ook dankbaar, dat we als kerkelijke gemeente juist in economisch zware tijden kunnen laten zien dat hulp aan minder bedeeden ons blijvend aan het hart gaat, evenals de ondersteuning van missionaire activiteiten.

Namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

A. Solleveld
Voorzitter

L. van Holten
Penningmeester

Duurzame landbouw en predikantenopleiding - Kameroen

Als kerk delen we wat ons gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is het gemakkelijk om dit handen en voeten te geven, bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners van Kerk in Actie komen wij in actie voor een sterke kerk wereldwijd. Collecte voor dit project vindt plaats op **zondag 28 augustus 2016**.

Armoede en onvoorspelbare natuur

Het West-Afrikaanse Kameroen kun je op z'n minst grillig noemen. Maar liefst de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er zijn veel vluchtelingen in Kameroen door onrust in omliggende landen, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek en Nigeria. De natuur is onvoorspelbaar. Noord-Kameroen raakt langzaam maar zeker haar bron van bestaanszekerheid kwijt, doordat de watertoevoer uit de bergen stopt, rivieren verdrogen en het Tsjadmeer enkele kilometers per jaar aan omvang verliest. De droogte is niet alleen aan het klimaat te wijten, maar heeft ook veel te maken met het waterbeheer. Bijna alle nomaden zijn van huis uit moslim. Zij trekken rond met hun vee. Christenen leven meestal als boeren in dorpen en zijn een minderheid tussen de moslims. In Noord-Kameroen leven christenen en moslims al decennia lang vreedzaam naast elkaar.

Dominee Robert Goyek heeft een droom

De visionaire voorganger Robert Goyek heeft met 'zijn' Lutherse Broederkerk verschillende programma's opgezet voor evangelisatie en ontwikkeling in de regio. In 2017 gaat dominee Robert Goyek met pensioen. Hij heeft nog één droom: deze actieve kerk, zijn levenswerk, goed achterlaten, zodat de kerk blijft

groeien en diaconale activiteiten doorgaan. U kunt bijdragen aan het waarmaken van die droom.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen

Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk is deze boeren en boerinnen tot grote steun. De platelandskerk van dominee Goyek besloot het regelmatig terugkerende voedseltekort structureel aan te pakken met een landbouwprogramma gericht op duurzaamheid. Het richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. De kerk is breed verspreid over heel Noord-Kameroen. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst, de boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen.

Landbouwprogramma

De dorpscomités zijn de spil in het programma. Zij kunnen zelf aangeven welke steun zij nodig hebben. Het landbouwprogramma bestaat uit:

- Training over en ondersteuning van veeteelt.
- Aandacht voor productie en gebruik van compost.
- Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden.
- Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen
- Training van vrijwilligers uit de dorpen.
- Herbebossing.
- Speciale aandacht voor de rol en de rechten van vrouwen.

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers.

Vernieuwing predikantenopleiding

Al vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk in het stadje Kaélé predikanten en kerkelijk werkers opgeleid. Veel studenten zijn boer, maar krijgen aan deze school een opleiding tot predikant op een niveau van ons voortgezet onderwijs. Inmiddels worden er steeds hogere eisen gesteld aan predikantenopleidingen. De Lutherse Broederkerk verzorgt daarom tegenwoordig een opleiding op hoger niveau voor jongeren die de middelbare school al hebben doorlopen. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding en tien een masteropleiding. De kerk hecht eraan om met deze opleiding aan te sluiten op de vragen die spelen in de eigen omgeving, waar veel moslims wonen en christenen een kleine minderheidsgroep zijn. Andere kerken in Noord-Kameroen hebben belangstelling getoond voor deze aanpak en willen graag samenwerken.

Predikanten en leken

De Lutherse Broederkerk bestaat uit 1300 plaatselijke kerken, waarin wel vijftien verschillende talen worden gesproken. Er zijn veel kleine dorpskerken. De Lu-



therse Broederkerk heeft door de jaren heen 250 predikanten opgeleid, waarvan een vijfde deel inmiddels met pensioen is. In de meeste kerken staan lekenpredikanten. Zij zijn kort opgeleid en ondersteunen de plaatselijke predikant, die soms wel tien kerken onder zijn hoede heeft. De predikant is opgeleid tot academisch niveau (bachelor of master) en krijgt betaald

voor zijn werk. Lekenpredikanten zijn bevlogen boeren die bevoegd zijn om het evangelie te verkondigen in hun eigen dorpskerk. Zij verdienen daar geen salaris mee.

Vreedzaam samenleven met moslims

De Lutherse kerk heeft geregeld contact met leiders uit kerk en moskee in de Sahelzone (van Senegal tot de Centraal Afrikaanse Republiek). Zij bespreken oorlogsdreiging en de opkomst van radicale gewelddadige bewegingen zoals Boko Haram in Nigeria. De nabijheid van buurland Nigeria zet de situatie in Kameroen onder druk. Boko Haram heeft meermalen aanvallen uitgevoerd over de grens in Noord-Kameroen. Samen met Kerk in Actie en Afrikaanse organisaties zoeken de kerken van Kameroen contact met moslimleiders om in dit toch al zo kwetsbare gebied de vrede te bewaren.

Namens de Lutherse Broederkerk en inwoners in Noord-Kameroen willen we u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning van dit werk!



Op zondag 7 of zondag 14 augustus kunt u de boekentafel vinden in de hal van De Ontmoetingskerk. Een zomerboekentafel, waar ook boeken liggen voor het pastoraat, ter ondersteuning van het werk dat in september weer begint. Wij wensen u allen een mooie zomer.

Nel G., Janneke en Bep

AGENDA

6 juli	9.15-10.00 uur:	Gebedskring in de Vijverhof
11 juli	20.00 uur:	Vergadering Kerkrentmeesters, Vijverhof
12 juli	19.45 uur:	Vergadering Kerkenraad, Trefpunt
13 juli	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
27 juli	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
3 aug.	9.15-10.00 uur:	Gebedskring in de Vijverhof
21 aug.	19.00 uur:	Openluchtdienst, voorafgaand aan de Fendertseweek
31 aug.	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof

DIVERSE MEDEDELINGEN



Op zondag 7 of 14 augustus ligt in De Ontmoetingskerk een petitie die ondertekend kan worden voor Brazilië: **Bruut politiegeweld in Olympisch Rio.**

Een veilige stad voor iedereen. Dat beloofden de Braziliaanse autoriteiten toen Rio de Janeiro de Olympische Spelen 2016 kreeg toegewezen. Van de beloofde maatregelen om de stad veiliger te maken is echter niets terecht gekomen. Sinds de toewijzing van de Spelen in 2009 kwamen bijna 2.500 mensen door politiekogels om het leven. Kom in actie tegen onnodig en buitensporig politiegeweld in Brazilië.

Teken voor:

- Een goede training van alle wetshandhavers
- Maatregelen om het gebruik van vuurwapens en zogeheten 'minder dodelijke' wapens door agenten tegen te gaan
- Bescherming van de vrije meningsuiting
- Onafhankelijk onderzoek naar dodelijk geweld door agenten
- Berechting van verdachten van politiegeweld.

Bep Rosing

Bijbelleesrooster voor de maanden juli en augustus 2016

JULI

vr. 1	Numeri 20:1-13	<i>Dorstles</i>
za. 2	Numeri 20:14-21	<i>Omweg</i>
zo. 3	Numeri 20:22-29	<i>Einde en nieuw begin</i>
ma.4	Numeri 21:1-9	<i>Vernietiging</i>
di. 5	Numeri 21:10-20	<i>Reisbeschrijving</i>
wo.6	Numeri 21:21-35	<i>Strijd en overwinning</i>
do. 7	Lucas 10:1-16	<i>Zending met een missie</i>
vr. 8	Lucas 10:17-24	<i>Reden tot blijdschap</i>
za. 9	Lucas 10:25-37	<i>Samenvatting van de wet</i>
zo. 10	Psalm 69:1-16	<i>Nood leert bidden</i>
ma. 11	Psalm 69:17-37	<i>Angstschreeuw</i>
di. 12	Numeri 22:1-14	<i>Wie bepaalt?</i>
wo. 13	Numeri 22:15-35	<i>Ezelsogen</i>
do. 14	Numeri 22:36-23:12	<i>Er wordt niet gevloekt</i>
vr. 15	Numeri 23:13-26	<i>Poging twee</i>
za. 16	Numeri 23:27-24:13	<i>Profeet tegen wil en dank</i>
zo. 17	Numeri 24:14-25	<i>Rijzende ster</i>
ma.18	Numeri 25:1-18	<i>Zonde en straf</i>
di. 19	Numeri 25:19-26:11	<i>Een nieuwe telling is nodig</i>
wo. 20	Psalm 138	<i>Loflied</i>
do. 21	Numeri 27:1-11	<i>Vrouwenrechten</i>
vr. 22	Numeri 27:12-23	<i>Overdracht</i>
za. 23	Lucas 10:38-42	<i>Gastvrijheid</i>
zo. 24	Lucas 11:1-13	<i>Gebedskracht</i>
ma.25	Lucas 11:14-26	<i>Wie hoort bij wie?</i>
di. 26	Lucas 11:27-36	<i>Voorbeelden</i>
wo.27	Lucas 11:37-52	<i>Scherpe discussie</i>
do. 28	Lucas 11:53-12:12	<i>Veiligheid</i>
vr. 29	Lucas 12:13-21	<i>Toekomstgericht</i>
za. 30	Prediker 1:1-11	<i>Kringloop</i>
zo. 31	Prediker 1:12-2:11	<i>Onderzoeksmethode</i>

AUGUSTUS

ma.1	Prediker 2:12-26	<i>Wat maakt het verschil?</i>
di. 2	Prediker 3:1-15	<i>Tijdsbeeld</i>
wo.3	Prediker 3:16-4:6	<i>Wat is de zin van het bestaan?</i>
do. 4	Prediker 4:7-12	<i>Niet alleen</i>
vr. 5	Prediker 4:13-5:8	<i>Belofte maakt schuld</i>
za. 6	Lucas 12:22-32	<i>Goede zorg</i>
zo. 7	Lucas 12:33-40	<i>Wees voorbereid</i>
ma.8	Lucas 12:41-48	<i>Trouwe dienst</i>
di. 9	Hebreeën 11:1-12	<i>Navolging gevraagd</i>
wo 10	Hebreeën 11:13-22	<i>Bij wie voel jij je thuis?</i>
do 11	Hebreeën 11:23-40	<i>Kijken naar Mozes</i>
vr. 12	Hebreeën 12:1-13	<i>Ga je graag naar school?</i>
za. 13	Psalm 70	<i>Dringend gebed</i>
zo. 14	Lucas 12:49-59	<i>Weeralarm</i>
ma.15	Lucas 13:1-9	<i>Oorzaken en gevolgen</i>
di. 16	Prediker 5:9-19	<i>Geniet van wat je hebt ...</i>
wo. 17	Prediker 6:1-12	<i>... wat heb je er anders aan?</i>
do. 18	Psalm 74:1-12	<i>Pleidooi van Asaf ...</i>
vr. 19	Psalm 74:13-23	<i>... met argumenten ondersteund</i>
za. 20	Lucas 13:10-21	<i>Goed doen op sabbat</i>
zo. 21	Lucas 13:22-35	<i>Wie gered worden</i>
ma.22	Hebreeën 12:14-29	<i>Vurig geloven</i>
di. 23	Hebreeën 13:1-25	<i>Laat je leiders niet lijden</i>
wo. 24	Prediker 7:1-14	<i>Realistisch denken</i>
do. 25	Prediker 7:15-29	<i>Wees geen perfectionist</i>
vr. 26	Prediker 8:1-15	<i>Het leven is eindig</i>
za. 27	Prediker 8:16-9:12	<i>Levensgenieters</i>
zo. 28	Lucas 14:1-14	<i>Prioriteiten stellen</i>
ma. 29	Lucas 14:15-24	<i>Uitnodigingen</i>
di. 30	Psalm 113	<i>De Heer helpt je</i>
wo. 31	Prediker 9:13-10:7	<i>Schijn bedriegt</i>

Bezorging Contactruimte in Heijningen

28 mei jl. is overleden mw. Nel Huijzers, Friesestraat 14. Zij was een trouw bezorgster van het kerkblad in Heijningen. In dit kerkblad heeft u een In Memoriam kunnen lezen. Wij hebben inmiddels een nieuwe bezorgster, Greet van der Horst, die de wijk overneemt. Hartelijk welkom.

Vacatures redactie

Misschien is het u nog niet opgevallen, maar op de achterzijde van ons kerkblad staan niet meer de vertrouwde 6 namen van de redactieleden. Zoals u ziet, zijn er nog maar 4. Tiny Bienefelt en Leny Konings hebben te kennen gegeven te stoppen met het redactiewerk. Dat is jammer, maar respecteren we. Tiny, Leny, hartelijk dank voor jullie medewerking de afgelopen jaren.

Een en ander betekent dat er twee vacatures zijn ontstaan in de redactie. Die zullen weer ingevuld moeten worden. Hebt u belangstelling om mee te werken aan ons kerkblad? Wilt u eerst nog wat informatie? Neemt u dan contact op met een van de redactieleden. We zijn benieuwd naar de reacties.

De redactie

En dan nog dit

De officiële namen van onze kerkgebouwen in Fijnaart zijn **De** Dorpskerk en **De** Ontmoetingskerk. Dus met een hoofdletter D! Zou u daar voortaan rekening mee willen houden? Dan hoeven wij niet steeds een hoofdletter aan te brengen.

De redactie